



Uitgave van R.K. parochie H. Maria Magdalena. Angeren, Bommel, Doornenburg, Driel, Elst, Gendt, Haalderen, Herveld, Heteren, Huissen-Stad, Huissen-Zand, Indoornik, Lent, Oosterhout, Valburg.

# Ankerplaats

Jaargang 5, nummer 10, **november 2022**



## **4** Energieprijzen

Bestuur is zeer bezorgd om torenhoge rekeningen voor gas en elektra.

## **30** Drents museum

Na studieavond, in Drenthe speuren naar hout van de Ark van Noach

## **30** Escape vanuit Egypte

Van een escaperoom heb je vast wel eens gehoord. Wist je dat er ook 'Bijbel escape' bestaat? Welke jongere durft de uitdaging aan?

## COLOFON



R.K. parochie  
**H. Maria  
Magdalena**

### Secretariaat

Secretariaat Markt 7, 6681 AE Bommel 0481 - 45 13 71  
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur  
Algemene administratie: Maria Bruns en Ellen van Olst  
Financiële administratie: Angelique van Appeldoorn  
en Corina Vos  
secretariaat@rkparochiemariamagdalen.nl  
www.rkparochiemariamagdalen.nl  
IBAN: NL30 INGB 0001 3056 82  
ten name van R.K. Parochie H. Maria Magdalena

**Pastorale Wacht** 06 - 8365 8220

### Parochiebestuur

Pastoor Karel Donders (voorzitter)  
Jeannette den Boer-van Treijen (vice-voorzitter)  
Theo Peters (secretaris, personeel en vrijwilligers)  
Patrick Peters (penningmeester)  
Aldo van den Brink (2<sup>e</sup> penningmeester)  
Gerie Driessen (gebouwen)  
Wim Raaijmakers (juridische zaken en kerkhoven)  
Vincent Bos (communicatie)  
bestuur@rkparochiemariamagdalen.nl

### Vertrouwenspersoon

Gerard Rijpkema, 06 -1286 9135

### Parochiële caritas instelling

NL57 RABO 0103 2676 54 t.n.v. PCI H. Maria Magdalena  
PCI.Magdalen@gmail.com.

**Redactie** Vincent Bos, Victor Bulthuis, Annemarie Buurman,  
Yvonne van Eldonk, Maria van Engen, Paul Kogels,  
Henk Peperkamp en Yvonne Vos

**Versijning** 10 x per jaar

**Kopij sturen naar:** parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl  
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen aan te  
passen, in te korten óf niet te plaatsen.

### Kopij

**5e jaargang, uitgave december 2022 - januari 2023**

#### DUBBELNUMMER

sluitedatum kopij en inleveren intenties  
uiterlijk vrijdag 4 november 2022

**6e jaargang, uitgave februari 2023**

sluitedatum kopij en inleveren intenties  
uiterlijk vrijdag 30 december 2022

### Bijdrage parochieblad

Vrijwillige bijdrage parochieblad graag overmaken naar  
rekeningnummer van de betreffende locatie.  
(zie hiervoor de gegevens die bij iedere locatie vermeld staan).

### Vormgeving en realisatie

Richard van Driel, Drukkerwerk ABC, Doornenburg

## VAN DE REDACTIE

**Stilstaan bij een dierbare overledene. Denken aan wat die persoon heeft gedaan en betekend. Dat doen we op 2 november, Allerzielen. Op elke locatie maken we het stil, tonen we respect voor onze overledenen. Vooral denken we aan de mensen die in het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan. We spreken hun namen uit. Overal worden kaarsen aangestoken om hen nog een keer in het licht te plaatsen. Want het licht is sterker dan het duister, zoals we vaak lezen. Er zijn veel mensen die bloemen leggen op de begraafplaatsen. De foto aan de voorzijde van Ankerplaats is daar een voorbeeld van. Ook dat is een teken van respect van de overledene.**

Zo zijn we weer bezig met de laatste maanden van het jaar. De volgende uitgave van Ankerplaats is een zogeheten dubbelnummer. Het betreft de uitgave december/januari. Dat is wel iets om rekening mee te houden. Zeker als groepen melding willen maken van activiteiten die begin volgend jaar plaatsvinden. Of als u graag ziet dat een misintentie in Ankerplaats wordt vermeld. Dan gaat het dus ook om de misintenties voor december én januari. U heeft tot vrijdag 4 november de gelegenheid die misintenties aan te vragen.

Intussen denken we als redactie na over een nieuwe serie. Daarbij zijn al verschillende mogelijkheden en invalshoeken voorbij gekomen. Want ook in 2023 willen we u een parochieblad aanbieden met veel informatie over activiteiten, over de reizen vanuit onze parochie en artikelen met diepgang. Verhalen die stof tot nadenken geven verrijken immers ons leven.

## INHOUD

Woord voor onderweg - 'Raak mijn wonden aan'	3
Van de bestuurstafel	4
Spiritualiteit van alledag - Sterren geven	5
Pastoraat	6 + 7
Seniorenpastoraat - Aanwezig in het afwezige	7
Bommel St. Donatus en Haalderen O.L.V. van Zeven Smarten	8
Driel H. Maria Geboorte	9
Elst St. Werenfridus	10
Gendt H. Martinus en Doornenburg St. Martinus	12
Herveld St. Willibrordus	13
Heteren O.L.V. Onbevleekt Ontvangen	15
Liturgisch rooster	16 + 17
Misintenties	18 + 19 + 20
Uit de parochie	20
Huisen-Stad O.L.V. ten Hemelopneming	21
Huisen-Zand HH. Martelaren van Gorcum en Angeren St. Bavo	21
Indoornik H. Johannes de Doper	21
Lent H. Maria Geboorte	23
Oosterhout St. Leonardus	25
Valburg St. Jacobus de Meerdere	27
Verslag	28 + 29 + 30
Kinder-/jongerenactiviteiten	31
Herberg De Aandacht	31
Kinderpagina	32

# ‘Raak mijn wonden aan’

**Thuis heb ik dit schilderij aan de wand hangen. Het is gemaakt door een buurman van mij in mijn eerste parochie die toen ernstig ziek was. Door de ziekte ALS die bij hem werd geconstateerd, raakte hij lichamelijk steeds zwakker. Hij moest zijn werk neerleggen, zijn fiets laten staan en daarom was hij veel thuis.**

Anders dan bij veel andere mensen die aan dezelfde ziekte lijden, heeft hij heel lang nog veel kracht gehad in zijn handen en daarom was hij maar al te graag bezig met zijn schilderhobby. Zo vroeg hij mij op een dag of ik voor hem een opdracht had. Ik haalde uit mijn agenda toen

een prentje dat ik kort tevoren bij een priesterwijding had gekregen. Op de voorzijde stond een schilderwerk van de Spaanse kunstenaar Kiko Arguëllo. Hij was er meteen blij mee en vond het een geweldige uitdaging om dit prent voor mij te schilderen.

In de weken die volgden, kwam ik regelmatig bij hem en zag ik hoe het tafereel van de ontmoeting van de Heer met de ‘ongelovige’ Tomas ontstond. Wij lazen samen uit Johannes 20 om het paasverhaal beter te begrijpen. Ik bleef toen steken bij de uitnodiging van Jezus om zijn wonden aan te raken.



Niet eerder was ik zo diep doordrongen van de betekenis dat de wonden van Jezus' kruisiging niet uitgewist werden na zijn verrijzenis. De opgestane Heer nodigde zijn leerlingen juist uit om naar die littekens te kijken. Hij toonde daarmee zijn kwetsbaarheid en zijn geleden pijn en nodigde zo Tomas en de andere leerlingen uit om hun eigen kwetsbaarheid en verdriet niet weg te stoppen, maar aan elkaar te tonen.

Aan het begin van november vieren wij Allerzielen. Het is voor velen geen gemakkelijke dag, zeker niet voor hen die hun meest dierbare nog iedere dag missen. Maar door er samen bij stil te staan en ons verdriet te delen, mogen wij hopelijk kracht ontvangen om verder te gaan.

Pastoor Karel Donders

## PASTORAAL TEAM EN PAROCHIEMEDEWERKSTER



**Karel Donders**  
pastoor

06 - 2830 2101  
kdonders@rkparochiemariamagdalena.nl



**Victor Bulthuis**  
pastor

0488 - 45 26 53  
vbulthuis@rkparochiemariamagdalena.nl



**Margreet Sanders**  
pastoraal werkster

06 - 2353 5269  
margreetsanders@hotmail.com



**Annemarie Buurman**  
parochie medewerkster

0481 - 42 11 61  
annemariebuurman2@gmail.com

## VAN DE BESTUURSTAFEL



Karel Donders  
Pastoor  
Voorzitter



Jeannette  
den Boer-van Treijen  
Vice-voorzitter



Theo Peters  
Secretaris  
Personeel en  
vrijwilligers



Aldo van den Brink  
Penningmeester



Patrick Peters  
Vice-penningmeester



Vincent Bos  
Communicatie



Gerie Driessen  
Gebouwen



Wim Raaijmakers  
Juridische zaken  
en kerkhoven

**Niemand kan het nieuws gemist hebben. De krantenkoppen zijn helder. De energieprijzen stijgen immens. De media melden bijkans dagelijks dat veel gezinnen in de financiële problemen komen door de torenhoge prijzen voor gas en elektra.**

De aankondiging van de energiemaatschappijen dat de tarieven fiks omhoog gaan, is bij velen rauw op het dak gevallen. Dat is in onze parochie niet anders. Penningmeester Aldo van den Brink heeft aangegeven dat door die stijgende energieprijzen de exploitatie verder onder druk komt te staan.

We schrikken als we de nieuwe tarieven onder ogen krijgen. Die liegen er niet om. Dat willen we graag met een voorbeeld staven. Neem Huissen-Stad. Daar gaat de energierekening omhoog van 4400 naar 8800 euro. Per maand welteverstaan. Het is met die cijfers logisch dat het bestuur uitgebreid heeft gediscussieerd over maatregelen om de kosten in de hand te houden. Daarbij kwamen allerlei opties voorbij. Van het instellen tot een totaal stookverbod tot het beperken van het aantal vieringen. Zover willen we toch niet gaan. Dat is wel erg rigoureuus.

We laten niemand in de kou staan. Maar de verwarming gaat wel enkele graden lager. Het kan niet anders. Daarnaast vragen we groepen als ze met een beperkt aantal mensen willen vergaderen of dat niet bij een van de personen thuis kan. We vragen alle betrokkenen om de verwarming pas aan te zetten als dat nodig is. Dus niet heel lang van te voren zodat de kachel uren voor niets staat te loeien. Neen, we vinden dit ook niet leuk. Maar het moet. We hopen op ieders begrip.

### Financiën

**De penningmeester maakt zich zoals gesteld best zorgen over de financiële situatie van de parochie en vraagt zich af hoe lang we het nog volhouden gezien alle steeds verder stijgende kosten.**

Want ook andere kosten lopen snel op, onder meer die van papier. Hij geeft aan dat het resultaat ook dit jaar positief uitvalt maar dat dit vooral komt dankzij de verkoop van de kerk in Herveld. Heel gevat gaf hij aan nog voldoende energie te hebben om er met optimisme tegenaan te gaan.

### Verlichting

**Het centrummanagement van Elst heeft jaren geleden het plan opgevat beeldbepalende gebouwen in de schijnwerpers te zetten. Letterlijk.**

De grote kerk is om die reden 's avonds al verlicht. Wie in Elst na zons-  
ondergang door de Dorpsstraat loopt, stuit doorgaans op een donker gedeelte. Zeker als ze de Werenfriduskerk passeren. Wie dat de laatste dagen heeft gedaan is het al opgevallen dat onze kerk er nu 's avonds uitspringt. Ofwel: er is verlichting aangebracht waardoor de kerk 's avonds gelijk in het oog valt. U moet er beslist eens langs gaan.

### Gebouwen

**Zoals al eerder gesteld komt dit onderwerp elke vergadering aan bod. Gerie Driessen maakt telkens een overzicht van wat er is gedaan en wat er nog moet gebeuren. Hij sprint van het ene overleg naar het andere.**

Maar we moeten toch ook constateren dat het met de ontwikkeling van enkele kerken bepaald niet loopt zoals we hadden gehoopt. Natuurlijk, sommige procedures vergen veel geduld, eisen voortdurend overleg. En natuurlijk zit het momenteel tegen omdat door stijgende bouwkosten ook landelijk veel projecten in de wacht zijn gezet. Het is wel jammer dat het projecten van de lange adem zijn. Dan moeten we weer wachten op onderzoeksrapporten, dan weer aarzelt een van de deelnemende partners of trekt een bedrijf of organisatie zich terug. En dan moeten we samen aan het eind van een vergadering vaststellen dat het bepaald niet opschiet. Het zou toch mooi zijn als we voor sommige projecten kunnen roepen dat de kogel door de kerk is.

# Sterren geven

**De kwaliteit van een hotel wordt afgemeten aan het aantal sterren dat het heeft. De Michelin's deelt sterren uit aan restaurants, of ontnemt ze die. Recensenten drukken hun waardering voor een boek uit in een aantal sterren. En als toppunt noemen we iemand die het in de showbizz heeft gemaakt, zelf een ster.**

Enkele jaren geleden had ik voor het maandblad Volzin een interview met de schrijfster Esther Gerritsen, die dat geven van sterren maar banaal vond. We kwamen te spreken over God, die haar naar eigen zeggen had bevrijd van die eeuwige drang tot oordelen over van alles en nog wat. "Ik heb het overzicht niet", zei ze. "Dat heeft alleen God; daarom is het oordeel aan hem."

Eerlijk is eerlijk, ook ik was blij toen mijn boek over Goethe in 2018 door een gerenommeerd recensent in de Volkskrant werd beoordeeld met vier sterren. Maar natuurlijk moet je je daar als lezer niet op blindstaren. Om een boek te kunnen beoordelen moet je het zelf lezen. Maar ook als je het uit hebt, is het de vraag of je er zo'n glashelder oordeel over moet hebben. Ik heb boeken gelezen die geen vier of vijf sterren hebben gekregen of zelfs nooit zijn besproken, maar die wel een onuitwisbare indruk op me hebben gemaakt. Zo sterk zelfs dat ik er geen woorden voor kon vinden, waardoor ik mijn leeservaring het liefst voor mezelf hield. Erover praten zou daaraan geen recht doen, laat staan dat ik een ander hiermee zou kunnen overtuigen van de waarde van het boek.

## Overeenkomst

Waarom vertel ik dit? Omdat ik een overeenkomst zie met ons vieren in de kerk. Ook al kunnen we vieringen geen sterren geven (gelukkig maar), bewust of onbewust doen we dat wel. Geregeld hoor ik mensen hun oordeel geven over de duur van de viering, de lengte en de kwaliteit van de preek, de koorzang, de keuze van teksten en muziek, de bijdrage van de misdienaars, de uitzending, de beschikbaarheid van koffie en thee. Stuk voor stuk zaken die verschil kunnen maken, daarvan ben ik me terdege bewust. En eerlijk is eerlijk, ik heb er zelf ook geregeld een mening over, die ik waar nodig ter sprake breng.

Ik denk weleens terug aan de tijd dat ik nog geen priester was, maar 'gewoon' parochiaan. Als ik geen lector- of cantordienst had of niet samen met mijn medekoorleden hoefde te zingen, zat ik meestal ergens achterin de kerk. Ik checkte nooit van tevoren wie er vooringing en evenmin of er een koor zong. Soms raakte de preek me, vaak ook niet. Geregeld dwaalden mijn gedachten af of was mijn hoofd vol van iets dat niets met de eredienst te maken had, waardoor ik vanbinnen niet openging voor de woorden en de handelingen. Maar meestal vond ik dat niet erg. Soms was één woord, één lied dat bleef haken, me meer dan voldoende. Vaak ook was het genoeg dat ik me een uur lang in een fysiek

en geestelijke ruimte bevond die op andere tonen was afgestemd dan de wereld daarbuiten. En vooral was het voldoende als ik merkte dat ik vanbinnen stil werd en me bevrijd wist van mijn zorgen en muizenissen – en van mijn drang tot oordelen.

## Toewijding

De joodse traditie kent het woord 'kawwana', wat innerlijke toewijding betekent. Zonder die toewijding is het gebed een lege huls. Hetzelfde geldt voor ons gezamenlijk vieren. We komen samen in de kerk voor het aangezicht van God, die we amper kennen maar van wie we door de Bijbel en de traditie weten dat Hij toegewijd is aan ons mensen. Die toewijding mogen we beantwoorden met de onze. Ontbreekt die, dan is de viering als een theatervoorstelling die al zo lang op het programma staat dat ze puur op routine draait. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. 'Als je er bent, moet je er ook zijn,' luidt een gezegde. Maar doe het maar eens. Soms zijn we met ons hart en ons hoofd afwezig, laat staan dat we op één golfengte zitten met elkaar. En ja, soms ook laten we ons afleiden door wat er in onze ogen anders of beter kan en of het wel of geen 'mooie viering' is. Op zulke momenten zijn we bezig met het uitdelen van sterren, bewust of onbewust.

De joodse denker Abraham Heschel schrijft in zijn schitterende boek 'In het licht van zijn aangezicht' dat chassidische joden soms wel een uur nodig hebben voordat ze in hun gebed iets van 'kawwana' ervaren. Als dat ook voor ons vieren zou gelden, zouden we er de halve zondag voor moeten uittrekken. Maar we komen een heel eind door te proberen onze drang tot oordelen en het geven van sterren los te laten, om ons toe te wijden aan die altijd toegewijde God. De liturgische steken die we af en toe laten vallen, de haperende techniek en de smaak van de koffie doen er dan niet meer toe. Die 'kawwana' wens ik ieder van ons van harte toe!

pastor Victor Bulthuis



## Voedselbank Overbetuwe en Lingewaard

**Grote inzamelingsactie op 9 en 10 december voor de Voedselbank Overbetuwe en Lingewaard, dat doen we samen. Na het enorme succes van de afgelopen jaren organiseren wij ook dit jaar een grote inzamelingsactie voor de Voedselbank Overbetuwe en Lingewaard.**

De actie wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken uit Overbetuwe en Lingewaard (Molukse, katholieke en protestantse kerken), Stichting Leergeld Oost Betuwe, de Rotaryclubs en Interact (de jongerentak van de Rotary). Vorig jaar stonden we met maar liefst 250 vrijwilligers (jong en oud) bij negentien supermarkten in Overbetuwe en Lingewaard. Zowel de samenwerking als de opbrengst (1263 bananendozen vol met artikelen met een waarde van € 46.805 (inclusief riantegiften van de supermarkten zelf) was een groot succes. Dit jaar willen we graag bij alle 26 supermarkten van Overbetuwe en Lingewaard de Voedselbankactie organiseren. Daar hebben wij uw hulp voor nodig. Doet u dit jaar (ook weer) mee?

### Uw bijdrage voor de Voedselbank op 9 en 10 december

Juist in deze tijd wordt er steeds meer beroep gedaan op de Voedselbank. Op vrijdagmiddag 9 zaterdag 10 december kunt u naast uw eigen boodschappen bij uw deelnemende supermarkt ook iets kopen voor mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank. Dit mag van alles zijn en iets dat past bij uw portemonnee. Ook artikelen uit uw voorraadkast kunt u deze dag bij ons inleveren en natuurlijk uw DE-punten.

Uw bijdrage is van harte welkom. Wij zorgen ervoor dat de actie corona-veilig wordt georganiseerd en dat de artikelen die u koopt bij de Voedselbank worden afgeleverd. Een financiële bijdrage kunt u storten op NL61 RABO 0104 0832 55 tnv van de Voedselbank onder vermelding van Voedselbankactie Over-Linge dec 2022.

### Meedoen als vrijwilliger? Dat kan, graag zelfs.

Wilt u naast het geven van enkele artikelen als vrijwilliger meedoen aan deze actie dan juichen wij dat van harte toe. Wij staan vrijdag 9 december van 16-20 uur en zaterdag 10 december in twee tijdsbestekken van vier uur (10.00-14.00 uur en 14.00-18.00 uur) in zoveel mogelijk supermarkten in

Overbetuwe en Lingewaard. Per tijdsbestek zijn wij met vier mensen aanwezig (om klanten te informeren bij binnenkomst, om de kraam in de winkel met voedselbankartikelen te bemensen en om de artikelen in ontvangst te nemen). Per supermarkt hebben we dus 12 mensen (jong en oud) nodig. Uw/jouw hulp (voor een shift van 4 uur) is van harte welkom. Als je het leuk vindt om te helpen geef je dan uiterlijk 25 november op bij Wichert van Olst (e-mail: wvanolst@kpnmail.nl,

telefoon 06 - 8311 6898) of bij de contactpersoon van de lokale pastoraatsgroep met vermelding van je naam en eventuele voorkeur van tijd en supermarkt.

Samen staan we sterk voor de mensen die gebruik moeten maken van de Voedselbank Overbetuwe en Lingewaard. Wij hopen van harte dat deze oecumenische actie weer een groot succes wordt. Alvast veel dank voor uw hulp en bijdrage.

Mede namens de gezamenlijke pastoraatsgroepen uit Overbetuwe en Lingewaard

## Bedevaart Lourdes 2023

### Aartsbisdom Utrecht

**In de bedevaarten van het Aartsbisdom Utrecht staat ontmoeting altijd centraal. In Lourdes gaat het om de ontmoeting met Maria en via haar de ontmoeting met de Levende Heer. Maar ook voor de onderlinge ontmoeting is natuurlijk volop gelegenheid.**

Pelgrims leren elkaar tijdens een bedevaart goed kennen, zo is de ervaring. Die contacten gaan tijdens een bisdombedevaart vaak over de grenzen van de eigen geloofsgemeenschap of parochie heen. En ze duren langer dan de bedevaart: niet zelden ontstaat een band die levenslang stand houdt.

### Reisopties

trein (TGV): 29 april t/m 6 mei

vliegtuig: 29 april t/m 4 mei

bus: 27 april t/m 5 mei

Er wordt een informatiebijeenkomst gepland op een avond in januari. Daarover leest u meer in het parochieblad van december.





John Rademakers

0481 - 48 15 97 / 06 - 4940 8965  
ccrademakers@gmail.com

### Aanwezig in het afwezige

Jannie heeft haar woonkamer wat anders ingericht. De gemakkelijke stoel van Stef is nu haar stoel geworden en haar stoel verhuisde naar de logeerkamer. Ze heeft er nog steeds moeite mee. Een hartinfarct werd Stef fataal toen ze net thuis waren na een fietstocht. Geen afscheid kunnen nemen. En dan ben je van het ene op het andere moment echt alleen.

De afscheidsviering deed haar en de kinderen goed. Er werd recht gedaan aan wat Stef voor zovelen betekende. Maar dan kom je thuis, leest brieven en kaarten met lieve woorden, die pas later bij het herlezen echt tot je doordringen.

Het is vooral de stilte in huis die je zo kan raken. Je kunt elkaar geen goede morgen meer wensen en de vraag 'Hoe was het' als je weer thuis komt, is er niet meer.

Op een tafel staat Stefs foto met een bloemetje en een olielampje. Op deze manier is hij er toch nog bij. Iedere morgen groet ze hem met een kushandje. Want wat Stef voor haar betekent blijft bij Jannie aanwezig. Ze waren 54 jaar getrouwd en dat het zo zou eindigen? Sinds een week of vier staat er bij de foto een mooie glazen bol waarin as van Stef is verwerkt. Hiermee wordt het gevoel versterkt dat hij er toch nog bij hoort. Het is een symbool voor Jannie dat in de woordeloze afwezigheid Stef toch aanwezig blijft, zoals zij dat van binnenuit beleeft en ervaart. Op deze wijze vindt ze haar weg om met het gemis en het alleen zijn om te gaan.

Ze is dankbaar voor haar kinderen. Ze zijn echt met zorg betrokken en ook de kleinkinderen vergeten haar niet. Toch het is niet gemakkelijk je weg te vinden. Een vriendin attendeerde haar op de bijeenkomsten van een Lotgenotengroep 'Samen rouwen' zoals die in onze parochie worden georganiseerd. Jannie had zo haar bedenkingen. "Ik heb zelf al genoeg aan mijn eigen verdriet en dan ook nogal het leed van anderen te moeten aanhoren..." Gelukkig bleef de vriendin aandringen. Ze meldde zich aan en heeft er geen spijt van. "Het delen van je ervaringen, je pijn, verdriet en eenzaamheid doet je echt goed," zegt Jannie. Het is fijn hier en daar herkenningspunten te horen. Er ontstaat iets van verbondenheid. En het meest persoonlijke blijft toch bij jou: De aanwezigheid van jouw geliefde..... En dat mag je koesteren.



### Roepingenweek

Voor het vierde jaar op rij organiseert de Katholieke Kerk in Nederland een Nationale Roepingenweek.

Vanaf zondag 6 november - Willibrordzondag - zijn er de gehele week in elk bisdom en bij verschillende religieuze gemeenschappen activiteiten of vieringen waarin de roeping centraal staat. Doel van deze speciale week is het belang te benadrukken van bijzondere roepingen voor de Kerk en het gebed om roepingen te bevorderen.

Voor meer informatie: [www.jekomtalsgeroepen.nl](http://www.jekomtalsgeroepen.nl)

#### Gebed om roepingen

*Goede God,  
Jezus heeft ons aangespoord  
te bidden om arbeiders voor de oogst.  
Op voorspraak van de H. Willibrord,  
de patroon van ons aartsbisdom,  
vragen wij U:  
roep jonge mensen  
om Jezus als priester, diaken en religieus  
van meer nabij te volgen.  
Geef hen door uw heilige Geest ook de kracht  
om aan hun roeping te beantwoorden.  
Amen*

## Bemmel St. Donatus

Markt 7, 6681 AE Bemmel, 0481 - 45 13 71  
secretariaat@rkparochiemariamagdalen.nl  
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

## Haalderen O.L.V. van Zeven Smarten

Van der Mondeweg 22, 6685 BP Haalderen, 0481 - 45 13 71  
secretariaathaalderen@rkparochiemariamagdalen.nl  
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61



Ben Francissen



Marjo Hendriks



Jos Oude Ophuis



Heleen Razing



Edwin Weijers

### Misintenties

Als u een misintentie wilt opgeven/bestellen kan dit voor Bemmel dagelijks via het centrale secretariaat tussen 09.00 uur en 12.00 uur aan de Markt 7 of telefonisch op nummer 45 13 71 keuze 1.

Voor Haalderen kunt u dit persoonlijk regelen op dinsdagmorgen tussen 09.00 uur en 10.30 uur in de pastorie. Of telefonisch op dinsdagmorgen tussen 09.00 uur en 10.30 uur op nummer 45 13 71 keuze 6.

### Wist u dat.....

- wij (lokatiepastoraat Haalderen-Bemmel) graag weten als er iemand iets te vieren heeft (bijvoorbeeld een huwelijk), ziek is of het moeilijk heeft en onze aandacht kan gebruiken? Laat het ons weten zodat wij er werk van kunnen maken. U bent namelijk onze ogen en oren;
- we een nieuwe vrijwilliger erbij hebben voor het onderhoud van ons kerkhof in Haalderen en voor overige hand- en spandiensten?
- we voor de Bemmelse kerkhofgroep nog steeds naarstig op zoek zijn naar vrijwilligers voor het kleine onderhoud (al dan niet incidenteel)? Nadere informatie te verkrijgen bij Ben Francissen, 06 - 2311 2575.
- iedere dag van 8.30 uur tot ongeveer 18.00 uur de kapel van onze kerk open is voor stilte en/of gebed of om een kaarsje op te steken?
- door de lage waterstand van de vijver in het hertenkamp er een brug naar het eiland gemaakt kon worden, zodat dieren in nood gemakkelijk te bereiken zijn?
- het de bedoeling is om het hemelwater van de Hofsteestraat naar de vijver van het hertenkamp te leiden om zo een constante aanvoer van water te garanderen?
- er elke dinsdagochtend om 09.00 uur een eucharistieviering in de kerk van Haalderen gehouden wordt en er elke eerste dinsdagochtend in de maand na afloop van deze viering gezellig even koffie gedronken kan worden?

### Contact

Locatiepastoraatsgroep: Heleen Razing, 06 - 5254 8008  
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl  
Locatiesecretariaat open: ma t/m vr van 9.00 - 12.00 uur

### Contact

Locatiepastoraatsgroep: Heleen Razing, 06 - 5254 8008.  
pastoraatsgroephaalderen@rkparochiemariamagdalen.nl  
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl  
Locatiesecretariaat open: di van 9.00 - 10.30 uur

- Hans Opgenoort na vele jaren als secretaris onze locatiepastoraatsgroep gaat verlaten? Wij danken hem voor zijn inzet, ideeën en de vele uurtjes die hij hiervoor vrijgemaakt heeft.
- nu Hans ons gaat verlaten er nog een lege plaats is bijgekomen? Wie komt ons team versterken? Lijkt het je leuk om in een ongedwongen sfeer ons team aan te vullen, laat het ons weten!
- zoals al eerder vermeld de kerk in Haalderen volgend jaar negentig jaar bestaat? In het weekend van 29 en 30 april willen wij dit op gepaste wijze vieren. Heeft u hiervoor ideeën of wilt u ons komen helpen met organiseren, laat het ons dan weten. Zonder uw hulp kunnen wij dit namelijk niet mogelijk maken.

## Allerheiligen, Allerzielen

**Op dinsdag 1 november, Allerheiligen, is er om 9.00 uur een eucharistieviering, met samenzang. Voorganger is pastoor Karel Donders.**

Op woensdag 2 november, Allerzielen, gedenken we onze overleden medeparochianen. We herdenken dan speciaal de overleden parochianen van het afgelopen jaar. Dit doen we op woensdagochtend om 9.30 uur met een eucharistieviering en samenzang. Voorganger is pastoor Karel Donders. Aansluitend aan de viering is er een gravenzegening op onze begraafplaats en kunnen de families het herinneringskruisje mee naar huis nemen.

Om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering door onze avondwakegroep met medewerking van het gemengd koor De Levensbron. Na afloop van de viering gaan we naar onze sfeervol verlichte begraafplaats.

U bent van harte welkom bij deze vieringen.





## Driel H. Maria Geboorte

Kerkstraat 27, 6665 CE Driel, 026 - 474 22 50  
secretariaatdriel@rkparochiemariamagdalen.nl  
IBAN: NL70 RABO 0315 1026 16  
Kerkbalans: IBAN: NL94 RABO 0315 1110 11



Karin Geenacker



Richard op den  
Kamp



Jacqueline de la Rie



Karin Smeenk

## Contact

Pastoraatsgroep: Jacqueline de la Rie, 06 - 2550 5230  
pastoraatsgroepdriel@rkparochiemariamagdalen.nl  
Locatieraad: Marijke Nas, 026 - 474 29 41  
locatieraaddriel@rkparochiemariamagdalen.nl  
Parochieblad: Margreet Altink, 026 - 474 24 84  
margreetaltink@hotmail.com

## Drukke tijden voor Cantorije

We genieten nog na van de altijd indrukwekkende Polenmis met de kippenvelmomenten wanneer het vaandel wordt binnengedragen en de eerste muziektonen van de groep Promyki uit Krakau klinken. Op het moment dat deze regels worden getypt zijn we druk aan het repeteren voor het Marialof van zondag 9 oktober.

Op woensdag 2 november zingen wij tijdens de Allerzienviering, we hebben mooie liederen en teksten uitgezocht.

Zaterdag 19 november viert ons koor het St. Caeciliafeest met een viering in de kerk en aansluitend een gezellig samenzijn met de koorleden en hun partners in ons parochiecentrum. Ja, en dan komt de kerst weer in zicht, de tijd vliegt.

Nu maar hopen dat tijdens de kerstperiode alle vieringen door kunnen gaan en dat corona, die weer op de loer ligt, maar ook de energiecrisis geen roet in het eten gooien.

Een hartelijke groet en hopelijk tot ziens.  
Ria Lamers, voorzitter

## Concert Barokorkest Megen

Vrijdagavond 11 november, 20.00 uur

Sinds 2019 zijn er contacten met dit orkest. We hebben nogal eens heen en weer geschreven over een geschikte datum, want de corona kwam er tussendoor. Maar uiteindelijk kwamen we op deze vrijdagavond uit.

Onder het motto 'Oude en nieuwe sterren' brengt Barokorkest Megen muziek van Graun, Rameau en Telemann. Het orkest staat onder leiding van Laurens Felix; soliste is de violiste Iris van Nuland uit Oss; zij speelt het vioolconcert no. 5 van Mozart. Iris is een aanstormend talent, pas twintig jaar, en wordt de nieuwe Janine Jansen genoemd. Ze heeft al een mooie prijs gewonnen en was onlangs te zien in Podium Klassiek (voorheen podium Witteman) met het strijkkwartet Otilka. Mooi als mensen later kunnen zeggen: "Goh, ik heb haar destijds nog in Driel zien spelen, toen stond ze nog aan het begin van haar carrière." Toegang is vrij. Na afloop is er een collecte voor de gemaakte onkosten.

Zaterdagavond 10 december, 20.00 uur

Kerstconcert Ritmeester-Veenzangers koor uit Veenendaal. Over dit concert kunt u in het volgende blad meer informatie verwachten.

## Terugblik

Pools concert van Promyki

In de week van de Polenherdenking bracht muziekgroep Promyki Krakowa traditiegetrouw de herinneringen aan de inzet van de Poolse brigade in 1944 in de hoofden en harten van de Drielenaren.

## Allerzienviering

Op woensdagavond 2 november staan we weer stil bij onze dierbare overledenen, vooral zij die in het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan. In de viering om 19.00 uur komen we bij elkaar om samen te zijn, met elkaar het verdriet te delen.

De namen worden genoemd, wij steken een kaars aan voor de overledenen van het voorbije jaar en we plaatsen de kruisjes in ons midden. Leden van de avondwakegroep gaan voor en koor Cantorije omlijst met mooie liederen de liturgie.

Na afloop gaan we naar het kerkhof waar de graven worden gezegend. Ons kerkhof wordt daarvoor verlicht. Altijd een indrukwekkend gezicht met de vele brandende lichtjes. Achter in de kerk zijn graflichtjes te koop voor € 1,- om mee te nemen.

Na afloop is er koffie achter in de kerk. Van harte welkom.



## Concert Stabat Mater

Zondag 23 oktober, 14.30 uur

Wij hebben er in Ankerplaats van oktober al over geschreven. Het is een heel bijzonder project met een koor van zangers uit de hele regio, soliste Shaza Hayek en begeleid door het Arnheems Symfonieorkest.



Entree bedraagt € 15,-. Kaarten kunt u kopen via de website [www.blijdekerkconcerten.nl](http://www.blijdekerkconcerten.nl) of ook bij de ingang.

Voor nadere informatie kunt u mailen naar Rob Snelders: [sneld197@planet.nl](mailto:sneld197@planet.nl) of bellen met 06 - 4796 3370.

Onder leiding van Roma Doniec-Krzemień liet Promyki de ongeveer tweehonderd bezoekers genieten van hartverwarmende muziek: polka's en mazurka's.

Bij de opening van het concert zette Roma meteen de toon met een gedreven pianosolo van een Mazurka van Chopin. Waarbij het tweede deel van deze mazurka werd vervolgd door de volleurde jongvolwassen musici van het goed op elkaar afgestemde Promyki-ensemble (viool en cello).

Daarnaast krachtige soldatenliederen, die de parachutisten gekend moeten hebben. De groep was door allerlei omstandigheden, ook vanwege de coronaperiode, wat kleiner dan normaal en had twee solisten: gitarist Kornel en accordeonist Marcin. Zij speelden mooie indrukwekkende stukken. Aan het slot zongen de bezoekers mee met het Market Gardenlied: A bridge to the future; kenmerkend voor de warme sfeer van het concert. Voor het eerst werden via de livestream videobeelden uitgezonden.



### De Polenherdenking met Polenmis

Het gedenken begon al op 5 september, toen motoren bij onze kerk kwamen met rood-witte vlaggetjes achterop. Met elkaar vierden de motorrijders de eucharistie met hun eigen motorpriester. Een bijzondere viering; zij gingen zelf met een motorhelm rond voor de collecte.

Op de dag van de herdenking waren dit jaar veel Poolse bezoekers aanwezig. Mooi dat het weer kan na de coronajaren.

In de Polenmis ging pastor Victor Bulthuis ons voor met diaken Stan Kruszynski. Fijn dat er zoveel bezoekers waren. De intocht van het vaandel met de oranje wimpel is altijd een bijzonder moment. Koor Cantorije zong de vaste gezangen en de Poolse liederen en ook de violen van Promyki Krakowa klonken weer.

Na de mis ging men naar het monument om een brandende kaars te plaatsen.

## Elst St. Werenfridus

Dorpsstraat 36, 6661 EL Elst  
Postadres: Ontmoetingscentrum De Hoeksteen  
Prinses Irenestraat 58, 6661 EA Elst  
Bankrekening: NL07 INGB 0000 8938 46  
Kerkbijdrage: NL55 INGB 0002 5370 35



Jan Houterman



Colette Janssen



Editha Lim



Robert Reith



Björn van Snippenburg

### Contact

Pastoraatsgroep: [pastoraatsgroepelst@rkparochiemariamagdalen.nl](mailto:pastoraatsgroepelst@rkparochiemariamagdalen.nl)  
of via De Hoeksteen  
Locatieraad: [locatieraadelst@rkparochiemariamagdalen.nl](mailto:locatieraadelst@rkparochiemariamagdalen.nl)  
of via De Hoeksteen  
Parochieblad: [pastoraatsgroepelst@rkparochiemariamagdalen.nl](mailto:pastoraatsgroepelst@rkparochiemariamagdalen.nl)

### Ontmoetingscentrum De Hoeksteen

Prinses Irenestraat 58, 6661 EA Elst 0481 - 35 09 09  
geopend: ma t/m do: 9.00 - 12.00 uur  
[secretariaatelst@rkparochiemariamagdalen.nl](mailto:secretariaatelst@rkparochiemariamagdalen.nl)  
[www.facebook.com/stwerenfridus](https://www.facebook.com/stwerenfridus)

## Vrijwilligersdag

**Op zondag 25 september werden de Elster vrijwilligers getraakteerd op een zeer gezellige vrijwilligersdag. Zij werden bedankt voor hun inzet voor onze geloofsgemeenschap.**

De dag begon met een feestelijke mis. De bloemstukken waren gemaakt van veel verschillende bloemen, die de diversiteit van onze gemeenschap symboliseren.

Aan het eind van de mis vroeg Gijs Janssen, voorzitter van het locatiepastoraat, de werkgroep VrijFridus naar voren. Zij organiseren al twaalf jaar de vrijwilligersdag en hebben zich ook ingezet voor de inzamelingsactie voor professionele camera-apparatuur in de kerk. Helaas stopt deze groep er nu mee. We hopen dat er andere mensen opstaan om in de toekomst de vrijwilligersdag te organiseren.



Na de mis begon de echte vrijwilligersmiddag. Na de lunch waren er oud-Hollandse spelletjes, waar jong en oud zich mee kon vermaken. In negen speelronden trokken de veertien groepen langs alle spelletjes. Het ging om de gezelligheid, niet om het winnen. Want uiteindelijk is iedereen een winnaar. Iedereen kreeg een cadeautje van Werenfridus mee naar huis.



Onze oudste vrijwilligster (93 jaar) mocht lootjes uit de hoge hoed trekken en zo werd een groot aantal cadeaus verdeeld onder de deelnemers. En natuurlijk sloten we af met 'weer 'n frietje'.

Namens de hele geloofsgemeenschap: VrijFridusgroep, bedankt voor deze mooie gezellige dag. Mocht u het leuk vinden om volgend jaar een vrijwilligersdag te organiseren, dan kunt u contact opnemen met het locatiepastoraat.



## Contactpersoon gezocht

Kunt u ons helpen?

In verband met eventuele verlenging van de grafrechten wenst de beheerder van de r.k.-begraafplaats te Elst in contact te komen met rechthebbende, dan wel nabestaanden van de volgende begraven personen:

### Straten, Johannes Marinus

Geboren 22-12-1910  
Overleden 15-05-1987  
(Sectie G nummer 077)

### Straten, Theodora Petronella

Geboren 19-07-1914  
Overleden 19-06-1997

### van den Brink, Teunis

Geboren 30-05-1927  
Overleden 18-03-2002  
(Sectie P nummer 003)

### Kregting, Maria Magdalena

Geboren 05-08-1930  
Overleden 06-07-2005

Voor meer informatie kunt u zich in verbinding stellen met F.H. Bos Mozartstraat, 114 6661 BP, Elst, tel: 0481 - 37 24 71.

Ook is het mogelijk uw adresgegevens achter te laten bij de receptie van De Hoeksteen. In dat geval wordt u zo spoedig mogelijk benaderd door genoemd lid van het locatiepastoraat.

## Allerzielenviering

Als vanouds staat de geloofsgemeenschap St. Werenfridus met Allerzielen op woensdag 2 november stil bij haar overledenen. De allerzielenviering in de Werenfriduskerk aan de Dorpsstraat begint om 19.00 uur. Pastoor Karel Donders gaat voor. De werkgroep Avondwake is erbij betrokken.

We hopen dat de nabestaanden zich door het samenzijn gesteund en getroost mogen voelen. Voor de viering worden de nabestaanden uitgenodigd van parochianen die zijn overleden tussen 1 oktober 2021 en 30 september van dit jaar.

Na de viering mag de familie de persoonlijke herdenkingskaars mee naar huis nemen. Voor mensen die niet in de gelegenheid zijn om te komen, wordt de kaars voor hun dierbare aangestoken. De kaars kan dan later worden opgehaald in De Hoeksteen, waar hij tot het eind van het jaar bewaard wordt.

Overigens wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om voor de viering een lichtje voorin te kerk te plaatsen voor zijn dierbare. De lichtjes krijgt u aangereikt door mensen van de Avondwakegroep. Iedereen is welkom bij deze viering.

De overledenen die in de viering speciaal worden herdacht zijn: Thomas Mansvelt, Willemijn Kropman, Miranda-Spoor-Daniëls, Johan Leenders, Johan Gielink, Bertha Willemsen-Gerritsen, Huub Wilkens, Trees Musters-Kuijter, Paula Burgers-van de Logt, Ben Sloot, Hans Kersten, Anneke Bockholts-van Dam, Giel Hendriks, Bep Leenders, Annie van Deelen-Huiskens, Johan van Eimeren, Nol Sales, Raff Stoffels, Juul Mathijssen-Miedema, Riekie Schotman, Jan Mathijssen, Erna Sonderen-Lubbers, Esther de Vlieger, Cok Kremers, Wil Lensen-Wiendels, Toos Coenders, Geert Zweers, Jo ten Kate-Dulos, Trees Hoppenreijts-Lugtenberg, Dorien Peters, Theo Cornelissen, Joop Clappers, Toon Willemsen, George Derksen, Norbert van Bon, Jo de Swart.

## Wegwijzers bij het ouder worden

'Wegwijzers bij het ouder worden', een thema dat allen raakt bij het toenemen der jaren. Daar besteedt het seniorenpastoraat een themamiddag aan.

Ouder worden – ouder zijn. De vraag waar het om gaat is: Hoe geef ik zin aan mijn leven. ook in deze levensfase? In dankbaarheid terugkijken, je verzoenen met het verleden, omgaan met onze beperkingen en met vertrouwen kijken naar de dag van morgen.

Deze weg is niet altijd even eenvoudig en dan willen we uitzien naar wegwijzers. Waar vinden we die? In onszelf of zijn we ook op anderen aangewezen? In hoeverre speelt ons levensverhaal een rol, waardoor zijn we getekend, wat heeft ons ten goede geraakt, tot onze schande getekend. En wat kunnen de (gelovige) levensverhalen van anderen ons bieden om te kunnen leven met je eigen grenzen? Welke levenshouding draagt bij tot een gelukkig leven voor jezelf en omgeving?

En mooi onderwerp voor een interessante gedachtewisseling. Hartelijk welkom.

**Wanneer?** Woensdag 23 november, van 14.00 tot 16.00 uur.

**Waar?** Ontmoetingscentrum De Hoeksteen Elst.

**Informatie:** John Rademakers, 0481 - 48 15 97 / 06 - 4940 8965.

## Het goede zien en zoeken: opgave voor jong en oud

Tijdens de laatste bijeenkomst van het seniorenpastoraat schetste een van de deelnemers de kerkelijke betrokkenheid binnen zijn familie. Hijzelf ging met zijn vrouw regelmatig naar de zondagse mis. Zijn kinderen, wel gedoopt, voelden die behoefte niet zo. De kleinkinderen hadden het doopsel (nog) niet ontvangen. "Hoe daarmee om te gaan?" was de knellende vraag van deze (groot)vader.

Als reactie werd onder meer gezegd, dat het voor veel mensen - en helemaal voor de jeugd - moeilijk is om in deze tijd warm te lopen voor het instituut kerk. De afkeer en desinteresse zijn ontstaan door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen en ook de - alom bekende - trieste misbruikschandalen. De kunst is het om het goede in de wereld te blijven zien. En dát speelt zich gelukkig ook af buiten de kerkmuren - en daar zijn jongeren vaak wél bij betrokken.

Ik vond dit een bemoedigende en troostrijke gedachte. Kort geleden, fietsend door nieuwe wijken, zag ik een jonge vader met zijn kleine

meid. Ze waren beide gehuld in een transparante regenjas, 'gewapend' met een prikstok in de hand. Geduldig toonde de ouder zijn kind hoe zij zwerfvuil kon prikken en het in een zak moest doen. Een druppel op de gloeiende plaat van alle milieurampen, maar zo'n intens mooi gebaar.

Tóch ben ik blij dat er nog steeds jongeren bereid zijn, te zoeken naar het goede in de kerk, ondanks alles. Die gestalte willen geven aan hun katholieke identiteit. Een voorbeeld hiervan is de groep tieners en jongvolwassenen, die in de afgelopen zomer hebben meegedaan aan het zomerkamp van het bisdom Utrecht. Deze groep komt op 26 en 27 november naar Elst. De jongeren mogen overnachten in De Hoeksteen. Er staan verschillende activiteiten gepland om te leren en te lachen met elkaar. Ze bezoeken de eucharistieviering van die zondag. Laten we - als 'reguliere' kerkgangers - ons verheugen op hun aanwezigheid. Hopelijk zeggen de jongeren ná dit weekend: "Het was fijn in Elst, we waren écht welkom."

H. Janssen

### Gendt H. Martinus

Nijmeegsestraat 2A, 6691 CN Gendt, 0481 - 45 13 71  
secretariaatgendt@rkparochiemariamagdalen.nl  
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

#### Contact

Pastoraatsgroep: Annemarie Buurman, 0481 - 42 11 61  
pastoraatsgroepgendt@rkparochiemariamagdalen.nl  
Caritaswerkgroep: Ria Leenders, 0481 - 42 19 69  
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl  
Locatiesecretariaat open: vr van 10.00 - 12.00 uur

### Doornenburg St. Martinus

Pannerdensedeweg 50, 6686 BH Doornenburg, 0481 - 45 13 71  
secretariaatdoornenburg@rkparochiemariamagdalen.nl  
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

#### Contact

Pastoraatsgroep: Harry Drost, 0481 - 42 15 66  
pastoraatsgroepdoornenburg@rkparochiemariamagdalen.nl  
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl  
Locatiesecretariaat open: ma en vr van 9.00 - 12.00 uur



Annemarie Buurman



Harry Drost

## Terugblik vrijwilligersbijeenkomst Gendt

Op zondagmiddag 11 september was er voor de vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap een gezellige bijeenkomst in Providentia.

Onder het genot van en hapje en een drankje hebben we elkaar ontmoet. Alle vrijwilligers werden royaal bedankt voor het vele werk dat er voor en achter de schermen nog steeds gedaan wordt; bezorgers van Ankerplaats, het verzorgen van vieringen, de gebedsintenties en ga zo maar door. We kijken terug op een gezellige middag.

## Communie thuis

Bent u niet meer in staat om naar de vieringen te komen, maar wilt u wel graag de communie ontvangen, dan kan dat. Neem contact op met Annemarie Buurman 0481 - 42 11 61 om de communie thuis te ontvangen.

## Agenda Gendt

- 2 november, allerzienviering met Corrie Driessen en Annemarie Buurman, 19.00 uur in Providentia.
- 12 november woord en communieviering met Corrie Driessen in St. Jozef 16.00 uur.
- 23 november eucharistieviering parochiecentrum Gendt 9.30 uur voorganger pastoor K. Donders.
- 26 november woord en communieviering met Corrie Driessen in St. Jozef 16.00 uur.

## Zegening op de begraafplaats

Op zondagmiddag 6 november wordt er op de begraafplaats een kort gebedsmoment gehouden. Daarna kunt u op uw aanwijzing het graf van uw dierbare laten zegenen.

Plaats van samenkomst: bij het kapelletje op de begraafplaats.

Aanvang: 14.30 uur.

U bent van harte welkom.

## Allerzielen 2 november Doornenburg

Zoals in de vorige editie van de Ankerplaats vermeld, wordt er op woensdag 2 november in onze kerk om 19.00 uur de allerziefviering gehouden, waarbij iedereen welkom is.

In deze viering worden in het bijzonder de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. Tevens zullen dan hun kruisjes aan hun familie worden uitgereikt.

De overledenen van wie elders afscheid is genomen en van wie geen kruisje in onze kerk aanwezig is, zullen ook in deze viering worden herdacht; in de voorbede zal voor hen een gebed worden uitgesproken en een kaars ontstoken. Om niemand te vergeten kunnen we geen namen noemen omdat niet alle namen zijn aangemeld bij de parochie, maar we willen hen toch gedenken in een gebed.

## Viering op de tweede woensdag van de maand

In verband met de hoge kosten van energieverbruik zullen de vieringen op woensdagen vanaf de maand november worden gehouden in de vergader-/koffieruimte.

Aanvang 9.30 uur. Daarna praten we even gezellig na bij een kop koffie. U bent van harte welkom.

20.00 – 20.30 UUR IN DE KERK AAN DE TORENLAAN IN GENDT

## Lichtpuntviering

WOENSDAG 9 NOVEMBER

Midden in de week een moment om stil te staan, rust te vinden, samen na te denken over dat wat ertoe doet in deze tijd.

Met elkaar inspiratie opdoen. We lezen teksten, we luisteren naar muziek, zijn stil en zingen samen. Samen zijn, ieder met zijn/haar eigen gedachten. En na een kop koffie of thee naar huis gaan met nieuwe energie. **We ont-moeten, dat doet ertoe!**



Wij kijken er naar uit onze ideeën met jou te delen en hopen je te zien!

Annemarie Buurman,  
Susan Dekker,  
Kim Voortman en  
Martine Strijbos

## Herveld St. Willibrordus

Hoofdstraat 155 A, 6674 BC Herveld  
secretariaatherveld@rkparochiemariamagdalen.nl  
IBAN: NL59 RABO 0133 9095 30



Ans Geritsen



Wim Janssen



Jolanda van Marwijk



Monique Nijenhuis



Gerard Rothoff

### Contact

Pastoraatsgroep: Gerard Rothoff, 0488 - 42 01 07  
pastoraatsgroeperveld@rkparochiemariamagdalen.nl  
Locatieraad: Wim Janssen, 06 - 1073 4459  
locatieraadherveld@rkparochiemariamagdalen.nl  
Parochieblad: Paul Kogels, 0488 - 45 35 26  
SintWillibrordus@gmail.com

Vanwege het beperkte aantal plaatsen in de kerkzaal wordt de viering gehouden in De Hoendrik, Dorpsplein 22 in Herveld. Daar kunt u als u wilt ook een graflichtje kopen.

Na de viering zal pastor Bulthuis de graven op ons kerkhof zegenen. Iedereen is daarvoor van harte uitgenodigd. De graflichtjes kunt u dan bij het graf of de urn van uw dierbare(n) plaatsen, zodat het kerkhof een zee van licht wordt.

We nodigen u allen uit om van Allerzielen een mooie gedachtenisviering te maken voor al onze overleden dierbaren.

Namens de werkgroep Liturgisch Beraad,  
Maria Tacke

## Viering van Allerzielen

Op dinsdag 2 november om 19.00 uur vieren wij Allerzielen met een viering van woord en gebed, waarin pastor Bulthuis voorgaat. We staan stil bij het gemis van al onze overleden parochianen en dierbaren. Het gemengd koor St. Caecilia verzorgt de zang.

Voor de overledenen van het afgelopen jaar wordt een kaars aangestoken bij het gedachteniskruisje. Aan het eind van de viering kan het kruisje door de nabestaanden worden meegenomen.

## Openstelling secretariaat

De eerste woensdag van de maand is het locatiesecretariaat aanwezig. U kunt er terecht voor vragen, het afgeven van een intentie of zomaar voor een praatje. De koffie staat klaar tussen 10.30 en 11.30 uur.

---

## Kerk open

Iedere woensdagmorgen is de kerkzaal vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur open voor stilte en gebed, of om een kaarsje op te steken.

---

## Bloemen en bezoek

De bezoggroep brengt graag bij iedereen die ziek is of het even moeilijk heeft een bloementje. Neem gerust contact op.

---

## Willibrordusviering

Als het allemaal past, komt muziekvereniging St. Willibrordus op zondag 13 november de viering in de kerkzaal muzikaal opluisteren.

Op het moment van dit schrijven wordt nog bekeken of het gaat lukken. Mocht het muziekgezelschap onverhoopt toch niet kunnen musiceren vanwege ruimtegebrek, dan bent u van harte uitgenodigd om zaterdag 10 december om 19.30u naar de N.H. kerk te Hien te komen voor het winterconcert dat gezamenlijk met muziekvereniging Amicitia uit Dodewaard wordt georganiseerd.

---

## Samen zingen naar kerst

Traditiegetrouw is deze dienst op de derde zondag van de Advent. Nu dus op 11 december in de Protestantse kerk, Schoolstraat 3 in Herveld om 17.00 uur.

Voorgangers zijn pastor Bulthuis en dominee Doornebal. Verdere gegevens ontbreken nog. Ook de bestemming van de collecte bij de uitgang is nog niet bekend. Na de dienst drinken we een kop koffie/thee en voor de kinderen is er limonade. Zet deze datum alvast in uw agenda.

Namens de organisatie beide kerken, Truus Terwoert

---

## Vermelding misintenties

Intenties die vóór 26 oktober in de brievenbus worden gedaan, komen in Ankerplaats van november te staan; ook de misintenties voor Allerzielen. Dit heeft te maken met de verwerkingstijd van de kopij voor Ankerplaats. Het aanvragen van een misintentie voor de St. Willibrorduskerk kan middels het formulier. Dat kunt u in de brievenbus naast de deur van de kerkzaal/sacristie doen.

Vult u wel uw telefoonnummer of e-mailadres in op het formulier? Dan kan ik bij eventuele vragen even contact met u opnemen. U kunt er gerust van uitgaan dat uw misintentie in de juiste viering wordt voorgelezen als u de intentie minimaal een week voor de viering in de brievenbus van de sacristie hebt gedaan.

Rina van Workum, familievanworkum@gmail.com



---

## Aanvraagformulier intenties en jaargedachtenis (tarief 2022: € 10,- per intentie/jaargedachtenis)

Intentie voor: [naam] .....

Datum: ..... Jaargedachtenis: ja/nee

of [aantal] ..... vanaf startdatum: ..... - 2022

Opgegeven door: [naam] ..... [datum] ..... - 2022

Telefoonnummer/e-mailadres .....

Formulier in gesloten envelop in brievenbus naast de groene deur van de sacristie Herveld (min. één week van tevoren)

**Betaling:** bij voorkeur overmaken op IBAN NL59 RABO 0133 9095 30 t.n.v. Parochie H. Maria Magdalena o.v.v. misintenties St. Willibrordus Herveld of in contanten bijvoegen bij dit formulier **Voor vragen:** Rina van Workum, familievanworkum@gmail.com 0488 - 45 16 86.

## Heteren O.L.V. Onbevlekt Ontvangen

Kerkplein 1, 6666 AK Heteren, 026 - 472 36 39  
secretariaatheteren@rkparochiemariamagdalen.nl  
IBAN: NL52 INGB 0000 8894 47  
Kerkbalans: IBAN: NL89 RABO 0133 9507 00



Marian Heering

Pascal Kuijper

Gerben Sikkes

### Contact

Pastoraatsgroep: Marian Heering, 026 - 472 26 08  
pastoraatsgroepheteren@rkparochiemariamagdalen.nl  
Locatieraad: locatieraadheteren@rkparochiemariamagdalen.nl  
Parochieblad: Corina Vos, 06 - 2054 4726, corinavos@hgnet.nl  
Locatiesecretariaat bereikbaar telefonisch of per mail.  
026 - 472 36 39

## Allerzielenviering

In de allerzielenviering op woensdag 2 november om 19.00 uur komen wij samen om de overledenen van het afgelopen jaar te gedenken. Deze allerzielenviering wordt voorgegaan door de avondwakegroep.

Ons gelegenheidskoor onder leiding van Rita Branderhorst zingt mooie passende liederen. Het is goed om deze avond bij elkaar te zijn om samen ons verdriet te delen en onze dierbaren te herdenken.

Wij plaatsen de kruisjes met de namen in ons midden. Na de viering kunnen de nabestaanden de kruisjes mee naar huis nemen. Na afloop gaan we naar onze begraafplaats die daartoe is verlicht en waar de graven worden gezegend. Tegen een vergoeding van € 1,- zijn achter in de kerk graflichten te koop om op de graven en bij de urnenwand te laten branden. Het gevolg is altijd een kerkhof vol met lichtjes.

De nabestaanden die het kruisje van hun dierbaren mee naar huis kunnen nemen krijgen een persoonlijke uitnodiging.

Wij herdenken in het bijzonder de overledenen van het afgelopen jaar;

Anna-Marie Jellema-Vos	overleden 16 november 2021
Jan Vermeulen	overleden 10 januari 2022
Henk Holleman	overleden 4 maart 2022
Gerda Peelen-Leenders	overleden 27 juli 2022
Agnes Hoksbergen-Menting	overleden 2 september 2022

## Vieringen in zorgcentrum Liefkenshoek

De elke maandag om 19.00 uur

De voorgangers voor november zijn::

7 november	Marian Heering	21 november	LWG Driel
14 november	John Rademakers	28 november	ds. Ellen Kamper

## Vrijwilligersavond

Vrijwilligers zijn heel belangrijk om onze kerk levendig te houden. We hebben gelukkig nog een groep vrijwilligers. Na een hele lange tijd van ruim drie jaar is het weer tijd en ook mogelijk om met alle vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap een keer gezellig samen te komen. Om dankjewel te zeggen en jullie bij te praten over onze geloofsgemeenschap. Dit willen wij graag doen op zondagmiddag 20 november onder het genot van een hapje (buffet) en een drankje. Nadere informatie over plaats en tijd ontvangt u nog van ons in de vorm van een uitnodiging.



	 <b>Elst</b> St. Werenfridus	 <b>Huissen</b> O.L.V. ten Hemel opneming	 <b>Haalderen</b> O.L.V. van Zeven Smarten	 <b>Driel</b> H. Maria Geboorte	 <b>Herveld</b> St. Willibrordus
Dag/datum					
<b>Zaterdag 29 okt</b>			19.00 Euch V. Bulthuis Herenkoor		
<b>Zondag 30 okt</b> 31e zondag door het jaar	11.00 Euch V. Bulthuis Voce d'Amare	9.30 Euch F. Bomers GK De Levensbron			
<b>Dinsdag 1 nov</b> Allerheiligen	19.00 Euch V. Bulthuis GK De Levensbron	19.00 Euch K. Donders Samenzang	9.00 Euch K. Donders Samenzang		
<b>Woensdag 2 nov</b> allerzielen	19.00 Euch allerzielenviering K. Donders St. Caeciliakoор	19.00 Wgv allerzielenviering Avondwakegroep Exotherm	9.30 Euch K. Donders Samenzang met gravenzegening 19.00 Wgv allerzielenviering Avondwakegroep GK De Levensbron	19.00 Wgv allerzielenviering met gravenzegening Avondwakegroep Cantorije	19.00 Wgv allerzielenviering met gravenzegening V. Bulthuis St. Caeciliakoор
<b>Zaterdag 5 nov</b>			19.00 Euch F. Bomers GK De Levensbron	19.00 Euch K. Donders Samenzang	
<b>Zondag 6 nov</b> 32e zondag door het jaar	●11.00 Euch Parochiezondag Pastoraal team Leonarduskoор	9.30 Euch F. Bomers Herenkoor 15.00 Gravenzegening op De Hoeve K. Donders			
<b>Zaterdag 12 nov</b>			19.00 Euch K. Donders GK De Levensbron		
<b>Zondag 13 nov</b> 33e zondag door het jaar	11.00 Euch V. Bulthuis Samenzang	●9.30 Euch + Kwd G. Peters GK De Levensbron			11.00 Euch F. Bomers Willibrorduszondag Muziekvereniging
<b>Zaterdag 19 nov</b>			19.00 Euch V. Bulthuis Herenkoor Caeciliafeest	19.00 Wcv J. Rademakers Cantorije Caeciliafeest	
<b>Zondag 20 nov</b> Christus Koning v.h. heelal	11.00 Euch V. Bulthuis St. Caeciliakoор	9.30 Euch V. Bulthuis GK De Levensbron			
<b>Zaterdag 26 nov</b>			19.00 Euch K. Donders Leonarduskoор		19.00 Euch F. Bomers St. Caeciliakoор Caeciliafeest
<b>Zondag 27 nov</b> 1e zondag van de advent	●11.00 Euch Parochiezondag Pastoraal team St. Caeciliakoор	9.30 Euch K. Donders Exotherm			
<b>Zaterdag 3 dec</b>			19.00 Euch F. Bomers Cantorije		
<b>Zondag 4 dec</b> 2e zondag van de advent	●11.00 Euch + Kwd K. Donders GK De Levensbron	●9.30 Euch + Kwd V. Bulthuis Herenkoor		9.30 Euch F. Bomers Magna Voce	



Heteren O.L.V. Onbevlekt Ontvangen	Indoornik H. Johannes de Doper	Lent H. Maria Geboorte	Oosterhout St. Leonardus	Valburg St. Jacobus de Meerdere
			19.00 Euch F. Bomers Musica Nova	19.00 Euch K. Donders Dameskoor
19.00 Wgv allerzielenviering met gravenzegening Avondwakegroep Gelegenheidskoor	19.00 Wgv allerzielenviering met gravenzegening Lit. werkgroep RKGKI	19.00 Euch allerzielenviering met gravenzegening F. Bomers Young at Heart	19.00 Wcv allerzielenviering met gravenzegening J. Rademakers Leonarduskoor	19.00 Wgv allerzielenviering met gravenzegening Avondwakegroep Dameskoor
		19.00 Wcv J. Rademakers St. Caeciliakoar		
	19.00 Wgv Lwg RKGKI		19.00 Euch V. Bulthuis Musica Nova	
		11.00 Euch K. Donders St. Caeciliakoar Caeciliafeest		9.30 Euch K. Donders Dameskoor
			11.00 Euch K. Donders Leonarduskoor Caeciliafeest	
				19.00 Euch V. Bulthuis Dameskoor
		19.00 Euch V. Bulthuis Young at Haert		
9.30 Wcv Lwg Samenzang				

## LEGENDA

Euch	Eucharistieviering
Wcv	Woord- en communieviering
Wgv	Woord- en gebedsviering
Lwg	Liturgische werkgroep
Oec	Oecumenische viering
Kwd	Kinderwoorddienst
●	Ook voor kinderen



kerkomroep.nl beschikbaar

### Angeren St. Bavo

**Zondag 30 okt**  
31e zondag door het jaar  
10.00 Euch  
K. Donders  
Marketentsters  
Exotherm  
Dorpshuis

**Woensdag 2 nov**  
19.00 Wgv  
Allerzielenviering  
met gravenzegening  
Ds. E. de Clerq  
R. Lusing (Combo)  
Hervormde Kerk Angeren

### Doornenburg St. Martinus

**Woensdag 2 nov**  
19.00 Wgv  
Allerzielenviering  
M. Peters  
G. Vermaas  
Herenkoor

### Gendt H. Martinus

**Woensdag 2 nov**  
19.00 Wgv  
Allerzielenviering  
C. Driessen+Lwg  
Providentia  
Voce d'Amare

## Vieringen volgen via computer of TV

De eucharistieviering vanuit de St. Werenfridus in Elst is te volgen via: Youtube.com (R.K. Parochie H. Maria Magdalena), www.facebook.com /stwerenfridus en Omroep Lingewaard TV KPN kanaal 1478/Ziggo kanaal 44

Vieringen vanuit de andere kerken zijn te volgen via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

## MISINTENTIES

De eucharistieviering op zondag (11.00 u.) in de St. Werenfriduskerk in Elst is te beluisteren via [www.kerkromroep.nl](http://www.kerkromroep.nl) en te zien via [www.facebook.com/stwerenfridus/videos](https://www.facebook.com/stwerenfridus/videos). Ook te zien via de TV op KPN-kanaal 1478 en Ziggo-via kanaal 44

### Bemmel

**woensdag 2 november in Haalderen, Allerzielen:** Joris Claassen, Thé Claassen, ouders Berndsen-Marissink, Henk van Marwijk en Miep van Marwijk Peperkamp, Theodorus Peek, Maria Hendrina Peek-van Schayk, Jo en Nel Piels-Peek, Piet Peters.

**woensdag 2 november in Huissen, Allerzielen:** Annemieke Damen-Kemperman, Anke Spaan Streefland en dochter Joyce.

**zaterdag 5 november in Haalderen:** jaargedachtenis Annemieke Damen-Kemperman. Verder gedenken wij Joris Claassen, Gerard de Pater, Riet van den Brink-Rikken, Rinus Bastiaanse.

**zondag 6 november in Huissen:** Henk Leijser.

**zondag 13 november in Huissen:** familie Scheers-van Kempen.

**zaterdag 19 november in Haalderen:** Ton Lintsen.

**zaterdag 26 november in Haalderen:** Thé Claassen, familie Roelofs, Riet van den Brink-Rikken.

### Doornenburg

**woensdag 2 november, Allerzielen, 19.00 uur in Doornenburg:** familie Bermel-Hendriks, Koos Wannet, Guusen Nico Grootjen, André Maassen en familie Naterop-Maassen, Sophia Derksen-Derksen, Ria Wannet-Buijing, Wilh de Beijer-Flintrop, Gert Driessen, Net Welling-Schoenmakers, Harry Derksen-Derksen, Jan Niels, Dien Wieland-Rutjes, Piet Zweers, Dora Huting-Koenen, Rieky van Kol-Dekkers, Leida Janssen-Vos, Coba Claassen-Scholten, Mientje Aleven-Hoogveld, Tonny Janssen-Ipskamp, Marga Cornelissen-Bermel, Jan en Fien Derksen-Rijk en dochter Annie.

**zaterdag 5 november in Haalderen:** jaargedachtenis Wilh de Beijer-Flintrop.

**woensdag 9 november in Doornenburg 9.30 uur:** Stef en Anneke Hendriks-Rutjes, Mientje Aleven-Hoogveld, Rieky van Kol-Dekkers.

### Driel

**woensdag 2 november, Allerzielen:** ouders Smits-van Gemert, Thé en Dora Menting-van Mullem, pa en ma en Aukje Idsinga en Anton, Marcel en Appie, Greet Wesselkamp-ten Westenend, Luc en Marie van Binsbergen-Kersten, Johanneke Weijman-van Binsbergen, ouders Peters-Derksen, Steef Schuurman, ouders Verplak-Schrijner, Bart Jansen, ouders Krebber-ten Broeke, Elly en Theo Schrijner, pa en ma van Veenendaal en Romy en Marieke, ouders Bierman-Voorburg, Piet ten Westeneind, Gijsje Albertha ten Westenend-van Meel, ouders van Rijsewijk-Roelofs en kinderen, Els Meurs, ouders Roelofs-van Maanen, Hent en Doortje Cobussen-Joosten, Wim Gerritsen, ouders van Deijzen-van Mullem, Willie, Luna en Gerda, Gerard en Diena van Ewijk-Hendriks en Doortje, Bart en Peter Koster, Leendert Jacobs, Piet en Aleid van Bentum-Sloot, Antoon en Annie Baltussen, Betsie van de Berg-Hermeling, Gerrit en Miem Nijs-van Baal, opa en oma van den Dam en Joke Vos, Thea Messing-van Mullem, Jan en Annie Schuiling-Holleman, Mariëtte Eeken, ouders Coenders-Meurs, Antoon Coenders, Frans en Ria Berentsen-Jansen, ouders Lamers-Winterhalter en Koos, ouders Demon-Scholten, ouders Coenders-Degen en Wim en Truus, Thé en Dora te Dorsthorst-Essers, overleden familie van Kempen, Riet en Leo Linsen, Doreen Smits, Doortje en Geert van de Welk, ouders Essers-te Dorsthorst en Antoon, ouders Verhoef-Schuiling en Henk, Leo en Miep Essers, Tonny en Maria te Dorsthorst, ouders Arns-Schuiling, Eddy van Rooijen, ouders Jan en Geertruida van Mullem-van Binsbergen, Annie en Cor ten Westeneind, Hent en Greet Weijman, Henk en Greet 18 ● Ankerplaats november 2022

Rensen, Marina Rademakers, Thé en Gradeke Goldsmid-Verhoef, Riet en Co Rensen, Fia Schuiling, Sien en Herman Fonteijn-van Mullem, Theo en Annie van Mullem, familie Joosten en Gerard, Diny de Ruijter-van Lieshout, Henk en Gerda van Rijsewijk en Bart, Thea te Dorsthorst-van de Welk, Wim van der Horst en Lilian, Frans en Truus van Heeswijck-Koster, Jan en Dien Essers-Vos, Theo en Mieno Arns-Jansen, Wim en Willy Selman-Hendriks, pa en ma Potjens-Geenacker, Jan en Timo Verplak, Jan Marcelis en Tonny, pa en ma Driessen en Jos en Walter, Jo en Chrisje en Rina van de Kamp, Marian Gerritsen-te Dorsthorst, ouders te Dorsthorst-Elbers, ouders Gerritsen-Cobussen en Ans, Arnold en Hans, Toon en Greet Wolterinck-Scheerder, Willy Oudsen.

**zondag 5 november:** uit dankbaarheid, familie Bennik-Barends, ouders Hermeling-Clappers en Frits en Ria, Tonny en Maria te Dorsthorst, Piet en Anneke Joosten, Stien Menting-Zwartkruis, familie Janssen-Selman, Jan en Corrie Meurs, Addy Veuger-Oomes, Aukje Idsinga, Ben Rombouts.

**zaterdag 19 november:** jaargedachtenis van Herman Selman, jaargedachtenis van ma Idsinga. Verder gedenken wij overleden leden van het koor Cantorije, Jan en Corrie Hoogsteder, Ida Derksen, Thea te Dorsthorst-van de Welk, Tonny en Maria te Dorsthorst, Michel Cijns, ma Potjens-Geenacker.

### Elst

**woensdag 2 november, Allerzielen:** Frits van Marwijk, Ber Janssen, Frans van Leur, pa en ma Weijman-Coenders, ouders Saat-Hartjes en kinderen en ouders Aarns-Krebber, George Teunissen, Diny Vreman-van Brandenburg.

**zondag 6 november, parochiezondag:** ouders Joosten-Verhoef en Kiki, Ben en Corry Sloot-van Meeteren, Paula en Bernard Burgers-van de Logt, pastor Nol Sales, Addy van Mierlo, ouders Thé en Sidon Stoffels en Elly, Jan Braam, Henk Willemsen, ouders Willemsen, ouders Van Schaijk, Cok Kremers.

**zondag 13 november:** Paula en Bernard Burgers-van de Logt, pastor Nol Sales, Anna Maria Bogmans-van den Berg, Gerrit Kienhuis, Diny Rewinkel-Kampshoff, Geert Zweers, George Derksen, Frans van Leur.

**zondag 20 november:** pastor Nol Sales, Raff Stoffels, Hans Roelofs, Geert Mathijssen en familie Mathijssen-Magnus, Jan Braam, George Teunissen, Henk Willemsen, ouders Willemsen, ouders Van Schaijk.

**zondag 27 november, parochiezondag:** pastor Nol Sales, familie Van Rossem, familie Van Hooydonk-Hager.

### Gendt

**woensdag 2 november, Allerzielen in Providentia:** Frits Botterblom, Trudie Roelofs-Janssen, Wim de Beijer, Doortje Derks-Drost, Ria Janssen-Geveling, Henny Teunissen-Kersten, Lies Hubbers-Goossen, Rika Kregting-Hendriks, Jos Hooijman, Chris Schouten, John Stevens, Annie van den Brink-Peek, Trude Teunissen-Scholten, opa en oma Van de Lugt-Smits, opa en oma Van Woesik-de Klein, Riet Bolder-van Heck, Gerrit en Tonnie Bootink-Vos, Ton Cornelissen-Kersten, Joke van Meekeren-Arends, Hans van Meekeren, Henk en Anneke Huting-Bekker, Gert en Hennie Teunissen-Kersten.

**zaterdag 5 november in Haalderen:** Riet Bolder-van Heck, Frits Botterblom.

**zaterdag 12 november in Haalderen en St. Jozef:** Ton Cornelissen-Kersten, Annie van den Brink-Peek, Annie Rosmulder-Evers, Thea Reijmers-Cornelissen, Trudie Roelofs-Janssen, Wim de Beijer, Doortje Derks-Drost, Ria Janssen-Geveling, Lies Hubbers-Goossen, Chris Schouten, John Stevens, Trude Teunissen-Scholten.

**zaterdag 19 november in Haalderen:** Riet Bolder-van Heck, Frits Botterblom.

**woensdag 23 november in parochiecentrum:** Frits Botterblom, Trudie Roelofs-Janssen, Wim de Beijer, Doortje Derks-Drost, Ria Janssen-Geveling, Ton Cornelissen-Kersten, Joke van Meekeren-

Arends, Hans van Meekeren, Henny Teunissen-Kersten, Lies Hubbers-Goossen, Rika Kregting-Hendriks, Jos Hooijman, Riet Bolder van Heck, Chris Schouten, John Stevens, Henk en Anneke Huting-Bekker, Annie van den Brink-Peek.

**zaterdag 26 november in Haalderen en St. Jozef:** Henk en Anneke Huting-Bekker, Annie Rosmulder-Evers, Joke van Meekeren-Arends, Hans van Meekeren, Ine van Meekeren-Teeuwse, Jos Hooijman, Trude Teunissen-Scholten, Frits Botterblom, Henny Teunissen-Kersten, Lies Hubbers-Goossen, Rika Kregting-Hendriks, Jos Hooijman

### Haalderen

**woensdag 2 november, Allerzielen:** Mimi Rikken-van Deelen, Gerd Jansen, Geert Duijf, Hent van Loon en Marietje van Loon-Buurman, familie van Loon-Buurman, Jan en Mienke Witjes-Niels en kinderen Betsie, Henk, Jo, Tonny Witjes, Harrie en Dora van den Boogaard-Spanbroek en Zoon Gerrit, Herman Mahler, Wim Wismans en zoon Henny, Jan Janssen, Herman Janssen, Ap Abbink, Susan Abbink, Anna van Vorselen-Braam, familie Janssen-Bach en Kinderen, familie Reintjes en Johan, Piet Demon, ouders Demon, Ria, Mimi, Wim, Geert, Toon en Wilma, Jo Derksen, Riek Derksen-Vonk en Annie, Cor van Moerkerk, familie van Moerkerk-Wismans, Koos, Sjaak en Sandra Smits, Henk Jansen, Bernardus Jacoba van Schaijk en Theodorus van Schaijk, Wilhelmina Arnolda Lintsen en Petrus Josef Maassen, ouders Muller-Wemmers, Geert en Ben Bakker

**zaterdag 5 november:** jaargedachtenis van Geert Duijf. Verder gedenken wij Gerd Spanbroek en Koos Spanbroek-Verhagen, Gert Alofs en Toos Alofs-Rijcken, Riek Vernooij, Jan Huisman en Helena Huisman-Peters, Antonius Weijers en Elisabeth Weijers-Joosten, Hendrikus Peters.

**zaterdag 12 november:** pastoor Versteeg, Dina Rutjes-Wassink, Tonny Witjes, An en Antoon Veenhuis.

**zaterdag 19 november:** Gert Alofs en Toos Alofs-Rijcken, Piet Demon, ouders Demon, Ria, Mimi, Wim, Geert, Toon en Wilma.

**zaterdag 26 november:** Hent van Loon en Marietje van Loon-Buurman, familie van Loon-Buurman.

### Herveld

**woensdag 2 november, Allerzielen:** jaargedachtenis ouders Hermsen-Jansen, jaargedachtenis ouders Schiltmans-van Lent. Verder gedenken wij Leny Berk-van Veen, pastoor van der Borgh en Tiny Monincx, ouders Frans van Elk en Tonny van Elk-Koers, Wim en Ada Giesbers-Peperkamp, Ben en Wilhelmin van Hal-Ticheloven, Jan Mathijssen, Arnold Tillemans, Catharina Tillemans-Hoogveld, Annie Veens-Menting en Martinus Veens, Jan en Riet Veens-Jansen, Wim van Vilsteren.

**zondag 13 november Willibrordusviering:** Leny Berk-van Veen, Wim en Ada Giesbers-Peperkamp, Ben en Wilhelmin van Hal-Ticheloven, Arnold Tillemans, Catharina Tillemans-Hoogveld.

**zaterdag 26 november:** jaargedachtenis Ben van Hal. Verder gedenken wij Wilhelmin van Hal-Ticheloven, Leny Berk-van Veen, Wim en Ada Giesbers-Peperkamp, Arnold Tillemans, Catharina Tillemans-Hoogveld.

### Heteren

**woensdag 2 november, Allerzielen:** jaargedachtenis van Annie Cobussen-Joosten. Verder gedenken wij Ruth Cobussen en kleindochter Daniëlle, familie Eulink-Peters, Grada Eulink, Thom Davies, Nel Heijmans-Nijenhuis, Joop en Marie Brugman en kleinzoon Roel, Rob Liethoff, mevrouw Jellema-Vos, Leo Niels, Anton en Bets Iddink, Herman van Burgstede, Annie Reinders, ouders Degen-Hermsen, Jan Velthuizen, Theo Niels, Geert Peters, ouders Dijkmans-van Groessen en zoon Sjaak, Wim Polman en zoon Grady, ouders Vos-Selman, Hans Branderhorst, Trudy Rombouts, Jan

en Annie Stokman, Hans Jansen, Agnes Hoksbergen-Menting, familie Leenders-Hoenselaar en kinderen, familie Peelen-Huisman en kinderen, Thé en Gerda Peelen-Huisman, ouders van Elferen-Eimers en Bart van Elferen, ouders Daniël-Rutten, Hein Kuijpers, ouders de Ruijter, zonen Cor, Henk, Wim en schoondochter Diny, Jenny van Londen, Meriam van Londen, Harold Versteegen, ouders Roos-Weijman zoons Hennie, Bert en Jan, ouders Kuijpers-Klein Hofmeijer, Jeroen Dekker, ouders Scheepers-Peters en zoon Bart, Jan Polman en ouders van Heumen-Krebber, Henk van Dooremalen, Jan en Sophia Degen-Meeuwse, Gradus Brugmans en Hendrika Brugmans-Coenders, Jan Brandts.

### Angeren - Huissen-Stad - Huissen-Zand

**dinsdag 1 november, Allerheiligen:** An en Antoon Veenhuis.

**woensdag 2 november, Allerzielen:** familie Scholten-van Gellecum uit de Hoeve, ouders Gerritsen-Arts, Jan Willemsen, Piet Driessen, Jeroen Arends, Nellie Janssen-Kersten, Miranda Peek, Theo van Deelen, Riek Willemsen.

**zondag 6 november:** ouders Demon-de Vries en dochter Lydia, Cis Lippmann-Rouw, Theo van Deelen, Gerrit Bles en zoon Frank, Hans Tonk.

**zondag 13 november:** Cis Lippmann-Rouw, Theo van Deelen.

**zondag 20 november:** Cis Lippmann-Rouw, Theo van Deelen.

**zondag 27 november:** familie Scholten-van Gellecum uit de Hoeve, Piet Driessen, Jeroen Arends, Nellie Janssen-Kersten, Miranda Peek, Cis Lippmann-Rouw, Theo van Deelen.

### Indoornik

**woensdag 2 november, Allerzielen:** jaargedachtenis van Herman den Bruinen. Verder gedenken wij Dora Loeffen-Tillemans, Bep Leenders, Klazienus IJkhout, Nel Rutjes-van Baal, Cor, Henk, Wim, Diny en ouders de Ruijter, Sjra Evers.

**zaterdag 12 november:** Wim de Ruijter, Bep Leenders, Nel Rutjes-van Baal, Cor, Henk, Wim, Diny en ouders de Ruijter, Sjra Evers.

### Lent

**woensdag 2 november, Allerzielen:** Wilhelmus Kokke, Joke Jansen, Anton Natrop, Jan Janssen, Ben van Driel, Hennie Pekel, Wim Jacobs, Hans Jacobs, Jan van Swaaij, Gerard van Kempen, Iet Idema-Beukerink, Anton en Diny van Kempen, Dries en Fien Willemsen-van kempen, Fons Niessen, ouders Jansen-Kogelman en kinderen, Tonnie van Antwerpen, Cobie Berkien-Knippling, ouders Wouters-de Kleijn, Gerard Stap, Geert en Riet Martens-Tillemans, ouders Meeuwse-Janssen, Theo Meeuwse, Henk Meeuwse, ouders Brouwer-Doorman, Joop en Antonetta Wanetie-Warringa, Annie Hendriks-Klabbers, Henny Michels. zaterdag 5 november: Anton en Riek van Kempen-de Beijer, Gerard van Kempen, Hans Jacobs, Hennie Pekel.

**zondag 13 november:** jaargedachtenis van Fons Niessen. Verder gedenken wij alle koorleden en overleden koorleden van het St. Caecilia koor, Cobie Berkien-Knippling, Joke Jansen, Anton en Diny van Kempen, Dries en Fien Willemsen-van Kempen, familie Hofs-Boekhoorn, Tonny en Bert Lintsen-Huisman.

### Oosterhout

**woensdag 2 november, Allerzielen:** jaargedachtenis van Wim Folker. Verder gedenken wij, Piet, Dina, Christien en Peter Folker, Theo Beekhuijzen, Emmy Derksen-Veens, Piet Derksen, Eef Leenders, Geert Maassen, Bert en Tonny Linsen-Hulsman, familie Veens-Jansen, Nel Spaan-Cattenstart, Herman Spaan, Marja Spaan, familie Spaan-Cattenstart-van Gemert, Jan Broenland, Wim van Kempen en dochters Corine en Trees, ouders Roelofs-Rikken, Jo en Cor Aarns-Degen, Jaap en Jet Derksen-van der Wielen, Wim en Rosa Huisman-Geurts, ouders Van de Laak-Bekker, Henken Grada Potjens-Teunissen, Piet Teunissen,

*Vervolg pagina 20.*

## Doordeweekse vieringen

### maandag

Elst	09.00	kerk	elke maandag
Heteren	19.00	Liefkenshoek	elke maandag

### dinsdag

Haalderen	09.00	kerk	elke dinsdag
Huissen	19.00	kerk, rozenkrans	elke dinsdag
Oosterhout	09.00	kerk	1e dinsdag van de maand

### woensdag

Angeren	09.30	dorpshuis	1e woensdag van de maand (2 nov. vervalt)
Doornenburg	09.30	kerk	2e woensdag van de maand
Gendt	09.30	dagkapel	4e woensdag van de maand
Huissen-Zand	09.30	dagkapel	3e woensdag van de maand
Lent	19.00	St. Jozef	2e woensdag van de maand

### donderdag

Huissen	09.00	kerk	elke donderdag
---------	-------	------	----------------

### vrijdag

Valburg	09.00	kerk, rozenkrans	elke vrijdag
Valburg	09.30	kerk	elke vrijdag

### Biechtgelegenheid

Elke eerste zaterdag van de maand is er gedurende de openstelling van de St. Werenfriduskerk in Elst van 13.30 tot 15.30 uur gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.

## Overledenen in de afgelopen periode

(t/m 11 oktober)

Henk Borgonjen	82	Oosterhout
Hans Jacobs	74	Lent
Hennie Pekel	95	Lent
Ben Rombouts	77	Driel
Gerd Walravens	80	Gendt
Sjaak Lamers	65	Driel
Ben van Driel	83	Bemmel
Norbert van Bon	75	Elst
Coby Willems-van Daalen	65	Driel
Jo de Swart	90	Elst
Joop Wismans	77	Haalderen
Peer Janssen	72	Bemmel
Piet Schouten	88	Valburg

Vervolg mistintenties pagina 19.

Jan en Bep Mulder, Henk Degen, ouders Wolters-van Kempen en Theo, Chris, Netty en Theo Reijken, familie Janssen-Wolters.

**zaterdag 12 november:** Emmy Derksen-Veens, Piet Derksen.

**zondag 20 november:** Theo Beekhuijzen, Nel Spaan-Cattenstart.

### Valburg

**woensdag 2 november, Allerzielen:** jaargedachtenis van Tom Eltink, jaargedachtenis van Nico Franssen. Verder gedenken wij Henk Berns en Doortje Berns-van Antwerpen, Doortje Maassen-Broenland, familie Berns-Arts en Tanja Berns, ouders Bouwman-de Vries, Jo Bouwman, Wim ten Broek en Doortje ten Broek-van Elferen, Theo en Maureen Driessen, pastoor Engelen, ouders Bisschop-Helmink, Toon en Bets van Heumen, Piet Hasselton, Corrie Vrolijk, Kees Huijbregts, Corry van Bers, Harry en Diny Huisman, Annie Janssen, Rieky Kahn-Jansen, Co Jansen, Willy Jansen-Meurs, Tiny van den Berg-Magielsen, Piet van den Berg, Frans Janssen, Trudie Janssen, Anneke Geurts-Knippling, Grad en Toos Knipping, Jan Leenders, Annie Lenssen, Ton Lindewegen, ouders Van de Logt-Broekman, Thé en Toos Matijssen, ouders Matijssen-Kuijf en dochter Karin, ouders Van Merwijk-Mom en zoon Harry, Henriëtte Rutjes-Brandts, Sjra Maassen, Gerda Mientjes-Weerpas, Marian Eulink-Peters, Ben Ras, pastoor Scholten, Trees Schouten-Copray, ouders Schouten-Krijnen en zoon Jan, An en Ben Schouten en zoon Markje, Lény van Elferen-Simons, Grad en Juliënne Slebus, Jan Spaan, ouders Spaan-Turk, families Krijnen-Veens, Thecla Janssen-de Vent, André Verhoeven, Wim en Fie Verhoeven, Theo Verhoeven, Bart de Vries, families Rikken, Hock, Zwartkruis en Schouten.

**zondag 13 november:** jaargedachtenis van Wim ten Broek, Petrus Johannes Jansen, Jan Leenders, Ben Schouten. Verder gedenken wij Doortje Berns-van Antwerpen, Henk Berns, Doortje ten Broek-van Elferen, ouders Claassen-Hennus, Charles van der Leur en zoon Noël, André en Toos Cornelissen, Jan Jansen, Janette Jansen-Janssen, Piet Jansen, Frans Janssen, ouders Veggelers-Janssen, An Schouten-van Hulst en zoon Markje.

**zaterdag 26 november:** jaargedachtenis van Harry Huisman. Verder gedenken wij Doortje Berns-van Antwerpen, Henk Berns, André en Toos Cornelissen, Els Loyens-Publiekhuijsen, Diny Huisman-van Mullem, Anneke Geurts-Knippling, Cor Potjes en zoon Vincent en de families Willemsen-Rikken.

## Doopdata november - december

### St. Werenfriduskerk Elst

zo. 13 november	13.00 uur	V. Bulthuis
zo. 4 december	13.00 uur	V. Bulthuis

### O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Huissen

za. 12 november	15.30 uur	K. Donders
-----------------	-----------	------------

### O.L.V. van Zeven Smartenkerk Haalderen

za. 10 december	15.30	K. Donders
-----------------	-------	------------



R.K. parochie  
**H. Maria  
Magdalena**

## Huissen-Stad O.L.V. ten Hemelopneming

Langekerkstraat 10a, 6851 BN Huissen  
secretariaathuissenstad@rkparochiemariamagdalen.nl  
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

### Contact

Pastoraatsgroep: Anja Zweers, 06 - 2127 3756  
pastoraatsgroephuissenstad@rkparochiemariamagdalen.nl  
Caritaswerkgroep: Wim van Baal, 026 - 325 23 00  
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl  
Locatiesecretariaat open: wo van 10.00 - 12.00 uur,  
vr van 10.30 - 12.00 uur

## Huissen-Zand HH. Martelaren van Gorcum

Van Wijkstraat 35, 6851 GL Huissen  
secretariaathuissenzand@rkparochiemariamagdalen.nl  
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

### Contact

Pastoraatsgroep: Nel Willemsen, 026 - 325 01 03  
pastoraatsgroephuissenzand@rkparochiemariamagdalen.nl  
Caritaswerkgroep: Wim van Baal, 026 - 325 23 00  
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl  
Locatiesecretariaat open: di en vr van 9.30 - 11.30 uur

## Angeren St. Bavo

0481 - 45 13 71

### Contact

Caritaswerkgroep: Ans Eeuwes, 026 - 325 21 94  
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl



Stefan Franken



Jan Wannet



Nel Willemsen



Anja Zweers

## Gravenzegening op begraafplaats 'De Hoeve' in Huissen

Op zondag 6 november vindt op begraafplaats 'De Hoeve' in Huissen de jaarlijkse gravenzegening plaats.

Deze begint om 15.00 uur met een korte plechtigheid, die wordt gehouden in de nabijgelegen 'Zandse Kerk', waarna we gezamenlijk naar de begraafplaats lopen waar pastoor Karel Donders de graven zal zegenen van onze dierbare overledenen.

De pastoor zal proberen om zoveel mogelijk graven te zegenen. Zeker waar familie bij een graf staat, zal hij langs komen.

De deuren van de 'Zandse Kerk' (van Wijkstraat 33 in Huissen) staan open vanaf 14.30 uur. Hier kunt u een kaarsje kopen om later bij het graf van uw overledene te plaatsen.



## Indoornik H. Johannes de Doper

Campmanplein 8, 6668 AJ Indoornik  
secretariaatindoornik@rkparochiemariamagdalen.nl  
IBAN: NL12 RABO 0133 9092 12

### Contact

Locatiepastoraat: José van Elk, 06 - 5188 1532, van.elk@planet.nl  
Henk Berns, 06 - 2865 9904, h.berns@lijbrandt.nl  
Caritaswerkgroep: Annemiek Lamers, 0488 - 49 14 57,  
hjclamers@hotmail.com



Henk Berns



Casper van Elk



Ans Jurrius



Jaques Peeters

## Vervoer naar kerk

Wilt u graag in het weekend naar de kerk, maar heeft u geen vervoer? Laat het ons weten, dan proberen we vervoer voor u te regelen.  
Contactpersoon: Sjaak de Ruijter, tel: 06 - 1045 2200,  
sjaakderuijter@outlook.com  
Opgave graag uiterlijk op vrijdag voor het desbetreffende weekend.

## PCI / Bezoekgroep

Bent u ziek, of heeft u gewoon behoefte aan bezoek? Of weet u, dat iemand uit uw omgeving behoefte heeft aan bezoek. Laat het ons weten, dan kunnen we actie ondernemen.  
Contactpersoon: Annemiek Lamers, tel: 0488 - 49 14 57,  
hjclamers@hotmail.com

## Actie Kerkbalans

Dit jaar hebben velen al hun toegezegde bedrag overgemaakt. We vragen aan de personen dit nog niet gedaan hebben om alsnog over te maken. Hiervoor danken wij u hartelijk.

---

## Rooster

Datum:	woensdag 2 november	zaterdag 12 november
Tijdstip:	19.00 uur	19.00 uur
Viering:	gebedsviering met koor allerzielenviering	gebedsviering met koor
Voorgangers:	Henny van Lanen en José van Elk	Toon Hermsen en Annemiek Lamers
Koster	Casper van Elk	Sjaak de Ruijter
Koffie schenken:	Sjaak de Ruijter	Bert en Bernadette van Meerten
Gastheer	Toon Hermsen	Henk Berns

---

## Agenda

- 29 oktober Werken aan de kerk najaar, aanvang 8.30 uur.
- 2 november Allerzielen woensdag
- 12 november Gebedsviering

Elke zondag is er in Elst een eucharistieviering.

---

## Werken aan de kerk

**Afgelopen jaren heeft een behoorlijke groep mensen enthousiast gewerkt en gepraat over onze geloofsgemeenschap met het inmiddels bekende ‘werken aan de kerk’.**

De Samen Op Weggroep nodigt u weer van harte uit om op zaterdagochtend 29 oktober mee te doen aan dit werken aan de kerk. Deze ochtend gaan we gezamenlijk werk uitvoeren in en rondom de Ontmoeting en het kerkhof.

We kunnen dit jaar voor Allerzielen en Kerstmis de kerk huren. Daar zijn we heel blij mee. Omdat hier lange tijd niets aan gedaan is willen we hier extra aandacht aan geven.

We willen om 8.30 uur beginnen met een kop koffie of thee waarna we aan de slag gaan. Omdat er geen banken meer in de kerk staan gaat het schoonmaken gemakkelijker, hopen wij.

Als corona het toelaat, is er om twaalf uur een eenvoudige lunch.

Wij hopen dat velen aanwezig kunnen/willen zijn en het een ochtend wordt waar we met een goed gevoel aan terug kunnen denken.

U bent van harte welkom

---

## Ankerplaats digitaal?

**We leven steeds meer in een digitaal tijdperk. Ook willen steeds meer mensen minder papier verspillen.**

Om die reden krijgen we meer aanvragen om parochieblad Ankerplaats digitaal te ontvangen in plaats van de papieren versie.

Als u dit wenst kunt u bellen met of mail sturen naar Henk Berns, 06 - 2865 9904, h.berns@lijbrandt.nl



## Kruis op kapel

**Al langere tijd wilden we graag een kruis op onze kapel. Omdat het een eenvoudige kapel is, was de wens dat daar een eenvoudig kruis op hoorde.**

Na leuke discussies over het ontwerp, werd deze gemaakt voor ons. Op zaterdag 10 september hebben Casper van Elk en Henk Lamers deze bevestigd. Het is een mooi kruis dat heel goed staat bij de kapel. Zoals sommigen aangaven: De kapel is nu af.

Hartelijk dank aan de vrijwilligers die dit mogelijk gemaakt hebben.

---

## Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans

**We hebben 8 oktober na afloop van de gebedsviering in een processie naar onze Mariakapel gelopen.**

Uitleg over de processie en de naam Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans: Voor de Sint-Pieterskerk in Rome vindt op 7 oktober 1571 een rozenkransprocessie plaats. Paus Pius V hoopt daarmee Maria's hulp af te smeken voor de christelijke legers die proberen de Ottomanen te verdrijven. Dat gebeurt tijdens een zware zeeslag bij Lepanto, de huidige Griekse stad Nafpaktos aan de golf van Korinthe.

De Paus belooft Maria dat de rozenkrans een eigen feestdag krijgt als de christenen de strijd winnen. Het wonder geschiedt: door het rozenkransgebed leggen de gelovigen als het ware een beschermende ketting van kralen rond de christenen.

De Ottomanen kunnen hier niet doorheen breken en zien zich gedwongen de aftocht te blazen. Sindsdien is oktober de maand van de rozenkrans.

In 1969 kreeg dit op 7 oktober van Paus Paulus VI de definitieve naam Onze Lieve Vrouw Van de Heilige Rozenkrans.

## Allerzienviering

2 november

Op deze datum om 19.00 uur is deze gebedsviering. Deze zal in de kerk zijn. Wij nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst. Na de viering gaan we naar het kerkhof om de graven te zegenen en desgewenst een lichtje te plaatsen. Graflichten zijn in de kerk te koop voor € 1,-

## Allerzielen

Allerzielen wordt gevierd de dag na Allerheiligen, waarmee deze dag nauw verbonden is. Allerheiligen vieren we op 1 november. Op deze dag viert men de nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren.

De rooms-katholieke kerk vond dat er ook een gedenkdag moest komen voor alle gestorvenen. Zo konden mensen naar de plaats gaan waar hun geliefden lagen en daarna naar de kerk gaan.

Op veel plaatsen gaat men naar het kerkhof om het graf van de overleden familieleden schoon te maken en te versieren met bloemen. De kerk bidt voor de zielen van alle overledenen. Tijdens de eredienst worden al de namen van de overledenen van het afgelopen jaar genoemd. De graven worden gezegend.

## Lent H. Maria Geboorte

Pastoor van Laakstraat 42, 6663 CB Lent, 024 - 322 03 60  
secretariaatlent@rkparochiemariamagdalena.nl  
IBAN: NL 96 RABO 0127 9050 49



Petri Bartelds



Ton Dolphijn



André Mekenkamp



Jan Hein Natrop



René Wilderom

## Vieringen St. Jozef

De vieringen beginnen om 19.00 uur. Iedere tweede woensdag van de maand is er een eucharistieviering. In de maand november is dat op 9 november.

## Allerzielen

Op woensdag 2 november herdenken wij in de eucharistieviering van 19.00 uur alle overledenen van het afgelopen jaar. Voor ieder van hen wordt er een kaarsje aangestoken. Na de viering worden de graven gezegend.

Allerzielen is een gedenkdag uit de westerse rooms-katholieke traditie. Het bidden voor de overledenen wordt al gedaan sinds de tweede eeuw voor Christus. Men geloofde toen dat de overledenen hierdoor van hun zonde zouden worden vrijgesproken. In veel parochies is het gebruikelijk dat wanneer een parochiaan uit de kerk wordt begraven er een kruisje wordt opgehangen met daarop de naam van de overledene. Op de eerstvolgende Allerzielen komt de familie van de overledene naar de mis om het kruisje in ontvangst te nemen.

## Dit jaar geen verkoop kerstbomen

Elk jaar kunt u in december een mooie kerstboom uitzoeken in de beplanting grenzend aan ons kerkhof. De verkoopopbrengst komt ten goede aan het onderhoud en verfraaiing van het kerkhof.

Door de langdurige droogteperioden in dit en voorgaande jaren is de ontwikkeling, vooral van de jonge beplanting, zodanig dat het aantal exemplaren dat qua formaat voldoet te beperkt geworden. Daarom willen we de verkoop dit jaar overslaan. Wel ziet het er naar uit dat we volgend jaar weer voldoende keus zullen hebben voor de trouwe klanten.

Namens de kerkhofgroep  
Jacques Peeters

## Contact

Locatieraad: Petri Bartelds, locatiemariageboortelent@gmail.com  
Parochieblad:  
Secretariaat open: vrij. van 09.30 - 11.30 uur  
Caritas Werkgroep: o.a. ouderen en ziekenbezoek.  
caritaslent@gmail.com

Het afgelopen jaar zijn in onze geloofsgemeenschap overleden;

Willy Knipping-Rikken	overleden 01-11-2021	89 jaar
Tonnie Janssen	overleden 05-11-2021	89 jaar
Willy Kampschoer	overleden 20-11-2021	91 jaar
Joke Jansen	overleden 14-12-2021	72 jaar
Anton Natrop	overleden 14-12-2021	81 jaar
Theo de Bruijn	overleden 30-01-2022	65 jaar
Wilhelmus Kokke	overleden 28-04-2022	75 jaar
Annie Hendriks-Klabbers	overleden 17-06-2022	92 jaar
Emelda Gelsing-van der Laake	overleden 04-07-2022	96 jaar
Rieky Evers Rijcken	overleden 19-07-2022	85 jaar
Jan Janssen	overleden 18-08-2022	88 jaar
Jan van Swaaij	overleden 06-09-2022	95 jaar
Hans Jacobs	overleden 14-09-2022	74 jaar
Hennie Pekel	overleden 16-09-2022	95 jaar

## St. Caeciliafeest

Vandaag op een mooie herfstdag maken we ons klaar voor november en december, maar vooral voor ons jaarlijkse St. Caeciliafeest.

We hebben een moeilijke tijd gekend maar we kwamen er altijd wel uit. Er zijn niet veel koorleden meer, maar genoeg om onder leiding van onze dirigent Diederik Elings en begeleiding van organist Gerard mooi te zingen.

We vieren het feest van onze patrones St Caecilia op zondag 13 november, waarbij het extra feestelijk is omdat wij twee jubilarissen van 40 jaar en 25 jaar als koorlid mogen huldigen. Een hele tijd dus, en supertrots zijn wij als koor op hen beiden. Ook hebben we sinds september een nieuw koorlid mogen verwelkomen.

Wij zingen vele vieringen, huwelijksviering en uitvaart met ondersteuning van André en Jan Maassen. Mocht u willen weten wie de jubilarissen zijn, of wilt u ons horen zingen, kom dan naar onze viering op zondag 13 november. Pastoor Karel Donders gaat voor. Na de viering is er koffie en thee met iets lekkers achter in de kerk.

Wij hopen velen van u te zien.

namens bestuur St Caeciliakoor,  
hartelijke groet

## Feest in de Maria Geboortekerk

**Zondag 11 september was het zover: Het jaarlijkse feest van onze patroonheilige Maria; Moeder Gods, de moeder van Jezus. Al sinds de zesde eeuw wordt dit feest op of rond 8 september gevierd.**

We hoorden het evangelie volgens Lucas met onder meer de parabel over de verloren zoon. Maar het was die dag in onze geloofsgemeenschap niet zo zeer een feest van terugkeer van wat verloren was, maar meer een feest van terugkijken op wat ons bindt, en natuurlijk een feest om mensen die zich al jaren hebben ingezet eens in de bloemetjes te zetten. Zoals Ben Evers die zich twee termijnen heeft ingezet voor wat tegenwoordig het locatiepastoraat heet, onder meer als penningmeester, en daarna bereid was om langer door te gaan. Nu met speciale aandacht voor onroerend goed.



Tot slot Iris Kuster: al twintig jaar vast gezicht binnen de kerk en trouw misdienaar en later acoliet. Speciaal voor haar werd een oproep gedaan om voor haar naar ruimte te zoeken om zelfstandig te kunnen wonen.

Na de mis was het uiteraard tijd voor feest met koffie, thee, gebak en een drankje, en het belangrijkste: gezellig samen zijn. Voor sommige mensen was het behoorlijk wennen, want het feest werd voortgezet bij Meijer en Ten Hove Uitvaartzorg vlak bij de kerk. Maar, al snel werd duidelijk dat de sfeer er goed in kwam, zeker met twee heren die daar de zaak op een heel aangename en gezellige manier runnen. Al snel staken velen de handen uit de mouwen en kwam er zelfs nog een loterij aan te pas. Eerlijk gezegd ben ik zelf alweer vergeten wat de prijs was. Het was in ieder geval niet de auto waarmee pater Bommers was gearriveerd. De wildste verhalen deden de ronde. En, zoals dat altijd gaat met grote gezelligheid: het feest was veel te snel weer afgelopen. Maar, we kunnen niet alleen terugkijken op een geslaagd feest en een ruimte die we vaker willen gebruiken, maar er is ook inspiratie opgedaan en mooie ideeën zijn met elkaar gedeeld. Dat gaan we vast en zeker merken.

## In memoriam

### Hans Jacobs

Op 14 september is Hans Jacobs onverwachts overleden, hij was 74 jaar. Op woensdag 21 september hebben wij tijdens een plechtige uitvaartdienst afscheid van hem genomen. Daarna is Hans naar zijn laatste rustplaats gebracht op ons kerkhof. Hans gaf veel om sport, zelf voetbalde hij vroeger en ook was hij goed in tennis. Hij was een sociaal man en had veel goede vrienden om hem heen. Elke maand hielp Hans met het rondbrengen van Ankerplaats in Lent. Hij zat zo graag op zijn stoel voor zijn huis, en kon dan enorm genieten van een praatje met de mensen die voorbijkwamen. Hans wij zijn je heel dankbaar voor al je hulp in onze geloofsgemeenschap.

Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en familie heel veel sterkte toe met het verlies van Hans.

### Hennie Pikel

Op 16 september overleed op 95-jarige leeftijd Hennie Pikel. Vrijdag 23 september hebben wij tijdens een uitvaartdienst afscheid van hem genomen. Daarna is Hennie bijgezet in zijn familiegraf op ons kerkhof. Hennie heeft tot zijn opname in het verpleeghuis in Nijmegen zijn hele leven in Veur Lent gewoond. Het Lindepad was een centrale plek voor de hele familie. Hennie had een grote groentetuin waar hij veel tijd in doorbracht, ook zijn hond waar hij zo gek mee was kon je daar altijd bij Hennie vinden. Hij was een trotse lieve vader en opa. Hennie rust zacht.

Wij wensen zijn familie en allen die hem zo dierbaar waren veel sterkte toe bij dit gemis.



## Oosterhout St. Leonardus

Dorpsstraat 16, 6678 BH Oosterhout, 0481 - 48 12 06  
secretariaat@oosterhout.rkparochiemariamagdalena.nl  
IBAN: NL38 RABO 0139 8049 86

## Contact

Locatiepastoraat: Hans Garritsen, 06 - 3731 9318  
of José van Zoggel, 0481 - 48 37 13  
Locatiesecretariaat: open op maandag van 09.30 - 11.00 uur,  
0481 - 48 12 06



Sjaak Aarns



John Blom



Hans Garritsen



Pierre Spaan



Ellen Veens



José van Zoggel



Walter van Zoggel



## Secretariaat

Het secretariaat is iedere maandag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur.  
U kunt er terecht met uw vragen en het opgeven van misintenties.  
Informatie: <https://www.rkparochiemariamagdalena.nl>  
Onder geloofsgemeenschappen vindt u Leonardus Oosterhout.

## Vieringen St. Leonarduskerk

**Maandelijks dinsdagochtendviering in de dagkapel om 9.00 uur.**  
Op 1 november bent u welkom om deze viering bij te wonen. Na afloop van deze viering is er gelegenheid om onder het genot van een kop koffie even in de koffiekamer gezellig samen te zijn.

## Allerzielenviering

**Op woensdag 2 november gedenken we om 19.00 uur de overleden medeparochianen en speciaal de overleden parochianen van het afgelopen jaar.**

### Overleden

Martin van Elk,	5 november	92 jaar
Diny Holsbrink,	28 december	82 jaar

### Overleden

Nel Spaan-Cattenstart,	10 januari	94 jaar
Henk Degen,	3 mei	77 jaar
Gon Janssen-Steeg,	7 mei	92 jaar
Truus Polman-Stevens,	19 mei	96 jaar
Emmy Derksen-Veens,	3 juni	63 jaar
Lies Zeestraten-van de Pas,	24 juni	90 jaar
Marie Roelofs-Huisman,	26 juni	84 jaar
Henk Borgonjen,	13 september	82 jaar

## Gedachte

*Herinneringen bewaar je niet in een doos op zolder  
maar herinneringen bewaar je in je hart.*

## Bevrijdingsviering

**Zondag 18 september hebben we in een stijlvolle dienst herdacht dat Oosterhout 78 jaar geleden door de Amerikanen is bevrijd. Voorgangers in deze dienst waren ds. Wilma Hartogsveld en John Rademakers.**

Gezien de situatie in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende gevolgen is het des te belangrijker om stil te staan bij de thema's vrede en bevrijding. Voor deze gelegenheid was de kerk extra mooi in de bloemen gezet.

## Vrijwilligersdag

**Op zondag 2 oktober hebben we met een aantal vrijwilligers een gezellige middag doorgebracht in dorps huis De Schakel.**

Tijdens deze bijeenkomst hebben we samen een blik proberen te werpen op de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Verder is deze middag om onze vrijwilligers te bedanken voor hun belangeloze inzet door het jaar heen. Door corona-omstandigheden was dit de afgelopen twee kalenderjaren helaas niet mogelijk.

In het decembernummer kunnen we hierover meer vertellen.

---

## Renovatie begraafplaats

We hebben eerder melding gemaakt dat we druk bezig waren met de renovatie van de begraafplaats in Oosterhout.

Net voor de zomervakantie hebben we alle grafrecht-hebbers aangeschreven over onze plannen. Hierop zijn diverse reacties gekomen en zijn we in de zomermaanden druk geweest om de plannen in de steigers te zetten en afspraken te maken. Vanaf eind september zijn twee bedrijven aan de slag met de opdracht. Verzakte grafmonumenten worden recht gelegd, de paden worden in ere hersteld, er komen plantvakken, vakken met gras en tussen de graven komt overal hetzelfde grint te liggen.



Daarnaast zijn we aan de slag gegaan om te kijken welke onderhoudswerkzaamheden we met een groep vrijwilligers kunnen en blijven doen. De maand oktober is er veel activiteit op onze begraafplaats met als doel dat we voor de Allerzielen weer een mooie en prachtige begraafplaats hebben. Een plaats waar de nabestaanden op een fijne manier hun dierbare kunnen eren.

---

## Musica Nova 25 jaar

In 1997 is Musica Nova van start gegaan onder de bezielende leiding van Jacques Peperkamp in onze kerk. Nu, in 2022, gedenken we dit bijzondere feit met de huldiging van vier jubilarissen: naast de dirigent zijn dat Renie van Kempen, Wilma van de Laak en Agnes van Sas.

Ook 25 jaar lid was de onlangs overleden Emmy Derksen-Veens, die postuum de onderscheiding heeft ontvangen.

De huidige leden hebben dit gevierd in huiselijke kring bij voorzitter Laeny Mesicek op dinsdag 27 september. De jubilarissen hebben de onderscheiding van de St. Gregoriusvereniging opgespeld gekregen door een lid van het locatiepastoraat, uiteraard vergezeld van een mooie bos bloemen.



---

## In memoriam

### Henk Borgonjen

Op 20 september hebben we in onze kerk afscheid genomen van onze supervrijwilliger Henk Borgonjen. Hij is 82 jaar geworden. Hoewel Henk al enkele jaren in Bemmel woonde, heeft hij voor de Oosterhoutse gemeenschap en de geloofsgemeenschap H. Leonardus heel veel betekend. Zingen was voor Henk z'n lust en z'n leven en hij zong maar liefst in drie koren, waaronder onze beide koren H. Leonardus en Musica Nova. Van het Leonarduskoor was hij zelfs meer dan zestig jaar lid.

Daarnaast heeft hij alle mogelijke functies vervuld in besturen en heeft hij de administratie van het kerkhof verzorgd. In 2007 werd Henk onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn diensten in de samenleving. Ook wij zijn hem hiervoor veel dank verschuldigd.

Wij wensen zijn familieleden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

---

## Voedselbank Kerstmis

Nu de maatschappij geconfronteerd wordt met een torenhoge inflatie, brandstofprijzen die hoog zijn én de gasproblematiek komt een steeds grotere groep mensen in de problemen. Daardoor stijgt het aantal klanten van de voedselbanken. Het valt op dat dit nu meer ouderen zijn, omdat zij die alleen AOW hebben, niet meer rond kunnen komen.

Nederland is heel goed bezig met het tegengaan van voedselverspilling, maar dat heeft een ongunstig effect voor de voedselbanken. Er komt steeds minder voedsel hun kant op vanuit producenten en supermarkten.

Het is nog onzeker hoe het zich verder zal ontwikkelen, maar het is al wel duidelijk dat veel meer Nederlanders dan voorgaande jaren rond de feestdagen in december maar weinig te maken hebben.

Daarom organiseren wij in Oosterhout, samen met de oecumenische diaconale werkgroep van de Antonius van Paduakerk en de Maranathakerk in Nijmegen een inzameling van houdbare levensmiddelen en wat luxere artikelen voor de klanten van de Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe, in de hoop dat iedereen voor het kerstfeest toch iets extra feestelijks in zijn of haar productenkraat mag krijgen.

Aan deze inzameling werkt, naast het locatiepastoraat van de Leonardusgeloofsgemeenschap, dorps huis De Schakel in Oosterhout mee. De actie begint op zaterdag 12 november. Ook in de daaropvolgende vieringen op zondag 20 november en zondag 11 december kunt u goed houdbare levensmiddelen achter in de kerk afgeven.

U kunt natuurlijk een financiële donatie aan de Voedselbank doen. Hiervoor kunt u storten op IBAN NL 61 RABO 0104 0832 55 ten name van Voedselbank Nijmegen. Ook kunt u dat doen in de collectekist vóór of na de vieringen achter in de kerk.

We zijn heel blij dat Ferdinand Hamer, beheerder van De Schakel, zijn enthousiaste medewerking heeft toegezegd. U kunt uw gaven in het dorps huis brengen van 14 november tot en met 8 december. Het dorps huis is hiervoor geopend op alle werkdagen 's avonds en woensdag de gehele dag.

## Valburg St. Jacobus de Meerdere

Kerkstraat 18, 6675 BR Valburg, 0488 - 41 27 29  
secretariaatvalburg@rkparochiemariamagdalen.nl  
IBAN: NL43 RABO 0152 7022 10 of  
IBAN: NL93 INGB 0000 9322 62



Sjaak Helmink



Aart Pastoor



Angelique Peeters



Wilma van Rossem



Johan Slebus

### Contact

pastoraatsgroepvalburg@rkparochiemariamagdalen.nl  
Sjaak Helmink 06 - 5199 5337  
Locatieraad: locatieraadvalburg@rkparochiemariamagdalen.nl  
Aart Pastoor 06 - 5353 3479  
Wilma van Rossem 0488 - 43 04 11  
Parochieblad: Willy Verhoeven, 06 - 2365 1528  
w.verhoeven@t-mobilethuis.nl  
Secretariaat: eens per twee weken op vrij van 10.00 - 11.00 uur  
en na telefonische afspraak 0488 - 41 27 29

### Intenties

Misschien dat u met Allerzielen (2 november) nog een intentie wilt opgeven? Of gewoon verderop in de maand? Neem dan contact op met Willy Verhoeven, 06 - 2365 1528 of wverhoeven038@gmail.com).

### Vrijdagviering

Wekelijks is er op vrijdag om 9.30 uur een eucharistieviering in de kerk. Hieraan gaat vanaf 9.00 uur het rozenkransgebed vooraf.

### Adventscollecte

Op zaterdag 26 november is er bij het verlaten van de kerk een collecte, de zogeheten adventsactie. U mag het een beetje vergelijken met de Bisschoppelijke Vastenactie. Doel is om geld in te zamelen voor kerkelijk ontwikkelingswerk. Van harte aanbevolen.

### Er-Even-Uit

De jaarlijkse Er-Even-Uit-ochtend kan dit jaar weer doorgaan. Caritas tekent als gewoonlijk voor de organisatie. Twee jaar lag dit evenement stil vanwege corona. Nu is het gelukkig weer zover.

Op donderdag 17 november bent u om 10.00 uur van harte welkom in Het Wapen van Valburg. Ondertussen wordt er achter de schermen gewerkt aan een ochtend met zang en muziek.

Op bijgaande foto (2009) ziet u de plaatselijke Volksdansgroep die in het verleden regelmatig optrad.



### Ziekenzondag

Een mooi kenmerk van ons geloof is het aandacht schenken aan diegenen die het wat minder voor de wind gaan. Jaarlijks komt dat extra tot uiting tijdens de viering op ziekenzondag.

Vanuit Caritas worden fruitmandjes gemaakt die tijdens de eucharistieviering op het priesterkoor staan. Op zondag 11 september werd in de viering extra aandacht gevraagd voor de zieken en stilgestaan bij dit (jaarlijks) bijzondere gebaar. Na de viering zijn de zieken bezocht en de mandjes in dankbaarheid bezorgd...en ontvangen natuurlijk. De foto geeft een kleine inkijk in de viering waarin pater Bomers voorging.

### Vrijwillige bijdrage parochieblad

Er is al veel over geschreven en gezegd. Mogen we u er toch nog even aan herinneren. U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN: NL43 RABO 0152 7022 10 van de parochie H Maria Magdalena. Het rekeningnummer is het banknummer van de locatie Valburg. Alvast hartelijk dank.



## Eerste begeleide wandelpelgrimage langs Wegen met Zegen

**Donderdag 22 september startte de eerste driedaagse pelgrimage van Wegen met Zegen. We ontmoetten elkaar in het prachtige Dominicanenklooster in Huissen, een van onze bezinningsplekken op de route. Na de eerste kennismaking en een inleidend gesprek over pelgrimeren maakten we een eerste wandeling in de stralende zonneshijn.**

We begonnen met het lopen van het labyrint in de kloostertuin. Daarna nam zuster Marga (dominicanes en een van de begeleiders) ons tijdens een wandeling door de natuur rond Huissen mee op een betekenisvolle reis langs de (symbolische) plekken in een klooster. Na een heerlijke kloostermaaltijd in de refectie, het bijwonen van de vesper in de kapel en een gesprek over kloosters vroeger en nu, kropen we onze best luxe 'kloostercellen' in om de volgende ochtend weer vroeg op te staan.

Vrijdag liepen we grotendeels langs de route Wegen met Zegen van Huissen naar de Antonius van Paduakerk in Nijmegen. Bij de Mariakapel met de mooie naam 'Onze Lieve-Vrouwe-van-de-bloeiende-Betuwe' staken we een kaarsje op en genoten van de meegenomen kloosterkoek. De volgende stop was in pleisterplaats Ressen, waar we een ochtendgebed hielden. Hier wordt elke werkdag om negen uur een ochtendgebed gehouden. We genoten van een heerlijke lunch en gingen verzadigd en gesterkt op weg naar Nijmegen.



In Nijmegen hadden we geluk. De Jacobskapel was open omdat er Santiagopelgrims in de kapel aanwezig waren. Mooi om een pelgrimstempel voor in ons pelgrimsdagboek te krijgen op deze speciale plek. De Stevenskerk was dicht, maar gelukkig was de koster bereid ons toch binnen te laten om te genieten van deze kerk, die dit jaar 750 jaar bestaat. Via de Molenstraatkerk, waar we ook zomaar naar binnen konden, liepen we vervolgens – toch wel enigszins vermoeid – de laatste kilometer van de 21 km die we die dag hebben afgelegd en kwamen in het pelgrimshuis van de Antonius van Paduakerk. Het avondeten werd verzorgd door leden van een vluchtelingenproject. Na een Taizémeditatie kropen we onze bedden in en sliepen we allemaal heerlijk.

Ook het ontbijt op de vroege zaterdagmorgen werd verzorgd door het vluchtelingenproject. Nadat we de vertrekceremonie in de kerk hadden meegemaakt, gingen we met frisse moed van start voor de laatste wandeldag van bijna twintig kilometer. Het motregende zachtjes, maar we merkten dat een beetje regen tijdens het pelgrimeren eigenlijk geen punt is.

Op deze tocht kwamen we weer op betekenisvolle plaatsen, waar we gastvrij werden ontvangen. Zo kwamen wij in de gemeenschapsruimte en de stilleruimte van woongemeenschap het Eikpunt in Lent, waar we getrakteerd werden op koffie/thee en op een meditatie. Onze laatste stop was in het mooie, oude kerkje aan de dijk in Bommel. Via Angeren ging het verder naar Huissen.

We liepen deze derde dag vooral in stilte. Wat een contrast met de herrie van de kermis in Huissen, vlakbij het klooster, die ons tegemoet kwam. Nadat we samen wat hadden gedronken en gedeeld hoe we deze pelgrimsdagen hadden ervaren, namen we afscheid als vrienden. Pelgrimeren verbindt, dat hebben we allemaal ervaren.

We kijken terug op een mooie eerste begeleide pelgrimage. Dit smaakt naar meer. Als je ook een keer mee wilt doen, hou dan onze website in de gaten.

Begeleiders: Wilma Hartogsveld, Marga Zwiggelaar en Margreet Sanders.

## Parochiezondag 2 oktober: Dankbaarheid voor de Schepping

Zondag 2 oktober stond de parochiezondag in het teken van dankbaarheid voor de schepping, in het bijzonder de gaven van het land die in deze tijd van het jaar worden geoogst. Voorafgaand aan de viering verzorgde pastor Victor Bulthuis een meditatieve inleiding op het thema dankbaarheid met woorden, beelden en muziek.

Intussen begonnen in De Hoeksteen 22 kinderen aan hun kinderwoorddienst. Aan de hand van het evangelie en een krat vol vruchten van het land, bestemd voor de Voedselbank, praatten ze met elkaar over dankbaarheid. Daarna zongen ze twee liedjes. Vervolgens maakten de jongere kinderen een prachtig bloemenkunstwerk, met stempels die uit aardappels waren gesneden. De oudere kinderen schreven op waarvoor ze dankbaar zijn. Aan het einde van de viering werd het kunstwerk vol trots aan de mensen getoond en vertelde Emma voor welke dingen ze dankbaar is.

Na de viering liep De Hoeksteen al snel vol met hongerige en dorstige kerkgangers. Want natuurlijk waren er weer broodjes met koffie en thee en limonade voor de kinderen. Gelukkig was het mooi weer, zodat de kinderen buiten konden spelen. Een dag om met dankbaarheid op terug te zien, om bij het thema te blijven.



## Parochiezondag 6 november: Geloof doorgeven

Zondag 6 november vieren we de gedachtenis van de heilige geloofsverkondigers van onze streken. Een mooie aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan over de vraag: hoe geven we ons geloof door? En ook: hoe kom je met je (klein)kind in gesprek over het geloof?

Pastoor Karel Donders heet u van harte welkom voor een inleiding en gesprek hierover.

Het programma zit als volgt in elkaar:

- 9.45 uur: Binnenlopen, voor de allerkleinsten is er een crèche
- 10.00 - 11.30 uur: Kinderwoorddienst in De Hoeksteen
- 10.15 - 10.45 uur: 'Ontmoeten in geloof' voor volwassenen in de kerk. Thema: Geloof doorgeven
- 11.00 uur: Eucharistieviering met medewerking van het pastoraal team; de kinderen sluiten zich bij de offerande aan
- Vanaf 12.30 uur: Koffie, thee en broodjeslunch



### Ark van Noach in Drents Museum

Jaren geleden was er een expositie van het terracotta-leger uit China in het Drents Museum en nu is (een klein stukje van) de Ark van Noach aan de beurt.

Janine Kallen heeft een studie-avond in De Hoeksteen gehouden op dinsdag 13 september over de geschiedenis van Armenië als oudste christelijke natie vanaf de derde eeuw en het belang van de berg Ararat.

Het was en is een roerige regio en het Armeense volk heeft erg geleden en lijdt nog steeds. Op de berg Ararat zou de ark van Noach zijn 'gestrand'. Een stukje hout van deze ark was te zien in het museum in een reliekschrijn, achter het kruis zie je het stukje hout zitten. Begin vierde eeuw zou bisschop Jacob van Nisibis het hout van de ark hebben gevonden. Zie de afbeelding van de achterzijde van de reliekschrijn. Onze groep bestond uit acht personen en we hebben mede dankzij Janine en Yvonne een bijzondere dag gehad in Assen.



### Parochiezondagen 2022/2023

De parochiezondagen zijn bedoeld om parochianen van alle generaties aan te spreken.

Om 10.00 uur is er een kinderwoorddienst in De Hoeksteen, om 10.15 uur 'ontmoeten in geloof' (thematische inleiding voor volwassenen). Om 11.00 uur begint de eucharistieviering, waarna er een lekkere lunch klaarstaat voor iedereen. Ook de activiteiten voor de communicanten vinden plaats op de parochiezondagen.

### Parochiezondag is 6 november

#### Thematische inleiding: geloof doorgeven

Op deze dag vieren we gedachtenis van de heilige geloofsverkondiging van onze streken. Dat brengt ons bij de vragen waarover pastoor Karel Donders voor de viering met u in gesprek gaat: hoe geven we ons geloof door? En: hoe kom je met je (klein)kind in gesprek over het geloof?

## JONGEREN



### Escape vanuit Egypte

Van een escaperoom heb je vast wel eens gehoord! Wist je dat er ook 'Bijbel Escape' bestaat?!

Samen duiken we in het verhaal van Mozes, je weet wel, de prins van Egypte die later de leider van het volk Israël werd. Door bijzondere dingen te zoeken en te combineren en door puzzels op te lossen, gaan we door dit Bijbelverhaal heen. Van de uittocht uit Egypte door de woestijn naar het beloofde land.

#### Durf jij het avontuur aan?

**Datum:** zondag 6 november

**Tijd:** 13.00 uur

**Locatie:** Parochiehuis (naast de katholieke kerk in Elst)

## AGENDA

# Herberg De Aandacht

Spijs voor de ziel



### Oekraïens buffet

Vrijdag 30 september stonden Anna Terechenko en haar moeder Laryssa Boiko al om 9.00 uur in de keuken om een heerlijk Oekraïens driegangenbuffet klaar te maken voor ongeveer dertig gasten. Sinds maart, toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, verblijven zij met hun (klein)kinderen Vlad, Polina en Nikita in Heteren. Wat hebben de gasten genoten van hun kookkunst. De exclusieve Wereldkoken-schorten die zij als dank kregen uitgereikt, hebben zij meer dan verdiend.



### Rozenkrans

Oktober is een Mariamaand en dat is de bezoekers van Herberg De Aandacht niet ontgaan. Op zaterdag 8 oktober verzorgde Corina Vos weer een gezellige en inspirerende workshop rozenkrans maken. En op zaterdag 22 oktober was er na twee afgelastingen wegens corona eindelijk weer een lieddag onder leiding van Diederik Elings, waarbij fraaie Marialiederen werden ingestudeerd.

### Donderdag 10 november Filmavond

#### 'Der Hauptmann' (Robert Schwentke, 2017)

In dit waargebeurde verhaal vindt de gedeserteerde negentienjarige Duitse korporaal Willi Herold in een verlaten auto het uniform van een Luftwaffe-kapitein. Om te ontkomen aan vervolging trekt hij het aan en doet hij zich voor als leider van een geheime missie, waarvan Hitler zelf de opdrachtgever is. Op schokkende wijze wordt duidelijk wat een mengeling van angst, wanhoop, macht en bedrog met een mens kan doen. Inleiding en nagesprek: pastor Victor Bulthuis. Deelname: € 4,- (inclusief koffie en thee). Om 18.00 uur kunt u aanschuiven voor een eenvoudige maaltijd. Kosten: € 5,- (vooraf opgeven).

### Vrijdag 25 november

#### Wereldkoken Suriname

Caroline van der Weijden en Jason Girwar hebben al eerder een avond in Surinaamse sferen verzorgd. Die viel zo in de smaak dat we graag op herhaling gaan. Er zijn nog slechts enkele plaatsen vrij; wees er dus snel bij als u wilt aanschuiven. Deelname: € 10,-.

Het programma tot en met december vindt u op onze website. Het staat ook vermeld in de flyer 'Activiteiten 2022-2023' van de parochie. Deze kunt u meenemen als u een bezoek brengt aan een van onze kerken.

#### Informatie en opgave:

Herberg De Aandacht  
Kerkplein 1, 6666 AK Heteren  
06 - 3333 1746  
herbergdeaandacht@gmail.com  
Facebookpagina van de Herberg:  
<https://www.facebook.com/herbergdeaandacht/>



# Kinderspágina

## Om samen te doen

### Sint Maarten

Ergens anders op deze bladzijde heb je al kunnen lezen dat Sint Maarten een speciaal iemand was. Toen Sint Maarten niets meer had om uit te delen, sneed hij met zijn zwaard een stuk van zijn warme mantel af, zodat een arme man langs de kant van de weg ook een stuk mantel had om warm te blijven. Je kunt je voorstellen hoe blij die man was.

Als je iemand blij maakt, dan lijkt het net of je een kaarsje aansteekt. Probeer maar eens samen met je ouders in een donkere kamer een kaars aan te steken. Hoeveel licht schijnt er? Kijk met je papa of mama maar eens op internet, want daar kun je vinden hoe je samen een lampion kunt maken voor Sint Maarten.



Daar hoort dit versje bij:

*Zie ons hier met lichtjes lopen,  
in de koude donkere nacht.  
Voor ons uit, daar rijdt Sint Maarten,  
die de mensen samenbracht.  
Sint Maarten! Sint Maarten!*

## Mies Muis

Hallo jongens en meisjes,

Op vakantie kwam ik een heel mooi dier tegen: een zeehond. Zij vertelde hoe fijn het was als je kunt leven in het water én op het land. Want zeehonden hebben ze alle twee nodig. Ze zijn blij met de zee en al het lekkere eten dat er in rond zwemt. Maar ze zijn ook blij dat ze op een zandbank heerlijk in de zon kunnen liggen. Om lekker uit te rusten en om te genieten van al het mooist dat God heeft bedacht. Het wonder van de zee die steeds in beweging is met eb en vloed. Want daarom kunnen ze steeds een tijdje uitrusten als het eb is. En bij vloed kan er lekker gesmuld worden.

Groetjes Mies Muis



## Pieppraat

### 1 november Allerheiligen

Op deze feestdag denken we aan alle bijzondere mensen, die vroeger leefden en Jezus als grote voorbeeld hadden. Zij wilden ons laten zien hoe wij net als Jezus kunnen leven. Zulke bijzondere mensen heten met een mooi woord: heiligen.

### 2 november Allerzielen

Na de feestdag voor alle heiligen willen we op deze dag extra denken aan alle mensen die overleden zijn.



### 11 november Sint Maarten

Sint Maarten was een mens die leefde zoals Jezus dat graag wilde. Toen hij werd gedoopt kreeg hij de doopnaam Martinus. Weten jullie welke kerk Sint Martinus heet? Op deze dag trekken kinderen in sommige dorpen met lampions langs de deuren met een liedje in de hoop snoep te krijgen. Die lampion kun je zelf maken, probeer maar!

### 27 november de eerste zondag van de advent

De vier weken voor dat het Kerstmis is, noemen we de advent. Advent komt van het latijnse woord 'adventus' wat in het Nederlands 'komst' betekent. We wachten op het geboortefeest van Jezus. Het is dus een tijd van wachten; niet makkelijk, maar wel spannend.

