



Uitgave van R.K. parochie H. Maria Magdalena. Angeren, Bommel, Doornenburg, Driel, Elst, Gendt, Haalderen, Herveld, Heteren, Huissen-Stad, Huissen-Zand, Indoornik, Lent, Oosterhout, Valburg.

# Ankerplaats

Jaargang 6, nummer 3, maart 2023



**6 Bedevaarten voor iedereen**  
Louders, Kevelaer, Amsterdam –  
bedevaartgangers kunnen kiezen uit  
diverse bestemmingen

**19 Vastenactie 2023**  
Dit jaar bestemd voor het lokale  
project EMC2, een opleiding voor  
jonge verloskundigen in Gambia

**31 Parochiezondag 12 maart**  
Met een inleiding van pastoor Donders  
over de lijkwade van Turijn:  
is die inderdaad echt?

## COLOFON



R.K. parochie  
**H. Maria  
Magdalena**

### Secretariaat

Secretariaat Markt 7, 6681 AE Bommel 0481 - 45 13 71  
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur  
Algemene administratie: Maria Bruns, Regina Dominicus en Ellen van Olst  
Financiële administratie: Angelique van Appeldoorn en Corina Vos  
secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl  
www.rkparochiemariamagdalena.nl  
IBAN: NL30 INGB 0001 3056 82  
ten name van R.K. Parochie H. Maria Magdalena

**Pastorale Wacht** 06 - 8365 8220

### Parochiebestuur

Pastoor Karel Donders (voorzitter)  
Jeannette den Boer-van Treijen (vice-voorzitter)  
Theo Peters (secretaris, personeel en vrijwilligers)  
Aldo van den Brink (penningmeester)  
Patrick Peters (2<sup>e</sup> penningmeester)  
Gerie Driessen (gebouwen)  
Wim Raaijmakers (juridische zaken en kerkhoven)  
Vincent Bos (communicatie)  
bestuur@rkparochiemariamagdalena.nl

### Vertrouwenspersoon

Karin Bernet, 06 - 1276 6045.

### Parochiële caritas instelling

NL57 RABO 0103 2676 54 t.n.v. PCI H. Maria Magdalena  
PCI.Magdalena@gmail.com.

**Redactie** Vincent Bos, Victor Bulthuis, Annemarie Buurman, Yvonne van Eldonk, Maria van Engen, Paul Kogels, Henk Peperkamp en Yvonne Vos

**Verschijning** 10 x per jaar

**Kopij sturen naar:** parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl  
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen aan te passen, in te korten óf niet te plaatsen.

### Kopij

#### 6e jaargang, uitgave april 2023

sluitedatum kopij en inleveren intenties  
uiterlijk vrijdag 3 maart 2023

#### 6e jaargang, uitgave mei 2023

sluitedatum kopij en inleveren intenties  
uiterlijk vrijdag 31 maart 2023

### Bijdrage parochieblad

Vrijwillige bijdrage parochieblad graag overmaken naar rekeningnummer van de betreffende locatie.  
(zie hiervoor de gegevens die bij iedere locatie vermeld staan).

### Vormgeving en realisatie

Richard van Driel, Drukkerwerk ABC, Doornenburg

## VAN DE REDACTIE

Na al het gedruis van carnaval is de vasten aangebroken. Veertig dagen lang met sobere maaltijden in rust en stilte je voorbereiden op het hoogtepunt van het kerkelijk jaar: Pasen. Op de voorpagina een schaal met fruit en noten, een opengeslagen Bijbel en een kaars. Alleen het hoognodige voedsel, teksten om over na te denken en het licht dat ons richting geeft. Meer heb je niet nodig om je terug te laten gaan naar de kern, om weer helemaal tot jezelf te komen en je te laten beseffen wat je echt nodig hebt. Alvast een goede veertigdagentijd toegewenst.

De actie Kerkbalans is deze maand in volle gang. Alle reden om ook hier eens over na te denken. Wat heb ik over voor mijn kerk? Wat vraagt de kerk aan mij? Wat vind ik belangrijk voor de toekomst? In deze lastige en voor velen zware tijden moeten we onszelf deze moeilijke vragen stellen. Hopelijk geeft het antwoord ook hier aanleiding om concreet steun te geven aan het behoud en functioneren van onze geloofsgemeenschap.

Als u deze Ankerplaats doorleest, zal het u opvallen dat er weer volop aan bedevaarten en pelgrimstochten kan worden deelgenomen. Nu het mooie weer aanbreekt, is dat voor veel mensen een ideaal moment om genietend op weg te gaan naar plaatsen met een bijzondere betekenis voor gelovigen. Keuze genoeg, dichtbij en veraf. Laat u inspireren.

## INHOUD

Woord voor onderweg - Een winterse expeditie	3
Van de bestuurstafel	4
Spiritualiteit van alledag - Plichtsbesef	5
Pastoraat	6 + 7 + 8 + 9 + 19 + 20
Seniorenpastoraat - Loslaten en niet meer gezien...	9
Zin Zoeken - www.jezuïeten.org	7
Bommel St. Donatus en Haalderen O.L.V. van Zeven Smarten	11
Driel H. Maria Geboorte	12
Elst St. Werenfridus	13
Gendt H. Martinus en Doornenburg St. Martinus	15
Liturgisch rooster	16 + 17
Misintenties	18 + 19
Uit de parochie	20
Herveld St. Willibrordus	21
Heteren O.L.V. Onbevlekt Ontvangen	22
Huissen-Stad O.L.V. ten Hemelopneming	23
Huissen-Zand HH. Martelaren van Gorcum en Angeren St. Bavo	
Indoornik H. Johannes de Doper	24
Lent H. Maria Geboorte	25
Oosterhout St. Leonardus	26
Valburg St. Jacobus de Meerdere	27
Verslag	28 + 29 + 30 + 31
Kinderpagina	32

# Een winterse expeditie

Begin maart 2005 daalde een dik pak sneeuw over ons land. Ik zat toen op het grootseminarie en de winterse sneeuwpracht bracht bij sommige seminaristen ongekende talenten naar boven.

Na wat sneeuwbalgevechten gingen in de middag drie studenten met de sneeuw iets beters doen. Zij begonnen aan het bouwen van een heuse iglo. Emmers werden gevuld met sneeuw, flink aangestampd en vervolgens als bakstenen op elkaar geplaatst. Hoe meer de contouren van deze hut zichtbaar werden, des te meer omstanders spontaan hun steentje wilden bijdragen. De moeilijkste klus bleek echter het dak. Het stortte een paar keer in, maar met vereende krachten werd het uiteindelijk gedicht. Met zeker tien man hebben wij daar diezelfde avond rond het licht van één kaars wat kunnen drinken. Sommigen opperden toen om in die aangename zelfgemaakte ruimte de volgende dag de heilige Mis te vieren. Daarvoor duurde de vorstperiode helaas te kort.



Deze maand maart houden wij de jaarlijkse actie Kerkbalans in onze parochie. In de vorige uitgave van dit blad hebt u er al meer over kunnen lezen en de cijfers kunnen zien. Sommige mensen vragen mij: “Waar doen we het voor? Waarvoor zou ik nog geven als onze kerk gesloten is of gesloten zal worden?” Willen wij een gemeenschap van christenen zijn, willen wij het geloof niet laten verflauwen, maar doorgeven aan de volgende generatie dan moeten wij er ook samen aan bouwen. Wij zijn immers de levende stenen in het bouwwerk, wij kunnen het verschil maken. Geef daarom vandaag voor de kerk van morgen!

Pastoor Karel Donders

## PASTORAAL TEAM EN PAROCHIEMEDEWERKSTER



**Karel Donders**  
pastoor

06 - 2830 2101  
kdonders@rkparochiemariamagdalena.nl



**Victor Bulthuis**  
pastor

0488 - 45 26 53  
vbulthuis@rkparochiemariamagdalena.nl



**Margreet Sanders**  
pastoraal werkster

06 - 2353 5269  
margreetsanders@hotmail.com



**Annemarie Buurman**  
parochiemedewerkster

0481 - 42 11 61  
annemariebuurman2@gmail.com

## VAN DE BESTUURSTAFEL



Karel Donders  
Pastoor  
Voorzitter



Jeannette  
den Boer-van Treijen  
Vice-voorzitter



Theo Peters  
Secretaris  
Personeel en  
vrijwilligers



Aldo van den Brink  
Penningmeester



Patrick Peters  
2<sup>e</sup> penningmeester



Vincent Bos  
Communicatie



Gerie Driessen  
Gebouwen



Wim Raaijmakers  
Juridische zaken  
en kerkhoven

De temperatuur in januari lag boven het gemiddelde, laten weerdeskundigen ons weten. Gezien de warme start van 2023 is dat geen verrassing. Dat neemt niet weg dat er in december en januari best koude dagen tussen zaten. Dan gaat in menig huishouden de thermostaat toch wat omhoog, met de nodige extra kosten. Zodat aan het eind van de rit vooral de energiebedrijven er warmpjes bij zitten, om maar eens een belegen grap te gebruiken.

In de kerk was het soms best koud. Dat heeft u soms vast gemerkt. Het lukt niet overal om bij de aanvang van een viering de temperatuur op vijftien graden te krijgen, zoals we eerder hebben afgesproken. Het kost immers tijd om grote gebouwen te verwarmen. Daarom heeft het bestuur besloten dat de thermostaat op alle locaties al eerder, drie uur voor een viering, omhoog kan worden gezet. In de hoop dat de kerk dan voldoende verwarmd is als de viering begint. Zodat ook de kerkgangers er enigszins warmpjes bij zitten.

## Oosterhout

**Vanuit het gemeentehuis van Overbetuwe komen enthousiaste geluiden naar buiten dat de besprekingen over de toekomst van de kerk in Oosterhout in een afrondende fase zitten. En dan zou niets de verbouw van de kerk tot dorps huis in de weg staan.**

Zover is het evenwel nog lang niet. Er moeten nog best wat knopen doorgemaakt worden. Neen, we zijn geen doemdenkers of dwarsliggers. Verre van dat. Wel realistisch. We werken volop aan de beraadslagingen mee. Maar een akkoord is er nog lang niet, stelt het bestuur in de vergadering van januari vast. Dat akkoord komt er heus wel. Daar twijfelt niemand aan. Maar voor een jubelzang is het echter nog te vroeg. Er klinkt nog geen halleluja dat de kogel al door de kerk is.

## Kerkbalans

**In de vorige uitgave van Ankerplaats is uitgebreid aandacht besteed aan Actie Kerkbalans. Daarvoor wordt in onze parochie H. Maria Magdalena op 1 maart het startsein gegeven.**

Dit is een voor elke parochie in Nederland financieel belangrijke campagne. In het vorige parochieblad heeft pastoor Karel Donders u uitgenodigd mee te doen aan de actie. U trof er eveneens een overzicht aan van inkomsten en uitgaven van de parochie. Zo kunt u zien hoe we ervoor staan en hoe noodzakelijk Actie Kerkbalans is. Tevens lieten we mensen aan het woord die aangaven waarom Actie Kerkbalans hen aanspreekt en waarom ze meedoen. We hopen dat zij u hebben geïnspireerd tot een donatie. We zijn u er uitermate dankbaar voor. Zo werken we met elkaar aan de kerk van morgen.



## Herberg

**Herberg De Aandacht is met een feestelijke bijeenkomst beëindigd. De activiteiten worden ondergebracht in het parochiecentrum in Elst, waar inmiddels stevig wordt gewerkt aan een verbouwing.**

Het deed ons goed dat voor die laatste activiteit in De Herberg veel mensen naar Heteren kwamen. Pastor Victor Bulthuis presenteerde er zijn nieuwe boek 'Schudden aan de psalmboom,' een aanrader. Zoals dat ook geldt voor het boek van de hand van Margreet Sanders met als titel 'Voor God kom ik mijn cel uit.'

## Jongeren

**In de bestuursvergadering van januari meldde pastoor Karel Donders dat zes jongeren zich hebben gemeld voor deelname aan de Wereldjongerendagen. Dat grootschalige evenement is dit jaar van 1 tot en met 6 augustus in Lissabon, Portugal.**

2023

Actie

Kerkbalans



# Plichtsbesef

**Volgens historicus James Kennedy staan we al zo'n veertig jaar op de rand van het ik-tijdperk. Veel mensen verlangen naar gemeenschapszin, maar het lukt ons als samenleving maar niet om ons te ontworstelen aan onze 'ikkigheid'. Dat komt misschien wel doordat we zoveel belang hechten aan zelfontplooiing, schreef Kennedy kortgeleden in dagblad Trouw.**

Onze eigen ontwikkeling en groei als mens gaan vaak boven de verplichtingen die we hebben jegens de samenleving. Niet dat we het niet meer belangrijk vinden om van betekenis te zijn voor anderen, 'maar dat wordt dan vooral gezien in het licht van wat het doet met jezelf. De recente nadruk op 'welzijn' – hoewel een sympathieke correctie op prestatiedrang – tapt uit hetzelfde vaatje van de zelfontplooiing,' aldus Kennedy. 'Ik denk dat we onszelf zo sterk zien in termen van zelfontplooiing dat 'plichtsbesef' – ik gebruik een woord dat lang in ongenade is geraakt – weinig ingang krijgt. Willen we echt gemeenschapszin? Waarschijnlijk niet als het ons raakt of beperkt in onze eigen ontwikkeling als individuen.'

## Zelfontplooiing

Laat ik vooropstellen dat zelfontplooiing belangrijk is. Als je geen gehoor kunt geven aan je roeping, als je je verlangens en idealen moet inslikken, als je niet de kans krijgt uit jezelf te halen wat er in je zit aan talenten en mogelijkheden, dan verpieter je. Zeker als je leeft in het besef dat je dit alles van God gekregen hebt. Er was een tijd waarin plichtsbesef belangrijker werd geacht dan zelfontplooiing, wat te maken had met de geest en de noden van de tijd. Wie de ontberingen van de oorlog heeft meegemaakt en de noeste arbeid van de wederopbouw, heeft weinig kans gehad om zijn eigen gang te gaan. Hetzelfde geldt voor mensen die op jonge leeftijd moesten meewerken in het bedrijf van hun ouders of voor jongere broertjes en zusjes moesten zorgen. Plichtsbesef ging voor zelfontplooiing.

Misschien maar goed dat die tijd voorbij is. Veel vrouwen en meisjes hebben de tijdgeest van toen als een last ervaren. Sommigen van hen hadden graag verder geleerd, maar konden dat niet omdat er geen geld voor was of omdat ze thuis nodig waren. En als je trouwde, werd je als vrouw sowieso geacht je baan op te geven. Plichtsbesef is mooi, maar kan een mens ook kort houden.

## Toewijding

Wat moeten we dan met wat Jezus zegt tegen zijn leerlingen: "Wanneer jullie alles hebben gedaan wat je opgedragen werd, zeg dan: Wij zijn maar gewone knechten; wij hebben alleen maar onze plicht gedaan." (Lucas, 17, 10) Die woorden klinken op het eerste gehoor als 'Befehl ist Befehl'. Daar kun je toch niet meer mee aankomen!

Maar dat is niet wat Jezus bedoelt. Het plichtsbesef dat hij aanbeveelt is niet bedoeld om mensen te knechten, maar om hen vrij te maken. Als je je toewijdt aan een zaak die groter is dan jijzelf, kom je tot je ware bestemming. Dan voeg je je in een gemeenschap van gelijkgestemden die van harte bereid zijn het beste van zichzelf te geven. Zo bouwen mensen samen aan

Gods rijk, of het nu in een dorp of stad is, een kerk, een school, een ziekenhuis, een bedrijf of een vereniging. Ik ontmoet veel oudere mensen die op die manier hun leven hebben geleid en daar met voldoening en dankbaarheid op terugkijken, hoe pittig het soms ook was.

Zelfontplooiing en plichtsbesef hoeven elkaar daarom niet uit te sluiten. Als je je deel weet van een zinvol geheel, als je ervaart dat jouw bijdrage verschil maakt, dan kun je bergen verzetten. Dan deert het je niet als je af en toe een tandje moet bijzetten. Maar dat vereist wel dat jouw inzet wordt gezien en gewaardeerd en niet ondersneeuwt onder stress, bureaucratie, bezuinigingsdrift of andere rompslomp. Ik vind het verschrikkelijk als ik hoor dat mensen de zorg of het onderwijs om deze reden verlaten. Als ze én hun roeping niet meer kunnen volgen én hun maatschappelijke plicht niet meer kunnen vervullen, is er iets grondig mis.

## Balans

We kunnen pas afscheid nemen van onze 'ikkigheid' als er een balans is tussen zelfontplooiing en plichtsbesef. Maar misschien mag het belang van dat laatste wel wat vaker worden benadrukt, zoals James Kennedy bepleit. Terecht schrijft hij: "Het leven in de samenleving brengt verplichtingen met zich mee waaraan je hebt te voldoen, of je het nu leuk vindt of niet. Die manier van kijken was in het verleden dominant en er zijn nog steeds mensen die zo leven." Maar – zo wil ik hieraan toevoegen – dat gaat niet zonder erkenning, waardering en beloning van hogerhand.

Waar dat 'hogerhand' in de politiek en het arbeidsproces nogal eens tekortschiet, ligt dat in ons geloof anders. In diverse gelijkenissen drukt Jezus ons op het hart dat toewijding aan anderen, hoe klein en onzichtbaar ook, altijd door God wordt gezien en gewaardeerd. Ook als anderen dat niet zien of waarderen. Zoals Gerard Reve dat zo droogkomisch zegt in zijn gedicht 'Roeping':

*Zuster Immaculata die al vierendertig jaar  
verlamde oude mensen wast, in bed verschoont en eten voert,  
zal nooit haar naam vermeld zien.*

*Maar elke ongewassen aap die met een bord:  
dat hij vóór dit, of tegen dat is, het verkeer verspert,  
ziet 's avonds reeds zijn smoel op de tee vee.*

*Toch goed dat er een God is.*

Pastor Victor Bulthuis



### Start bedevaartseizoen

Op initiatief van de werkgroep Bedevaarten wordt het nieuwe bedevaartseizoen op zondag 26 maart plechtig geopend met een Marialof in de kerk van O.L.V. ten Hemelopneming in Huissen.

Het lof begint om 16.00 uur en het koor Exotherm ondersteunt de zang. Na afloop vindt er achter in de kerk een informeel samenzijn plaats, waarbij tevens informatie te verkrijgen is over de bedevaarten en reizen die dit jaar georganiseerd zullen worden.

### Ga mee naar de Stille Omgang Amsterdam

In de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 maart wordt in Amsterdam de Stille Omgang gehouden ter ere van het eucharistisch wonder van 1345 dat bekend staat als het 'Mirakel van Amsterdam'. De intentie van dit jaar is; 'Levend brood voor onderweg, in stilte getuigen'.

Vanaf NS-station Elst vertrekt er op zaterdag 18 maart om 16.45 uur een bus via Nijmegen en Ewijk naar Amsterdam. Aangekomen in de hoofdstad vieren wij in de St. Nicolaasbasiliek de eucharistie en aansluitend lopen we gezamenlijk de pelgrimsroute van de Stille Omgang.

Deze duurt ongeveer 45 minuten. Na afloop is er gelegenheid om een kop koffie of thee en een broodje te nemen in de Lutherse kerk aan het Spui. Daarna reizen we om 00.45 uur per bus terug naar huis.

De reiskosten zijn € 22,- per persoon. Te voldoen in de bus. Aanmelding via: [nellekedonders@hotmail.com](mailto:nellekedonders@hotmail.com)  
Meer informatie op [www.stille-omgang.nl](http://www.stille-omgang.nl)



### Minipelgrimage over Wegen met Zegen

Wil jij dit voorjaar lopend starten? Tijdens deze minipelgrimage maak je lopend kennis met een deel van de nieuwe pelgrimsroute in de Overbetuwe. Tijdens de wandelingen kun jij de regie loslaten. Wij regelen de route, de overnachting en de maaltijden en nemen jou mee op pelgrimstocht.



Op woensdag 19 april starten we om 8.30 uur met een vertrekceremonie in de Antonius van Paduakerk in Nijmegen. De tocht gaat via het project Eikpunt richting Huissen. We lopen hierbij door park Lingezen. Je neemt je eigen lunchpakket mee. Onderweg zullen we ergens bij een van de kerken op de route onze lunch nuttigen.  
6 ● Ankerplaats maart 2023

Woensdagavond verblijven we in het Dominicanenklooster. Je hebt je eigen kamer. Er zal een vegetarische maaltijd geserveerd worden en in de avond word je uitgenodigd om deel te nemen aan het vespergebed om 18.30 uur in de kapel. Daarna volgt een avondprogramma.

Donderdagmorgen 20 april om 8.00 uur is het ochtendgebed, de Laudens, daarna ontbijt. Hierna lopen we het labyrint op het terrein van het klooster en gaan in stilte naar pleisterplaats Ressen voor een korte lunchstop. Deze lunch is voor eigen rekening. Rond 16.00 uur zijn we weer terug bij het vertrekpunt in Nijmegen. We sluiten de tocht af met een pelgrimsdrankje in het pelgrimshuis.

Er wordt ongeveer 16 km per dag gelopen met de nodige bijzondere stops. Kosten € 95,- Aanmelden gaat via het Dominanenklooster in Huissen. ([www.kloosterhuissen.nl/programmas/retraites/programma.php?programmaID=1746](http://www.kloosterhuissen.nl/programmas/retraites/programma.php?programmaID=1746))

### Aartsbisdombedevaart Lourdes 2023

Lourdes ligt aan de voet van de Pyreneeën in Frankrijk. Maar meer nog is het een plek waar hemel en aarde elkaar raken. Hier ontmoette Maria de kleine Bernadette. Daarna groeide Lourdes uit tot een plaats waar mensen samen komen. Om te bidden, samen te vieren en kracht op te doen.

Vanuit de parochie organiseren we in het voorjaar de bedevaart van het Aartsbisdom naar Lourdes.

- De bisdom reis van 29 april t/m 6 mei is een zevendaagse reis met de trein (TGV). We reizen met de bus naar Tourcoing en vanuit daar samen met meerdere parochies uit het Bisdom Utrecht naar Lourdes. Georganiseerd door Pierre Spaan en Jacqueline de la Rie.

#### Elkaar ontmoeten

De bedevaarten staan in het teken van elkaar ontmoeten en samen vieren. Er zijn gezamenlijke vieringen met Nederlandse pelgrims, maar ook internationale missen met pelgrims uit verschillende landen. Daarnaast is er tijd en ruimte om Lourdes te verkennen. Onder meer tijdens een rondleiding door de stad en over de heiligdommen.

#### Informatie en/of aanmelding

Op woensdagavond 18 januari is er een informatieavond over de bedevaart naar Lourdes geweest. Mogelijk heeft u interesse maar kon u niet aanwezig zijn. Er zijn nog plaatsen in deze reis open. Wilt u meer informatie of wilt u zelfs aanmelden om mee op reis te gaan. Neemt u dan contact met een van ons contact op:

- Jacqueline de la Rie – via mail [jackdelarie@outlook.com](mailto:jackdelarie@outlook.com)  
of telefoon: 06 – 2550 5230
- Pierre Spaan – via mail: [p.spaan6@kpnmail.nl](mailto:p.spaan6@kpnmail.nl)  
of telefoon: 06 – 1269 1870



---

## Kevelaer dit jaar in mei

Na twee jaren waarin we door corona niet naar Kevelaer konden gaan, gooide vorig jaar het warme weer roet in het eten. Met temperaturen van 35°C was het onverantwoord om te gaan. Mede vanwege de steeds warmer wordende zomers, heeft het bestuur van het Broederschap Betuwse processie naar Kevelaer besloten om dit jaar op zaterdag 13 mei te gaan. Deze datum valt buiten de schoolvakanties en stelt hopelijk ook meer mensen in staat om mee te gaan.

Het thema dit jaar is 'Heb vertrouwen, Ik ben het.' Deze uitspraak doet Jezus in het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 14, wanneer Hij over het water naar de leerlingen in hun boot komt gelopen. De leerlingen zijn bang en schreeuwen omdat ze een spook denken te zien. Maar Jezus stelt hen gerust door de zeggen dat Hij het is. Ook wij menen wel eens in figuurlijke zin spoken tegen te komen. We zijn bang voor wat we treffen op onze levensweg. Grote dingen, maar ook kleine. We hadden corona eindelijk onder controle, maar toen brak de oorlog in Oekraïne uit, die maar niet lijkt te eindigen. Concreter worden we geconfronteerd met stijgende kosten van levensonderhoud en polarisatie in de maatschappij.

Net als de apostelen zitten wij allemaal in hetzelfde schuitje. Maar wij zijn niet alleen; Jezus komt naar ons toe en stelt ons gerust: "Heb vertrouwen, Ik ben het." Maria van Kevelaer, de Troosteres van de bedroefden, is de belichaming van Jezus' woorden. Wij mogen vertrouwen vinden onder haar brede mantel.



Gaat u met ons mee naar Kevelaer, om vertrouwen te vinden bij de Moeder van God, onze Hemelse Moeder, de Troosteres van de bedroefden? De bedevaart is op zaterdag 13 mei en begint met een gezongen H. Mis om 9.30 uur en eindigt rond 17.00 uur. In Ankerplaats van april leest u meer over het programma en ook hoe u zich kunt opgeven om met de bus mee te gaan.

---

## Samen op weg naar Wittem

Op zaterdag 20 mei gaan we vanuit de regio Nijmegen voor de tweeëntachtigste keer op bedevaart naar het heiligdom van de H. Gerardus in Wittem. Het thema van deze bedevaart is: 'Volg Gods stem'.

Een dag van gebed en ontmoeting en de mogelijkheid om onze intenties – ook schriftelijk – aan de H. Gerardus kenbaar te maken. Al velen vonden kracht en steun op voorspraak van deze heilige kloosterling, die ruim 250 jaar geleden in Mater Domini in Italië is overleden.



U ging nog niet eerder mee? Gewoon een keertje doen! U ging al eerder mee? Weer van harte welkom!

Eenieder die graag deze pelgrimstocht mee wil maken kan zich aanmelden. Kosten € 25,- per persoon en kinderen tot en met 15 jaar € 10,-. De laatste dag van aanmelding is vrijdag 21 april. Aanmelden kan bij: Dhr. W. Kersten, Langestraat 47a, 6851 AM Huissen 026 - 325 54 53 Mevr. Kloppenburg, Diepenstraat 8, 6687 LL Angeren, 026 - 325 26 72 Mevr. G. Wetters, Polseweg 18, 6851 DB Huissen, 026 - 325 09 34

Mevr. M. Kloppenburg-Goris, Sterreschans 11, 6686 MS Doornenburg, 0481 - 42 03 33

*Samen op weg met de bedevaart naar Wittem  
wat is de mens alleen, zonder de medemens;  
we hebben elkaar nodig.*

*Jezus zelf zei het al: "Waar twee of meer in  
Mijn Naam aanwezig zijn, daar ben Ik in hun midden".*

---

## Driedaagse bedevaart naar Echternach

Van 29 tot en met 31 mei wordt er door het bisdom een busbedevaart naar Echternach in Luxemburg georganiseerd.

In Echternach wordt op derde pinksterdag bij het graf van Sint Willibrord de 'Springprocessie' gehouden. Het Aartsbisdom Utrecht organiseerde al vaak tweedaagse bedevaarten naar Echternach, maar in 2023 duurt deze korte pelgrimage voor het eerst drie dagen. Daardoor ontstaat er meer ruimte in het programma.

Kosten reis: € 245,-.

Meer informatie: [www.aartsbisdom.nl](http://www.aartsbisdom.nl)

---

## Dagbedevaart Amsterdam 17 juni

Zaterdag 17 juni gaan we vanuit de parochie met een dagbedevaart naar Amsterdam. Stichting Lourdeswerk Lingewaard organiseert dit samen met pastoor Donders. Hoe het programma er precies uit gaat zien volgt later, daar zijn we nog druk mee bezig. Maar het wordt vast en zeker weer een bijzondere en gezellige dag.



De voorlopige planning is dat we rond 9.00 uur vertrekken met de bus vanuit Huissen. In Amsterdam maken we kennis met het katholieke leven en verleden. We zullen meer te weten komen over het Mirakel uit 1345 dat van onze hoofdstad een bedevaartsplaats heeft gemaakt. Na een gezamenlijk avondmaal reizen we met de bus weer terug naar Huissen. We verwachten rond 21.00 uur weer terug te zijn.

Heeft u interesse om met ons mee te gaan? Stuur dan een e-mail naar [reizen@lourdeswerklingewaard.nl](mailto:reizen@lourdeswerklingewaard.nl). Dan houden wij u op de hoogte over het programma.

---

## Filmavond 'Drive My Car'

(Ryūsuke Hamaguchi, 2021)

In Herberg De Aandacht was elke maand een inspirerende film te zien. Nu de Herberg is gesloten, worden deze filmavonden voortgezet in Elst.

Vanavond kijken we naar de indringende en ontroerende film 'Drive My Car'. Hierin ontmoeten we de veelbekroonde theatermaker Ankerplaats maart 2023 ● 7

Yūsuku Kafuku, die zijn echtgenote Oto verliest en achterblijft met allerlei dingen waarover ze nooit met elkaar hebben gesproken. Als hij twee jaar een toneelstuk gaat regisseren in Hiroshima, krijgt hij daar tegen zijn zin een chauffeuse toegewezen, Misaki. Tijdens de autoritten groeit een vriendschap, waarbij Kafuku opnieuw wordt geconfronteerd met de dood van zijn innig geliefde vrouw.

Inleiding en nagesprek: pastor Victor Bulthuis

Wanneer: donderdag 16 maart (19.30 uur)

Waar: ontmoetingscentrum De Hoeksteen

Toegang: gratis

Opgave: Corina Vos, [cvos@rkparochiemariamagdalena.nl](mailto:cvos@rkparochiemariamagdalena.nl)  
of 06 – 2054 4726

---

## Avond over de lijkwade van Turijn

**In de veertigdagentijd staan wij stil bij het lijden van Jezus. Wat betekent het dat Jezus geleden heeft en wat kan de lijkwade van Turijn ons daarover vertellen?**

Eliza Oudshoorn verdiept zich al jaren in dit meest onderzochte archeologisch voorwerp ter wereld. Zij zal een lezing hierover geven en neemt ook een replica van de lijkwade voor ons mee.

Het programma van de avond bestaat uit twee delen. Het eerste deel van de avond bestaat uit een lezing over de geschiedenis van de lijkwade van Turijn, wat wij erop kunnen zien en of er een kans is dat deze van Jezus is geweest. Na een korte pauze volgt er een meer meditatieve lezing, waarin we Jezus volgen in zijn passie vanaf het laatste avondmaal tot aan zijn verrijzenis.

Dinsdagavond 21 maart in De Hoeksteen, Prinses Irenestraat 58 Elst. Inloop vanaf 19.30 uur, lezing begint om 20.00 uur.

---

## Op weg met Maria Magdalena in Frankrijk

**Achtdaagse busreis van zaterdag 3 tot en met zaterdag 10 juni 2023**

**De H. Maria Magdalena is de patroonheilige van onze parochie. Zij behoort tot de kring van leerlingen van Jezus. De evangeliën vertellen dat zij aanwezig was bij de kruisiging en graflegging van Jezus. Op paasmorgen was zij de eerste aan wie Jezus verscheen. Vervolgens zendt Jezus haar naar de andere leerlingen om hen het blijde nieuws te brengen dat Hij leeft.**

Er zijn nog meer geschriften uit de eerste eeuwen die vertellen over Maria Magdalena en de prominente rol die zij speelt als apostel en spiritueel leidsvrouw. Er staat zelfs een evangelie op haar naam. Kerkvaders noemen haar Apostel van de Apostelen. De kerken van het Oosten noemen haar Apostelgelijke. In 2016 heeft Paus Franciscus haar feestdag 22 juli verhoogd tot liturgisch feest. Hij noemt haar Apostel van de Hoop.

Oude legenden verhalen over Maria Magdalena's aankomst in Frankrijk waar zij het evangelie verkondigt, wonderen verricht en zieken geneest. Uiteindelijk trekt zij zich terug in een grot en leeft er een sober leven vol boetedoening. Toen zij stierf, droegen engelen haar ziel ten hemel. De plaatsen in Frankrijk waar Maria Magdalena volgens de legenden heeft geleefd of waar haar relieken zijn gevonden, zijn al eeuwenlang befaamde bedevaartplaatsen.

Ook wij willen een parochiereis maken, deze legendarische plaatsen bezoeken en zo meer op het spoor komen van de betekenis van onze patroonheilige voor mensen van vroeger en voor ons, mensen  
8 ● Ankerplaats maart 2023



van deze tijd. We bezoeken o.a. Vézelay, Cluny, Saintes Maries de Mer, Saint Maximin la Sainte Baume en La Madeleine in Parijs. En wist u dat er in Esdonk bij Gemert (Noord-Brabant) een kapel staat waar Maria Magdalena al eeuwenlang wordt vereerd? Op onze terugreis brengen we ook aan deze plaats een bezoek.

Informatieavond 20 maart 19.30 uur in De Hoeksteen in Elst.

Opgave voor deze avond uiterlijk 17 maart bij Yvonne Vos-Hegge (tel. 06 - 2854 6892, [wv.vosjes@gmail.com](mailto:wv.vosjes@gmail.com)).

Organisatie en begeleiding: Janine Kallen (tel. 06 - 1432 0989, [j.l.kallen@gmail.com](mailto:j.l.kallen@gmail.com)) en Yvonne Vos-Hegge (tel. 06 - 2854 6892, [wv.vosjes@gmail.com](mailto:wv.vosjes@gmail.com)).

---

## Psalmen, wat kun je daarmee?

**Het boek van de psalmen vormt het kloppend hart van de Bijbel. In deze honderdvijftig liederen komen alle gemoedsstemmingen samen die er in een (gelovig) mensen kunnen leven: vertrouwen, overgave, liefde, vreugde en vrede, maar ook twijfel, angst, woede en zelfs regelrechte haat.**

Niet voor niets spelen de psalmen zo'n belangrijke rol in het gebedsleven van de Kerk. Ontelbare vertalingen bestaan ervan. Talloze dichters hebben zich erdoor laten inspireren tot eigen bewerkingen of zelfs compleet nieuwe gedichten.

Op drie avonden dompelen we ons onder in deze dichterlijke schat. We lezen verschillende soorten psalmen, vergelijken vertalingen, lezen gedichten die op de psalmen zijn gebaseerd en luisteren naar muziek. We praten over wat ons raakt, inspireert, bevremdt of afstoot. Kortom, we bezien onszelf in de bladspiegel van het eeuwenoude psalmenboek.

De avonden worden begeleid door pastor Victor Bulthuis, die onlangs een bundel gedichten schreef die zijn geïnspireerd op de psalmen, getiteld 'Schudden aan de psalmboom – Honderdvijftig pennenvruchten'.



De deelname is kosteloos. Voor teksten, koffie en thee wordt gezorgd. De eerste bijeenkomst was op donderdag 23 februari, de andere twee zijn op de donderdagen 23 maart en 20 april (van 19.30 tot 21.30 uur). Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met Corina Vos van het parochiesecretariaat: [cvos@rkparochiemariamagdalen.nl](mailto:cvos@rkparochiemariamagdalen.nl) of 06 - 3333 1746.

### Nieuw vormselseizoen gaat van start

Graag nodigen wij alle jongeren van onze parochie uit voor de voorbereiding op het ontvangen van het sacrament van het heilig vormsel. Het vormsel is een bevestiging van het geloof dat je van je ouders hebt ontvangen. Met de doop en wellicht ook de eerste heilige communie hebben ze je de eerste stappen laten zetten. Met het vormsel zeg je nu zelf 'Ja!' tegen God en ontvang je de kracht van de Heilige Geest voor je verdere leven.

Om te ontdekken wat het geloof voor jou kan betekenen en hoe leeftijdsgenoten daarover denken, zijn er vanaf mei een aantal bijeenkomsten gepland. Van veel vormelingen hoorden wij de afgelopen jaren dat ze de bijeenkomsten als gezellig en leerzaam hebben ervaren.

Aan de vormselvoorbereiding kunnen scholieren meedoen die nu in groep acht of op de middelbare school zitten. De voorbereiding bestaat uit een aantal bijeenkomsten op zondagmorgen, een vormelingendag in Den Bosch en nog een aantal andere leuke activiteiten. In mei komend jaar zal tijdens een feestelijke eucharistieviering het vormsel worden toegediend. Je kunt met de voorbereiding meedoen ook als je twijfelt.

Interesse? Kom dan naar de informatieavond voor ouders en jongeren. Deze is op dinsdagavond 4 april om 19.30 uur in Ontmoetingscentrum 'De Hoeksteen', Prinses Irenestraat 58 te Elst. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: [secretariaat@rkparochiemariamagdalen.nl](mailto:secretariaat@rkparochiemariamagdalen.nl) of per telefoon (0481) 451 371 (weekdagen van 9.00 - 12.00 uur).

Voor jongeren in de bovenbouw van het middelbaar onderwijs en jongvolwassenen is er een eigen toeleiding naar het vormsel en of doopsel. Ook hiervoor kan informatie worden opgevraagd bij het secretariaat.

Namens de vormselwerkgroep,  
Pastoor Karel Donders



### Dageraadviering.

Paasochtend 9 april 2023 om 06.00 uur.

Van donker naar licht. Iedereen is van harte welkom. Aanvang is 06.00 uur, we zien het licht opkomen 06.55 uur. De viering vindt plaats in Angeren, op de dijk bij de kerken.

Het verhaal van de opstanding wordt verteld en er is een ontbijtje. Wilt u zich tevoren opgeven bij het secretariaat in Bemmeltje. Lekker warm aankleden, want in principe vindt de activiteit buiten plaats.



John Rademakers

0481 - 48 15 97 / 06 - 4940 8965  
[ccrademakers@gmail.com](mailto:ccrademakers@gmail.com)

### Loslaten en niet meer gezien....

Vrijwilligerswerk was niet los te denken van Jos. In de drukkerij waar hij tot zijn pensioen met veel plezier werkte, was hij jarenlang de voorzitter van de personeelsvereniging. Hij kon het goed vinden met de directie, waar hij steeds een beroep op kon doen. De kerstborrel en de jaarlijkse zomerbarbecue waren hoogtepunten. De barbecue telkens met een ander landentema. De Spaanse barbecue met zijn specifieke extra's blijft hem nog steeds bij. Hoe iedereen in meer of minder Spaanse outfit van het feest genoot. Zelf werd hij wat verlegen onder de complimenten waarmee collega's met hun partners hem bedankten. Het deed hem goed, al wist hij van zichzelf dat hij er zelf het meest van genoot. Hij kon hier echt zichzelf zijn.

Met pensioen gaan maakte een eind aan zijn werk voor de personeelsvereniging en dat ging hem wel aan het hart. De halfjaarlijkse bijeenkomsten van de pensionado's waren de eerste jaren best fijn maar met het ouder worden nam de belangstelling bij collega's af. Een harde kern bleef, waar de oude verhalen telkens terugkwamen naast het dagelijks gebeuren met wel en wee. Opvallend was dat er veel vrijwilligerswerk werd gedaan. Sport- en muziekverenigingen maken er dankbaar gebruik van. Zeker wanneer je beschikbaar bent voor een bestuursfunctie. Ook het actief sporten is bij velen favoriet en het fietsen niet minder; heel vaak met e-bike.

Bij al het mooie wat vrijwilligerswerk biedt is er toch iets wat Jos dwars zit. Jarenlang verzorgde hij als vrijwilliger het kopieerwerk voor zijn sportclub. Hij deed het met veel plezier, het herinnerde een beetje aan zijn drukkerij. Pijnlijk was de teleurstelling toen hij zich op zeker moment aan de kant voelde gezet. Er waren een paar nieuwe vrijwilligers die met groot enthousiasme aan de slag gingen. De kantine werd vernieuwd met aangepaste regels rond alcoholgebruik. Er werd een nieuw logo gemaakt, de website prima bijgewerkt. Maar van de ene dag op de ander merkte Jos dat hij niet meer gevraagd werd voor het kopieerwerk. Het ging als bijna vanzelf zonder kwade opzet. Maar Jos voelde zich niet meer gezien. Niet dat uit was op bedankjes maar toch. Als oudere voel je aan je lijf dat een en ander niet meer gaat zoals je dat als dertiger of vijftiger nog kon. Maar wat wel nog kan mag toch wel gezien worden en voor het gevoel niet afgeschreven.



## www.jezuieten.org

**Pater Ward Biemans SJ (Societas Jesu, van de orde der jezuieten) heeft een prachtige powerpointpresentatie voorbereid over de spiritualiteit van de jezuieten. Vandaar het kopje [www.jezuieten.org](http://www.jezuieten.org): het komt heel eigentijds over allemaal. Hoe staan de jezuieten in het leven van alledag, wat vinden ze belangrijk en waar halen ze hun spiritualiteit vandaan? Dat komt hierna aan bod, eerst even iets over het leven van Ward Biemans, geboren in 1971 en in 2000 ingetreden bij de Jezuieten.**

### Proces van ommekeer

Ward is 'van huis uit' milieukundige en heeft in die functie gewerkt bij de overheid. Hij had een vriendin en wilde een 'gewoon' leven leiden? Dat is anders gelopen: hij voelde de sterke behoefte om 'Jesus na te volgen in alle dingen.' Dat avontuur is hij aangegaan, een beetje tegen de stroom van de tijd in, zou je zo kunnen zeggen. Ward attendeert op een animatiefilm op youtube over het bekeringsproces van de stichter van de orde Ignatius van Loyola, God vinden in alle dingen. Iedereen kan zo'n proces doormaken en zijn leven vorm en inhoud geven naar het voorbeeld van Ignatius. Het kan zomaar op je pad komen.

### Studie en werkzaamheden

Ward heeft op verschillende plaatsen in het buitenland gestudeerd en gewerkt als priester-in-opleiding en als priester. In Birmingham, in Rome en in de VS. Zijn orde hecht veel waarde aan internationale studie en scholing, want dan zijn priesters goed voorbereid, zodat ze zich staande kunnen houden in de wereld en berekend zijn op hun taken. Ward is op dit moment onder meer geestelijk leidsman van priesterstudenten en geeft les op de Tiltenberg, een opleidingsinstituut ten behoeve van de bisdom Haarlem. Ward woont in Amsterdam naast de Franciscus Xaveriuskerk in een pastorie. Zijn orde heeft geen kloosters waar het getijdengebed gezamenlijk wordt gebeden. Het getijdengebed is een individuele aangelegenheid. De liturgie bij de jezuieten is sober. Men wil beschikbaar zijn voor het 'apostolisch dienstwerk' in de hele wereld. In de hele wereld zijn er nu (nog) 15.000 jezuieten. De neergang in aantallen in de westerse wereld is echter groot.



### Paus Franciscus, een jezuiet

Onze huidige paus is de eerste jezuiet die paus is geworden in vijfhonderd jaar. Zijn gedachtegoed is onder meer te vinden in verschillende encyclieken. 'Laudato si', de brief uit 2015 is een oproep tot een duurzame manier van omgaan met de aarde. Daarna in de brief 'Fratelli Tutti' gaat het over het belang van broeder- en zusterlijkheid en dat onze overeenkomsten zoveel groter zijn dan onze verschillen. Tot slot heeft de Paus een begin gemaakt met het synodaal proces in de kerk. Het gaat er daarbij om naar elkaar te luisteren en het verbeterproces van onderop op gang brengen. In dit synodale proces zien we een aanpak terug die Ignatius voorstond: luisteren, onderscheid maken, keuzes maken en aanpassen. De manier waarop Paus Franciscus zijn werk doet en in de media acteert komt eigentijds over en spreekt veel mensen aan.

### Jezuieten in Nederland en Vlaanderen

Ward vertelt dat sinds enige tijd de jezuieten in Nederland en Vlaanderen intensief samenwerken en zo gezamenlijk aan hun doelstellingen kunnen werken. En die zijn achtereenvolgens: mensen helpen die Jezus willen vinden en Hem navolgen. Dit krijgt vorm onder meer door een podcast (Bidden Onderweg) die ze maken. Ook faciliteren ze digitale retraites. In de laatste adventsperiode hebben 20.000 mensen daaraan meegedaan. In de Oude Abdij van Drongen in België kunnen geïnteresseerden terecht om uitgebreid met het gedachtegoed van Ignatius kennis te maken.

De tweede doelstelling is het nabij zijn bij uitgesloten mensen. Daarbij moet je denken aan psychologische ondersteuning, het helpen van mensen die in asielprocedures zitten en het geven van onderwijs in vluchtelingenkampen.

Ten derde gaat de aandacht uit naar de zorg voor de aarde. De jezuieten hebben een onderzoeksinstituut op dit terrein in Oxford en een internationaal netwerk dat zich hier nadrukkelijk mee bezighoudt. Er is een boek uitgebracht 'de parochie als oase' dat een praktische gids is met tips hoe je dat kunt aanpakken.

Als laatste speerpunt noemt Ward de begeleiding van jonge mensen. Op weg gaan met jongeren om met hen een hoopvolle toekomst te bouwen. Dit jaar zijn de wereldjongerendagen in Lissabon en de jezuieten hebben een voorprogramma voor deze dagen gemaakt onder de naam Magis.

Een bevlogen man, deze Ward Biemans, met een concreet verhaal en een duidelijke missie.



## Bemmel St. Donatus

Markt 7, 6681 AE Bemmel, 0481 - 45 13 71  
locatiehaaldere@rkparochiemariamagdalen.nl  
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

## Haaldere O.L.V. van Zeven Smarten

Van der Mondeweg 22, 6685 BP Haaldere, 0481 - 45 13 71  
locatiehaaldere@rkparochiemariamagdalen.nl  
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61



Ben Francissen



Marjo Hendriks



Jos Oude Ophuis



Heleen Razing



Edwin Weijers

### Contact

Locatiepastoraatsgroep: Heleen Razing, 06 - 5254 8008  
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl  
Locatiesecretariaat open: ma t/m vr van 9.00 - 12.00 uur

### Contact

Locatiepastoraatsgroep: Heleen Razing, 06 - 5254 8008.  
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl  
Locatiesecretariaat open: di van 9.00 - 10.30 uur

## Wist u dat.....

- er op zaterdag 7 januari en zaterdag 4 februari gelegenheid bestond om na de eucharistieviering onder het genot van een kopje koffie of thee gezellig na te praten? En dat velen hier dankbaar gebruik van gemaakt hebben?
- deze mogelijk elke eerste zaterdag van de maand gaat plaatsvinden? Het een mooie gelegenheid is om elkaar te ontmoeten en even bij te praten.
- er nieuwe beplanting in de voortuin gerealiseerd is door onze vrijwilligers en het er nu weer strak uitziet?
- het programma voor zaterdag 29 april ter gelegenheid van het negentig jarig bestaan van onze kerk grotendeels bekend is?
  - 's Middags wordt er een korenmiddag georganiseerd.
  - tussendoor wordt er een powerpointpresentatie van negentig jaar kerk Haaldere gegeven.
  - 's Avonds om 19.00 uur is er een speciale eucharistieviering.
  - daarna zal er een feestelijke avond georganiseerd worden voor onze vrijwilligers inclusief een optreden van ..... (verrassing).

Om dit alles te kunnen financieren hebben we verschillende sponsoren aangeschreven. Om de pot te spekken hebben we tevens een oude actie van stal gehaald. Op bestelling kunnen weer miniaturen van de kerken van Haaldere of Bemmel of van kasteel Doornenburg besteld worden (zie foto).

Deze worden door Alphons Stens tegen kostprijs aan ons ter beschikking gesteld. De verkoopprijs van een kleine kerk/kasteel bedraagt € 50,-, een middelgrote € 60,- en een grote € 75,-. Bestellen kan eenvoudig via het volgende mailadres: zandsehof@planet.nl



## Bezoek Servisch-orthodoxe bisschop

Zoals u wellicht al lang weet, worden er in de kerk van Haaldere ook vieringen gehouden van de Servisch-Orthodoxe kerk. Deze vieringen vinden elke zondagochtend plaats en op Servisch-orthodoxe kerkelijke feestdagen.

Op zaterdag 29 januari werd voor het eerst de nieuwe bisschop, de heer Justin Jeremić, bisschop van West-Europa, in Haaldere groots verwelkomd. Als dank voor onze gastvrijheid in de afgelopen drie jaren werden de inwoners van Haaldere en het bestuur van onze parochie van harte uitgenodigd. De bisschop werd opgewacht door een fanfare die hem begeleidde naar de kerk. Daarna volgde een bijna drie uur durende kerkdienst met veel ceremonies. Aan het eind van de viering werd de bisschop nog door de kinderen verrast met een aantal liedjes en voordrachtjes. Aansluitend bestond gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten in Dorpshuis De Tichel.

## Driel H. Maria Geboorte

Kerkstraat 27, 6665 CE Driel, 026 - 474 22 50  
locatiedriel@rkparochiemariamagdalen.nl  
IBAN: NL70 RABO 0315 1026 16  
Kerkbalans: IBAN: NL94 RABO 0315 1110 11



Karin Geenacker

Richard op den  
Kamp

Jacqueline de la Rie

Karin Smeenk

## Contact

Pastoraatsgroep: Jacqueline de la Rie, 06 - 2550 5230  
Locatieraad: Marijke Nas, 026 - 474 29 41  
Parochieblad: Margreet Altink, 026 - 474 24 84  
margreetaltink@hotmail.com

## Zilveren pastoor

Op 15 augustus 1943, dit jaar dus 80 jaar geleden, vierde de toenmalige pastoor Poelman in 'zijn' kerk in Driel het zilveren priesterjubileum. Deze foto geeft een mooi beeld hoe zo'n viering in de tijd van het Rijke Roomse Leven plaatsvond.

De kerk is uitbundig versierd met guirlandes, slingers met daaraan in dit geval veel dennengroen. Grote bossen en manden met bloemen die aan het plafond hangen en op en rond het altaar staan maken het aanzien van de kerk extra feestelijk. Een kerk die bomvol zit, kom daar nu nog maar eens om. Iedereen op zijn paasbest gekleed. Zoals dat toen heette. De meeste volwassen vrouwen droegen een hoedje. Op de foto is te zien dat alle mensen op hun knieën zitten. Dat was toen de hele viering gebruikelijk; je mocht alleen tijdens de preek zitten.

Opvallend zijn de vele brandende kaarsen op zowel het hoofdaltaar als op de zijaltaren, het prachtige Maria- en Josefaltaar. Het is ongetwijfeld een mis met drie heren geweest. In die tijd zat de katholieke kerk nog ruim in de priesters. Zelfs een klein dorp als Driel had een pastoor en een kapelaan. Aan de linkerkant op het priesterkoor staan zes misdienaars en aan de andere kant nog een paar. In die tijd was je bevoorrecht als je misdienaar mocht worden. Aan beide kanten van het priesterkoor staat een aantal acolieten. Een acoliet was een volwassen misdienaar die eigenlijk alleen maar bij bijzondere vieringen aanwezig was.



Deze foto is midden in de Tweede Wereldoorlog gemaakt. Gelukkig konden de vele aanwezige Drielse gelovigen toen nog niet bedenken dat dertien maanden later deze prachtige kerk volledig verwoest zou worden door oorlogsgeweld. Foto: Joop Hendriks

## Op weg naar de veertigdagentijd

Voor ons gevoel ligt Kerstmis nog niet eens zo ver achter ons. Officieel duurt de kersttijd tot 2 februari, Maria Lichtmis, veertig dagen na Kerstmis. Nu we voor dit parochieblad de data moeten vermelden voor de maand maart, worden we al geconfronteerd met de passietijd. Als dit blad uitkomt is carnaval al geweest, met weer een carnavalsviering in onze kerk.

## Maria Lichtmis

We kunnen terugzien op een prachtige viering van de liturgische werkgroep op 29 januari. Altijd een mooi thema dat de werkgroep graag uitwerkt in mooie teksten en liederen. Voorgangers waren Ria Lamers en Jacqueline de la Rie en ons koor Enjoy zong. Na afloop werd iedereen getraakteerd op koffie of thee met een pannenkoekje. Pannenkoeken horen bij Maria Lichtmis.

Om het licht van de viering mee te nemen naar huis kregen alle bezoekers na afloop een blauw waxinelichtje mee naar huis:

*Dit kleine kaarsje geef ik je  
voor alle donkere uren,  
als angst je leven binnensluit  
dat dit niet lang gaat duren.  
Ik steek een kaarsje voor je aan  
op dagen kil en koud,  
opdat je toch maar heel goed weet,  
hoeveel ik van je houd.*



## Passietijd in De Blijve Kerk

Zondagmiddag 19 maart, 14.30.

Soloconcert Dilian Kushev: 'Sacralissimo'.

Dilian is een professionele muzikant, zanger en producer met een indrukwekkende carrière. Hij heeft door zijn optreden een bijnaam gekregen: 'De gouden stem uit Bulgarije'. Dilian won verschillende prijzen, onder meer in Londen en Thessaloniki. Tijdens dit concert zingt hij goed in het gehoor liggende bekende liederen.



Dit Blijve Kerk Concert in de katholieke kerk is vrij toegankelijk. Om de onkosten te dekken wordt er een deurcollectie gehouden. De beste manier om op de hoogte te blijven van onze activiteiten is om ons te volgen op onze website. Daarop kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Graag tot ziens in onze Blijve Kerk in Driel.

## Nieuwjaarsconcert harmonie

Het bleek opnieuw dat Driel heel trots kan zijn op 'onze' harmonie die onder leiding van Willem van de Laar ieder liet genieten van mooie harmonische klankkleuren.

Concordia won ieders hart met de openingsmuziek 'Cent mille chansons' dat ons dankzij Frida Boccara en Lenny Kuhr altijd bijblijft. 'Als jij en ik samen zijn, dan zullen er tijden aanbreken waar honderdduizenden liederen klinken'.

Men bracht verder gevarieerde monumentale klassiekers, o.a. tijdloze filmmuziek, 'Candle in the wind' en Braziliaanse dansmuziek. Na de pauze liet het professionele KoperKonsort ons genieten van plezierige, helderde koperklanken. De koperblazers, onder leiding van Hans Pastoor, verrasten ons met 'Mutations from Bach' van Samuel Barber. Een van de leden van de band, Paul Vlieks, had dit stuk gearrangeerd voor koperblazers.

Kortom een rijk en plezierig nieuwjaarsconcert van Concordia en het Nijmeegs Koperkonsort: een positieve aanzet voor 2023. U kunt dit concert terugkijken op het YouTube-kanaal van De Blijve Kerk.



## Elst St. Werenfridus

Dorpsstraat 36, 6661 EL Elst  
 locatieelst@rkparochiemariamagdalen.nl  
 Bankrekening: NL07 INGB 0000 8938 46  
 Kerkbijdrage: NL55 INGB 0002 5370 35



Jan Houterman

Colette Janssen

Editha Lim

Robert Reith



Björn van Snippenburg

## “Wat ben jij een MUTS”

De Missiehandwerkgroep is een club binnen de geloofsgemeenschap van St. Werenfridus met een lange en (kleur)rijke historie. Riet Wannet was in de jaren vijftig één van de gangmakers, die aan de wieg stond van deze groep. Op verzoek van pastoor F.L. Koning werden tapijten voor het altaar van de nieuwe kerk geknoopt. Ook begonnen ze met de vervaardiging van liturgische kleding voor priester en misdienaar.

De pastoor was ongetwijfeld blij met de togen, kazuifels en andere spullen, vervaardigd door vrijwilligers. Er hoefde zo minder bij een commercieel atelier te worden ingekocht (zuinig omgaan met gemeenschapsgeld blijft het devies, toen en nu).

Jarenlang is er ontzettend veel energie gestoken in het steunen van missionarissen in Afrika en andere werelddelen. De bewaarde foto's, bedankbrieven, bidprentjes zijn stille getuigen van grote dankbaarheid om zoveel praktische weldaden. Anno 2023 zijn de leden van de handwerkgroep nog volop actief in De Hoeksteen. Iedere dinsdag- en woensdagochtend (tussen 9.00-12.00 uur) zijn ze present in hun eigen zaal, vol met naalden, garen en apparatuur.

Onlangs is een zending wollen mutsen, verschillend van kleur en formaat, afgeleverd in Oekraïne. Omdat er zoveel vraag naar dit artikel is in dit door oorlog verscheurde land, breien sommige clubleden nu óók thuis fraaie kinder- en baby mutsen.

## Contact

Parochieblad: [parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl](mailto:parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl).

## Ontmoetingscentrum De Hoeksteen

Prinses Irenestraat 58, 6661 EA Elst 0481 - 35 09 09  
 geopend: ma t/m do: 9.00 - 12.00 uur  
[www.facebook.com/stwerenfridus](http://www.facebook.com/stwerenfridus)

Eind januari vierde het meest seniore lid haar 94e verjaardag met gebak voor alle aanwezigen. Deze krasse dame raakte bij de groep betrokken ten tijde van Riet Wannet. Na verloop van tijd koos ze ervoor om vanuit huis de club te blijven ondersteunen. Een stroom van hoofdkussens, kinderkleertjes, borduurwerk etc. 'rolde' uit haar vingers. Maar tóch werd ze recent een 'herintreedster' en geniet nu opnieuw van het collegiale samenwerken 'on the spot'.

Wilt u meer weten over de activiteiten van de Elster handwerkclub? Breng dán een bezoek aan onze werkruimte in De Hoeksteen op een van de aangegeven dagdelen. Onderzoek vervolgens rustig wat wij zoal ondernemen. Dat alles onder het genot van een kopje koffie of thee.



## Contactpersoon gezocht

In verband met eventuele verlenging van de grafrechten wenst de beheerder van de r.-k. begraafplaats in Elst in contact te komen met rechthebbende, dan wel nabestaanden van de volgende begraven personen:

Mulders, Elisabeth Maria Geboren 02-07-1941  
 Overleden 04-11-2002 (Sectie P nummer 100 A)

Voor meer informatie gelieve u zich in verbinding te stellen met F.H. Bos Mozartstraat 114, 6661 BP Elst, tel. 0481 - 37 24 71. Ook is het mogelijk uw adresgegevens achter te laten bij de receptie van De Hoeksteen. In dat geval wordt u zo spoedig mogelijk benaderd door genoemd lid van het locatiepastoraat.

---

## Seniorenpastoraat over slavernijverleden

**De datum van 19 december 2022 heeft voor veel beroering gezorgd in de media maar vooral bij de nabestaanden van de slavernij. Dat speelde in Suriname en de Antillen maar ook bij nabestaanden in Nederland.**

Er waren de nodige tegenstellingen, niet alleen over de datum – was 1 juli 2023 niet veel beter? – maar ook over de inhoud van de excuses en wie deze moest uitspreken. Er werd zelfs een rechtszaak aangespannen. Toen minister-president Rutte een voor velen belangrijke toespraak hield met daarin de uitdrukkelijk excuses was er veel instemming. De kritische opmerking dat de voorbereiding beter had gemoeten was een voetnoot.

Drie elementen in zijn toespraak werden uitgewerkt: de erkenning van het fundamentele onrecht dat de Nederlandse staat mensen had aangedaan, dat terecht een misdaad tegen de menselijkheid werd genoemd. Vervolgens de uitvoerige verwoording van de excuses in meerdere talen. Met tevens de aandacht voor herstel voor hen die tot op vandaag de gevolgen ondervinden. Aandacht voor verdere bewustwording in Nederland. Dat er perspectief gegeven wordt aan de mensen met kleur en allen die nu nog de gevolgen dragen van racisme en discriminatie.

Tegelijkertijd leeft er bij een grote groep burgers het gevoel dat dit verleden hen niet persoonlijk raakt, dat daarom excuses niet nodig zijn. De vraag is hoe wij als burgers met dit verleden van de slavernij dienen om te gaan als we moeten erkennen dat dit toch deel uitmaakt van onze geschiedenis, die zowel mooie als negatieve kanten kent. Een onderwerp dat de moeite waard is voor een onderling gesprek. Van harte welkom.

Wanneer? Woensdag 22 maart, 14.00 – 16.00 uur.  
Waar? Ontmoetingscentrum De Hoeksteen Elst.  
Informatie: John Rademakers 0481 - 48 15 97 / 06 - 4940 8965.

---

## Cirkel is weer rond

**Onder toezien oog van Sint Werenfridus blikte Robert Reith van het locatiepastoraat tijdens de nieuwjaarsreceptie op 8 januari terug op het afgelopen jaar, dat nog begon in een corona-lockdown. We hebben ons bevrijd van het juk van corona en konden voor het eerst sinds twee jaar als vanouds Kerstmis vieren.**

Natuurlijk keek Robert vooruit naar het jaar dat voor ons ligt. Daarin verlaat hij na meer dan tien jaar ons locatiepastoraat.



Op 15 maart is het 25 jaar geleden dat De Hoeksteen werd geopend. In de jaren tachtig was de oude pastorie verbouwd tot parochiecentrum, toen er geen priesters meer woonden. Het secretariaat had er een plek gekregen en werkgroepen konden er samenkomen voor vergaderingen en activiteiten. Toen in de jaren negentig het complex De Dillenburg werd gebouwd, deels op grond van de kerk, kwam daarin een modern gelijkvloers ontmoetingscentrum voor de parochie. Op 15 maart 1998 werden de activiteiten verplaatst van de pastorie naar De Hoeksteen. De pastorie kon nu verhuurd worden en zo voor extra inkomsten zorgen.

Nu, 25 jaar later, wordt in Elst het nieuwe parochiecentrum ontwikkeld. De pastorie wordt weer in gebruik genomen door het secretariaat, voor ontmoeting en voor activiteiten. De ruimten in De Hoeksteen vormen een aanvulling op die in de pastorie.

Terwijl de pastorie weer een centrale functie in onze grote parochie krijgt, verandert er veel voor onze geloofsgemeenschap. Het onderscheid tussen onze locatie en de parochie vervaagt verder. In deze veranderende omstandigheden moeten we proberen om open te staan voor mensen uit andere geloofsgemeenschappen; we zijn tenslotte één parochie en het parochiecentrum is van ons allemaal. Tegelijkertijd hoeven we hierbij niet te vergeten waar wij als voormalige parochie St. Werenfridus vandaan komen. Het zal meer dan nu al het geval is zoeken zijn naar eenheid maar tegelijkertijd ook iets van je eigenheid behouden. Vooruitkijken maar niet vergeten wat er achter je ligt.

We doen het met z'n allen samen en mogen ons gesterkt weten door Onze Lieve Heer, die altijd met ons meetrokt.

Het locatiepastoraat

---

## Inzamelingen Voedselbank

**In december hebben we DE-punten ingezameld voor de voedselbank. Alleen al in onze kerk hebben we 58.909 punten ingezameld, goed voor zeker honderd pakken koffie. In totaal zijn in december voor de Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe 2,5 miljoen punten ingezameld. Dank voor uw bijdrage.**

In de vastentijd zamelen we lang-houdbare levensmiddelen in voor de voedselbank. Hiervoor staat in de Mariakapel een winkelwagen. Is de vastentijd, de voorbereiding op het paasfeest, is het goed ons te realiseren dat we met minder af kunnen en te beseffen dat er in onze geloofsgemeenschap mensen zijn die het met minder moeten doen en afhankelijk zijn van de voedselbank om hun gezin te voeden. Laten we wat we in deze vastentijd minderen, ten goede laten komen van onze medemens.

Namens hen die door uw bijdrage geholpen worden, dank voor uw gaven.

---

## Elst 1300

**In 2026 staan we stil bij het feit dat het 1300 jaar geleden is dat de naam Elst voor het eerst genoemd werd, namelijk in een akte waarin de bisschop van Utrecht een goed geschonken kreeg, waarschijnlijk ten behoeve van de door St. Werenfridus gestichte kerk. Het jaar 726 wordt daarom aangehouden als het stichtingsjaar van Elst en van de parochie.**

Met herinneringen aan Elst 1250 in 1976 willen verschillende verenigingen over drie jaar een groot feest organiseren en daarmee

het verenigingsleven een nieuwe impuls geven. De Elster kerken zijn betrokken bij deze organisatie omdat ook voor de kerken wat te vieren valt. Het is een mogelijkheid voor de kerken om zich opnieuw te profileren binnen het sociale leven in Elst.

Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten geweest, u heeft er misschien in de krant over gelezen. Hierbij was telkens iemand van het locatiepastoraat aanwezig. We zijn nu op zoek naar iemand die permanent

onze geloofsgemeenschap wil vertegenwoordigen in de organisatie van Elst 1300. Mocht u het leuk vinden om hierover mee te denken, neemt u dan contact op met het locatiepastoraat. We kunnen dan samen kijken hoe we een en ander voor ons zien. Vanzelfsprekend staat u niet alleen maar krijgt u steun vanuit het locatiepastoraat en de geloofsgemeenschap. De organisatie van Elst 1300 kwam tot nu toe eens in de drie maanden bijeen.

## Gendt H. Martinus

Nijmeegsestraat 2A, 6691 CN Gendt, 0481 - 45 13 71  
locatiegendt@rkparochiemariamagdalen.nl  
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

## Doornenburg St. Martinus

Pannerdenseweg 50, 6686 BH Doornenburg, 0481 - 45 13 71  
locatiedoornenburg@rkparochiemariamagdalen.nl  
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61



Annemarie Buurman



Harry Drost

### Contact

Pastoraatsgroep: Annemarie Buurman, 0481 - 42 11 61  
Caritaswerkgroep: Ria Leenders, 0481 - 42 19 69  
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl  
Locatiesecretariaat open: vr van 10.00 - 12.00 uur

### Contact

Pastoraatsgroep: Harry Drost, 0481 - 42 15 66  
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl  
Locatiesecretariaat open: ma en vr van 9.00 - 12.00 uur

## Vrijwilligersbijeenkomst

**Op zondag 15 januari rond 11.30 uur werden de vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap persoonlijk welkom geheten in het Ontmoetingscentrum in Doornenburg voor een gezellig samenzijn.**

Na de koffie werd een korte speech gehouden over het zijn van vrijwilliger. Geciteerd werd uit het boekje 'Gods Vrijwilligers' van kardinaal Simonis over samenwerking en gemeenschap. Met name het gedeelte uit hoofdstuk twaalf van de eerste brief aan de Korintiërs. Elk lichaamsdeel heeft een eigen plaats in het lichaam met een heel eigen functie en samen vormen die één functionerend geheel. Zo is het ook met de geloofsgemeenschap waarin ieder een eigen plaats en functie heeft om in verbondenheid met elkaar één geheel te vormen als de Kerk van Christus.

Dit werd afgesloten met het uitbrengen van een toast, waarna een gezellig samenzijn volgde onder het genot van een drankje. Daarna werd er een heerlijke brunch aangeboden waarvan ieder smakelijk heeft genoten. Kortom 't was een heel genoeglijk samenzijn en een heel geslaagde middag. Iedereen was dik tevreden.

Harry, Henk, Geert en Mieke

## Kerkbalans Gendt

De actie Kerkbalans zal ook dit jaar in de maand maart worden gehouden. U kunt uw bijdrage voor Kerkbalans ook weer specifiek voor de Gendtse geloofsgemeenschap aanmerken, net zoals in 2022.

Wij als locatiepastoraatsgroep, danken u voor uw bijdrage.

## Vieringen maart in Gendt

- **zaterdag 18 maart**  
woord- en communieviering, voorgangers Mieke Peters en Geert Vermaas in zorgcentrum St. Jozef om 16.00 uur.
- **woensdag 22 maart**  
eucharistieviering in het parochiecentrum Gendt 09.30 uur,  
voorganger pastoor Karel Donders.
- **Palmzondag 2 april**  
om 10.00 oecumenische kinderviering in de PKN- kerk te Gendt.

## Lichtpuntviering

**In de afgelopen periode zijn er drie bijzondere vieringen geweest. Er waren Lichtpuntvieringen op de woensdagavond om 20.00 uur; midden in de week. Even tijd om stil te staan en stil te zijn in het kleine kerkje aan de dijk.**

We kwamen samen rond steeds een ander thema. De eerste keer rondom 'Licht', de tweede keer 'Moed' en als laatste maar zeker niet de minste: 'Hoop'. Het waren steeds vieringen met een afwisseling van muziek en teksten. Na afloop was er tijd voor een gesprek onder het genot van een kop koffie of thee.

Het waren zeer inspirerende bijeenkomsten. Graag pakken we de draad weer op in oktober en hopen u dan weer te zien.

## Palmzondag

**Graag nodigen we u en jullie, jongens en meisjes, uit voor de oecumenische palmzondagviering op 2 april om 10.00 uur. Met palmpaasstocken natuurlijk.**

Ook dit jaar weer in de PKN-kerk aan de dijk. Om daarna natuurlijk in optocht naar het zorgcentrum St. Jozef, Hof van Breunissen te gaan om daar te delen van jullie fraaie palmpaasstocken.

Dag/datum	Elst St. Werenfridus	Huissen O.L.V. ten Hemel opneming	Haalderen O.L.V. van Zeven Smarten	Driel H. Maria Geboorte	Herveld St. Willibrordus
Zaterdag 25 febr			19.00 Euch F. Bomers Exotherm		
Zondag 26 febr 1e zondag van de 40 dagentijd	● 11.00 Euch + Kwd K. Donders St. Caeciliakoor	9.30 Euch F. Bomers GK De Levensbron		9.30 Euch V. Bulthuis Enjoy	
Zaterdag 4 mrt			19.00 Euch F. Bomers Herenkoor		
Zondag 5 mrt 2e zondag van de 40 dagentijd	● 11.00 Euch + Kwd V. Bulthuis Voce d'Amare	9.30 Euch V. Bulthuis Exotherm			11.00 Wcv J. Rademakers In B'tween
Zaterdag 11 mrt			19.00 Euch K. Donders Cantorije		
Zondag 12 mrt 3e zondag van de 40 dagentijd	● 11.00 Euch + Kwd Parochiezondag Pastoraal team GK De Levensbron	9.30 Euch F. Bomers St. Caeciliakoor Elst			
Zaterdag 18 mrt			19.00 Euch V. Bulthuis GK De Levensbron	19.00 Wcv Lwg Cantorije	
Zondag 19 mrt 4e zondag van de 40 dagentijd	● 11.00 Euch + Kwd K. Donders Samenzang	9.30 Euch G. Peters Herenkoor			11.00 Euch V. Bulthuis Magna Voce
Zaterdag 25 mrt			19.00 Euch F. Bomers Exotherm		
Zondag 26 mrt 5e zondag van de 40 dagentijd	● 11.00 Euch + Kwd V. Bulthuis St. Caeciliakoor	9.30 Euch K. Donders GK De Levensbron  16.00 Marialof Pastoraal team Exotherm		9.30 Euch F. Bomers Enjoy	
Zaterdag 1 april			19.00 Euch V. Bulthuis Herenkoor		19.00 Euch K. Donders In B'tween
Zondag 2 april Palmzondag	● 11.00 Euch + Kwd Parochiezondag K. Donders Voce d'Amare	● 9.30 Euch + Kwd V. Bulthuis Exotherm		9.30 Euch F. Bomers Magna Voce	



Heteren O.L.V. Onbevlekt Ontvangen	Indoornik H. Johannes de Doper	Lent H. Maria Geboorte	Oosterhout St. Leonardus	Valburg St. Jacobus de Meerdere
		19.00 Euch K. Donders St. Caeciliakoor		
				19.00 Euch V. Bulthuis Cantorum
9.30 Wcv Lwg Samenzang			11.00 Euch F. Bomers Leonarduskoor	
	19.00 Wgv Lwg RKGKI	19.00 Euch F. Bomers Young at Heart		
			19.00 Wcv J. Rademakers Musica Nova	
				9.30 Euch V. Bulthuis St. Caeciliakoor Herveld
		19.00 Euch K. Donders St. Caeciliakoor		
	19.00 Wgv Lwg RKGKI		19.00 Euch F. Bomers Leonarduskoor	19.00 Wcv J. Rademakers Dameskoor
9.30 Wcv Lwg Samenzang				

### LEGENDA

Euch	Eucharistieviering
Wcv	Woord- en communieviering
Wgv	Woord- en gebedsviering
Lwg	Liturgische werkgroep
Oec	Oecumenische viering
Kwd	Kinderwoorddienst
●	Ook voor kinderen



kerkomroep.nl beschikbaar

### Angeren St. Bavo

**Zondag 2 april**

**Palmzondag**

10.00 Wgv

D. te Dorsthorst

Schuttersgilde

### Doornenburg St. Martinus

### Gendt H. Martinus

**Zondag 2 april**

**Palmzondag**

10.00 Oec. viering

Kinderviering

PKN kerk

### Vieringen volgen via computer of TV

De eucharistieviering vanuit de St. Werenfridus in Elst is te volgen via: Youtube.com (R.K. Parochie H. Maria Magdalena), en

Omroep Lingewaard TV  
KPN kanaal 1478/Ziggo kanaal 44

Vieringen vanuit de andere kerken zijn te volgen via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

# MISINTENTIES

De eucharistieviering op zondag (11.00 u.) in de St. Werenfriduskerk in Elst is te beluisteren via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) en te zien via de TV op KPN-kanaal 1478 en Ziggo-via kanaal 44

## Bemmel

Misintenties die bij het centraal secretariaat aangemeld zijn, staan onder betreffende locatie waar de intentie wordt gelezen.

## Doornenburg

**woensdag 8 maart om 9.30 uur in Doornenburg:** Stef en Anneke Hendriks-Rutjes, Piet Zweers, Mientje Aleven-Hoogveld, Rieky van Kol-Dekkers.

## Driel

**zaterdag 18 maart:** jaargedachtenis van Theo en Annie van Mullem, jaargedachtenis van Luc en Marie van Binsbergen-Kersten. Verder gedenken wij Bart Jansen, familie Bennik-Barends, familie van Kempen, Doreen Smits, Doortje en Geert van de Welk, ouders Essers-te Dorsthorst en Antoon, ouders Hermeling-Clappers en Frits en Ria, Piet en Anneke Joosten, Thé en Gradeke Goldsmid-Verhoef, Stien Menting-Zwartkruis, Riet en Co Rensen, Fia Schuiling, Sien en Herman Fonteijn-van Mullem, Tonny en Maria te Dorsthorst, Thea te Dorsthorst-van de Welk, Ben Rombouts, Jan en Timo Verplak, Gerrit en Miem Nijs-van Baal.

**zondag 26 maart:** jaargedachtenis van Theo en Annie van Mullem. Verder gedenken wij ouders Bierman-Voorburg, Els Meurs, Piet en Aleid van Bentum-Sloot, familie Janssen-Selman, Tonny en Maria te Dorsthorst, Jan en Corrie Meurs, Michel Cijis, Toos en Geert Joosten, Diny de Ruijter-van Lieshout, Thea te Dorsthorst-van de Welk, Herman Selman.

## Elst

**zondag 5 maart:** Cok Kremers, Wil en Gert Lensen, Joop Clappers, Jo de Swart, Dina Verborg-van Duuren, Diny Rewinkel-Kampshoff, pastor Nol Sales.

**zondag 12 maart, parochiezondag:** Henk Willemsen, ouders Willemsen, ouders Van Schaijk, Jan Braam.

**zondag 19 maart:** Addy van Mierlo en Frans, Gerrit Kienhuis.

**zondag 26 maart:** Henk Willemsen, ouders Willemsen, ouders Van Schaijk, ouders Van Rossum-Schouten en hun zoon Jan, Joop Clappers, familie Van Hooydonk-Hager, vader Joosten, moeder en Kiki, familie Van Rossem, Jan Braam, pastor Nol Sales.

## Gendt

**zaterdag 4 maart in Haalderen:** Joris Claassen, Riet Bolder-van Heck, Frits Botterblom, Lies Hubbers-Goossen, Chris Schouten, Trude Teunissen-Scholten, Luc Meijer, Gerd Walravens, Jan van Deelen.

**zaterdag 11 maart in Haalderen:** geen intenties aangemeld.

**zaterdag 18 maart in Haalderen en St Jozef:** Riet Bolder-van Heck, Frits Botterblom, Gerrit Rensen, Wim de Beijer, Doortje Derks-Drost, Henny en Gert Teunissen-Kersten, Rika Kregting-Hendriks, Chris Schouten, Annie van den Brink-Peek, Trude Teunissen-Scholten, Henk en Anneke Huting-Bekker, Joke van Meekeren-Arends, Hans van Meekeren, Lies Hubbers-Goossen, Luc Meijer, Gerd Walravens, Jan van Deelen, Maria Donnelly-Melchers, Annie Huting, Lies Bisseling-Vermeulen, opa en opoe van de Lugt-Smiths, opa en opoe van Woesik-de Klein, Theed Melchers.

**woensdag 22 maart in parochiecentrum:** Frits Botterblom, Trudie Roelofs-Janssen, Wim de Beijer, Doortje Derks-Drost, Ria Janssen-Geveling, Ton Cornelissen-Kersten, Joke van Meekeren-Arends, Hans van Meekeren, Henny Teunissen-Kersten, Lies Hubbers-Goossen, Rika Kregting-Hendriks, Riet Bolder-van Heck, Chris Schouten, Annie van

den Brink-Peek, Luc Meijer, Gerd Walravens, Jan van Deelen, Maria Donnelly-Melchers, Lies Bisseling-Vermeulen, Theed Melchers.

**zaterdag 25 maart in Haalderen:** Henk en Anneke Huting-Bekker, Joke van Meekeren-Arends, Hans van Meekeren, Thé Claassen.

## Haalderen

**zaterdag 4 maart:** jaargedachtenis Jan Huisman. Verder gedenken wij Helena Huisman-Peters, Gerard de Pater, Riek Vernooij, Gert en Toos Alofs-Rijcken, Gerd Spanbroek en Koos Spanbroek-Verhagen, Hendrikus Peters, Antonius Weijers en Elisabeth Weijers-Joosten, Joop Wismans, Theo Bosman, Annie Schalk-Wouters, Toon Wouters.

**zaterdag 11 maart:** Dina Rutjes-Wassink, Nico Wijte, Geert Duijf.

**zaterdag 18 maart:** Gert en Toos Alofs-Rijcken, Piet Demon, ouders Demon, Ria Mimi, Wim, Geert, Toon en Wilma, Jo Derksen, Riek Derksen-Vonk en Annie familie Janssen-Verhagen, Theo Bosman, Annie Schalk-Wouters, Toon Wouters.

**zaterdag 25 maart:** Riek Derksen-Vonk, Jo Derksen en Annie, Piet Demon, ouders Demon, Ria, Mimi, Wim, Geert, Toon en Wilma, ouders Spanbroek-Razing en Bep, Antoon te Dorsthorst en Marie te Dorsthorst-de Haas, Bernard te Dorsthorst en Aleida te Dorsthorst-Claassen, Theo Bosman, Annie Schalk-Wouters, Toon Wouters, Anke Spaan-Streefland en dochter Joyce.

## Herveld

**zondag 5 maart:** Leny Berk-van Veen, pastoor Van der Borgh en Tiny Monincx, Wim en Ada Giesbers-Peperkamp, Ben en Wilhelmiën van Hal-Ticheloven, Toos Mathijssen-Hoogveld, Willy Merkus-Huijbers, Arnold Tilleman, Theo Tilleman, Toos Tilleman-Hoogveld, Rika van Wissing-Jansen, Tom de Wit.

**zondag 19 maart:** Leny Berk-van Veen, Wim en Ada Giesbers-Peperkamp, Ben en Wilhelmiën van Hal-Ticheloven, Toos Mathijssen-Hoogveld, Willy Merkus-Huijbers, Theo Tilleman, Toos Tilleman-Hoogveld, Rika van Wissing-Jansen, Tom de Wit.

## Heteren

**zondag 5 maart:** Rob Liethoff, Henk Holleman, Nicolaas Methorst, Ruth en Annie Cobussen-Joosten en kleindochter Daniëlle, Leo Niels, ouders Daniël-Rutten, Willy en Corrie Menting-de Bruin, familie Eulink-Peters, Grada Eulink.

## Angeren - Huissen-Stad - Huissen-Zand

**zondag 5 maart:** Henk Leijser, Berendina Wezendonk-Huisintveld, Geert Bos, Piet Driessen, Jeroen Arends, Nellie Janssen-Kersten, Miranda Peek, Theo van Lent, Loes Mom, Annie Peters, ouders Van Deelen-Verhoeven - kinderen en aangetrouwden en kleinkinderen, An en Antoon Veenhuis, Betsie Roelofs-Willemsen, ouders Dominicus-Vermeulen en familie, Jo en Dien Kersten en familie.

**zondag 12 maart:** Berendina Wezendonk-Huisintveld, Geert Bos, Jan Roelofs, Jan Houterman, Loes Mom, Annie Peters, Betsie Roelofs-Willemsen.

**zondag 19 maart:** Berendina Wezendonk-Huisintveld, Geert Bos, Theo van Lent, Loes Mom, Annie Peters, Betsie Roelofs-Willemsen.

**zondag 26 maart:** Berendina Wezendonk-Huisintveld, Trudi en Leo van der Brugge-Hendriks, Geert Bos, Theo van Lent, Loes Mom, Annie Peters, Betsie Roelofs-Willemsen.

## Indoornik

**zaterdag 11 maart:** Wim de Ruijter, Sjra Evers, Nel Rutjes-van Baal, Cor, Henk, Wim, Diny, ouders De Ruijter-Leenders.

## Lent

**zaterdag 11 maart:** Gerard van Kempen, Dries en Fien Willemsen-van Kempen, Joke Jansen, Anton en Diny van Kempen, familie Hofs-Boekhoorn, Hans Jacobs, Riek en Antoon van Kempen, ouders

## PASTORAAT

Damen-Peek, Coby Berkien-Knippling, Ineke Wilderom-Berndsens, Albert Jansen, Chris Disveld, Anton Natrop, Riet Janssen-Boerboom.  
**zondag 25 maart:** jaargedachtenis van Theo Meeuwssen. Verder gedenken wij Bert en Tonny Lintsen, Dries en Fien Willemsen-van Kempen, Joke Jansen, Diny en Anton van Kempen, Jan Gerritsen, Hans Jacobs, Riet Janssen-Boerboom

### Oosterhout

**zondag 5 maart:** Henk Borgonjen en Dora Borgonjen-Lanters, Jan Broenland, Tonny en Bertus Lintsen, Emmy Derksen-Veens, Truus Veens-Janssen, Piet Derksen, familie van Eimeren-Jansen.  
**zondag 18 maart:** Theo Beekhuijzen.

### Valburg

**zaterdag 4 maart:** jaargedachtenis voor Tanja Berns, Riek Veggelers-Janssen, Bart de Vries en Thé Willemsen. Verder gedenken wij Herman van Noordenburg en Willy van Noordenburg-van Meurs, Petrus Bernardus Schouten, Doortje Berns-van Antwerpen, Henk Berns, familie Berns-Arts, de leden van dragersvereniging St. Barbara, André en Toos Cornelissen, Jan Jansen, Frans Janssen en dochter Trudie, Jan Veggelers, Anneke Geurts-Knippling, Grad en Toos Knipping, Cor Potjes en zoon Vincent, Grad en Juliënne Slebus, Jan Spaan, ouders Spaan-Turk, Thecla Janssen-De Vent.  
**zondag 19 maart:** jaargedachtenis voor Piet Zwartkruis, Truus Zwartkruis-Rikken en Wilhelmus Adolfus Zwartkruis. Verder gedenken wij Herman van Noordenburg en Willy van Noordenburg-van Meurs, Petrus Bernardus Schouten, Doortje Berns-van Antwerpen, Henk Berns, Wim ten Broek en Doortje ten Broek-van Elferen, André en Toos Cornelissen, Wim Publiekhuisen, Toon en Bets van Heumen, Janette Jansen-Jansen en Petrus Johannes Jansen, Wim van Loon, Wim en Fie Verhoeven.

## Wie kan ons helpen?

**Middenkoor Voce d'Amare is op zoek naar iemand die ons voor vast bij vieringen en uitvoeringen kan begeleiden op piano of orgel.**

Het koor bestaat uit 28 leden en staat onder leiding van René Nielant. Het koor valt onder het bestuur van de H. Maria Magdalenaparochie en verzorgt vieringen in de verschillende kerken van de parochie. Bent u geïnteresseerd, neem dan even contact op met de voorzitter van Voce d'Amare, Paul Regtering, [info@voicedamare.nl](mailto:info@voicedamare.nl). Mocht u iemand kennen die hiervoor belangstelling heeft, laat dat weten.

## Paastriduüm 2023 Elst Projectkoor

**Witte Donderdag** 6 april  
**Goede Vrijdag** 7 april  
**Paaswake** 8 april

Repetities: zaterdag 11 maart  
en zaterdag 25 maart  
Aanvang: 14.00 uur  
Locatie: r.-k. kerk Elst



### Voor opgave en meer informatie:

*(Gelieve naam, geloofsgemeenschap en stemgroep te vermelden)*

Diny Gesthuizen-Rutjes: [dgesthuizenrutjes@gmail.com](mailto:dgesthuizenrutjes@gmail.com)  
Diederik Elings-Oude Nijhuis: [d.j.elings@hotmail.com](mailto:d.j.elings@hotmail.com)

## Zingt u mee in Kevelaer op 13 mei?

**Ook dit jaar willen we weer een projectkoor samenstellen om de diverse vieringen in Kevelaer te begeleiden. Daarvoor zoeken we nog koorzangers en -zangeressen die dit koor willen versterken.**

Iedereen die mee wil doen, moet wel zelf thuis alles instuderen. Daarvoor zijn mp3-files en partituren beschikbaar, die via de mail toegestuurd kunnen worden. Het gaat hierbij om de volgende werken: Panis angelicus van Ceasar Franck, een bewerking van het Ave Maria van dezelfde componist, Laudate Dominum van Mozart en het Jubilate Deo van M. Frisina. Er worden twee repetities gehouden en wel op woensdag 3 mei en woensdag 10 mei om 19.30 uur in de kerk van Haalderen. Indien u mee wilt doen, moet u wel op beide repetities aanwezig zijn. Als u met de bus mee wilt gaan, wordt er een bijdrage in de kosten van € 10,- euro gevraagd.

Opgave van deelname kan geschieden door een mail te sturen naar [rutjesg@gmail.com](mailto:rutjesg@gmail.com) met daarbij de vermelding van de stemsoort en of u met de bus meereist of met eigen vervoer naar Kevelaer wilt gaan.



## Vastenactie Gambia

**Een kleinschalig lokaal project van Tanja en Marieke**

Elke euro is welkom en zal volledig besteed worden aan de opleiding voor verloskundigen in Gambia.

### GEEF UW GIFT OP:

NL30 INGB 0001 3056 82  
t.n.v. Parochie H. Maria Magdalena  
o.v.v. Vastenactie Gambia



Volg het project via:  [educationmidwiferycare2](https://www.facebook.com/educationmidwiferycare2)



R.K. parochie  
H. Maria  
Magdalena

## Doordeweekse vieringen

### maandag

Elst	09.00	kerk	elke maandag
Heteren	19.00	Liefkenshoek	elke maandag

### dinsdag

Haalderen	09.00	kerk	elke dinsdag
Huissen	19.00	dagkapel, rozenkrans	elke dinsdag
Oosterhout	09.00	kerk	1e dinsdag van de maand

### woensdag

Angeren	09.30	Dorpshuis	1e woensdag van de maand
Doornenburg	09.30	kerk	2e woensdag van de maand
Gendt	09.30	dagkapel	4e woensdag van de maand
Huissen-Zand	09.30	dagkapel	3e woensdag van de maand
Lent	19.00	St. Jozef	2e woensdag van de maand

### donderdag

Huissen	09.00	dagkapel	elke donderdag
---------	-------	----------	----------------

### vrijdag

Valburg	09.00	kerk, rozenkrans	elke vrijdag
Valburg	09.30	kerk	elke vrijdag

### Biechtgelegenheid

Elke eerste zaterdag van de maand is er gedurende de openstelling van de St. Werenfriduskerk in Elst van 13.30 tot 15.30 uur gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.

## Doopdata in de komende periode

### St. Werenfriduskerk Elst

zo. 16 april	13.00 uur	pastor V. Bulthuis
zo. 7 mei	13.00 uur	pastor V. Bulthuis

### O.L.V. ten Hemelopnemingkerk Huissen

za. 29 april	15.30 uur	pastoor K. Donders
--------------	-----------	--------------------

## Overledenen in de afgelopen periode

(t/m 14 februari)

Peter Gieling	76	Herveld
Annie Peters	91	Huissen
Theo Tilleman	90	Herveld
Agnes Paul-Sonderen	97	Elst
Annemiek Schaeffer	71	Bemmel
Riet Janssen-Boerboom	86	Lent
Leida Vermeulen-Jansen	89	Angeren
Betsie Roelofs-Willemsen	77	Huissen
Jaap van Vliet	94	Elst
Leny van Oostwaard-Giesen	90	Gendt
Leo Knuiman	81	Driel



## Wereldjongerendagen in aantocht

De wereldjongerendagen (WJD) komen dichterbij. Een groep jongeren uit onze parochie bereidt zich voor op de zeventiendaagse reis deze zomer naar Lissabon.

Wij zullen op 24 juli per bus naar Portugal vertrekken en doen onderweg de steden aan van Parijs, Lourdes, Burgos en Guarda. In het Portugese Guarda zullen wij enkele dagen in gastgezinnen worden ondergebracht en optrekken met de jongeren uit die plaats. Begin augustus vertrekken wij naar Lissabon alwaar de hele wereld samenkomt met paus Franciscus.

Jongeren die interesse hebben of meegaan komen maandelijks bij elkaar op de parochiezondag in Elst om elkaar te leren kennen, te spreken over het thema van de WJD en om een beetje Portugees te leren. Komende ontmoetingen zijn op de zondagen 12 maart en 2 april, telkens van 13.00 tot 14.30 uur in parochiecentrum De Hoeksteen in Elst. Schroom niet en kom dan langs of neem contact op.



R.K. parochie  
**H. Maria  
Magdalena**

# Herveld St. Willibrordus

Hoofdstraat 155 A, 6674 BC Herveld  
locatieherveld@rkparochiemariamagdalena.nl  
IBAN: NL59 RABO 0133 9095 30

## Contact

Pastoraatsgroep: Gerard Rothoff, 0488 - 42 01 07  
Locatieraad: Wim Janssen, 06 - 1073 4459  
Parochieblad: Paul Kogels, 0488 - 45 35 26  
SintWillibrordus@gmail.com



Ans Gerritsen Jolanda van Marwijk Monique Nijenhuis Gerard Rothoff

## Afscheid Wim Janssen

Vijftien jaar heeft Wim Janssen zich ingezet voor de parochie/geloofsgemeenschap St. Willibrordus. Eerst als lid en voorzitter van de locatieraad, later als voorzitter van het locatiepastoraat. Op 1 januari heeft Wim afscheid genomen.



Het waren drukke, roerige en turbulente maar ook mooie jaren. In deze jaren is veel gebeurd. Denken we hierbij aan de omzetting van de St. Willibrordusparochie Herveld naar een samengaan met andere parochies Elst, Heteren, Oosterhout, Valburg, Indoornik, Driel, Lent tot de St. Benedictusparochie en enkele jaren later weer een samenvoeging met daarbij Huissen-Stad, Huissen-Zand, Doornenburg, Gendt, Haalderen, Angeren en Bemmelen tot de parochie H. Maria Magdalena.

Na de aankondiging van kerksluitingen, waaronder die van de geloofsgemeenschap St. Willibrordus, braken er roerige tijden aan. Logisch, men was betrokken bij de parochie en dat liet men blijken ook. Het resulteerde in vele bijeenkomsten en vergaderingen. In het dagelijkse leven trok dat een grote wissel op Wim.

Maar gaandeweg kwam er een omslag. Men zag in dat parochies/geloofsgemeenschappen door het immer slinkende kerkbezoek en vele andere zaken, zoals de personele bezetting, afnemende vrijwilligers, het niet meer haalbaar was een grote kerk financieel in stand te houden (al helemaal niet denkende aan de huidige energiecrisis).

Gelukkig had Herveld een grote sacristie, die omgebouwd werd tot kerkzaal en waar we nu de kerkdiensten in kunnen houden.

Hier zijn we het bestuur van Maria Magdalena nog dankbaar voor. Hieraan en aan vele andere zaken, zoals Actie Kerkbalans, elke woensdagmorgen contact met de vrijwilligers van de onderhoudsploeg, de verkoop van de kerk en nog veel meer heeft Wim een grote bijdrage geleverd. Op Wim kon je altijd terugvallen.

Wij bedanken Wim, maar ook zijn echtgenote die dit mogelijk maakte, voor zijn grote inzet voor de parochie c.q. geloofsgemeenschap. Op 18 februari is Wim tijdens de eucharistieviering bedankt en in de bloemetjes gezet. Wim, namens allen bedankt.

Locatiepastoraat: Gerard Rothoff, Monique Nijenhuis, Jolanda van Marwijk, Ans Gerritsen.

## Kerk open

Iedere woensdagmorgen is de kerk van 10.00 tot 11.30 uur open voor stilte en gebed, of om een kaarsje op te steken.

## Bloemen en bezoek

De bezoekgroep brengt graag bij iedereen die ziek is of het even moeilijk heeft een bloemetje. Neem gerust contact met ons op.

## Openstelling secretariaat

De eerste woensdag van de maand hebben we weer ons inloopuur voor eenieder die daar behoefte aan heeft. U kunt dan bij ons terecht voor vragen, het afgeven van een intentie of zomaar een praatje. De koffie staat altijd klaar tussen 10.30 uur en 11.30 uur.

## Broederschap Betuwse processie naar Kevelaer

Dit jaar gaan we weer naar Kevelaer om Maria te eren. Niet zoals gebruikelijk op de tweede donderdag in augustus maar zaterdag 13 mei. Noteert u deze datum alvast in de agenda? Meer info over programma en aanmelden volgt in de volgende uitgave van Ankerplaats.

## Aanvraagformulier intenties en jaargedachtenis (tarief 2023: € 10,- per intentie/jaargedachtenis)

Intentie voor: [naam] .....

Datum: ..... Jaargedachtenis: ja/nee

of [aantal] ..... vanaf startdatum: ..... - ..... - 2023

Opgegeven door: [naam] ..... [datum] ..... - ..... - 2023

Telefoonnummer/e-mailadres .....

Formulier in gesloten envelop in de brievenbus naast de toegangsdeur van de kerkzaal Herveld (min. één week van tevoren)

**Betaling:** bij voorkeur overmaken op IBAN NL59 RABO 0133 9095 30 t.n.v. Parochie H. Maria Magdalena o.v.v. misintenties St. Willibrordus Herveld of in contanten bijvoegen bij dit formulier **Voor vragen:** Rina van Workum, familievworkum@gmail.com, 0488 - 45 16 86.

## Vermelding misintenties

Intenties die vóór 24 februari in de brievenbus worden gedaan, komen in Ankerplaats van april te staan. Dit heeft te maken met de verwerkingstijd van de kopij voor Ankerplaats. Het aanvragen van een misintentie voor de St. Willibrorduskerk kan middels het formulier. Dat kunt u in de brievenbus naast de deur van de kerkzaal doen.

## Heteren O.L.V. Onbevlekt Ontvangen

Kerkplein 1, 6666 AK Heteren, 026 - 472 36 39  
locatieheteren@rkparochiemariamagdalen.nl  
IBAN: NL52 INGB 0000 8894 47  
Kerkbalans: IBAN: NL89 RABO 0133 9507 00



Marian Heering



Pascal Kuijper



Gerben Sikkes



## Na twee jaar weer High Tea

Vrijdag 27 januari was het vanaf 15.00 uur een drukte van belang in de Vloedschuur in Heteren. Voor de negende keer werd de High Tea voor ouderen gehouden door de drie kerken gezamenlijk. Nu weer als vanouds.

Met ongeveer 65 mensen van 80+ is er genoten van een gezellige middag. Velen waren al eerder geweest, maar er waren ook nieuwe gezichten. Er waren lekkere hapjes en het gonsde al snel van de gezellige gesprekken. Men was blij elkaar na lange tijd weer eens te zien en te spreken. En daar doen de vrijwilligers het voor. Want aan vrijwilligers geen gebrek. Er is volop gebakken om de gasten van hartige en zoete hapjes te voorzien.

Wat negen jaar geleden begon om de saaie en sombere januarimaand wat kleur te geven is een nu niet meer weg te denken gebeurtenis in Heteren. Elkaar ontmoeten en aandacht voor elkaar. Dat werd niet alleen mogelijk gemaakt door de bakkers, maar ook door de gastvrouwen en hulp met thee serveren en afwassen.

Wilt u uw telefoonnummer of e-mailadres in op het formulier invullen? Dan kan ik bij eventuele vragen even contact met u opnemen. U kunt er gerust van uitgaan dat uw misintentie in de juiste viering wordt voorgelezen als u de intentie minimaal een week voor de viering in de brievenbus hebt gedaan.

Rina van Workum, familievancouver@gmail.com

## Contact

Pastoraatsgroep: Marian Heering, 026 - 472 26 08  
Parochieblad: Corina Vos, 06 - 2054 4726, corinavos@hgnet.nl  
Locatiesecretariaat bereikbaar telefonisch of per mail.  
026 - 472 36 39

Allemaal vrijwilligers, net als de chauffeurs die om 17.00 uur klaar stonden om de gasten naar huis te brengen. Zij moesten even wachten want traditiegetrouw werd de middag afgesloten met het toetje: advocaat met slagroom of boerenjongens.

Men was het erover eens. Het was weer een supergezellige en lekkere middag. Mooi om te zien dat de drie kerken, ondersteund door een groot aantal betrokken inwoners, tot dit voor hun dorp voor elkaar krijgen.

## Gerard Rijkema

Zondag 5 februari heeft Gerard Rijkema de Willibrordpenning ontvangen. Gerard heeft ontzettend veel betekend voor onze geloofsgemeenschap. Een vrijwilliger pur sang.

Gerard is jarenlang voorzitter van onze locatieraad geweest, verder heeft hij allerlei functie vervuld binnen onze geloofsgemeenschap. Hij was een echte motivator voor tal van activiteiten. Nooit deed je tevergeefs een beroep op Gerard, ook zijn vrouw Marian hielp altijd mee. Helaas gaan Gerard en Marian ons verlaten, zijn gaan wonen in het Noord-Hollandse Westwoud, dicht bij hun kinderen en kleinkinderen. Wij gaan Gerard en Marian enorm missen. Maar wij wensen ze alle goeds toe. Gerard en Marian: bedankt.

## Viering

Zondag 5 maart is er een woord- en communieviering in onze kerk. De viering wordt voorgegaan door de LWG, er is samenzang en Harry Wassenberg begeleidt de viering muzikaal.

## Vieringen Liefkenshoek

De vieringen in zorgcentrum Liefkenshoek beginnen om 19.00 uur.

De voorgangers in maart zijn:

- 6 maart Marian Heering;
- 13 maart John Rademakers;
- 20 maart Dominee Ella Kamper;
- 26 maart LWG Driel.

## Huissen-Stad O.L.V. ten Hemelopneming

Langekerkstraat 10a, 6851 BN Huissen  
locatiehuissen@rkparochiemariamagdalen.nl  
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

## Huissen-Zand HH. Martelaren van Gorcum

Van Wijkstraat 35, 6851 GL Huissen  
locatiehuissen@rkparochiemariamagdalen.nl  
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

## Angeren St. Bavo

0481 - 45 13 71  
locatiehuissen@rkparochiemariamagdalen.nl



Stefan Franken

Jan Wannet

Nel Willemsen

Anja Zweers

## Afscheid Nel Willemsen

Vele jaren heeft Nel Willemsen zich ingezet voor de Diaconie Huissen-Angeren en de ziekenbezoekgroep. Ze is dertig jaar lid geweest en 25 jaar coördinator van de groepen. De kerst- en paasvieringen en de ziekenzalvingen verliepen dankzij Nel altijd in goede banen.

Nel heeft dit altijd met veel inzet, liefde en plezier gedaan, heel veel dank hiervoor. Nel gaat er nu mee stoppen en het stokje is overgedragen aan Riet Kuik en Willie van Bon. Die gaan hun uiterste best doen om dit voort te zetten. Nel blijft nog lid van de groep en ondersteunt waar nodig.

Nogmaals heel veel dank voor de tomeloze inzet van afgelopen jaren.



Diaconie groep Huissen-Angeren en de ziekenbezoekgroep

## Bezorgers gezocht

Voor Huissen-Stad wordt een bezorger voor Ankerplaats gevraagd (vijf keer per jaar). De wijk is Loovelden, omgeving Plaza. Het gaat om 68 adressen.

Voor Huissen-Stad wordt een bezorger voor Ankerplaats gevraagd (tien keer per jaar). Het gaat hier om de Rietbaan. Het zijn 37 adressen.

Mocht u dit willen doen, kunt u zich aanmelden bij de heer Jan Dominicus, 026 - 325 35 34.

## Contact

Pastoraatsgroep: Anja Zweers, 06 - 2127 3756  
Caritaswerkgroep: Wim van Baal, 026 - 325 23 00  
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl  
Locatiesecretariaat open: wo van 10.00 - 12.00 uur,  
vr van 10.30 - 12.00 uur

## Contact

Pastoraatsgroep: Nel Willemsen, 026 - 325 01 03  
Caritaswerkgroep: Wim van Baal, 026 - 325 23 00  
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl  
Locatiesecretariaat open: di en vr van 9.30 - 11.30 uur

## Contact

Caritaswerkgroep: Ans Eeuwes, 026 - 325 21 94  
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl

## Boete- en eucharistieviering

De werkgroep Diaconie Huissen-Angeren nodigt u uit voor een boete- en eucharistieviering in het Dorpshuis Angeren op dinsdagavond 4 april om 19.00 uur (zaal open 18.30 uur).

In deze viering zal pastor Victor Bulthuis u voorgaan en het Herenkoor van de parochie H. Maria Magdalena verzorgt de gezangen.

Alle zieken en ouderen van de drie geloofsgemeenschappen (Huissen-Stad, Huissen-Zand en Angeren) worden van harte uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn. Na de viering is er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Rond 21.30 uur mag u weer opgehaald worden. Een vriendelijk verzoek: u wordt verzocht om zelf voor vervoer te zorgen.

U kunt zich tot 1 april opgeven via de bezoek(st)ers of doe het antwoordstrookje in de brievenbus van uw eigen kerk.

De werkgroep Diaconie Huissen-Angeren en pastores

Telefonische informatie vooraf bij: secretariaat Huissen-Angeren  
0481 - 45 13 71 (werkdagen van 9.30 tot 11.30 uur)  
Mw. Nel Willemsen 026 - 325 01 03 (Algemeen)  
Mw. Riet Kuik 026 - 325 78 39  
Mw. Rikie Kloppenburg 026 - 325 26 72 (Angeren)



**Antwoordstrook** Graag inleveren voor 1 april.

Ik wil graag deelnemen aan de boete- en eucharistieviering ter gelegenheid van Pasen 2023 op dinsdagavond 4 april in het Dorpshuis in Angeren.

Naam: ..... M/V

Adres: .....

Postcode: ..... Plaats: .....

Telefoon: .....

Vervoer: aankruisen wat van toepassing is

Ik zorg zelf voor vervoer.

Ik wil graag opgehaald worden.

(Een bijdrage van € 2,00 te betalen aan de chauffeur).

## Indoornik H. Johannes de Doper

Campmanplein 8, 6668 AJ Indoornik  
locatieindoornik@rkparochiemariamagdalena.nl  
IBAN: NL12 RABO 0133 9092 12



Henk Berns

Casper van Elk

Ans Jurrius

Jaques Peeters

## PCI / Bezoekgroep

Bent u ziek, of heeft u gewoon behoefte aan bezoek?  
Of weet u, dat iemand uit uw omgeving behoefte heeft aan bezoek.  
Laat het ons weten, dan kunnen we actie ondernemen.  
Contactpersoon: Annemiek Lamers, tel. 0488 - 49 14 57,  
e-mail: [hjclamers@hotmail.nl](mailto:hjclamers@hotmail.nl)

## Vervoer naar kerk

Wilt u graag in het weekend naar de kerk, maar heeft u geen vervoer?  
Laat het ons weten, dan proberen we vervoer voor u te regelen.  
Contactpersoon: Sjaak de Ruijter, tel. 06 - 1045 2200,  
e-mail: [sjaakderuijter@outlook.com](mailto:sjaakderuijter@outlook.com)  
Opgave graag uiterlijk op vrijdag voor het desbetreffende weekend.

## Rooster

Datum:	zaterdag 11 maart	zaterdag 1 april
Tijdstip:	19.00 uur	19.00 uur
Viering:	gebedsviering met koor	gebedsviering met koor
Voorgangers:	Toon Hermsen en José van Elk	Henk Berns en Annemiek Lamers
Koster:	Henk Lamers	Henk Lamers
Koffie schenken:	Annemiek Lamers	Bert en Bernadette van Meerten
Gastvrouw/heer:	Henk Berns	José van Elk

## Agenda

- maart Actie Kerkbalans
- maart Vastenactie Gambia
- 11 maart Gebedsviering
- 1 april Werken aan de kerk palmzaterdag
- 1 april Gebedsviering
- 6 april Ouderendag Witte Donderdag

Elke zondag is er in Elst een eucharistieviering.

## Nieuwjaarsreceptie

Op zaterdagavond 14 januari hielden we onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Nou ja, jaarlijks. De voorgaande twee jaren was dit niet mogelijk vanwege corona.

## Contact

Locatiepastoraat: José van Elk, 06 - 5188 1532, [van.elk@planet.nl](mailto:van.elk@planet.nl)  
Henk Berns, 06 - 2865 9904, [h.berns@lijbrandt.nl](mailto:h.berns@lijbrandt.nl)  
Caritaswerkgroep: Annemiek Lamers, 0488 - 49 14 57,  
[hjclamers@hotmail.com](mailto:hjclamers@hotmail.com)



Na de gebedsviering werd de Ontmoeting snel ingericht. Er waren heerlijke oliebolletjes. Daarna werd er wat ingeschonken. Henk hield een nieuwjaarstoespraak. We zaten gezellig met elkaar te kletsen onder het genot van een borreltje en lekkere hapjes. We kunnen terugzien op een wederom geslaagd samenzijn. Hartelijk dank aan de mensen die dit mogelijk gemaakt hebben.

## Werk aan de kerk

Op zaterdag 1 april houden we de werk aan de kerkdag. Deze dag is in het leven geroepen om wat grotere klussen met een grotere groep mensen aan te pakken, maar is ook bedoeld om elkaar weer te ontmoeten en in gesprek te gaan tijdens het klussen. Zaterdagochtend 1 april staan vanaf 8.30 uur de koffie en thee klaar. Rond 9.00 uur beginnen we. Er moeten schoonmaakklussen in de Ontmoeting en de keuken worden gedaan, het kantoor is poetsbeurt.

Voor wie liever buiten bezig is: onder leiding van Jacques Peeters wordt het kerkhof en rondom de Mariakapel opgeschoond en aangeharkt, zodat alles er voor Pasen weer spic en span uitziet. Om 10.30 uur drinken we gezamenlijk koffie met wat lekkers en tussen de middag wordt er gezorgd voor soep, broodjes en fruit. Na de lunch worden de laatste zaken opgeruimd en sluiten we af.

Vind je het belangrijk dat het kerkhof er netjes uitziet en vind je het leuk om samen met anderen wat klussen op te pakken? Je bent meer dan welkom. Wil je eerst meer informatie? Bel gerust: Henk Berns, 06 - 2865 9904 of José van Elk, 06 - 51881532.

## Palmpasen

Op deze dag wordt de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. De vele pelgrims, die vanwege Pesach, het joodse feest van de ongezuurde broden (ook wel joods Pasen genoemd), in de stad waren, verwelkomden hem met palmtakken.

Al in de middeleeuwen kenden veel Europese steden palmpaasprocessies, waarin Jezus' intocht in Jeruzalem werd nagebootst. Optochten van kinderen die achter een fanfarekorps aanlopen en in hun hand een palmpaasstok houden, zijn er in bepaalde delen van Nederland een overblijfsel van.



De palmpaasstokken zien er per regio anders uit, maar dragen vaak een haantje van brood, groene takjes, gekleurde eieren, slingers en kranen met snoep.

Op palm- of passiezondag begint voor de christenen de Goede Week. Dit is de zesde zondag van de veertigdagentijd en eindigt met paaszaterdag. In de Goede Week wordt het lijden en sterven van Christus herdacht. Witte Donderdag, Goede Vrijdag en paaszaterdag vormen het hoogtepunt van de voorbereiding op Pasen. De benaming Goede Week verwijst naar het gegeven dat de dood dankzij Jezus definitief overwonnen is.

Op palmzondag is er de palmwijding. Deze herinnert aan het gejuich, waarmee men Jezus bij zijn intocht ontving. Echte palmtakken zijn takken van de palmboom of olijfbroom. Palmen zijn het symbool voor de koning, olijftakken zijn het symbool van de vrede, die door de koning wordt gebracht. In onze streken worden deze palmtakken vervangen door takjes van allerlei andere altijd groene struiken of bomen. Geschikte plaatsen in huis om de palmtakjes op te hangen zijn:

achter het kruisbeeld of boven een deur. De palmtakjes voor Indoornik worden tijdens de H. Eucharistieviering op palmzondag in Elst gewijd en zijn vanaf maandag 3 april af te halen in onze Mariakapel.

## Ouderendag

**Het is weer zover. De PCI-groep houdt op 6 april de jaarlijkse ouderendag. Die begint om 9.30 uur met een woord- en communieviering die wordt voorgegaan door John Rademakers.**

Wanneer u wilt kunt u de communie ontvangen. Na de viering wordt er koffie of thee geschonken met wat lekkers erbij. Onder het genot van een borrel of ander drankje kunt u daarna gezellig met elkaar bijpraten over alles en nog wat. We hebben een lekkere paasbrunch voorbereid en deze wordt geserveerd rond 12.30 uur. Het is alweer lang geleden maar we houden 's middags een bingo. Er zijn leuke prijzen te winnen voor elk wat wils. Al met al een leuk programma. De kosten voor deze dag zijn € 6,-.

## Lent H. Maria Geboorte

Pastoor van Laakstraat 42, 6663 CB Lent, 024 - 322 03 60  
locatielent@rkparochiemariamagdalena.nl  
IBAN: NL 96 RABO 0127 9050 49



Petri Bartelds

André Mekenkamp

Jan Hein Natrop

René Wilderom

## Contact

Locatieraad: Petri Bartelds, locatiemariageboortelent@gmail.com  
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl  
Secretariaat open: vrij. van 09.30 - 11.30 uur  
Caritas Werkgroep: o.a. ouderen en ziekenbezoek.  
caritaslent@gmail.com

Haar laatste maanden woonden zij in woonzorgcentrum De Honinghoeve. Hier werd zij prima verzorgd maar ze miste haar Jos enorm. Een moeilijke tijd voor beiden. Zij is in het bijzijn van haar Jos en de kinderen overleden. Dinsdag 31 januari hebben wij met een mooie uitvaartdienst in onze kerk afscheid genomen van Rietje. Rust zacht Rietje, dank voor alles.

Wij wensen Jos, kinderen en kleinkinderen sterkte toe bij dit grote verlies.

## Gambia

**Tijdens deze viering op zaterdag 11 maart vertelt Marieke Jurrius over haar project in Gambia. Zij heeft in Gambia een vrouwenkliniek opgestart.**

Dit jaar gaat onze vastenactie-opbrengst naar haar project. Zie Ankerplaats van november-december, dit is een actie die wij parochiebreed ondersteunen en van harte bij u aanbevelen. Er staat een vastenactiekist achter in de kerk voor uw donatie en het is mogelijk om via de QR-code op de posters een bijdrage te doneren.

## Open Hof

Anneke en Daan Patty zijn deze viering uitgenodigd om hen te bedanken voor de jarenlange inzet voor de verzorging van maaltijden in de Open Hof, voor al hun sociale werk voor de ouderen, voor het gebruik maken van de Open Hof door de Koren, de St. Caeciliafeesten, de toneelavonden met van alles en nog wat erbij. Te veel om op te noemen.

U bent hiervoor allen van harte uitgenodigd.

## Overleden

Dinsdag 3 januari overleed Nel Stoffels-Castrop. Nel was een bezige bij, altijd druk en in de weer met vrijwilligerswerk ondanks haar beperkingen. Ze hield veel van muziek, zij was een trouw lid van ons St. Caeciliakoor. Kortgeleden is zij nog gehuldigd als 12,5-jarig koorlid.

Ondanks haar ziek zijn en tekort aan zuurstof bleef Nel zingen en pakte rustig de hoge tonen mee. Met het zuurstoftankje op haar rollator kwam ze vrolijk als altijd naar de repetities. Tijdens haar crematie hebben wij met ons koor gezongen voor Nel, heel erg fijn was dit om nog te doen voor haar. Lieve Nel. Rust zacht.

Wij wensen haar man Ben en haar kinderen en kleinkinderen sterkt toe met dit grote verlies.

Bestuur en de leden van het St. Caeciliakoor

Woensdag 25 januari overleed Riet Janssen-Boerboom. Zij was gehuwd met Jos Janssen, onze kosten. Rietje (zoals zij graag genoemd wilde worden) was een creatieve en lieve vrouw. Altijd druk met het zorgen voor Jos, voor hun kinderen en de kleinkinderen was zij een zorgzame lieve oma. Ze maakten graag kaarten en deed veel samen met haar kleinkinderen. Heel betrokken was Rietje samen met Jos bij onze kerk, zij maakten samen de kerk de schoon, schonken koffie in St. Jozef. Je deed nooit tevergeefs een beroep op Rietje.

## Oosterhout St. Leonardus

Dorpsstraat 16, 6678 BH Oosterhout, 0481 - 48 12 06  
locatieoosterhout@rkparochiemariamagddalena.nl  
IBAN: NL38 RABO 0139 8049 86

## Contact

Locatiepastoraat: Hans Garritsen, 06 - 3731 9318  
of José van Zoggel, 0481 - 48 37 13  
Locatiesecretariaat: open op maandag van 09.30 - 11.00 uur



Sjaak Aarns

John Blom

Hans Garritsen

Pierre Spaan



Ellen Veens

José van Zoggel

Walter van Zoggel

U helpt de vrijwilligers die de antwoordenvolppe ophalen enorm met het tijdig klaarleggen hiervan.

In Nijmegen-Oosterhout wordt u vriendelijk verzocht eventueel gebruik te maken van de ingesloten antwoordenvolppe en uw vrijwillige maar zeer gewenste bijdrage over te maken op het aangegeven bankrekeningnummer van onze parochie H. Maria Magdalena, geloofsgemeenschap H. Leonardus in Oosterhout: NL38 RABO 0139 8049 86. Dat kan al dan niet via een eenmalige of doorlopende overschrijving.

Uit ervaring weten we, dat er velen van u zijn, die al jaren automatisch betalen. Ook in januari en februari is alweer een aantal bedragen binnengekomen. Fijn. Hartelijk dank daarvoor. Maar zo'n Actie Kerkbalans is voor anderen misschien het moment om te beseffen, dat zij ook willen bijdragen. Doet u dat naar uw mogelijkheden.

Als u, om welke reden dan ook, geen enveloppe voor Kerkbalans heeft ontvangen, en toch wilt bijdragen, kunt u natuurlijk storten op bovenstaand banknummer.

In de brief die u bij de Actie Kerkbalans ontvangt, gaan we in op de ontwikkelingen met betrekking tot onze geloofsgemeenschap.

Met vriendelijke groet, namens het locatiepastoraat,  
Walter van Zoggel, penningmeester

## Secretariaat

Iedere maandag van 9.30 tot 11.00 uur. U kunt er terecht met uw vragen en het opgeven van misintenties.

Informatie: [www.rkparochiemariamagddalena.nl](http://www.rkparochiemariamagddalena.nl)

Onder geloofsgemeenschappen vindt u Leonardus Oosterhout.

## Vieringen St. Leonarduskerk

Maandelijkse dinsdagochtendviering in de Dagkapel om 9.00 uur. Op 7 maart bent u welkom om deze viering bij te wonen. Na afloop van deze viering is er gelegenheid om onder het genot van een kop koffie even bij te praten.

## Weekendvieringen

Zondag 5 maart 11.00 uur en zondag 18 maart 11.00 uur.

## Overleden

Op 30 december is op 92-jarige leeftijd overleden Truus Veens-Janssen. Truus woonde aan de Oosterhoutsestraat 4 in Slijk-Ewijk en was getrouwd met Jan Veens.

Truus overleed op de dag dat ze 65 jaar getrouwd zouden zijn. Op 5 januari hebben we Truus na een eucharistieviering naar haar laatste rustplaats gebracht op het kerkhof achter de kerk. We wensen de familie veel kracht en sterkte toe.

## Kerkbalans

**Actie Kerkbalans wordt ook dit jaar weer gehouden in onze parochie en onze geloofsgemeenschap in Oosterhout/Slijk-Ewijk en Nijmegen-Oosterhout. De enveloppen worden in de week van 6 tot en met 11 maart bezorgd bij de deelnemers.**

In de dorpen Oosterhout en Slijk-Ewijk worden de enveloppen opgehaald in de week van 13 tot en met 18 maart.

## St. Leonarduskoor

**In de viering van 22 januari heeft pater Frans Bomers vier leden van het Leonarduskoor de Gregoriusonderscheiding opgespeld vanwege het aantal jaren dat zij verbonden zijn aan een kerkkoor.**

Het betreft Truus de Nijs met vijftig jaar lidmaatschap, Ria Gagliano, José Garritsen en Joop Zwartkruis met vijfentwintig jaar lidmaatschap. Als blijk van waardering heeft het locatiepastoraat de jubilarissen een aquarel van de kerk aangeboden.



## Onderhoud kerkhof – oproep vrijwilligers

Vorig jaar is ons kerkhof opgeknapt. We zijn verheugd dat we zoveel positieve geluiden hebben mogen ontvangen. Vooral dat nabestaanden het nu weer prettig vinden om naar de laatste rustplaats van hun dierbare te gaan.

Echter opknappen is een, het vraagt ook van ons om dit zo te laten blijven. Daarom hebben we al eens gemeld dat we van start willen met een groep vrijwilligers die regelmatig met ons onderhoud wil plegen op het kerkhof.

Inmiddels hebben we al een kleine groep vrijwilligers bereid gevonden. Maar graag bereiden we deze groep uit met anderen uit onze dorpen die hier een steentje aan willen bijdragen.

Heb je interesse, maar wil je eerst meer informatie? Dan is dat mogelijk. Neem hiervoor contact op met Pierre Spaan, 06 - 1268 1870 of John Blom, 06 - 4988 2609. Je kunt ook een mailtje sturen naar: [secretariaatooosterhout@rkparochiemariamagdalen.nl](mailto:secretariaatooosterhout@rkparochiemariamagdalen.nl). Daarna neemt een van ons contact met je op.

Zoals nu in planning staat komen we eind februari begin maart voor de eerste keer bij elkaar om een en ander te bespreken.

## Valburg St. Jacobus de Meerdere

Kerkstraat 18, 6675 BR Valburg, 0488 - 41 27 29  
[locatievalburg@rkparochiemariamagdalen.nl](mailto:locatievalburg@rkparochiemariamagdalen.nl)  
IBAN: NL43 RABO 0152 7022 10 of  
IBAN: NL93 INGB 0000 9322 62



### Contact

pastoraatsgroep: Sjaak Helmink 06 - 5199 5337  
Locatieraad: Aart Pastoor 06 - 5353 3479  
Wilma van Rossem 0488 - 43 04 11  
Parochieblad: Willy Verhoeven, 06 - 2365 1528  
[w.verhoeven@t-mobilethuis.nl](mailto:w.verhoeven@t-mobilethuis.nl)  
Secretariaat: eens per twee weken op vrij van 10.00 - 11.00 uur  
en na telefonische afspraak 0488 - 41 27 29



Vrede (MOV) samen met het jongerenkoor. Eerst vanuit de basisschool St. Jacobus en later het parochiezaaltje. Kinderen liepen een vaste route en per gewandelde kilometer kregen de kinderen een bedrag. Dat kwam veelal van dorpsgenoten, de broodnodige sponsoren. In het bijzonder van ouders, burens, kennissen en overige familieleden.

## Intenties

Wilt u een intentie opgeven? Neem dan contact op met Willy Verhoeven (06 - 2365 1528 of [wverhoeven038@gmail.com](mailto:wverhoeven038@gmail.com)).

## Vrijdagviering

Wekelijks is er op vrijdag om 9.30 uur een eucharistieviering in de kerk. Hieraan gaat vanaf 9.00 uur het rozenkransgebed vooraf.

## Vasten en vastenmars

Ieder jaar staat in de vastentijd een specifiek land of project in de schijnwerpers dat kan rekenen op onze financiële hulp. Daarvoor tasten we met extra gemak in onze buidel. De Vastenactie. Het past bij ons geloof, bij de traditie, bij het thema 'vasten'... zij iets meer, wij iets minder.

Het roept tegelijk ook beelden op uit vroegere jaren. Toen was de Vastenactie meer zichtbaar en onderdeel van de dorpscultuur. Ook in Valburg. In Valburg liepen soms wel meer dan honderd kinderen en ouders mee tijdens de traditionele vastenmars. Projecten werden financieel gesteund in Botswana, Ethiopië, Mali, Kenia etc. Georganiseerd door veelal de werkgroep Missie Ontwikkeling en

Dagen vóór de start van de wandeling stroopten de kinderen het dorp af op zoek naar sponsoren. Het was bewerkelijk en ook competitief. Je zocht sponsoren, je ging wandelen en later nog eens geld ophalen bij de gulle gevers en dan uiteraard afrekenen. Een opmerkelijk hoge score was weggelegd voor het jaar 2002 waarin maar liefst € 2.083 werd opgehaald. Daarvoor was een eenvoudige verklaring... de mensen waren nog niet gewend aan de verandering van het muntstelsel van gulden naar euro. En kinderen liepen soms dertig kilometer op een middag dus was de financiële 'pijn' voor sponsoren groot.

De vastenmarsen waren uiteraard altijd vroeg in het jaar en soms extra zwaar vanwege de kou, sneeuw, hagel, wind en regen. Maar soms ook verrassend lekker met de steun van een voorjaarszonnetje. In de loop der jaren veranderde het straatbeeld in ons dorp en verdween de vastenmars uiteindelijk helemaal.

Wat niet is veranderd, is de blijvende nood en vraag naar hulp en geld. Dus is de jaarlijkse Vastenactie (opgericht in 1961) nog steeds nodig. De projecten zijn kleinschalig en geven de mensen een duwtje in de rug om op eigen benen te staan.

Op zaterdag 4 maart is er bij het verlaten van de kerk een kerkdeurcollecte voor de Bisschoppelijke Vastenactie. Die collecte bevelen we van harte bij u aan. Mogen zij weer op u rekenen? Dankjewel.

## Vormelingen: verder 'Spelen met vuur'

Tijdens de parochiezonntag op 15 januari hebben de vormelingen in het knusse jongerenhok verder gewerkt aan hun project 'Spelen met vuur'. We hebben gepraat over wat je al over Jezus hebt gehoord. We hebben dit gedaan aan de hand van vragen waarop ze zelf een antwoord moeten opschrijven in hun werkboek. De vragen gingen over waar en hoe Jezus geboren is, over waar Hij opgroeide, hoe en wanneer Hij gestorven is.

Er waren ook algemene vragen bij, zoals: wat betekent de naam Christus, in welke Bijbelboeken staan de verhalen van Jezus opgeschreven. We hebben daarna het verhaal van Jezus als twaalfjarige in de tempel gelezen uit het Lucasevangelie, dat gaat over Jezus die zijn eigen weg wil gaan. We hebben daarna nog gesproken over: wat vind je van de weg waarvoor Jezus heeft gekozen en herken je een eigen weg die je in je leven wilt gaan. We hebben daarna de eucharistieviering bijgewoond en iedere vormeling heeft haar of zijn tegel opgehangen met een foto en iets dat haar of hem typeert. We hebben tenslotte samen geluncht.



In het kader van diaconie – dienst aan mensen door christenen – kwam op dinsdagavond 24 januari Margreet Sanders in De Hoeksteen uitleg geven over haar werk in de jeugdgevangenis en momenteel in de vrouwengevangenis. Ze vertelde dat ze in het kader van Amnesty International al brieven schreef aan gevangenen toen ze net zo oud was als de vormelingen. Ze gaf uitleg over hoe ze contact probeert te leggen met gevangenen. Zo krijgen alle gevangenen, die dat willen, een rozenkrans "Glowing in the Dark". Ze zingen liederen, zoals 'De Kracht van Uw Liefde' (Opwekking 488), branden kaarsen en vieren samen op zaterdag.

De vormelingen was gevraagd enkele zaken, die belangrijk voor ze zijn (voor velen is dat onder andere hun mobiel) mee te nemen in een rugzak. Grote hilariteit ontstond er toen ze de rugzak moesten afgeven. Margreet legde uit dat dit ook in de gevangenis gebeurt op de eerste dag dat je binnenkomt als gevangene. De vormelingen vonden het onderwerp erg spannend; ze vonden het moeilijk om stil te zijn.

Na afkoeling in de buitenlucht tijdens de pauze, kwamen ze terug met goede vragen over het helpen van medemensen, die vaak iets ernstigs hebben gedaan, welke onderwerpen komen aan de orde tijdens individuele gesprekken, of is er wel respect voor geestelijk verzorgers, zoals pastoren of imams.



## Acutis ontmoet vluchtelingen

Op zondag 22 januari zijn de Acutisjongeren bij elkaar gekomen om vluchtelingen te ontmoeten die in het Elster opvangkamp gevestigd zijn. Drie mannen en vier vrouwen uit verschillende landen, bij voorbeeld Syrië, Venezuela, Pakistan etc. werden verwelkomd in de Hoeksteen onder begeleiding van hun locatie manager Wouter Dubbeldam.

Aan het begin heeft Wouter de jongeren gevraagd om de app 'Google translate' te installeren. Hij legde uit dat onze gasten veel verschillende talen spreken maar geen Nederlands en of matig Engels en dat de enige communicatiemogelijkheid vaak een vertaal-app is, omdat de tolken niet altijd aanwezig zijn. Dat waren best spannende momenten voor sommige jongeren, het was niet makkelijk om de communicatie te beginnen met een net geïntroduceerd persoon via geschreven berichten. Daardoor was het ook in de grote zaal heel stil, maar niet helemaal. Alle meisjesgesprekken leidden steeds vaker tot lachen zoals dat ook bij een gewoon face-to-face gesprek vaak gebeurt. Aan de andere kant hadden de jongens snel ontdekt dat onze mannelijke gasten Engels beheersten op communicatieniveau en ze hebben heel interessante en diepe gesprekken gehad over de zorgelijke situatie in hun eigen land, de zorg, de studiemogelijkheden in het thuisland, maar ook theologische vragen over God kwamen aan bod. De meisjes hebben veel ontdekt over de families van onze gasten, tradities, hobby's en ook over koken.

De sfeer in De Hoeksteen was misschien stil, maar ook ontspannen, gezellig en vol van inspiratie. Aan het einde zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij het contact met de vluchtelingen in de toekomst willen behouden om de vruchtbare uitwisseling te verdiepen. De Acutisjongeren zijn blij dat zij in een vrij en veilig land leven, waarin vrijheid van godsdienst en meningsuiting is.

Tess Smit/ begeleider Acutis groep



Spijs voor de ziel

# Herberg De Aandacht

## Afscheid... en toch ook weer niet

De kerk zat bijna vol op zaterdag 14 januari. Die middag namen we in stijl afscheid van Herberg De Aandacht. En toch ook weer niet, want zoals eerder aangekondigd worden de activiteiten grotendeels voortgezet in Elst. Maar het vertrouwde en geliefde onderkomen, de voormalige pastorie van Heteren, wordt verlaten. Een moment om in 'Herbergstijl' bij stil te staan.

Corina Vos, die samen met pastor Victor Bulthuis de Herbergkar de afgelopen jaren heeft getrokken, verwelkomde de aanwezigen. 'Zeven jaren Herberg De Aandacht. Het getal zeven staat in de bijbel voor volheid en volmaaktheid. Misschien ook symbolisch gezien is dit het juiste moment om over te stappen naar het parochiecentrum in Elst. De tijd is rijp, volheid en volmaaktheid hebben we ervaren in Herberg De Aandacht. Deze nemen wij mee naar Elst om daar verder te gaan en hopelijk gaat u mee met ons.'

Pastor Bulthuis bracht de erfenis van zeven rijke jaren ter sprake. 'Er waren maandelijkse filmavonden, lezingen en inspiratie-avonden. Honderden gasten schoven aan bij het Wereldkoken. Lieddagen waren er, voor koorzangers uit de gehele parochie. De Aandachtschenkerij, high teas op zondagmiddag rond een boeiende spreker. Concerten in kleine en grote bezetting. Creatieve workshops, waarbij rozenkransen, adventskransen en paasdecoraties werden gemaakt. Drie boekpresentaties. Het sociaal eetcafé, eerst onder de vlag van de Herberg en later onder die van de caritas. Exposities, excursies en wandelingen. Gezellige open dagen. En Bollen en Bubbels, de gezellige afsluiting van het kalenderjaar. En last but not least hebben we onderdak mogen bieden aan vaste en wisselende huurders voor fysio- en andere therapie, yoga, coaching, trainingen en stiltedagen.'



### Voorwaarts leven

Vicevoorzitter van het parochiebestuur Jeannette den Boer blikt terug én vooruit. "Wat een initiatieven, creativiteit, saamhorigheid, gezelligheid en diepgang zijn hier ontwikkeld en beleefd. Zoals Victor al zei met de woorden van Kierkegaard: "Het leven kan alleen achterwaarts worden begrepen, maar het moet voorwaarts worden geleefd." We gaan naar Elst, we zijn de wereld niet uit. We hopen in juli ons parochiehuis in Elst klaar te hebben. Als parochiebestuur blijven we de activiteiten voor kerkelijke, randkerkelijke en niet-kerkelijke mensen ondersteunen. Maar het belangrijkste is dat u blijft komen, want daar doen we het voor."

### Zandkunst

Samen met pastor Bulthuis bracht zandkunstenaar Helene Wieringa vier gedichten tot leven uit zijn nieuwe boek 'Schudden aan de psalmboom', een bundel van 150 gedichten die zijn geïnspireerd op de psalmen. Beelden verschenen en verdwenen – de schoonheid van de vergankelijkheid. Na afloop konden de aanwezigen het boek aanschaffen en laten signeren. De aanwezige exemplaren gingen gretig van de hand. Tussendoor zongen Inge van Marwijk en haar dochter Lise de sterren van de hemel in vier stemmige liedjes.

De middag werd besloten met een gezellige nazit, zoals we dat gewend waren in de Herberg. Vele vertrouwde gezichten van de afgelopen jaren liepen rond en knoopten gesprekken aan, een hapje en een drankje in de hand. Een middag om met veel plezier en dankbaarheid op terug te kijken.





### Gasthuis met een bijzonder verhaal

Rient Ploeger uit Herveld biedt twee kamers in zijn huis aan als gastkamers voor pelgrims van Wegen met Zegen. Dat hij zijn huis aanbiedt aan wandelaars en fietsers (niet alleen aan deelnemers van onze route, maar ook van bijvoorbeeld Vrienden op de Fiets), is niet zomaar. “Ik heb zelf de camino gelopen en werd altijd heel hartelijk ontvangen. Na twee keer lopen besloot ik dat ik dat ook wilde betekenen voor wandelaars. En voor wie er nog meer onderdak nodig had.”

Rient vertelt dat zijn favoriete herbergen de zogenoemde ‘donativo’s’ waren. Daar hing een bus waar je een donatie in kon achterlaten. Dat is dan genoeg voor het eten voor de pelgrim die na je komt. Een van de meer populaire plaatsen was Davids Herberg. De herbergier kwam bij je zitten of bij de groep en vroeg waarom iedereen op camino was. Daar kwamen al snel veel mooie verhalen uit. Mensen waren nooit oppervlakkig, minstens voorbijgaand.

De tweede keer dat hij naar Santiago liep, vond hij dit soort contacten extra mooi en waardevol. Vooral omdat hij die keer de as van zijn vrouw Aafke naar Muxia kwam brengen. “De eerste keer heb ik de camino met haar gelopen. Dat was prachtig. De tweede keer bracht ik haar terug naar deze plek die voor haar belangrijk was en een mooie herinnering met zich meedroeg.” De eerste keer dat ze samen in Muxia kwamen had Aafke symbolische kleinigheden van vriendinnen en familie meegenomen die van hen weg mochten en een zware lading hadden. Aafke heeft ze in de ‘schoonwassende eeuwige golven’ bij Muxia goegoid. “Ze maakte er een soort ceremonie van,” vertelt Rient.

“Toen ik haar vroeg na twee jaar ziekbed wat we met haar as mochten doen, zei ze dat we haar in de wind mochten gooien. Zonder eisen te stellen aan de plek. Maar ik wist dat ze aan Muxia dacht. Dus ik beloofde haar op dat moment om dat te doen.” Op het eind van zijn tweede camino voegden hun zoons zich bij hem en hebben ze met zijn drieën haar as uitgestrooid. In de wind en in de golven.

Rient vertelt dat hij zijn leven wilde veranderen na die tweede keer. Hij wist alleen niet goed hoe. In eerste instantie wilde hij niet hetzelfde doen als Aafke, die in de palliatieve zorg had gezeten. Toch trok het hem. “Naast dat ik nu vaak bij mensen in het laatste deel van hun leven, ben ik dus ook door de camino met het zijn van gasthuis begonnen. Ik wil mensen een bepaald vertrouwen geven, een plek om uit te rusten, hun verhaal te doen, op te laden. Om vervolgens weer verder te gaan.”

Hij vindt het een van de mooiste dingen die op zijn pad zijn gekomen in de afgelopen jaren en raadt het anderen ook aan. “Het kan eng voelen om je huis open te stellen. Maar je krijgt er veel voor terug. Je leert er veel mensen door kennen, hoort hun verhalen. En dat caminogevoel blijft bijzonder.”

### Kinderactiviteiten vastentijd en Pasen in Elst

In de vasten- of veertigdagentijd bereiden we ons voor op Pasen. Op de zondagen 26 februari en 5, 12, 19 en 26 maart zijn alle kinderen welkom bij de kinderwoorddienst tijdens de zondagsviering, van 11.00-12.00 uur. We luisteren naar dezelfde verhalen als de mensen in de kerk en maken een prachtige veertigdagenkijldoos.

Op zaterdag 1 april (14.30 uur) gaan we palmpaasstokken versieren in De Hoeksteen. Graag zelf een stok meenemen, voor een broodhaantje en een snoepslinger wordt gezorgd. Opgeven bij het parochiesecretariaat: secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl of 0481 – 45 13 71 (keuze 1).

Palmzondag 2 april is er in de Werenfriduskerk om 10.00 uur een kinderwoorddienst, de viering begint om 11.00 uur. We luisteren samen naar het verhaal van Jezus die op een ezeltje Jeruzalem binnenkwam. En we lopen met onze versierde stokken in een kleurrijke palmpasenoptocht naar huize Tertzio, waar we de bewoners eitjes brengen en hun onze stokken laten zien.

Op Goede Vrijdag 7 april is er in de Maria Geboortekerk in Driel een kruisweg voor kinderen en hun ouders. Aan de hand van de staties luisteren en kijken we naar het verhaal van de laatste uren van Jezus.

Paaszondag 9 april is er in de Werenfriduskerk om 11.00 uur een feestelijke viering met kinderwoorddienst. De kinderen kunnen samen met hun ouders aanschuiven en gaan daarna naar De Hoeksteen. Na de viering mogen ze op zoek naar paaseitjes.



## Parochiezondagen 15 januari en 12 februari

Tijdens de eerste parochiezondag van 2023, die van 15 januari, mijmerde pastor Victor Bulthuis aan de hand van de Bijbel, de filosofie en de 'Ballade van de Dood' van Klein Orkest over het geheim van de dood. De Bijbel vertelt ons maar weinig over wat we na dit leven mogen verwachten, hooguit dat we zullen 'kennen zoals we gekend zijn', zoals Paulus zegt. Maar wat we daarvan ook mogen hopen, het feit dat ons leven eindig is, geeft het nu betekenis. De dood spoort ons aan een leven te leiden dat goed en zinvol is. Dood doet leven, zouden we kunnen zeggen.

Op zondag 12 februari sprak pastor Bulthuis over een ander geheim: Gods Geest. Die laat zich niet pakken, het is de kunst onszelf erdoor te laten grijpen. Opvallend vaak laat die Geest zich bespeuren in menselijke eigenschappen die een goddelijke vonk bevatten, zoals liefde, geduld, vriendelijkheid en zachtmoedigheid, Gods Geest is dus nabijer en gewoner dan we denken; misschien dat we haar daardoor vaak niet opmerken.

De communicanten proefden van voedsel zoals dat in Jezus' tijd op tafel verscheen. Ook leerden ze hoe hoeveel geluk het geeft als dat wat we hebben wordt gedeeld met anderen, hoe klein het ook is. Dat je daarbij ook fouten mag maken, is niet erg. Van God mag je altijd opnieuw beginnen; daarom moeten we ook elkaar die kans geven. Als teken daarvan werden spijtbriefjes verbrand, waarop de communicanten dingen hadden geschreven die ze liever anders hadden willen doen.

Ook de negen vormelingen hebben weer leerzame en gezellige bijeenkomsten gehad. In een kleine groep als de hunne ontstaat gemakkelijk een sfeer van vertrouwen en vriendschap, waarin geloofsthema's als vanzelf ter sprake komen.



De andere kinderen hebben weer genoten van de kinderwoorddienst. Die van 15 januari stond in het teken van 'geven aan elkaar'. Wat kun je allemaal geven met je hand en met je hart? Hierover hebben de kinderen een collage gemaakt.

## De eerstvolgende parochiezondag is op 12 maart

### Dit is het programma:

- 9.45 uur: Welkom en crèche.
- 10.00 uur-11.30 uur: Kinderwoorddienst in De Hoeksteen. De communicanten komen samen rond het thema 'Het leven delen met elkaar'. De vormelingen hebben een eigen programma. 'Ontmoeten in geloof' voor volwassenen in de kerk. Thema: de lijkwade van Turijn (pastoor Karel Donders). Dit beroemde, eeuwenoude relikwie geeft zijn geheimen nog altijd niet helemaal prijs. Is de afdruk van het lichaam die hierin te zien is werkelijk van Jezus?
- 10.15 uur-10.45 uur: Eucharistieviering; de kinderen sluiten zich bij de offerande aan.
- 11.00 uur: Lunch met broodjes, koffie, thee en limonade.





# Kinderpagina

## Om te doen: vlinders maken

### Wat heb je nodig:

- twee stukken chenilledraad;
- strijkkralen;
- een knijper;
- pompoms of strijkkralen.

### Deze vlinders zijn ook vrolijk!

- Per vleugel heb je één chenilledraad nodig, waaraan je strijkkralen rijgt.
- Daarna buig je ze in de juiste vorm.
- Als je eenmaal twee vleugels hebt, draai je ze aan elkaar en klem je ze in een knijper.
- Met een ander stukje chenilledraad en een paar pompoms of strijkkralen aan het uiteinde maak je voelspriet.



Veel plezier!

## Mies Muis

Hallo meisjes en jongens,

Deze week gooide mevrouw Kauw een walnoot bijna op mijn hoofd. Ik was aan het wandelen op een rustig weggetje. Mevrouw Kauw vloog onmiddellijk naar beneden om mij te vragen of ik niet gewond was. Geschrokken was ik zeker, maar het was gelukkig goed afgelopen. “Waarom gooit u die walnoot dan ook op dit weggetje?” vroeg ik. “Ach”, zei mevrouw Kauw, “door de noot vanuit de lucht naar beneden te laten vallen, gaat hij open en dan kan ik de walnoot lekker oppeuzelen.” “Maar er zijn toch geen walnoten nu in maart?” vroeg ik haar. Toen begon mevrouw Kauw te lachen, want er stonden daar zoveel notenbomen dat de mensen die noten nooit allemaal vonden en ze op konden eten. “Gelukkig voor ons”, zei mevrouw Kauw, “zo hebben we eigenlijk de hele winter hier voldoende te eten.”

Dus mocht je op een stil weggetje allemaal lege notendoppen zien liggen, dan weet je vanaf nu hoe dat komt.

Groetjes Mies Muis



## Pieppraat



### 19 maart: Sint Jozef

In de Bijbelverhalen over Jezus komen we Jozef als vader van Jezus alleen in het begin tegen. We horen hoe Jozef voor Maria zorgt als ze zich samen moeten laten inschrijven in Betlehem. Jozef koopt een ezeltje van zijn spaargeld om de reis voor Maria gemakkelijker te maken. Jozef zorgt de rest van zijn leven heel goed voor Jezus als (pleeg)vader. Maar ook voor Maria is hij heel lief en hij is een fijne huisvader. Hij werkt hard als timmerman voor zijn kleine gezinnetje. Wat misschien nog wel het allerbelangrijkste is, is dat Jozef door zijn vriendelijke manier van leven voor Jezus het goede voorbeeld is. Ook vertelt Jozef als vader alle verhalen uit het oude testament aan zijn zoon. Sint Jozef is de voorbeeldheilige geworden, die laat zien hoe je zorgt voor je gezin.



### 21 maart: begin van de lente

Op 21 maart komt er een einde aan de winter. Het voorjaar komt er aan. Het zonnetje kan al lekker schijnen.