



Uitgave van R.K. parochie H. Maria Magdalena. Angeren, Bommel, Doornenburg, Driel, Elst, Gendt, Haalderen, Herveld, Heteren, Huissen-Stad, Huissen-Zand, Indoornik, Lent, Oosterhout, Valburg.

# Ankerplaats

Jaargang 6, nummer 4, april 2023



**5** Veertjes als windsels  
De wederopstanding van een zanglijster die het mysterie van Pasen helpt begrijpen

**6** Speuren naar goed nieuws  
Te midden van rampspoed zoeken vormelingen naar nieuws waar je blij van wordt

**8** Leunstoelreis door Israël  
Reis mee met de parochianen die Israël gaan verkennen aan de hand van Facebook

## COLOFON



R.K. parochie  
**H. Maria  
Magdalena**

### Secretariaat

Secretariaat Markt 7, 6681 AE Bommel 0481 - 45 13 71  
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur  
Algemene administratie: Maria Bruns, Regina Dominicus en Ellen van Olst  
Financiële administratie: Angelique van Appeldoorn en Corina Vos  
secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl  
www.rkparochiemariamagdalena.nl  
IBAN: NL30 INGB 0001 3056 82  
ten name van R.K. Parochie H. Maria Magdalena

**Pastorale Wacht** 06 - 8365 8220

### Parochiebestuur

Pastoor Karel Donders (voorzitter)  
Jeannette den Boer-van Treijen (vice-voorzitter)  
Theo Peters (secretaris, personeel en vrijwilligers)  
Aldo van den Brink (penningmeester)  
Patrick Peters (2<sup>e</sup> penningmeester)  
Gerie Driessen (gebouwen)  
Wim Raaijmakers (juridische zaken en kerkhoven)  
Vincent Bos (communicatie)  
bestuur@rkparochiemariamagdalena.nl

### Vertrouwenspersoon

Karin Bernet, 06 - 1276 6045.

### Parochiële caritas instelling

NL57 RABO 0103 2676 54 t.n.v. PCI H. Maria Magdalena  
PCI.Magdalena@gmail.com.

**Redactie** Vincent Bos, Victor Bulthuis, Annemarie Buurman, Yvonne van Eldonk, Maria van Engen, Paul Kogels, Henk Peperkamp en Yvonne Vos

**Verschijning** 10 x per jaar

**Kopij sturen naar:** parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen aan te passen, in te korten óf niet te plaatsen.

### Kopij

**6e jaargang, uitgave mei 2023**

sluitedatum kopij en inleveren intenties  
uiterlijk vrijdag 31 maart 2023

**6e jaargang, uitgave juni 2023**

sluitedatum kopij en inleveren intenties  
uiterlijk vrijdag 28 april 2023

### Bijdrage parochieblad

Vrijwillige bijdrage parochieblad graag overmaken naar rekeningnummer van de betreffende locatie.  
(zie hiervoor de gegevens die bij iedere locatie vermeld staan).

### Vormgeving en realisatie

Richard van Driel, Drukkerwerk ABC, Doornenburg

2 ● Ankerplaats april 2023

## VAN DE REDACTIE

Pasen komt naderbij. Dat is te zien aan de kopij voor dit parochieblad. Met alom aankondigingen van activiteiten vanaf palmzondag tot Pasen. Dat Pasen nadert kunt u constateren als u naar de omslag van deze Ankerplaats kijkt. Op de voorpagina is een indrukwekkende foto geplaatst van Witte Donderdag, van Jezus met zijn leerlingen aan het laatste avondmaal.

De redactie heeft opnieuw met veel plezier gewerkt aan de samenstelling van dit parochieblad. Aan kopij geen gebrek. We willen onze waardering uitspreken voor eenieder die op welke manier dan ook een bijdrage levert aan Ankerplaats. Die kopij bereikt ons op tal van manieren. Vaak worden foto's separaat toegevoegd. Daarbij is het van belang te letten op de grootte van de foto's. Die moet, om in vakjargon te praten, voldoende pixels hebben om goed te kunnen worden afgedrukt.

De tekst wordt op verschillende manieren aangeleverd. Soms in een pdf-bestand. En dat is, eerlijk gezegd, niet zo handig voor de redactie omdat die dan geen wijzigingen kan aanbrengen. Soms stuit je op een onvolkomenheid die je er graag uithaalt. Daarnaast constateren we in toenemende mate dat teksten worden aangeleverd in de vorm van posters. Daar is onze drukker niet zo blij mee. Want hij heeft met zorg gekozen voor een uniforme opmaak van foto's en teksten en die opzet wordt doorkruist met een veelheid aan posters. Dus zouden we iedereen willen vragen om voor de aankondiging van activiteiten en evenementen de kopij als platte tekst aan te leveren. Dat maakt ons werk nog leuker.

## INHOUD

Woord voor onderweg - Vijfde statie...	3
Van de bestuurstafel	4
Spiritualiteit van alledag - Veertjes	5
Pastoraat	6 + 7 + 8 + 9
Seniorenpastoraat - Met de aarde verbonden	9
Zin Zoeken - Orde der Franciscaner Minderbroeders	10
Bommel St. Donatus en Haalderen O.L.V. van Zeven Smarten	11
Driel H. Maria Geboorte	12
Elst St. Werenfridus	13
Gendt H. Martinus en Doornenburg St. Martinus	15
Liturgisch rooster	16 + 17
Misintenties	18 + 19
Uit de parochie	20
Herveld St. Willibrordus	21
Huissen-Stad O.L.V. ten Hemelopneming	22
Huissen-Zand HH. Martelaren van Gorcum en Angeren St. Bavo	22
Heteren O.L.V. Onbevlekt Ontvangen	22
Indoornik H. Johannes de Doper	23
Lent H. Maria Geboorte	25
Oosterhout St. Leonardus	26
Valburg St. Jacobus de Meerdere	27
Verslag	28 + 29
Parochie activiteiten	30 + 31
Kinderpagina	32



## Vijfde statie...

Eén van de mooiste meditaties, die zich steeds weer vernieuwt, is de overweging bij de kruiswegstaties. In iedere parochiekerk zijn ze te vinden aan de wanden van de kerk. Veertien stuks, hoewel men in sommige kerken er ook wel vijftien of zelfs zestien kan vinden. Evenals de kerststal met het arme kind Jezus in de kribbe vindt de kruisweg haar oorsprong in de prediking van de heilige Franciscus van Assisi. De heilige in de bruine pij die in de armoede en de opoffering van Jezus het uiterste teken van Gods liefde zag en dat wilde tonen aan de mensen.

De kruisweg is na de rozenkrans een van de meest gebruikte gebedsmeditaties die men zowel individueel als gemeenschappelijk kan bidden. In de afgelopen jaren heb ik in de vastentijd met zowel ouderen als met kinderen en jongeren de kruisweg gebeden en wat mij telkens weer trof, is dat het overwegen van het lijden van de Heer ons eigen lijden en dat van anderen doet overwegen.

Bij de vijfde statie staan we stil bij de persoon van Simon van Cyrene. Het evangelie vertelt ons dat deze man van het veld kwam en gedwongen werd om het kruis van Jezus te dragen. Marcus vermeldt in zijn evangelie dat deze Simon de vader was van Alexander en Rufus. Het lijkt er daarom op dat deze Simon niet zomaar een voorbijganger was en bleef. Hij was de man die op het ongelukkige moment - terwijl hij onderweg was naar huis - Jezus te hulp moest schieten en hem van nabij leerde kennen.

“Heer, U hebt Simon van Cyrene de ogen en het hart geopend, hem in het meedragen van het kruis de genade van het geloof geschonken. Help ons de lijdende naaste bij te staan, ook als het appèl daartoe ingaat tegen onze plannen en sympathieën. Geef dat wij inzien dat het genade is om het kruis van de anderen mee te mogen dragen en te ervaren dat wij daarbij met U onderweg zijn.”

Pastoor Karel Donders



## PASTORAAL TEAM EN PAROCHIEMEDEWERKSTER



**Karel Donders**  
pastoor

06 - 2830 2101  
kdonders@rkparochiemariamagdalen.nl



**Victor Bulthuis**  
pastor

0488 - 45 26 53  
vbulthuis@rkparochiemariamagdalen.nl



**Margreet Sanders**  
pastoraal werkster

06 - 2353 5269  
margreetsanders@hotmail.com



**Annemarie Buurman**  
parochie medewerkster

0481 - 42 11 61  
annemariebuurman2@gmail.com

## VAN DE BESTUURSTAFEL



Karel Donders  
Pastoor  
Voorzitter



Jeannette  
den Boer-van Treijen  
Vice-voorzitter



Theo Peters  
Secretaris  
Personeel en  
vrijwilligers



Aldo van den Brink  
Penningmeester



Patrick Peters  
2<sup>e</sup> penningmeester



Vincent Bos  
Communicatie



Gerie Driessen  
Gebouwen



Wim Raaijmakers  
Juridische zaken  
en kerkhoven

**De realisatie van het parochiecentrum is voor het bestuur een uitdaging in de huidige bouw- en energiemarkt. In de media lezen we hierover geregeld de berichten.**

Over de verbouwing van het parochiehuis hebben we vaak en uitvoerig gesproken in de vergaderingen van het bestuur. Elk cent omgedraaid. De cijfers nog eens tegen het licht gehouden. Op de rem getrapt. Zaken teruggedraaid. Bovendien is dit de tijd van verduurzaming. En als je al in een gebouw aan het werk bent om dat aan te passen aan de eisen van de tijd, is het een gemiste kans om niet naar verduurzaming te kijken. Maar verduurzaming kost geld. Voor niets gaat de zon op.

Kortom, de verbouwing van het parochiehuis is best een weloverwogen investering in de toekomst. Deze investering enerzijds is in deze tijd de moeite waard gelet op het energievraagstuk en toekomstwaarde voor het pand, en anderzijds (primair) een goed functionerend parochiecentrum.

Want het parochiehuis is bedoeld als kloppend hart van onze parochie. Het gebouw waarin parochieactiviteiten worden geconcentreerd. Een gebouw waar we mensen gastvrij willen ontvangen. Het gebouw dat huisvesting biedt aan ons parochiesecretariaat.

Half maart heeft het bestuur een rondleiding gekregen. Daarover willen we een volgende keer schrijven. Intussen houden de penningmeesters de vinger aan de pols waar het de uitgaven betreft. We werken volgens een strak protocol. We willen immers niet voor verrassingen komen te staan en bovendien nauwlettend in de gaten houden dat de kosten binnen de begroting blijven. Ook op dat front is het bestuur zeer alert. Daaruit mag u concluderen dat we behoedzaam omgaan met de financiële middelen van onze parochie. Dat deden we al en dat blijven we doen.

## Gebouwen

Want de gebouwen in onze parochie betreft is er dit keer niet zo heel veel nieuws te melden. Wel hebben we er bij de gemeente Overbetuwe op aangedrongen dat er over het kerkgebouw in Oosterhout snel meer duidelijkheid moet komen. De gemeente deed het eerder voorkomen dat de transactie in kannen en kruiken was, maar dit is toch echt niet zo. We gaan er wel van uit dat we er met elkaar uitkomen. Maar dat hebben we al een paar keer geschreven. We hopen echt dat er op korte termijn meer duidelijkheid komt en daarvan houden we u uiteraard op de hoogte.

## Financiën

Het zijn spannende tijden voor de penningmeesters. Spannend omdat begin maart het startsein is gegeven voor de Actie Kerkbalans. Dat is een voor de financiële huishouding van onze parochie belangrijke geldwervingscampagne. U heeft in een eerdere uitgave van Ankerplaats al kunnen zien waarvoor de financiële middelen nodig zijn. We hopen daarom van harte dat de Actie Kerkbalans voor velen een aanmoediging is om de parochie te steunen. Als het resultaat bekend is, stellen we u daarvan uiteraard in kennis. Mocht de Actie Kerkbalans aan uw aandacht ontsnapt zijn, dan hopen we dat u ons alsnog steunt. We willen iedereen bedanken die de parochie financieel gesteund heeft. En we willen zeker ook alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet in de afgelopen weken. Want er zijn weer veel mensen voor onze mooie parochie H. Maria Magdalena op pad geweest.

2023

Actie  
**Kerkbalans**



# Veertjes

**Ik herinner me een voorval van enkele jaren geleden, kort voor Pasen. Een bons weerklinkt tegen het keukenraam. Een lijster heeft zich te pletter gevlogen. Roerloos ligt hij op zijn rug, ook na tien minuten nog. Het leven lijkt uit hem weggeëbd, alleen het warme hartje klopt nog. Ik kijk ernaar en vraag me af: wat zal ik doen? Hem uit zijn lijden helpen of hem rustig laten sterven? Maar terwijl ik onder het nadenken mijn blik even heb afgewend, is de lijster geheel onverwacht overeind gesprongen. Wat wankel op de pootjes nog, maar onmiskenbaar levend. Binnen een kwartier is de vogel gevlogen en markeren slechts wat donsveertjes de plek waar hij zo kortgeleden nog voor dood lag.**

Die veertjes deden me op dat moment denken aan de windsels waarin de leerlingen van Jezus zijn lichaam hadden gewikkeld toen ze Hem van het kruis hadden afgenomen. Toen ze het graf leeg aantroffen, zagen ze slechts de windsels die waren achtergebleven. Nooit eerder heeft de natuur me zo concreet en tastbaar voorgedaan wat die bekende woorden betekenen: opstanding en nieuw leven. Opstaan en herleven is het wezen van de natuur. Maandenlang verkeert ze in een doodsslaap. De bomen zijn kaal, er groeit vrijwel niets, de akkers brengen geen vrucht voort. Maar nu lopen de bomen en struiken uit en zijn er na die lange winter stilaan weer bloemen, en worden de dagen steeds langer. Opstanding en nieuw leven – in de natuur zien, horen, ruiken en proeven we het alom. Al deed ze met de verrijzenis van die lijster wel heel erg haar best.

## Ver van hun bed

Maar zoals het er in de natuur toegaat, loopt het niet altijd in het leven van mensen. Opstanding en nieuw leven zijn voor veel mensen woorden ver van hun bed. Mensen die moeten leven zonder zicht op herstel van hun gezondheid, zonder uitzicht op werk, op een toekomst, op veiligheid en een thuis, op levensgeluk. Zijn die woorden opstanding en nieuw leven niet een maatje te groot? En aan wie moeten we het vragen wat ze betekenen? Ik zou het dolgraag aan die lijster hebben gevraagd, als hij me had kunnen antwoorden.

Mensen kunnen als het ware opnieuw tot leven komen na een moeilijke periode in hun leven. Maar niemand heeft met eigen ogen gezien dat Jezus uit de dood naar het leven terugkeerde. Van zijn opstanding uit het graf zijn geen ooggetuigenverslagen overgeleverd. Alleen de windsels herinnerden de leerlingen eraan dat de dood Hem niet kon binden, net zoals slechts wat veertjes mij herinnerden aan de weggevlagen lijster.

## Ogen van ons geloof

Toch bracht het moment dat ik mijn blik afwendde van die prachtig gespikkelde zangvogel die daar voor dood lag, mij een stukje dichterbij dit grote mysterie. Wat er met de lijster gebeurde in die korte tijd dat ik een andere kant opkeek, weet ik niet. Hoe het leven in hem terugkeerde, ik heb het niet gezien. Maar juist daardoor gaf de natuur mij ruimte voor verbeelding, voor vertrouwen, voor geloof.

Met de ogen van ons geloof zien we vaak meer dan we kunnen met de ogen van ons lichaam. Waar de ogen van ons lichaam ons zeggen dat niemand kan opstaan uit de dood, zeggen de ogen van ons geloof ons: hoe het gebeurd is weet ik niet, maar ik weet dat het waar is. Ook al kunnen wij niet meer oog in oog staan met de opgestane Heer zoals zijn leerlingen dat konden, toch mogen we geloven dat Hij bij ons is en niets liever wil dan dat wij werkelijk tot leven komen. Heeft Hij niet beloofd dat Hij met ons zal zijn, totdat deze wereld voltooid is? Heeft Hij ons niet zijn heilige Geest gegeven om ons te helpen om mensen te worden naar Gods hart? Spreekt Hij niet steeds opnieuw tot ons als we samenkomen om te vieren, als we lezen in Gods Woord en doen wat Hij gedaan heeft: door brood te breken en de beker rond te laten gaan? Geeft dit ons niet voldoende vertrouwen om te zeggen: ja, Hij is nog altijd bij ons, ook al kunnen we Hem niet zien of aanraken? Is Hij niet hier en nu onder ons aanwezig?

## Nieuw perspectief

Soms sterven ook wij van binnen. Maar evenzovele keren staan we op, zoekt het leven zich in en door ons een nieuwe weg. Simpelweg omdat het niet kapot te krijgen is, omdat het sterker is dan de dood, omdat wij mensen nu eenmaal niet zijn bestemd voor bederf en dood, maar voor het leven. Telkens als wij dat leven in ons voelen opbruisen, kruipt de verrezen Christus ons onder de huid. Tijdens ons leven verliezen we relaties en vriendschappen, idealen, banen, materiële zaken, verliezen we geliefden. Maar als zich te midden van ziekte, lijden of verlies een nieuw perspectief opent, wordt de opstanding voor ons levende, tastbare werkelijkheid. Dan voelen we het leven stromen onder onze huid, zo sterk soms dat we niets anders kunnen dan opspringen en zingen, net als die lijster.

pastor Victor Bulthuis





## Banneux: een ontmoeting met Maria

In Banneux, gelegen in de Belgische Ardennen, is Maria in 1933 meerdere malen verschenen aan Mariëtte Beco. Zij kreeg van Maria de boodschap om een kapel te bouwen. Deze werd nog in 1933 gebouwd op de plaats van de verschijningen. Later werd er ook een basiliek gebouwd.

In Banneux is ook een geneeskrachtige bron die Maria aan Mariëtte toonde. Maria vroeg aan Mariëtte om haar handen in het water te steken dat uit de bron opborrelde. Dit is het begin van Banneux als bedevaartsplaats.

Elk jaar komen er meer dan 500.000 pelgrims om kracht en troost te zoeken bij Maria. De pelgrims kunnen er terecht voor een H. Mis, ziekenzegening, stille aanbidding, biecht en het rozenkransgebed. Daarom is een bezoek aan Banneux een verademing. Wij voelen ons dan ook een grote familie door gezellig samen te eten, te drinken, te bidden maar ook samen te lachen en soms een traantje weg te pinken.

Vrijwilligers zorgen gedurende deze vijf dagen voor de complete verzorging van de gasten. Ze gaan op verzoek mee naar de kerkdienst, wandelen, winkelen etc. Er is ook een nachtploeg die de gasten indien nodig - 's nachts verzorgt en te woord staat.

In Banneux gebeurt soms een wonder, maar dagelijks zijn er vele kleine wonderen te bespeuren. Mensen die weer energie opdoen om het lichamelijk en geestelijk lijden, wat soms zwaar is, te kunnen dragen en te doorstaan.

De data voor reizen in 2023 zijn:

- vrijdag 19 tot en met dinsdag 23 mei
- vrijdag 6 tot en met dinsdag 10 oktober

Heeft u interesse om met ons mee te gaan als gast of als vrijwilliger, of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met:

Sophia Jansen 0481 – 46 29 85 jansenjps@hotmail.com  
Fons Janssen 06 – 4398 2868



## Vormelingen vinden 'goed nieuws'

Tijdens de parochiezondag op 12 februari hebben de vormelingen in het Jongerenhok verder gewerkt aan hun project: Spelen met Vuur. We hebben gesproken over het thema 'goed nieuws'.

Veel nieuws in de krant, op de tv of op het internet gaat over slecht nieuws. Over de vele slachtoffers van de oorlog in Oekraïne of de aardbeving in Turkije en Syrië, hongersnood in Afrika, verkeersongelukken, diefstal en andere berichten waar je niet vrolijk van wordt. Soms lijkt het wel alsof er helemaal geen goed nieuws is. Maar toch, als je goed zoekt, kun je ook lezen over mensen die iets betekenen voor een ander, iets goed doen voor een ander. Net als Jezus proberen veel mensen het goede te doen.

We hebben eerst een drietal verhalen uit het evangelie gelezen en besproken (evangelie betekent 'goede boodschap'). We zijn begonnen met het verhaal van de barmhartige Samaritaan (vreemdeling, die te hulp schiet) en daarna over een griezelige man (verwarde man), waartegen Jezus zei: "Jij mag er ook zijn." Het laatste verhaal ging over 'wie de belangrijkste is', waarop Jezus zijn leerlingen vertelde: "Wie de eerste wil zijn, moet de laatste zijn en alle anderen dienen."

Met de kennis over de verhalen uit het evangelie gingen de vormelingen goed nieuws in de meegebrachte kranten zoeken en uitknippen. Sommige vormelingen hadden zich thuis al voorbereid en al stukjes goed nieuws uit de krant meegenomen. De stukjes goed nieuws, die ze vonden, werden besproken en tenslotte opgeplakt op een postervel. Het was een geanimeerd samenzijn.

Op het einde van de eucharistieviering heeft iedere vormeling zijn of haar goede nieuws in de kerk gepresenteerd. Het goede nieuws ging over: gratis boodschappenpakketten bij supermarkten voor kwetsbare gezinnen; het energieplafond; uitnodiging bij feest voor iedereen; maken van kunstwerk van plastic zodat de wereld minder vervuult; meer bomen in Rusland dan verwacht; minister Hoekstra die troepen in het buitenland bezoekt om daarmee de militairen te steunen; inwoners die grote behoefte hebben elkaar te ontmoeten; studententeam in actie voor mensen uit Oekraïne.

De slotconclusie was dat er veel goed nieuws is, maar dat komt niet vooraan in de kranten, op de tv of internet.



## Kevelaer 2023

### Programma 13 mei

09.30 uur	Plechtige hoogmis in de basiliek
13.30 uur	Mariaviering in de basiliek
14.00 uur	Inleiding op grote en kleine kruisweg
16.30 uur	Marialof in de basiliek
18.30 uur	Vertrek naar de Betuwe



Deelname aan de bedevaart is gratis. Wilt u meereizen met onze bus, dan zijn de kosten hiervoor € 20,- p.p. en € 10,- p.p. voor kinderen tot twaalf jaar.

Om mee te gaan met de bus dient u zich vóór 29 april op te geven. Dit kan online door het scannen van de QR-code of bij één van de broedermeesters. Geef hierbij uw naam, adres, telefoonnummer en eventuele voorkeur voor een opstapplaats door. Uw deelname is pas definitief na ontvangst van uw betaling. Dit kan contant bij een van genoemde broedermeesters of via NL74 RABO 0124 0019 71 ten name van Betuwse Processie Kevelaar onder vermelding van uw naam en woonplaats.

### Frits, Valburg

“In 1989 vroeg mijn moeder of ik ook mee wilde gaan naar Kevelaer. Het woord ‘Maria’ deed me wel wat. Dus mee met de bus! Ik heb van elke reis genoten, jaar op jaar. In het begin heb ik altijd het Mariabeeld gedragen, en nu draag ik het kruisbeeld. Dit doe ik heel graag, en hoop ik nog vele jaren te kunnen en mogen doen.”



### Riet, Huissen

“Ik ga al bijna veertig jaar mee op bedevaart. Mijn moeder is deze traditie begonnen, zij vroeg mij mee te gaan. In die begintijd reisde ik met een vaste groep familie en vrienden. Ook ben ik er verschillende keren met mijn man Tinus geweest, en dan namen we bijvoorbeeld doopkaarsen mee terug. Ik kijk uit naar 13 mei: ik geniet altijd van de mooie vieringen, het koffiedrinken en de gezelligheid!”



### Martin, Arnhem

“De sfeer in de basiliek spreekt me aan. Tijdens deze dag is er ruimte voor bezinning en gebed. Ik word opnieuw bevestigd in mijn geloof. Maria staat tijdens deze bedevaart centraal. Van het weesgegroet met de boodschap dat Maria ‘tot in het uur van onze dood’ over ons waakt, gaat een troostende werking uit.”



### Ella, Driel

“In 2012 werd ik gevraagd of ik broedermeester wilde worden. Kevelaer was mij niet onbekend; het voelde dan ook als thuiskomen. Ondanks dat ik een taak heb, vind ik er innerlijke rust en ga ik opgeladen weer naar huis.”



### Anny, Valburg

“We vereren onze moeder met Moederdag, en onze hemelse Moeder één keer per jaar in Kevelaer. Voor mij is dit thuiskomen met een vol hart bij Maria, en voldaan met een stralend hart naar huis terugkeren. Je bent in Kevelaer niet alleen maar met velen, en toch kun je ook de rust vinden en tot Maria bidden. Mag ik je uitnodigen om met ons mee gaan en deze geweldig dag met ons mee te beleven?”



### Broedermeester

Angeren	mevr. Wagener-Vink	026 - 785 85 49
Driel	mevr. Van Deelen	06 - 3001 0592
Doornenburg	Locatiesecretariaat	0481 - 45 13 71
Elden	dhr. Bouma	026 - 388 46 64 m.bouma@candea.nl
	dhr. Rutenfrans	026 - 381 70 00
Elst	dhr. Janssen	0481 - 37 70 35 h.janssen59@outlook.com
	dhr. Keijser	06 - 2211 8898 j.keijser1@upcmail.nl
	dhr. Peters	jmapeters1947@kpnmail.nl
	dhr. Van Snippenburg	bvsnippenburg@gmail.com
Gendt	mevr. Driessen-Roos	0481 - 42 36 90
Haalderen	mevr. Demon	06 - 1346 9160
Herveld	mevr. Tacke	0488 - 42 04 87
Heteren	mevr. Burgers-Tijssen	026 - 472 20 24
	mevr. Driessen-Roos	026 - 472 29 01
Huissen	mevr. Huisman-te Boekhorst	026 - 325 47 62 t.huisman526@upcmail.nl
	mevr. Jurjus	026 - 325 13 31 eefenansjurjus@hotmail.com
	mevr. Vermeulen	026 - 325 38 56 6851cr@hetnet.nl
Lent	mevr. Niessen-Jansen	06 - 4873 7635 d.niessen.jansen@gmail.com
	Locatiesecretariaat	024 - 322 03 60
Oosterhout	dhr. Maassen	0481 - 48 15 70
Valburg	dhr. Helmink	0488 - 43 15 53 h.helmink@stelso.nl
	mevr. Opperman	06 - 2316 4467
	dhr. Van Woudenberg	0488 - 43 16 15 bepenfritsvw@gmail.com
Zetten/ Indoornik	dhr. Hermsen	06 - 3043 9893 ajj.hermsen@hetnet.nl



### Houdt u van muziek? Dan zoeken wij u!

De vieringen in Kevelaer worden opgeluisterd door een harmonie en koor, bestaande uit muzikanten en zangers uit alle plaatsen die meegaan. Voor beide groepen zijn we nog naarstig op zoek naar koorleden en muzikanten, die hun medewerking hieraan willen verlenen. We willen er weer een mooie dag van maken, mede omdat we vanwege corona en de hitte vorig jaar deze mooie bedevaart jaren niet hebben kunnen laten doorgaan.

We hebben nog behoefte aan alle stemgroepen en instrumentalisten in alle secties. We zullen onder andere het Ave Maria en Panis Angelicus van César Frank, het Laudate Dominum van Mozart en het Jubilate Deo van Marco Frisina ten gehore brengen. U krijgt muziekfiles toegestuurd, zodat u alles thuis kunt oefenen en verdere informatie over de repetities. Voor het koor kunt u zich opgeven via [gerard@rutjes.nu](mailto:gerard@rutjes.nu), voor de harmonie kunt u zich opgeven via [jansweiss@me.com](mailto:jansweiss@me.com). Mede door uw deelname hopen we er weer een mooie dag van te maken.



### Ga mee door ons te volgen

Van 20 april tot en met 2 mei is de Bijbelreis naar Israël.

Kanaän is een land waar al van oudsher veel culturen en religies samenleven. Jodendom, christendom en islam vinden hier hun oorsprong. Tot op de dag van vandaag geeft dit alles aan het land kleur, klank en geur. Op deze reis willen we zoveel mogelijk van die rijke geschiedenis én het boeiende heden op het spoor komen en ervaren.

28 personen gaan mee om het heilige land te bekijken. U kunt ook met ons mee door ons te volgen via facebook. We proberen iedere dag een klein verslag te schrijven en foto's te delen met al degenen die thuis zijn gebleven. [www.facebook.com/Bijbelreis](https://www.facebook.com/Bijbelreis)

### Programma

- Dag 1: do 20 april - Vlucht naar Isaël
- Dag 2: vr 21 april - Via de woestijnroute naar Beer Sheva, Sde Boqer en een wandeling door de Canyon van Ein Avdat tot waar het water uit de rots komt.
- Dag 3: za 22 april - Bezoek aan Massada, Qumran en drijven in de Dode Zee.
- Dag 4: zo 23 april – Van boven op de Olijfberg de berg af naar de tuin van Gethsemané. Via de Leeuwenpoort de Oude Stad binnen met bezoek aan de vijver van Bethesda, de St. Annakerk, Lithostrotos en Via Dolorosa.
- Dag 5: ma 24 april – Tempelplein met Bar Mitswa-viering bij de Klaagmuur. Wandelend naar het Cenakel met de zaal van het Laatste Avondmaal en het Graf van koning David. Via de Cardo naar de Heilig Grafkerk.
- Dag 6: di 25 april - Naar Betlehem met bezoek aan Geboortekerk en Herdersvelden. 's Middags Yad Vashem.
- Dag 7: wo 26 april - Van Jeruzalem naar Galilea. Onderweg bezoek aan doopplaats Qasr Al Yehud bij Jericho. Via Jordaanvallei naar het noorden, naar Beth Shean.
- Dag 8: do 27 april - Bezoek aan Magdala. Daarna door naar het uiterste noorden en bezoek aan Dan en de Banjas.
- Dag 9: vr 28 april - Bezoek aan Zippori en aan de Kruisvaardersstad Akko.
- Dag 10: za 29 april – 'Maria dag'. Bezoek aan Kana en Nazareth. In de middag bezoek aan Megiddo, het oude Armageddon.
- Dag 11: zo 30 april - Bezoek Berg van de Zaligsprekingen. Vandaar wandelend naar Tabgha met de Kerk van de Broden en de Vissen. Zondagsviering aan het meer. Daarna bezoek Kapernaum.
- Dag 12: ma 1 mei - Vertrek uit Tiberias en bezoek aan Caesarea. 's Middags vrij in Netanya.
- Dag 13: di 2 mei – terugvlucht naar Nederland.





John Rademakers

0481 - 48 15 97 / 06 - 4940 8965  
ccrademakers@gmail.com

### Met de aarde verbonden

De belangstelling voor natuurbegraafplaatsen heeft een hoge vlucht genomen. Bijzonder is Koningsakker vlakbij Oosterbeek in de schaduw van abdij Koningsoord. Hier kan iedereen, ongeacht afkomst of geloof, zich midden in de natuur laten begraven. Het is een uiting van blijvend verbonden zijn met de natuur. Na een leven op onze aarde terugkeren naar de aarde waaruit we zijn genomen. Indachtig de woorden van de Bijbelverhaler 'wanneer ons ademhaler zijn bij de gratie Gods eindigt' (Nico ter Linden).

Verbondenheid met de aarde wordt niet alleen beleefd door het lichaam te begraven. Ook een crematie laat dat zien in het uitstrooien van de as van een dierbare bij een crematorium of op het strooiveld van een kerkhof. Anderen koesteren een plek die herinneringen oproept aan het verleden. Een bos, waar tijdens de verkering werd gewandeld of in zee die een blik op oneindigheid oproept.

Voor Gera is het nu een plek dicht bij huis. Samen met Guus is ze hier dertig jaar geleden komen wonen. Lekker buiten. Vanuit de woonkamer een mooi uitzicht. Vooraan de groentetuin, nu een beetje geëgaliseerd.

Het was Guus zijn grote hobby maar de laatste jaren lukte het niet meer. Parkinson eiste zijn tol. Over de tuin heen heb je een prachtige doorkijk op het weiland, afgegrensd door een rijtje oprijzende bomen. Verder weg zie je als de bladeren zijn gevallen regelmatig wandelaars op het bekende Pieterpad. Een half jaar geleden stierf Guus in alle rust. Gera en haar kinderen waren vooral dankbaar en namen op een persoonlijke wijze afscheid. Toen de urn werd vrijgegeven was het voor Gera meteen duidelijk waar zij en de kinderen zijn as wilden uitstrooien. De tuin waar Guus zoveel aandacht aan had besteed. De groentetuin, de bloemen, de stuiken en het stuk weiland, waar een viertal schapen jaren het gras kort had gehouden. Schapen die Guus steeds verwelkomden als hij na zijn werk thuiskwam. Samen met de kinderen haalde Gera herinneringen op aan Guus op de plekken die voor hem bijzonder waren. De plek waar ze in de zomer in de schaduw van de grote beuk zaten. De plek waar de kleinkinderen zo graag speelden. Op al die plekken werd wat as uitgestrooid. Zo werd Guus verbonden met de aarde, die zo hem lief en dierbaar was, waar hij intens had geleefd. Gera en de kinderen voelen op deze manier zijn blijvende nabijheid ...



# Orde der Franciscaner Minderbroeders

De zevende lezing in de Paterskerk in Venray over christelijke spiritualiteit. Monniken, paters, zusters en priesters spreken over de spiritualiteit van hun eeuwenoude orden en hoe die spiritualiteit mensen van nu kan inspireren.

## Broeder Hans-Peter Bartels ofm

In pij en op sandalen met blote voeten komt broeder Hans-Peter Bartels binnen. Hij is van de orde der franciscaner minderbroeders. Een jonge man van 33 jaar met een enthousiast verhaal. Hij vertelt hoe hij bijvoorbeeld in de trein vaak goede en mooie gesprekken heeft met mensen die zich 'zomaar' tot hem wenden. Zijn 'outfit' – de bruine pij met sandalen – werkt dan heel positief. In het dagelijks leven is hij gemakkelijk benaderbaar voor mensen die hun ervaringen met hem willen delen. En hij staat daar voor open.

## Roeping?

Hoe is zijn leven tot nu toe gelopen? Voelde hij zich geroepen? Roeping is volgens Hans-Peter ingaan op het gevoel dat God een plaats in de wereld bereid heeft. Misschien zie je niet precies welke plek het is, maar als je hem gevonden hebt, dan weet je dat het past, want God overvraagt nooit. Hij was als jongere actief in zijn thuisparochie in Beverwijk. Hij wilde iets meer met zijn geloof doen, maar hoe dan en wat? Aan het klooster dacht hij helemaal niet. Hij leerde broeder Roland Putman kennen, die in zijn parochie als pastoor werd benoemd. En via hem kwam hij in contact met de franciscanen. Hij bezocht hun verschillende gemeenschappen, gemeenschappen van franciscanen. En telkens had hij het gevoel dat hij er thuis was. Nu woont en werkt hij sinds vier jaar in het stadsklooster San Damiano in 's-Hertogenbosch met elf personen, waarvan er zes franciscaan zijn.

## Inspiratiebronnen: Franciscus en Clara

De tijd van nu lijkt wel op Italië en Europa in de dertiende eeuw, toen Franciscus en Clara in Italië leefden. Onrust, burgeroorlogen, strijd tussen arm en rijk. Zelfs de paus en verschillende bisschoppen voerden



oorlog: er was geen scheiding tussen kerk en staat. De gewone mensen zagen dat en keerden zich hiervan af. Zo ook Franciscus. In eerste instantie was hij voorbestemd om ridder of koopman te worden. Hij komt uit een welgestelde familie. Hij weet niet wat hij wil in deze onrustige tijd in Italië. Hij belandt in de gevangenis, wil op een kruistocht gaan. Maar dan heeft hij een ontmoeting met een melaatse. Dit maakt veel indruk op hem: wij vergeten het belangrijkste, realiseert hij zich. Niet oorlog voeren of veel geld verdienen is van belang, maar: het zorgen voor de zieken, het helpen van de armen en het omzien naar de zwakkeren. "Ik wil van deze mensen de broeder worden, de minderbroeder." Zo verging het Franciscus. Hij ging tegen de tijdgeest in en was een inspiratiebron voor zijn tijdgenoten. Hij kreeg al gauw navolgers. Clara was er ook één van. Franciscus en Clara brachten nieuw elan in de kerk en wilden deze hervormen.

## Regel van de Minderbroeders

De kloosterregel van de Minderbroeders propageert een leven volgens het evangelie zonder eigen bezit. Je leeft van wat je echt nodig hebt, wat je meer hebt kun je weggeven. Een leven van eenvoud dus. De minderbroeders oefenen een vak uit of werken. Hun kijk op God is dat God is als een vader, als een gever van alle goeds. En voor al dat goeds dat wij krijgen moeten dankbaar zijn. En we moeten het delen met anderen. Met onze broeders en zusters. Iedereen is gelijk, alle mensen zijn mijn broeders en zusters. Het gaat zelfs verder in het zonnelied van Franciscus: alle schepselen zijn broeders en zusters, de hele schepping is met elkaar verbonden. Het dier hoeft niet altijd te wijken voor de mens. In eenvoud te leven dicht bij de natuur en in harmonie met de natuur als streven.

## Kerststal en dierendag

Tot slot nog twee leuke wetenswaardigheden. Hans-Peter vertelt dat Franciscus de eerste was die een kerststal inrichtte. Jezus als mens. En dan nog wel in een stal. En dat vond Jezus niet te min, maar juist heel belangrijk en passend. Dit komt overeen en is ook heel symbolisch voor de spiritualiteit van de franciscaner minderbroeders.

In Werelddierendag op 4 oktober heeft Franciscus niet de hand gehad. Werelddierendag is in de negentiende eeuw ingesteld door een Oostenrijkse dame die vond dat er zo'n dag moest komen. Goed zijn voor en vredig samenleven met alle schepselen (dus ook dieren) is heel belangrijk volgens Franciscus. Men is hem door de eeuwen heen gaan zien als 'stichter' van deze dag, maar dat is hij dus niet. Stichter van de Orde der Franciscaner Minderbroeders was hij. En als zodanig leeft hij en leeft zijn spiritualiteit nog steeds voort.





## Bemmel St. Donatus

Markt 7, 6681 AE Bemmel, 0481 - 45 13 71  
locatiehaalderen@rkparochiemariamagdalen.nl  
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

## Haalderen O.L.V. van Zeven Smarten

Van der Mondeweg 22, 6685 BP Haalderen, 0481 - 45 13 71  
locatiehaalderen@rkparochiemariamagdalen.nl  
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61



Ben Francissen



Marjo Hendriks



Jos Oude Ophuis



Heleen Razing



Edwin Weijers

### Contact

Locatiepastoraatsgroep: Heleen Razing, 06 - 5254 8008  
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl  
Locatiesecretariaat open: ma t/m vr van 9.00 - 12.00 uur

### Contact

Locatiepastoraatsgroep: Heleen Razing, 06 - 5254 8008.  
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl  
Locatiesecretariaat open: di van 9.00 - 10.30 uur



## Wist u dat....

- er op 7 april (Goede Vrijdag) om 15.00 uur de kinderkrusweg voor de kinderen uit onze parochie en in het bijzonder voor de communicanten in de stadskerk van Huissen plaatsvindt?
- onze kerk in Haalderen op zaterdag 13 mei van 10.00 uur tot 16.00 uur opengesteld is in het kader van de Open Kerkendag?
- wij u als locatiepastoraat Bemmel-Haalderen een zalig Pasen toewensen?

## Negentig jaar kerk Haalderen

Feestmiddag op zaterdag 29 april 2023

Zaterdag 29 april houden wij een feestmiddag bij gelegenheid van het negentig jarig bestaan van de O.L.V. kerk van Zeven Smarten in Haalderen. Vanaf 13.30 uur bent u van harte welkom voor een kop koffie of thee met iets lekkers.

- |           |  |
|-----------|--|
| 14.00 uur | Start van het programma                            |
| 14.15 uur | Optreden van het koor Young at Heart uit Lent      |
| 14.40 uur | Optreden van het koor In B'tween uit Herveld       |
| 15.05 uur | Optreden van het St. Leonarduskoor uit Oosterhout  |
| 15.25 uur | Optreden van kinderkoor De Stuitballen uit Huissen |
| 15.50 uur | Optreden van het Donatuskoor uit Bemmel-Haalderen  |
| 16.15 uur | Optreden van het koor Exotherm uit Huissen         |
| 16.40 uur | Optreden van het koor Musica Nova uit Oosterhout   |
| 17.05 uur | Optreden van het koor Magna Voce uit de Overbetuwe |

Tussendoor is er een powerpointpresentatie van negentig jaar kerk Haalderen te zien en worden video-opnamen van (oud) inwoners uit Haalderen getoond die iets vertellen over de negentig jaren kerk in Haalderen.

Wij sluiten om 19.00 uur af met een feestelijke eucharistieviering.

Welkom aan u allen.

Feestcommissie negentig jaar kerk Haalderen

### Met dank aan de sponsoren:

Stichting Mi Corazon Bemmel, Bemmel en Haalderenstichting, St. Vincentius Vereniging Haalderen.

Stichting Maatschappelijke Gezondheidszorg Bemmel, K3 Delta, Dhr. van Groesen en Drukwerk ABC.



## Driel H. Maria Geboorte

Kerkstraat 27, 6665 CE Driel, 026 - 474 22 50  
locatiedriel@rkparochiemariamagdalena.nl  
IBAN: NL70 RABO 0315 1026 16  
Kerksbalans: IBAN: NL94 RABO 0315 1110 11

## Contact

Pastoraatsgroep: Jacqueline de la Rie, 06 - 2550 5230  
Parochieblad: Margreet Altink, 026 - 474 24 84  
margreetaltink@hotmail.com



Karin Geenacker



Richard op den  
Kamp



Jacqueline de la Rie



Karin Smeenk

## Op weg naar Pasen

We zijn nu halverwege de veertigdagentijd. Het duurt nog even voor het Pasen is, maar we kijken ernaar uit. Voordat het zover is zijn er nog bijzondere activiteiten, zoals de vastenactie, Palmpasen met de optocht, de kruisweg.

De kerk wordt na goede vrijdag op zijn paasbest aangekleed. We kunnen weer genieten van de creatieve bloemenversiering van de bloemengroep.

Onze paaskaars wordt gewijd in de paaswake in Elst. Op eerste paasdag wordt de kaars opnieuw ontstoken in onze kerk.

### Palmpasen

Na de eucharistieviering op zondag 2 april, Palmpasen, volgt de traditionele palmpasenopectocht, voorafgegaan door de muziek van Concordia. De muziek en de kinderen trekken een rondje door het dorp.



### Kruisweg op Goede Vrijdag

Op vrijdag 7 april om 15.00 uur is in onze kerk een kruisweg voor gezinnen. De communicanten en de vormelingen zijn daarvoor apart uitgenodigd. Uiteraard is iederereen welkom.

Pastor Victor Bulthuis gaat ons hierin voor en ons koor Cantorije ondersteunt de gang tussen de staties met passende liederen. De felgekleurde staties zijn een blikvanger in onze kerk. Zij geven een goed beeld van de lijdensweg van Jezus.



## Vastenactie M.O.V. – Driel

De vastenactie is dit jaar mede bestemd voor de stichting Ewoi. Stichting Ewoi is actief in het district Turkana, de plaats Lodwar. Het is er heet, droog en stoffig en eigenlijk groeit er alleen iets te eten voor de dieren. De bevolking leeft er als nomaden. Het gebied ligt afgelegen en de wegen zijn slecht. Ze zijn afhankelijk van transporten uit andere gebieden.

De stichting richt zich op hulp voor ouderen, internaat voor dove kinderen en opvang voor meervoudig gehandicapte kinderen.

Ben en Annie Janssen hebben zich hiervoor jaren als vrijwilligers ingezet. Na hun vervroegde pensioen in 1999, hebben zij daar dertien jaar gewoond en gewerkt. Ben is begonnen met het opzetten van dovenonderwijs. Dit heeft geleid tot een internaat waar honderd kinderen verblijven. In de vakanties gaan de kinderen naar huis.

Annie heeft een project gestart voor ouderen, om deze mensen een menswaardiger leven te geven. In het begin was dit in de vorm van voedsel, gezondheidszorg, wonen en regelmatig huisbezoek. Nu ligt meer de nadruk op familie, buurt en gemeenschap. Omdat er veel huisbezoeken worden afgelegd komen ze meervoudige gehandicapte kinderen tegen waar de grootouders voor zorgen. Zo ontstond er een dagopvang voor deze kinderen.

Sinds 2013 zijn deze kinderen overgedragen aan plaatselijke medewerkers, die het werk van Ben en Annie voortzetten. In 2013 is de stichting opgericht, die zich inzet om de sponsoring van het internaat voor doven, hulp aan de armste ouderen en zorg voor de meervoudig gehandicapte kinderen in Lodwar voort te zetten.



Op 23 september 2022 kregen Ben en Annie een verrassingsbezoek van de locoburgemeester van de gemeente Renkum. Hij bedankte Ben en Annie voor hun jarenlange, geweldige inzet voor Ewoi. Ze hebben zich tientallen jaren met veel energie en veel eigen middelen ingezet voor Ewoi en de bevolking van Lodwar en omgeving.

Gio Witjes heeft nu het stokje overgenomen en is voorzitter geworden van de Stichting Ewoi. Ben en Annie Janssen, wij kunnen trots op jullie zijn.

Namens de MOV, Nell Hermans

## Concert

Om alvast te noteren

**Zondag 7 mei, 14.30 uur: Fado concert van Quatro Ventos (de vier winden) onder leiding van de Portugese zanger/gitarist Emanuel Pessanha.**

Fado is afgeleid van het Latijnse fatum, wat zoets als (nood)lot betekent. Het gaat over teleurstellingen in de liefde, verdriet en verlangen, maar ook over geluk en ongeluk, het leven op zee, over iemand die ver-

dwenen is, heimwee: kortom 'Saudade', een onvertaalbaar typisch Portugees woord. In de volgende Ankerplaats meer informatie over dit concert.

## Afscheid

**De locatiepastoraatsgroep is getroffen door het plotselinge overlijden van onze voorzitter Marijke Nas. Het is nog steeds onwerkelijk.**

Marijke was heel actief voor onze kerk. Ze had de ledenadministratie onder controle, alsmede de kerkbalans. Ze was heel gedreven hierin: komen alle toegezegde bedragen wel binnen? Ze controleerde deze administratie heel nauwkeurig en besteedde daar vele, vele uren aan. En daarnaast allerlei vragen die als voorzitter op je af komen; altijd wel iets te doen met de kerk.



Op het moment dat deze regels worden getypt weten we nog niet hoe het verder moet, of het mogelijk is deze lege plaats op te vullen. We missen haar. Michel en zijn gezin wensen wij veel sterkte.

Namens ons allen, Margreet Altink

## Elst St. Werenfridus

Dorpsstraat 36, 6661 EL Elst  
locatieelst@rkparochiemariamagdalen.nl  
Bankrekening: NL07 INGB 0000 8938 46  
Kerkbijdrage: NL55 INGB 0002 5370 35



Jan Houterman

Colette Janssen

Editha Lim

Robert Reith



Björn van Snippenburg

Kerk open op de eerste en derde zaterdag van de maand van half twee tot half vier.

### Contact

Parochieblad: [parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl](mailto:parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl).

### Ontmoetingscentrum De Hoeksteen

Prinses Irenestraat 58, 6661 EA Elst 0481 - 35 09 09  
geopend: ma t/m do: 9.00 - 12.00 uur  
[www.facebook.com/stwerenfridus](http://www.facebook.com/stwerenfridus)

Op Stille Zaterdag waken we bij de Heer in het graf en na zonsondergang vieren we Zijn verrijzenis in de paaswake.

## Kerk open op zaterdag

**Wij zoeken vriendelijke en gastvrije collega's met zin in de zaterdagmiddag. Op zaterdagmiddag is het meestal een drukte van belang in de Dorpsstraat: veel auto's, voetgangers die sjouwen met zware tassen, een snelle boodschap en dóór naar de volgende winkel.**

Jaren geleden toen dochterlief nog achterop de fiets meereed, kochten we vaak kibbeling bij de viskraam bij de kerk. Na ontvangst van de dampende zak zei ik dan: "Nu gaan we een stukje vis eten bij Jezus . . ." Even later zaten vader en de kleine meid voor de dichte deur van het klokkportaal heerlijk te smullen. Ik vond het altijd een geweldige combi van gezelligheid én godsdienstonderwijs.

Gelukkig is de deur van de St. Werenfriduskerk nú wel open, maandelijks iedere eerste en derde zaterdag van 13.30-15.30 uur. Veel mensen hebben in de afgelopen jaren gebruikgemaakt van deze openstelling. Je wordt altijd blij van het gemêleerde publiek dat het kerkgebouw binnenkomt: ouders, kinderen, opa's, oma's met kinderwagens, toeristen, cultuursnuivers... Vaak mensen met een afstand(je) tot zondagse kerkdiensten... maar die wél op zoek zijn naar... (vul maar in).

## Paastriduum

**De meest heilige dagen van het jaar vormen het paastriduum: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.**

Dit jaar wordt op Witte Donderdag het allerheiligste overgebracht naar de Mariakapel, die deze dagen als sacramentskapel dient. Op donderdagavond, vrijdag en zaterdagochtend kan het allerheiligste aanbeden worden in de kapel.

Op Goede Vrijdag vindt tijdens de kruisweg een bloemenhulde plaats. In de viering 's avonds ontvangen wij in de communie Onze Lieve Heer, die door de voltooiing van Zijn offer aan het kruis ons verlossing heeft gebracht. Een zeer bijzonder moment om te communie te mogen gaan.



Gedurende de eerste zaterdag van elke maand bestaat de mogelijkheid tot gebed bij het uitgestalde H. Sacrament, samen met pastoor Karel Donders. Hij staat u graag te woord en heeft - indien gewenst - tijd voor een biechtgesprek.

De openstelling van het kerkgebouw vraagt inzet van vrijwilligers. Op een zaterdagmiddag zijn we er met z'n tweeën om bezoekers welkom te heten, vragen te beantwoorden en de kleinsten een kleurplaat cadeau te doen. Leuk en dankbaar werk, onder het genot van een kop thee. Met z'n tienden staan we paraat (en ja, óók die vader van de kibbeling én zijn inmiddels volwassen dochter zijn present)... Maar tóch: uitbreiding van de club is onze grote wens.

Is uw interesse gewekt? Kom dan een keer langs of stuur een berichtje naar: [h.janssen59@outlook.com](mailto:h.janssen59@outlook.com).

## Koningsconcert

**Op woensdag 26 april om 19.30 uur in de St. Werenfriduskerk. Sint Caeciliakoor uit Elst samen met gemengd kerkkoor Padua Suarez Anugerah uit Hatert.**

St. Caeciliakoor onder leiding van Diederik Elings-Oude Nijhuis. Padua Suarez Anugerah onder leiding van Franny Tahalele-Pattiasina. U bent uitgenodigd om dit bijzondere concert bij te wonen. De toegang is gratis, wel is er na afloop een deurcollecte.



## Jan Peters en Kevelaer

**Tijdens de onlangs gehouden ledenvergadering van de Betuwse Broederschap Processie naar Kevelaer heeft Jan Peters officieel afscheid genomen als penningmeester.**

Wel blijft hij 'gewoon lid' en, gedurende de Betuwse bedevaart, optreden als koorzanger in de Kevelaerse basiliek. Jan werd lovend toegesproken door voorzitter Ella van Deelen. Zij roemde zijn jarenlange, belangeloze inzet. Niet alleen hield Jan de financiën nauwgezet op orde, óók was hij tijdens de Maria-bedevaart in de weer met vervoer van benodigdheden (vaandels, kandelaren, bloemen én natuurlijk het bekende Mariabeeld). Zijn ingenieuze geluidsinstallatie geniet nog altijd regionale bekendheid. Gelukkig zijn de zorgen over wel/niet werkende batterijen nu verleden tijd voor de oud-technent...

Jan ontving enkele presentjes voor zijn betrokkenheid: een bloemetje plus kaasplankje. Hij bedankte zijn medeleden voor deze cadeaus en het in hem gestelde vertrouwen. Gelukkig kon het bestuur per direct een nieuwe penningmeester én een lid voor promotie/communicatie presenteren.

Dat wil overigens niet zeggen, dat er geen zorgen leven omtrent de toekomst van deze bijzondere Maria-bedevaart. De animo om in groepsverband deel te nemen aan een dag van reflectie zoals deze, zit niet bepaald in de lift. En dat in een tijd met relatief veel belangstelling als het gaat om 'er is meer tussen hemel en aarde'. Denk aan yoga, kloosterretraites, voettochten langs kerken of naar Santiago de Compostella.



Dé grote uitdaging van de Betuwse Kevelaerse Broederschap ligt eigenlijk in het vraagstuk: is de huidige opzet van de Maria-bedevaart nog relevant voor komende generaties? Werken de in Kevelaer opgedane ervaringen dóór in het leven van alledag?

Voor nu hoopt de broederschap - na drie jaar stilstand - op een dag vol bezinning, ontmoeting en gezelligheid. Wat zou het mooi zijn, als u besluit om mee te gaan op zaterdag 13 mei. Om samen met familie, burens, vrienden en vriendinnen inspiratie op te doen rond de Bijbelse persoon van de H. Maria... Zodat we na die dag meer pit hebben om als 'mensen van de weg' (de eerste benaming van christenen) inhoud te geven aan ons dagelijks bestaan.

H. Janssen



## Gendt H. Martinus

Nijmeegsestraat 2A, 6691 CN Gendt, 0481 - 45 13 71  
locatiegendt@rkparochiemariamagdalen.nl  
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

## Doornenburg St. Martinus

Pannerdenseweg 50, 6686 BH Doornenburg, 0481 - 45 13 71  
locatiedoornenburg@rkparochiemariamagdalen.nl  
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61



Annemarie Buurman



Harry Drost

### Contact

Pastoraatsgroep: Annemarie Buurman, 0481 - 42 11 61  
Caritaswerkgroep: Ria Leenders, 0481 - 42 19 69  
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl  
Locatiesecretariaat open: vr van 10.00 - 12.00 uur

### Contact

Pastoraatsgroep: Harry Drost, 0481 - 42 15 66  
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl  
Locatiesecretariaat open: ma en vr van 9.00 - 12.00 uur

## Paasvuur Gendt

**Het paasvuur in Gendt mag weer aangestoken worden. Right Direction Music Gendt gaat dit paasvuur organiseren. Op zondagavond 9 april, eerste paasdag, vertrekken we gezamenlijk vanaf Providentia om 19.20 uur.**

Komt u en jullie ook met lampionnen? Dan blazen we een oude traditie nieuw leven in. Gezellig om elkaar - groot en klein - daar achter de dijk te kunnen zien. Het paasvuur wordt aangestoken door 'De vlam van Gendt.' Dat is een Gendtenaar die een prijs en waardering heeft verdiend, omdat hij of zij iets goeds heeft gedaan voor de Gendtse gemeenschap.

Om een mooi paasvuur te kunnen maken, is natuurlijk een hoop snoeihout nodig. Wij stellen het op prijs als u ons wilt helpen en dit naar de locatie van het paasvuur wilt brengen. U kunt uw snoeihout brengen op 8 april tussen 7.00 uur en 16.00 uur. Een vrijwillige bijdrage om het voortbestaan van RDM en het paasvuur te garanderen, is hierbij meer dan welkom.

## Vieringen april in Gendt

- **donderdag 6 april om 15.00 uur** Witte Donderdag eucharistieviering pastoor Donders in zorgcentrum St. Jozef.
- **zaterdag 8 april om 16.00 uur** paaswake met woord- en communie viering Mieke Peters en Geert Vermaas in zorgcentrum St. Jozef.
- **zaterdag 22 april** woord- en communie viering Theo Schaars in Haalderen en in zorgcentrum St. Jozef.
- **woensdag 26 april** eucharistieviering in het parochiecentrum Gendt pastoor Donders.

## Palmzondag 2 april

**Fijn om Palmzondag weer samen te kunnen vieren. En het is ondertussen een traditie om dat samen te doen met de PKN kerk Gendt-Doornenburg.**

Een viering voor, door en met kinderen. De kinderen en u als ouders, zijn van harte welkom in de PKN kerkje aan de dijk. We beginnen om 10.00 uur met jullie versierde palmpaasstokken. Na de viering gaan we in optocht met onze versierde palmpaasstokken naar Hof van Breunissen, om daar iets te delen met de bewoners. Hopelijk mogen we jullie allemaal weer zien.

Annemarie, namens de oecumenische kinderwerkgroep

Oecumenische gezinsviering op  
2 april om 10 uur  
in de protestantse kerk in Gendt

### PALMPASEN

Neem je jouw versierde palmpaasstok mee naar de kerk? Na afloop van de viering lopen we in optocht naar het Hof van Breunissen.  
M.m.v. Jong Sebastianus

Zien we je ook bij het paasvuur op 9 april?  
Vertrek vanaf Providentia om 19.20 uur

## Dodenherdenking

Zoals elk jaar op 4 mei willen we ook nu weer de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdenken. Dat doen we op donderdagavond 4 mei om 19.00 uur in de Martinuskerk in Doornenburg en aansluitend bij het oorlogsmonument, waar we om 20.00 uur samen twee minuten stil zullen zijn. Harmonie St. Caecilia, Herenkoor, Jakadee en Oranjecomité zullen hun medewerking verlenen en nodigen u graag uit om hierbij aanwezig te zijn.

## Vermelding gebedsintenties Doornenburg

**Graag willen wij u attent maken op de mogelijkheid om misintenties op te geven. Deze kunnen worden voorgelezen in de kerken waar in de weekenden een eucharistieviering wordt opgedragen.**

Ook is er een mogelijkheid opgave te doen voor een doordeweekse viering. In Doornenburg is deze viering elke tweede woensdag van de maand om 9.30 uur. Bij opgave is het wel noodzakelijk melding te maken van naam, datum en in welke kerk de intentie gelezen zal worden. Voor opname in het parochieblad is het nodig de intentie op te geven zoals vermeld op pagina 2 van Ankerplaats. Mocht u op een later tijdstip de intentie indienen, dan kan deze niet meer worden opgenomen in het parochieblad, maar zal er voor worden gezorgd dat deze wel in de betreffende viering wordt voorgelezen.

Indienen kan op maandag- of vrijdagochtend tijdens de openstelling van ons secretariaat, via de brievenbus of opgave bij het centrale secretariaat van de parochie in Bommel. De kosten zijn € 10,-.

	 <b>Elst</b> St. Werenfridus	 <b>Huissen</b> O.L.V. ten Hemel opneming	 <b>Haalderen</b> O.L.V. van Zeven Smarten	 <b>Driel</b> H. Maria Geboorte	 <b>Herveld</b> St. Willibrordus
Dag/datum					
<b>Zaterdag 1 april</b>			19.00 Euch V. Bulthuis Herenkoor		19.00 Euch K. Donders In B'tween
<b>Zondag 2 april</b> Palmzondag	● 11.00 Euch + Kwd Parochiezondag K. Donders Voce d'Amare	● 9.30 Euch + Kwd V. Bulthuis Exotherm		9.30 Euch F. Bomers Magna Voce	
<b>Donderdag 6 april</b> Witte Donderdag	19.00 Euch K. Donders Projectkoor	19.00 Euch V. Bulthuis/ J. Rademakers GK De Levensbron			
<b>Vrijdag 7 april</b> Goede Vrijdag	15.00 Kruisweg K. Donders Samenzang  19.00 Goede Vrijdagviering K. Donders Projectkoor	15.00 Kruisweg J. Rademakers Samenzang  19.00 Goede Vrijdagviering V. Bulthuis GK De Levensbron		15.00 Kinderkruisweg V. Bulthuis Cantorije	
<b>Zaterdag 8 april</b> Paaswake	21.00 Euch K. Donders Projectkoor	21.00 Euch V. Bulthuis/ J. Rademakers Exotherm			
<b>Zondag 9 april</b> 1e paasdag	● 11.00 Euch + Kwd V. Bulthuis Voce d'Amare	● 9.30 Euch + Kwd K. Donders GK De Levensbron		9.30 Euch V. Bulthuis Cantorije	11.00 Euch F. Bomers St. Caeciliakoar
<b>Maandag 10 april</b> 2e Paasdag	11.00 Euch V. Bulthuis Cantorum		9.30 Euch K. Donders Herenkoor		
<b>Zaterdag 15 april</b>			19.00 Euch F. Bomers Magna Voce		
<b>Zondag 16 april</b> Beloken Pasen	11.00 Euch V. Bulthuis Exotherm	9.30 Euch K. Donders GK De Levensbron Feestdag gilden		9.30 Euch V. Bulthuis Enjoy	
<b>Zaterdag 22 april</b>			19.00 Euch V. Bulthuis Voce d'Amare		19.00 Euch F. Bomers In B'tween
<b>Zondag 23 april</b> 3e zondag van Pasen	11.00 Euch V. Bulthuis Eerste Heilige communie Project jeugdkoor	9.30 Euch F. Bomers Herenkoor			
<b>Zaterdag 29 april</b>			19.00 Euch K. Donders GK De Levensbron	19.00 Wcv J. Rademakers Cantorije	
<b>Zondag 30 april</b> 4e zondag van Pasen	11.00 Euch K. Donders St. Caeciliakoar	● 9.30 Euch K. Donders GK De Levensbron			
<b>Donderdag 4 mei</b> Dodendenking				19.00 Oec. E. Kamper/Lwg Cantorije	
<b>Zaterdag 6 mei</b>			19.00 Euch F. Bomers Herenkoor		
<b>Zondag 7 mei</b> 5e zondag van Pasen	11.00 Euch V. Bulthuis GK De Levensbron	● 9.30 Euch + Kwd K. Donders Exotherm			16.00 Marialof V. Bulthuis St. Caeciliakoar



Heteren O.L.V. Onbevlekt Ontvangen	Indoornik H. Johannes de Doper	Lent H. Maria Geboorte	Oosterhout St. Leonardus	Valburg St. Jacobus de Meerdere
	19.00 Wgv Lwg RKGKI		19.00 Euch F. Bomers Leonarduskoor	19.00 Wcv J. Rademakers Dameskoor
9.30 Wcv Lwg Samenzang			19.00 Euch F. Bomers Musica Nova	
			19.00 Goede vrijdagviering F. Bomers Leonarduskoor	
			21.00 Euch F. Bomers Musica Nova	
9.30 Euch F. Bomers Cantorum		11.00 Wcv J. Rademakers Young at Heart		9.30 Euch G. Peters Dameskoor
		19.00 Euch V. Bulthuis St. Caeciliakoor		
				9.30 Wcv J. Rademakers
			11.00 Taizé Lwg Leonarduskoor	
		11.00 Euch G. Peters Young at Heart		
9.30 Wcv Lwg Samenzang			11.00 Euch F. Bomers Musica Nova Mariaviëring	9.30 Euch F. Bomers In B'tween

## LEGENDA

Euch	Eucharistieviering
Wcv	Woord- en communieviering
Wgv	Woord- en gebedsviering
Lwg	Liturgische werkgroep
Oec	Oecumenische viering
Kwd	Kinderwoorddienst
●	Ook voor kinderen



kerkomroep.nl beschikbaar

## Angeren St. Bavo

**Zondag 2 april**  
Palmzondag

10.00 Wgv  
D. te Dorsthorst  
Schuttersgilde

**Zondag 9 april**  
1e paasdag

6.00 Dageraadsviering  
Werkgroep Anders-dan-Anders

## Doornenburg St. Martinus

**Donderdag 4 mei**  
Dodenherdenking

19.00 Dodenherdenking  
M. Peters, Oranjecomité,  
Harmonie St. Caecilia,  
Herenkoor, Jekadee

## Gendt H. Martinus

**Zondag 2 april**  
Palmzondag

10.00 Oec.  
Kinderviering  
PKN kerk

## Vieringen volgen via computer of TV

De eucharistieviering vanuit  
de St. Werenfridus in Elst  
is te volgen via: Youtube.com  
(R.K. Parochie H. Maria  
Magdalena), en  
Omroep Lingewaard TV  
KPN kanaal 1478/Ziggo kanaal 44

Vieringen vanuit de andere  
kerken zijn te volgen via  
[www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)



# MISINTENTIES

De eucharistieviering op zondag (11.00 u.) in de St. Werenfriduskerk in Elst is te beluisteren via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) en te zien via de TV op KPN-kanaal 1478 en Ziggo-via kanaal 44

## Bemmel

Misintenties die bij het centraal secretariaat aangemeld zijn, staan onder betreffende locatie waar de intentie wordt gelezen.

## Doornenburg

**maandag 10 april, tweede paasdag in Haalderen 9.30 uur:** familie Bermel-Hendriks.

**woensdag 12 april in Doornenburg 9.30 uur:** Stef en Anneke Hendriks-Rutjes, Piet Zweers, Mientje Aleven-Hoogveld, Rieky van Kol-Dekkers.

**zondag 23 april in Huissen-Stad:** Frits Mattijssen, familie Mattijssen-Pruijn.

## Driel

**zondag 2 april:** ouders Bierman-Voorburg, Thé en Dora te Dorsthorst-Essers, Herman Selman, Fia Schuiling, Tonny en Maria te Dorsthorst, Michel Cijs, Diny de Ruijter-van Lieshout, Thea te Dorsthorst-van de Welk, Marijke Nas-van Ettinger.

**zondag 9 april, Pasen:** jaargedachtenis van Bennie en Ita Knuiman. Verder gedenken wij ouders Bierman-Voorburg, ouders Verplak-Schrijner, Steef Schuurman, ouders Peters-Derksen, ouders Lamers-Winterhalter en Koos, ouders Demon-Scholten, Hent en Doortje Cobussen-Joosten, ouders Roelofse-van Maanen, Doortje en Geert van de Welk, Leo en Miep Essers, Dorien van Mullem, Truus Coenders-van de Hof, Annie en Cor ten Westeneind, Marina Rademakers, Riet en Co Rensen, Sien en Herman Fonteijn-van Mullem, Herman Selman, Tonny en Maria te Dorsthorst, Henk en Gerda van Rijsewijk en Bart, Wim van de Horst, Ben Rombouts, Dick en Truus van Rijsewijk, Thea van den Dam, Hans Grimmelt, Greet Wesselkamp-ten Westenend, Leo Knuiman, ouders Krebbeer-ten Broeke, Elly en Theo Schrijner-Krebbeer, Pa en Ma van Veenendaal, Romy en Marieke, Gerrit en Miem Nijs-van Baal, Riet en Leo Linsen, Marijke Nas-van Ettinger, Jan Altink.

**zondag 16 april:** Els Meurs, overleden familie van Kempen, ouders Hermeling-Clappers en Frits en Ria, Thé en Gradeke Goldsmid-Verhoef, familie Janssen-Selman, Tonny en Maria te Dorsthorst, Toos en Geert Joosten, Henk en Gerda van Rijsewijk en Bart, Marijke Nas-van Ettinger.

**zaterdag 29 april:** Piet en Aleid van Bentum-Sloot, familie Bennik-Barends, Doreen Smits, Piet en Anneke Joosten, Stien Menting-Zwartkruis, Tonny en Maria te Dorsthorst, Jan en Corrie Meurs, Henk en Gerda van Rijsewijk en Bart, Thea te Dorsthorst-van de Welk, Marijke Nas-van Ettinger.

## Elst

**zondag 2 april, Palmzondag:** Jo de Swart, Diny Rewinkel-Kampshoff, pastor Nol Sales, George Teunissen, Diny Vreman-van Brandenburg, Cok Kremers, Henk Willemsen, ouders Willemsen, ouders Van Schaijk

**donderdag 6 april, Witte Donderdag:** geen intenties aangemeld.

**zaterdag 8 april, paaswake:** geen intenties aangemeld.

**zondag 9 april, Pasen:** Gert en Wil Lensen-Wiendels, vader en moeder Roelofs, pa en ma Pietersz-Schoon, moeder Joosten, vader en Kiki, Paula en Ben Burgers-van de Logt, Hans Roelofs, Jan en Metha Kieft-König, George Teunissen, Diny Vreman-van Brandenburg, Diny Rewinkel-Kampshoff, ouders Cornelissen-Hartjes, pastor Nol Sales, Jan Braam, Jaap Elings, ouders Wels-te Boekhorst en zoon Willem, ouders Razing-Martens.

**maandag 10 april, tweede paasdag:** geen intenties aangemeld.

**zondag 16 april:** jaargedachtenis van George Teunissen, jaargedachtenis van Han Arns, jaargedachtenis van Truus Schaars-Vens, jaargedachtenis van Ann Houterman-Mattijssen. Verder gedenken wij Gerrit Kienhuis.

**zondag 23 april, Eerste Heilige Communie:** jaargedachtenis van Joop van de Hoef. Verder gedenken wij Jan Braam, Henk Willemsen, ouders Willemsen, ouders Van Schaijk.

**zondag 30 april:** jaargedachtenis van Dina Verborg-van Duuren, jaargedachtenis van Ans van de Hoef-Bijvoet. Verder gedenken wij familie Van Hooydonk-Hager, familie Van Rossem, Jo de Swart.

## Gendt

**zaterdag 1 april in Haalderen:** Gerrit Rensen.

**donderdag 6 april, Witte Donderdag in St. Jozef:** Frits Botterblom, Lies Hubbers-Goossen, Chris Schouten, Trude Teunissen-Scholten, Gerd Walravens, Jan van Deelen, Maria Donnelly-Melchers, Gerrit Rensen, Annie Huting, Lies Bisseling-Vermeulen, Koos Witjes, Riet Rensen-de Jong, Henriëtte Kuster Janssen, Bep Janssen-Gerritsen, Jo Schennink, Riet Claassen, Leny van Oostwaard-Giessen, René Eeuwes, Wim Huisman, Riek Driessen-Peters, Annie van Moerkerk-Teunissen, Dieneke Schaars-Rasing, Fientje Rooding-Bergervoet, Gerrit en Tonny Bootlink-Vos.

**zaterdag 8 april, paaswake in St. Jozef:** Riet Bolder-van Heck, Frits Botterblom, Lies Hubbers-Goossen, Chris Schouten, Trude Teunissen-Scholten, Henny en Gert Teunissen-Kersten, Gerrit Rensen, Gerd Walravens, Jan van Deelen, Maria Donnelly-Melchers, Annie Huting, Lies Bisseling-Vermeulen, Theed Melchers, Koos Witjes, Riet Rensen-de Jong, Henriëtte Kuster Janssen, Bep Janssen-Gerritsen, Jo Schennink, Riet Claassen, Leny van Oostwaard-Giessen, René Eeuwes, Wim Huisman, Riek Driessen-Peters, Annie van Moerkerk-Teunissen, Dieneke Schaars-Rasing, Fientje Rooding-Bergervoet Gerrit en Tonny Bootlink-Vos, Gerrit Rensen.

**maandag 10 april, tweede paasdag in Haalderen:** Joris Claassen.

**zaterdag 22 april in Haalderen en St. Jozef:** Riet Bolder-van Heck, Frits Botterblom, Henk en Anneke Huting-Bekker, Thé Claassen.

**woensdag 26 april in parochiecentrum:** Frits Botterblom, Riet Bolder-van Heck, Trudie Roelofs-Janssen, Wim de Beijer, Doortje Derks-Drost, Ria Janssen Geveling, Ton Cornelissen-Kersten, Joke van Meekeren-Arends, Hans van Meekeren, Henk en Anneke Huting-Bekker, Lies Hubbers-Goossen, Rika Kregting-Hendriks, Chris Schouten, Annie van den Brink-Peek, Luc Meijer, Gerd Walravens, Jan van Deelen, Maria Donnelly-Melchers, Lies Bisseling-Vermeulen, Theed Melchers, Koos Witjes, Riet Rensen-de Jong, Henriëtte Kuster Janssen, Bep Janssen-Gerritsen, Jo Schennink, Riet Claassen, Leny van Oostwaard-Giessen, René Eeuwes, Wim Huisman, Riek Driessen-Peters, Annie van Moerkerk-Teunissen, Dieneke Schaars-Rasing, Fientje Rooding-Bergervoet.

**zaterdag 29 april in Haalderen:** Henk en Anneke Huting-Bekker, Joke van Meekeren-Arends, Hans van Meekeren, Ine van Meekeren-Teeuwse.



## Haalderen

**zaterdag 1 april:** Riek Vernooy, Gert en Toos Alofs-Rijcken, Gerd Spanbroek en Koos Spanbroek-Verhagen.

**maandag 10 april, tweede paasdag:** Cor van Moerkerk, familie van Moerkerk-Wismans, Piet Demon, ouders Demon, Ria, Mimi, Wim, Geert, Toon en Wilma, Jo Derksen, Riek Derksen-Vonk en Annie, Jan Janssen, Geert Duijf, Dina Rutjes-Wassink, Gerd Janssen, ouders Berndsen-Marissink.

**zaterdag 15 april:** Gert en Toos Alofs-Rijcken, ouders Spanbroek-Razing en Bep, Antoon te Dorsthorst en Marie te Dorsthorst-de Haas, Bernard te Dorsthorst en Aleida te Dorsthorst-Claassen, Rinus Bastiaansen

**zaterdag 22 april:** pastoor Terhorst.

**zaterdag 29 april:** jaargedachtenis van Nel Nieuwenhuis-Scholten.

## Herveld

**zaterdag 1 april:** jaargedachtenis van Hennie van Elk. Verder gedenken wij Mimi Daams-Schaars, Wim en Ada Giesbers-Peperkamp, Ben en Wilhelmiën van Hal-Ticheloven, Toos Mathijssen-Hoogveld, Willy Merkus-Huijbers, Theo Tilleman, Rika van Wissing-Jansen, Tom de Wit.

**zondag 9 april, Pasen:** jaargedachtenis van Wim Latta. Verder gedenken wij Mimi Daams-Schaars, Wim en Ada Giesbers-Peperkamp, Ben en Wilhelmiën van Hal-Ticheloven, Toos Mathijssen-Hoogveld, Willy Merkus-Huijbers, Theo Tilleman, Annie Veens-Menting en Martinus Veens, Rika van Wissing-Jansen, Tom de Wit.

**zaterdag 22 april:** Mimi Daams-Schaars, Wim en Ada Giesbers-Peperkamp, Ben en Wilhelmiën van Hal-Ticheloven, Theo Tilleman, Tom de Wit.

## Heteren

**zondag 2 april:** Trudy Rombouts, ouders Dijkmans-van Groesen en zoon Sjaak, Gerardus Roes en Jeanette v/d Heijden, Wilhelmus Roes en familie, Stephanus Roes en Theodora Ockhorst, Deken Roes en familie, familie Eulink-Peters, Rob Liethoff, Henk Holleman, ouders Daniël-Rutten.

**zondag 9 april, Pasen:** Ruth en Annie Cobussen-Joosten en kleindochter Daniëlle, ouders Daniël-Rutten, Wim Polman en zoon Grady, Nicolaas Methorst, Gerben Terpstra, ouders Dijkmans-van Groessen en zoon Sjaak, ouders Roos-Weijman en zonen Hennie, Jan en Bert, Wim Engelen, Betsy Geerdink, familie Eulink-Peters, Grada Eulink, Willie en Corry Menting-de Bruin, Nel Heijmans-Neijenhuis, Rob Liethoff, Henk Holleman, Jan Vermeulen, Leo Niels, ouders Vos-Selman, Jan en Annie Stokman.

## Angeren - Huissen-Stad - Huissen-Zand

**zondag 2 april:** Berendina Wezendonk-Huisintveld, Geert Bos, Piet Driessen, Jeroen Arends, Nellie Janssen-Kersten, Miranda Peek, Theo van Lent, Loes Mom, Annie Peters, Betsie Roelofs-Willemsen, Gerrit Bles en zoon Frank, An en Antoon Veenhuis, Carin Joosten-Bos, Henk Leijser.

**zaterdag 8 april, paaswake:** Geert Bos, Piet Driessen, Jeroen Arends, Miranda Peek, Theo van Lent, An en Antoon Veenhuis.

**zondag 9 april, Pasen:** Berendina Wezendonk-Huisintveld, Geert Bos, Theo van Lent, Loes Mom, Annie Peters, Betsie Roelofs-Willemsen, familie Scholten-van Gellecum, Joop Meijer, pastoor Hofstede, ouders Gerritsen-Arts, Jan, Geert en Liesbeth.

**zondag 16 april:** Geert Bos, Loes Mom, Annie Peters, Betsie Roelofs-Willemsen.

**zondag 23 april:** Loes Mom, Annie Peters, Betsie Roelofs-Willemsen, Geert Bos, familie Scheers-van Kempen.

**zondag 30 april:** Loes Mom, Annie Peters, Betsie Roelofs-Willemsen, Geert Bos, Jan Zweers en Greet Zweers-Makker.

## Indoornik

**zaterdag 1 april:** jaargedachtenis van Theo Hendriks. Verder gedenken wij Wim de Ruijter, Nel Rutjes-van Baal, Sjra Evers, Cor, Henk, Wim, Diny en ouders de Ruijter-Leenders, Klasiënius IJkhout.

## Lent

**zondag 9 april, Pasen** Jaargedachtenis van Riek van Kempen-de Beijer. Verder gedenken wij Joke Jansen, familie Hofs-Boekhoorn, Chris Disveld, Tonny en Bertus Lintsen, Anton Natrop, Riet Janssen-Boerboom, Jan Janssen, Geert en Riet Martens-Tillemans en familie Peters-van Marwijk, Jan Janssen.

**zaterdag 15 april:** Anton en Diny van Kempen, Dries en Fien Willemsen-van Kempen, Gerard van Kempen, Joke Jansen, Ineke Wilderom-Berndsen, Theo Meewsen, Anton Natrop, Jan Janssen.

**zondag 30 april:** Joke Jansen, Anton en Diny van Kempen, Dries en Fien Willemsen-van Kempen, Chris Disveld, Tonny en Bertus Lintsen, Anton Natrop.

## Oosterhout

**zaterdag 1 april:** jaargedachtenis van Wim Repkes. Verder gedenken wij familie Repkes-Geurts.

**donderdag 6 april, Witte Donderdag:** Betsie van Antwerpen, Huib Broos, Piet Bleeker, Nel Coenen Dekkers, Fried en Annemarie Daniëls-Spaan, mevrouw van Kempen-Roelofs.

**zaterdag 8 april, paaswake:** jaargedachtenis van ouders van de Laak-Bekker, jaargedachtenis van Henk en Grada Potjens-Teunissen. Verder gedenken wij Theo Beekhuizen, Henk Borgonjen en Dora Borgonjen-Lanters, Tonny en Bertus Lintsen, Emmy Derksen-Veens, Piet Derksen, Wim Folker, ouders Roelofs-Rikken en familie, Cis Maassen-Rikken, Jan en Marga van Woerkom-Okhuizen, Geert en Nel Bouwman-Hendriks en dochter Anita, Marietje Roelofs-Huisman, Wim en Riekje Lintsen-Dulos.

## Valburg

**zaterdag 1 april, woord- en communieviering:** Wij gedenken Herman van Noordenburg en Willy van Noordenburg-van Meurs, Petrus Bernardus Schouten, Doortje Berns-van Antwerpen, Henk Berns, Wim ten Broek en Doortje ten Broek-van Elferen, Eef van Dijk, Jan Jansen, Frans Janssen en dochter Trudie, Cor Potjes en zoon Vincent.

**zondag 9 april, Pasen:** uit dankbaarheid bij gelegenheid van een zestigjarig huwelijk. jaargedachtenis voor Theo Driessen, Henk van Elferen, Maria Elisabeth van Elferen-Krijnen, Grad Knipping, Jan van Noordenburg, Zus van Noordenburg-Holleman, Marian Eulink-Peters, Theo Schouten, Thecla Janssen-de Vent. Verder gedenken wij Herman van Noordenburg en Willy van Noordenburg-van Meurs, Petrus Bernardus Schouten, Doortje Berns-van Antwerpen, Henk Berns, familie Berns-Arts, Wim ten Broek en Doortje ten Broek-van Elferen, André en Toos Cornelissen, Thea Lutjenhuis, familie Driessen, familie Philipsen, familie van Elferen-Krijnen, pastoor Engelen, familie Willemsen-Rikken, Rieky Kahn-Jansen, Willy Jansen-Meurs, Piet van den Berg, Tiny van den Berg-Magielsen, Frans Janssen en dochter Trudie, ouders Veggelers-Janssen, Anneke Geurts-Knipping, Toos Knipping-Jansen, Annie Lenssen, ouders Van de Logt-Broekman, ouders Matijssen-Kuijf en dochter Karin, Cor Potjes en zoon Vincent, Ben Ras, pastoor Scholten, ouders Schouten-Krijnen en zoon Jan, Henk Slebus en Annie Slebus-Hendriks, Wim Slebus en Willie Slebus-Hasselbach, Jan Spaan, ouders Spaan-Turk, Jos en Hennie Verhoeven, Wim en Fie Verhoeven.

**zaterdag 22 april, woord- en communieviering:** jaargedachtenis voor Doortje Berns-van Antwerpen. Verder gedenken wij Herman van Noordenburg en Willy van Noordenburg-van Meurs, Petrus Bernardus Schouten, Henk Berns, Doortje Maassen, André en Toos Cornelissen, Anneke Geurts-Knipping, Cor Potjes en zoon Vincent, André Verhoeven.



## Doordeweekse vieringen

<b>maandag</b>			
Elst	09.00	kerk	elke maandag (10/4 vervalt)
Heteren	19.00	Liefkenshoek	elke maandag (10/4 vervalt)
<b>dinsdag</b>			
Haalderen	09.00	kerk	elke dinsdag
Huissen	19.00	dagkapel, rozenkrans	elke dinsdag
Oosterhout	09.00	kerk	1e dinsdag van de maand
<b>woensdag</b>			
Angeren	09.30	Dorpshuis	1e woensdag van de maand
Doornenburg	09.30	kerk	2e woensdag van de maand
Gendt	09.30	dagkapel	4e woensdag van de maand
Huissen-Zand	09.30	dagkapel	3e woensdag van de maand (19/4 vervalt)
Lent	19.00	St. Jozef	2e woensdag van de maand
<b>donderdag</b>			
Huissen	09.00	dagkapel	elke donderdag
<b>vrijdag</b>			
Valburg	09.00	kerk, rozenkrans	elke vrijdag (7/4 vervalt)
Valburg	09.30	kerk	elke vrijdag (7/4 vervalt)

### Biechtgelegenheid

Elke eerste zaterdag van de maand is er gedurende de openstelling van de St. Werenfriduskerk in Elst van 13.30 tot 15.30 uur gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.

## Doopdata in de komende periode

### St. Werenfriduskerk Elst

zo. 4 juni 13.00 uur pastor V. Bulthuis  
zo. 2 juli 13.00 uur pastor V. Bulthuis

### O.L.V. van Zeven Smartenkerk Haalderen

za. 10 juni 15.30 uur pastoor K. Donders

### O.L.V. ten Hemelopnemingkerk Huissen

za. 8 juli 15.30 uur pastoor K. Donders

## Gedoopt in de afgelopen periode:

### St. Werenfriduskerk Elst

zo. 5 maart Felix Evers, Valburg  
Damian Spaan, Nijmegen

## Huwelijk

**ma. 13 februari** Sabrina van Reem & Miko van der Heijden  
Zij zijn getrouwd in de O.L.V. van Zeven Smartenkerk Haalderen

## Overledenen in de afgelopen periode

(t/m 14 maart)

Wim Huisman	75	Gendt
Riek Driessen-Peters	85	Gendt
Marijke Nas-van Ettinger	78	Driel
Dineke Schaars-Rasing	96	Gendt
Marietje Gertsen-Janssen	92	Angeren
Jan Janssen	89	Lent
Mimi Daams-Schaars	89	Herveld
Wil Bertels	82	Huissen
Mia van de Wetering-van Rijsewijk	88	Huissen
Els Jansen-van der Heijden	86	Lent
Tilly Trijbels-Stins	83	Lent
Kitty van de Geer-Grol	89	Lent
Tonnie Damen-Knippling	85	Elst
Wim Slendebroek	85	Driel
An Smits-van Baal	89	Heteren



R.K. parochie  
**H. Maria  
Magdalena**



# Herveld St. Willibrordus

Hoofdstraat 155 A, 6674 BC Herveld  
locatieherveld@rkparochiemariamagdalena.nl  
IBAN: NL59 RABO 0133 9095 30

## Contact

Locatiepastoraat: Gerard Rothoff, 0488 - 42 01 07  
Parochieblad: Paul Kogels, 0488 - 45 35 26  
SintWillibrordus@gmail.com



Ans Geritsen

Jolanda van Marwijk

Monique Nijenhuis

Gerard Rothoff

## Openstelling secretariaat

De eerste woensdag van de maand hebben we weer ons inloopuur voor eenieder die daar behoefte aan heeft. U kunt dan bij ons terecht voor vragen, het afgeven van een intentie of zomaar een praatje. De koffie staat altijd klaar tussen 10.30 en 11.30 uur.

## Kerk open

Iedere woensdagmorgen is de kerk van 10.00 tot 11.30 uur open voor stilte en gebed, of om een kaarsje op te steken.

## Bloemen en bezoek

De bezoggroep brengt graag bij iedereen die ziek is of het even moeilijk heeft een bloemetje. Neem gerust contact met ons op.

## Betuwse processie naar Kevelaer

Op zaterdag 13 mei gaan we met de bus vanuit de Betuwe met een groot aantal pelgrims op bedevaart naar Kevelaer. Vanuit Herveld hopen we met velen te gaan. Het thema dit jaar is 'Heb vertrouwen! Hier ben ik.'

Deze bedevaart voor jong en oud sluit aan bij Kevelaer als plek waar de Moeder Gods wordt vereerd. Een plaats om verdriet en verlies bij Maria neer te leggen, te bidden om kracht en om Maria te danken.

## Programma

- 09.30 uur plechtige hoogmis in de basiliek.
  - 13.30 uur Mariaviering in de basiliek.
  - 14.00 uur Inleiding op grote en kleine kruisweg.
  - 16.30 uur Marialof in de basiliek.
- Aansluitend serenade op het plein bij de basiliek.

De bussen om de pelgrims naar huis te brengen staan vanaf 18.30 uur op de parkeerplaats.

Het definitieve programma staat op de uitnodiging.

De kosten voor deelname zijn:  
volwassenen € 20,- en kinderen tot 12 jaar € 10,-

U kunt zich opgeven tot en met zaterdag 29 april bij:

- Maria Tacke, St. Willibrordusstraat 40, Herveld, 0488 - 42 04 87 (bij voorkeur na 18.00 uur).
- Monique Nijenhuis, Constantijnstraat 7, Andelst, 0488 - 45 28 27.

Een opgaveformulier vindt u als bijlage bij deze Ankerplaats.

Gaat u mee dit jaar?

Maria Tacke en Monique Nijenhuis

## Vermelding misintenties

Het aanvragen van een misintentie voor de St. Willibrorduskerk kan met onderstaand formulier. Dit formulier kunt u in de brievenbus naast de deur van de kerkzaal in Herveld doen. Intenties die vóór 30 maart in de brievenbus worden gedaan, komen in Ankerplaats van mei te staan. Dit heeft te maken met de verwerkingstijd van de kopij voor Ankerplaats.

Wilt u uw telefoonnummer of e-mailadres in op het formulier? Dan kan ik bij eventuele vragen even contact met u opnemen. U kunt er gerust van uitgaan dat uw misintentie in de juiste viering wordt voorgelezen als u de intentie minimaal een week voor de viering in de brievenbus hebt gedaan.

Rina van Workum, familievworkum@gmail.com

## Aanvraagformulier intenties en jaargedachtenis (tarief 2023: € 10,- per intentie/jaargedachtenis)

Intentie voor: [naam] .....

Datum: ..... Jaargedachtenis: ja/nee

of [aantal] ..... vanaf startdatum: ..... - ..... - 2023

Opgegeven door: [naam] ..... [datum] ..... - ..... - 2023

Telefoonnummer/e-mailadres .....

Formulier in gesloten envelop in de brievenbus naast de toegangsdeur van de kerkzaal Herveld (min. één week van tevoren)

**Betaling:** bij voorkeur overmaken op IBAN NL59 RABO 0133 9095 30 t.n.v. Parochie H. Maria Magdalena o.v.v. misintenties St. Willibrordus Herveld of in contanten bijvoegen bij dit formulier **Voor vragen:** Rina van Workum, familievworkum@gmail.com, 0488 - 45 16 86.

## Huissen-Stad O.L.V. ten Hemelopneming

Langekerkstraat 10a, 6851 BN Huissen  
locatiehuissen@rkparochiemariamagdalen.nl  
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

### Contact

Pastoraatsgroep: Anja Zweers, 06 - 2127 3756  
Caritaswerkgroep: Wim van Baal, 026 - 325 23 00  
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl  
Locatiesecretariaat open: wo van 10.00 - 12.00 uur,  
vr van 10.30 - 12.00 uur

## Huissen-Zand HH. Martelaren van Gorcum

Van Wijkstraat 35, 6851 GL Huissen  
locatiehuissen@rkparochiemariamagdalen.nl  
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

### Contact

Pastoraatsgroep: Nel Willemsen, 026 - 325 01 03  
Caritaswerkgroep: Wim van Baal, 026 - 325 23 00  
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl  
Locatiesecretariaat open: di en vr van 9.30 - 11.30 uur

## Angeren St. Bavo

0481 - 45 13 71  
locatiehuissen@rkparochiemariamagdalen.nl

### Contact

Caritaswerkgroep: Ans Eeuwes, 026 - 325 21 94  
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl



Stefan Franken



Jan Wannet



Nel Willemsen



Anja Zweers



## Kruisweg Goede Vrijdag

Op vrijdag 7 april om 15.00 uur is er in de kerk van O.L.Vrouw ten Hemelopneming te Huissen een bijzondere kruisweg. Voorganger is parochiemedewerker John Rademakers, bekend van het senioren-pastoraat.

Hij neemt ons mee naar de betekenis achter iedere statie en verklaart hoe deze beelden nog steeds zeggingskracht hebben in ons eigen leven. Er worden passende liederen gezongen door Helma van Lent met orgelspel van Thera Stipkes-van Lent. Neemt u zelf een bloem of bloeiend takje mee om bij het kruis te leggen? U bent allen van harte welkom.

Op deze foto zien we leden van de ziekenbezoekgroep drukdoende met het maken van een lichtje voor de vele zieken uit Huissen. Het licht dat past in de kersttijd maar zeker ook in deze periode rond Pasen zal in menig huis warmte brengen. Fijn dat er zoveel mensen naar elkaar omzien!

## Heteren O.L.V. Onbevlekt Ontvangen

Kerkplein 1, 6666 AK Heteren, 026 - 472 36 39  
locatieheteren@rkparochiemariamagdalen.nl  
IBAN: NL52 INGB 0000 8894 47  
Kerkbalans: IBAN: NL89 RABO 0133 9507 00

### Contact

Pastoraatsgroep: Marian Heering, 026 - 472 26 08  
Parochieblad: Corina Vos, 06 - 2054 4726, corinavos@hgnet.nl  
Locatiesecretariaat bereikbaar telefonisch of per mail.  
026 - 472 36 39



Marian Heering



Pascal Kuijper



Gerben Sikkes

Zondag 9 april (eerste paasdag) is er in onze kerk een eucharistieviering waarin pater Frans Bomers voorgaat en het koor Cantorum zingt. Aanvang 9.30 uur.

## Secretariaat

Het secretariaat van onze geloofsgemeenschap is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar 026 - 472 36 39 of mail naar [locatieheteren@rkparochiemariamagdalen.nl](mailto:locatieheteren@rkparochiemariamagdalen.nl). Een briefje in de brievenbus mag ook altijd.

## Viering

Zondag 2 april is er om 9.30 uur een woord- en communieviering in onze kerk. De viering wordt voorgedaan door de LWG, er is samenzang en Harry Wassenberg begeleidt de viering muzikaal.



## Vieringen Liefkenshoek

De vieringen in zorgcentrum Liefkenshoek beginnen om 19.00 uur.

De voorgangers in april zijn:

- 10 april Geen viering vanwege tweede paasdag
- 17 april LWG Driel
- 24 april Dominee Ella Kamper

Op maandag 3 april is er geen reguliere r.-k. kerkdienst, maar in plaats daarvan is er een oecumenische paasviering die door de drie kerken van Heteren wordt verzorgd. Aanvang van deze viering is 18.30 uur. Na afloop van de viering is er de mogelijkheid om gezamenlijk te genieten van een kop koffie of thee met iets lekkers.

U bent van harte uitgenodigd.

## Indoornik H. Johannes de Doper

Campmanplein 8, 6668 AJ Indoornik  
locatieindoornik@rkparochiemariamagdalena.nl  
IBAN: NL12 RABO 0133 9092 12



Henk Berns

Casper van Elk

Ans Jurrius

Jaques Peeters

## PCI / Bezoekgroep

Bent u ziek, of heeft u gewoon behoefte aan bezoek? Of weet u, dat iemand uit uw omgeving behoefte heeft aan bezoek. Laat het ons weten, dan kunnen we actie ondernemen. Contactpersoon: Annemiek Lamers, tel: 0488 - 49 14 57, [hjclamers@hotmail.com](mailto:hjclamers@hotmail.com)

## Vervoer naar kerk

Wilt u graag in het weekend naar de kerk, maar heeft u geen vervoer? Laat het ons weten, dan proberen we vervoer voor u te regelen.

Contactpersoon: Sjaak de Ruijter, tel: 06 - 1045 2200,  
email: [sjaakderuijter@outlook.com](mailto:sjaakderuijter@outlook.com).

Opgave graag uiterlijk op de vrijdag voor het desbetreffende weekend.

## Agenda

- 1 april Werken aan de kerk voorjaar palmzaterdag
- 1 april Gebedsviering
- 6 april Ouderendag Witte Donderdag
- 13 mei Gebedsviering

Elke zondag is er in Elst een eucharistieviering.

## Kevelaer

**De Betuwse processie naar Kevelaer is dit jaar op zaterdag 13 mei. Wij hopen natuurlijk dat vanuit Heteren vele pelgrims met ons meegaan.**

Vanuit Heteren met de bus kunt u zich opgeven bij:

- N. Driessen, Hyacintenstraat 63, Heteren, tel. 026 - 472 29 01
- T. Burgers, Steenoord 14, Heteren, tel. 026 - 472 2 024.

Opgeven kan tot en met 29 april en de kosten zijn: volwassenen € 20,-, kinderen tot 12 jaar € 10,-.

## Contact

Locatiepastoraat: José van Elk, 06 - 5188 1532, [van.elk@planet.nl](mailto:van.elk@planet.nl)  
Henk Berns, 06 - 2865 9904, [h.berns@lijbrandt.nl](mailto:h.berns@lijbrandt.nl)  
Caritaswerkgroep: Annemiek Lamers, 0488 - 49 14 57,  
[hjclamers@hotmail.com](mailto:hjclamers@hotmail.com)

## Rooster

Datum:	zaterdag 1 april	zaterdag 13 mei
Tijdstip:	19.00 uur	19.00 uur
Viering:	gebedsviering met koor	gebedsviering met koor
Voorgangers:	Henk Berns en Annemiek Lamers	Henny van Lanen en José van Elk
Koster:	Henk Lamers	Casper van Elk
Koffie schenken:	Bert en Bernadette van Meerten	Theo en Mariette Schoenaker
Gastvrouw/heer:	José van Elk	Annemiek Lamers

Op donderdag 6 april is er om 9.30 uur een ouderendagviering waarin John Rademakers voorgaat. U bent van harte welkom.

## Palmpasen

**Op deze dag wordt de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. De vele pelgrims, die vanwege Pesach, het joods feest van de ongezuurde broden (joods Pasen), in de stad waren, verwelkomden hem met palmtakken.**

In de middeleeuwen kenden veel Europese steden palmpaasprocessies, waarin Jezus' intocht in Jeruzalem werd nagebootst. Optochten van kinderen die achter een fanfarekorps aanlopen met palmpaasstok, zijn in bepaalde delen van Nederland daar een overblijfsel van. De palmpaasstokken zien er per regio anders uit, wel vaak met een haantje van brood, groene takjes, gekleurde eieren, slingers en kransen met snoep.

Op Palm- of Passiezondag begint de Goede Week. Dit is de zesde zondag van de veertigdagentijd en eindigt met paaszaterdag. In die week wordt het lijden en sterven van Christus herdacht. Witte Donderdag, Goede Vrijdag en paaszaterdag vormen het hoogtepunt van de voorbereiding op Pasen.

De benaming Goede Week verwijst naar het gegeven, dat de dood dankzij Jezus definitief overwonnen is. Op Palmzondag is de palmwijdung. Deze herinnert aan het gejuich, waarmee men Jezus bij zijn intocht ontving. Echte palmtakken zijn takken van de palmboom of olijfbom. Palmen zijn het symbool voor de koning, terwijl olijftakken het symbool zijn van de vrede, die door de koning wordt gebracht.

In onze streken worden de palmtakken vervangen door takjes van allerlei andere altijd groene struiken of bomen. Vroeger hing men de palmtakjes boven of naast de huisdeur of bracht ze naar het kerkhof of naar een pas omgeploegde of met koren ingezaaide akker. In enkele streken bestaan die gebruiken nog. Geschikte plaatsen in huis om de palmtakjes op te hangen zijn: achter het kruisbeeld of boven een deur.

De palmtakjes voor Indoornik worden tijdens de eucharistieviering op Palmzondag in Elst gewijd en zijn vanaf maandag 3 april af te halen in onze Mariakapel.

---

## Werk aan de kerk

**Op zaterdag 1 april houden we weer een 'werk aan de kerk'-dag. Deze dag die altijd in oktober (de zaterdag voor Allerzielen) en april (palmzaterdag) wordt gehouden, is in het leven geroepen om wat grotere klussen met een grotere groep mensen aan te pakken, maar is ook bedoeld om elkaar weer te ontmoeten en in gesprek te gaan tijdens het klussen.**

Op 1 april staan vanaf 8.30 uur de koffie en thee klaar. Rond 9.00 uur beginnen we. Er moeten schoonmaakklussen in de Ontmoeting en de keuken worden gedaan, ook is het kantoor toe aan een poetsbeurt. Voor wie liever buiten bezig is: onder leiding van Jacques Peeters wordt het kerkhof en rondom de Mariakapel alles opgeschoond en aangeharkt, zodat alles er voor Pasen weer spic en span uitziet. Om 10.30 uur drinken we koffie met wat lekkers en tussen de middag wordt er gezorgd voor soep, broodjes en fruit. Na de lunch worden de laatste zaken opgeruimd en sluiten we af.

Vind je het belangrijk dat het kerkhof er netjes uitziet en vind je het leuk om samen met anderen wat klussen op te pakken: je bent meer dan welkom. Wil je eerst meer informatie, bel gerust: Henk Berns, 06 - 2865 9904 of José van Elk, 06 - 5188 1532

---

## Actie Kerkbalans

**Bij de bezorging van het vorige parochieblad hebt u een envelop met informatie over deze actie ontvangen. Als geloofsgemeenschap van Indoornik maken we geen gebruik meer van onze kerk maar van het mooie gebouw achter de kerk, genaamd De Ontmoeting dat uitsluitend bestemd is voor onze gemeenschap.**

We gebruiken die ruimte voor alle samenkomsten zoals een keer per maand de woord- en gebedsviering. Zo kunnen we nog steeds een geloofsgemeenschap zijn. Het geeft verbinding als we er voor elkaar kunnen zijn en als we voor elkaar kunnen zorgen. Dat verbinding belangrijk is ervaren we vooral in tijd van ziekte en eenzaamheid.

De opbrengst van Kerkbalans is voor onze geloofsgemeenschap in Indoornik. In 2022 hebben we hierdoor diverse activiteiten kunnen realiseren.

Dit jaar willen we uw kerkbijdrage gebruiken voor:

- Onderhoud kerkhof en Mariakapel.
- Voor de maandelijksse woord- en gebedsvieringen en koffie drinken na afloop.
- Voor de Caritas, voor een bloemetje als we horen dat iemand ziek is.
- Om twee keer per jaar een gezellige dag te organiseren voor oudere parochianen.
- We willen graag een vitrinekast tegen de buitenwand van de Ontmoeting om mededelingen in op te hangen die voor onze geloofsgemeenschap van belang zijn.
- De beplanting en de bloembakken op ons kerkhof worden van tijd tot tijd aangevuld en vervangen.

En zo zijn er nog meer bestemmingen in onze geloofsgemeenschap Indoornik die geld kosten.

Door de actie Kerkbalans kunnen wij iets betekenen voor elkaar. Doet u weer mee?

U kunt de envelop voor Randwijk bij Casper van Elk in de brievenbus doen en voor Zetten bij Henk Berns. Uiteraard kunt u de brieven op de post doen naar een van onderstaande adressen:

- Kerk St Johannes de Doper, Campmanplein 8, 6668 AJ Randwijk.
- Casper van Elk, Bredeweg 5, 6668 AR Randwijk.
- Henk Berns, T.M.C Asserplantsoen 30, 6671 BL Zetten.

Alvast onze dank.

'Samen op weg'-groep Indoornik

---

## Ouderendag

**Het is weer zover. De PCI-groep houdt op 6 april de jaarlijkse ouderendag. De dag begint om 9.30 uur met een woord- en communieviering die wordt voorgedaan door John Rademakers. Wanneer u wilt kunt u de communie ontvangen.**

Na de viering wordt er koffie of thee geschonken met wat lekkers erbij. Onder het genot van een borrel of ander drankje kunt u daarna gezellig met elkaar bij praten over alles en nog wat. We hebben een lekkere paasbrunch voorbereid en deze wordt geserveerd rond 12.30 uur. Het is weer lang geleden maar we houden 's middags een bingo. Er zijn leuke prijzen te winnen. Al met al een leuk programma. De kosten voor deze dag zijn € 6,-.

Kom deze dag en geef u op bij:

Els Berns, 0488 - 45 16 36.

Hennie Menting, 0488 - 49 13 46.

Annemiek Lamers, 0488 - 49 14 57.

Wilt u opgehaald worden? Geef dit dan even op.

De PCI-groep



## Lent H. Maria Geboorte

Pastoor van Laakstraat 42, 6663 CB Lent, 024 - 322 03 60  
locatielent@rkparochiemariamagdalen.nl  
IBAN: NL 96 RABO 0127 9050 49



Petri Bartelds

André Mekenkamp

Jan Hein Natrop

René Wilderom

## In memoriam

Donderdag 23 februari is Jan Janssen overleden op 89-jarige leeftijd. Jan was met zijn prachtige witte bos krullen een graag geziene gast in onze kerk en samenleving.

Hij was ruim veertig jaar koorlid en hij zong een uitstekende baspartij. Hij was ontzettend gek op zijn prachtige tuin en vooral op zijn mooie aronskelken. Hij genoot enorm van zijn dochters en van iedereen die bij hem kwam. Jan rust in vrede. We wensen zijn kinderen en kleinkinderen sterkte toe.

## Woord van de prins

**Lent doar sit musiek ien, Kikkergat is woar ik vier!**

Lieve parochianen,

Zondag 19 februari mocht ik, Prins Berry d'n Lentse zanger, tot bezinning komen tijdens de carnavalsmis in onze kerk. Ik mocht u toezingen met de woorden:

*"Ik bun d'n Lentse zanger  
Carnaval dat is plezier  
Lent doar sit musiek ien  
Kikkergat is woar ik vier  
Ik doe graag un liedje zingen  
Samen zingen is zo fijn  
Riek of erm, kan mij niet schelen  
Jong of oud en groot of klein"*

In deze woorden zit voor mij de kern van het carnaval: samen. Ik heb ontzettend veel plezier mogen beleven aan de gezamenlijke voorbereiding met een enthousiaste werkgroep, aan mijn ontmoeting met het fantastische koor Young at Heart en aan mijn gezellige repetitie met ons Lentse dweilorkest De Loatbloeiërs. Veel dank daarvoor.

Als prins van ons Kikkergat voorop mogen gaan in het feest was een hele eer en ik heb met een fantastisch kabinet van zes dolle dagen genoten. Het moment van bezinning tijdens de carnavalsmis was één van mijn persoonlijke hoogtepunten, mede door de fijne samenwerking met ieder die aan de mis heeft bijgedragen. Het thema van de viering ging over geluk. Ik prijs mij gelukkig dat het Lents carnaval nog bestaat en dat we blij mogen zijn met carnavalsvereniging 't Durstige Bluumke en de kartrekkers die ervoor hebben gezorgd dat we trots mogen zijn op onze optocht en het geweldige feest daarna in de Spil.

Ik voel mij een bevoorrecht mens om als prins zoveel mooie momenten te hebben mogen beleven. Hierbij denk ik onder andere ook aan de bezoeken die wij hebben afgelegd aan verschillende verzorgingshuizen in Lent, Bommel en Nijmegen. We hebben daar laten zien als kabinet oog en aandacht te hebben voor oudere Lentenaren die

## Contact

Locatieraad: Petri Bartelds, locatiemariageboortelent@gmail.com  
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl  
Secretariaat open: vrij. van 09.30 - 11.30 uur  
Caritas Werkgroep: o.a. ouderen en ziekenbezoek.  
caritaslent@gmail.com

helaas niet meer actief aan ons dorpsleven kunnen deelnemen en voor wie ons bezoek vaak mooie herinneringen en soms ook emoties naar boven bracht.

Het deed mij weer beseffen dat een goede gezondheid, zowel fysiek als geestelijk, zo belangrijk is en dat ik dankbaar mag zijn dat mij dit is gegeven. Op naar een nieuw carnavalsjaar met hopelijk wederom een moment van bezinning in de carnavalsmis 2024. Ik kijk ernaar uit. Een feest van verbroedering en gelijkheid. Nu eerst een periode van ontzuichten en vasten, op richting het paasfeest.

Alaaf. Prins Berry d'n Lentse zanger

## Young at Heart

**Young at Heart heeft sinds november een nieuwe dirigent: Conny Burgers. Op de ledenvergadering in februari is besloten om na een proefperiode samen verder te gaan. Daar is het koor erg blij mee.**

Eind september begon de zoektocht naar een nieuwe dirigent. Het bestuur kreeg hulp van de koorleden Anja en Petri. Zij hebben er heel wat uren ingestoken, met telefoontjes plegen en een advertentie plaatsen op een dirigentensite. Daar kwam een aantal reacties op en in oktober zijn er twee repetities geweest met aspirant dirigenten. De koorleden konden hun voorkeur aangeven en daar is Conny uitgekomen. Op deze plek bedanken wij Anja en Petri omdat zij zeer voortvarend te werk zijn gegaan tijdens deze dirigenten-zoektocht.

Conny Burgers studeerde in 1998 af aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem voor het hoofdvak klassieke zang en koördirectie. Zij volgde verschillende masterclasses en trad op als soliste in diverse oratoria en in passies en cantates van Bach.

Zij verleende regelmatig haar medewerking bij diverse Nederlandse koren. Ook geeft zij liedrecitals in Nederland en Duitsland. Naast haar werk als zangeres geeft zij zangles en is zij dirigent bij verschillende koren waaronder nu dus ook Young at Heart. Conny woont met haar gezin in Emmerich (Duitsland).

Het koor staat altijd open voor nieuwe leden. Wees welkom om een repetitie bij te wonen op woensdag van 20.00 - 21.45 uur. Informatie bij ondergetekende op telefoonnummer 024 - 322 53 99.

Hartelijke groet namens het koorbestuur, Saskia Hendriks

## Secretariaat

Ons secretariaat is elke vrijdagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur geopend. U kunt hier binnenlopen met uw vragen of voor het doorgeven van intenties.

Telefonisch zijn wij die ochtend bereikbaar, 024 - 322 03 60.  
U kunt mailen naar locatielent@rkparochiemariamagdalen.nl.

## Oosterhout St. Leonardus

Dorpsstraat 16, 6678 BH Oosterhout, 0481 - 48 12 06  
locatieoosterhout@rkparochiemariamagdalen.nl  
IBAN: NL38 RABO 0139 8049 86

### Contact

Locatiepastoraat: Hans Garritsen, 06 - 3731 9318  
of José van Zoggel, 0481 - 48 37 13  
Locatiesecretariaat: open op maandag van 09.30 - 11.00 uur



Sjaak Aarns

John Blom

Hans Garritsen

Pierre Spaan



Ellen Veens

José van Zoggel

Walter van Zoggel

## Onderhoud kerkhof – oproep vrijwilligers

Vorig jaar is ons kerkhof opgeknapt. We zijn verheugd dat we zoveel positieve geluiden hebben mogen ontvangen. Vooral dat nabestaanden het nu weer prettig vinden om naar de laatste rustplaats van hun dierbare te gaan.

Echter, opknappen is één, het vraagt ook van ons om dit zo te laten blijven. Daarom hebben we al eens melding gemaakt dat we van start willen met een groep vrijwilligers die regelmatig met ons onderhoud wil plegen op het kerkhof. Inmiddels hebben we al een kleine groep vrijwilligers bereid gevonden. Maar graag breiden we deze groep nog uit met anderen uit onze dorpen die hier een steentje aan willen bijdragen.

Heb je interesse, maar wil je eerst meer informatie dan is dat mogelijk. Neem hiervoor contact op met Pierre Spaan, 06 - 1268 1870 of John Blom, 06 - 4988 2609. Of stuur een mail naar: secretariaatoosterhout@rkparochiemariamagdalen.nl. Daarna neemt een van ons contact met je op.

## Secretariaat

Iedere maandag van 9.30 tot 11.00 uur. U kunt er terecht met uw vragen en het opgeven van misintenties.

Informatie: [www.rkparochiemariamagdalen.nl](http://www.rkparochiemariamagdalen.nl).

Onder geloofsgemeenschappen vindt u Leonardus Oosterhout.

Het e-mailadres van onze parochie voor alle berichten is:

[locatieoosterhout@rkparochiemariamagdalen.nl](mailto:locatieoosterhout@rkparochiemariamagdalen.nl).

## Vieringen St. Leonarduskerk

Maandelijkse dinsdagochtendviering in de dagkapel om 09.00 uur. Op 4 april en 2 mei bent u welkom om deze viering bij te wonen. Na afloop van deze viering is er gelegenheid om onder het genot van een kop koffie bij te praten.

## Goede Week

In de Goede Week zijn er vieringen in onze kerk.

Zaterdag 1 april	19.00 uur	Palmzondagviering.
Donderdag 6 april	19.00 uur	Witte Donderdagviering.
Vrijdag 7 april	19.00 uur	Goede Vrijdagviering.
Zaterdag 8 april	21.00 uur	Paaswake.

## Taizéviering

Zondag 23 april om 11.00 uur wordt er weer een Taizéviering gehouden in onze kerk. De liturgische werkgroep verzorgt deze viering samen met het Leonarduskoor. Het is een viering van zang en gebed. U bent van harte welkom.

## Warme kerk

Als er een viering in onze kerk plaatsvindt, is de temperatuurinstelling 15 graden. Voor de koudere perioden is warme kleding geen overbodige luxe.

## Kleding aangepast

Ellen Veens, lector in de geloofsgemeenschap van de H. Leonardus in Oosterhout had op zondag 5 maart haar kleding aangepast aan de liturgische kleur van de vastentijd.

Ellen Veens met pater Frans Bomers voorafgaand aan de viering.





## Valburg St. Jacobus de Meerdere

Kerkstraat 18, 6675 BR Valburg, 0488 - 41 27 29  
locatievalburg@rkparochiemariamagdalen.nl  
IBAN: NL43 RABO 0152 7022 10 of  
IBAN: NL93 INGB 0000 9322 62



Sjaak Helmink



Aart Pastoor



Angelique Peeters



Wilma van Rossem



Johan Slebus

### Contact

pastoraatsgroep: Sjaak Helmink 06 - 5199 5337  
Locatieraad: Aart Pastoor 06 - 5353 3479  
Wilma van Rossem 0488 - 43 04 11  
Parochieblad: Willy Verhoeven, 06 - 2365 1528  
w.verhoeven@t-mobilethuis.nl  
Secretariaat: eens per twee weken op vrij van 10.00 - 11.00 uur  
en na telefonische afspraak 0488 - 41 27 29

leden. De leden hebben in onderlinge samenspraak besloten met zingen te stoppen. Leeftijd en gezondheid van een aantal leden maakt het koor dermate kwetsbaar dat meerstemmige zang nagenoeg niet meer mogelijk wordt. Nieuwe aanwas is er niet zodat het laatste Valburgse koor ophoudt te bestaan.

We zijn de dames veel dank verschuldigd voor ruim meer dan een halve eeuw zang. Hartelijk dank voor de inzet en betrokkenheid bij de Valburgse geloofsgemeenschap. Bijgaande foto is in mei 2022 genomen bij gelegenheid van de verlate viering (wegens corona) van het gouden jubileum.

## Intenties

Wilt u een intentie opgeven? Neem dan contact op met Willy Verhoeven op 06 - 2365 1528 of wverhoeven038@gmail.com.

## Vrijdagviering

Wekelijks is er op vrijdag om 09.30 uur een eucharistieviering in de kerk. Hieraan gaat vanaf 09.00 uur het rozenkransgebed vooraf. Op vrijdag 7 april, Goede Vrijdag, is er geen viering en vervalt ook het rozenkransgebed.

## Dameskoor stopt

Wanneer u het dameskoor nog een keer wilt horen zingen dan moet u op 9 april naar de kerk komen. Op paaszondag om 9.30 uur ondersteunt het dameskoor voor de laatste keer, na bijna 52 jaar actief te zijn geweest, een viering met haar zang.

Het koor werd in november 1971 opgericht door organist/dirigent Rudy Berns. Destijds startten de dames met ongeveer vijftientig

## Paasviering ouderen

**U bent er inmiddels aan gewend dat rond een kerkelijke hoogtijdag er op de daarop volgende woensdag een ouderenviering is. Georganiseerd door de Werkgroep Caritas.**

In de paasweek van 9 tot 16 april leidt dit in de Valburgse geloofsgemeenschap tot drie vieringen in één week. Daarom heeft de werkgroep besloten af te zien van een speciale ouderenviering op woensdag 12 april. Deze wordt nu samengevoegd met de vrijdagochtendviering van 14 april om 09.30 uur. Voorganger is pater Frans Bomers.

## Locatieoverleg

**Twee keer per jaar komen vertegenwoordigers van werkgroepen en vrijwilligers bijeen in het parochiezaaltje.**

Daar worden de ontwikkelingen uitgewisseld, worden hulpvragen neergelegd en krijgen de deelnemers een update van de parochiële en lokale stand van zaken. Op maandag 27 maart om 20.00 uur is er weer een locatieoverleg.





## ‘Wegen met Zegen’ op Fiets en Wandelbeurs in Utrecht

Op de Fiets en Wandelbeurs, die van vrijdag 24 tot en met zondag 26 februari in de jaarbeurshallen van Utrecht werd gehouden, was ook een ‘Wegen met Zegen’-team aanwezig.

Naast de hallen met stands waar allerlei fiets- en wandelvakanties, fraaie fietsen en kampeermateriaal werden aangeprezen, vond je hier ook het Pelgrimspaviljoen. Margreet Sanders, Patrick Chatelon Counet, Jan Hein Natrop, Jos Kersten, Lies Meuldijk, Corne van Iersel, René Wilderom en Theo Vermaas bemanden wisselend iedere dag de ‘Wegen met Zegen’-stand.

Pelgrims die te voet of op de fiets naar bijvoorbeeld Santiago De Compostella, Rome of zelfs een pelgrimstocht in Japan wilden lopen, konden hier hun inspiratie opdoen. De pelgrims die liever wat dichterbij huis blijven, vonden hier informatie over onder meer de Bronne pelgrimsroute in Heiloo, de kloostertochten naar diverse kloosters en abdijen in Nederland en België en natuurlijk onze eigen pelgrimsroute ‘Wegen met Zegen’ in de Betuwe.

Belangstellenden uit heel Nederland deden onze stand aan, vaak met mooie verhalen over hun ervaringen op de door hen gelopen pelgrimstochten. Voor ons een mooi moment om onze Betuwse route te promoten. Veel folders hebben we uitgedeeld en de nodige wandel- en pelgrimsboeken verkocht en daarmee de pelgrimstocht ‘Wegen met Zegen’ meer bekendheid gegeven.







## Stichting Ewoi tijdens korenmiddag Haalderen

Ewoi is de voortzetting van het werk waarmee een Oosterhouts echtpaar vele jaren geleden in Lodwar, Kenia is begonnen. In verband met hun leeftijd hebben ze de stichting Ewoi opgericht, zodat het werk dat zij zijn gestart, kan worden voortgezet.

Ze zijn ongeveer 25 jaar geleden naar Kenia gegaan en ze wilden de mensen die ze ontmoetten, helpen met hun kennis. Ze hebben een internaat en school met speciaal onderwijs opgericht voor dove en slechthorende kinderen. Er wordt les gegeven door de plaatselijke bevolking, leraren worden daar opgeleid en ook de ouders krijgen les in bijvoorbeeld gebarentaal, zodat ze met hun kind kunnen praten.

En toen ze onderweg waren in dit immense, hete land, ontdekten ze gehandicapte kinderen die ergens buiten bij een hut lagen, maar waar niemand naar omkeek. Ook hun ouders en familie niet. Als je elke dag moet vechten om één maaltijd per dag voor je gezin te vinden, sprokkelhout moet halen om te koken en water over grote afstand met een pot moet halen, kun je je onmogelijk ook nog bezig houden met je gehandicapte kind. Deze kinderen worden nu drie dagen per week naar het Ewoi-centrum gehaald, worden daar verzorgd, er wordt met ze gespeeld, ze krijgen therapie en natuurlijk voedzaam eten. Alle hulp wordt ook hier gegeven door plaatselijke helpers.

En daarnaast leven er in deze omgeving ook veel ouderen die geen familie meer hebben of niet door hun familie kunnen worden onderhouden of zijn achtergelaten. Ewoi bezoekt deze mensen, zorgt ervoor dat ze zeep en af en toe wat kleding krijgen en zorgt tevens voor wat rijst of mais, zodat ze één keer per dag iets te eten hebben. De helpers van de stichting die de gehandicapte kinderen op drie dagen in de week verzorgen, zorgen op de andere twee dagen voor de allerarmste ouderen.

Het is van het begin af aan de bedoeling geweest dat het werk door de mensen daar ter plaatse wordt gedaan, dat de helpers door hun verdiende geld ook in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Geen witte, rijke Europeanen die wel eens even kwamen vertellen hoe het moest, maar met, voor en door de mensen ter plekke.

Dit werk is geheel afhankelijk van giften uit Nederland. Daarom wordt er zaterdag 29 april in de kerk van Haalderen gecollecteerd.

We wensen u een prachtige, muzikale, hartverwarmende middag toe en hopelijk warmt u zich ook aan de gedachte dat - hoe moeilijk de situatie voor vele mensen in Nederland ook is - deze gelukkig nog talloze keren beter is dan in Lodwar en dat wij in staat zijn om daar verbetering in aan te brengen. En hopelijk ervaart u het als hartverwarmend om daar een bijdrage voor te leveren in de vorm van een gift of donatie. Naast contant geld kunt u ook geven door met uw telefoon de QR-code te lezen die in de kerk aanwezig is of via NL05 RABO 0176 9372 77.

En... u hoeft natuurlijk niet op de collectes te wachten: op de website van Stichting Ewoi en in de folder die u in Haalderen kunt meenemen, staan diverse mogelijkheden om onze stichting, [www.stichting-ewoi.nl](http://www.stichting-ewoi.nl) te helpen haar werk te blijven doen.

Laeny Mesicek-Moonen,  
voorzitter (namens een geheel onbezoldigd bestuur)  
[stichting.ewoi@gmail.com](mailto:stichting.ewoi@gmail.com)

## Bijelbrunch 5 maart in Bemmell

Voor de eerste keer schoof ik rond half twaalf aan bij de bijelbrunch in Bemmell en toen ik binnenkwam was er direct een ontspannen en gezellige sfeer. De groep bestond uit twaalf personen en pastor Coby Roelofs had voor ons een pittige tekst voorbereid uit Matteüs 26, 36-46: Jezus in de tuin van Getsemane.

Op weg naar Pasen lazen we het verhaal van Jezus die samen met Petrus, Johannes en Jacobus ging bidden omdat hij zich bedroefd en angstig voelde. Jezus knielde en bad: "Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbij gaan! Maar laat het niet gebeuren zoals Ik het wil, maar zoals U het wilt." Coby legt uit dat Jezus zich verlaten heeft gevoeld en bang was voor wat komen gaat... Maar hij is ook krachtig om dit te volbrengen. Hebben we dat zelf ook niet, als we ons eenzaam voelen door de dood van een dierbare of het gemis van een kind. Het kan ook zijn dat je verdrietig wordt, omdat je dingen die zo gewoon leken, moet loslaten door ouderdom. Denk aan je baan, je huis omdat het niet meer gaat. En altijd zijn we blij mensen om ons heen te hebben door wie we ons door gesteund voelen, we kunnen het niet alleen.

Het was een inspirerende bijeenkomst die werd afgesloten met een heerlijke kop soep en een broodje. Vanuit de pastoraatsgroep heb ik deze werkgroep bezocht en ik kan het iedereen aanraden om een keer aan te schuiven. Wie zegt dat er in onze parochie niet aan verrijking of uitleg van de bijbel wordt gedaan, moet zeker een keer de inspirerende woorden horen van pastor Coby Roelofs; als zij vertelt, is het of je er zelf bij bent.

Anja Zweers

## Parochiebreed projectkoor van start

In het kader van de bevordering van samenwerking binnen onze parochie hebben de dirigenten Diederik Elings en Maarten-Jan Dongelmans de handen ineengeslagen en een projectkoor gevormd dat op 27 april vanaf 20.00 uur het gratis toegankelijke traditionele Oranjeconcert in de Nijmeegse Stevenskerk zal verzorgen.

Het ledental bestaat onder andere uit zangers en zangeressen van Sint-Caecilia uit Elst en Gemengd Koor De Levensbron uit Huissen-Haalderen.

De eerste repetitie is op 1 april. Daarna volgt een try-out in de Huissense stadsparochiekerk, waar het projectkoor op 16 april de viering van 9.30 uur muzikaal zal opluisteren met de Missa Brevis van Jacob de Haan. Deelname aan het projectkoor is gratis.

Inlichtingen via: [mjmdongelmans@hetnet.nl](mailto:mjmdongelmans@hetnet.nl).

### Workshop rozenkrans maken

Onder begeleiding van Corina Vos maakt u op zaterdag 6 mei uw eigen prachtige rozenkrans, samengesteld uit glaskralen.

Zij zal u ook vertellen over de betekenis en de spiritualiteit ervan. Alle materialen zijn aanwezig. Heeft u zelf een mooi kruisje, neemt u dit dan mee: u kunt het in uw rozenkrans verwerken.

De workshop begint om 10.00 uur en wordt gehouden in ontmoetingscentrum De Hoeksteen in Elst. De deelnamekosten bedragen € 15,00. Een lunch is inbegrepen.

U kunt zich opgeven bij Corina Vos via [cvos@rkparochiemariamagdalena.nl](mailto:cvos@rkparochiemariamagdalena.nl) of 06 - 2054 4726.

### Carnaval

Zondag 19 februari vierden de kinderen carnaval tijdens de kinderwoorddienst. Na afloop van de viering hingen zij pastor Victor Bulthuis en dirigent Maarten-Jan Dongelmanns een feestelijke slinger om.

Terwijl het Levensbronnkoor 'Bij ons staat op de keukendeur' zong, liepen de kinderen samen met pastor Bulthuis in polonaise de kerk uit.



### Eerste Heilige Communie

De silhouetten van onze communicanten heeft u misschien al in de kerk zien hangen. 28 kinderen werken sinds het najaar aan het project **Leven om te Delen**.

Ze hebben de kerk bezocht en alle ruimten bekeken, verhalen over Jezus gehoord en gelezen, spijtbriefjes geschreven en verbrand, een spaardoosje gemaakt en samen Kerstmis gevierd – en dan nu nog Pasen. Maar ze hebben vooral veel plezier gehad met elkaar tijdens deze leerzame periode. De feestelijke eerste-communicieviering is zondag 23 april om 11.00 uur in de St. Werenfriduskerk in Elst.



### Activiteiten Goede Week en Pasen

Graag herinneren we de kinderen en hun ouders aan de activiteiten in de Goede Week en met Pasen:

- **Zaterdag 1 april, 14.30 uur:** palmpaasstokken versieren in De Hoeksteen. Graag zelf een stok meenemen, voor een broodhaantje en een snoepslinger wordt gezorgd. Opgeven bij het parochiesecretariaat: [secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl](mailto:secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl) of 0481 - 45 13 71 (keuze 1).
- **Palmzondag 2 april, 10.00 uur:** kinderwoorddienst (de viering begint om 11.00 uur), met palmpasenoftocht naar huize Tertzio.
- **Goede Vrijdag 7 april, 15.00 uur:** kruisweg voor kinderen en ouders in de Maria Geboortekerk in Driel.
- **Paaszondag 9 april, 11.00 uur:** feestelijke viering met kinderwoorddienst. Na de viering paaseitjes zoeken.

### Parochiezondag 2 april

Palmzondag 2 april is een parochiezondag. Hierbij het programma:

- 9.45 uur: Binnenlopen, voor de allerkleinsten is er een crèche
- 10.00 - 11.30 uur: Kinderwoorddienst in De Hoeksteen, met palmpasenoftocht en bezoek aan huize Tertzio
- 10.15 - 10.45 uur: 'Ontmoeten in geloof' voor volwassenen in de kerk. Thema: de Wereldjongerendagen in Lissabon, waar jongere uit onze parochie naartoe gaan
- 11.00 uur: Eucharistieviering met palmtakkenzegening; de kinderen sluiten zich bij de offerande aan
- Vanaf 12.30: Koffie, thee en broodjeslunch





## Kinderwoorddienst

In de Veertigdagentijd maken de kinderen een verteldoos. Hier komt elke zondag een element uit het evangelie bij. We zijn begonnen met zand uit de woestijn, waar Jezus de verleidingen weerstond.

In de week erna is er een steen bijgekomen, aangezien je in de bergen waar Jezus met zijn leerlingen was, vaak stenen aantreft. Het was niet zomaar een steen, maar een happy stone.

De kinderen hebben van witte, kale stenen prachtig versierde exemplaren gemaakt - waarvan er sommige ook uitgedeeld zijn aan parochianen om hen ook te laten stralen net als Jezus op de berg. Het project loopt door tot en met Pasen; dan mogen de kinderen de verteldoos mee naar huis nemen.







# Kinderspágina

## Om te doen: buitenshuis paaseieren zoeken

Je kunt ook samen met je familie en nichtjes en neefjes zoeken. Dat is ook een stuk gezelliger. Ook zijn er veel musea, natuurgebieden, pretparken en meer waar je eieren kunt zoeken. Eieren op papier aan de boom met diverse opdrachten of een zoektocht naar een gouden ei.

## Paasspeurtocht maken

Maak een speurtocht van het zoeken van de eieren. Je kunt een schatkaart maken waar ze liggen. Je kunt dan bijvoorbeeld wat tuin-kenmerken weg laten, zodat de kinderen samen moeten bedenken waar de eieren zijn verstopt. Zo kun je verschillende hints inbouwen. Je verstopt in plastic eieren een aanwijzing naar het volgende ei en op het einde ligt dan een kleine schat met chocolade paaseieren. Of speel het spel 'warm-en-koud' waarbij de kinderen warm worden als ze in de buurt komen van een ei en kouder als ze er verder vandaan raken.

Tot slot kun je foto's maken van waar je de versierde eieren hebt verstopt. Aan de kinderen om de bijbehorende locaties te vinden.



## Mies Muis

Hallo jongens en meisjes, daar ben ik weer.

Ik liep te wandelen in de Gendtse Polder. Daar kwam ik Haas tegen. Haas lag uit te rusten van al haar werk. Ze had voor Pasen heel veel eieren versierd. En natuurlijk sommige ook nog verstopt. Dat eieren versieren doet ze niet voor de lol, hoor. Dat hoort bij de vrolijkheid van Pasen, want Jezus is niet dood maar na drie dagen weer opgestaan. Een verhaal waar je blij en vrolijk van wordt. Het betekent dat de dood niet het einde is van Jezus' leven. Het is een bijzonder verhaal. Zo is een ei ook het beeld van een nieuw begin. Want nadat Jezus is opgestaan, gaat zijn verhalen verder. Over hoe Jezus wilde dat wij voor elkaar zorgen.

Haas vertelde me ook nog dat ze die eieren verstopte. Want dat deed ze niet om jullie te pesten. Of omdat het een leuk spelletje is voor jullie. Nee, het was vroeger heel belangrijk, want zo hoopten de mensen dat het land er heel vruchtbaar van zou worden. En dat er dan extra veel groente en fruit zou groeien, zodat ze het hele jaar voldoende te eten hadden. Dat dit gebeurde in het voorjaar aan het einde van de lange winter, vond Haas heel logisch. Alles begint dan weer te groeien.

Groetjes Mies Muis



## Pieppraat

### Goede Week

Deze week vieren we in de kerk de belangrijke feesten van het jaar. Lees maar eens verder.



### Palmzondag 2 april

Palmzondag is het begin van de Goede Week. Jezus komt op een ezel Jeruzalem binnen. De mensen juichen en zwaaien met palmtakken.

In de kerk worden palmtakjes gezegend. We nemen de takjes mee naar huis om ze bij het kruisje te steken. Kinderen maken een palmpaasstok.



### Witte Donderdag 6 april

Op Witte Donderdag vieren we dat Jezus voor het laatst sedermaal vierde met zijn vrienden. Dat is het joodse bevrijdingsfeest uit de slavernij van Egypte. We staan hier elke keer bij stil als we samen brood delen in de vieringen.



### Goede vrijdag 7 april

Op Goede Vrijdag denken we aan Jezus' dood aan het kruis. Een rare naam voor zo'n verdrietige dag. Toch noemen we deze dag Goede Vrijdag, omdat het niet afgelopen is na deze dag. Lees maar vlug verder.



### Pasen 9 en 10 april

Het is groot feest in de kerk! Jezus is niet dood. Hij leeft!

### Koningsdag 27 april

Geen kerkelijk feest, maar voor alle mensen die in Nederland wonen een speciale dag. De verjaardag van onze koning Willem-Alexander.