



Uitgave van R.K. parochie H. Maria Magdalena. Angeren, Bommel, Doornenburg, Driel, Elst, Gendt, Haalderen, Herveld, Heteren, Huissen-Stad, Huissen-Zand, Indoornik, Lent, Oosterhout, Valburg.

Ankerplaats

Jaargang 6, nummer 8, september 2023



4 Parochiehuis Elst is geopend

Stemmig pand aan de Dorpsstraat biedt onderdak aan alle parochiebrede activiteiten

11 Indruk Wereldjongerendagen

Jongeren uit onze parochie maakten de reis van hun leven naar de WJD 2023 in Lissabon

12 In gesprek met René Niewint

‘Een dirigent is dienstbaar aan de muziek,’ zegt de nieuwe dirigent van koor Voce d’ Amare

COLOFON



R.K. parochie
**H. Maria
Magdalena**

Secretariaat

Secretariaat Markt 7, 6681 AE Bommel 0481 - 45 13 71
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur
Algemene administratie: Maria Bruns, Regina Dominicus en Ellen van Olst
Financiële administratie: Angélique van Appeldoorn en Corina Vos
secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl
www.rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL30 INGB 0001 3056 82
ten name van R.K. Parochie H. Maria Magdalena

Pastorale Wacht 06 - 8365 8220

Parochiebestuur

Pastoor Karel Donders (voorzitter)
Jeannette den Boer-van Treijen (vice-voorzitter)
Theo Peters (secretaris, personeel en vrijwilligers)
Aldo van den Brink (penningmeester)
Patrick Peters (2^e penningmeester)
Gerie Driessen (gebouwen)
Wim Raaijmakers (juridische zaken en kerkhoven)
Vincent Bos (communicatie)
bestuur@rkparochiemariamagdalena.nl

Vertrouwenspersoon

Karin Bernet, 06 - 1276 6045.

Parochiële caritas instelling

NL57 RABO 0103 2676 54 t.n.v. PCI H. Maria Magdalena
PCI.Magdalena@gmail.com.

Redactie Vincent Bos, Victor Bulthuis, Annemarie Buurman, Yvonne van Eldonk, Maria van Engen, Paul Kogels, Henk Peperkamp en Yvonne Vos

Verschijning 10 x per jaar

Kopij sturen naar: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen aan te passen, in te korten óf niet te plaatsen.

Kopij

6e jaargang, uitgave oktober 2023

sluitedatum kopij en inleveren intenties
uiterlijk vrijdag 1 september 2023

6e jaargang, uitgave november 2023

sluitedatum kopij en inleveren intenties
uiterlijk vrijdag 29 september 2023

Bijdrage parochieblad

Vrijwillige bijdrage parochieblad graag overmaken naar rekeningnummer van de betreffende locatie.
(zie hiervoor de gegevens die bij iedere locatie vermeld staan).

Vormgeving en realisatie

Richard van Driel, Drukkerwerk ABC, Doornenburg

VAN DE REDACTIE

Het is zover. De foto op de voorzijde is al een hint. Het verbouwde en danig opgeknapte Parochiehuus aan de Dorpsstraat in Elst wordt geopend. Er is maandenlang keihard gewerkt. Zondag 3 september is het tijd voor feest. Bent u benieuwd naar het resultaat? Kom dan kijken. Het is beslist de moeite waard. Er is veel werk van gemaakt om het Parochiehuus een thuis voor iedereen te laten zijn. Een plek voor ons centraal secretariaat, met kamers voor het pastoraal team, met vergaderruimten. Dit wordt het kloppend hart van onze mooie parochie H. Maria Magdalena. Dit is de plek waar tal van activiteiten worden gehouden en ontplooid. De plaats waar bezoekers zich welkom mogen voelen. Na de viering van 11.00 uur op 3 september wordt de focus gelegd op het Parochiehuus. U leest elders in deze uitgave wat er die dag te doen is.

Als u straks op de laatste bladzijde bent aanbeland heeft u ongetwijfeld gemerkt dat dit parochieblad er anders uitziet. Dat betreft niet de opmaak. Die voelt vertrouwd. Neen, de volgorde van de pagina's is veranderd. Bovendien is het liturgisch rooster anders van opzet, overzichtelijker vooral. Dat heeft te maken met de sluiting van kerken in de voorbije jaren. Er zijn op minder plekken vieringen. Nu kunt u per dag zien welke vieringen er zijn. Dat is wel zo handig. We hebben ook wat geschoven met de misintenties. Die treft u voortaan standaard aan in het laatste deel van het parochieblad. We wensen u veel leesplezier.

INHOUD

Woord voor onderweg - Geloven in vrijheid	3
Van de bestuurstafel	4
Spiritualiteit van alledag - Een nauwe deur	5
Pastoraat	6 + 7
Seniorenpastoraat - Een nieuwe Kruisverheffing	7
Uit de parochie	8
Liturgisch rooster	9
Verslag	10 + 11
Interview - Nieuwe dirigent René Nieuwint	12
Bommel St. Donatus en Haalderen O.L.V. van Zeven Smarten	13
Driel H. Maria Geboorte	14
Elst St. Werenfridus	16
Gendt H. Martinus en Doornenburg St. Martinus	18
Heteren O.L.V. Onbevlekt Ontvangen	19
Herveld St. Willibrordus	20
Huissen-Stad O.L.V. ten Hemelopneming	21
Huissen-Zand HH. Martelaren van Gorcum en Angeren St. Bavo	22
Indoornik H. Johannes de Doper	22
Lent H. Maria Geboorte	23
Oosterhout St. Leonardus	24
Valburg St. Jacobus de Meerdere	25
Misintenties	26 + 27
Parochieactiviteiten	27
Kinderpagina	28



Geloven in vrijheid

Midden in de zomer ben ik met een reisgezelschap van 95 jongeren, onder wie ook een groep van onze parochie, per bus afgereisd naar de Portugese hoofdstad Lissabon voor de Wereldjongerendagen. Elders in dit blad treft u een verslag van de jongeren die mee zijn geweest op deze reis. Onderweg er naartoe kwamen wij bij verschillende tussenstops waaronder in Burgos en Fátima jongeren uit andere landen tegen die naar dezelfde ontmoeting onderweg waren.

Het bleek een klein voorproefje te zijn van wat we uiteindelijk in Lissabon zouden tegenkomen. Jongeren uit alle continenten kwamen wij daar tegen met muziek en zang, met vrolijkheid en vooral veel geloof. Vergeleken met de grote groepen jongeren uit Latijns-Amerika, Spanje en Italië waren wij maar een klein gezelschap. Klein wellicht ook in onze uiting van ons geloof. Eén jongere vertelde mij dat ze in haar vriendenkring geen jongeren kent die geloven en dus deze ervaring van het spreken over je geloof helemaal nieuw was.

Dat zij niet de enige was met deze ervaring bleek toen wij later een klein groepje uit Pakistan tegenkwamen. Met hun bisschop waren zij naar Lissabon gekomen. Een reis die ze eigenlijk niet voor mogelijk

hadden gehouden, zo vertelden zij ons. Wat hen vooral trof, was dat christenen openlijk het geloof vierden. In hun thuisland hadden ze dat nog nooit meegemaakt en wat door de beperking van godsdienstvrijheid ook niet mogelijk is. Hoewel de levens van jongeren uit Nederland en Pakistan zeer van elkaar verschillen, deelden ze wel de ervaring dat ze met anderen in het dagelijks leven niet over hun geloof kunnen spreken.

Zo waren er vele bijzondere ontmoetingen in de vijf dagen dat we in Lissabon te gast waren. Hoogtepunt was ongetwijfeld het laatste weekend waar wij van zaterdag op zondag met ongeveer 1,5 miljoen mensen, uit nagenoeg alle landen van de wereld, waakten en overnachtten op een groot veld. In zijn preek op de laatste dag van deze WJD riep paus Franciscus de jongeren op om te stralen, te luisteren en vooral niet bang te zijn. Hij zei: “Wees getuige van de vreugde van het geloof, van de hoop die jullie harten verwarmt en van de liefde die je aanwendt in alles wat je doet.” Een boodschap voor de jonge mensen of ze nu naar Pakistan of Nederland terugkeren. Getuige van de vreugde zijn brengt vrijheid.

Pastoor Karel Donders

PASTORAAL TEAM EN PAROCHIEMEDEWERKSTER



Karel Donders
pastoor

06 - 2830 2101
kdonders@rkparochiemariamagdalena.nl



Victor Bulthuis
pastor

0488 - 45 26 53
vbulthuis@rkparochiemariamagdalena.nl



Margreet Sanders
pastoraal werkster

06 - 2353 5269
margreetsanders@hotmail.com



Annemarie Buurman
parochie medewerkster

0481 - 42 11 61
annemariebuurman2@gmail.com

VAN DE BESTUURSTAFEL



Karel Donders
Pastoor
Voorzitter



Jeannette
den Boer-van Treijen
Vice-voorzitter



Theo Peters
Secretaris
Personeel en
vrijwilligers



Aldo van den Brink
Penningmeester



Patrick Peters
2^e penningmeester



Vincent Bos
Communicatie



Gerie Driessen
Gebouwen



Wim Raaijmakers
Juridische zaken
en kerkhoven

“Het was een pittige klus. Er kwam veel meer bij kijken dan verwacht. We hebben er onze handen vol aan gehad”, zuchtte een bestuurslid tijdens de julivergadering. Hij doelde op de verhuizing van het centraal secretariaat van Bemmelen naar het verbouwde Parochiehuis in Elst. Een klus die geklaard kon worden mede dankzij de tomeloze en hartverwarmende inzet van ongeveer tien vrijwilligers. Wat deze personen aan werk hebben verzet grenst aan het onwaarschijnlijke. Woorden schieten te kort om onze dank uit te drukken. Ze hebben het fantastisch gedaan. HULDE.

De verhuizing is na vele zweetdruppels afgerond. Het betekent dat de verbouwing van de oude pastorie aan de Dorpsstraat in Elst op schema ligt. Er is in de afgelopen maanden gezaagd, getimmerd, geschilderd en daarmee zijn nog maar enkele werkzaamheden genoemd. Het was een veelomvattend karwei. Er is voortvarend gewerkt. Het resultaat stemt iedereen tot tevredenheid. Ook omdat we een duurzaamheidslag hebben kunnen maken. Die energietransitie zorgt ervoor dat we echt een gebouw voor de toekomst hebben.

Zoals ook de kerk in Elst met de tijd meegaat gezien de zonnepanelen die nu op het dak worden aangebracht. Al heeft die klus zeker in het begin geleid tot stoffige banken. Ook hier zorgen vrijwilligers ervoor dat de kerk schoon is bij aanvang van een viering. Daarvoor past een woord van dank.

Het resultaat van de verbouwing van het Parochiehuis kunt u zelf bekijken. Want zondag 3 september is er een parochiefeest. Centraal staat de opening van het parochiehuis. Er zijn de hele dag activiteiten. Daarover leest u elders in deze Ankerplaats meer. Kom in elk geval kijken. Het is beslist de moeite waard.

Gebouwen

Het bestuur krijgt regelmatig vragen hoe het met de verkoop van gebouwen staat. We zijn immers op verschillende locaties daarmee bezig. Denk aan bijvoorbeeld Doornenburg en Oosterhout. We hebben al eens eerder gemeld dat onderhandelingen soms lang duren. Het bestuur houdt zich elke vergadering langdurig bezig met de vorderingen in de gesprekken. Dat we niet over één nacht ijs gaan, mag duidelijk zijn. Het zijn behoedzame processen waarbij ook het bisdom nauw betrokken is. Zoals ook de onderhandelende partners telkens ruggenspraak moeten houden met hun achterban. Dat zorgt er bij elkaar voor dat procedures meer tijd vergen.

In de krant verschijnen intussen allerlei berichten over de toekomst van de kerk in Doornenburg. Er gaan stemmen op in het dorp om in de kerk de basisschool onder te brengen. Zover is het nog niet. De gesprekken met de gemeente Lingewaard lopen nog. Zoals dat ook geldt voor Oosterhout waar we met de gemeente Overbetuwe aan tafel zitten en waar plannen liggen om het dorpshuis in de kerk te vestigen. De verwachtingen zijn positief maar handtekeningen zijn nog nergens gezet. Al gaat er geen week voorbij zonder gesprekken met betrokkenen. Uiteraard houden we u op de hoogte.

Efficiency

Het parochiebestuur doet er op allerlei gebieden alles aan om de kosten te drukken. We kijken hoe we voor minder geld energiecontracten kunnen afsluiten. En we kijken of we efficiënter kunnen werken. De beide penningmeesters hebben een systeem bekeken waarbij facturen doelmatiger kunnen worden afgehandeld. Ze hebben zich er positief over uitgelaten. Maar er moet nog wel het een en ander worden uitgezocht voordat we het systeem kunnen toepassen.

Zo ziet u dat we op vele fronten bezig zijn. Dat maakt het werk zo boeiend.

Een nauwe deur

De kerk is een laagdrempelig gebouw. Tenminste, als het open is. Dan kun je binnenlopen, de stilte inademen, rustig zitten of rondlopen, mijmeren, bidden of een kaarsje opsteken. Er zijn veel meer mensen die op een rustig moment een kerk binnenlopen dan dat er kerkgangers zijn die een viering bijwonen. Want dan is de kerk voor veel mensen een stuk hoogdrempeliger. Ze vragen zich af: hoor ik wel bij de gemeenschap die hier samenkomt?

In het Lucasevangelie (13, 22-30) maakt Jezus de drempel expres hoog voor mensen die Gods rijk willen binnengaan. Of liever gezegd, Hij maakt de deur klein. “Span je tot het uiterste in om door de nauwe deur binnen te komen,” zegt Hij. Wat is dat voor een geheimzinnige deur, die enerzijds uitnodigt om binnen te komen en anderzijds afschrikt door zijn geringe afmetingen? Het is de deur naar thuis zijn bij God en naar het geluk dat daaruit voortvloeit. Maar voor wie is dat weggelegd?

Rechtvaardig

Jezus krijgt, onderweg naar Jeruzalem met zijn leerlingen, die vraag voorgelegd. “Er zullen mensen zijn,” zegt Hij, “die verwachten dat ze worden binnengelaten, maar er niet in komen.” Dat zijn zij die met Jezus door de straten hebben gewandeld, naar Hem hebben geluisterd en met Hem hebben gegeten en gedronken. Maar ze hebben niet geleefd volgens zijn levenslessen, ze hebben geen gerechtigheid beoefend. Dit terwijl anderen die Jezus niet gekend hebben en dus niet verwachtten dat zij erbij zouden horen, wél worden binnengelaten. Het maakt voor Jezus dus blijkbaar niet uit of je jezelf een volgeling van Hem noemt. Wie rechtvaardig leeft en anderen recht doet, is ‘binnen’. Wie dat niet doet, blijft een buitenstaander.

“Span je tot het uiterste in om door de nauwe poort binnen te komen.” Met die woorden wil Jezus aangeven dat geloof meer is dan lippen-dienst. Het is niet voldoende om Hem aan te roepen in gebed en het daarbij te laten. Gerechtigheid is het sleutelwoord en dat is een werkwoord. Uit je luie stoel komen, over je schaduw heen stappen, om mensen te op te beuren die gevallen zijn, gevloerd, in de knel geraakt, en die niet meer alleen kunnen opstaan. Daar hebben we lang niet altijd zin in. De verantwoordelijkheid die Jezus vraagt, voelt als een hoge drempel. Of als een smal deurtje waar je je doorheen moet wringen.

Jezelf klein maken

Het lukt alleen als je je klein maakt. Dat betekent niet dat je moet doen alsof je niks voorstelt. Jezelf klein maken betekent: lucht laten ontsnappen uit de ballon van je ego. Niet meer kunnen of willen dan wat aan jou is toevertrouwd. Jezelf klein maken heeft tot doel dat er grote dingen aan je kunnen gebeuren. Wat mensen belet om binnen te gaan door de nauwe deur is de weigering zichzelf klein te maken. In plaats daarvan laten ze zich leiden door eigenmacht, gemakzucht, weerzin of onverschilligheid.

Tegelijk is het gevoel voor gerechtigheid universeel. Het is in het mensenhart geschreven. Als mensen daarnaar luisteren, worden grenzen geslecht en verschillen opgeheven. Gerechtigheid maakt mensen gelijk aan elkaar. “Er zijn eersten die laatsten en laatsten die eersten zullen zijn,” zegt Jezus. Wie gerechtigheid beoefent, staat vooraan. Wie dat niet doet, mag achter aan schuiven.



Pittige opgave

Terug naar het kerkgebouw. Dat kan soms inderdaad hoogdrempelig aanvoelen, als je het gevoel hebt dat je daar van alles moet. Gerechtigheid beoefenen om het rijk van God binnen te gaan, dat vraagt nogal wat. Wanneer ben je daar ooit mee klaar, wanneer ben je goed genoeg om te worden binnengelaten?

Maar je zou het ook kunnen omdraaien. Mensen die gerechtigheid beoefenen en zich toewijden aan anderen, zijn de deur al door. Ze horen al bij Jezus en bij de kerk, zelfs als ze zich daarvan niet bewust zijn. De kerk, oftewel zij die Jezus tot de zijnen rekent, is veel groter dan we denken. Zoals gezegd doet gerechtigheid de grenzen en verschillen tussen mensen teniet. Zelfs tussen gelovigen en ongelovigen.

Toch blijft het ook een pittige opgave. Je wurmen door de nauwe deur van de gerechtigheid, je klein maken opdat anderen mogen groeien – het lijkt een ideaal dat haaks lijkt te staan op onze maatschappij, waarin het vooral om zelfredzaamheid gaat.

Gelukkig staat de deur van het kerkgebouw voor ons open. Of je nu gelovig bent, een beetje gelovig of ongelovig, je wordt uitgenodigd om naar binnen te gaan om er kracht op te doen. Veel mensen ervaren het kerkgebouw inderdaad als laagdrempelig. Binnenlopen, stil zijn, een kaarsje branden – het is voor iedereen weggelegd. En als je gelovig bent, kun je God vragen of Hij jou wil helpen wat lucht te laten ontsnappen uit je ego-ballon. En je een zetje te geven als je de deur naar de ander door wilt gaan, maar beklemd bent geraakt in de nauwe opening.

pastor Victor Bulthuis

Nieuwe parochiewebsite

Sinds vorig jaar is achter de schermen druk gewerkt aan een nieuwe website voor onze parochie. De oude had zo haar beperkingen. Bovendien mocht ze wel wat frisser en uitnodigender ogen.

Het parochiebestuur en het pastoraal team hebben websitebouwer Ivan Beemster gevraagd een nieuwe site te ontwerpen. Daaraan wordt nu de laatste hand gelegd. Rond de opening van het nieuwe parochiehuis zal deze de lucht in gaan. Neemt u dan vooral een kijkje op www.rkparochiemariamagdalen.nl.



Bijbelreis naar Jordanië

Jordanië is een fascinerende reisbestemming. Het land kent een eeuwenoude historie die van oudsher is beïnvloed door de antieke zijderoute die het land doorkruist. Het land vormde eeuwenlang de verbinding tussen Azië in het Oosten, Afrika in het zuiden en Europa in het noorden. Daardoor heeft Jordanië tot op de dag van vandaag een belangwekkende interculturele en interreligieuze betekenis.

Jordanië maakt tevens deel uit van het Bijbelse Kanaän. Rondtrekkend door het land komen we op het spoor van verhalen over de aartsvaders en aartsmoeders Abraham en Sarah, Lot, Jakob en Mozes. De Bijbelse geschiedenis komt zo tot leven.

Ook de Grieken, de Romeinen en de Nabateërs hebben er hun sporen achtergelaten. Hoogtepunt is zonder meer de stad Petra. Deze geheimzinnige, door de Nabateërs in de rotsen uitgehouwen stad was ooit een bloeiende handelsplaats. In Petra zijn ook gebouwen uit de Romeinse en Byzantijnse tijd opgegraven.

Vanaf de zevende eeuw wint de Islam terrein. We bezichtigen een aantal woestijnkastelen gebouwd in de zevende en achtste eeuw in opdracht van kaliefen uit de eerste islamitische dynastie.

Het grootste deel van Jordanië bestaat uit overweldigende woestijnlandschappen. We ervaren de woestijn volop tijdens een tocht door Wadi Rum waar we een bezoek brengen aan bedoeïenen. We maken een stop bij de Dode Zee waar we natuurlijk gaan drijven in het zoute water.

We reizen door tot in het zuiden waar we Aqaba bezoeken en een boottocht maken over de Golf van Aqaba. We hebben er wat vrije tijd om te genieten van wat het hedendaagse Jordanië te bieden heeft.

Kortom: op deze reis door Jordanië maken we kennis met het rijke verleden, raken we onder de indruk van prachtige plaatsen en mogen we genieten van vriendelijke en gastvrije mensen. Een onvergetelijke ervaring...

De twaalfdaagse reis vindt plaats van zondag 6 oktober tot en met donderdag 17 oktober 2024. Aantal deelnemers: minimaal 20 en maximaal 35 personen.

Organisatie en begeleiding:

- Janine Kallen, 06 - 1432 0989, j.l.kallen@gmail.com
- Yvonne Vos-Hegge, 06 - 2854 6892, wv.vosjes@gmail.com

De organisatie van de reis gebeurt in samenwerking met de Interkerkelijke Reisorganisatie Drietour Reizen BV.

Aan de reis gaan vijf studieavonden vooraf: 19 februari, 18 maart, 15 april, 13 mei en 10 juni van 19.30 tot 21.30 uur, in ontmoetingscentrum De Hoeksteen, Elst.

Informatie-avond maandag 15 januari om 19.30 uur in De Hoeksteen, prinses Irenestraat 58, Elst. Opgave voor deze avond graag vóór 12 januari bij Yvonne Vos-Hegge.

Parochiefeest zondag 3 september

Hierbij herinneren wij u graag aan ons parochiefeest, op zondag 3 september in Elst. We openen dan ons nieuwe Parochiehuis. De kinderen en tieners kunnen meedoen met een musical.

- **09.00 - 11.00 uur:**
Oefenen musical 'Wie is mijn naaste?' met team van KOEMI in De Hoeksteen.
- **10.15 - 10.45 uur:**
impressie van de Wereldjongerendagen in Lissabon, door de jongeren die er naartoe zijn geweest (kerk)
- **11.00 uur:**
Eucharistieviering, met aansluitend opening parochiehuis.
- **12.15 - 14.00 uur:**
Lunch en ontmoeting, springkussen voor de kinderen, gelegenheid om het parochiehuis te bekijken
- **14.00 - 15.00 uur:**
Opvoering musical in de kerk.

Parochiezondag 1 oktober

- **09.45 uur:**
Inloop voor ouders en kinderen
- **10.00 uur:**
Kinderwoorddienst
- **10.15 uur:**
Inspiratie opdoen voor volwassenen in het Parochiehuis, begeleid door pastoor Donders. Thema: 'Groeien in geloof, hoe doe je dat?' Deze bezinning is speciaal bedoeld voor de ouders van de vormelingen, maar ook andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd.
- **11.00 uur:**
Eucharistieviering, rond 11.30 uur sluiten de kinderen hierbij aan.
- **12.00 uur:**
Ontmoeting met koffie, thee en limonade en een broodjeslunch.

Banneux: een ontmoeting met Maria

In Banneux, gelegen in de Belgische Ardennen, is Maria in 1933 meerdere malen verschenen aan Mariëtte Beco. Zij kreeg van Maria de boodschap om een kapel te bouwen. Deze werd nog in 1933 gebouwd op de plaats van de verschijningen. Later werd er ook een basiliek gebouwd.

In Banneux is ook een geneeskrachtige bron die Maria aan Mariëtte toonde. Maria vroeg aan Mariëtte om haar handen in het water te steken dat uit de bron opborrelde. Dit is het begin van Banneux als bedevaartsplaats. Elk jaar komen er meer dan 500.000 pelgrims om kracht en troost te zoeken bij Maria. De pelgrims kunnen er terecht voor een H. Mis, ziekenzegening, stille aanbidding, biecht en het rozenkransgebed. Daarom is een bezoek aan Banneux een verademing. Wij voelen ons dan ook een grote familie door gezellig samen te eten, te drinken, te bidden maar ook samen te lachen en soms een traantje weg te pinken.

Vrijwilligers zorgen gedurende de vijf dagen voor de complete verzorging van de gasten. Ze gaan op verzoek mee naar de kerkdienst, wandelen of winkelen. Er is dan ook een nachtploeg die de gasten, indien nodig, 's nachts verzorgt en te woord staat.

In Banneux gebeurt soms een wonder, maar dagelijks zijn er vele kleine wonderen te bespeuren. Mensen die weer energie opdoen om het lichamelijke en geestelijke lijden, wat soms zwaar is, te kunnen dragen en te doorstaan.

Wij gaan dit najaar van vrijdag 6 tot en met dinsdag 10 oktober. Heeft u interesse om met ons mee te gaan als gast of vrijwilliger, of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met:

- Sophia Jansen, 0481 - 46 29 85, jansenjps@hotmail.com
- Fons Janssen, 06 - 4398 2868.



John Rademakers

0481 - 48 15 97 / 06 - 4940 8965
ccrademakers@gmail.com



Een nieuwe kruisverheffing

Je kunt er niet om heen. Tegen de wand een groot kruisbeeld. Een eenvoudig stalen kruis met daarop prachtig gesneden houten corpus van de gekruisigde Christus. Toen ik in de huiskamer kwam trok het onmiddellijk mijn aandacht. Jacobs dochter had gevraagd om haar vader eens te bezoeken nu naar de kerk gaan op zondag nauwelijks meer kon. De gestreamde kerkdienst vond hij wel mooi. Maar toch. "Iemand van de kerk zie je niet meer zo vaak," gaf Jacob aan bij het welkom en vertelde welke pastoors hij in Elst had gekend. Intussen bleef het kruisbeeld me intrigeren en ik zei: "Toch wel een bijzonder kruis daar aan de muur."

"Ja dat kun je wel zeggen," zo begon Jacob zijn verhaal. In welk jaar wist hij niet meer maar zeker zo'n zestig jaar geleden. Eigenlijk heel bizar. Jacob fietste een eind op de Wuurde. Tot zijn verbazing zag hij daar een boerenknecht met een kruisbeeld dat hij als een soort hamer gebruikte om een paaltje in de grond te slaan. Jacob stapte af met "Man, waar ben jij nu mee bezig? Daar gebruik je toch geen kruisbeeld voor?" "Ik heb niks met dit roomse spul, dus wat zou het?," aldus de boerenknecht. "Als je nog een slag ermee durft te slaan dan is deze vuist voor jou," antwoordde Jacob. "Geef mij dat kruis maar en ik breng jou wel een hamer. Want wat je hier doet raakt mij echt." De man haalde zijn schouders op en ging akkoord.

Het kruis zelf was behoorlijk beschadigd maar het corpus zag er nog redelijk uit. Zijn vader, een smid, zorgde voor een nieuw passend ijzeren kruis. Het corpus werd waar nodig wat bijgewerkt door een bevriend houtsnijwerker. Het kruis heeft sindsdien een eigen plek in de woonkamer, waar Jacob zijn oude dag doorbrengt.

Zonder dat Jacob zich daarvan bewust is zou je zijn verhaal het verhaal van een nieuwe Kruisverheffing kunnen noemen als we denken aan 14 september. Dan wordt het feest gevierd van Jezus' Kruisverheffing. Een feest dat herinnert aan het verhaal dat de H. Helena, de moeder van keizer Constantijn, rond 325 in Jeruzalem restanten van Jezus' kruis heeft gevonden. De verheffing wijst dan naar het zegenende gebaar van de bisschop die met de relikwie van het H. Kruis de aanwezige gelovigen ter bemoediging zegende. Dat het kruis gered uit de Wuurde Jacob tot zegen mag zijn!

Overledenen in de afgelopen periode

t/m 15 augustus

Doordeweekse vieringen

maandag

Elst	09.00	kerk	elke maandag
Heteren	19.00	Liefkenshoek	elke maandag

dinsdag

Haalderen	09.00	kerk	elke dinsdag
Huissen	19.00	dagkapel, rozenkrans	elke dinsdag

woensdag

Angeren	09.30	Dorpshuis	1e woensdag van de maand
Doornenburg	09.30	kerk	2e woensdag van de maand
Gendt	09.30	dagkapel	4e woensdag van de maand
Huissen-Zand	09.30	dagkapel	3e woensdag van de maand
Lent	19.00	St. Jozef	2e woensdag van de maand

donderdag

Huissen	09.00	dagkapel	elke donderdag
---------	-------	----------	----------------

vrijdag

Valburg	09.00	kerk, rozenkrans	elke vrijdag
Valburg	09.30	kerk	elke vrijdag

Biechtgelegenheid

Elke eerste zaterdag van de maand is er gedurende de openstelling van de St. Werenfriduskerk in Elst van 13.30 tot 15.30 uur gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.

Doopdata in de komende periode

St. Werenfriduskerk Elst

zo. 8 oktober	13.00 uur	pastor V. Bulthuis
zo. 12 november	13.00 uur	pastor V. Bulthuis

O.L.V. ten Hemelopnemingkerk Huissen

za. 18 november	15.30 uur	pastoor K. Donders
-----------------	-----------	--------------------

O.L.V. van Zeven Smartenkerk Haalderen

za. 21 oktober	15.30 uur	pastoor K. Donders
----------------	-----------	--------------------

Gedoopt in de afgelopen periode

O.L.V. van Zeven Smartenkerk Haalderen

za. 12 augustus	Milena Damen, Bemmelen
-----------------	------------------------

Harry Aarntzen	93	Doornenburg
Piet Wittgen	82	Elst
Jan Nieuwenhuis	83	Haalderen
Wim Klaassen	78	Elst
Resi Melchers	85	Huissen
Annie van Rijn-Willemsen	88	Gendt
Dora Wismans-Spanbroek	93	Haalderen
Dort Wagener	79	Elst
Ria van Wetten	89	Lent
Bart van Elferen	67	Heteren
Thea Polman-van den Dam	76	Driel
An Lintsen-Lentjes	101	Bemmelen
Theo Ortsen	67	Doornenburg
Jo Scholten-Niesink	93	Gendt
Els Schennink-van der Mond	64	Gendt
Dory Natrop-Herckenrath	82	Lent
Ger van Velsen	93	Elst
Wim Peperkamp	76	Haalderen
Wim Peters	87	Lent
Patrice Hocksenar	62	Elst



R.K. parochie
**H. Maria
Magdalena**

LITURGISCH ROOSTER SEPTEMBER 2023

Vieringen volgen via computer of TV

De eucharistieviering vanuit de St. Werenfridus in Elst is te volgen via: Youtube.com (R.K. Parochie H. Maria Magdalena), en Omroep Lingewaard TV KPN kanaal 1478/Ziggo kanaal 44

Vieringen vanuit de andere kerken zijn te volgen via kerkomroep.nl
Beschikbaar in: Elst, Huissen, Haalderen, Driel, Herveld, Lent, Oosterhout en Valburg

Legenda

- Ook voor kinderen

Zaterdag 2 september, H. Maria Magdalena

19.00 in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, V. Bulthuis, Magna Voce

Zondag 3 september, parochiefeest

- 11.00 in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, Pastoraal team, GK De Levensbron en St. Caeciliakoor Elst

Zaterdag 9 september, 23e zondag door het jaar

19.00 in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, K. Donders, Herenkoor

Zondag 10 september, 23e zondag door het jaar

11.00 in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, V. Bulthuis, Voce d'Amare

9.30 in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, V. Bulthuis, GK De Levensbron

9.30 in O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Heteren

Woord- en gebedsviering, Liturgische werkgroep, samenzang

11.00 in H. Maria Geboorte Lent

Eucharistie, K. Donders, Young at Heart, patroonsfeest

9.30 in St. Jacobus de Meerdere

Eucharistie, K. Donders, Cantorum, ziekenzondag

Zaterdag 16 september, 24e zondag door het jaar

19.00 in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, K. Donders, GK De Levensbron

18.00 in H. Maria Geboorte Driel

Eucharistie, V. Bulthuis, Cantorije, Polenmis

19.00 in St. Willibrordus Herveld

Woord- en communieviering, J. Rademakers, St. Caeciliakoor

Zondag 17 september, 24e zondag door het jaar

11.00 in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, V. Bulthuis, St. Caeciliakoor

9.30 in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, G. Peters, GK De Levensbron

10.00 in St. Leonardus Oosterhout

Oecumenisch, J. Rademakers, Leonarduskoor, bevrijdingsviering

10.00 in St. Martinus Doornenburg

Eucharistie, K. Donders, Herenkoor, kermis

10.00 in Providentia Gendt

Oecumenisch, Ds. T. Hoekstra

Zaterdag 23 september, 25e zondag door het jaar

19.00 in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, K. Donders, Herenkoor

19.00 in H. Maria Geboorte Lent

Eucharistie, V. Bulthuis, St. Caeciliakoor

Zondag 24 september, 25e zondag door het jaar

11.00 in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, V. Bulthuis, St. Caeciliakoor

- 9.30 in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, K. Donders, Exotherm, kinderwoorddienst

Zaterdag 30 september, 26e zondag door het jaar

19.00 in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, V. Bulthuis, Young at Heart

19.00 in St. Willibrordus Herveld

Woord- en communieviering, J. Rademakers, In B'tween

19.00 in St. Leonardus Oosterhout

Woord- en communieviering, liturgische werkgroep, Leonarduskoor

Zondag 1 oktober, parochiezondag

- 11.00 in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, Pastoraal team, Leonarduskoor

9.30 in O.L.V. Ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, F. Bomers, Herenkoor

10.00 in H. Maria Geboorte Driel

Oecumenisch, Enjoy

9.30 in O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Heteren

Woord- en gebedsviering, Liturgische werkgroep, samenzang

10.00 in Dorpshuis Angeren

Woord- en gebedsviering, J. Rademakers

Afscheid werkgroep Samen Rouwen

Na zich vele jaren met veel bezieling te hebben ingezet voor nabestaanden van overleden parochianen, heeft de werkgroep Samen Rouwen besloten te stoppen. Het aantal aanmeldingen voor de rouwverwerkingsbijeenkomsten is te klein geworden om een groep te kunnen vormen, zo constateerden Yvonne van Eldonk, Marjolijn Wilting en Anne-Marie Giesen.

Jarenlang draaide de werkgroep op volle toeren. Zowel in Bemmels als in Elst bestond een rouwgroep, bestaande uit tien tot twaalf deelnemers. Hoewel er vooral vanuit de kerk werd 'geworven', stonden de bijeenkomsten open voor iedereen die een naaste was verloren. Het aandeel van kerkelijke en niet-kerkelijke deelnemers was meestal fifty-fifty. Verhoudingsgewijs haakten veel protestanten aan.

Vaak waren de deelnemers al op leeftijd. Velen van hen hadden behoefte aan gesprek met lotgenoten, omdat ze hun kinderen en kleinkinderen niet wilden belasten met hun verdriet. De laatste jaren deden er echter ook vijftigers en zestigers mee. Niet iedereen vond het gemakkelijk om te praten over zichzelf. Maar naarmate men zich vertrouwder voelde, ontstonden er prachtige gesprekken. De een sprak gemakkelijker over haar/zijn gevoelens dan de ander. Maar dat gaf niet. Wie meer luisterend aanwezig was, was even welkom. Praten en luisteren waren even waardevol.

En dat niet alleen: er groeide een band die ook buiten de groeps-gesprekken tot uitdrukking kwam. Mensen reden met elkaar mee, kwamen bij elkaar over de vloer, aten samen. Afhakers waren er vrijwel niet. Sommige groepen komen op eigen initiatief nog steeds samen. Natuurlijk zijn er door de jaren heen ook mensen weggevallen. Maar daar staat tegenover dat er ook een huwelijksband is ontstaan tussen twee mensen die elkaar in de rouwgroep hebben leren kennen.

Hoe komt het dan dat het doek nu toch valt? Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Allereerst loopt het aantal kerkelijke uitvaarten steeds verder terug. De keuze voor een kerkelijk afscheid is zelfs voor trouwe parochianen geen vanzelfsprekendheid meer. Ook is de behoefte om zich gedurende langere tijd aan een groep te verbinden, kleiner geworden.

Daarnaast kunnen mensen die rouwen kiezen uit een breed en divers aanbod van initiatieven, zoals rouwverwerking rondom kanker. Mensen die vastlopen in hun rouwproces, kunnen ook een beroep doen op de praktijkondersteuner van de huisarts. Die heeft de laagste drempel en kan bovendien doorverwijzen naar een rouwtherapeut, al dan niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Toen het aantal deelnemers te klein was geworden om mee van start te kunnen gaan, heeft de werkgroep besloten zich niet in allerlei bochten te wringen om nieuwe mensen aan te trekken. Alle nabestaanden van de afgelopen tijd zijn aangeschreven, alle beschikbare media zijn benaderd. De beslissing om te stoppen was moeilijk, maar ook onvermijdelijk.

De laatste bijeenkomst van Samen Rouwen was in mei. Met spijt, maar vooral met dankbaarheid werd toen een prachtig initiatief beëindigd, dat voor veel mensen van grote betekenis is geweest. Gelukkig wordt het brievenproject, waarbij echtgenoten van overledenen troostbrieven ontvangen, wel voortgezet.



Namens het pastoraal team en het parochiebestuur overhandigde pastor Victor Bulthuis Yvonne, Marjolijn en Anne-Marie een cadeaubon en een parochiekaars. Een bescheiden dankjewel voor hun enthousiaste en onvermoeibare inzet.

Dagbedevaart Amsterdam

Op 17 juni hebben vijftig pelgrims en pastoor Karel Donders een prachtige dag gehad in Amsterdam. In een eerder nummer van de Ankerplaats stond ons dagprogramma.

Stichting Lourdeswerk Lingewaard,
Anja Zweers





Verslag Wereldjongerendagen in Lissabon

In de vroege ochtend van 26 juli vertrok een groep van negentig jongeren uit het bisdom Haarlem-Amsterdam naar Lissabon. Vier jongeren uit deze parochie (Bjorn, Dirk-Jan, Lisa en Marc) vormden samen met drie andere jongeren (Ellen, Jesse en Terry) uit Barneveld (Parochie St. Maarten) één groep. De afgelopen tijd was door deze groep met allerlei acties geld ingezameld en aandacht gevraagd.

De eerste stop was in Parijs, waar overnacht werd in een klooster van de Sacre Coeur. Onderweg hiernaar toe maakten de jongeren kennis met het begrip doelgroepen. Binnen deze groepen was het mogelijk, om in volledig vertrouwen vrij te kunnen spreken over verschillende onderwerpen. Het doel was om elkaar beter te leren kennen, maar ook om problemen en vragen te bespreken. Direct antwoord geven op deze vragen was niet altijd mogelijk, maar op deze manier was het mogelijk om begrip voor elkaar te krijgen en te bidden tot de Heer.

Onze reis ging vervolgens via Tours (St. Maarten), St. Vincent-de-Paul, Caleruega, Zenarruza, Santo Domingo, Burgos, Fatima naar onze eindbestemming Lissabon. Hoogtepunten van deze plaatsen waren onder andere het lopen van een deel van de Camino (pelgrimsweg naar Santiago).

In Lissabon begon iedere dag met 'Rise Up', catechese en de H. Mis. De rest van de dag konden de jongeren invullen door aan georganiseerde activiteiten in de stad deel te nemen, maar ook het bezoeken van musea, theaters, architectuur was mogelijk. Dit konden de jongeren zelf invullen, er was meer dan voldoende keuze.

Ook verliep niet iedere dag zoals gepland; zo kwam onverwachts bij sommige van de jongeren de paus voorbij in de auto. Deze ongeplande onderdelen maakten de dagen bijzonder verrassend.

De vrolijkheid, de ontmoetingen, de verbroedering, het delen van vreugde en verdriet, dat is iets dat de WJD bijzonder maken. Het is een evenement dat met geen enkel ander evenement is te vergelijken. Niet wat betreft de hoeveelheid bezoekers (anderhalf miljoen), en ook niet wat betreft de eerdergenoemde vreugde.

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de parochiezondag op 3 september. De jongeren zullen dan voor de eucharistieviering een uitgebreide presentatie geven over hun belevenissen tijdens de Wereldjongerendagen. Na de mis vindt de feestelijke opening plaats van het vernieuwde Parochiehuis. Er is op deze feestelijke dag veel tijd voor het uitwisselen van ervaringen.



Gastteam parochiezondag

Het overgrote deel van het gastteam parochiezondag heeft eind juni het jaar afgesloten met een gezellige bijeenkomst in Oosterhout.

Genietend van koffie/thee met Limburgse vlaai zijn de werkzaamheden van het tweede jaar besproken en is besloten om op dezelfde wijze en in dezelfde groepssamenstelling verder te gaan.

Het team kijkt uit naar de nieuwe keuken in het Parochiehuis om van daaruit de parochiezondagen te verzorgen.

De middag is afgesloten onder het genot van een glaasje en lekkere salades.



Nieuwe dirigent René Nieuwint

Helemaal nieuw is-ie nu ook weer niet. In november vorig jaar is hij met zijn werkzaamheden begonnen voor het nieuwe koor Voce d'Amare, een fusiekoor dat is voortgekomen uit de koren Musica Amare en InVoice. Tijd om hem een beetje te leren kennen door hem een paar vragen voor te leggen.

Wat is je (muzikale) achtergrond en opleiding?

“Ik was chemicus en heb een aantal jaren in dat vak gewerkt. In mijn familie speelt muziek een grote rol, we hebben veel musici in de familie. Ik hield en houd van liedjes maken en alles wat daarbij komt kijken. In 1981, toen ik 26 was, ben ik begonnen met koorzang in het kamerkoor van de VU (Vrije Universiteit) in Amsterdam. Een vrouwelijk koorlid nam mij een keer mee en toen was ik verkocht. Ik zong als tenor mee in dat koor en ik werd erdoor gegrepen. De dirigent van het koor, de zeer inspirerende Huub Kerstens, heeft mij gestimuleerd koordirectie te gaan studeren en zo is het gekomen. Ik heb dus een carrièreswitch gemaakt en ben koordirigent geworden in 1988, na het voltooien van de studie koordirectie.”

Hoe ben je bij Voce d'Amare gekomen?

“Er zijn speciale sites met vacatures voor musici en dirigenten en daar stond deze op in september vorig jaar. Ieder koor heeft natuurlijk een eigen cultuur met een eigen sfeer en het moet wel klikken. In het gesprek met leden van het bestuur en de pastoor was dat zeker het geval. Dus heb ik daarna een proefdirectie gedaan zoals dat heet. En iedereen – ook ik – vond dat een positieve ervaring.”

Dirigeer je andere koren?

“Jazeker, zoals ik vertelde verdien ik er mijn brood mee vanaf 1988 en met veel plezier. Ik kom oorspronkelijk uit Amsterdam en woon sinds enige tijd in Zevenaar. Ik werk nog met twee koren in het westen, een kamerkoor in Haarlem en het ouderenkoor ‘De Oldtimers’ daar in de buurt. Dit laatste koor bestaat uit zestig mensen en treedt viermaal per jaar met veel enthousiasme op.”

Kun je een ervaring delen waarin je moest improviseren of snel reageren tijdens een uitvoering?

“In het verleden heb ik veel gewerkt met professionele koren. En dan is tijd ook vaak geld: je moet door met de repetities en hebt niet zo veel tijd. Het is dan zaak om te improviseren en problemen op te lossen zonder af te slaan. Dus niet opnieuw starten maar door.... Ik dirigeerde een kamerkoor en een kinderkoor voor tv-opnames met de bekende dirigent Riccardo Chailly. En toen ging het licht uit bij de start van de generale repetitie. Het is achteraf met een sisser afgelopen, maar het is wel lastig te hanteren, vooral in een professionele setting.”

Wat vind jij belangrijk voor de dirigent?

“De dirigent is dienstbaar aan de muziek, hij vertaalt de muziek naar klank met daarbij de ideeën van de componist in zijn achterhoofd. Of soms, als het gaat om nieuw gecomponeerde (koor)muziek, dan overlegt de dirigent met de componist over zijn bedoelingen en achterliggende gedachten bij de muziek.”



“Bij muziek tijdens (eucharistie-)vieringen in de kerk moet de dirigent ervoor zorgen dat de muziek dienstbaar is aan de eucharistie en deze ondersteunt.”

Wat zijn de uitdagingen bij Voce d'Amare?

“Voce d'Amare heeft op dit moment geen vaste begeleider en dat is lastig. Ik bedoel dus een vaste pianist of organist. We werken nu met een pool van een aantal begeleiders, maar het is wel belangrijk een vaste begeleider te hebben op termijn. Het is niet ideaal om tegelijk te begeleiden en te dirigeren. Verder niet echt een uitdaging maar een feit: we hebben weinig hoge sopranen op dit moment, zodat bepaald repertoire niet tot de mogelijkheden behoort.”

Wat vind je belangrijk bij de repetities van Voce d'Amare, ons nieuwe kerkkoor?

“Het is een middenkoor, met iets vlotter repertoire dan de reguliere kerkmuziek. Liederen van Huub Oosterhuis en gezangen uit het liedboek maar ook van de beroemde Noorse componist Ola Gjeilo. Het is de bedoeling dat de koorleden met meer energie weggaan dan waarmee ze kwamen. Maar er moet wel gewerkt worden en gelachen. Dat maakt de zangers ontspannen waardoor het vrijer en zuiverder klinkt. Zingen in een kerkkoor draagt bij aan je levensgeluk is mijn overtuiging, het is beleving in plaats van werk. De sociale aspecten zijn belangrijk: de waarde van het samenzijn en de band tussen de koorleden. Kom eens een keer kijken of het iets voor je is. Het koor heeft op dit moment 28 leden en repeteert iedere maandagavond in Elst van half acht tot half tien.”

Met dank aan René Nieuwint voor dit interview.

Bemmel St. Donatus

Markt 7, 6681 AE Bemmel, 0481 - 45 13 71
locatiehaaldere@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Haaldere O.L.V. van Zeven Smarten

Van der Mondeweg 22, 6685 BP Haaldere, 0481 - 45 13 71
locatiehaaldere@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61



Ben Francissen



Marjo Hendriks



Jos Oude Ophuis



Heleen Razing



Edwin Weijers

Contact

Locatiepastoraatsgroep: Heleen Razing, 06 - 5254 8008
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl
Locatiesecretariaat open: ma t/m vr van 9.00 - 12.00 uur

Contact

Locatiepastoraatsgroep: Heleen Razing, 06 - 5254 8008.
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl
Locatiesecretariaat open: di van 9.00 - 10.30 uur



In memoriam Jan Nieuwenhuis

Jan was vrijwilliger en een bekend gezicht in Haaldere. Hij zorgde er met zijn vrienden voor dat het kerkhof en de tuin om de kerk onderhouden werden. Hij deed dat iedere maandag, maar zo nodig ook op andere dagen. Jan was echt een man met groene vingers. Iedereen kan van de prachtige hortensia's genieten rondom de kerk. Jan besteedde er altijd extra tijd aan.



Jan is plotseling overleden; het was een grote schok voor iedereen die Jan kende, maar zeker voor zijn kinderen en kleinkinderen.

Zoals we hoorden had Jan alles klaar liggen voor zijn laatste afscheid.

Die viering vond plaats in de kerk van Haaldere op maandag 10 juli. Door zijn vrienden werd Jan de kerk in gedragen en het koor De Levensbron, waar Jan jarenlang voorzitter en lid van was, verzorgde mede deze uitvaart. Een bloemenzee vergezelde Jan naar zijn laatste rustplaats. Dat hij moge rusten in vrede.



Afscheid Herman Driessen van tuinploeg

Na ruim zestien jaar als vrijwilliger heeft Herman Driessen om gezondheidsredenen helaas afscheid moeten nemen van de tuinploeg Bemmel.

Al die jaren heeft hij met grote inzet ervoor gezorgd dat het er rond de pastorie er netjes bij lag. De meeste tijd besteedde hij nog met andere vrijwilligers om het kerkhof er mooi uit te laten zien. Onder het genot van een kopje koffie/thee met gebak hebben we woensdag 14 juni op gepaste wijze afscheid van Herman als vrijwilliger van onze parochie genomen.





Jubileumconcert koor Enjoy

Die is op 24 september, 14.30 uur. Koor Enjoy bestaat twintig jaar. Een reden om dit te vieren met een jubileumconcert.

Het koor, opgericht in de startviering van september 2003, wordt al meer dan zeven jaar begeleid door dirigent Lex van Diepen en pianist Hans Grotenbreg.

Voor het jubileumconcert wordt uitpakket met een liveband en een gastoptreden van Remko Harms, bekend als musicalster en zanger. Remko zingt naast eigen repertoire ook samen met het koor enkele nummers.

Alle seizoenen komen voorbij. Bent u benieuwd hoe dit verpakt wordt in muziek? Kom dan naar het jubileumconcert op deze zondagmiddag in de Drielse kerk, nog steeds onze trouwe uitvalsbasis, zoals het koor schrijft.

Terugkijkend op 20 jaar is bij het koor door de jaren heen qua samenstelling veel gewisseld, door verhuizingen, andere interesses, studies enz. Maar nu zijn alle oud-leden voor dit concert uitgenodigd. Ze worden als VIP's welkom geheten.

Het concert wordt mede mogelijk gemaakt door de Blijde Kerk en hoofdsponsor Betuwe Express. Kaarten á € 15,- (inclusief koffie/thee en een drankje) zijn verkrijgbaar via de site www.koorenjoy.nl.

Enjoy verheugt zich op jullie komst. Graag tot 24 september. Volg het koor ook op [facebook.com/koorenjoy](https://www.facebook.com/koorenjoy)

Polenmis

Die is op 16 september. Na de herdenking op het plein is 's avonds om 18.00 uur in onze kerk de eucharistieviering, waarin pastor Victor Bulthuis voorgaat, geassisteerd door de Poolse diaken Stan Kruszynski. De groep Promyki speelt en koor Cantorije zingt de vaste gezangen en de Poolse liederen.



*Dromen zijn bedrog zegt iedereen,
maar in mijn dromen – ik wilde wel dat jij het zag –
schijnt altijd de zon, 's nachts en overdag.
Als alle mensen vredesdromen dromen
dan is het geen bedrog, maar wordt het waar.
Nooit meer een slag om Arnhem,
nergens oorlog meer,
niet meer hier en niet meer daar.*

Anne

Elst St. Werenfridus

Dorpsstraat 36, 6661 EL Elst

locatieelst@rkparochiemariamagdalena.nl

Bankrekening: NL07 INGB 0000 8938 46

Kerkbijdrage: NL55 INGB 0002 5370 35



Jan Housterman



Colette Janssen



Editha Lim



Robert Reith



Bjorn van Snippenburg

Kerk open op de eerste en derde zaterdag van de maand van half twee tot half vier.

Contact

Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl.

Ontmoetingscentrum De Hoeksteen

Prinses Irenestraat 58, 6661 EA Elst 0481 - 35 09 09

geopend: ma t/m do: 9.00 - 12.00 uur

www.facebook.com/stwerenfridus

Kerk tijdens Vierdaagse

Na vier jaar konden we eindelijk weer wandelaars ontvangen in onze kerk tijdens de doorkomst van de Nijmeegse Vierdaagse op 18 juli. Hier werd goed gebruik van gemaakt. Ruim tweehonderd wandelaars konden we een (blauw) kaarsje aanbieden met de tekst 'Denkt u onderweg, ik red het niet? Wees gerust, u krijgt steun van Werenfried'. Een enkeling bewaarde het kaarsje voor later, maar de meesten staken het aan bij Maria. Voor zichzelf of voor iemand die niet meer mee kon lopen. Velen kwamen in de kerk voor de koelte en rust. Gregoriaanse zang en zonnestralen door de wierook maakten de verstillende sfeer compleet.

Buiten was Sint Benedictus de publiekstrekker. Omdat het beeld van Sint Werenfridus nu vaststaat in de nieuwe kapel, moest er een vervanger worden gezocht om buiten de mensen aan te spreken. In het beeld van Sint Benedictus, patroon van onze vorige parochie, werd een goede vervanger gevonden. Velen gingen op de foto met hem en zijn aanmoedigende woorden 'Je kunt het'.



Voor veel parochianen die de Vierdaagse meelopen - niet alleen uit Elst, maar ook uit de hele parochie - is onze kerk een van de vaste rustplaatsen op de eerste dag. Zij en vele anderen gebruikten de tafels en stoelen en de bankjes in het gras, in de schaduw van de bomen, als plaats om de benen even rust te geven.

Een speciale verrassing waren warme oliebolletjes. Deze waren overgebleven toen de jongeren die naar de Wereldjongerendagen zijn geweest ze hadden gebakken voor fondsenwerving. De bolletjes konden goed bewaard worden in de vriezer en waren - opgewarmd - ook in de zomer een niet te weerstane lekkernij.

Een verslaggever van De Gelderlander bezocht de kerk en vertelde het verhaal van onze kerk op de liveblog en in de krant van woensdag 19 juli. Dank voor deze mooie publiciteit.

Seniorenpastoraat

Het thema op 13 september is: 'Verhalenderwijs; wat is me heilig, wat zou ik willen doorgeven?'

Mensen hebben levenservaring opgedaan, zijn door het leven getekend, positief en negatief. Wat heeft dat voor betekenis gehad hun leven? Daarover vertellen, in verhalen vormgeven, heeft een grote waarde. Kinderen en kleinkinderen krijgen dan vaak een nieuwe kijk op vader, moeder, oma of opa. De vraag is dan: wat zou je graag aan een ander willen doorgeven?

De waarde van een relatie, wat dat kost? Wat 'thuis' voor je heeft betekend, of wat geloven in je leven uitmaakte. Wat je werk, je baan voor je betekende. Of aan welke mensen heb je vooral te danken dat je nu zo over het leven denkt? Ervaring of verhalen uit de evacuatie-tijd in relatie met het leven nu.

Wat wil je daarvan doorgeven als de moeite waard, als waarschuwing misschien. Hoe wil je herinnerd worden en waarom? Verhalen van waarde voor anderen maar ook voor jezelf. Ze helpen je om je zegeningen te tellen en misschien om wat beter te kunnen omgaan met het verdriet, dat je raakte.

Kortom, een onderwerp dat uitnodigt tot een boeiende gedachte-wisseling. Van harte uitgenodigd.

Wanneer? Woensdag 13 september van 14.00 – 16.00 uur.

Waar? Ontmoetingscentrum De Hoeksteen Elst.

Informatie: John Rademakers 0481- 48 15 97 /06 - 4940 8965.

Contactpersonen gezocht

Kunt u ons helpen? In verband met eventuele verlenging van de grafrechten wenst de beheerder van de r.-k. begraafplaats te Elst in contact te komen met rechthebbende, dan wel nabestaanden van de volgende begraven personen.

Het betreft de laatste rustplaats van:

- Martens Johannes Wilhelmus, geboren 27-04-1901, overleden 08-08-1978
- Zeegers Theodora Grada, geboren 23-03-1913, overleden 07-06-2003 (Sectie E nummer 067).

Voor meer informatie kunt u zich in verbinding stellen met F.H. Bos, Mozartstraat 114, 6661 BP Elst, 0481 - 37 24 71.

Ook is het mogelijk uw adresgegevens achter te laten bij de receptie van De Hoeksteen. In dat geval wordt u zo spoedig mogelijk benaderd door genoemd lid van het locatiepastoraat.



Gezamenlijke ziekenzalving

Op zaterdag 7 oktober om 10.30 uur is er een gemeenschappelijke ziekenzalving in de Sint Werenfriduskerk. De ziekenzalving is één van de sacramenten van de kerk en is niet alleen bedoeld voor hen die in stervensnood verkeren. Iedereen kan in dit sacrament de kracht ervaren van God, die helpt om een ziekte of ouderdom te dragen.

Deze gemeenschappelijke ziekenzalving maakt deel uit van een eucharistieviering, waarin pastoor Karel Donders en John Rademakers van het seniorenpastoraat voorgaan.

Vanaf 9.45 uur bent u van harte welkom in De Hoeksteen.

De viering begint om 10.30 uur in de kerk.

Na afloop is er een samenzijn in De Hoeksteen.

Wij vragen u om zich, al dan niet met een begeleider, vóór 3 oktober op te geven voor de gezamenlijke ziekenzalving. Dat kan via e-mail ziekenzalvingelst@gmail.com, 06 - 5351 9544 of door het formulier onder aan deze pagina in te vullen en in te leveren bij De Hoeksteen.

Heeft u vervoer nodig of een vraag over de viering?

Neem dan gerust contact op met Tess Smit, 06 - 4696 2196, of John Rademakers, 06 - 4940 8965.



Aanmelden gezamenlijke ziekenzalving op 7 oktober

Dhr./ Mevr.

wenst deel te nemen aan de gemeenschappelijke ziekenzalving.

Adres:

Postcode: Plaats:

Telefoon:

Wordt vergezeld door:

Gendt H. Martinus

Nijmeegsestraat 2A, 6691 CN Gendt, 0481 - 45 13 71
locatiegendt@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Doornenburg St. Martinus

Pannerdenseweg 50, 6686 BH Doornenburg, 0481 - 45 13 71
locatiedoornenburg@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61



Annemarie Buurman



Harry Drost

Vieringen september in Gendt

- **2 september: om 16.00 uur in zorgcentrum St. Jozef.**
Woord- en communieviering met Mieke Peters en Geert Vermaas.
- **16 september: om 16.00 uur in zorgcentrum St. Jozef.**
Eucharistieviering met pastoor K. Donders.
- **17 september: om 10.00 uur in Providentia.**
Oecumenische gebedsviering met de oecumenische werkgroep en Dominee Hoekstra. Exotherm zingt.
- **27 september: om 9.30 uur in het parochiecentrum Gendt.**
Eucharistieviering met pastoor K. Donders.
- **30 september: om 16.00 uur in zorgcentrum St. Jozef.**
Woord- en communieviering met Mieke Peters en Geert Vermaas.

Oecumenische gebedsviering in Gendt

Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog en hoe dit eruit ziet en tot stand komt, gaat iedereen aan. Ook in Gendt staan we stil bij de Vredesweek van 16 tot en met 24 september.

Graag nodigen wij u uit op zondag 17 september om 10.00 uur bij de oecumenische viering, in Providentia dit jaar. Het thema: 'Iedereen kan iets voor vrede doen'. Super fijn is dat Exotherm deze viering muzikaal zal ondersteunen.

Uitnodiging vrijwilligers Gendt

Een gezellige traditie willen we graag voortzetten. Op zondagmiddag 10 september organiseren wij weer een gezellige middag voor onze vrijwilligers in Providentia, van 14.30 uur tot 18.00 uur.

Hiermee willen wij hartelijk dank je wel zeggen voor uw inzet voor onze Gendtse geloofsgemeenschap in het afgelopen jaar.

Alle vrijwilligers ontvangen een persoonlijke uitnodiging.

De organisatie van deze middag: Annie en Bertus van den Brink, Annemarie Buurman, Maria Schaars en Willy Rosmulder.

Contact

Pastoraatsgroep: Annemarie Buurman, 0481 - 42 11 61
Caritaswerkgroep: Ria Leenders, 0481 - 42 19 69
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl
Locatiesecretariaat open: vr van 10.00 - 12.00 uur

Contact

Pastoraatsgroep: Harry Drost, 0481 - 42 15 66
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl
Locatiesecretariaat open: ma en vr van 9.00 - 12.00 uur

Gerarduskalender 2024

Elke dag een beetje spirit

Op de voorkant: elke dag een spreuk om de dag goed te beginnen. Op de achterkant: grapjes, feitjes, gedichten, inspirerende teksten, humor, puzzels, recepten en zo meer.

De prijs voor de kalender is € 9,75.

Verkoopadressen:

- B. Niels-Gelsing, Clara van Delwigstraat 1, 6686 AH Doornenburg, 0481 - 42 47 73.
- L. Grootjen-Rensen, Rijnstraat 33, 6686 ME Doornenburg, 0481 - 42 26 50.
- M. Janssen van Engen, Franciscusstraat 10, 6681 VT Bommel, 0481 - 46 23 92



Waar een klein clubje groot in kan zijn

De jaarlijkse 'Doe-dag' van de familie van de Sant-Verhoeven vond dit jaar plaats op ons kerkhof.

De mannen van het gezin en de aangetrouwden, in totaal negen kerels die weten wat er allemaal gedaan wordt door vrijwilligers in Doornenburg, hadden dit jaar gekozen om mee te helpen bij het onderhoud van ons kerkhof en wilden op deze manier onze vrijwilligers bedanken. Binnen een paar uur waren alle taxushagen en een gedeelte van de laurierhaag bij de ingang van ons kerkhof gekortwiekend en het snoeisel opgeruimd.

Prachtig werk van deze mannen. Daar boven kunnen ze trots op hun zijn.

Vrijwilligers van het kerkhof Doornenburg



Herveld St. Willibrordus

Hoofdstraat 155 A, 6674 BC Herveld
locatieherveld@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL59 RABO 0133 9095 30

Contact

Locatiepastoraat: Gerard Rothoff, 0488 - 42 01 07
Parochieblad: Paul Kogels, 0488 - 45 35 26
SintWillibrordus@gmail.com



Ans Geritsen Jolanda van Marwijk Monique Nijenhuis Gerard Rothoff

Openstelling secretariaat

De eerste woensdag van de maand hebben we ons inloopuur voor eenieder die daar behoefte aan heeft. U kunt dan bij ons terecht voor vragen, het afgeven van een intentie of zomaar voor een praatje. De koffie staat klaar tussen 10.30 en 11.30 uur.

Kerk open

Iedere woensdagmorgen is de kerk van 10.00 tot 11.30 uur open voor stilte en gebed, of om een kaarsje op te steken.

Bloemen en bezoek

De bezoekgroep brengt graag bij iedereen die ziek is of het even moeilijk heeft een bloementje. Neem gerust contact op.

Vermelding misintenties

Het aanvragen van een misintentie voor de St. Willibrordus-kerk kan met onderstaand formulier. Dit formulier kunt u in de brievenbus naast de deur van de kerkzaal in Herveld doen. Intenties die vóór 29 augustus in de brievenbus worden gedaan, komen in Ankerplaats van oktober te staan. Dit heeft te maken met de verwerkingstijd van de kopij voor Ankerplaats. Denkt u ook op tijd aan de intenties voor Allerzielen?

Vult u ook uw telefoonnummer of e-mailadres in op het formulier? Dan kan ik bij eventuele vragen even contact met u opnemen. U kunt er gerust van uitgaan dat uw misintentie in de juiste viering wordt voorgelezen als u de intentie minimaal een week voor de viering in de brievenbus hebt gedaan. Rina van Workum, familievanworkum@gmail.com

Aanvraagformulier intenties en jaargedachtenis (tarief 2023: € 10,- per intentie/jaargedachtenis)

Intentie voor: [naam]

Datum: Jaargedachtenis: ja/nee

òf [aantal] vanaf startdatum: - 2023

Opgegeven door: [naam] [datum] - 2023

Telefoonnummer/e-mailadres

Formulier in gesloten envelop in de brievenbus naast de toegangsdeur van de kerkzaal Herveld (min. één week van tevoren)

Betaling: bij voorkeur overmaken op IBAN NL59 RABO 0133 9095 30 t.n.v. Parochie H. Maria Magdalena o.v.v. misintenties St. Willibrordus Herveld òf in contanten bijvoegen bij dit formulier. **Voor vragen:** Rina van Workum, familievanworkum@gmail.com, tel. 0488 - 45 16 86.

Koffiedrinken na de viering

Vanuit onze geloofsgemeenschap is er veel behoefte om weer gezamenlijk koffie te drinken na de viering. Daarvoor hebben wij wel vrijwilligers nodig.

We hebben al twee aanmeldingen, maar zijn op zoek naar meer vrijwilligers. Wilt u ons een handje helpen?

Ook al bent u maar incidenteel beschikbaar en wilt u toch meehelpen, dan zouden we het fijn vinden als u zich aanmeldt. Vele handen maken tenslotte licht werk. Aanmelden kan bij Monique Nijenhuis.

Ziekenzalving

Op vrijdag 27 oktober om 10.00 uur is weer een gezamenlijke ziekenzalving. Het is een eucharistieviering waarin Victor Bulthuis voorgaat en enkele leden van het gemengd koor zingen. Aansluitend wordt u uitgenodigd om gezamenlijk koffie te drinken. Noteert u de datum alvast in uw agenda? U bent van harte uitgenodigd.

Herhaalde oproep Op zoek naar nabestaande(n)

In verband met het eindigen van de grafrechten zijn wij op zoek naar nabestaanden van de volgende overledenen:

- B 8 5 , Looijs Bo, 2003, 2 januari
- B 10 12, Wiltink Arnoldus, 1986, 9 maart
- B 10 12, Wiltink Cornelis, 2002, 7 oktober
- B 10 12, Van Tiem Maria, 1954, 3 juli

Bent u nabestaande of kent u één of meerdere nabestaanden. Neem dan contact op met ondergetekende. Indien wij er niet in slagen om de nabestaanden te achterhalen zullen wij moeten overgaan tot het ruimen van het graf. Zie rood bordje. R. den Boer, 06 - 8322 4862, r-j.denboer@planet.nl,

vervolg z.o.z.



Allerzielen

Op donderdag 2 november vieren we weer Allerzielen, met een gebedsviering in De Hoendrik. Aansluitend is er gravenzegening. We staan stil bij het verdriet en gemis van al onze overleden parochianen en dierbaren. Meer hierover in de volgende uitgave van Ankerplaats.

Marialof

Op zondag 15 oktober wordt om 16.00 uur een Marialof in onze kerkzaal gehouden ter gelegenheid van oktober, de rozenkransmaand. Victor Bulthuis gaat voor en het gemengd koor zingt.

Heteren O.L.V. Onbevlekt Ontvangen

Kerkplein 1, 6666 AK Heteren, 026 - 472 36 39
locatieheteren@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL52 INGB 0000 8894 47
Kerkbalans: IBAN: NL89 RABO 0133 9507 00

Contact

Pastoraatsgroep: Marian Heering, 026 - 472 26 08
Parochieblad: Corina Vos, 06 - 2054 4726, corinavos@hgnet.nl
Locatiesecretariaat bereikbaar telefonisch of per mail.
026 - 472 36 39



Marian Heering



Gerben Sikkes

Vieringen Liefkenshoek

Aanvang 19.00 uur.

De voorgangers in september zijn:

- 4 september Marian Heering
- 11 september John Rademakers
- 18 september LWG Driel
- 25 september dominee Ella Kamper

Vieringen

- Zondag 10 september is er om 9.30 uur een woord- en communieviering in onze kerk. De viering wordt voorgegaan door de LWG, er is samenzang en Harry Wassenberg begeleidt de viering muzikaal.
- Zondag 17 september is er in de Vloedschuur een oecumenische viering waarin wordt voorgegaan door dominee Ella Kamper. Aanvang 10.00 uur. U bent van harte welkom.



Huissen-Stad O.L.V. ten Hemelopneming

Langekerkstraat 10a, 6851 BN Huissen
locatiehuissen@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Huissen-Zand HH. Martelaren van Gorcum

Van Wijkstraat 35, 6851 GL Huissen
locatiehuissen@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Angeren St. Bavo

0481 - 45 13 71
locatiehuissen@rkparochiemariamagdalen.nl



Stefan Franken

Jan Wannet

Nel Willemsen

Anja Zweers

De kermiscollecte Terug van weggeweest!

Tot voor een aantal jaren geleden was het gebruikelijk dat rond de jaarlijkse kermis een extra collecte werd gehouden, de zogeheten 'kermiscollecte'. Het bijzondere aan die collecte was dat de pastoor het voorrecht had om aan te geven waar de opbrengst van die collecte aan besteed werd. Op enig moment is dat gebruik verdwenen en het leek het locatiepastoraat een goede gedachte om die collecte nu weer in te voeren.

Dus, dit jaar wordt er op kermiszonntag weer als vanouds een kermiscollecte gehouden. In en na overleg met pastoor Donders is besloten de opbrengst van de collecte te besteden aan het weer op orde brengen van het Parochiehuis Door een langdurige en moeilijk op te lossen lekkage heeft dat centrum veel schade geleden. Nu de oorzaak van de lekkage eindelijk gevonden én verholpen is, willen we het vergadergedeelte van het parochiecentrum weer een representatief aanzien geven.

Vrije giften buiten de collecte in de kerk om zijn natuurlijk ook van harte welkom. Parochianen die onze kerk een warm hart toedragen, kunnen hun bijdrage voor deze collecte overmaken op de bankrekening van onze kerk (IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61) graag met vermelding: kermiscollecte.

Gezamenlijke ziekenzalving

De werkgroep Diaconie Huissen-Angeren organiseert zaterdag 14 oktober een gezamenlijke ziekenzalving met een eucharistieviering in de kerk van O.L.V. ten Hemelopneming in Huissen-Stad.

Alle zieken en ouderen van Huissen-Stad, Huissen-Zand en Angeren zijn van harte uitgenodigd om hier aan deel te nemen. De middag begint om 14.00 uur.

In deze viering zal pastoor Karel Donders voorgaan en het gemengd koor De Levensbron zorgt voor de gezangen.

Contact

Pastoraatsgroep: Anja Zweers, 06 - 2127 3756
Caritaswerkgroep: Wim van Baal, 026 - 325 23 00
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl
Locatiesecretariaat open: wo van 10.00 - 12.00 uur,
vr van 10.30 - 12.00 uur

Contact

Pastoraatsgroep: Nel Willemsen, 026 - 325 01 03
Caritaswerkgroep: Wim van Baal, 026 - 325 23 00
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl
Locatiesecretariaat open: di en vr van 9.30 - 11.30 uur

Contact

Caritaswerkgroep: Ans Eeuwes, 026 - 325 21 94
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl

Juist ook zij die gezond zijn en jong van lijf en leden, zijn van harte welkom. Zo kunnen we laten zien dat de zieken en ouderen niet alleen staan, maar dat we elkaar nabij willen zijn en samen om Gods steun mogen vragen.

Na de viering is er een samenzijn achter in de kerk onder het genot van een kopje koffie of thee en om nog even na te praten.

U kunt zich tot 8 oktober opgeven via de het aanmeldingsformulier, of doe het antwoordstrookje in de brievenbus van uw eigen kerk.

Telefonische informatie:

- Secretariaat Huissen-Angeren, 0481 - 45 13 71, keuze 8 (op werkdagen tussen 09.30 en 11.30 uur)
- Nel Willemsen, 026 - 325 01 03 (Algemeen)
- Riet Kuik, 026 - 325 78 39
- Rieki Kloppenburg, 026 - 325 26 72 (Angeren)



Antwoordstrook

Ik wil deelnemen aan de ziekenzalving op zaterdag 14 oktober om 14.00 uur in de kerk van O.L.V. ten Hemelopneming in Huissen-Stad.

Naam: M/V

Adres:

Postcode: Plaats:

Telefoon:

Een vriendelijk verzoekom zelf voor vervoer te zorgen.
U kunt zich opgeven tot uiterlijk 8 oktober.

Indoornik H. Johannes de Doper

Campmanplein 8, 6668 AJ Indoornik
locatieindoornik@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL12 RABO 0133 9092 12



Henk Berns

Casper van Elk

Ans Jurrius

Jaques Peeters

PCI / Bezoekgroep

Bent u ziek, of heeft u gewoon behoefte aan bezoek? Of weet u, dat iemand uit uw omgeving behoefte heeft aan een bezoekje. Laat het ons weten, dan kunnen we actie ondernemen.

Contactpersoon: Annemiek Lamers, 0488 - 49 14 57,
hjclamers@hotmail.com.

Vervoer naar kerk

Wilt u graag in het weekend naar de kerk, maar heeft u geen vervoer? Laat het ons weten, dan proberen we vervoer voor u te regelen.

Contactpersoon: Sjaak de Ruijter, 06 - 1045 2200,
e-mail: sjaakderuijter@outlook.com.

Opgave graag uiterlijk op vrijdag voor het desbetreffende weekend.

Rooster

Datum: donderdag 2 november
Bijzonderheden: Allerzielenviering in de kerk
Tijdstip: 19.00 uur
Viering: gebedsviering met koor
Voorgangers: Henny van Lanen en José van Elk
Koster: Casper van Elk
Koffie schenken: Sjaak de Ruijter
Gastvrouw/heer: Henk Berns

Agenda Indoornik

- 9 september Vrijwilligersmiddag/avond
 - 26 oktober Ouderendag najaar
 - 28 oktober Werken aan de kerk najaar
 - 2 november Allerzielenviering donderdag om 19.00 uur.
- Elke zondag is er in Elst een eucharistieviering.

Vrijwilligersmiddag/-avond

Zonder onze vrijwilligers zijn we helemaal niets. Samen kunnen we heel veel wat we heel goed zien in onze locatie. Daar zijn we blij mee en heel trots op. We willen dit tonen door een vrijwilligersmiddag/-avond te houden op zaterdag 9 september. Sinds vorig jaar zijn we begonnen dit te houden op de middag en begin van de avond. Dit bevalt erg goed. Alle vrijwilligers krijgen een uitnodiging hiervoor. Wij hopen en verheugen ons op een grote opkomst. De werkgroep Samen op Weg

Contact

Locatiepastoraat: José van Elk, 06 - 5188 1532, van.elk@planet.nl
Henk Berns, 06 - 2865 9904, h.berns@lijbrandt.nl
Caritaswerkgroep: Annemiek Lamers, 0488 - 49 14 57,
hjclamers@hotmail.com

Ouderendag

Donderdag 26 oktober wordt er weer een ouderendag gehouden.

John Rademakers houdt om 9.30 uur een woord- en communieviering. Na de viering is het koffiedrinken met wat lekkers en gezellig borrelen. Ook kunt u daarna lekker lunchen. We sluiten de middag af met koffie en thee. Mocht u met vervoer zitten, laat het ons weten. Dan wordt u opgehaald.

Voor opgave en informatie:

- Els Berns, 0488 - 45 16 36.
- Jan Stoffelen, 06 - 3069 3975.
- Annemiek Lamers, 0488 - 49 14 57.

Komt u ook, bel ons dan. Hoe meer zielen hoe meer vreugde. Het wordt een gezellige dag.

PCI Indoornik- Zetten

Misintenties

Tijdens de maandelijks gebedsvieringen in Indoornik kunnen er nog steeds misintenties gelezen worden. Ook kunnen we misintenties laten lezen tijdens de wekelijkse eucharistievieringen in Elst.

U kunt deze misintenties opgeven door middel van een briefje in de brievenbus, mailen of bellen naar onderstaande personen.

Het geld (€ 10,- per intentie) kan per kas afgeven worden bij onderstaande personen of overgemaakt worden op bankrekeningnummer: NL12 RABO 0133909212 onder vermelding van misintentie en de naam van de persoon waar de intentie voor is.

Voor onze geloofsgemeenschap kunt u deze misintenties opgeven bij:

- Henny van Lanen, T.M.C. Asserplantsoen 16, 6671 BL Zetten, 06 - 4767 6849, henny.vanlanen@hotmail.com.
- Henk Berns, T.M.C. Asserplantsoen 30, 6671 BL Zetten. 0488 - 45 16 36 / 06 - 2865 9904, h.berns@lijbrandt.nl
- José van Elk, Bredeweg 5, 6668 AR Randwijk, 06 - 5188 1532, van.elk@planet.nl



Lent H. Maria Geboorte

Pastoor van Laakstraat 42, 6663 CB Lent, 024 - 322 03 60
locatielent@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL 96 RABO 0127 9050 49



Petri Bartelds

André Mekenkamp

Jan Hein Natrop

René Wilderom

Naamfeest

Op zondag 10 september viert locatie Lent het naamfeest van de geloofsgemeenschap Maria Geboorte. Alle parochianen zijn uitgenodigd bij de feestelijke kerkdienst om 11.00 uur in onze mooie kerk. Pastoor Karel Donders gaat in deze viering voor. De zang wordt verzorgd door Young at Heart.

Velen hebben zich het afgelopen jaar weer met veel enthousiasme ingezet voor onze geloofsgemeenschap en een grote groep mensen is nog steeds heel actief. Deze inzet hebben we hard nodig om onze gemeenschap blijvend vitaal te houden en onze Maria Geboortekerk te behouden.

Met deze feestelijke viering willen we onze vrijwilligers bedanken voor de inspanningen van het afgelopen jaar en voor zoveel positieve inzet. Na afloop van de viering zijn alle kerkgangers tot 14.30 uur welkom bij Meijer en Ten Hove, waar een kop koffie met gebak wordt aangeboden, gevolgd door een drankje met een hapje. Het locatiepastoraat van Lent hoopt veel parochianen te ontmoeten om het glas te kunnen heffen op het jaarlijks zo bijzondere feest ter ere van onze geloofsgemeenschap.

Overleden

Op 15 juni overleed op 82-jarige leeftijd Els van Wetten-van Abbeele. Haar uitvaart was op 21 juni. Els is geboren in Tilburg op 4 april 1941. Zij trouwde met Wim van Wetten en samen kregen ze drie kinderen. Els was trots haar op tweeling en later genoten ze van dochter Lotte. De kinderen en haar werk waren belangrijk voor Els. Op 70-jarige leeftijd kreeg Els de diagnose Alzheimer, maar daar geloofde Els helemaal niets van. Toch werd het leven anders en verhuisden Wim en Els naar St. Jozef in Lent, na een tijd verhuisde Els naar St. Jozef in Gendt. In beide zorgcentra had zij het goed naar haar zin. In het bijzijn van haar man en kinderen is Els ingeslapen. Wij hebben haar een mooi afscheid gegeven en haar begeleid naar haar laatste rustplaats op ons kerkhof in Lent.

Wij wensen haar man Wim, kinderen en dierbaren alle sterkte toe.

Overleden

Ook is overleden Til Jacobs- de Haan. Ze werd 87 jaar. Til is geboren aan het Molenpad in Lent, zij had een broer Wim en een zusje Zus. Til was getrouwd met Wim. Ze leerden elkaar kennen toen Til bij Gerson en C&A werkte en al gauw waren zij een onafscheidelijk stel. Samen kregen ze drie kinderen. Til straalde een en al gezelligheid en warmte uit. Voor anderen klaar staat stond in haar levensboek met hoofdletters geschreven.

Contact

Locatieraad: Petri Bartelds, locatiemariageboortelent@gmail.com
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl
Secretariaat open: vrij. van 09.30 - 11.30 uur
Caritas Werkgroep: o.a. ouderen en ziekenbezoek.
caritaslent@gmail.com

Ruim 25 jaar zong zij in het St Caeciliakoor van Lent en was jarenlang actief om onze zieken thuis te bezoeken, ondanks dat haar man Wim ziek was en veel van haar vergde. Toen ze een hersenbloeding kreeg in 2017 was het niet meer te volbrengen en verhuisden ze samen naar huize St. Jozef. Daar creëerde Til een mooie plek met veel bloemen en genoot ze vaak van het zonnetje, het even kletsen met bekende voorbijgangers, en lopen langs het dierenparkje. Nadat Wim overleed werd het moeilijk voor Til. Ze miste Wim heel erg ondanks alle bezoeken van kinderen en kleinkinderen. Haar laatste hersenbloeding bleek fataal. Til die altijd de regie in handen had en nam, deed dat nu ook. Ze ontving de ziekenzalving in het ziekenhuis en ging naar het hospice, daar overleed ze op 7 juli.

Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en dierbaren veel sterkte toe met dit verlies.

Overleden

Op 89-jarige leeftijd is overleden Ria van Wetten. Ria was nog klein toen haar moeder overleed. Daardoor moest ze tijdelijk naar een internaat, het was daar erg streng. Toen haar vader hertrouwde kwam Ria weer thuis. Ze zorgde graag en deed dat heel goed. Zij woonde een tijd in de Bloemenhof en genoot van haar huis, van haar vrijheid. Ze had alles keurig voor elkaar. Ze ging graag met de trein mee, had een jaarkaart en het vrij reizen was aan haar goed besteed. Ria hield van gezelligheid, van bezoek krijgen, maar zeker van het op bezoek gaan. Later woonde Ria in St. Jozef in Lent. Ook daar ging ze haar eigen gang. Langzaam ging Ria achteruit maar met uitjes van de Zonnebloem ging ze tot het laatst graag mee, ze genoot daarvan. Veertien heeft Ria in St. Jozef gewoond. De zorg die ze steeds meer nodig had kreeg ze met alle liefde. Jouw trein Ria naar het paradijs is gestart. Zoals je zelf gezegd zou hebben.

Wij wensen je een goede reis Ria. Daag.

Haar familie wensen wij sterkte met het verlies van Ria.

Heilig Hartbeeld

Het Heilig Hartbeeld op het kerkplein in Lent staat erweer stralend bij dankzij Cor van Antwerpen, die het beeld helemaal schoongemaakt en opgeknapt heeft.

Wij danken Cor voor zijn inspanning en zijn blij met het prachtige resultaat.



In memoriam

Ons bereikte het droevige bericht dat op 18 juli te Tilburg is overleden in de leeftijd van 81 jaar pastor Piet Gelens. Piet Gelens heeft enkele jaren in de periode van pastor Jan de Froe in onze parochiekerk in Lent stage gelopen, voordat hij in 1989 tot priester werd gewijd van het bisdom 's Hertogenbosch.

Na zijn priesterwijding is hij benoemd in diverse parochies, Budel-Kaatsheuvel en Waalwijk, uit welke functie hem vanwege emeritaat per 1 december 2009 eervol ontslag is verleend. Tijdens zijn emeritaat heeft hij nog geregeld assistentie verleend in Kaatsheuvel en omgeving. De plechtige uitvaartdienst heeft 25 juli plaatsgevonden.

Bidden wij voor pastor Piet Gelens. en zijn familieleden dat hij mag rusten in Gods vrede.

Oosterhout St. Leonardus

Dorpsstraat 16, 6678 BH Oosterhout, 0481 - 48 12 06
locatieoosterhout@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL38 RABO 0139 8049 86

Contact

Locatiepastoraat: Hans Garritsen, 06 - 3731 9318
Locatiesecretariaat: open op maandag van 09.30 -11.00 uur



Sjaak Aarns

John Blom

Hans Garritsen

Pierre Spaan



Ellen Veens

José van Zoggel

Walter van Zoggel

Oecumenische bevrijdingsviering

Zondag 17 september, 10.00 uur

Al jaren is het traditie om in het derde weekend van september te vieren dat Oosterhout in 1944 bevrijd is. We herdenken met dankbaarheid dat we sindsdien in Nederland in vrijheid mogen leven.

Ook realiseren we ons nu dat de oorlog in Oekraïne de vrijheid in Europa nog steeds wordt bedreigd. Stilstaan wat vrede dan voor ons betekent krijgt dan een andere inhoud. Daarom dit jaar als thema: (on)vrede nu. Voorgangers: dominee Dick Kruyt en John Rademakers van het seniorenpastoraat. De zang wordt verzorgd door het St. Leonarduskoor uit Oosterhout en het St. Caeciliakoor uit Lent.

Secretariaat

Het secretariaat is iedere maandag aanwezig van 9.30 tot 11.00 uur. U kunt er terecht met vragen en het opgeven van misintenties. Informatie: <https://www.rkparochiemariamagdalen.nl>. Onder geloofsgemeenschappen vindt u Leonardus Oosterhout. Het emailadres van onze parochie voor alle berichten is: locatieoosterhout@rkparochiemariamagdalen.nl.

Gedachteniskruisje

Op zaterdag 30 september worden de gedachteniskruisjes van Henk Borgonjen, hij werd 82 jaar, en Adrie Lamers, hij werd 64 jaar, teruggegeven aan de familie. De kruisjes hebben een jaar lang ter nagedachtenis achter in onze kerk gehangen. We wensen de families veel sterkte toe.

Vieringen Leonarduskerk

Zondag 17 september

Tijd: 10.00 uur. Oecumenische bevrijdingsviering.
Voorgangers: John Rademakers en dominee Dick Kruyt. De zang wordt verzorgd door het St. Leonarduskoor en het St. Caeciliakoor uit Lent. Na afloop drinken we gezamenlijk een kop koffie/thee.

Zondag 30 september

Tijd: 11.00 uur. Woord- en communieviering.
Voorgangers: Liturgische Werkgroep.
De zang wordt verzorgd door het St. Leonarduskoor.

Gezamenlijke ziekenzalving

Onze parochie biedt de mogelijkheid om het sacrament van de ziekenzalving gezamenlijk te ontvangen. Veel mensen ervaren deze gezamenlijke plechtigheid als een bijzondere genade, die hen goed doet en kracht geeft voor de nabije toekomst.

In oktober of november willen we weer een gezamenlijke ziekenzalving houden in onze kerk. We hebben in het verleden al eens eerder een gezamenlijke viering gehouden. Toen hebben elf parochianen de ziekenzalving ontvangen.

Wilt u deelnemen aan deze gezamenlijke ziekenzalving, dan kunt u dit kenbaar maken aan ons secretariaat op de maandagochtend of via de mail locatieoosterhout@rkparochiemariamagdalen.nl. U hoort van ons te zijner tijd wanneer de zalving gaat plaatsvinden.

Dinsdagochtendviering gestopt

Op 1 augustus is pastor Victor Bulthuis na overleg met de vaste bezoekers van deze maandelijks doordeweekse eucharistieviering en het Locatiepastoraat gestopt met deze maandelijks viering. Wij hebben hem en onze koster Jan, na afloop tijdens een kop koffie, als dank een mooi tegeltje aangeboden met een afbeelding van onze kerk.

Allerzielenviering

Op donderdag 2 november gedenken we om 19.00 uur de overleden medeparochianen en speciaal de overleden parochianen van het afgelopen jaar. Voor deze viering kunt u intenties opgeven op het secretariaat.

Valburg St. Jacobus de Meerdere

Kerkstraat 18, 6675 BR Valburg, 0488 - 41 27 29
locatievalburg@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL43 RABO 0152 7022 10 of
IBAN: NL93 INGB 0000 9322 62



Sjaak Helmink



Aart Pastoor



Angelique Peeters



Wilma van Rossem



Johan Slebus

Contact

pastoraatsgroep: Sjaak Helmink 06 - 5199 5337
Locatieraad: Aart Pastoor 06 - 5353 3479
Wilma van Rossem 0488 - 43 04 11
Parochieblad: Willy Verhoeven, 06 - 2365 1528
w.verhoeven@t-mobilethuis.nl
Secretariaat: eens per twee weken op vrij van 10.00 - 11.00 uur
en na telefonische afspraak 0488 - 41 27 29

“Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam,” Ik verkondig u een grote vreugde: wij hebben een Paus”...” die als naam koos Paulus VI”... Zo werd Joannes Baptista Montini aan de wereld aangekondigd als opvolger van Paus Johannes XXIII. Eerlijk gezegd hadden wij met het drukken van dit blad tot het uiterste gewacht om dit grote nieuws nog op de voorpagina te krijgen... Om ongeveer 11.45 uur vrijdagmorgen kwam een hollende huishoudster buiten adem dit grote bericht doorgeven aan uw redacteur in de catechismusles en even later was hij verdwenen en... zat ook de gehele school rond het radio-toestel, dat onze school rijk is. Nog een half uurtje van stijgende spanning en de klanken van onze klok vertolkten de echo van de aankondiging vanaf de grote loggia van de St. Pieterskerk en het ontzaggevolle gejuich van de honderdduizend gelovigen op het St. Pietersplein... Heeft Joannes Baptista Kardinaal Montini, die als een van de allertlaatste kardinalen in Rome aankwam, een voorgevoelen had? De stad Milaan verliest haar geliefde aartsbisschop, die in de grote industriestad de bijnaam ‘arbeidersvriend’ had verworven. Diep ontroerd gaf de nieuwe Paus zijn eerste zegen en de gehele Katholieke Kerk juichte mee in een machtig “Te Deum Laudamus”. De stoel van Petrus is weer bezet door de 262ste Paus (ergens genoemd “Flos forum - bloem der bloemen”).

Onze kinderlijke gelukwensen.

Uw pastoor



Intenties

Wilt u een intentie opgeven? Neem dan contact op met Willy Verhoeven, 06 - 2365 1528 of wverhoeven038@gmail.com.

Vrijdagviering

Wekelijks is er op vrijdag om 9.30 uur een eucharistieviering in de kerk. Hieraan gaat vanaf 9.00 uur het rozenkransgebed vooraf.

Last minute vakantie

Het was me het zomertje wel...Last minute boeking hier, last minute boeking daar. De indoorspeeltuinen, vakantieparken en musea beleefden gouden tijden door het natte weer. De een zijn dood is de ander zijn brood.

De grondwaterstand nadert weer het normale peil maar voor de fruitteelt (het zachte fruit vooral) was het ‘Naetje Pet’.

We schrijven de tweede week van augustus dit artikel. Velen hebben alsnog de wijk genomen naar een warmer oord. Waar het weer oppassen is vanwege bosbranden en extreem hoge temperaturen. Of noodweer met aardverschuivingen. Nu maar hopen op een mooie en rustige nazomer. Geef de moed niet op.

Paus Paulus VI

De zomertijd is voor media (radio, tv, dag- en weekbladen) komkommertijd. Er is weinig actueel nieuws. Daar hebben wij een beetje last van. Dus dit artikel krijgt u van ons omdat het komkommertijd is.

Het komt uit het parochieblad van Valburg (23 juni 1963), dus ruim zestig jaar geleden. Wat u moet weten: de toenmalige pastoor M. de Vries schreef en tikte op zijn typemachine wekelijks een parochieblad. Op de lagere school gaf hij, ook wekelijks, catechismusles. Hij schreef het parochieblad alleen, noemde zich regelmatig hoofdredacteur of redacteur en sprak dikwijls over de redactie in de ‘wij-vorm’...

MISINTENTIES

De eucharistieviering op zondag (11.00 u.) in de St. Werenfriduskerk in Elst is te beluisteren via www.kerkromroep.nl en te zien via de TV op KPN-kanaal 1478 en Ziggo-via kanaal 44

Bemmel

Misintenties die bij het centraal secretariaat aangemeld zijn, staan onder betreffende locatie waar de intentie wordt gelezen.

Doornenburg

woensdag 13 september 9.30 uur: Stef en Anneke Hendriks-Rutjes.

zondag 17 september, kermiszondag 10.00 uur: overleden leden van De Schutterij Gijsbrecht van Aemstel van Doornenburg en Honderd Morgen met name: Harry Derksen, Piet Zweers, Frans Joosten, Henk Visch, Ewald Berends, Jan Alofs, Henk Koenen, Frits Mattijssen, Wim Meuwssen, Theo Peters. En verder voor Jan en Dien Wieland-Rutjes.

Driel

zaterdag 16 september, Polenmis: jaargedachtenis van Ben Rombouts, jaargedachtenis van Jan Verplak. Verder gedenken wij Timo Verplak, Antoon en Annie Baltussen, Cora Baltussen, Jan Altink, ouders Roelofs-van Maanen, Hent en Doortje Cobussen-Joosten, ouders Lamers-Winterhalter en Koos, ouders Demon-Scholten, Jos en Fien Pruijn-Jansen, Piet Martens, Wim en Doortje Slendebroek, Marijke Nas-van Ettinger, Leo Knuiman, Bennie en Ita Knuiman, Hans Grimmelt, Greet Wesselkamp-ten Westenend, Addy Veuger-Oomes, Diny de Ruijter-van Lieshout, Toos en Geert Joosten, Theo en Annie van Mullem, Luc en Marie van Binsbergen-Kersten, ouders Bierman-Voorburg, Gerrit en Miem Nijs-van Baal, Chris en Wilhelmiën Weijman-Elbers, Marcel en Ria Krebbeer-Peters, Piet en Aleid van Bentum-Sloot, familie Bennik-Barends, familie van Kempen, Doreen Smits, Doortje en Geert v.d. Welk, ouders Hermeling-Clappers en Frits en Ria, Thé en Gradeke Goldsmid-Verhoef, familie Janssen-Selman, Riet en Co Rensen, Fia Schuiling, Sien en Herman Fonteijn-van Mullem, Tonny en Maria te Dorsthorst, Jan en Corrie Meurs.

Elst

zondag 3 september: jaargedachtenis van Co Willemsen, jaargedachtenis van ouders Spaan-van Hoof. Verder gedenken wij Jo de Swart, pastor Nol Sales, Henk Leijser, Jo Lamers, Wijnand van Raaij.

zondag 10 september: ouders Toonen-van Kempen, Diny Rewinkel-Kampshoff, Henk Willemsen, ouders Willemsen, ouders Van Schaijk.

zondag 17 september: ouders Hendriks-Damen, Gerrit Kienhuis, Jan Braam, Ineke Wilderom-Berndsen.

zondag 24 september: jaargedachtenis van Harry Schaars, jaargedachtenis van Jaap Elings. Verder gedenken wij familie Van Rossem, Karel Keijser, familie Hooydonk-Hager, George Teunissen, Henk Willemsen, ouders Willemsen, ouders Van Schaijk.

zondag 1 oktober: ouders Van Rossem-Schouten en hun zoon Jan, Jo Lamers.

Gendt

zaterdag 2 september in Haalderen en St. Jozef: Theo Joosten, Frits Botterblom, Annie Huting, Theed Melchers, Jan Melchers, Henny en Gert Teunissen-Kersten, Bep Janssen-Gerritsen, Jo Schennink, Riet Claassen, Leny van Oostwaard-Giessen, Annie van Moerkerk-Teunissen, Dienneke Schaars-Rasing, Fientje Rooding-Bergervoet, Ton Cornelissen-Kersten, Jo Scholten-Niesink, Annie van Rijn-Willemsen, Harrie Lichtenberg, Els Schennink-van der Mond.

zaterdag 9 september in Haalderen: Riet Bolder-van Heck, Joris Claassen.

zaterdag 16 september in Haalderen en St. Jozef: Theo Joosten, Henny en Gert Teunissen-Kersten, Theed Melchers, Jan Melchers, Koos Witjes, Bep Janssen-Gerritsen, Jo Schennink, Riet Claassen, Annie van Moerkerk-Teunissen, Dienneke Schaars-Rasing, Fientje Rooding-Bergervoet, Jo Scholten-Niesink, Annie van Rijn-Willemsen, Harrie Lichtenberg, Els Schennink-van der Mond.

zaterdag 23 september in Haalderen: Riet Bolder-van Heck, Thé Claassen, Riet Claassen.

woensdag 26 september in parochiecentrum: Frits Botterblom, Henny en Gert Teunissen-Kersten, Annie van den Brink-Peek, Theed Melchers, Jan Melchers, Koos Witjes, Annie van Moerkerk-Teunissen, Dienneke Schaars-Rasing, Fientje Rooding-Bergervoet, Ton Cornelissen-Kersten, Gerrit Rensen, Henk en Anneke Huting-Bekker, Joke van Meekeren-Arends, Hans van Meekeren, Ine van Meekeren-Teeuwssen, Jo Scholten-Niesink, Annie van Rijn-Willemsen, Harrie Lichtenberg, Els Schennink-van der Mond.

zaterdag 30 september in Haalderen en St. Jozef: Henny en Gert Teunissen-Kersten, Joke van Meekeren-Arends, Hans van Meekeren, Ine van Meekeren-Teeuwssen, Henk en Anneke Huting-Bekker, Jo Scholten-Niesink, Annie van Rijn-Willemsen, Harrie Lichtenberg, Els Schennink-van der Mond.

Haalderen

zaterdag 2 september: Riek Vernooij, Gert en Toos Alofs-Rijcken, Gerd Spanbroek en Koos Spanbroek-Verhagen.

zaterdag 9 september: Dina Rutjes-Wassink.

zaterdag 16 september: Gert en Toos Alofs-Rijcken, Geert Duijf, Gerd Janssen en Koos.

zaterdag 16 september: Jan Nieuwenhuis en Nel Nieuwenhuis-Scholten.

zaterdag 23 september: jaargedachtenis van Marietje van Loon-Buurman. Verder gedenken wij Hent van Loon, familie van Loon-Buurman, Jo Derksen, Riek Derksen-Vonk en Annie, Piet Demon, ouders Demon, Ria, Mimi, Wim, Geert, Toon en Wilma.

zaterdag 30 september: familie Roelofs-Lintsen.

Herveld

zaterdag 16 september: pastoor Van der Borgh en Tiny Monincx, Piet en Mimi Daams-Schaars, Wim en Ada Giesbers-Peperkamp, Ben en Wilhelmiën van Hal-Ticheloven, Henny Winnemuller-Smeenk, Toon en Rika van Wissing-Jansen, Tom de Wit.

zaterdag 30 september: jaargedachtenis van Annie Veens-Menting. Verder gedenken wij Martinus Veens, Piet en Mimi Daams-Schaars, Wim en Ada Giesbers-Peperkamp, Ben en Wilhelmiën van Hal-Ticheloven, Henny Winnemuller-Smeenk, Toon en Rika van Wissing-Jansen, Tom de Wit.

Heteren

zondag 10 september: jaargedachtenis van ouders Roos-Weijman. Verder gedenken wij Hennie, Jan en Bert Roos, Gerardus Roest en Jeanette van de Heijden, Wilhelmus Roes en familie, Johannes Boll en Henrica Jansen, Richardus van Wijck, en echtgenote, Stephanus Roes en Theodora Ockhorst, Deken Roes en familie, familie Eulink-Peters, Grada Eulink, Willie en Corry Menting-de Bruin, Ruth en Annie Cobussen-Joosten en kleindochter Danielle, ouders Daniel-Rutten, Bep Schrijner, Jan Vermeulen, Rob Liethoff, Henk Holleman, Annie Schrijver-de Ruijter, Bart van Elferen.

zondag 17 september: Ruth en Annie Cobussen-Joosten en kleindochter Daniëlle, ouders Daniel-Rutten, Bep Schrijner, Jan Vermeulen, Rob Liethoff, Henk Holleman, Annie Schrijver-de Ruijter, Bart van Elferen.

Angeren - Huissen-Stad - Huissen-Zand

zondag 3 september: geen viering – zie Elst.

zondag 10 september: Werner Jansen, Resi Melchers.

zondag 17 september: Jan Roelofs, Resi Melchers, familie Scheers-van Kempen.

zondag 24 september: Riek Willemsen, An en Antoon Veenhuis en zoon Antoon, ouders Dominicus-Vermeulen en familie, Jo en Dien Kersten-Lentjes - zoon Geert en schoondochter Bets, Thé en Cor Dibbets-Kersten, Trudi van der Brugge-Hendriks en Leo van der Brugge, Jan Zweers en Greet Zweers-Makker, Piet Driessen, Jeroen Arends en Nellie Janssen-Kersten, Miranda Peek, Resi Melchers.

zondag 1 oktober: Henk Leijser, familie Scheers-van Kempen.

Indoornik

geen viering in september.

Lent

zondag 10 september: jaargedachtenis van Marga Kampman, jaargedachtenis van Corrie Hafkenscheid-Albers, jaargedachtenis Hans Jacobs. Verder gedenken wij Joke Janssen, Cobie Berkien-Knippling, Dries en Fien Willemsen-van Kempen, Anton en Diny van Kempen, Anton Natrop, Jan en Mieke van Someren-Grinsven, Els van Wetten-van Abbeele, Til Jacobs-de Haan, Ria van Wetten.

zaterdag 23 september: Gerard van Kempen, Joke Janssen, Dries en Fien Willemsen-van Kempen, Anton en Diny van Kempen, Hans Jacobs, Riet Janssen-Boerboom, Anton Natrop, Els van Wetten-van Abbeele, Til Jacobs-de Haan, Ria van Wetten. Oosterhout

zondag 17 september: er zijn geen misintenties aangemeld.

zaterdag 30 september: Appie van Dam, Henk Borgonjen, Adrie Lamers.

Valburg

zondag 10 september: jaargedachtenis voor Everardus Berns, Hendrikus Bouwman, Arnold de Bruin en Toos de Bruin-Goossens, Appie Cox, Toos Knipping-Jansen, Elisabeth Maria Matijssen-Kuijf, Ben Ras, André Verhoeven, Jos Verhoeven. Verder gedenken wij Herman van Noordenburg en Willy van Noordenburg-van Meurs, Tonia Berns-Arts en dochter Tanja, familie Berns-Arts, Wim ten Broek en Doortje ten Broek-van Elferen, André en Toos Cornelissen én heerom Robertus Cornelissen, ouders Holleman-Jansen, Lisette Peer, Jan Jansen, Piet Jansen, Frans Janssen en dochter Trudie, ouders Veggelers-Janssen, Anneke Geurts-Knippling, Grad Knipping, ouders Van de Logt-Broekman, Koos Matijssen en dochter Karin, Jan Spaan, ouders Spaan-Turk, Thecla Janssen-de Vent, Hennie Verhoeven-Voorburg, familie Willemsen-Rikken, Piet en Truus Zwartkruis.

Woensdag 6 september: Leeskring

Tish Warren – Liturgie van het alledaagse (1)

Alledaagse momenten en dagelijkse routines kunnen ons op onvermoede wijze op het spoor brengen van Gods aanwezigheid. Het heilige en het gewone zijn nauwer met elkaar verbonden dan we vaak denken. Anglicaans priester Tish Warren schreef er een boek over, waarin ze het leven van elke dag verbindt met een toegankelijke geestelijke oefening en een element uit de zondagsliturgie.

Op vier woensdagavonden zullen we dit boek lezen en er met elkaar over praten. Hopelijk helpt het ook ons om het heilige in ons dagelijks leven te ontdekken en er ons innerlijk op af te stemmen.

Begeleiding: pastor Victor Bulthuis

Tijd: 19.30 – 22.00 uur

Deelname: kosteloos.

Wel wordt u verzocht zelf het boek aan te schaffen (prijs € 19,95)

Plaats: Parochiehuis Elst

Overige data: 4 oktober, 8 november en 6 december

U kunt zich opgeven bij Corina Vos van het parochiesecretariaat: cvos@rkparochiemariamagdalen.nl of 06 - 2054 4726

Woensdag 28 september: Filmavond

About Time (Richard Curtis, 2016)

Welke gebeurtenissen in je leven zou je nogmaals willen beleven? Welke situaties zou je willen rechtzetten? Die mogelijkheid krijgt Tim op zijn 21ste verjaardag, als zijn vader hem een geheim vertelt: de mannen uit de familie bezitten de gave om terug te reizen in de tijd. Dat dit niet zonder slag of stoot gaat, daar komt Tim gaandeweg achter. Behalve een stoeipartij met de tijd is de film About Time vooral een ontroerende, hartverwarmende en tragikomische ode aan het leven van alledag.

Inleiding en nagesprek: pastor Victor Bulthuis

Tijd: 19.30 – ca. 22.00 uur

Plaats: Parochiehuis Elst

Toegang: vrije gift

U kunt zich opgeven bij Corina Vos van het parochiesecretariaat: cvos@rkparochiemariamagdalen.nl of 06 - 2054 4726.



21 september
feestdag van Matteüs

Matteüs was een van de twaalf vrienden van Jezus. Zijn naam is wel speciaal. Matteüs betekent: 'geschenk of cadeau van God'.

Matteüs werd door Jezus gevraagd hem te gaan helpen. Hij was tollenaar, geen werk wat de joden belangrijk vonden, dus niet iemand om mee om te gaan. Hij werd door Jezus gevraagd om met hem mee te gaan en van Jezus te leren. Er werd en wordt gedacht dat Matteüs als eerste een stuk over Jezus leven heeft geschreven in de bijbel.

29 september
Een feestdag voor drie engelen.

Niet zomaar engelen, maar drie hoofdboodschappers van God: Gabriël, Michaël en Rafaël. Deze drie komen we ook op verschillende plaatsen in de bijbel tegen. Elk van deze engelen heeft zijn of haar taken te doen op aarde.

Gabriël betekent: God is mijn kracht. De engel Gabriël komt in de bijbel een paar keer vertellen dat er een speciaal kind wordt geboren. Hij kondigde de geboorte aan van Jezus en zijn neef Johannes de Doper. Daarom wordt de engel Gabriël ook beschermer genoemd van papa's, mama's, en vrouwen die een baby verwachten. Ook geeft deze engel plezier in schrijven en lezen van goed nieuws.

Michaël betekent: hij die lijkt op God. Van de engel Michaël wordt in de Bijbel verteld dat hij beschermt, moed geeft en zelfvertrouwen, veiligheid en een levensdoel. Maar er wordt ook van hem verteld dat hij mensen op weg helpt naar God als mensen overlijden. Hij wikt en weegt over mensenlevens. Hij wordt daarom vaak met een weegschaal en zwaard in de hand afgebeeld.

Rafaël betekent: God geneest. De engel Rafaël komen we alleen maar tegen in oude reisverhalen. Het is dan ook niet vreemd dat de mensen deze engel vragen hen te beschermen als ze op reis gaan. Rafaël zegt zelf dat hij kort bij God is, daarom vragen de mensen Rafaël om hulp en beterschap bij ziekte of andere narigheid.

Om te maken: een hoed om weer naar school te gaan

Je hebt nodig:

- karton
 - zwart papier
 - stukje draad
 - schaar, lijm, plakband
 - gekleurde stroken papier
- De bovenkant maak je van een platte doos, of je zet zelf een platte doos in elkaar met karton. De onderkant maak je met een strook karton die je rond buigt.
 - Aan de kant waar je hem vast moet maken knip je overal 1 centimeter in en buig je de gekregen flapjes om naar binnen. Hieraan kan je met plakband de strook vastmaken aan de vierkante bovenkant.
 - Daarna de hele muts bekleden met zwart papier of kleuren als je dat leuker vindt. De bovenkant kan je daarna nog versieren met wat vrolijk gekleurde stroken papier. In het midden maak je nog een stuk draad vast met onderaan een klosje draad van verschillende kleuren. Dat maakt het af en wel zo vrolijk.



Succes en veel plezier



Mies Muis

Hallo meisjes en jongens,

Hopelijk komt de brief op tijd. Vanaf een hele hoge berg waar mevrouw Gems me heeft gebracht schrijf ik jullie. Brr, bergen zijn wel erg hoog voor een kleine muis. Gelukkig mocht ik op de rug van mevrouw Gems mee. Ze waarschuwde me wel dat ik me stevig moest vast houden aan haar horens om niet te vallen. De uitzichten onderweg waren echt super mooi. Boven was het wel een beetje koud. Maar toen ik over de bergen kon kijken, was ik de kou snel vergeten. Mevrouw Gems vertelde dat ze door hun smalle hoeven en lichte gewicht overal kunnen komen. Ze heeft mij zo hoog gebracht, omdat ik daarboven een afspraak heb met mijnheer Adelaar. Hopelijk ziet hij mij niet over het hoofd als kleine muis.

Voor jullie nu een fijne tijd op school en groetjes,
Mies Muis

