



Uitgave van R.K. parochie H. Maria Magdalena. Angeren, Bommel, Doornenburg, Driel, Elst, Gendt, Haalderen, Herveld, Heteren, Huissen-Stad, Huissen-Zand, Indoornik, Lent, Oosterhout, Valburg.

Ankerplaats

Jaargang 6, nummer 9, oktober 2023



7 God als mantelzorg

Een aansprekend godsbeeld:
God die ons nabij komt in de
zorg die we elkaar bieden

10 Zonovergoten parochiefeest

Het parochiehuis is ingewijd,
kinderen voerden de musical
'Wie is mijn naaste?' op

12 Afscheid Rita Branderhorst

In gesprek met een schalkse
en toegewijde dirigente van
meerdere parochiekoren

COLOFON



R.K. parochie
**H. Maria
Magdalena**

Secretariaat

Postadres: Postbus 12, 6660 AA, Elst
Bezoekadres: Dorpsstraat 38, Elst
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur
Algemene administratie: Maria Bruns, Regina Dominicus en Ellen van Olst
Financiële administratie: Angelique van Appeldoorn en Corina Vos
secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl
www.rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL30 INGB 0001 3056 82
ten name van R.K. Parochie H. Maria Magdalena
Pastorale Wacht 06 - 8365 8220

Parochiebestuur

Pastoor Karel Donders (voorzitter)
Jeannette den Boer-van Treijen (vice-voorzitter)
Theo Peters (secretaris, personeel en vrijwilligers)
Aldo van den Brink (penningmeester)
Patrick Peters (2^e penningmeester)
Gerie Driessen (gebouwen)
Wim Raaijmakers (juridische zaken en kerkhoven)
Vincent Bos (communicatie)
bestuur@rkparochiemariamagdalena.nl
Vertrouwenspersoon Karin Bernet, 06 - 1276 6045.

Parochiële caritas instelling

NL57 RABO 0103 2676 54 t.n.v. PCI H. Maria Magdalena
PCI.Magdalena@gmail.com.

Redactie Vincent Bos, Victor Bulthuis, Annemarie Buurman, Yvonne van Eldonk, Maria van Engen, Paul Kogels, Henk Peperkamp en Yvonne Vos

Versijning 10 x per jaar

Kopij sturen naar: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen aan te passen, in te korten óf niet te plaatsen.

Kopij

6e jaargang, uitgave november 2023

sluitedatum kopij en inleveren intenties
uiterlijk vrijdag 29 september 2023

7e jaargang uitgave december '23 / januari '24 DUBBELNUMMER

sluitedatum kopij en inleveren intenties
uiterlijk vrijdag 10 november 2023

Bijdrage parochieblad

Wilt u een bijdrage geven? U kunt het bedrag overmaken op de bankrekening van uw locatie. (zie hiervoor de gegevens die bij iedere locatie vermeld staan). Of scan de QR code. Het bedrag kunt u naar eigen inzicht aanpassen.



Vormgeving en realisatie

Richard van Driel, Drukkerwerk ABC, Doornenburg

VAN DE REDACTIE

Als je de foto op de voorkant van deze Ankerplaats bekijkt, dan is goed te zien hoe het enthousiasme van de jeugd eraf spat. Deze foto is gemaakt bij de eerste parochiezondag op 3 september. Deze groep jongeren heeft ter gelegenheid hiervan een musical ten gehore gebracht met als titel: **Wie is mijn naaste? Veel aanwezige parochianen hebben genoten van het jeugdig enthousiasme van de groep KOEMI.**

Op deze zomerse zondagmorgen in september werd ook het nieuwe parochiehuis in Elst officieel ingewijd en in gebruik genomen. In deze Ankerplaats wordt hier uitgebreid verder verslag van gedaan. Het monumentale gebouw is van binnen helemaal in gereedheid gebracht om dienst te doen als administratief centrum van onze parochie.

En wat dacht u van 'God als mantelzorger?' Een mooi artikel kunt u vinden verderop in dit blad. Een onverwachte kijk op het tegenwoordig veel gebruikte woord.

Rita Branderhorst heeft afscheid genomen als dirigent van een van onze parochiekoren en dat feit is niet stilletjes voorbijgegaan. Ook hiervan leest u meer in dit blad.

In diverse locaties binnen onze parochie wordt volop gedacht en vergaderd over de toekomst van de kerken in die locaties. Voor veel parochianen is het feit dat kerkgebouwen een andere functie krijgen een bron van zorg. Hoe gaat het verder met de mogelijkheid om je geloof te vieren in je eigen vertrouwde omgeving? We proberen u in Ankerplaats zoveel en zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

INHOUD

Woord voor onderweg - Oktobermaand - rozenkransmaand	3
Van de bestuurstafel	4
Spiritualiteit van alledag - Handen wassen	5
Pastoraat	6 + 7
Seniorenpastoraat - God als mantelzorger	7
Liturgisch rooster	8
Uit de parochie	9
Verslag	10 + 11
Interview - Hommage aan Rita Branderhorst	12
Bemmel St. Donatus en Haalderen O.L.V. van Zeven Smarten	13
Driel H. Maria Geboorte	14
Elst St. Werenfridus	15
Gendt H. Martinus en Doornenburg St. Martinus	17
Herveld St. Willibrordus	18
Heteren O.L.V. Onbevlekt Ontvangen	19
Huissen-Stad O.L.V. ten Hemelopneming	20
Huissen-Zand HH. Martelaren van Gorcum en Angeren St. Bavo	21
Indoornik H. Johannes de Doper	23
Lent H. Maria Geboorte	23
Oosterhout St. Leonardus	24
Valburg St. Jacobus de Meerdere	25
Misintenties	26 + 27
Parochiehuis	27
Kinderpagina	28

Oktobermaand - rozenkransmaand

Onderweg naar de Wereldjongerendagen in Lissabon afgelopen zomer, mochten wij onderweg overnachten in het pelgrimshuis van de zusters op de berg Montmartre in Parijs. Aan het einde van de avondmaaltijd kwam een zuster naar ons toe met de vraag of wij wilden helpen het nachtelijk gebed voort te zetten. In de aangrenzende grote witte basiliek van het Sacré-Coeur wordt al meer dan 130 jaar dag en nacht bij het allerheiligste sacrament gebeden voor de intenties van kerk en wereld. Deze altijdurende aanbidding hebben de zusters tot hun levensopdracht gemaakt. Als gasten werden wij gevraagd de zusters te helpen om dit gebed voort te zetten en één uur voor onze rekening te nemen. Onze naam konden wij in het uurrooster, dat in de gang te vinden was, zetten.

Toen de vraag van de Franse zuster vertolkt was naar het Nederlands, stelde een van de jongeren de vraag: "Hoe houd je dat vol? Een uur waken in de nacht?" Het was een vraag die bij meer van ons leefde na een dag lang met de bus te hebben gereisd. Maar toen antwoordde iemand: "Bid de rozenkrans!" Waarop iemand anders zei: "Ik val juist bij het rozenkrans bidden snel in slaap."

Ik heb gemerkt dat de rozenkrans nog altijd een sterke en populaire gebedsoefening is. Met een kindercatecheseclub heb ik een tijd geleden met ballonnen een megarozenkrans gemaakt. Maar na deze expeditie hebben we in de kerk de 'echte' rozenkrans gebeden en na afloop zei een van de deelnemers: "Ik heb echt gebeden."

Het bidden van de rozenkrans blijft een van de meest gepraktiseerde gebeden in de Katholieke Kerk. Terwijl men de gebeden herhaalt en de kralen door de vingers laat glijden, kan men in gedachten zijn bij anderen. Bij de noden die leven dichtbij en ver weg en de situaties waar graag uitkomst in wordt gezien. Men hoeft niets te zeggen, want God kent onze gedachten. Sint Paulus zegt: "*wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden.*" (Rom. 8, 26).

De rozenkrans, een krachtig gebed voor zowel dag als nacht.

Pastoor Karel Donders

PASTORAAL TEAM EN PAROCHIEMEDEWERKSTER



Karel Donders
pastoor

06 - 2830 2101
kdonders@rkparochiemariamagdalena.nl



Victor Bulthuis
pastor

0488 - 45 26 53
vbulthuis@rkparochiemariamagdalena.nl



Margreet Sanders
pastoraal werkster

06 - 2353 5269
margreetsanders@hotmail.com



Annemarie Buurman
parochie medewerkster

0481 - 42 11 61
annemariebuurman2@gmail.com

VAN DE BESTUURSTAFEL



Karel Donders
Pastoor
Voorzitter



Jeannette
den Boer-van Treijen
Vice-voorzitter



Theo Peters
Secretaris
Personeel en
vrijwilligers



Aldo van den Brink
Penningmeester



Patrick Peters
2^e penningmeester



Vincent Bos
Communicatie



Gerie Driessen
Gebouwen



Wim Raaijmakers
Juridische zaken
en kerkhoven

Zoals u in de media heeft kunnen vernemen zijn het bestuur van de parochie H. Maria Magdalena en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard al enige tijd met elkaar in gesprek over de toekomst van de Sint Martinuskerk in Doornenburg en de kerk van O.L.V. ten Hemelopneming in Huissen. De gesprekken hebben geleid tot een intentieverklaring. Deze is eind augustus 2023 ondertekend.

Dat voor de Sint Martinuskerk een nieuwe bestemming werd gevonden is al sinds de sluiting van de kerk voor de weekendvieringen in 2015 bekend. Er loopt momenteel een onderzoek om het integraal kind-centrum De Doornick naar deze locatie te verhuizen.

Dat ook de kerk van Huissen haar deuren zal gaan sluiten is pas bespreekbaar geworden sinds de gemeente interesse toonde om daar een multifunctionele accommodatie in te vestigen. De kerk van Huissen is immers sinds 2011 Eucharistisch centrum. Echter de hoge kosten aan achterstallig onderhoud en energie die het gebouw vraagt, zullen in de nabije toekomst alleen maar groter worden.

Er is overeengekomen dat de parochie de kerk in Huissen niet eerder dan 1 januari 2025 afstoot en dan de vieringen verplaatst naar de nabijgelegen Antoniuskapel in Huissen. Deze negentiende eeuwse oud-kloosterkapel is gelegen aan dezelfde straat als de kerk en in bezit van de gemeente. De gemeente stelt dit gebouw voor minimaal tien jaar exclusief voor onze parochie volledig ter beschikking. Eveneens kunnen wij in het aangrenzende gebouw 'het convent' gebruik maken van een grote ruimte voor ontmoeting en activiteiten.

De pastorie in Bemmelen is door de verhuizing van het parochie secretariaat grotendeels leeg komen te staan. Afsproken is dat de gemeente de pastorie zal gaan huren. Daarbij is wel voorzien dat er een eigen ruimte beschikbaar blijft voor de geloofsgemeenschap Bemmelen.

Zowel de gemeenteraad als het bisdom moeten nog instemmen met de aan- en verkoop van de gebouwen. De komende tijd worden de afspraken verder uitgewerkt. Een definitieve beslissing wordt begin 2024 verwacht.

Het locatiepastoraat in zowel Huissen als Doornenburg is nauw bij de besluitvorming betrokken. Het parochiebestuur hecht eraan op te merken dat ze de parochianen meeneemt in het verdere proces. Aan de samenwerking met de lokale geloofsgemeenschappen wordt veel waarde toegekend. In de media is een verkoopprijs voor beide kerken genoemd. Er zijn met de gemeente aanvullende afspraken gemaakt. Het betekent dat de parochie meer inkomsten heeft van de verkoop van beide kerken dan het in de media genoemde bedrag aangeeft. In de komende maanden zullen er gesprekken worden georganiseerd in Huissen en Doornenburg.

Parochiefeest

Wat was het druk op zondag 3 september tijdens het grote parochiefeest. Centraal stond de opening van het parochiehuis. Elders in deze Ankerplaats staat een uitgebreide impressie.

Het bestuur is er blij mee dat alle plannen zo positief zijn uitgekapt. De verbouwing oogstte menigeen veel lof. Dat doet ons goed want er is hard en met enthousiasme gewerkt om van de oude pastorie een parochiehuis te maken waar iedereen zich thuis voelt en dat geschikt is voor een scala aan activiteiten.

Cijfers

De penningmeesters hebben de balans opgemaakt van het tweede kwartaal van 2023. De cijfers komen overeen met de verwachtingen maar de rode draad blijft wel dat er onder de streep rode cijfers staan. We zijn daarom alle mogelijke bezuinigingen aan het doornemen. We letten dus scherp op de uitgaven maar we doen er ook alles aan de inkomsten te verhogen. Daarom is vrijwillige bijdrage voor Ankerplaats zo belangrijk. U leest daar elders meer over.

Vrijwillige bijdrage Ankerplaats

Ons parochieblad Ankerplaats is een waardevol communicatiemiddel, wat we niet graag willen missen. Veel vrijwilligers zijn er druk mee. Niet alleen met het schrijven van stukjes, maar ook als redactie en niet te vergeten de vele mensen die er iedere keer weer voor zorgen dat het blad bij u thuis bezorgd wordt. We kunnen daar niet vaak genoeg 'dank je wel' voor zeggen.

Door de hoge papierprijzen en drukkosten is het blad de laatste jaren er niet goedkoper op geworden. Velen van u zijn al overgestapt op de digitale versie, waardoor het aantal te drukken exemplaren al wat minder is geworden. Maar toch drukken de uitgaven behoorlijk op onze begroting. Dat is dan ook de reden dat wij iedere jaar rond deze tijd bij u aankloppen met het verzoek om een vrijwillige bijdrage.

Normaal bent u gewend een acceptgiro als inlegvel in het blad terug te vinden, echter deze mogen niet meer gebruikt worden. Dus moeten we het op een andere manier organiseren. Wilt u een bijdrage geven? U kunt het bedrag overmaken op de bankrekening van uw locatie. (zie hiervoor de gegevens die bij iedere locatie vermeld staan). U kunt ook de QR-code gebruiken op pagina 2 als u wilt. Het bedrag kunt u naar eigen inzicht aanpassen.

Handen wassen

Kent u de film 'Die grosse Stille'? Die gaat over het leven in de kartuizerabdij La Grande Chartreuse in de buurt van Grenoble in Frankrijk. De monniken daar leven in afzondering, stilte en gebed. Het grootste gedeelte van de bijna drie uur durende film wordt er dan ook geen woord gezegd. Maar af en toe hebben de monniken recreatie, dan gaan ze er bijvoorbeeld samen op uit en mogen ze met elkaar praten.

Op een gegeven moment hebben twee monniken het over het handen wassen voor het eten. "Waarom zou ik dat doen?" zegt de een. "Ik maak helemaal geen vieze handen!" Waarop de ander zegt: "Ja, maar het is een symbool." Zegt de eerste: "Dan moeten we dat misschien eens veranderen." Waarop de tweede zegt: "Nee, niet wij moeten de symbolen veranderen; de symbolen moeten óns veranderen."

Dit korte gesprekje geeft precies de spanning weer die er schuilt onder een discussie die Jezus heeft met de Farizeeën (Marcus 7, 1-23). Die tikken Hem op de vingers omdat Hij zijn leerlingen met ongewassen handen laat eten. Jezus wordt boos. Want jullie Farizeeën, zegt Hij, houden vast aan het gebruik van jullie voorvaders, en dat is iets anders dan je houden aan de Wet van God.

Tora

Hoe zit dat precies? Nou zo: de geschreven Tora, de Wet van God, is voor gelovige Joden vervat in de vijf boeken van Mozes. Op basis daarvan ontstond gaandeweg een mondelinge Tora, dat wil zeggen een interpretatie van die geschreven Wet. Die mondelinge interpretatie werd gaandeweg ook opgeschreven, en kreeg de naam Misjna. Die Misjna, de interpretatie van de Tora dus, kreeg steeds meer status. In de tijd dat Jezus leefde, is daar volop discussie over. Jezus noemt de Misjna mensenwet en stelt die tegenover de Tora, de Wet van God.

Als de Farizeeën zoveel waarde hechten aan handenwassen en afwassen, dan volgen zij een mensenwet. Op zich is daar niet zoveel mis mee, als ze het als een symbool zouden zien. Dat dat wil zeggen, als ze het handenwassen en het afwassen als een aansporing zouden beschouwen om zichzelf vanbinnen te reinigen. Daarom wijst Jezus de Joodse reinheidsregels op zich ook niet af.

Zuiveren van je binnenkant

Voor Jezus is het probleem dat de Farizeeën die mensenwet haast net zo belangrijk hebben gemaakt als de Wet van God. Daardoor vergeten ze waar het om gaat: het zuiveren van je binnenkant in plaats van je buitenkant. Handenwassen en afwassen zijn niet meer dan symbolen, die jou niet helpen als je vanbinnen geen zuiver mens wilt worden. Die hebben totaal geen waarde als je vanbinnen een onrein mens bent, dat wil zeggen als je je ziel vuil maakt aan verkeerde dingen.

Als je de woorden van Jezus doortrekt, dan is er in de wereld en ook in de Kerk heel veel mensenwet. Er zijn een hoop woorden, handelingen en symbolen die zodanig worden beleefd en uitgevoerd dat het alleen maar gaat om de buitenkant en de binnenkant totaal uit het zicht verdwijnt. Laat staan dat ze iets te maken hebben met Gods bedoelingen met de mens. Moeten we al die door mensen bedachte dingen dus maar afschaffen?

Ik denk het niet. Ik keer even terug naar dat gesprekje van die twee monniken. Ik denk dat ze beiden gelijk hebben. Symbolen die helemaal niets meer te maken hebben met het leven zoals we dat leiden, die moeten soms worden veranderd of in het uiterste geval worden afgeschaft. Tenslotte zijn ze mensenwerk. Maar we mogen ons ook afvragen of woorden, symbolen en handelingen niet toch een diepere betekenis kunnen hebben die we over het hoofd zien, omdat we ze vaak routinematig en gedachteloos uitvoeren.

Om een voorbeeld te noemen: tijdens de eucharistieviering, bij het klaarmaken van het altaar, was ik als priester mijn handen met water en zeg daarbij in stilte:

"Neem alle schuld van ons af, Heer, maak ons vrij van ongerechtigheid." Natuurlijk spoel ik op dat moment niet alle verkeerdheid en gebrek aan aandacht en toewijding van mij af. Ik ben niet ineens een volkomen zuiver mens. Maar met dit symbool laat ik zien dat ik net als iedereen op Gods vergeving ben aangewezen en dat ik bereid ben mij door Hem te laten zuiveren.

Mensenwet is niet erg, integendeel. Zolang ze maar gebonden blijft aan dat wat God van oorsprong met mensen voorheeft. Daarom moet in het Jodendom de Misjna zich altijd blijven verhouden tot de Tora. Want soms raken woorden, symbolen en handelingen versleten. Ze hebben dan geen relatie meer met ons alledaags leven en ons geloofsleven. Dan mogen we ze kritisch onder de loep nemen, om te zien of ze veranderd moeten worden of weggedaan. Ze zijn en blijven tenslotte mensenwerk. Maar de kracht van sommige woorden, symbolen en handelingen is dat ze ons wel degelijk op het spoor van Gods bedoelingen kunnen brengen en ons kunnen helpen onszelf te veranderen. Die moeten we dan ook behouden.

Ik hoop dan ook van harte dat wij mogen ontdekken welke woorden, symbolen en handelingen voor ons van belang zijn, in de kerk en in ons dagelijks leven en geloofsleven. En dat we zo stukje bij beetje worden omgevormd tot mensen naar Gods hart, die zich zuiveren van alles wat bijkomstig is.

Pastor Victor Bulthuis



Eerste Heilige Communie 2024

Begin september is de informatieavond Eerste Heilige Communie geweest. Deze maand begint het communietraject voor de kinderen die volgend jaar op zondag 21 april tijdens een feestelijke viering hun Eerste Heilige Communie gaan doen.

Wilt u uw zoon of dochter nog aanmelden, dit kan tot zaterdag 7 oktober. Hiervoor kan contact worden opgenomen met het parochie-secretariaat via 0481 - 45 13 71 (keuze 1) of via mailadres: secretariaat@rkparochiemariamagdalen.nl. Het inschrijfformulier is ook via onze website te downloaden: www.rkparochiemariamagdalen.nl.

Werkgroep EHC

Open repetities koor Voce d'Amare

Wij, Voce d'Amare, zijn een enthousiast gezelschap bestaande uit 28 leden, zowel mannen als vrouwen, in de leeftijd van 40 tot 70+ jaar.

Sinds 1 september 2022 zijn wij het eerste gefuseerde parochiekoor. Voce d'Amare is ontstaan uit de fusie van Musica Amare uit Elst en InVoice uit Bommel. Wij zijn een middenkoor met een geheel eigen geluid en repertoire. Wij zingen voornamelijk Nederlands-, Engels-, Duitstalig repertoire en latijn. De liederen zijn veelal meerstemmig.

Sinds de fusie zijn we druk bezig om ons repertoire te vernieuwen en dit verder te ontwikkelen. Daarbij zoeken we vaak naar liederen van de wat meer onbekende moderne componisten van deze tijd, zoals Elaine Hagenberg, Sherri Porterfield, Ola Gjeilo en anderen. Maar ook liederen van Bach, Gounod en Mozart zitten in ons repertoire.

In de vorige editie van de Ankerplaats heeft u een mooi artikel kunnen lezen over onze nieuwe dirigent, René Nieuwint, met wie we sinds 1 november 2022 samenwerken en de vieringen in onze parochie verzorgen.

Open repetitie

In navolging op dit artikel organiseren wij op maandag 2 oktober en op maandag 9 oktober een open repetitie. U bent van harte uitgenodigd om op een van deze avonden te komen luisteren en wellicht wordt u zo enthousiast dat u meteen mee wilt zingen. De repetities zijn van 19.30 tot 21.30 uur in de St. Werenfriduskerk, Dorpsstraat 36 in Elst. Ons koor is nog volop in ontwikkeling en we zoeken steeds weer naar nieuwe liederen om ons repertoire verder uit te breiden. Dit is dus een mooi moment om in te stappen als u van zingen houdt. Gezelligheid en plezier in zingen staan voor ons voorop. "Een repetitie moet meer energie opleveren dan dat het energie kost", aldus een van de uitspraken van onze dirigent.

Als dit u aanspreekt, kom dan naar een van de open repetities en maak kennis met onze dirigent, koorleden en met onze liederen. We studeren tijdens deze open repetities een nieuw lied in zodat u meteen de sfeer kunt proeven. Wij hopen u te mogen begroeten op een van de bovenstaande data.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Paul Regtering, 06 - 2218 3926. Of stuur een e-mail naar: info@voicedamare.nl.

Parochiezondag 1 oktober

- **09.45 uur:**
Inloop voor ouders en kinderen, voor de allerkleinsten is er een crèche.
- **10.00 uur:**
Kinderwoorddienst in De Hoeksteen.
- **10.15-10.45 uur:**
Inspiratie opdoen voor volwassenen in het parochiehuis, begeleid door pastoor Donders. Thema: 'Groeien in geloof, hoe doe je dat?' Deze bezinning is speciaal bedoeld voor de ouders van de vormelingen, maar ook andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd.
- **11.00 uur:**
Eucharistieviering met medewerking van het pastoraal team; de communicanten en vormelingen stellen zich voor, de kinderen sluiten zich bij de offerande aan.
- **12.00 uur:**
Ontmoeting met koffie, thee en limonade en een broodjeslunch.

Parochiezondag 5 november

- **09.45 uur:**
Inloop voor ouders en kinderen, crèche voor de allerkleinsten.
- **10.00 uur:**
Kinderwoorddienst, voorbereiding Eerste Heilige Communie en Vormsel in De Hoeksteen en het parochiehuis.
- **10.15 uur:**
Inspiratie opdoen voor volwassenen in het parochiehuis, begeleid door pastor Bulthuis. Thema: 'Goed en kwaad.' Wat verstaan we daar eigenlijk onder en welke rol spelen ze in ons eigen leven? Iedereen is welkom, in het bijzonder de ouders van de communicanten.
- **11.00 uur:**
Eucharistieviering, rond 11.30 uur sluiten de kinderen zich aan.
- **ca. 12.15 uur:**
Koffie, thee en broodjeslunch.



Woensdag 25 oktober: Filmavond

'The Father' (Florian Zeller, 2020)

Anthony woont in bij zijn dochter Anne. Uitgerekend nu zij naar Parijs wil verhuizen, begint haar vader geestelijk achteruit te gaan. Terwijl Anne met moeite probeert hulp voor hem te vinden, verliest hij het zicht op de werkelijkheid. Doordat de film inzoomt op zijn beleving van de dingen, weet je als kijker soms niet meer wat echt is en wat fantasie. Precies wat mensen meemaken die aan (beginnende) dementie lijden.

Inleiding en nagesprek: pastor Victor Bulthuis

Tijd: 19.30 – ca. 22.00 uur

Plaats: parochiehuis Elst

Toegang: vrije gift

U kunt zich opgeven bij Corina Vos van het parochiesecretariaat: cvos@rkparochiemariamagdalen.nl of 06 - 2054 4726

Donderdag 9 november: Inspiratieavond 'Kathedralenbouwers'

Het erfgoed van Bruckner en Cuypers in nieuw perspectief

Erfgoed: het is tegenwoordig het toverwoord als het over ons verleden gaat. In dit geval gaat het over twee schijnbaar totaal verschillende disciplines: muziek en architectuur.

Voor liefhebbers van schoonheid geeft historicus, musicoloog en dirigent Maarten-Jan Dongelmans een inspiratieavond over twee uiteenlopende culturele kanjers die bijna tweehonderd jaar geleden geboren werden. Zowel componist Anton Bruckner (1824-1896) als architect Pierre Cuypers (1827-1921) zijn belijdend katholiek en dragen hun geloof uit in hun werk. Beiden streven naar grootsheid in klank en steen. Daarom mogen ze gerust kathedralenbouwers worden genoemd.

Dongelmans benadrukt in zijn lezing, PowerPoint-presentatie en ten gehore gebrachte muziek hoe verschillende kunstvormen (symfonisch en liturgisch werk, en kerkenbouw) eenzelfde doel kunnen nastreven. Bruckner probeert met zijn grootse symfonieën en kerkmuziek spirituele verheffing en een gevoel van transcendentie te bereiken. Cuypers doet dat met zijn op de middeleeuwen geïnspireerde godshuizen. Je hoort en ziet dat beiden door uitgebreide muzikale en architectonische structuren het goddelijke voor ogen hebben. Aanzwellende klankgolven en hoge gewelven onderstrepen dit.

Aan de orde komen onder meer de Vierde en de Negende Symfonie, het Te Deum, alsmede de totstandkoming van monumenten als de Amsterdamse Vondelkerk, de Nijmeegse Augustinus- en Antoniuskerk, en de Eindhovense Catharinakerk.

Tijd: 19.30 – ca. 22.00 uur

Plaats: parochiehuis Elst

Toegang: vrije gift

U kunt zich opgeven bij Corina Vos van het parochiesecretariaat: cvos@rkparochiemariamagdalen.nl of 06 - 2054 4726



John Rademakers

0481 - 48 15 97 / 06 - 4940 8965
cgrademakers@gmail.com

God als mantelzorger

Een tijd geleden vroeg iemand me: "Welk Godsbeeld spreekt je nu erg aan?" Heel spontaan antwoordde ik: "God als mantelzorger."

De dag tevoren had ik in een viering nog het lied van Huub Oosterhuis meegezongen: 'Zo vriendelijk en veilig als het licht, zoals een mantel om mij heen geslagen, zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht. Ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen'. Met daarop aansluitend de bede. 'Wil mij behoeden en op handen dragen'.

In de lijn van deze woorden kan het beeld van God als mantelzorger inspirerend en bemoedigend zijn. Zeker in een tijd, waarin het mantelzorger-zijn vaak onder druk staat. Persoonlijke omstandigheden van baan en zorg voor eigen gezin combineren met mantelzorg voor een geliefde, vader, moeder, broer, zus of soms eigen kind kunnen je machteloos maken. De bede uit het lied 'Wil mij op handen dragen' kan dan een steun zijn als een bemoediging bij soms grote machteloosheid.

In het Bijbelboek Jesaja wordt dit op een bijzondere wijze verhelderd. Jesaja schrijft vanuit zijn relatie met God: "Hij heeft zijn mantel om me heen geslagen... Hij hult mij met de mantel van gerechtigheid." (Jesaja 61, 10) Het vertrouwen in Gods nabijheid verwoord met: 'Hij heeft zijn mantel om me heen geslagen "wordt dan verder ingekleurd met "hij hult mij met de mantel der gerechtigheid'. Met andere woorden; God wordt hier getekend als degene die vanuit zijn nabijheid een God is die opkomt voor gerechtigheid. Dat wil zeggen dat Gods mantel de kleur draagt van opkomen voor iedere mens in al zijn kwetsbaarheid. Dat ieder mens tot zijn recht mag komen en erkend wie je als mens bent. Dat je gewoon mag zijn wie je bent, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis (Gen 1,27.).

Deze opdracht krijgt een eigen gezicht wanneer we denken aan al die mantelzorgers –meestal vrouwen– die zich inzetten om kwetsbare mensen in al hun verscheidenheid nabij te zijn met aandacht en vaak veel praktische zorg.

Dan is het toch bijzonder dat wij mensen vanuit ons vertrouwen dat God een beschermende mantel om ons heen slaat, zelf een mantel mogen heenslaan om de mens die ons aankijkt met de vraag; Wat kun jij voor mij betekenen? Dat wij daarop met de mantel van onze zorg, liefde en aandacht daarop kunnen antwoorden. En dat zo God in het beeld als mantelzorger menselijk dichtbij komt.



LITURGISCH ROOSTER OKTOBER 2023

Vieringen volgen via computer of TV

De eucharistieviering vanuit de St. Werenfridus in Elst is te volgen via: Youtube.com (R.K. Parochie H. Maria Magdalena), en Omroep Lingewaard TV KPN kanaal 1478/Ziggo kanaal 44

Vieringen vanuit de andere kerken zijn te volgen via kerkomroep.nl
Beschikbaar in: Elst, Huissen, Haalderen, Driel, Herveld, Lent, Oosterhout en Valburg.

Legenda

- Ook voor kinderen

Zaterdag 30 september, 26e zondag door het jaar

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, Victor Bulthuis, Young at Heart

19.00 uur in St. Willibrordus Herveld

Woord- en communieviering, John Rademakers, In B'tween

19.00 uur in St. Leonardus Oosterhout

Woord- en communieviering, Liturgische werkgroep, Leonarduskoor

Zondag 1 oktober, Parochiezondag

9.30 uur in O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Heteren

Woord- en gebedsviering, Liturgische werkgroep, samenzang

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, Frans Bomers, Herenkoor

10.00 uur in Dorpshuis Angeren

Woord- en gebedsviering, John Rademakers

10.00 uur in H. Maria Geboorte Driel

Oecumenische viering, Enjoy

● **11.00 uur in St. Werenfridus Elst**

Eucharistie, Pastoraal team, Leonarduskoor

Zaterdag 7 oktober, 27e zondag door het jaar

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, Frans Bomers, Exotherm

19.00 uur St. Jacobus de Meerdere Valburg

Eucharistie, Karel Donders, Cantor

Zondag 8 oktober, 27e zondag door het jaar

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, Victor Bulthuis, GK De Levensbron

11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, Karel Donders, Voce d'Amare

11.00 uur in H. Maria Geboorte Lent

Eucharistie, Frans Bomers, Magna Voce

15.00 uur in H. Maria Geboorte Driel

Marialof, Victor Bulthuis, Cantorije

Zaterdag 14 oktober, 28e zondag door het jaar

14.00 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, ziekenzalving, K. Donders, GK De Levensbron

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, Karel Donders, Herenkoor

19.00 uur in St. Leonardus Oosterhout

Eucharistie, Mariaviering, Frans Bomers, Musica Nova

Zondag 15 oktober, 28e zondag door het jaar

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, Karel Donders, GK De Levensbron

9.30 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg

Eucharistie, Gerard Peters, In B'tween

11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, Victor Bulthuis, St. Caeciliakoor

16.00 uur in St. Willibrordus Herveld

Marialof, Victor Bulthuis, St. Caeciliakoor

Zaterdag 21 oktober, 29e zondag door het jaar

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, Frans Bomers, Magna Voce

19.00 uur in H. Maria Geboorte Lent

Eucharistie, Karel Donders, St. Caeciliakoor

Zondag 22 oktober, 29e zondag door het jaar

09.30 uur in H. Maria Geboorte Driel

Mariaviering, John Rademakers, Enjoy

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, Karel Donders, Exotherm

11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, Karel Donders, St. Caeciliakoor

Zaterdag 28 oktober, 30e zondag door het jaar

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, Victor Bulthuis, GK De Levensbron

Zondag 29 oktober, 30e zondag door het jaar

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, Victor Bulthuis, Exotherm

11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, Victor Bulthuis, Herenkoor

11.00 uur in St. Leonardus Oosterhout

Eucharistie, Karel Donders, Musica Nova

Woensdag 1 november, Allerheiligen

9.30 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, Karel Donders, samenzang

19.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, Victor Bulthuis, GK De Levensbron

19.00 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, Karel Donders, samenzang

Donderdag 2 november, Allerzielen

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, Karel Donders, samenzang

18.45 uur in Hervormde kerk Angeren

Oecumenisch, Allerzielenviering met gravenzegening, Anders dan Anders, eigen zang

19.00 uur in St. Martinus Doornenburg

Woord- en gebedsviering, M. Peters en G. Vermaas, Herenkoor

19.00 uur in H. Maria Geboorte Driel

Allerzielenviering met gravenzegening, Liturgische werkgroep, Cantorije

19.00 uur in St. Werenfridus Elst

Woord- en gebedsviering, Avondwakegroep, Voce d'Amare

19.00 uur in Providentia Gendt

Woord- en gebedsviering, C. Driessen en Liturgische werkgroep, Young at Heart

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Woord- en gebedsviering, Avondwakegroep, GK De Levensbron

19.00 uur in De Hoendrik Herveld

Woord- en gebedsviering, Allerzielenviering met gravenzegening, V. Bulthuis, St. Caeciliakoor

19.00 uur in O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Heteren

Woord- en gebedsviering, Allerzielenviering met gravenzegening, Avondwakegroep

19.00 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Woord- en gebedsviering, Avondwakegroep, Exotherm

19.00 uur in H. Johannes de Doper Indoornik

Woord- en gebedsviering, allerzielenviering met gravenzegening, Liturgische werkgroep, R.K.G.K.I.

19.00 uur in H. Maria Geboorte Lent

Woord- en gebedsviering, allerzielenviering met gravenzegening, K. Donders, St. Caeciliakoor Lent en Elst

19.00 uur in St. Leonardus Oosterhout

Woord- en gebedsviering, allerzielenviering met gravenzegening, John Rademakers, Leonarduskoor

19.00 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg

Woord- en gebedsviering, allerzielenviering met gravenzegening, Avondwakegroep, Cantor

Zaterdag 4 november, 31e zondag door het jaar

19.00 uur in H. Maria Geboorte Driel

Eucharistie, Frans Bomers, Enjoy

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, Karel Donders, Herenkoor

19.00 uur in H. Maria Geboorte Lent

Eucharistie, Victor Bulthuis, Young at Heart

Zondag 5 november, Parochiezondag

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, Frans Bomers, Exotherm (jubileum)

● 11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, Pastoraal team, GK De Levensbron

11.00 uur in St. Willibrordus Herveld

Woord- en communieviering, Janine Kallen, muziekvereniging St. Willibrordus

UIT DE PAROCHIE

Overledenen in de afgelopen periode

(t/m 12 september)

Doortje Boom-Dicks	88 jaar	Elst
Jan Buurman	68 jaar	Gendt
Annie Meeuwssen-Leenders	79 jaar	Lent
Hans Bredie	88 jaar	Gendt
Trees van Elferen	69 jaar	Valburg
Willie van Engen	70 jaar	Huissen
Jan Kemperman	85 jaar	Huissen
Bas Franses	88 jaar	Elst
Bert Dibbets	90 jaar	Elst
Leida van Deelen-van den Brink	83 jaar	Gendt

Doordeweekse vieringen

maandag

Elst	09.00 uur	kerk	elke maandag
Heteren	19.00 uur	Liefkenshoek	elke maandag

dinsdag

Haalderen	09.00 uur	kerk	elke dinsdag
Huissen	19.00 uur	dagkapel, rozenkrans	elke dinsdag

woensdag

Angeren	09.30 uur	Dorpshuis	1e woensdag van de maand
Doornenburg	09.30 uur	kerk	2e woensdag van de maand
Gendt	09.30 uur	dagkapel	4e woensdag van de maand
Huissen-Zand	09.30 uur	dagkapel	3e woensdag van de maand
Lent	19.00 uur	St. Jozef	2e woensdag van de maand

donderdag

Huissen	09.00 uur	dagkapel	elke donderdag
---------	-----------	----------	----------------

vrijdag

Valburg	09.00 uur	kerk, rozenkrans	elke vrijdag
Valburg	09.30 uur	kerk	elke vrijdag

Biechtgelegenheid

Elke eerste zaterdag van de maand is er gedurende de openstelling van de St. Werenfriduskerk in Elst van 13.30 tot 15.30 uur gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.

Doopdata in de komende periode

St. Werenfriduskerk Elst

zo. 12 november	13.00 uur	pastor V. Bulthuis
zo. 10 december	13.00 uur	pastor V. Bulthuis

O.L.V. ten Hemelopnemingkerk Huissen

za. 18 november	15.30 uur	pastoor K. Donders
-----------------	-----------	--------------------

O.L.V. van Zeven Smartenkerk Haalderen

za. 9 december	15.30 uur	pastoor K. Donders
----------------	-----------	--------------------

Gedoopt in de afgelopen periode

St. Werenfriduskerk Elst

zo. 10 september	Boaz Krijnen, Valburg
------------------	-----------------------

O.L.V. ten Hemelopnemingkerk Huissen

za. 9 september	Emma Doeleman, Bommel
	Djim Borgers, Bommel
	Kate Borgers, Bommel



R.K. parochie
**H. Maria
Magdalena**

Feestelijke opening nieuw parochiehuis

‘Onze lieve Heertje, geef mooi weertje.’ Zo begint een gebedje dat sommige nog zullen kennen uit hun jeugd. Die wens ging zondag 3 september in vervulling. Een stralende parochiezondag die in het teken stond van de opening van het nieuwe parochiehuis aan de Dorpsstraat in Elst. Maar er was meer te beleven.

Voorafgaand aan de viering deden jongeren die deze zomer onder begeleiding van pastoor Donders naar de Wereldjongerendagen in Lissabon zijn geweest, enthousiast verslag van hun ervaringen. Met foto's en anekdotes maakten ze duidelijk dat het voor hen een echte pelgrimage was, omdat ze onderweg diverse plaatsen in Frankrijk, Spanje en Portugal hebben bezocht en onvergetelijke ontmoetingen hebben beleefd.

Aan het einde van de viering, waaraan misdienaars uit Elst en Huissen en een gelegenheidskoor onder leiding van Maarten-Jan Dongelmans meewerkten, hield vicevoorzitter Jeannette den Boer een kort woord over de verbouwing van het nieuwe parochiehuis. Ze bedankte met name de vrijwilligers die een jaar lang enorm veel werk hebben verzet.

Na de viering verzamelden alle aanwezigen zich voor de voordeur van het parochiehuis, waar de harmonie Concordia uit Driel een aubade bracht. Uit elk van de vijftien geloofsgemeenschappen was een vaandeldrager aanwezig, wat voor een kleurrijke aanblik zorgde. Vervolgens werden alle vertrekken gezegend door de pastores Donders en Bulthuis. De koffie met gebak en de broodjeslunch konden vanwege het prachtige weer binnen én buiten worden genoten. De kinderen leefden zich uit op het springkussen.

Na de lunch voerde de musicalgroep KOEMI, samen met kinderen uit onze parochie, een aanstekelijke musical op met de titel ‘Wie is mijn naaste?’ Die hadden ze al vroeg op de ochtend samen ingeoefend.

Voor wie nog geen genoeg had van de feestelijkheden, was er tot slot een gezellige borrel. Kortom, een dag om nog lang met veel plezier op terug te kijken.





Zomer in Acutis

Op zondag 9 juli zijn de Acutisjongeren met hun families bij elkaar gekomen op de jaarlijkse Acutisbarbecue. Ondanks het slechte weer konden wij gezellig bij elkaar zitten, lekker eten en vooral bijpraten over het afgelopen Acutisgroepjaar, de toekomst en alles wat er speelt in het leven.

Wij hebben nog teruggekeken op ons kloosterweekend in de Abdijhoeve Bethlehem en de bedevaart naar Kevelear. De jongeren hebben ook verschillende spelletjes tussendoor gespeeld. Aan het einde kon het marshmallow-barbecueën niet ontbreken.



Op zondag 30 juli was de Acutis groep samen in de bioscoop. Wij hebben de nieuwe 'Indiana Jones and the dial of destiny' gezien. Wij hebben genoten van Indiana die tegen de tijd in gaat om de geschiedenis te redden in de strijd tegen de misdadigers van de tweede wereldoorlog.

De zomertijd gaat snel voorbij en de Acutisgroep begint in september met het nieuwe seizoen. Wij bieden de jongeren een breed interactief programma rondom geloof, verdieping in het christelijke leven, gezelligheid en plezier.

Alle jongeren zijn in onze groep van harte welkom.
Tess Smit



Hommage aan Rita Branderhorst

Je kunt niet zomaar iets op papier zetten voor Rita, neen, er is reden voor een hommage. Een eerbetoon aan haar en een huldeblijk vanwege de werkzaamheden die zij als dirigent van vele koren in onze parochie verricht heeft. Gedurende vijftwintig jaar heeft zij zich met veel passie ingezet om van de koorzang in de vieringen iets bijzonders te maken. Door de manier waarop zij haar werk als dirigent heeft gedaan, heeft zij voor veel mensen een verschil gemaakt: voor kerkgangers en voor koorleden.

Van huis uit

Rita heeft het zangtalent van haar ouders geërfd. Haar moeder had een prachtige operette-stem en trad ook regelmatig op samen met haar vader. Na Rita's huwelijk met Hans verhuisden ze van Apeldoorn naar Dodewaard (Hemmen) en hoorden ze bij de parochie van Herveld. Daar zong Rita met veel plezier bij het koor dat geleid werd door Jack Peperkamp. Ook trad ze als soliste een keer op in een kerstconcert in Muis Sacrum in Arnhem met het Ulfter mannenkoor. Daar denkt ze met trots aan terug.

Met kennis van zaken

Ze had de behoefte zich meer te bekwamen in haar zang maar ook in de rol van dirigent van koren. Ze nam zangles en heeft diverse opleidingen gedaan in koordirectie. Belangrijk vindt ze de lessen die ze van Andries Govaert heeft gehad op het gebied van liturgie; hij leerde haar om spelenderwijs met de liturgie in een viering om te gaan, zodat mensen mede door de koorzang meer aan een viering beleven.

Zingen vanuit je hart

Dat memoreerde Jos Matijssen, de voorzitter van Magna Voce op 20 augustus ook: van het grootste belang is het volgens Rita om vrij en ontspannen en vanuit je hart te zingen. Je kunt nog zoveel foefjes en trucjes toepassen, het uitgangspunt moet zijn om je hart te laten doorklinken in je stem. Dat lukte de leden van Magna Voce heel goed tijdens deze viering waar Rita voor het laatst officieel hun dirigent was. Van pastoor Karel Donders ontving ze een onderscheiding vanwege haar bijdrage gedurende vijftwintig jaar aan de kerkmuziek in onze parochie. Harry van Kempen kreeg een onderscheiding omdat hij gedurende zestig jaar (!) als organist zijn medewerking heeft verleend om de vieringen in onze parochie muzikaal op te luisteren. Een ongelofelijke prestatie.

Rita is blij dat Maarten Jan Dongelmans de nieuwe dirigent wordt van Magna Voce. Maarten Jan heeft veel kennis en ervaring, waardoor het koor zich verder kan ontwikkelen en misschien ook nog kan groeien. Het belang van organisten in de kerk is groot, wat moet een kerk zonder goede organisten? Rita hecht eraan organisten met wie zij heeft samengewerkt te bedanken: Chris van Haren, Henk van Elferen en Harry Wassenberg.

Stijlvol: van schoonheid en troost

Pastoor Karel Donders noemde het tijdens de viering van 20 augustus: het optreden en de presentatie van de koren van Rita zijn altijd zo stijlvol



geweest. Heel waardig en rustig in hun presentatie en stijlvol in kleding met aandacht voor detail. Daar werd altijd veel aandacht aan besteed. Dat schoonheid en stijl een doorwerking kunnen hebben en troostrijk kunnen zijn in een viering is voor Rita van belang geweest.

Schalks en ondeugend

Misschien is het woord ondeugend iets te zwaar aangezet, maar schalks was Rita altijd in haar optreden. Ruimte voor grapjes is nodig om het allemaal een beetje licht te houden, om het leven te relativiseren en draaglijk te laten zijn. Mocht soms ook wel een ondeugend grapje zijn, niet van dat benauwde. Zoals dat gaat delen koorleden lief en leed met elkaar, een goede sfeer en gezelligheid maakt de repetities en optredens meer ontspannen en daardoor ook beter.

Terugkijken en vooruitkijken

Met twee zonen, haar koren en soms mantelzorg in de familie was het hard werken om nog iets van een sociaal leven over te houden. Dat wordt nu gelukkig anders, dat vindt ze fijn: vrije avonden te hebben. Ook om niet meer de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van een koor te hoeven dragen: daar is ze wel aan toe. Haar gezondheid is niet meer wat die is geweest en dat is de belangrijkste reden geweest om te stoppen.

Ze vindt het moeilijk haar werk los te laten, maar ze kijkt met dankbaarheid terug op haar carrière. De mooie optredens, de gezelligheid onder elkaar, de band die ze heeft opgebouwd met verschillende voorgangers, het is heel wat. Ze prijst tot slot het geduld dat haar overleden man Hans en huidige man Cor met haar hebben gehad: die hebben haar altijd bijgestaan in haar werkzaamheden. Zonder deze bijzondere mannen was dat veel moeilijker geweest. Voor wat betreft vooruitkijken: zingen is zo'n rode draad in haar leven dat ze erover denkt om dat in het najaar weer op te pakken en in een niet-kerkelijk koor te gaan zingen. Alle goeds gewenst, lieve Rita!

Bemmel St. Donatus

Markt 7, 6681 AE Bemmel, 0481 - 45 13 71
locatiehaaldere@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Haaldere O.L.V. van Zeven Smarten

Van der Mondeweg 22, 6685 BP Haaldere, 0481 - 45 13 71
locatiehaaldere@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61



Ben Francissen

Marjo Hendriks

Jos Oude Ophuis

Heleen Razing



Edwin Weijers

Parochiecentrum Bemmel

Met het vertrek van het parochiesecretariaat naar het parochiehuus in Elst heeft dit gevolgen voor de openstelling van het locatiesecretariaat in Bemmel.

Openingstijden locatiesecretariaat

Voor bijvoorbeeld het opgeven van misintenties en het kopen van een noveenkaars kunt u terecht op:

Maandag t/m donderdag: 09.30 - 12.00 uur en 13.30 - 16.00 uur

Vrijdag: 09.30 - 12.00 uur

Afwijkend: neem dan contact op met
Ben Francissen, 06 - 2311 2575

Koffiemoment

Iedere dinsdag en donderdag is er vanaf 10.30 uur ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De gastvrouw heeft dan de koffie/thee voor u klaar staan.

Allerheiligen Haaldere

Met Allerheiligen 1 november is er op woensdagochtend om 9.30 uur een eucharistieviering met samenzang. Voorganger is pastoor Karel Donders. Na de viering gaan we in processie naar de begraafplaats achter de kerk en zal Karel Donders de graven van onze overledenen zegenen. Hierna bestaat de mogelijkheid om nog even koffie te drinken.

Op Allerzielen 2 november gedenken wij de lieve mensen die er niet meer zijn, we steken een kaars aan voor de familie die hen zo missen. Dat het licht hen mag troosten. Dit doen we om 19.00 uur in een woord- en gebedsviering door onze Avondwakegroep met medewerking van het Gemengd Koor De Levensbron.

Contact

Locatiepastoraatsgroep: Heleen Razing, 06 - 5254 8008
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl
Locatiesecretariaat open: ma t/m vr van 9.00 - 12.00 uur

Contact

Locatiepastoraatsgroep: Heleen Razing, 06 - 5254 8008.
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl
Locatiesecretariaat open: di van 9.00 - 10.30 uur

Gedicht:

*De mensen van voorbij,
ze blijven met ons leven.
De mensen van voorbij,
ze zijn met ons verweven.
In liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen.
In bloemen, geuren, in een lied,
dat opklinkt uit verdriet.
De mensen van voorbij,
zij worden niet vergeten.*

Met vriendelijke groet,
Edwin Weijers
Secretaris Locatiepastoraatsgroep Bemmel-Haaldere

Allerzielenviering in Haaldere.

Op 2 november is er in Haaldere om 19.00 uur de Allerzielenviering met de Avondwakegroep. Het Gemengd Koor De Levensbron zal de viering muzikaal omlijsten. In deze viering worden de overleden parochianen herdacht van het afgelopen jaar.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om dit samenzijn bij te wonen.



Driel H. Maria Geboorte

Kerkstraat 27, 6665 CE Driel, 026 - 474 22 50
locatiedriel@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL70 RABO 0315 1026 16
Kerkbalans: IBAN: NL94 RABO 0315 1110 11



Karin Geenacker



Richard op den
Kamp



Jacqueline de la Rie



Karin Smeenk

Contact

Pastoraatsgroep: Jacqueline de la Rie, 06 - 2550 5230
Parochieblad: Margreet Altink, 026 - 474 24 84
margreetaltink@hotmail.com



De Polen van Driel

De Polenherdenking ligt inmiddels achter ons. Vanwege inleverdatum kopij kunnen we niet aangeven hoe die verlopen is. Wel dat het in aanloop naar deze Poolse week altijd heel druk is in en rond onze kerk. Daarnaast veel overleg betreffende alle voorbereidingen die alle activiteiten vragen. De Airbornevlaggen wapperden weer in het dorp. Driel maakt zich op voor deze Poolse week.

Sleutel voor nieuwe start

De startviering was samengesteld door de liturgische werkgroep en werd muzikaal opgeluisterd door onze beide koren Cantorije en Enjoy. De bloemengroep had de kerk feestelijk aangekleed met prachtige bloemstukken met zonnebloemen. Een goed begin van het werkjaar.



In de startviering stond het woord 'sleutel' centraal. Een sleutel is een klein instrument, maar wel bepalend voor het geluk van mensen, zo stond geschreven. En Hans Jansen ging in zijn overweging nader in op het feit dat wij allen sleuteldragers zijn. Wie is voor u een sleutelfiguur geweest en voor wie ben je zelf een sleutelfiguur?

Hij eindigde met een oud kinderversje:
*Witte zwanen, zwarte zwanen, wie wil er mee naar Engeland varen?
Engeland is gesloten, de sleutel is gebroken
Is er dan geen timmerman die de sleutel kan maken?
Jawel die is er, want in de slotzin horen we:
"Gelukkig geloven we in een timmermanszoon
die de sleutel maken kan; die de sleutel gemaakt heeft."*

Met die sleutel in handen mogen wij samen op weg gaan en beginnen aan het seizoen 2023-2024.

Vrijwilligers

Aansluitend was de gezellige avond voor onze vrijwilligers. Gelukkig waren ze in grote getalen aanwezig. Een 'feestje' zo werd het al genoemd. En dat met muzikale klanken van de 'tHuisbent. Mooi om na de vakantie bij te praten over van alles en nog wat. Men heeft elkaar gemist, dat kun je merken. Wij blijven elkaar vasthouden.

Een kerk om te schuilen

Zondag 27 augustus was Margreet Sanders op weg met pelgrims op wegen met zegen. De groep werd overvallen door noodweer, dus werd de route ingekort en gevraagd of onze kerk in Driel open was om te schuilen.

De deuren van de kerk gingen open en koffie en thee met wat lekkers werd klaargezet om deze groep hartelijk en gastvrij te ontvangen. Spontaan werd het misboekje van de liturgische werkgroep van de viering van de zaterdag ervoor gebruikt om wat te zingen en te bidden.

Zo ontstond het idee om de volgende ochtend een korte ceremonie en zending voor deze pelgrims vanuit onze kerk te houden. Dus maandag 28 augustus kwamen wij weer samen om kaarsen aan te steken, te bidden en te zingen. Een van de pelgrims wist ons allen te raken met het mooie lied Heb het leven lief. Dat werd ook de boodschap van de dag: "Heb het leven lief en wees niet bang".

Jacqueline de la Rie

Oecumenische dienst

Zondag 1 oktober 10.00 uur

De viering staat in het teken van de vredesweek staan. Het thema is: Vrede, wie durft? Ons koor Enjoy verleent muzikale medewerking. Na afloop is er gelegenheid om gezamenlijk koffie en thee te drinken achter in onze kerk. Voor de kinderen is er limonade.

Van harte welkom.

Marialof

Zondag 8 oktober 15.00 uur

Het is inmiddels een traditie dat in oktober, de rozenkransmaand, een Marialof wordt gehouden in onze Mariakerk. Het is een traditioneel Lof met uitstelling van de monstrans. Voorganger is pastor Victor Bulthuis en ons koor Cantorije zingt passende liederen. Na afloop is er nog een gezellig samenzijn.

Concerten Blij Kerk

Op donderdagavond 14 september was het Polenconcert. We kijken nu uit naar het Jubileumconcert van Enjoy, zondagmiddag 24 september, 14.30 uur. U heeft in de vorige Ankerplaats hierover kunnen lezen. Het koor is druk aan het repeteren. Het wordt bijzonder.



Eind oktober, op zondagmiddag 29 oktober, 14.30 uur, geeft het Nederlands Symfonisch Accordeonorkest een concert in onze kerk. Er worden klassieke stukken gespeeld: 'de kracht van Bach'. Voor die tijd komt Ankerplaats weer uit, waarin we meer informatie zullen geven.

Elst St. Werenfridus

Dorpsstraat 36, 6661 EL Elst
locatieelst@rkparochiemariamagdalen.nl
Bankrekening: NL07 INGB 0000 8938 46
Kerkbijdrage: NL55 INGB 0002 5370 35



Jan Houterman



Colette Janssen



Editha Lim



Robert Reith



Bjorn van Snippenburg

Rozenkransgebed op dinsdagavond

Even een pas op de plaats maken kan soms goed doen in het leven. Denk aan het rustig lezen van een boek, een yogales of wandelen langs het strand. Als katholiek kun je ook 'onthaasten' tijdens het Rozenkransgebed.

Door te bidden, te zingen, het overwegen van een tekst of gedicht, kan het (geloofs)leven een impuls krijgen. Hoopgevend en waardevol blijft het nadenken over Maria en haar Zoon Jezus. Zij blijven ons 'een richting aangeven, een weg door de woestijn'.

Waarom luidden klokken?

Op 17 september om precies 11.41 uur hebben bij de kerken in alle Airborne-gemeenten vijf minuten lang de kerkklokken geluid. Voor dat tijdstip is gekozen omdat toen, op 17 september 1944, de Slag om Arnhem begon met bombardementen op Wolfheze.

De geallieerden wilden in september 1944 landen op de weilanden bij Wolfheze. Omdat ze het vermoeden hadden dat Duitse troepen zich ophielden in de psychiatrische inrichting in het dorp, besloten de geallieerden voor ze er gingen landen, eerst te bombarderen. Met drie verwoestende bommenregens teisterden ze de inwoners van het dorp nog voor de zweefvliegtuigen met Britse soldaten aan de horizon verschenen. Er kwamen 96 dorpsbewoners om.

De Slag om Arnhem duurde tot 25 september 1944. Het einde van de activiteiten rondom de Slag om Arnhem is een stille tocht van de Oude Kerk in Oosterbeek naar de Rijn. De tocht staat symbool voor het terugtrekken van de geallieerden over de Rijn.

Kerk open op de eerste en derde zaterdag van de maand van half twee tot half vier.

Contact

Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl

Ontmoetingscentrum De Hoeksteen

Prinses Irenestraat 58, 6661 EA Elst 0481 - 35 09 09
geopend: ma t/m do: 9.00 - 12.00 uur
www.facebook.com/stwerenfridus

Op de dinsdagen van deze maand, te beginnen op 3 oktober, vindt het Rozenkransgebed plaats in de kerk (ingang Pr. Irenestraat).

De samenkomst begint om 19.00 uur en duurt ongeveer een half uur.

U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Tot dan.

Werkgroep Rozenkransgebed





In 2021 was er veel belangstelling voor het werk van de Missiehandwerkgroep. De toen ontvangen donaties gaven de weer 'lucht' in de afgelopen twee jaar. De dames vinden het best wel spannend of ze nog steeds op uw sympathie mogen rekenen.

Unieke expositie handwerkclub

Noteer het in uw agenda: unieke expositie en najaarssale handwerkclub op 21 en 22 oktober. Laat de dames met uw hulp de 'handjes weer wapperen'.

De Missiehandwerkgroep is ruim 65 jaar geleden opgericht. Het doel van de club was priesters en misdienaars in Elst te voorzien van (goedkopere) kerkelijke kledij. Al snel verruimden de dames hun actieradius naar paters, broeders en zusters werkzaam in met name Afrikaanse landen (destijds 'missiegebieden' genoemd).

Het assortiment werd uitgebreider omdat er in die streken behoefte was aan babyartikelen, kinderkleding, beddengoed en verbandmiddelen. In recentere tijden heeft de Missiehandwerkgroep bijgedragen aan hulpzendingen naar de Oekraïne.

In Congo werd - via Nederlandse contacten - een kind financieel gesteund voor de behandeling van wonden aan haar lichaam. Verder lukt het de Missiehandwerkgroep om mensen in bijvoorbeeld Kenia en Gambia met kleding te helpen. Een ander 'succesnummer' is het breien van kleurrijke mutsjes. Pastoor Donders doet deze warmhouders cadeau aan gedoopte kinderen. Leuke geste, vindt u niet?

De dames van de Missiehandwerkgroep willen u graag laten zien wat ze zoal hebben gemaakt. Tevens proberen ze wat inkomsten te genereren om kosten te dekken (verzekering inventaris, onderhoud naaimachines, inkoop stoffen, elastiek, breiwol en garens). Hiervoor wordt een verkoopstand ingericht met leuke kledingaccessoires, voor jong en oud. Er is alle gelegenheid om eens te kijken of dit vrijwilligerswerk bij u past. Informeer naar de mogelijkheden.

Tentoonstelling/verkoopstand Missiehandwerkgroep

Waar? De Hoeksteen, Prinses Irenestraat 58.

Wanneer? Zaterdag 21 oktober 2023 van 10.00 - 17.00 uur.

Zondag 22 oktober 2023 van 10.00 - 14.00 uur.

We hopen op uw bezoek en zeggen bij voorbaat dank voor alle steun. Tot ziens in de Hoeksteen. Koffie of thee met een plak cake staan dan klaar.

Missiehandwerkgroep Elst

Marian Peters: 0481 - 37 21 40 / 06 - 4448 0706

Wies Mathijssen-Magnus: 0481 - 37 19 06

Ria in 't Groen: 0481 - 37 80 02

Allerzielenviering

Als vanouds staat de geloofsgemeenschap St. Werenfridus met Allerzielen op donderdag 2 november stil bij haar overledenen.

De allerzielenviering in de Werenfriduskerk aan de Dorpsstraat begint die dag om 19.00 uur. Dit keer betreft het een woord- en gebedsdienst waarbij de werkgroep Avondwake voorgaat.

Voor iedereen uit deze geloofsgemeenschap die in de periode van 1 oktober 2022 tot en met 30 september van dit jaar is gestorven, wordt een kaars ontstoken. Als laatste wordt een kaars ontstoken voor alle overledenen. In de volgende Ankerplaats volgt meer informatie.

Gendt H. Martinus

Nijmeegsestraat 2A, 6691 CN Gendt, 0481 - 45 13 71
locatiegendt@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Doornenburg St. Martinus

Pannerdenseweg 50, 6686 BH Doornenburg, 0481 - 45 13 71
locatiedoornenburg@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61



Annemarie Buurman



Harry Drost

Vieringen in Gendt

- **Zaterdag 14 oktober om 16.00 uur in St Jozef:**
Woord- en communieviering met Corrie Driessen.
- **Woensdag 25 oktober om 9.30 uur Parochiecentrum Gendt:**
Eucharistieviering met pastoor Karel Donders.
- **Zaterdag 28 oktober om 16.00 uur in St. Jozef:**
Woord- en communieviering met Corrie Driessen.

Kermisviering Gendt

Kermiszondag 27 augustus hebben we weer gezamenlijk gevierd in de Schuttertent. Een sfeervolle viering waarbij er muzikale medewerking was van het Schuttersgilde, Jong St. Sebastianus en Harmonie St. Caecilia. Voor velen een feest van elkaar weer ontmoeten.

Als geloofsgemeenschap Gendt zijn we erg blij dat we dit Gendtse feest samen kunnen vieren. De kermiscollecte was deze keer voor kerstversiering voor het voorfront van de St Martinustoren tijdens de kersttijd. Er is door u € 541,00 bijgedragen. Hartelijk dank hiervoor, namens het locatiepastoraat.

Gebedsintenties

Regelmatig bereikt ons de vraag hoe gebedsintenties aangevraagd kunnen worden. Zorgt u ervoor dat de intenties voor de eerste van de maand in een envelop in de brievenbus aan de Nijmeegsestraat 2a worden gedaan, met een briefje, daarop de naam, de datum, voor wie en € 10,00. Dan wordt het geregeld.

Allerzielen Gendt

Samen met u willen we ook dit jaar op 2 november, Allerzielen, allen gedenken die gestorven zijn. We staan extra stil bij de overledenen uit Gendt van het afgelopen jaar. Hun namen worden genoemd en hierbij ontsteken we een kaars.

Wij nodigen u van harte uit om bij deze viering aanwezig te zijn op donderdag 2 november om 19.00 uur in Providentia, Dorpstraat 5 in Gendt.

Contact

Pastoraatsgroep: Annemarie Buurman, 0481 - 42 11 61
Caritaswerkgroep: Ria Leenders, 0481 - 42 19 69
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl
Locatiesecretariaat open: vr van 10.00 - 12.00 uur

Contact

Pastoraatsgroep: Harry Drost, 0481 - 42 15 66
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl
Locatiesecretariaat open: ma en vr van 9.00 - 12.00 uur

20.00 - 20.30 UUR IN DE KERK AAN DE TORENLAAN IN GENDT Lichtpuntviering WOENSDAG 25 OKTOBER

Midden in de week een moment om stil te staan, rust te vinden, samen na te denken over dat wat ertoe doet in deze tijd. Met elkaar inspiratie opdoen. We lezen teksten, we luisteren naar muziek, zijn stil en zingen samen. Samen zijn, ieder met zijn/haar eigen gedachten. En na een kop koffie of thee naar huis gaan met nieuwe energie. **We ont-moeten, dat doet ertoe!**



Wij kijken er naar uit onze ideeën met jou te delen en hopen je te zien!

Annemarie Buurman,
Susan Dekker,
Kim Voortman en
Martine Strijbos

Afzetting rondom de kerktoren Gendt

Wellicht heeft u het al opgemerkt: sinds maandag 28 augustus staat er een hekwerk om een gedeelte van de kerktoren.

De reden hiervoor is dat er een stuk baksteen is afgebroken en naar beneden is gevallen. De Werkgroep Groot Onderhoud wil niet dat er ongelukken gebeuren met bewoners en parochianen. De plannen voor renovatie liggen er, maar we worden nu door de feiten ingehaald.

Het parochiebestuur is met spoed op de hoogte gebracht en de gemeente heeft de hekken geplaatst. Hopelijk wordt er op zeer korte termijn actie ondernomen.

Werkgroep Groot Onderhoud H. Martinus Kerk Gendt
Annemarie Buurman
Bertus van de Brink
Theo Otemann
Frank van de Brink

Allerzielen Doornenburg 2023

Op donderdag 2 november zal om 19.00 uur in de St. Martinuskerk een allerzielenviering worden gehouden. Diegenen die een kruisje voor een overleden familielid in onze kerk hebben hangen en degenen van wie een dierbare het afgelopen jaar op onze begraafplaats een rustplaats heeft gekregen, worden hiertoe uitgenodigd.

In deze viering gedenken we onze dierbaren en steken we een lichtje aan. Vanzelfsprekend is daarnaast iedereen die deze viering wil bijwonen van harte welkom.

Na afloop van deze allerzielenviering vertrekken we naar onze begraafplaats Daar zal een kort samenzijn worden gehouden, waarna u - op uw aangeven - in de gelegenheid wordt gesteld het graf van uw dierbare(n) te laten zegenen.

Gebedsintenties allerzielenviering

De sluitingsdatum voor de opgave van gebedsintenties voor de editie van november is bij het uitkomen van dit nummer reeds verstreken (29 september). Vermelding in het parochieblad van november is dan ook helaas niet meer mogelijk.

Wilt u nog een gebedsintentie indienen voor de Allerzielenviering dan bestaat voor u de mogelijkheid dat te doen via opgave bij het plaatselijke secretariaat op maandag- en vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur of per e-mail: locatiedoornenburg@rkparochiemariamagdalena.nl

U kunt dat ook doen via het parochie secretariaat, thans gevestigd in Elst, secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl onder vermelding van de plaats waar u uw intentie genoemd wil hebben. Om een en ander goed te kunnen verwerken graag wel opgave vóór vrijdag 27 oktober. De kosten bedragen € 10,00.

Herveld St. Willibrordus

Hoofdstraat 155 A, 6674 BC Herveld
locatieherveld@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL59 RABO 0133 9095 30

Contact

Locatiepastoraat: Gerard Rothoff, 0488 - 42 01 07
Parochieblad: Paul Kogels, 0488 - 45 35 26
SintWillibrordus@gmail.com



Ans Geritsen

Jolanda van Marwijk

Monique Nijenhuis

Gerard Rothoff

Kerk open

Iedere woensdagmorgen is de kerk van 10.00 tot 11.30 uur open voor stilte en gebed, of om een kaarsje op te steken.

Bloemen en bezoek

De bezoekgroep brengt graag bij iedereen die ziek is of het even moeilijk heeft een bloementje. Neem gerust contact op.

Openstelling secretariaat

De eerste woensdag van de maand hebben we ons inlooppuur voor eenieder die daar behoefte aan heeft. U kunt dan bij ons terecht voor vragen, het afgeven van een intentie of zomaar voor een praatje. De koffie staat klaar tussen 10.30 en 11.30 uur.

Vermelding misintenties

Het aanvragen van een misintentie voor de St. Willibrorduskerk kan met onderstaand formulier. Dit formulier kunt u in de brievenbus naast de deur van de kerkzaal in Herveld doen. Intenties die vóór 28 september in de brievenbus worden gedaan, komen in Ankerplaats van november te staan. Dit heeft te maken met de verwerkingstijd van de kopij voor Ankerplaats. Denkt u ook op tijd aan de intenties voor Allerzielen? Vult u ook uw telefoonnummer of e-mailadres in op het formulier? Dan kan ik bij eventuele vragen even contact met u opnemen. U kunt er gerust van uitgaan dat uw misintentie in de juiste viering wordt voorgelezen als u de intentie minimaal een week voor de viering in de brievenbus hebt gedaan.

Rina van Workum, familievanworkum@gmail.com

Aanvraagformulier intenties en jaargedachtenis (tarief 2023: € 10,- per intentie/jaargedachtenis)

Intentie voor: [naam]

Datum: Jaargedachtenis: ja/nee

of [aantal] vanaf startdatum: - - 2023

Opgegeven door: [naam] [datum] - - 2023

Telefoonnummer/e-mailadres

Formulier in gesloten envelop in de brievenbus naast de toegangsdeur van de kerkzaal Herveld (min. één week van tevoren)

Betaling: bij voorkeur overmaken op IBAN NL59 RABO 0133 9095 30 t.n.v. Parochie H. Maria Magdalena o.v.v. misintenties St. Willibrordus Herveld of in contanten bijvoegen bij dit formulier. **Voor vragen:** Rina van Workum, familievanworkum@gmail.com, tel. 0488 - 45 16 86.

18 ● Ankerplaats oktober 2023



Marialof

Op zondag 15 oktober wordt er om 16.00 uur een Marialof in onze kerkzaal gehouden, ter gelegenheid van oktober, de rozenkransmaand. Victor Bulthuis gaat voor en het gemengd koor zingt.

Ziekenzalving

Op vrijdag 27 oktober om 10.00 uur is een gezamenlijke ziekenzalving. Het is een eucharistieviering waarin Victor Bulthuis voorgaat en enkele leden van het gemengd koor zingen.

Aansluitend wordt u uitgenodigd om gezamenlijk koffie te drinken. Noteert u de datum alvast in uw agenda? U bent van harte uitgenodigd.

Koffiedrinken na de viering

Vanuit onze geloofsgemeenschap is er veel behoefte om weer gezamenlijk koffie te drinken na de viering. Daarvoor hebben wij wel vrijwilligers nodig. We hebben al twee aanmeldingen, maar zijn op zoek naar meer vrijwilligers.

Wilt u ons een handje helpen? Ook al bent u maar incidenteel beschikbaar en wilt u toch meehelpen, dan zouden we het fijn vinden als u zich aanmeldt. Vele handen maken tenslotte licht werk. Aanmelden kan bij Monique Nijenhuis.

Heteren O.L.V. Onbevlekt Ontvangen

Kerkplein 1, 6666 AK Heteren, 026 - 472 36 39
locatieheteren@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL52 INGB 0000 8894 47
Kerksbalans: IBAN: NL89 RABO 0133 9507 00



Marian Heering



Gerben Sikkes

Viering

Zondag 1 oktober is er om 9.30 uur een woord- en communieviering in onze kerk. De viering wordt voorgegaan door de LWG. Er is samenzang en Harry Wassenberg begeleidt de viering muzikaal.

Vieringen Liefkenshoek

Aanvang: 19.00 uur. U bent van harte welkom.

De voorgangers voor oktober zijn: (onder voorbehoud)

- 2 oktober Marian Heering
- 9 oktober John Rademakers
- 16 oktober LWG Driel
- 23 oktober dominee Ella Kamper
- 30 oktober pastoor Karel Donders

Allerzielen

Op donderdag 2 november vieren we weer Allerzielen met een gebedsviering in De Hoendrik om 19.00 uur. Victor Bulthuis gaat voor en het gemengd koor St. Caecilia zingt. We staan stil bij het verdriet en gemis van al onze overleden parochianen en dierbaren.

Voor de overledenen van het afgelopen jaar wordt tijdens deze eucharistieviering een kaarsje aangestoken bij het nagedachteniskruisje. De nabestaanden van de overledenen voor wie een gedachteniskruisje is opgehangen in de kerk ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor deze allerzielenviering. Aan het eind van de viering kan het nagedachteniskruisje worden meegenomen naar huis.

Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd om mee te gaan naar het kerkhof. De graflichtjes kunt u dan bij het graf of de urn van uw dierbare(n) plaatsen, zodat het kerkhof een zee van licht wordt. De graven worden gezegend door Victor Bulthuis. Voor aanvang van de gebedsviering kunt u bij De Hoendrik een graflichtje kopen. We nodigen u allen uit om van deze allerzielenviering een mooie gedenkviering te maken voor al onze dierbare overledenen.

Contact

Pastoraatsgroep: Marian Heering, 026 - 472 26 08
Parochieblad: Corina Vos, 06 - 2054 4726, corinavos@hgnet.nl
Locatiesecretariaat bereikbaar telefonisch of per mail.
026 - 472 36 39

Allerzielenviering

Die is op 2 november. Wanneer u voor uw overleden dierbare een intentie wilt opgeven en deze genoemd wilt hebben in de Allerzielenviering van 2 november dan vragen wij u deze vroegtijdig op te geven voor 26 oktober.

Als u de intenties afgedrukt wilt hebben in het parochieblad de Ankerplaats dan opgave voor 1 oktober.

Uw opgave kunt u in de brievenbus doen bij de pastorie, Kerkplein 1 in Heteren of u belt met het secretariaat, 026 - 472 36 39.

Mailen mag ook: locatieheteren@rkparochiemariamagdalen.nl.

Huissen-Stad O.L.V. ten Hemelopneming

Langekerkstraat 10a, 6851 BN Huissen
locatiehuissen@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Huissen-Zand HH. Martelaren van Gorcum

Van Wijkstraat 35, 6851 GL Huissen
locatiehuissen@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Angeren St. Bavo

0481 - 45 13 71
locatiehuissen@rkparochiemariamagdalen.nl



Stefan Franken



Jan Wannet



Nel Willemsen



Anja Zweers

Mariavieringen

Wie oktober zegt, zegt ook Maria. Want naast de maand mei is oktober de tweede Mariamaand van het jaar.

In de kerk van O.L.V. ten Hemelopneming in Huissen zijn er in de maand oktober twee Mariavieringen. Deze worden gehouden op dinsdag 10 oktober om 19.00 uur en op woensdag 25 oktober om 19.00 uur.

Tijdens de gebedsviering op 10 oktober gaat de Werkgroep Anders-dan-Anders voor en het koor Exotherm verzorgt de zang. In deze viering gaan we allemaal een kaarsje ontsteken bij Maria en kunnen we een gebed of intentie bij haar achterlaten in haar jurk. Deze gebeden en intenties kunnen tot en met 22 oktober in haar jurk worden achtergelaten, want tot die datum staat Maria met deze bijzondere jurk in de Mariakapel.

In de viering van 25 oktober gaat diaken Ronald Heinen voor en een gelegenheidskoor verzorgt de zang. De intenties en gebeden die in jurk van Maria zijn achtergelaten krijgen dan een plaats. Deze laatste viering is tevens de afsluitende viering voor de pelgrims die dit jaar allemaal op bedevaart zijn geweest.

Na afloop van de viering is er achter in de kerk gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.



Contact

Pastoraatsgroep: Anja Zweers, 06 - 2127 3756
Caritaswerkgroep: Wim van Baal, 026 - 325 23 00
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl
Locatiesecretariaat open: wo van 10.00 - 12.00 uur,
vr van 10.30 - 12.00 uur

Contact

Pastoraatsgroep: Nel Willemsen, 026 - 325 01 03
Caritaswerkgroep: Wim van Baal, 026 - 325 23 00
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl
Locatiesecretariaat open: di en vr van 9.30 - 11.30 uur

Contact

Caritaswerkgroep: Ans Eeuwes, 026 - 325 21 94
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl

Gerduskalender 2024

Elke dag een beetje spirit.

De Gerarduskalender, uitgebracht door klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: 'Elke dag een beetje spirit'.

Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. Kosten: € 9,75
De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, de puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.

De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit klooster Wittem worden georganiseerd.
Zie ook www.kloosterwittem.nl.

Verkoopadressen

Dhr. Kersten, Peperstraat 4, 6851 BH Huissen, 06 - 8185 7516
Mevr. Kloppenburg, Diepenstraat 8, 6687 LL Angeren, 026 - 325 26 72

Gravenzegening begraafplaats De Hoeve

Op zondag 5 november vindt op begraafplaats De Hoeve in Huissen de jaarlijkse gravenzegening plaats.

Deze begint om 15.00 uur met een korte viering die wordt gehouden in de nabij gelegen Zandse Kerk, waarna we gezamenlijk naar de begraafplaats lopen waar pastoor Karel Donders de graven zal zegenen van onze dierbare overledenen. De pastoor zal proberen om zoveel mogelijk graven te zegenen. Zeker waar er familie bij een graf staat, zal hij langs komen.

De Zandse Kerk, van Wijkstraat 33 in Huissen-Zand, is open vanaf 14.30 uur. Hier kunt u een kaarsje kopen om later bij het graf van uw overleden dierbare te plaatsen.



Oproep oud-leden Exotherm

Op 9 november 2021 bestond Exotherm 55 jaar. Dit jubileum hebben we helaas onopgemerkt voorbij moeten laten gaan... iets met corona...

Nu we gelukkig weer in een relatief corona-vrije periode zijn beland, ging het toch een beetje kriebelen. Straks bestaan we zestig jaar... dan willen we er aandacht aan gaan besteden die past bij een zestigjarig jubileum.

Om het 55-jarig jubileum toch een beetje te vieren willen we graag op 5 november een soort van 'sing along'-jubileummis uitvoeren, waarvoor we bij deze van harte alle oud-leden willen uitnodigen die tijd en zin hebben om weer eens een 'beat'-misje mee te zingen.... (een soort repetitie voor het zestigste jubileum)

Dus, heb je nog niets staan op 5 november, heb jij als oud-lid van Exotherm (voorheen Jongerenkoor Huissen-Stad) een kriebel om weer eens mee te willen zingen....?

Van harte welkom om 5 november de mis mee te zingen.
Tijd: 9.00 uur aanwezig; 9.30 uur aanvang mis.

Om te oefenen zijn er op 24 en 31 oktober repetities. Deze zijn niet verplicht... We zullen proberen een 'herkenbaar' repertoire te hanteren. De deuren (ingang bij de toren) zijn vanaf 19.30 uur open. Aanvang repetitie 19.45 uur.

Om een beetje zicht te hebben op aantallen vragen we je om je, graag voor 15 oktober, aan te melden op het volgende mailadres: jubileumexotherm@gmail.com.

Indoornik H. Johannes de Doper

Campmanplein 8, 6668 AJ Indoornik
locatieindoornik@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL12 RABO 0133 9092 12



Henk Berns

Casper van Elk

Ans Jurrius

Jaques Peeters

Contact

Locatiepastoraat: José van Elk, 06 - 5188 1532, van.elk@planet.nl
Henk Berns, 06 - 2865 9904, h.berns@lijbrandt.nl
Caritaswerkgroep: Annemiek Lamers, 0488 - 49 14 57, hjclamers@hotmail.com

Datum: Donderdag 2 november Allerzielenviering in kerk
Tijdstip: 19.00 uur
Viering: Gebedsviering met koor
Voorgangers: Henny van Lanen en José van Elk
Lector: Annemiek Lamers
Koster: Casper van Elk
Koffie schenken: Sjaak de Ruijter
Gastvrouw/heer: Henk Berns

PCI / Bezoekgroep

Bent u ziek, of heeft u gewoon behoefte aan bezoek? Of weet u, dat iemand uit uw omgeving behoefte heeft aan bezoek. Laat het ons weten, dan kunnen we actie ondernemen.

Contactpersoon: Annemiek Lamers, 0488 - 49 14 57, hjclamers@hotmail.com.

Vervoer naar kerk

Wilt u graag in het weekend naar de kerk, maar heeft u geen vervoer? Laat het ons weten, dan proberen we vervoer voor u te regelen.

Contactpersoon: Sjaak de Ruijter, 06 - 1045 2200, sjaakderuijter@outlook.com.

Opgave graag uiterlijk op vrijdag voor het desbetreffende weekend.

Rooster

Datum: Donderdag 26 oktober ouderendag
Tijdstip: 9.30 uur
Viering: Woord en gebedsviering
Voorgangers: John Rademakers
Lector: Annemiek Lamers
Koster: Casper van Elk
Koffie schenken: Sjaak de Ruijter
Gastvrouw/heer: Henk Berns

Agenda Indoornik

- 26 oktober Ouderendag
- 28 oktober Werken aan de kerk
- 2 november Allerzielen

Elke zondag is er in Elst een eucharistieviering.

Ouderendag

Donderdag 26 oktober is er weer een ouderendag. John Rademakers houdt om 9.30 uur een woord- en communieviering.

Na de viering is het koffie drinken met wat lekkers en gezellig borrelen. U kunt daarna lekker lunchen. We sluiten de middag af met koffie en thee. Mocht u met vervoer zitten, laat het ons weten. Dan wordt u opgehaald.

Voor opgave en informatie: Els Berns, 0488 - 45 16 36
Jan Stoffelen, 06 - 3069 3975 of Annemiek Lamers, 0488 - 49 14 57

Komt u ook? Bel ons dan. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Het wordt een gezellige dag.

PCI Indoornik- Zetten

Werk aan de kerk

Op zaterdag 28 oktober houden we weer een 'werk aan de kerk' dag. Die wordt altijd in oktober (de zaterdag voor Allerzielen) en in april de zaterdag voor Palmzondag gehouden en is in het leven geroepen om wat grotere klussen met een grotere groep mensen aan te pakken, maar zeker ook bedoeld om elkaar weer te ontmoeten en in gesprek te gaan tijdens het klussen.

Zaterdagochtend 28 oktober staat vanaf 8.30 uur de koffie en thee klaar. Rond 9.00 uur beginnen we. Er moeten weer wat schoonmaakklussen in de Ontmoeting en de keuken worden gedaan. Het kantoor is toe aan een poetsbeurt.

Omdat we voor de Allerzielenviering gebruik mogen maken van de kerk, zit hier extra werk aan. Deze is voor het laatst in december schoongemaakt. Extra hulp zou heel welkom zijn! Voor wie liever buiten bezig is: onder leiding van Jacques Peeters wordt het kerkhof en rondom de Mariakapel alles weer opgeschoond en aangeharkt, zodat alles er voor Allerzielen weer spic en span uitziet.

Om 10.30 uur drinken we gezamenlijk koffie met wat lekkers en tussen de middag wordt er gezorgd voor soep, broodjes en fruit. Na de lunch worden de laatste zaken opgeruimd en sluiten we af.

Vind je het belangrijk dat het kerkhof er netjes uitziet en vind je het leuk om samen met anderen wat klussen op te pakken: je bent meer dan welkom. Wil je eerst meer informatie?

Bel gerust: Henk Berns, 06 - 2865 9904 of José van Elk, 06 - 5188 1532.

Locatieraad en werkgroep Samen op Weg

Grafruimingen

In de maand september zijn de volgende graven geruimd.

- Grafnummer 20 C.G. Meijnders / C.P. Meijnders - Uitenboogaard
 - Grafnummer 69 M. Robbers / G.M. Robbers - Gerritsen
 - Grafnummer 70 E.J. Siccama- Robbers / C.F.Siccama
 - Grafnummer 167 J. v.d. Hurk
 - Grafnummer 220 C.M. v.d. Meer-Sikking
-

Rozenkransgebed

Oktober is Mariamaand en bidden we een rozenkransgebed. Het rozenkransgebed stamt uit de kloostertraditie en is verspreid door Dominicaner monniken. Sinds de middeleeuwen is hieraan in het Westen vooral de devotie voor Maria verbonden.

De rozenkrans is een snoer met vijftig kleine en vijf grote kralen, eindigend in een snoertje met een grote en drie kleine kralen en een kruisje. Tijdens het bidden worden de geheimen overpeinst; blijde, droevige en glorievolle geheimen en de geheimen van het licht. Met elkaar vormen deze geheimen de levensverhalen van Jezus en Maria.

Hoe bid je een rozenkrans? De ouderen weten dat vast nog wel. Laat de kralen door je vingers glijden en bid bij elke kleine kraal een weesgegroetje en bij elke grote kraal het Onze Vader. De rijtjes kleine kralen heten tientjes, het bidden van een heel rondje heet een rozenhoedje. Pas bij drie rondjes is een volledige rozenkrans gebeden. Het voortdurend herhalen van een gebed met een gebedssnoer in de hand is een vorm van bidden die in meer religies voorkomt.

22 ● Ankerplaats oktober 2023

Lourdesreis

Door Theo en Marriëtte Schoenaker

Van 29 april tot met 6 mei zijn wij naar Lourdes geweest, een reis van het Huis van de Pelgrim vanuit het Bisdom Utrecht. Mariëttés moeder was tien keer geweest en haar zus acht keer en ook twee familieleden van mij, dus onze nieuwsgierigheid was gewekt. Als er dan een kans komt, nemen wij hem. Als je er bent geweest weet je waarom het zo bijzonder is en dat was zeker.

Onze reisleiders waren Pierre Spaan en Jacqueline de La Rie. 29 april om 6.30 uur vertrok de bus uit Elst waar wij werden uitgezwaaid door pastoor Karel Donders en Theo Peters. De busrit ging naar het Franse Tourgoing alwaar wij op de TGV stapten die ons in zeven uur naar Lourdes vervoerde, waar wij nog een stukje met de bus naar het hotel in Lourdes werden gebracht. Daar konden we snel aanschuiven voor warme eten.

De volgende zondagmorgen hadden wij de eerste van de vijf eucharistievieringen bij de grot waar de witte dame (Maria) aan Bernadette Soubirou was verschenen. Het betreden van het heiligdom waar vijf kerken stonden die in de 150 jaar zijn gebouwd, was al speciaal en indrukwekkend. Omdat de eerste kerk te klein was, werden zo steeds weer de eerste drie kerken op elkaar werden gebouwd met al hun pracht en paal. Daarna nog de ondergrondse Pius X Basiliek waar 2500 mensen in kunnen en de nog grotere rozenkransbasiliek. En dit allemaal omdat er mensen komen uit alle werelddelen om kracht, troost en bemoediging te vinden bij Maria. En dat geeft ze.

Op maandag de lichtprocessie waar ik de parochievlag mocht dragen en een indrukwekkende stoet mensen die allemaal bij elkaar komen op het plein voor de drie kerken. Ik ga niet elke dag beschrijven maar elke eucharistieviering had een thema zoals internationale mis, viering van Barmhartigheid, een kruisweg en rozenkrans en viering met handoplegging waar je, als je dat wou, een handoplegging kon krijgen voor kracht en bemoediging. Alle kerkelijke rituelen kwamen voorbij en waren mooi om weer mee te maken. Wij waren met een gemêleerd gezelschap maar toch waren wij verbonden door ons geloof.

Gaande de week kreeg ik echt wel het besef dat er in Lourdes iets bijzonders was gebeurd. Dat Maria achttien keer aan Bernadette was verschenen met de opdracht om een kerk te laten bouwen.

Ik dacht altijd dat het Lourdeswater gezegend water was, maar dat is niet zo. Het is water uit een bron die door Bernadette in opdracht van Maria is aangeboord. Het riviertje dat er stroomt is de gave die is ontstaan door het water wat uit de bergen (Pyreneëën) naar beneden stroomt. Op donderdag hebben we een busrit gemaakt naar de top waar de eeuwige sneeuw ligt met onder meer de cole de la Madeleine, bekend van de Tour de France.

Een mooie afwisseling van alle indrukken die wij hebben opgedaan. Heel bijzonder dat er tijdens het hele zomerseizoen van april tot met september mensen uit de hele wereld hierheen komen.

Op de vrijdagmiddag hebben wij als groep de week met elkaar afgesloten en gebeden voor onze persoonlijke intenties. Mooi om dit samen met elkaar te delen. Ook in de eetzaal werd voor en na het eten gebeden en werden verjaardagen gevierd met een taart die door het koksteam was gemaakt. Er was twee keer per dag warm eten, niet luxe maar wel smakelijk en met veel gezelligheid. Je gaat een hele week op in het verhaal en de vieringen. Het was heel bijzonder en mooi om mee te maken. Over drie jaar wordt er weer een reis georganiseerd. Laat die kans, als je het wilt, niet aan je voorbijgaan. Echt een aanrader.

Lent H. Maria Geboorte

Pastoor van Laakstraat 42, 6663 CB Lent, 024 - 322 03 60
locatielent@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL 96 RABO 0127 9050 49



Petri Bartelds

André Mekenkamp

Jan Hein Natrop

René Wilderom

Overleden

Maandag 7 augustus overleed plotseling Dory Natrop-Herckenrath, haar plechtige uitvaartdienst was op maandag 14 augustus. Dory werd geboren op 15 augustus 1940. Dory leerde Anton Natrop kennen, was bijna vijftig jaar met hem getrouwd toen Anton stierf. Dienstbaarheid stond altijd hoog in het vaandel van Dory, die lange tijd hielp in Huize St.Jozef als vrijwilligster, schonk koffie en hielp mee met spelletjes zoals de bingo. Gezelligheid paste bij Dory, zij genoot wanneer anderen mensen ook genoten. Nu is zij samen met haar geliefde Anton. In huize St. Jozef wordt ze gemist.

Wij wensen de families Herckenrath en Natrop en alle vrienden veel sterkte toe.

Overleden

Zondag 13 augustus overleed Wim Peters, zijn uitvaart was zaterdag 19 augustus. Wim was in zijn werkzame leven rangeerder bij het spoor. Hij had plezier in zijn werk. 'Bidden, dat doe ik met alles, dat geeft mij kracht' waren zijn woorden. Bij het schilderij van zijn vrouw Rietje, die in 2013 overleed, bad hij vaak een Onze Vader en een Weesgegroet. Dat gaf hem kracht en ook voor de eeuwige rust ... Jarenlang was Wim vrijwilliger op ons kerkhof en altijd bezig. Ook was hij drager en voorzitter van de dragersvereniging. Wim had veel hobby's, zoals bijen en schilderen en hij was een natuurmens. Hij genoot van mensen om hem heen. Wim was trots op zijn zoon en schoondochter en vooral op zijn kleinkinderen. Wim wij gaan je missen in onze kerk op de eerste stoel.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe met het verlies van vader, schoonvader, en opa. Dat Wim mogen rusten in vrede bij zijn vrouw Rietje.

Contact

Locatieraad: Petri Bartelds, locatiemariageboortelent@gmail.com
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl
Secretariaat open: vrij. van 09.30 - 11.30 uur
Caritas Werkgroep: o.a. ouderen en ziekenbezoek.
caritaslent@gmail.com

Overleden

Donderdag 17 augustus overleed Jan Buurman, zijn uitvaart in onze kerk was op woensdag 23 augustus. Jan werd geboren in de Vossenpels in Lent, waar zijn ouders een kwekerij hadden. Later nam Jan deze kwekerij over. Later woonde Jan met zijn vrouw en kinderen in Gendt, waar hij een prachtig huis, tuin en ruimte had. Jan had heel veel vrienden. Dat was merkbaar tijdens zijn ziekte, er was altijd veel bezoek. De uitvaart was een prachtige viering waarin Jan herdacht werd door zijn vrouw kinderen en familie, waar de zelfgemaakte kist een plek voor het altaar innam. Het was een viering waarin het koor Young at Haert zong en waar iedereen bij betrokken was en dat ook zo voelde. En zoals Jan altijd zei; "t is zo als het is." Met een bloemenzee, het prachtige geluid van onze klokken werd Jan de kerk uit gedragen. Wij wensen zijn vrouw Monic, kinderen en kleinkinderen familie en vrienden veel sterkte.

Overleden

Dinsdag 22 augustus is na een liefdevolle verzorging in het hospice in Bommel overleden onze parochiaan Annie Meeuwse-Leenders op bijna tachtigjarige leeftijd na een kort ziekbed. Haar uitvaartdienst was op dinsdag 29 augustus. Annie was een kind uit een groot gezin, geboren op de Bonenkamp en is altijd in de Laauwikstraat blijven wonen. Samen met haar man Henk kregen ze twee kinderen, Han en Jolanda. Later kwam haar schoonzoon Ronnie bij het gezin en werden ze opa en oma van Max en Sem waar ze dol op waren. Ze was altijd heel zorgzaam en gastvrij. De deur stond altijd open en de koffie was zo gezet. Ze laat een grote leegte achter bij haar kinderen en kleinkinderen en haar familie en vrienden. Maar ze zal altijd in hun gedachten zijn.

We wensen de kinderen en kleinkinderen en familie en vrienden veel sterkte.

Allerzielen

Op 2 november herdenken wij onze dierbare overledenen in een speciale viering om 19.00 uur in onze kerk. De namen van de parochianen van wie wij in het afgelopen jaar tussen 1 november 2022 en 2 november 2023 afscheid genomen hebben worden genoemd.

Familieleden ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor deze viering. U kunt deze viering ook de namen van uw dienstbare overledenen opgeven, die al langer geleden overleden zijn.

De intenties voor de viering kunt u opgeven via het parochie-secretariaat, 024 - 322 03 60 op vrijdagochtend van 09.30 - 11.30 uur. Ook kunt u mailen naar locatielent@rkparochiemariamagdalen.nl. De kosten voor een intentie bedragen € 10,00 en kunt u overmaken op NL96 RABO 0127 9050 49. Wanneer u contant wilt betalen, kan dat op vrijdagochtend op ons secretariaat.

Oosterhout St. Leonardus

Dorpsstraat 16, 6678 BH Oosterhout, 0481 - 48 12 06
locatieoosterhout@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL38 RABO 0139 8049 86

Contact

Locatiepastoraat: Hans Garritsen, 06 - 3731 9318
Locatiesecretariaat: open op maandag van 09.30 -11.00 uur



Sjaak Aarns

John Blom

Hans Garritsen

Pierre Spaan



Ellen Veens

José van Zoggel

Walter van Zoggel

Secretariaat

Iedere maandag is het secretariaat aanwezig van 9.30 tot 11.00 uur. U kunt er terecht met uw vragen en het opgeven van misintenties. Informatie: <https://www.rkparochiemariamagdalen.nl>. Onder geloofsgemeenschappen vindt u Leonardus Oosterhout. Het e-mailadres van onze parochie voor alle berichten is: locatieoosterhout@rkparochiemariamagdalen.nl.

Vieringen in oktober

Zaterdag 14 oktober

Tijd: 19.00 uur. Eucharistieviering.
Voorganger: pater Frans Bomers.
De zang wordt verzorgd door Musica Nova.

Zondag 29 oktober

Tijd 11.00 uur. Mariaviering.
Eucharistieviering. Voorganger: pastoor Karel Donders.
De zang wordt verzorgd door Musica Nova.

Hoe verder met onze kerk?

Donderdag 24 juni is er in onze kerk een informatiebijeenkomst geweest met betrekking tot de ontwikkelingen rondom het nieuwe dorpshart.

Tekeningen en plannen passeerden de revue. Concrete data konden nog niet worden genoemd, maar dat er ergens in 2024 wat gebeurt is wel duidelijk.

Als onze kerk verkocht wordt betekent dit niet automatisch dat de geloofsgemeenschap St. Leonardus ophoudt te bestaan. Na de kerk-sluiting krijgen we als geloofsgemeenschap een nieuwe ruimte waar we kunnen samenkomen en vieren. Het wat en hoe precies weten we nog niet, we zijn er wel mee bezig. We houden u op de hoogte.

Vrijwilligersdag

Zondag 29 oktober houden wij om 11.00 uur een Mariaviering. Aansluitend willen wij met onze vrijwilligers een gezellige bijeenkomst houden om hen te bedanken voor hun inzet in het afgelopen seizoen.

De invulling van dit samenzijn wordt later bekend gemaakt. Onze vrijwilligers kunnen 29 oktober vast in hun agenda schrijven.

Allerzielenviering

Op donderdag 2 november gedenken we om 19.00 uur de overleden medeparochianen en speciaal de overleden parochianen van het afgelopen jaar.

Voor deze viering kunt u intenties opgeven op het secretariaat. Wij nodigen alle parochianen uit om deze gedenk- en herdenkingsviering bij te wonen. Voorganger is John Rademakers en het St. Leonarduskoor verzorgt de zang. Na afloop van de viering worden de graven gezegend.

Gezamenlijke ziekenzalving

Onze parochie biedt de mogelijkheid om het sacrament van de ziekenzalving gezamenlijk te ontvangen. Veel mensen ervaren deze gezamenlijke plechtigheid als een bijzondere genade, die hen goed doet en kracht geeft voor de nabije toekomst.

In oktober of november willen we een gezamenlijke ziekenzalving houden in onze kerk. We hebben in het verleden al eens eerder een gezamenlijke viering gehouden. Toen hebben elf parochianen de ziekenzalving ontvangen.

Wilt u deelnemen aan deze gezamenlijke ziekenzalving, dan kunt u dit kenbaar maken aan ons secretariaat op de maandagochtend of per e-mail locatieoosterhout@rkparochiemariamagdalen.nl. U hoort van ons te zijner tijd wanneer de zalving plaatsvindt.

Valburg St. Jacobus de Meerdere

Kerkstraat 18, 6675 BR Valburg, 0488 - 41 27 29
locatievalburg@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL43 RABO 0152 7022 10 of
IBAN: NL93 INGB 0000 9322 62



Sjaak Helmink



Aart Pastoor



Angelique Peeters



Wilma van Rossem



Johan Slebus

Intenties

Wilt u een intentie opgeven? Neem dan contact op met Willy Verhoeven via 06 - 2365 1528 of wverhoeven038@gmail.com.

Vrijdagviering

Wekelijks is er op vrijdag om 9.30 uur een eucharistieviering in de kerk. Hieraan gaat vanaf 9.00 uur het rozenkransgebed vooraf.

Op vrijdag 27 oktober wordt de viering mede verzorgd door de caritas-werkgroep. Pater Frans Bomers gaat voor en een groepje dames uit het voormalige dameskoor verzorgt de zang. Na afloop is er een gezellig samenzijn in het parochiezaaltje.

'Pastorie' honderd jaar

Een wetenswaardigheidje. De voormalige pastorie aan de Dorpsstraat is dit jaar precies honderd jaar oud.

Het is de tweede pastorie van de parochie St. Jacobus de Meerdere en werd gebouwd in 1923. Deze voormalige pastorie komt in plaats van een eerdere pastorie uit 1849 die op dezelfde plaats stond.



Contact

pastoraatsgroep: Sjaak Helmink 06 - 5199 5337
Locatieraad: Aart Pastoor 06 - 5353 3479
Wilma van Rossem 0488 - 43 04 11
Parochieblad: Willy Verhoeven, 06 - 2365 1528
w.verhoeven@t-mobilethuis.nl
Secretariaat: eens per twee weken op vrij van 10.00 - 11.00 uur
en na telefonische afspraak 0488 - 41 27 29

Overleden

Na een liefdevolle verzorging door de medewerkers van 's Kooningsjaght overleed op 25 augustus Theresia (Trees) Elizabeth Maria van Elferen (69).

Trees was vanaf haar geboorte gehandicapt (syndroom van Down). Zowel haar ouders maar ook de broers en zussen beschouwden het niet als een zorg of last om voor Trees te zorgen. Trees was een zegen en had haar eigen plek in het gezin. Na 36 jaar werd Trees liefdevol opgenomen op 's Kooningsjaght waar ze opbloeide en 33 jaar met veel plezier verbleef. Na het overlijden van haar ouders, gingen haar broers en zussen wekelijks bij haar op bezoek. Ze overleed rustig en zacht.

Op 31 augustus vond de uitvaartdienst plaats in de kerk St. Jacobus de Meerdere te Valburg. Aansluitend aan de viering is Trees begeleid naar de begraafplaats aan de Bakkerstraat, waar ze rust vond naast de rustplaats van haar vader en moeder.

Betrokken bij de Valburgse geloofsgemeenschap. Opmerkelijk maar voor Bert Dibbets (90) uit Elst was het Valburgse licht gaan branden. Op 30 augustus overleed hij.

Bert groeide op in een gezin van acht kinderen en heeft lange tijd voor zijn vader en moeder gezorgd. Hij woonde in Elst, was alleenstaand maar zeker niet eenzaam.

Het was zijn nadrukkelijke wens om de uitvaartdienst in de Valburgse kerk plaats te laten vinden. Bert kwam hier graag en maakte ook een aantal jaren als secretaris deel uit van het parochiebestuur. Hij ging trouw naar het parochiezaaltje (wekelijkse zitting) waar hij mensen sprak en intenties opnam. Ook zette hij zich in voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Wanneer er geen of te weinig collectanten waren, ging Bert rond met het mandje of het zakje. Natuurfotografie was een grote hobby van hem.

Op zaterdag 2 september vond de uitvaartdienst in de Valburgse kerk plaats. Hierna is Bert begeleid naar de laatste rustplaats, de katholieke begraafplaats in Elst.

Wij gedenken Trees en Bert in onze gebeden.



MISINTENTIES

De eucharistieviering op zondag (11.00 u.) in de St. Werenfriduskerk in Elst is te beluisteren via www.kerkroep.nl en te zien via de TV op KPN-kanaal 1478 en Ziggo-via kanaal 44

Bemmel

Misintenties die bij het centraal secretariaat aangemeld zijn, staan onder betreffende locatie waar de intentie wordt gelezen.

Doornenburg

zaterdag 7 oktober in Haalderen: Theo Ortsen.

woensdag 11 oktober 9.30 uur in Doornenburg: Stef en Anneke Hendriks-Rutjes.

Driel

zondag 22 oktober: ouders Verplak-Schrijner, ouders Bierman-Voorburg, familie Bennik-Barends, Thé en Dora te Dorsthorst-Essers, familie van Kempen, Leo en Miep Essers, ouders Hermeling-Clappers en Frits en Ria, Thé en Gradeke Goldsmid-Verhoef, Tonny en Maria te Dorsthorst, Michel Cijjs, Addy Veuger-Oomes, Ben Rombouts, Bennie en Ita Knuiman, Marijke Nas-van Ettinger, Wim en Doortje Slendebroek, Jos en Fien Pruijn-Jansen.

Elst

zondag 1 oktober: ouders Van Rossem-Schouten en hun zoon Jan, Jo Lamers, Wijnand van Raaij, ouders Joosten-Verhoef en Kiki, pastor Nol Sales, Jan Braam.

zondag 8 oktober: Henk Willemsen, ouders Willemsen, ouders Van Schaijk, Ber Janssen, Diny Rewinkel-Kampshoff.

zondag 15 oktober: jaargedachtenis van Fred Janssen van Doorn, ouders Kemperman-Cornelissen. Verder gedenken wij Gerrit Kienhuis, Jan Braam, ouders Van Rossem-Schouten en hun zoon Jan, Henk Willemsen, ouders Willemsen, ouders Van Schaijk,

zondag 22 oktober: ouders Van Rossem-Schouten en hun zoon Jan, Piet de Vos, Hans Roelofs, Diny Vreman-van Brandenburg, George Teunissen.

zondag 29 oktober: jaargedachtenis van Jo de Swart. Verder gedenken wij familie Van Rossem, Paula en Ben Burgers-van de Logt, Jo en Trees Hoppenreijts-Lugtenberg, ouders Cornelissen-Hartjes, Ans van de Hoef-Bijvoet, familie Van Hooydonk-Hager, ouders Van Deelen-Menning, Jan Braam.

Gendt

zaterdag 7 oktober in Haalderen: Theed Melchers, Jan Melchers, Riet Bolder-van Heck, Annie Huting, Joris Claassen.

zaterdag 14 oktober in Haalderen en St. Jozef: Theo Joosten, Frits Botterblom, Annie Huting, Henny en Gert Teunissen-Kersten, Bep Janssen-Gerritsen, Jo Schennink, Riet Claassen, Henny en Gert Teunissen-Kersten, Harrie Lichtenberg, Els Schennink-van der Mond.
zaterdag 21 oktober in Haalderen: Riet Bolder-van Heck, Theed Melchers, Jan Melchers, Fientje Rooding-Bergervoet.

woensdag 25 oktober in parochiecentrum: Frits Botterblom, Annie van den Brink-Peek, Theed Melchers, Jan Melchers, Koos Witjes, Fientje Rooding-Bergervoet, Ton Cornelissen-Kersten, Joke van Meekeren-Arends, Hans van Meekeren, Ine van Meekeren-Teeuwsen, Jo Scholten-Niesink, Annie van Rijn-Willemsen, Harrie Lichtenberg, Els Schennink-van der Mond.

zaterdag 28 oktober in Haalderen en St. Jozef: Theed Melchers, Jan Melchers, Joke van Meekeren-Arends, Hans van Meekeren, Ine van Meekeren-Teeuwsen, Henk en Anneke Huting-Bekker, Harrie Lichtenberg, Els Schennink-van der Mond, Thé Claassen, Riet Claassen.

Haalderen

zaterdag 7 oktober: jaargedachtenis van Joop Wismans. Verder gedenken wij Hendrikus en Geertruida Wismans-Jansen, The en Leida, Riek Vernooy, Gert en Toos Alofs-Rijcken, Gerd Spanbroek en Koos Spanbroek-Verhagen, Herman Mahler, Jan Huisman en Helena Huisman-Peters, Hendrikus Peters, Antonius Weijers en Elisabeth Weijers-Joosten.

zaterdag 14 oktober: Geert Duijf, Dina Rutjes-Wassink, ouders Demon, Ria, Mimi, Wim, Geert, Toon en Wilma, Piet Demon, Jo Derksen, Riek Derksen-Vonk en Annie, Wim Peperkamp

zaterdag 21 oktober: Gert en Toos Alofs-Rijcken, ouders Spanbroek en Bep, Antoon te Dorsthorst en Marie te Dorsthorst-de Haas, Bernard te Dorsthorst, Aleida te Dorsthorst-Claassen.

zaterdag 28 oktober: Jan Nieuwenhuis en Nel Nieuwenhuis-Scholten, Piet de Vos, familie Roelofs-Lintsen.

Herveld.

vrijdag 27 oktober: gezamenlijke ziekenzalving: pastoor Van der Borgh en Tiny Monincx, Wim en Ada Giesbers-Peperkamp, Ben en Wilhelmin van Hal-Ticheloven, Henny Winnemuller-Smeenk, Toon en Rika van Wissing-Jansen, Tom de Wit.

Heteren

zondag 1 oktober: jaargedachtenis van Herman van Burgstede, jaargedachtenis van Annie Stokman. Verder gedenken wij Jan Stokman, ouders Vos-Selman, Wim Wolters, familie Eulink-Peters, Grada Eulink, Willie en Corry Menting-de Bruin, Ruth en Annie Cobussen-Joosten en kleindochter Daniëlle, ouders Daniel-Rutten, Bep Schrijner, Jan Vermeulen, Rob Liethoff, Henk Holleman, Annie Schrijver-de Ruijter, Bart van Elferen, Nico Methorst, ouders Theo en Marie IJkhout-Velthuizen.

Angeren - Huissen-Stad - Huissen-Zand

zondag 1 oktober: Jan Houterman, Resi Melchers, Jan Kemperman, Henk Leijser, familie Scheers-van Kempen.

zondag 8 oktober: Jan Houterman, Resi Melchers, Jan Kemperman

zondag 15 oktober: Riek Willemsen, An en Antoon Veenhuis en zoon Antoon, Resi Melchers, Jan Kemperman, Ineke Wilderom-Berndsen.

zondag 22 oktober: Piet Driessen, Jeroen Arends en Nellie Jansen-Kersten, Miranda Peek, Resi Melchers, Jan Kemperman.

zondag 29 oktober: Piet Driessen, Jeroen Arends en Nellie Jansen-Kersten, Miranda Peek, Resi Melchers, Jan Kemperman.

Indoornik

geen intenties aangemeld.

Lent

zondag 8 oktober: Cobie Berkien-Knippling, Gert en Nellie van Vosselen-Potjens, Joke Jansen, Dries en Fien Willemsen-van Kempen, Charles en Wil Meijers-Broeks, Hans Jacobs, Annie Rijswijk-Geven, Chris Rijswijk, Jan Hendriks, Anton en Dory Natrop-Herckenrath, Annie Meeuwsen-Leenders, Jan Buurman, Wim Peters.

zaterdag 21 oktober: jaargedachtenis van Thea den Hartog. Verder gedenken wij Gerard van Kempen, Joke Jansen, Dries en Fien Willemsen-van Kempen, Anton en Diny van Kempen, Riet Janssen-Boerboom, Anton en Dory Natrop-Herckenrath, Annie Meeuwsen-Leenders, Jan Buurman, Wim Peters.

Oosterhout

14 oktober: Appie van Dam, Geert en Nellie van Vosselen, Ouders van de Laak Bekker, Piet Teunissen, Theo Beekhuizen

29 oktober: Appie van Dam.

Valburg

zaterdag 7 oktober: jaargedachtenis voor Piet Schouten, Willy Jansen-

Meurs. Verder gedenken wij Bert Dibbets, Trees van Elferen, familie Berns-Arts, Wim ten Broek en Doortje ten Broek-van Elferen, André en Toos Cornelissen, familie Van Elferen-Krijnen, ouders Holleman-Jansen, Jan Jansen, Piet van den Berg, Tiny van den Berg-Magielsen, Frans Janssen en dochter Trudie, ouders Veggelers-Janssen, Anneke Geurts-Knippling, Cor Potjes en zoon Vincent, Leny van Elferen-Simons, Grad en Juliënne Slebus, Joop Zwartkruis.

zondag 15 oktober: jaargedachtenis voor Diny Huisman-van Mullem, Jan van Loon, Karin Matijssen, Maria Willemsen-Klein Buemink. Verder gedenken wij Bert Dibbets, Trees van Elferen, Doortje Maassen, ouders Holleman-Jansen, Harry Huisman, ouders Matijssen-Kuijff, Henk Slebus en Annie Slebus-Hendriks, Jan Spaan, ouders Spaan-Turk, Wim en Fie Verhoeven, Gerardus Willemsen.



Parochiehuis





Kinderspágina

Pieppraat

Om te doen: Een puzzel om verschillen te zoeken

Nog meer dieren deze keer en toch zijn er verschillen.
Kun jij ze vinden? Veel plezier!



1 oktober Sint Bavo

Sint Bavo werd rond 589 in de buurt van Luik geboren. Hij stamt uit een adellijke familie. Zijn ouders gaven hem de naam Allowin. In het begin was Allowin een wildebras. Maar toen zijn vrouw overleed, zag hij in dat dat geen goede manier van leven was. Na een gesprek met bisschop Amandus gaf hij alles wat hij bezat weg om te gaan leven als monnik in de St. Pietersabdij te Gent. Hij veranderde zijn naam in Bavo. Nog later ging hij zelfs in een holle boom wonen om vooral veel te kunnen bidden tot God.

Mies Muis

Hallo meisjes en jongens,

Terwijl ik dit schrijf, zit ik nog een beetje te bibberen. Adelaar heeft zich aan haar afspraak gehouden. Ze pikt me op boven op de bergtop. Ze waarschuwde me dat ik mij goed vast moest houden. Dat was maar goed ook! Zo hoog is vast nog nooit een kleine muis geweest. Ondertussen kon ze ook nog praten en vertelde ze dat ze altijd zo genoot van het mooie uitzicht zo hoog in de lucht. "Hoe weet je dan de weg?", vroeg ik; "want borden staan er bovenin de lucht niet." "Gewoon kijken," was haar antwoord. Ze bracht me over de bergen naar de woonplaats van een vriendin van alle dieren, Assisi. Daar zou ze zorgen voor iets speciaals. Een witte duif, haar over-over-overgrootmoeder had nog met deze speciale vriendin gepraat. Hopelijk gaat zij niet zo hoog vliegen.

Groetjes en tot de volgende keer Mies Muis



4 oktober Franciscus van Assisi

Franciscus werd in 1182 geboren in Assisi in Italië. Hij was zoon van een lakenkoopman. Franciscus groeide op tot een knappe, zelfverzekerde jongeman. Hij was vriendelijk in de omgang, vrolijk en vrijgevig met geld. Hij wilde graag ridder worden. Door gevangenschap en ziekte raakte hij echter in de put. Zijn vrienden bleven weg en waren hem vergeten. Het werd hem duidelijk dat hij beter kon vertrouwen op God dan op mensen.

