



Uitgave van R.K. parochie H. Maria Magdalena. Angeren, Bommel, Doornenburg, Driel, Elst, Gendt, Haalderen, Herveld, Heteren, Huissen-Stad, Huissen-Zand, Indoornik, Lent, Oosterhout, Valburg.

Ankerplaats

Jaargang 6, nummer 10, november 2023



7 Koperen priesterjubileum

Op zondag 19 november viert pastoor Donders zijn 12½-jarig priesterfeest

7 Hellevuur en pekelzonden

De hel, wat is dat eigenlijk? Geloof je daarin? En weet je wat een pekelzonde is?

11 Lekkernijen uit Noorwegen

Wereldkoken in Elst biedt ontmoeting, heerlijk eten en Noorse gastvrijheid

COLOFON



R.K. parochie
**H. Maria
Magdalena**

Parochiesecretariaat

Dorpsstraat 38, Elst 0481 - 45 13 71 (keuze 1)
Postadres: Postbus 12, 6660 AA, Elst
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur
Algemene administratie: Maria Bruns, Regina Dominicus en Ellen van Olst
Financiële administratie: Angélique van Appeldoorn en Corina Vos
secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl
www.rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL30 INGB 0001 3056 82
ten name van R.K. Parochie H. Maria Magdalena
Pastorale Wacht 06 - 8365 8220

Parochiebestuur

Pastoor Karel Donders (voorzitter)
Jeannette den Boer-van Treijen (vice-voorzitter)
Theo Peters (secretaris, personeel en vrijwilligers)
Aldo van den Brink (penningmeester)
Patrick Peters (2^e penningmeester)
Gerie Driessen (gebouwen)
Wim Raaijmakers (juridische zaken en kerkhoven)
Vincent Bos (communicatie)
bestuur@rkparochiemariamagdalena.nl
Vertrouwenspersoon Karin Bernet, 06 - 1276 6045.

Parochiële caritas instelling

NL57 RABO 0103 2676 54 t.n.v. PCI H. Maria Magdalena
PCI.Magdalena@gmail.com.

Redactie Vincent Bos, Victor Bulthuis, Annemarie Buurman, Yvonne van Eldonk, Maria van Engen, Paul Kogels, Henk Peperkamp en Yvonne Vos

Verschijning 10 x per jaar

Kopij sturen naar: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen aan te passen, in te korten óf niet te plaatsen.

Kopij

7e jaargang uitgave december '23 / januari '24 DUBBELNUMMER
sluitingsdatum kopij en inleveren intenties
uiterlijk vrijdag 10 november 2023

7e jaargang (nr.2), uitgave februari 2024

sluitingsdatum kopij en inleveren intenties
uiterlijk vrijdag 29 december 2023

Bijdrage parochieblad

Wilt u een bijdrage geven? U kunt het bedrag overmaken op de bankrekening van uw locatie. (zie hiervoor de gegevens die bij iedere locatie vermeld staan). Of scan de QR-code. Het bedrag kunt u naar eigen inzicht aanpassen.



Vormgeving en realisatie

Richard van Driel, Drukkerwerk ABC, Doornenburg

2 ● Ankerplaats november 2023

VAN DE REDACTIE

Een mystieke lichtstraal. Zo zou je de foto op de voorkant goed kunnen beschrijven. In de Werenfriduskerk in Elst viel het licht op Willibrordus. Erg toepasselijk met Allerheiligen op 1 november in het verschieft. Dan is de keus voor de voorpaginafoto vanzelf snel gemaakt.

Na Allerheiligen volgt als vanouds Allerzielen. Dat betekent dat we stil worden, stilstaan bij het verlies van dierbare parochianen in het afgelopen jaar maar ook bij degenen die ons al eerder ontvallen zijn. Dat gebeurt tijdens Allerzielen. Op tal van locaties in onze parochie zijn er vieringen waarin we de overledenen centraal stellen en die van het afgelopen jaar in het bijzonder. Op tal van plekken worden graven gezegend en kaarsjes aangestoken. In deze uitgave treft u onder meer een foto aan van een van de verlichte kerkhoven. Allerzielen is een belangrijke dag. Mensen die een dierbare hebben verloren ervaren warmte omdat velen meelevens. Omdat er een luisterend oor is, een arm om de schouder, een helpende hand. Laten we op 2 november stil worden als we al die namen horen en beseffen wat onze dierbaren voor ons hebben betekend.

De volgende uitgave van Ankerplaats is de laatste van het kalenderjaar 2023. Dat is een zogeheten combinatienummer ook wel dubbelnummer genoemd. Dan worden alle activiteiten van én december én januari vermeld. Voor misintenties geldt dat ook. Let erop dat u de misintenties op tijd opgeeft. De misintenties voor Kerstmis worden dus in de volgende uitgave opgenomen. Wees er op tijd bij om die aan te melden.

INHOUD

Woord voor onderweg - Onder Zijn hoede zijn zij veilig	3
Van de bestuurstafel	4
Spiritualiteit van alledag - Hels	5
Pastoraat	6 + 7
Seniorenpastoraat - Pekelzonde	7
Liturgisch rooster	8
Uit de parochie	9
Parochieactiviteiten	10
Bezinningsactiviteiten	11
Verslag	12
Bemmel St. Donatus en Haalderen O.L.V. van Zeven Smarten	13
Driel H. Maria Geboorte	13
Elst St. Werenfridus	15
Gendt H. Martinus en Doornenburg St. Martinus	17
Herveld St. Willibrordus	18
Heteren O.L.V. Onbevlekt Ontvangen	19
Huisen-Stad O.L.V. ten Hemelopneming	20
Huisen-Zand HH. Martelaren van Gorcum en Angeren St. Bavo	
Indoornik H. Johannes de Doper	21
Lent H. Maria Geboorte	22
Oosterhout St. Leonardus	23
Valburg St. Jacobus de Meerdere	25
Misintenties	26 + 27
Parochiehuis	27
Kinderpagina	28



Onder Zijn hoede zijn zij veilig

Op mijn bureau staat al jaren een bidprentje ingelijst. Het is het bidprentje dat ik ontving bij de uitvaartmis van twee vrienden van mij. Samen zaten wij op het grootseminarie, waar wij de priestervorming ontvingen. Zij zijn nooit priester gewijd omdat zij nog tijdens hun studie op een winterse dag onder het ijs kwamen en stierven.

Het heeft mij veel moeite gekost om hun heengaan te aanvaarden. Ze waren zomaar uit het leven genomen en lieten een grote leegte na in onze seminariegemeenschap. De vraag naar het 'Waarom?' bleef onbeantwoord. Sindsdien zijn er bijna zestien jaren verstreken maar zij blijven deel van mijn leven.

Op Allerzielen gedenken wij al onze dierbaren. Niemand staat op deze dag alleen. Eenieder heeft wel iemand die wordt gemist. In onze kerken,

kapellen en begraafplaatsen waar wij samenkomen op de avond van de tweede november, mogen wij hun namen noemen en een lichtje ontsteken. Licht dat mag staan voor het leven van onze dierbaren, voor de warmte en de liefde die wij nog altijd voor hen voelen. Het troostend licht dat ook mag staan voor ons geloof in Gods eeuwige trouw zoals die in psalm 23, 'De herderspsalm', zo prachtig wordt bezongen:

*'Al moet ik door duistere dalen,
ik ben niet bang meer in het vreemde land.
Onder zijn hoede voel ik mij veilig:
Hij is steeds bij mij, ik ben in zijn hand.'*

Pastoor Karel Donders

PASTORAAL TEAM EN PAROCHIEMEDEWERKSTER



Karel Donders
pastoor

06 - 2830 2101
kdonders@rkparochiemariamagdalena.nl



Victor Bulthuis
pastor

0488 - 45 26 53
vbulthuis@rkparochiemariamagdalena.nl



Margreet Sanders
pastoraal werkster

06 - 2353 5269
margreetsanders@hotmail.com



Annemarie Buurman
parochiemedewerkster

0481 - 42 11 61
annemariebuurman2@gmail.com

VAN DE BESTUURSTAFEL



Karel Donders
Pastoor
Voorzitter



Jeannette
den Boer-van Treijen
Vice-voorzitter



Theo Peters
Secretaris
Personeel en
vrijwilligers



Aldo van den Brink
Penningmeester



Patrick Peters
2^e penningmeester



Vincent Bos
Communicatie



Gerie Driessen
Gebouwen



Wim Raaijmakers
Juridische zaken
en kerkhoven

Het gaat op deze plek vaak om gebouwen en financiën. Door de jaren heen is een scala aan vooral zakelijke onderwerpen voorbijgekomen. Maar vaak genoeg gaat het ook over mensen. Dan hebben we het in het bestuur over de bezetting van het locatiepastoraat, over de rol van degenen die zich belangeloos inzetten voor de parochie, over de gestage afname van het aantal vrijwilligers, over de bezetting van tal van groepen. We kunnen niet vaak genoeg benadrukken hoezeer wij al die mensen waarderen die zich op welke plaats en in welke rol dan ook voor onze prachtige parochie inzetten. En we doen ons best mensen enthousiast te maken een taak op zich te nemen. Want aan helpende handen is altijd behoefte.

Voedselbank

De gesprekken gaan vaak genoeg ook over mensen die niet meer kunnen meekomen in de samenleving, over de minderbedeelden.

In december volgen in zowel Lingewaard als Overbetuwe allerlei acties om producten in te zamelen voor de voedselbank. Nodig omdat steeds meer mensen afhankelijk zijn van deze organisatie. Acties die we breed onder de aandacht willen brengen omdat ze zo broodnodig zijn. Acties waarbij we ook zelf de handen uit de mouwen steken.

Vastenactie

En we denken er ook aan hoe we mensen kunnen helpen die wat verder weg wonen. Nu al is duidelijk geworden dat we voor de Vastenactie van volgend jaar kiezen voor een centraal project.

Het bestuur gaat er daarbij van uit dat alle lokale geloofsgemeenschappen zich daar sterk voor maken. Het gaat om het project van het in onze parochie al zo bekende echtpaar Annie en Ben Janssen, die zich al decennialang inzetten voor de Stichting Ewoi. Ze hebben enige tijd gewoond in Lodwar, Kenia, om zich in te zetten voor de plaatselijke bevolking. Ze hebben er veel projecten opgezet. De komende maanden hoort u er vast en zeker meer over. We hopen dat de actie breed gedragen wordt en in het voorjaar een mooi bedrag oplevert.

Collecteschema

Het bestuur heeft inmiddels het collecteschema voor volgend jaar vastgesteld. Van de deurcollectie voor de Parochiële Caritas Instelling (PCI) tot aan de Missie Verkeersmiddelen Actie (MIVA), van Roepingen-zondag tot de Week voor de Nederlandse Missionaris etc. U hoort daar volgend jaar vast en zeker meer over.

Parochiehuis

Op zondag 3 september is het vernieuwde Parochiehuis geopend. Dat kan u niet ontgaan zijn want in de vorige uitgave van Ankerplaats is daar met tekst en foto's veel aandacht aan besteed.

We zijn verheugd dat het parochiehuis steeds meer gebruikt wordt. Het bestuur heeft er al een paar keer vergaderd, daar waar we dat voorheen in De Hoeksteen deden. Steeds meer groepen komen in het parochiehuis samen. Dat is een goed teken. Ontmoetingscentrum De Hoeksteen is overigens nog steeds open. Al worden stap voor stap wel zaken naar het parochiehuis overgeheveld.

Gastvrouw/heer

In dat vernieuwde maar nu al vertrouwd aanvoelende parochiehuis zijn meerdere gastvrouwen en gastheren actief. Maar dat mogen er eigenlijk best wat meer zijn.

Heeft u ook zin om een handje te komen helpen, aarzel dan niet en doe mee. De gastvrouwen en gastheren zijn in op werkdagen in het parochiehuis aanwezig van 9.00 tot 12.00 en van 19.00 tot 20.00 uur.

Hels

Er moet in de kerk en de theologie opnieuw aandacht komen voor de hel. Dat zei de christelijke gereformeerde theoloog Arnold Huijgen bij zijn benoeming tot hoogleraar dogmatiek (kerkleer) aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Het geloof is te lievig geworden, vindt hij. Alleen: “Het straffende, strenge willen katholieken niet meer, en bij protestanten is eenzelfde beweging te zien naar een God die liefde is, en het goede wil voor mensen. De hel past daar intuïtief niet bij.”

In een interview met dagblad Trouw zegt Huijgen: “Dat God straft is voor velen een ver-van-mijn-bed-show. Bij mij roept dat vragen op. Hoe zit het met het recht? Als God van mensen houdt, kun je dan ongestraft kwaad doen? Het kwaad moet ergens blijven, de vernietigende kracht ervan moeten we erkennen. Daar is de hel een plek voor.”

De reacties waren niet van de lucht. Sommigen critici waren hels. Zo vreest de protestantse theoloog Matthias Smalbrugge voor bangmakerij. “Mensen waren vroeger bang om naar de hel te gaan: dat is traumatiserend. Angst is bovendien een hele slechte motivatie om te geloven”, zegt hij in Trouw. “Je gaat scheiden tussen mensen die deugen en zij die het niet doen. Een doodsvaarlijke tendens.”

Dapper

De lans die Arnold Huijgen breekt voor het spreken over de hel getuigt dus van dapperheid. Dapper was hij eerder al door een prachtig boek over Maria te schrijven. Dat werd in zijn kerk niet onverdeeld enthousiast ontvangen, omdat men daar nogal huiverig is voor Mariaverering.

De rede die Huijgen hield bij zijn ambtsaanvaarding is prikkelend, maar net als zijn Mariaboek ook open, nieuwsgierig en verkennend. Hij hoeft zich ervoor het beeld van de hel in te vullen, laat staan hem te vullen met bepaalde soorten mensen. Dat laat hij over aan God. In plaats daarvan sluit hij aan bij ons alledaagse spraakgebruik. We gebruiken het woord ‘hel’ voor situaties waarin mensen afgesloten zijn van alle verbondenheid met anderen en erkenning, liefde, zorg en, bescherming moet missen. Iedereen heeft wel een beeld bij de uitdrukking ‘een hel op aarde’.

Dat sluit aan bij wat de Bijbel zegt over de hel. Hoewel er zowel in het Oude als het Nieuwe Testament doorkijkjes te vinden zijn naar eeuwig leven voor de rechtvaardigen en eeuwige verdoemenis voor de onrechtvaardigen, zegt de Bijbel niet of nauwelijks iets over de hel. En waar die ter sprake komt, gaat het niet zozeer over pijniging als wel om buitensluiting, zegt Huijgen. Dat wil zeggen: door eigen toedoen verstoken zijn van Gods liefdevolle ontferming. Zonde is het beschadigen van de band met God en je medemens, en daar kun je zo ver in gaan dat je je definitief van God verwijderd. De godverlatenheid die je door totale minachting en liefdeloosheid over jezelf afroept, dat is de hel. De hel is dus niet zozeer een plaats, maar een toestand.

Hel in gelovig DNA

Misschien een beetje curieus om dit onderwerp aan te snijden in de novembermaand, die wordt geopend met de viering van Allerheiligen en Allerzielen. Maar u heeft vast al wel begrepen dat het onderwerp hier los van staat. Heel toevallig is het juist nu onderwerp van discussie.



Zelf denk ik eerlijk gezegd dat de hel nog steeds in ons achterhoofd zit. We zeggen wel dat we blij zijn dat we de angst ervoor zijn kwijtgeraakt en dat we er niet meer in geloven, maar in werkelijkheid zit de hel verankerd in ons gelovig DNA. Het kwaad in al zijn gruwelijkheid kan ons zo hels maken dat we haast verlangen dat er een hel bestaat. Intuïtief vragen we ons af: het kan toch niet zo zijn dat wie gruwelijk kwaad begaat, daar uiteindelijk mee wekomt? Hoe ver gaat God in zijn vergeving? Is er voor Hem niet ook een uiterste grens? Vragen die elke gelovige zich weleens stelt.

Dit heimelijke verlangen naar het bestaan van een hel moeten we misschien wel koesteren, als het ons menens is met Gods liefde. Kwaad vloekt met liefde. Zou God dan niet op de een of andere manier moeten afrekenen met kwaad dat zulke diepe wonden slaat dat er geen vergeving voor mogelijk lijkt? Waar Gods liefde willens en wetens teniet wordt gedaan, is de vraag naar het bestaan van de hel niet ver weg. Zou dat een plek of een situatie kunnen zijn waarin het kwaad definitief wordt opgeruimd?

En toch huiveren we ook voor het idee van de hel. “De open wond in het denken over de hel blijft dat God vrij is om definitief “nee” tegen een mens te zeggen,” aldus Arnold Huijgen. Hoe God over mensen oordeelt, kunnen we niet narekenen, zegt hij. Maar we kunnen Hem wel helpen de hel op afstand te houden. “De mens die zich in zichzelf opsluit, brengt de hel voor zichzelf dichterbij; wie anderen liefdeloos uitsluit, doet dat voor anderen.” Het hoopvolle is dat Jezus, zegt hij, die hel heeft opengebrouwen omdat Hij zelf door die hel is gegaan om mensen te weg naar het leven te wijzen.

Huijgen is van mening dat er weer meer over de hel moet worden gepreekt. Wees niet bang, beste lezer, dat zal ik niet zo snel doen. Niet alleen omdat het een heikel thema is, maar ook omdat we het hier over iets totaal ongrijpbaars hebben. Maar als gedachte-experiment blijft de hel interessant, juist omdat het bestaan van het kwaad de vraag of zelfs het verlangen naar het bestaan van de hel blijft oproepen.

Daarom wil ik graag afsluiten met een vraag: “geloof u in de hel?” Daar ben ik wel benieuwd naar. Wellicht komen we er nog eens over te spreken.

Pastor Victor Bulthuis

KJD 4 november: een dag voor en door jongeren

Eindelijk! Na negen jaar afwezigheid wordt er dit jaar weer een nieuwe versie van de Katholieke Jongerendag georganiseerd. Een dag voor jongeren om elkaar te ontmoeten en hun geloof te delen. De dag zal plaatsvinden op zaterdag 4 november.

Het thema luidt 'welkom thuis' als verwijzing naar alle deelnemers van de Wereldjongerendagen in Lissabon afgelopen zomer die alweer een paar maanden thuis zijn. Maar niet alleen die deelnemers, ook alle andere jongeren (in de leeftijd van zestien tot dertig jaar, al zijn jongeren vanaf twaalf jaar met begeleiding ook welkom) zijn uitgenodigd aan deze dag deel te nemen!

Er zullen verschillende workshops en lezingen aangeboden worden, maar er is natuurlijk ook tijd voor spirituele verdieping in de vorm van aanbidding, gesprekken, een heilige mis en het eindigt met een 'Avond van Barmhartigheid'.

Het zal plaatsvinden in Veenendaal op De Grote Pekken 11 van 12.00 uur tot 21.30 uur. Een kaartje kost vijftien euro.

Vanuit onze parochie zijn er al enkele geïnteresseerden die graag naar deze dag toe willen. Je kunt vragen of je bij hun kunt voegen door contact op te nemen met Jan Wannet 06 - 1380 0366 of Pastoor Donders. Bekijk voor verdere informatie de site van de Katholieke Jongerendag: www.katholiekejongerendag.nl



KOM THUIS

Katholieke Jongerendag

Met o.a. Paul Graas en Bernadette Lang
4 november 2023 Veenendaal

Locatie: DGP11
De Grote Pekken 11, Veenendaal
Entree: €15
Info & tickets:
www.katholiekejongerendag.nl

KJD2023

PAUL DE GRUYTER
JONG KATHOLIEK



Misdienaar worden

Lijkt het je leuk om de priester te helpen tijdens de vieringen op zondag? Dan is het misschien wel iets voor jou: misdienaar worden.

Als misdienaar help je de priester tijdens de eucharistieviering. Je kunt het worden als je je eerste heilige communie hebt gedaan. Als je je aanmeldt, gaan we daarvoor een keer oefenen in de kerk. Pas daarna mag je zeggen of je echt misdienaar wilt worden. Je wordt dan ingeroosterd, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met wanneer je wel en niet kunt.

Daar blijft het niet bij. Geregeld gaan we naar de landelijke misdienaarsdag of we organiseren zelf iets gezelligs. Met Sinterklaas bijvoorbeeld. Of we gaan samen een (mid)dagje op stap.

Zin gekregen?

Dan kun je een mailtje sturen naar pastor Victor Bulthuis: vbulthuis@rkparochiemariamadalena.nl.

Je kunt ook contact opnemen met iemand van de kerk waar je graag misdienaar wilt worden. Dat zijn deze mensen:

Elst: Bjorn van Snippenburg, bvsnippenburg@gmail.com, 06 - 4013 5275

Huisen: Jan Wannet, wannetjan@gmail.com. 06 - 1380 0366

Driel: Karin Smeenk, karinsmeenk@kpnmail.nl





John Rademakers

0481 - 48 15 97 / 06 - 4940 8965
ccrademakers@gmail.com



Pekelzonde

Jana is erg blij met alle zorg in het zorgcentrum. Het gezeur van anderen raakt haar nauwelijks. Ze heeft de hongerwinter meegemaakt en was met haar vader de nodige keren onderweg om bij boeren voedsel te verzamelen. “Dat blijft je je hele leven bij”, zegt ze. “Als anderen kritiek op de maaltijden hebben, kun je dat wat makkelijker relativiseren. Vandaag begroet ze me wat verontschuldigend met “Ik moet van de zusters met mijn benen hoog zitten; teveel vocht.” En ze wijst op de ondersteuning die een soort Willeke-Alberti-stoel biedt.

“Ik aanvaard het maar als een kleine boete voor mijn pekkelzonde.” Pekkelzonde? Een voor mij onbekend woord. Wikipedia biedt uitkomst. Een pekkelzonde is een oude kleine zonde, die iemand niet zwaar wordt aangerekend. Een verbastering van het verkleinwoord ‘peccatillum’, afgeleid van ‘peccatum’ dat zonde betekent. “Ja”, vervolgt Jana, “het woord zonde komt vandaag de dag nauwelijks nog voorbij en de woorden ‘dagelijkse zonde’ doet menig jongere vreemd opkijken.

Ja, je hoort wel eens zeggen ‘dat is zonde’ als iets stuk gaat of zo. Of wanneer je een bekeuring krijgt, terwijl je maar enkele kilometers te hard reed. Het woord pekkelzonde bracht het gesprek op oude katholieke tradities rond Allerzielen. De vele witte chrysanten waarmee de graven werden versierd. Het allerzielenlof na de vespers op Allerheiligen. Daarna in processie naar het kerkhof met het zegenen van de graven. Zo werden de overledenen herdacht. Daarna volgens Limburgse traditie in veel gezinnen een soort familiereünie in het ouderlijk huis of bij een broer of zus.

Men had er de tijd voor want toen was Allerheiligen nog een vrije dag in zuidelijk Nederland. Maar buiten alle gezelligheid, eigen aan een familiesamenzijn, werd er nog gedacht aan het geestelijk heil van de overledene. Je kon door het bezoeken van een kerk met Allerheiligen/Allerzielen en het bidden van een aantal gebeden tot intentie van de overledene het lijden in het vagevuur verlichten. Lijden dat de overledene nog onderging voor begane zonden ook de zogenaamde pekkelzonden of dagelijkse zonden. Dan werd vader/moeder opa/oma de hemel ‘in gebeden’, heette het dan, met een blijvend beroep op Gods mildheid. Hoe vaker, hoe beter was de gedachte. Daarom werd dit ritueel van het kerkbezoek meerdere keren herhaald. Of het verlies van dit ritueel te betreuren valt? Het vertrouwen dat onze lieve doden in Gods nabijheid mogen zijn, blijft.



Het vormsel is begonnen

Op de parochiezon­dag van 1 oktober begon de nieuwe groep vormelingen aan hun eerste les in het parochiehuis in Elst. Een groep van bijna evenveel jongens als meisjes uit onze grote parochie.

Een aantal kent elkaar van de kerk en hebben samen hun Eerste Heilige Communie gedaan. Anderen maken kennis met nieuwe gezichten en een nog onbekend kerkgebouw. We hebben dit jaar ook vormelingen die nog maar kort in Nederland wonen en dus het geloof en ook het bidden in een andere taal geleerd hebben. We beginnen dus samen aan een mooi en leerzaam avontuur.

In het weekend van 4 en 5 november zullen de vormelingen een weekend met elkaar optrekken en slapen ook in het parochiehuis.

In de zondagse eucharistieviering van 5 november zullen de vormelingen zich aan de kerkgemeenschap voorstellen. Komt u ook? Of viert u via het beeldscherm mee?

De Vormselwerkgroep

Uitnodiging Koperen priesterjubileum

Op dinsdag 14 november is het precies 12½ jaar geleden dat ik tot priester werd gewijd voor het aartsbisdom Utrecht. Sindsdien ben ik nog iedere dag dankbaar voor mijn roeping en voor het vele goede dat ik uit Gods hand heb mogen ontvangen.

Op zondag 19 november 2023 wil ik aan dit bescheiden jubileum aandacht schenken met een gezongen lof. Dit zal worden gehouden in de parochiekerk van O.L.V. ten Hemelopneming te Huissen. Aanvang: 16.00 uur.

Na afloop bent u allen van harte welkom voor een informeel samenzijn.

Pastoor Karel Donders



LITURGISCH ROOSTER NOVEMBER 2023

Vieringen volgen via computer of TV

De eucharistieviering vanuit de St. Werenfridus in Elst is te volgen via: Youtube.com (R.K. Parochie H. Maria Magdalena), en Omroep Lingewaard TV KPN kanaal 1478/Ziggo kanaal 44

Vieringen vanuit de andere kerken zijn te volgen via kerkomroep.nl Beschikbaar in: Elst, Huissen, Haalderen, Driel, Herveld, Lent, Oosterhout en Valburg.

Legenda

- Ook voor kinderen

Zaterdag 28 oktober, 30e zondag door het jaar

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen
Eucharistie, V. Bulthuis, GK De Levensbron

Zondag 29 oktober, 30e zondag door het jaar

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen
Eucharistie, V. Bulthuis, Exotherm
11.00 uur in St. Werenfridus Elst
Eucharistie, V. Bulthuis, Herenkoor
11.00 uur in St. Leonardus Oosterhout
Eucharistie, K. Donders, Musica Nova

Woensdag 1 november, Allerheiligen

9.30 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen
Eucharistie met gravenzegening, K. Donders, samenzang
19.00 uur in St. Werenfridus Elst
Eucharistie, V. Bulthuis, GK De Levensbron
19.00 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen
Eucharistie, K. Donders, samenzang

Donderdag 2 november, Allerzielen

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen
Eucharistie, K. Donders, samenzang
18.45 uur in Protestantse kerk Angeren
Oecumenisch viering met gravenzegening, werkgroep, eigen zang
19.00 uur in St. Martinus Doornenburg
Woord- en gebedsviering, M. Peters en G. Vermaas, Herenkoor en JeKaDee
19.00 uur in H. Maria Geboorte Driel
Woord- en gebedsviering met gravenzegening, Liturgische werkgroep, Cantorije
19.00 uur in St. Werenfridus Elst
Woord- en gebedsviering, Avondwakegroep, Voce d'Amare
19.00 uur in Providentia Gendt
Woord- en gebedsviering, C. Driessen en Liturgische werkgroep, Young at Heart
19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen
Woord- en gebedsviering, Avondwakegroep, GK De Levensbron
19.00 uur in De Hoendrik Herveld
Woord- en gebedsviering met gravenzegening, V. Bulthuis, St. Caeciliakoor
19.00 uur in O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Heteren
Woord- en gebedsviering met gravenzegening, Avondwakegroep
19.00 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen
Woord- en gebedsviering, Avondwakegroep, Exotherm
19.00 uur in H. Johannes de Doper Indoornik
Woord- en gebedsviering met gravenzegening, Liturgische werkgroep, R.K.G.K.I.

19.00 uur in H. Maria Geboorte Lent

Woord- en gebedsviering met gravenzegening, K. Donders, St. Caeciliakoor Lent en Elst

19.00 uur in St. Leonardus Oosterhout

Woord- en gebedsviering met gravenzegening, J. Rademakers, Leonarduskoor

19.00 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg

Woord- en gebedsviering met gravenzegening, Avondwakegroep, Cantor

Zaterdag 4 november, 31e zondag door het jaar

19.00 uur in H. Maria Geboorte Driel
Eucharistie, F. Bomers, Enjoy
19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen
Eucharistie, K. Donders, Herenkoor
19.00 uur in H. Maria Geboorte Lent
Eucharistie, V. Bulthuis, Young at Heart

Zondag 5 november, 31e zondag door het jaar

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen
Eucharistie met gravenzegening Oude Begraafplaats, F. Bomers, Exotherm (jubileum),
15.00 uur in de Zandse kerk Huissen
Bijeenkomst met gravenzegening begraafplaats de Hoeve, K. Donders
● **11.00 uur in St. Werenfridus Elst, Parochiezondag**
Eucharistie, Pastoraal team, GK De Levensbron
11.00 uur in St. Willibrordus Herveld
Woord- en communieviering, J. Kallen, In B'tween

Zaterdag 11 november, 32e zondag door het jaar

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen
Eucharistie, F. Bomers, Voce d'Amare
19.00 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg
Eucharistie, V. Bulthuis, St. Caeciliakoor Herveld

Zondag 12 november, 32e zondag door het jaar

● **9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen**
Eucharistie, F. Bomers, GK De Levensbron, kinderwoorddienst
11.00 uur in St. Werenfridus Elst
Eucharistie, V. Bulthuis, St. Caeciliakoor
11.00 uur in St. Leonardus Oosterhout
Woord- en communieviering, liturgische werkgroep, Musica Nova

Zaterdag 18 november, 33e zondag door het jaar

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen
Eucharistie, V. Bulthuis, Herenkoor, Caeciliaviering
19.00 uur in St. Willibrordus Herveld
Eucharistie, K. Donders, St. Caeciliakoor, Caeciliaviering

Zondag 19 november, 33e zondag door het jaar

9.30 uur in H. Maria Geboorte Driel
Eucharistie, K. Donders, Cantorije, Caeciliaviering
9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen
Eucharistie, V. Bulthuis, Magna Voce
11.00 uur in St. Werenfridus Elst
Eucharistie, G. Peters, Exotherm
11.00 uur in H. Maria Geboorte Lent
Eucharistie, K. Donders, St. Caeciliakoor, Caeciliaviering
16.00 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen
H. Lof, 12½ jarig priesterjubileum K. Donders, samenzang

Zaterdag 25 november, Christus Koning van het heelal

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, K. Donders, Exotherm

Zondag 26 november, Christus Koning van het heelal

● 9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, K. Donders, GK De Levensbron, Caeciliaviering, kinderwoorddienst

9.30 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg

Eucharistie, V. Bulthuis, In B'tween

11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, K. Donders, samenzang

11.00 uur in St. Leonardus Oosterhout

Eucharistie, V. Bulthuis, Leonarduskoor, Caeciliaviering

Zaterdag 2 december, 1e zondag van de Advent

19.00 uur in H. Maria Geboorte Driel

Eucharistie, K. Donders, Enjoy

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, F. Bomers, GK De Levensbron

19.00 uur in H. Maria Geboorte Lent

Eucharistie, V. Bulthuis, Young at Heart

Zondag 3 december, 1e zondag van de Advent

9.30 uur in O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Heteren

Woord- en gebedsviering, liturgische werkgroep, samenzang

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, F. Bomers, Exotherm

● 11.00 uur in St. Werenfridus Elst, Parochiezondag

Eucharistie, Pastoraal team, Voce d'Amare

UIT DE PAROCHIE

Overledenen in de afgelopen periode

(t/m 10 oktober)

Miriam Jansen	58 jaar	Lent
Theo Meijs	82 jaar	Elst
Doortje Duijf-Remie	84 jaar	Bemmel
Arnold Frederiks	90 jaar	Heteren
Mia Arns-Krebber	85 jaar	Driel
Thea Rutjes-Mulder	94 jaar	Angeren
Wim Weijman	86 jaar	Elst

Doordeweekse vieringen

maandag

Elst	09.00 uur	kerk	elke maandag
Heteren	19.00 uur	Liefkenshoek	elke maandag

dinsdag

Haalderen	09.00 uur	kerk	elke dinsdag
Huissen	19.00 uur	dagkapel, rozenkrans	elke dinsdag

woensdag

Angeren	09.30 uur	Dorpshuis	1e woensdag van de maand (1 november vervalt)
Doornenburg	09.30 uur	kerk	2e woensdag van de maand
Gendt	09.30 uur	dagkapel	4e woensdag van de maand
Huissen-Zand	09.30 uur	dagkapel	3e woensdag van de maand
Lent	19.00 uur	St. Jozef	2e woensdag van de maand

donderdag

Huissen	09.00 uur	dagkapel	elke donderdag
---------	-----------	----------	----------------

vrijdag

Valburg	09.00 uur	kerk, rozenkrans	elke vrijdag
Valburg	09.30 uur	kerk	elke vrijdag

Biechtgelegenheid

Elke eerste zaterdag van de maand is er gedurende de openstelling van de St. Werenfriduskerk in Elst van 13.30 tot 15.30 uur gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.

Doopdata in de komende periode

St. Werenfriduskerk Elst

zo. 12 november	13.00 uur	pastor V. Bulthuis
zo. 10 december	13.00 uur	pastor V. Bulthuis

O.L.V. ten Hemelopnemingkerk Huissen

za. 18 november	15.30 uur	pastoor K. Donders
-----------------	-----------	--------------------

O.L.V. van Zeven Smartenkerk Haalderen

za. 9 december	15.30 uur	pastoor K. Donders
----------------	-----------	--------------------

Gedoopt in de afgelopen periode

St. Werenfriduskerk Elst

zo. 17 september	Teun van den Berg, Valburg
	Niels van den Berg, Valburg

O.L.V. ten Hemelopnemingkerk Huissen

za. 24 september	Ralph Wijnhoven, Huissen
------------------	--------------------------



R.K. parochie
**H. Maria
Magdalena**

Kinderwoorddienst

Op de parochiezondag van 5 november lezen we het evangelie over Jezus als meester én dienaar. De kinderwoorddienst staat dan in het teken van Sint Maarten, het feest van bij elkaar horen en er voor elkaar zijn. We luisteren naar het verhaal over de soldaat Sint Maarten, die zijn mantel in tweeën sneed en met elkaar praten over wat delen met ons doet. Om op deze steeds korter wordende dagen zelf het licht te kunnen delen, zullen we een lantaarntje maken.

Dit jaar werken we voor de advent en Kerstmis met het project 'Brieven van Boven'. Op elke adventszondag krijgen de kinderen een spannende brief, die te maken heeft met de evangelielezing die de mensen in de kerk ook zullen horen. Deze brieven bevatten een boodschap die persoonlijk is gericht aan de kinderen. Daarmee gaan we aan de slag in de kring en tijdens het knutselen. Op de eerste zondag van de advent zullen we niet alleen een brief krijgen, maar ook bezoek van de Goedheiligman.

Graag tot dan!

Programma parochiezondag 5 november

- **09.45 uur:**
Inloop voor ouders en kinderen, crèche voor de allerkleinsten
- **10.00 uur:**
Kinderwoorddienst, voorbereiding Eerste Heilige Communie en Vormsel in De Hoeksteen en het parochiehuis
- **10.15 uur:**
Inspiratie opdoen voor volwassenen in het parochiehuis, begeleid door pastor Bulhuis. Thema: 'Goed en kwaad.' Wat verstaan we daar eigenlijk onder en welke rol spelen ze in ons eigen leven? Iedereen is welkom, in het bijzonder de ouders van de communicanten.
- **11.00 uur:**
Eucharistieviering, rond 11.30 uur sluiten de kinderen zich aan. In deze vieringen zullen de communicanten en de vormelingen zich voorstellen.
- **ca 12.15 uur:**
Koffie, thee en broodjeslunch



Kom je beschuit met muisjes eten?

We willen je graag uitnodigen voor de kinderkerstviering zondag 24 december 2023 om 17.00 uur OLV van Zeven Smarten kerk in Haalderen. We gaan kijken en luisteren naar het kerstverhaal en zingen liedjes met het projectkoor.

Wil je meezingen?

Iedereen mag meedoen, neem papa, mama, ooms, tantes, vriendjes en vriendinnetjes, opa, oma, burens gezellig mee. We repeteren drie keer.

Zaterdag 21 december is de generale repetitie samen met de kinderen die meespelen in het kerstspel. De details volgen nog. Vanaf 16.30 uur is de kerk open. We maken er een gezellige viering van, gericht op kinderen tot acht jaar.

Werkgroep Kinderkerstviering parochie Heilige Maria Magdalena
kindervieringen@gmail.com



Kinderen voor het kerstspel gezocht

Lijkt het jou leuk om mee te spelen in het kerstspel tijdens de kinderkerstviering in Haalderen, bijvoorbeeld als engel, Jozef, Maria of speel je liever een herder of koning?

We komen de eerste keer samen voor het verdelen van de rollen en uitzoeken van de kleding in de kerk in Haalderen. De generale repetitie met het projectkoor is op zaterdag 23 december. De details volgen nog.

Op 24 december verwachten we je om 16.00 uur in kerk. Geef je dan op. Stuur een mailtje naar: kindervieringen@gmail.com



BEZINNINGSACTIVITEITEN

Donderdag 9 november:

Inspiratieavond 'Kathedralenbouwers'

Het erfgoed van Bruckner en Cuypers in nieuw perspectief

Erfgoed: het is tegenwoordig het toverwoord als het over ons verleden gaat. In dit geval gaat het over twee schijnbaar totaal verschillende disciplines: muziek en architectuur.

Voor liefhebbers van schoonheid geeft historicus, musicoloog en dirigent Maarten-Jan Dongelmans een inspiratieavond over twee uiteenlopende culturele kanjers die bijna tweehonderd jaar geleden geboren werden. Zowel componist Anton Bruckner (1824-1896) als architect Pierre Cuypers (1827-1921) zijn belijdend katholiek en dragen hun geloof uit in hun werk. Beiden streven naar grootsheid in klank en steen. Daarom mogen ze gerust Kathedralenbouwers worden genoemd.

Dongelmans benadrukt in zijn lezing, PowerPoint-presentatie en ten gehore gebrachte muziek hoe verschillende kunstvormen (symfonisch en liturgisch werk, en kerkenbouw) eenzelfde doel kunnen nastreven. Bruckner probeert met zijn grootse symfonieën en kerkmuziek spirituele verheffing en een gevoel van transcendentie te bereiken. Cuypers doet dat met zijn op de middeleeuwen geïnspireerde godshuizen. Je hoort en ziet dat beiden door uitgebreide muzikale en architectonische structuren het goddelijke voor ogen hebben. Aanzwellende klankgolven en hoge gewelven onderstrepen dit.

Aan de orde komen onder meer de Vierde en de Negende Symfonie, het Te Deum, alsmede de totstandkoming van monumenten als de Amsterdamse Vondelkerk, de Nijmeegse Augustinus- en Antoniuskerk, en de Eindhovense Catharinakerk.

Tijd: 19.30 – ca. 22.00 uur

Plaats: parochiehuis Elst

Toegang: vrije gift



Vrijdag 24 november:

Wereldkoken

In de serie Wereldkoken staat telkens een bepaald land centraal. Een amateurkok wiens wieg daar heeft gestaan, bereidt een maaltijd uit de traditionele keuken. Daarnaast wordt gezorgd voor gespreksstof aan tafel.



Vandaag staat Noorwegen op de menukaart. Onze koks zijn Bjorn van Snippenburg en Kenneth Stollé.

Tijd: 18.00 – ca. 20.00 uur

Deelnamekosten: € 10,-

Donderdag 30 november: Filmavond

'Vous n'aurez pas ma haine' (Kilian Riedhof, 2022)

Op 13 november 2015 vermoorden moslimterroristen 89 mensen tijdens een concert in de Parijse concertzaal Le Bataclan. Hélène Leiris is een van hen. Haar man Antoine en hun driejarige zontje Melvil blijven achter. Omdat Antoine niet weet hoe hij verder moet, plaatst hij een emotionele open brief aan de moordenaars van zijn vrouw op Facebook. Daarin drukt hij hun op het hart dat ze zijn haat niet zullen krijgen, zoals de titel van de film luidt. Zijn woorden brengen een wereldwijde schokgolf teweeg.

Inleiding en nagesprek: pastor Victor Bulthuis

Tijd: 19.30 – ca. 22.00 uur

Plaats: parochiehuis Elst

Toegang: vrije gift



Voor alle activiteiten dient u zich op te geven bij Corina Vos van het parochiesecretariaat: cvos@rkparochiemariamagddalena.nl of 06 - 2054 4726.

VERSLAG



Indrukken parochiezondag 1 oktober

De eerste oktober was alweer de tweede parochiezondag na de zomervakantie. Voor het eerst kwam de (grote!) groep vormelingen bijeen in het parochiehuus om kennis te maken met elkaar en met het vormselproject. Intussen ging pastoor Karel Donders met hun ouders en andere belangstellenden in gesprek over de vraag hoe je als verschillende generaties met elkaar over geloof spreekt.

De kinderen beleefden een gezellige ochtend in De Hoeksteen. Tijdens de kinderwoorddienst spraken ze onder meer met elkaar over Dierendag. Nadat ze naar het verhaal 'De mooiste vis van de zee' hadden geluisterd, dat prachtig aansluit bij Jezus' opdracht om te delen, beeldden enkele kinderen het verhaal uit. Dat gaat over de vis Regenboog, die prachtige schubben heeft en daarmee pronkt. Maar de andere vissen willen ook wel zulke mooie schubben, al is het er maar eentje. Eerst sputtert Regenboog tegen, maar dan begint hij zijn schubben uit te delen. Delen is immers best moeilijk, zo gaven sommige kinderen toe. Maar als je merkt dat je een ander blij kunt maken, wordt het ineens een stuk leuker en makkelijker.

Na het verhaal hebben de kinderen fotolijstjes geknutseld voor een foto van hun knuffel of huisdier. Die knuffels hadden ze van huis meegenomen. In de kerk werden de kinderen samen met hun knuffels door pastor Victor Bulthuis gezegend.



Lectorengroep dagje uit

De lectorengroep uit de voormalige Levensbronparochie is dit jaar weer op stap geweest. Deze keer ging de reis helemaal naar Maastricht.

Na een treinreis werden de lectoren op het station opgewacht door Janine Kallen, onze voormalig pastoraal werker. Janine is een geboren en getogen Maastrichtse en woont sinds ze met pensioen is weer vlak-12 ● Ankerplaats november 2023

bij Maastricht in het dorpje Eben Emael. Janine verzorgt in Maastricht stadswandelingen en ze vond het een hele eer om de lectoren uit het Lingewaardse een dagje bij de hand te nemen en hen wegwijs te maken in de mooie stad Maastricht en haar geschiedenis. Na de koffie met (natuurlijk) vlaai werd de stad doorkruist. De kerken, gebouwen, muren, poorten van deze oude stad werden met veel interessante informatie van Janine bekeken en bewonderd. Uiteraard was er ook voldoende gelegenheid om bij te praten en voor de innerlijke mens te zorgen. Boordevol indrukken en dankbaar voor zoveel deskundige begeleiding, togen de deelnemers in de avond weer huiswaarts. Janine, fijn om jou weer te ontmoeten en dank voor je geweldige rondleiding.

Bedevaart naar Kevelaar is in juni

Met Maria, samen op weg blijven gaan door veranderende tijden.

Tijdens de Betuwse Maria-bedevoert naar Kevelaar in mei dit jaar werd een enquête onder de ruim tweehonderd deelnemers gehouden. De meeste respondenten waren zeer tevreden over de belevenissen aldaar. De helft gaf aan het liefst in het voorjaar naar Kevelaar te willen reizen. 'Gaat u liever doordeweeks op pad of liever 's zaterdags?' Deze vraag leverde geen échte voorkeur op. Uiteindelijk heeft de gemeente Kevelaar voor ons besloten: we zijn welkom op zaterdag 15 juni 2024. Dit is weliswaar laat in de lente, maar we gaan ervoor en hopen op een mooie bedevaart.

De afgelopen keer gingen diverse mensen mee naar Kevelaar met weinig ervaring rond bedevaarten. De meesten vonden het een prettige beleving. Een jongeman vertelde niet-christelijk te zijn opgevoed en voor het eerst een mis te hebben bijgewoond. Hij was daarna niet 'om', maar vond het wél boeiend.

Voor die laatste categorie - twintigers, gelovig of niet - is het plan volgend jaar een fietstocht naar Kevelaar te lanceren, samenvallend met de Betuwse dag. Gehoopt wordt dat geïnteresseerde jongeren uit onze parochie zich aansluiten. Ze kunnen er een sponsortocht aan vastknopen om een potje te creëren voor hun Rome-reis in 2025. We zijn benieuwd hoe dit gaat uitpakken.

Onlangs hebben de leden van de 'Betuwse broederschap processie naar Kevelaar' alle zaken weer op een rij gezet. Buitenstaanders viel het de laatste tijd op, dat deze club véder wil kijken dan het eigen wereldje. Zo ontving de jeugdgroep, die vanuit onze parochie naar de Wereldjongerendagen in Lissabon reisde, een (bescheiden) financiële bijdrage. Ook schonk het Kevelaar-bestuur enkele kaarsen aan de oecumenische hulpactie voor Oekraïne. Kleine gestes, maar tóch: gebed en bezinning dienen samen te gaan met daden.

De vergadering in september was helaas de laatste van Nollie Driessen uit Heteren. Jarenlang heeft zij zich ingespannen voor de organisatie van de Betuwse bedevaart. Vanwege haar gezondheid moet Nollie het wat rustiger aan doen. Thuis ligt er zelfs een foto van haar uit 1972, gemaakt in Kevelaar: "Ik heb het altijd met véél plezier gedaan." Uit handen van voorzitter Ella van Deelen ontving Nollie een mooie bos bloemen en een cadeaubon als dank voor haar jarenlange inzet.



Bemmel St. Donatus

Markt 7, 6681 AE Bemmel, 0481 - 45 13 71
locatiehaaldere@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Haaldere O.L.V. van Zeven Smarten

Van der Mondeweg 22, 6685 BP Haaldere, 0481 - 45 13 71
locatiehaaldere@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61



Ben Francissen



Marjo Hendriks



Jos Oude Ophuis



Heleen Razing



Edwin Weijers

Contact

Locatiepastoraatsgroep: Heleen Razing, 06 - 5254 8008
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl
Locatiesecretariaat open: ma t/m vr van 9.00 - 12.00 uur

Contact

Locatiepastoraatsgroep: Heleen Razing, 06 - 5254 8008.
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl
Locatiesecretariaat open: di van 9.00 - 10.30 uur

vieringen. Voor verdere informatie kunt u terecht bij de steward achter in de kerk of één van de locatiepastoraatsleden;

- de verbinding van de ringleiding nog weleens hapert? Verbinden via YouTube zou uitkomst kunnen bieden;
- we aan het inventarissen zijn of er behoefte bestaat voor vervoer naar onze kerk in Haaldere. Kunt u niet op eigen gelegenheid naar de kerk komen en heeft u vervoer nodig of weet u iemand die hier behoefte aan heeft, laat het ons weten. Graag een mailtje naar e.a.j.weijers@gmail.com of een belletje naar 06 - 1318 1215.

“Wist u dat...”

- er elke eerste zaterdag van de maand na de eucharistieviering de mogelijkheid bestaat om gezellig even na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee? Een mooi moment om elkaar nader te ontmoeten;
- we naarstig op zoek zijn naar acolieten (vast of incidenteel)? Acolieten verlenen hulp bij de eucharistievieringen in het week-einde en op feestdagen (bijvoorbeeld klaarmaken en opruimen altaar, assisteren bij het uitreiken van de H. Communie). Tevens kunnen zij hun diensten verlenen bij uitvaarten en huwelijks-

Gerarduskalender

De Gerarduskalender, uitgebracht door het klooster in Wittern is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit.’



Op de achterkant staan afwisselend gedichtjes, bezinningsteksten, moppen en informatie over diverse onderwerpen.

Verkoopadres: mevrouw M. Janssen, Franciscusstraat 10, 6681 VT Bemmel. 0481 - 46 23 92

Driel H. Maria Geboorte

Kerkstraat 27, 6665 CE Driel, 026 - 474 22 50
locatiedriel@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL70 RABO 0315 1026 16
Kerkbalans: IBAN: NL94 RABO 0315 1110 11



Karin Geenacker



Richard op den Kamp



Jacqueline de la Rie



Karin Smeenk

Contact

Pastoraatsgroep: Jacqueline de la Rie, 06 - 2550 5230
Parochieblad: Margreet Altink, 026 - 474 24 84
margreetaltink@hotmail.com

In de viering om 19.00 uur komen we bij elkaar om samen te zijn, met elkaar het verdriet te delen. De namen worden genoemd, wij steken een kaars aan voor de overledenen van het voorbije jaar en we plaatsen de kruisjes in ons midden. Leden van de liturgische werkgroep gaan voor en koor Cantorije omlijst met mooie liederen de liturgie.

Na afloop gaan we allen naar het kerkhof waar de graven worden gezegend. Ons kerkhof wordt daarvoor verlicht. Altijd een indrukwekkend gezicht met de vele brandende lichtjes. Achter in de kerk zijn graflichtjes te koop voor € 1,- om mee te nemen.

Na afloop is er koffie achter in de kerk. Van harte welkom.

Allerzienviering

Op donderdagavond 2 november staan we weer stil bij onze dierbare overledenen, vooral zij die in het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan.

Drukke tijden Cantorije

Het was een heel mooie Polenmis op zaterdag 16 september met weer de kippenvelmomenten wanneer het vaandel de kerk wordt binnengedragen en de muziek van de groep Promyki uit Krakau klinkt. Ook het lied Czarna Maddonna werd door iedereen in de kerk uit volle borst meegezongen.

We zijn nu druk aan het repeteren voor het Marialof van zondag 8 oktober waarin weer mooie Marialiedjes gezongen worden.

Op woensdag 11 oktober zingen we tijdens een huwelijksviering in Elst.

Op donderdag 2 november zingen wij tijdens de altijd indrukwekkende allerzielenviering, waarvoor mooie liedjes en teksten zijn uitgezocht. Zondag 19 november vieren wij tijdens het St. Caeciliafeest met een viering in onze kerk en aansluitend is er een gezellig samenzijn met de koorleden en hun partners in ons parochiecentrum.

Op zondag 17 december geven wij in het kader van de Blijke Kerk een kerstconcert. Dit doen wij in samenwerking met het ensemble Oostenwind. Dit ensemble bestaat uit een groep enthousiaste fluitisten; wij zingen ook enkele stukken, waarbij zij musiceren. Het belooft een mooi concert te worden, een hele uitdaging en we hebben er zin in.

Een hartelijke groet en hopelijk tot ziens,
namens koor Cantorije,
Ria Lamers, voorzitter

Terugblik Pools concert van Promyki

Promyki was dit jaar weer eens op volle kracht met muzikanten, zangers en dansers. Dat kwam het concert ten goede, want dat was op deze manier heel gevarieerd. De jongste deelnemers waren de drie cellisten.

Het gezamenlijk gespeelde en gezongen slotlied 'A bridge to the future' ofwel 'een brug naar de toekomst', besloot deze mooie en blijmoedige



avond. De inzet van de Polen in deze oorlog heeft een onvergetelijke band, een brug tussen Polen en Nederland, tot stand gebracht. Polenmis

In de Polenmis ging pastor Victor Bulthuis ons voor met diaken Stan Kruszynski en de aalmoezenier van de Sosabowskibrigade. Fijn dat er zoveel bezoekers waren. De intocht van het vaandel met de oranje wimpel is altijd een bijzonder moment. Koor Cantorije zong de vaste gezangen van de Mis 'Joannis Pauli Secundi', een mis opgedragen aan de Poolse paus en gecomponeerd door de Poolse musicus Henryk Jan Botor. Hij heeft deze gezangen speciaal gecomponeerd voor de wereldjongerendagen in Krakau in 2016. Het aardige is dat enkele jongeren van Promyki deze mis en zelfs de componist kennen. Destijds in Krakau hebben een paar van hen in het orkest meegespeeld.

Enthousiast concert Enjoy

Op zondag 24 september was er veel enthousiasme voor de uitvoering van het jubileumconcert van koor Enjoy, dat twintig jaar bestaat.

Het jubileumconcert kreeg extra schwing door de enthousiaste inzet van de solozanger Remko Harms, een bekend musicalzanger, met zijn krachtig geluid en breed stembereik. De viering van het twintigjarig bestaan van Enjoy was tot in de puntjes verzorgd: het fraaie programmaboekje, de opbouw van het programma in de vier jaargetijden, de bediening van de gastvrouwen en -heren van de Blijke Kerk, etc. Het jubileumconcert was een móói feest: 'Joyful Enjoy'.



De kracht van Bach

Het Nederlands Symfonisch Accordeon Orkest geeft een concert op zondag 29 oktober, 14.30 uur. Bekende muziekstukken die door Johan Sebastian en een aantal van zijn tijdgenoten zijn gecomponeerd worden door een dertigkoppig accordeonorkest op deze zondag ten gehore gebracht tijdens een Blijve Kerkconcert in Driel.



Veel mensen denken bij het horen van het woord accordeon eerder aan een boerenbruiloft dan aan een instrument waarmee een serieus klassiek concert op hoog niveau kan worden gegeven. Maar dat is wat deze topmuzikanten uit heel Nederland voor ons in Driel gaan doen. Het wordt een uniek concert voor de liefhebbers van klassieke muziek. Arrangementen op muziek van vader en zoon Bach, maar ook van Elgar en Piazzolla. De titel van het concert is: De kracht van Bach.

Het orkest staat onder leiding van Tim Fletcher. Volgens hem is zijn orkest in staat om deze klassieke muziek op geheel eigen wijze ten gehore te brengen. Op een manier die zeker niet onderdoet voor een normaal symfonieorkest. We denken dat Bach er graag voor uit zijn graf zou willen komen om dit te beluisteren. Meer informatie over de Blijve Kerkconcerten vind je op www.blijvekerkconcerten.nl Ook dit Blijvekerkconcert is gratis toegankelijk met een deurcollecte na afloop. "Bring my love to Poland"



Op zaterdagavond 25 november om 19.00 uur wordt in onze kerk op een groot scherm deze musical uitgezonden. De Stichting Music Herveld bracht in april 2022 zes keer een muzikale voorstelling over de verbondenheid tussen de Drielse bevolking en de Poolse parachutisten die daar landden en vochten in 1944. Het was een groot succes. Om die reden brengt de Blijve Kerk de video van deze musical nog eens uit op een groot scherm in onze kerk.

We zien Driel bloeden en opstaan om als een dorp achter 'hun Polen' te staan als zij de schuld in de schoenen geschoven krijgen van het mislukken van Market Garden. De Blijve Kerk heeft de scholen benaderd om een zo breed mogelijke belangstelling te waarborgen, met name van de jeugd. Houd u tegen die tijd de aankondigingen in de gaten, want nadere informatie volgt.

Elst St. Werenfridus

Dorpsstraat 36, 6661 EL Elst
locatieelst@rkparochiemariamagdalena.nl
Bankrekening: NL07 INGB 0000 8938 46
Kerkbijdrage: NL55 INGB 0002 5370 35



Jan Houterman



Colette Janssen



Editha Lim



Robert Reith



Bjorn van Snippenburg

Kerk open op de eerste en derde zaterdag van de maand van half twee tot half vier.

Contact

Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl.

Ontmoetingscentrum De Hoeksteen

Prinses Irenestraat 58, 6661 EA Elst 0481 - 35 09 09
geopend: ma t/m do: 9.00 - 12.00 uur
www.facebook.com/stwerenfridus

Na de viering mag de familie de persoonlijke herdenkingskaars mee naar huis nemen. Voor mensen die niet in de gelegenheid zijn om te komen, wordt de kaars voor hun dierbare aangestoken. De kaars kan dan later worden opgehaald in De Hoeksteen, waar die tot het eind van het jaar wordt bewaard.

Overigens wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om voor de viering een lichtje voorin de kerk te plaatsen voor zijn/haar dierbare. De lichtjes krijgt u aangereikt door vrijwilligers. Iedereen is bij deze viering welkom.

In deze viering gedenken wij:

Ans Lichtenberg-Goossens	85 jaar
Toos Mathijssen-Hoogveld	91 jaar
Lenie Kesseleer-van Kampen	91 jaar
René van Hooydonk	90 jaar
Corrie van Bennekom	90 jaar
Nelly Sengers-van Mullekom	79 jaar
Maria van den Dam	69 jaar
Theo Tilleman	90 jaar
Agnes Paul-Sonderen	97 jaar
Pierre Landskroon	78 jaar

Allerzielen

De geloofsgemeenschap St. Werenfridus staat op donderdag 2 november stil bij haar overledenen. De allerzielenviering in de Werenfriduskerk aan de Dorpsstraat begint om 19.00 uur. De werkgroep Avondwake gaat voor.

We hopen dat de nabestaanden zich door dit samenzijn gesteund en getroost mogen voelen. Voor de viering worden de nabestaanden uitgenodigd van parochianen die zijn overleden tussen 1 oktober 2022 en 30 september van dit jaar.

Jaap van Vliet	94 jaar
Tonnie Damen-Knippling	85 jaar
An Smits-van Baal	89 jaar
Barbara Gerritzen-Hesp	87 jaar
Nelly Hendriks-Jeuken	83 jaar
Diny Peters-Kersten	90 jaar
Hans Kersten	97 jaar
Tonnie Jansen-Korthouwer	88 jaar
Jan Rijns	93 jaar
Piet Wittgen	82 jaar
Piet de Vos	76 jaar
Tiel Lenssen-Basten	91 jaar
Wim Klaassen	78 jaar
Dort Wagener	79 jaar
Ger van Velsen	93 jaar
Ton Cornelissen	76 jaar
Patrice Hoksenar	72 jaar
Doortje Boom-Dicks	88 jaar
Bas Franses	88 jaar
Bert Dibbets	90 jaar
Theo Meijs	82 jaar
Harry Lichtenberg	87 jaar

Intenties Kerstmis

Kerstmis lijkt nog ver weg, maar achter de schermen zijn de voorbereidingen al in volle gang. U bent misschien al aan het plannen wanneer u naar uw ouders gaat of de kinderen thuiskomen en naar welke viering u wilt gaan.

Dit jaar hebben we in onze kerk de volgende vieringen:

24 december 19.00 uur, gezinsviering met V. Bulthuis en het jeugdkoor

24 december 23.30 uur, nachtmis met K. Donders en Voce d'Amare

25 december 11.00 uur, kerstmis met V. Bulthuis en St. Caeciliakoor

Tweede kerstdag is er geen viering in onze kerk.

De misintenties voor bovengenoemde vieringen worden gewoon voorgelezen in de viering. U kunt uw misintenties opgeven tot uiterlijk 22 december 12.00 uur. Wilt u dat de misintentie in het parochieblad wordt vermeld, dan dient u ze uiterlijk 10 november op te geven.

Seniorenpastoraat

Historische doopvont

Sinds enige tijd staat voor in de kerk een kleine ovale natuurstenen doopvont. Deze is afkomstig uit de oude kerk, die na de oorlog gesloopt is. De doopvont kreeg na de oorlog een plekje in de pastorie. Toen de laatste priester daar vertrok, werd de doopvont gegeven aan een parochiaan. Deze parochiaan heeft de doopvont nu teruggegeven aan de kerk.

De doopvont is afkomstig uit de kerk die in 1802 als eerste katholieke kerk na de reformatie in het dorp gebouwd werd. Deze kerk stond links naast het huidige parochiehuis. In de latere Waterstaatskerk (1842) en de grote neogotische kerk (1908) heeft de doopvont ook dienstgedaan. Beide kerken stonden op de plaats van de huidige kerk. Toen na de oorlog de huidige kerk werd gebouwd (ingewijd in 1951) kwam er een nieuwe doopvont, die nu nog gebruikt wordt. In de oude doopvont zijn ruim een eeuw lang onze voorouders gedoopt. Na een afwezigheid van driekwart eeuw is deze tweehonderd jaar oude doopvont nu weer 'thuis'. We danken de parochiaan voor de goede zorgen voor dit bijzondere object en deze onschatbaar waardevolle gift aan de kerk.

16 ● Ankerplaats november 2023



Gastvrijheid in het parochiecentrum

Eerder kon u lezen dat het parochiehuis een thuis is voor de hele parochie. Het parochiehuis vormt samen met De Hoeksteen het Parochiecentrum, met diverse ruimtes waar activiteiten kunnen plaatsvinden. Eén parochiecentrum, maar het bestaat wel uit twee gebouwen met elk een eigen voordeur en eigen activiteiten. Hoewel het parochiehuis een thuis voor iedereen is, heeft u waarschijnlijk gemerkt dat de deur nog vaak dicht is.

Dit heeft alles te maken met de personele bezetting. Het gastteam is met net genoeg mensen om De Hoeksteen elke ochtend te kunnen openen. Het is voor hen onmogelijk om ook in het parochiehuis aanwezig te zijn. De dames van het secretariaat vangen dit deels op, maar moeten dit doen naast hun werkzaamheden. De telefoon van De Hoeksteen wordt bij afwezigheid van een gastvrouw/-heer ook doorgeschakeld naar het secretariaat.

Daarom zijn we naarstig op zoek naar mensen – afkomstig uit de hele parochie – die het gastteam komen versterken. Met uw hulp kunnen beide gebouwen van het parochiecentrum dagelijks open zijn en werkelijk een thuis zijn voor de hele parochie. Wilt u zich hiervoor inzetten, dan kunt u contact opnemen met het locatiëpastoraat van Elst.

Mijn godsbeeld vroeger en nu?

Met welk godsbeeld ben ik opgegroeid? Wat is mijn godsbeeld nu? Is er een verandering opgetreden, waar heb ik afscheid van genomen en wat is dan nu mijn inspiratie?

Herken ik iets in het schilderij van Rembrandt De verloren zoon of is Gods verlatenheid in De Schreeuw van Edward Munich meer herkenbaar?

Welk godsbeeld staat dicht bij mijn levenservaring?

Bijbelse beelden: Vader, Herder, moeder? Beelden uit de natuur: levensadem, bron? God als de dragende grond? Zijn er nieuwe beelden gekomen die dicht bij onze levenservaring staan, of worden de beelden steeds minder? En dit vanuit het besef dat de Eeuwige niet in beelden te vatten is.

Met welk beeld van God hebben we moeite, spreekt ons niet zo meer aan?

Wij mensen maken zelf een beeld van God naar onze gelijkenis. Hoe gaan we daarmee om?

Kortom een onderwerp dat uitnodigt tot een boeiende gedachtewisseling. Van harte uitgenodigd.

Wanneer? Woensdag 8 november, 14.00 – 16.00 uur.

Waar? Ontmoetingscentrum De Hoeksteen, Elst.

Nadere informatie: John Rademakers, 0481 - 48 15 97 of 06 - 4040 8965.

Gendt H. Martinus

Nijmeegsestraat 2A, 6691 CN Gendt, 0481 - 45 13 71
locatiegendt@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Doornenburg St. Martinus

Pannerdenseweg 50, 6686 BH Doornenburg, 0481 - 45 13 71
locatiedoornenburg@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61



Annemarie Buurman

Harry Drost

Contact

Pastoraatsgroep: Annemarie Buurman, 0481 - 42 11 61
Caritaswerkgroep: Ria Leenders, 0481 - 42 19 69
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl
Locatiesecretariaat open: vr van 10.00 - 12.00 uur

Contact

Pastoraatsgroep: Harry Drost, 0481 - 42 15 66
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl
Locatiesecretariaat open: ma en vr van 9.00 - 12.00 uur

Allerzienviering Doornenburg

Zoals u in de vorige uitgave van Ankerplaats hebt kunnen lezen wordt er op 2 november een allerzienviering in onze kerk gehouden. De viering begint om 19.00 uur. Iedereen is hierbij van harte welkom.

Het Herenkoor en het JKD zullen deze viering muzikaal begeleiden. Zoals al gemeld in de voorgaande Ankerplaats worden in deze viering de in de kerk aanwezige kruisjes uitgereikt aan de nabestaanden en zal de naam van hun dierbare worden genoemd; ook zullen de namen van dierbaren die een rustplaats op onze begraafplaats hebben gekregen worden genoemd.

De overledenen van wie elders afscheid is genomen en van wie geen kruisje in onze kerk aanwezig is, zullen in deze viering worden herdacht: in de voorbede zal voor hen een gebed worden uitgesproken en zal een kaars voor hen worden ontstoken. Om te voorkomen dat iemand niet wordt genoemd worden hun namen niet genoemd. Hoewel er geen aanmelding bij de parochie is binnengekomen, willen wij hen toch in een gebed gedenken.

Na afloop van de viering gaan we in stille tocht naar de begraafplaats waar een kort samenzijn zal plaats hebben. Ook kunt u op uw aanwijzing de rustplaats van uw dierbare laten zegenen.

Wilt u nog een gebedsintentie voor een familielid in deze viering opgeven dan graag opgave uiterlijk 27 oktober op ons lokaal secretariaat tussen 9.00 uur en 12.00 uur. U kunt er dan zeker van zijn dat deze intentie in de viering wordt meegenomen. Plaatsing in de Ankerplaats is dan niet meer mogelijk. We hopen samen met u een mooie viering te mogen beleven.

Gebedsintenties

kerstviering Doornenburg 24 december 2023

Het duurt nog wel even voordat het kerstfeest begint, maar toch willen wij uw aandacht vragen voor wat betreft het indienen van gebedsintenties voor de kerstviering.

Ankerplaats van december en januari is één editie. Wilt u uw intentie voor de kerstviering vermeld zien in het parochieblad Ankerplaats, dan is het nodig dat u deze intentie indient uiterlijk vrijdag 10 november bij het plaatselijke secretariaat tussen 9.00 uur en 12.00 uur. Opgave na die datum blijft natuurlijk mogelijk, maar dan wordt deze niet meer vermeld in Ankerplaats.

Uitnodiging allerzienviering Gendt

Op donderdag 2 november, Allerzielen, gedenken we allen die gestorven zijn. We staan extra stil bij de overledenen van het afgelopen jaar. Hun namen worden genoemd en hierbij ontsteken we een kaars. Corrie Driessen zal voorgaan samen met Annemarie Buurman. Young at Heart zal deze viering muzikaal verzorgen.

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De viering is in Providentia, Dorpstraat 5 in Gendt en begint om 19.00 uur.

Vieringen in Gendt november

donderdag 2 november: allerzienviering. 19.00 uur Woord- en gebedsviering in Providentia.

zaterdag 14 november: 16.00 uur St Jozef: Woord- en communieviering met Mieke Peters en Geert Vermaas.

woensdag 25 november

9.30 uur in het parochiecentrum Gendt: eucharistieviering met pastoor K. Donders.

zaterdag 25 november

16.00 uur St Jozef: eucharistieviering met pastoor K. Donders.

Oecumenische viering Gendt

17 september was er weer de jaarlijkse oecumenische vredesdienst. Dit jaar in Providentia. Het was een sfeervolle viering. Exotherm zorgde voor een frisse muzikale ondersteuning. Kortom een geslaagde viering en een plek om elkaar na afloop met een kopje koffie of thee te ontmoeten.

Terugblik vrijwilligersbijeenkomst Gendt

Zondagmiddag 10 september was er voor de vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap een gezellige bijeenkomst in Providentia. Onder het genot van en hapje en een drankje hebben we elkaar ontmoet en de kennis getest van onze vrijwilligers in een pubquiz! We kijken terug op een warme maar gezellige middag.

Herveld St. Willibrordus

Hoofdstraat 155 A, 6674 BC Herveld
locatieherveld@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL59 RABO 0133 9095 30

Contact

Locatiepastoraat: Gerard Rothoff, 0488 - 42 01 07
Parochieblad: Paul Kogels, 0488 - 45 35 26
SintWillibrordus@gmail.com



Ans Geritsen

Jolanda van Marwijk

Monique Nijenhuis

Gerard Rothoff

Openstelling secretariaat

De eerste woensdag van de maand hebben we ons inlooppuur voor eenieder die daar behoefte aan heeft. U kunt dan bij ons terecht voor vragen, het afgeven van een intentie of zomaar voor een praatje. De koffie staat klaar tussen 10.30 uur en 11.30 uur.

dachteniskruisje. De nabestaanden van de overledenen voor wie een gedachteniskruisje is opgehangen in de kerk, ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor deze allerzielenviering. Aan het eind van de viering kan het nagedachteniskruisje worden meegenomen naar huis.

Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd om mee te gaan naar het kerkhof. De graflichtjes kunt u dan bij het graf of de urn van uw dierbare(n) plaatsen, zodat het kerkhof een zee van licht wordt. De graven worden gezegend door Victor Bulthuis. Voor aanvang van de gebedsviering kunt u bij De Hoendrik een graflichtje kopen.

We nodigen u allen uit om van deze allerzielenviering een mooie gedenkviering te maken voor al onze dierbare overledenen.

Kerk open

Iedere woensdagmorgen is de kerk vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur open voor stilte en gebed, of om een kaarsje op te steken.

Vermelding misintenties

Het aanvragen van een misintentie voor de St. Willibrorduskerk kan met onderstaand formulier. Dit formulier kunt u in de brievenbus naast de deur van de kerkzaal in Herveld doen. Intenties die vóór 2 november in de brievenbus worden gedaan, komen in Ankerplaats van december/januari te staan. Dit heeft te maken met de verwerkingstijd van de kopij voor Ankerplaats. Denkt u ook op tijd aan de intenties voor Allerzielen? Vult u ook uw telefoonnummer of e-mailadres in op het formulier? Dan kan ik bij eventuele vragen even contact met u opnemen. U kunt er gerust van uitgaan dat uw misintentie in de juiste viering wordt voorgelezen als u de intentie minimaal een week voor de viering in de brievenbus hebt gedaan.

Allerzielen

Op donderdag 2 november vieren we weer Allerzielen met een gebedsviering in De Hoendrik om 19.00 uur. Pastor Victor Bulthuis gaat voor en het gemengd koor St. Caecilia zingt.

We staan stil bij het verdriet en gemis van al onze overleden parochianen en dierbaren. Voor de overledenen van het afgelopen jaar wordt tijdens deze eucharistieviering een kaarsje aangestoken bij het nage-

Rina van Workum
familievanworkum@gmail.com

Aanvraagformulier intenties en jaargedachtenis (tarief 2023: € 10,- per intentie/jaargedachtenis)

Intentie voor: [naam]

Datum: Jaargedachtenis: ja/nee

of [aantal] vanaf startdatum: - - 2023

Opgegeven door: [naam] [datum] - - 2023

Telefoonnummer/e-mailadres

Formulier in gesloten envelop in de brievenbus naast de toegangsdeur van de kerkzaal Herveld (min. één week van tevoren)

Betaling: bij voorkeur overmaken op IBAN NL59 RABO 0133 9095 30 t.n.v. Parochie H. Maria Magdalena o.v.v. misintenties St. Willibrordus Herveld of in contanten bijvoegen bij dit formulier. **Voor vragen:** Rina van Workum, familievanworkum@gmail.com, tel. 0488 - 45 16 86.

18 ● Ankerplaats november 2023



Bloemen en bezoek

De bezoekgroep brengt graag bij iedereen die ziek is of het even moeilijk heeft een bloementje. Neem gerust contact op.

Ziekenzalving

Op vrijdag 27 oktober om 10.00 uur is weer een gezamenlijke ziekenzalving. Het is een eucharistieviering waarin pastor Victor Bulthuis voorgaat en enkele leden van het gemengd koor zingen. Aansluitend wordt u uitgenodigd om gezamenlijk koffie te drinken.

Heteren O.L.V. Onbevlekt Ontvangen

Kerkplein 1, 6666 AK Heteren, 026 - 472 36 39
locatieheteren@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL52 INGB 0000 8894 47
Kerkbalans: IBAN: NL89 RABO 0133 9507 00



Marian Heering



Gerben Sikkes

Overleden

Met droefheid ontvingen wij het bericht dat op zaterdag 23 september Arnold Frederiks op negentigjarige leeftijd is overleden. De laatste jaren van zijn leven werden gekenmerkt door een afnemende gezondheid, wat zowel voor hemzelf als voor zijn vrouw Coby en zijn kinderen moeilijke tijden waren. Arnold heeft gedurende meer dan vijftig jaar met hart en ziel als dirigent gediend voor ons geliefde koor, Ubi Caritas. Hij begon als koorlid maar groeide al snel uit tot de bezielende dirigent van ons koor. Onder zijn leiding zijn er talloze missen ingestudeerd en uitgevoerd, wat zijn diepgaande toewijding aan muziek en zijn liefde voor het koor weerspiegelde. Arnold was niet alleen een gepassioneerde musicus, maar ook een diepgelovig man die zich met volle overgave inzette voor onze geloofsgemeenschap. Zijn bijdragen aan de kerk, de maatschappij en zijn werk werden enkele jaren geleden erkend toen hij de onderscheiding als lid in de Orde van Oranje Nassau ontving. Laten we Arnold herinneren als een man van grote betekenis voor ons allen, en laten we hem rust vinden na zijn lange en vruchtbare leven. In deze moeilijke tijd willen we onze oprechte steun betuigen aan zijn vrouw Coby, zijn kinderen en kleinkinderen. Moge zij de kracht en troost vinden om dit verlies te dragen.

Allerzielenviering

In de allerzielenviering op donderdag 2 november om 19.00 uur komen wij samen om de overledenen van het afgelopen jaar te gedenken. Deze allerzielenviering wordt voorgegaan door de avondwakegroep. Het is goed om deze avond bij elkaar te zijn om samen ons verdriet te delen en onze dierbaren te herdenken. Wij plaatsen de kruisjes met de namen in ons midden.

Koffiedrinken na de viering

Vanuit onze geloofsgemeenschap is er veel behoefte om weer gezamenlijk koffie te drinken na de viering. Daarvoor hebben wij wel vrijwilligers nodig. We hebben al twee aanmeldingen, maar zijn op zoek naar meer vrijwilligers.

Wilt u ons een handje helpen? Ook al bent u maar incidenteel beschikbaar en wilt u toch meehelpen, dan zouden we het fijn vinden als u zich aanmeldt. Vele handen maken tenslotte licht werk. Aanmelden kan bij Monique Nijenhuis.

Contact

Pastoraatsgroep: Marian Heering, 026 - 472 26 08
Parochieblad: Corina Vos, 06 - 2054 4726, corinavos@hgnet.nl
Locatiesecretariaat bereikbaar telefonisch of per mail.
026 - 472 36 39

Na de viering kunnen de nabestaanden de kruisjes mee naar huis nemen. Na afloop gaan we naar onze begraafplaats die daartoe is verlicht en waar de graven worden gezegend. Tegen een vergoeding van € 1,- zijn achter in de kerk graflichten te koop om op de graven en bij de urnenwand te laten branden. Het gevolg is altijd een kerkhof vol met lichtjes. De nabestaanden die het kruisje van hun dierbaren mee naar huis kunnen nemen krijgen een persoonlijke uitnodiging.

Wij herdenken in het bijzonder de overledenen van het afgelopen jaar;

Nico Methorst	74 jaar
Jo Lamers	91 jaar
Bep Schrijner	85 jaar
Annie Schrijver-de Ruijter	87 jaar
Bart van Elferen	67 jaar
Arnold Frederiks	90 jaar

Vieringen zorgcentrum Liefkenshoek

Tijdens de komende vieringen - aanvang 19.00 uur - gaan de volgende voorgangers voor (onder voorbehoud):

6 november	Elly Kuijper
13 november	John Rademakers
20 november	LWG Driel
27 november	dominee Ella Kamper

U bent van harte welkom.

Huissen-Stad O.L.V. ten Hemelopneming

Langekerkstraat 10a, 6851 BN Huissen
locatiehuissen@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Contact

Pastoraatsgroep: Anja Zweers, 06 - 2127 3756
Caritaswerkgroep: Wim van Baal, 026 - 325 23 00
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl
Locatiesecretariaat open: wo van 10.00 - 12.00 uur,
vr van 10.30 - 12.00 uur

Huissen-Zand HH. Martelaren van Gorcum

Van Wijkstraat 35, 6851 GL Huissen
locatiehuissen@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Contact

Pastoraatsgroep: Nel Willemsen, 026 - 325 01 03
Caritaswerkgroep: Wim van Baal, 026 - 325 23 00
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl
Locatiesecretariaat open: di en vr van 9.30 - 11.30 uur

Angeren St. Bavo

0481 - 45 13 71
locatiehuissen@rkparochiemariamagdalen.nl

Contact

Caritaswerkgroep: Ans Eeuwes, 026 - 325 21 94
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl



Stefan Franken



Jan Wannet



Nel Willemsen



Anja Zweers

Kinderkerstviering

Net als vorig jaar zal er ook dit jaar weer een kinderkerstviering gehouden worden in de kerk van Huissen-Stad.

Ook deze keer willen we weer het oeroude verhaal over de geboorte van Jezus vertellen en laten uitbeelden door kinderen. Lijkt het je leuk om hieraan mee te doen, dan kun je je opgeven bij Jan Wannet via het e-mailadres: wannetjan@gmail.com.

Uiteraard zijn ook alle ouders, grootouders en andere parochianen van harte welkom in deze viering. We hopen u allemaal te ontmoeten op zondag 24 december om 18.30 uur.

Namens de werkgroep,
Annelies Berends.



Indoornik H. Johannes de Doper

Campmanplein 8, 6668 AJ Indoornik
locatieindoornik@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL12 RABO 0133 9092 12



Henk Berns

Casper van Elk

Ans Jurrius

Jaques Peeters

PCI / Bezoekgroep

Bent u ziek, of heeft u gewoon behoefte aan bezoek? Of weet u, dat iemand uit uw omgeving behoefte heeft aan een bezoeker. Laat het ons weten, dan kunnen we actie ondernemen. Contactpersoon: Annemiek Lamers, tel: 0488-491457, hjclamers@hotmail.com

Vervoer naar kerk

Wilt u graag in het weekend naar de kerk, maar heeft u geen vervoer? Laat het ons weten, dan proberen we vervoer voor u te regelen. Contactpersoon: Sjaak de Ruijter, tel: 06 - 1045 2200, sjaakderuijter@outlook.com
Opgave graag uiterlijk op vrijdag voor het desbetreffende weekend.

Rooster

Datum: Donderdag 2 november
Bijzonderheden: Allerzielenviering in kerk
Tijdstip: 19.00 uur
Viering: gebedsviering met koor
Voorgangers: Henny van Lanen en José van Elk
Koster: Casper van Elk
Koffie schenken: Sjaak de Ruijter
Gastvrouw/heer: Henk Berns

Agenda Kerk Indoornik

- **Zaterdag 28 oktober** 'werk aan de kerk' najaar. Aanvang 8.30 uur.
 - **Donderdag 2 november** allerzielenviering in, LET OP, de kerk.
 - Geen kerstviering.
Omdat wij dit jaar het aantal vieringen hebben moeten verminderen, zagen wij geen mogelijkheid om dit jaar een kerstviering te verzorgen. Wel hebben wij voor 2024 een kerstviering in kunnen plannen.
 - **13 januari 2024** gebedsviering met nieuwjaarsreceptie.
- Elke zondag is er in Elst een eucharistieviering.

Allerzielenviering 2 november

Op deze datum om, let op: 19.00 uur is deze gebedsviering. Deze is in de kerk.

Wij nodigen u allen van harte uit voor deze bijeenkomst, waarbij we na de viering naar het kerkhof gaan om de graven te zegenen en desgewenst een lichtje te plaatsen. Graflichten zijn in de kerk te koop voor € 1,-.

Contact

Locatiepastoraat: José van Elk, 06 - 5188 1532, van.elk@planet.nl
Henk Berns, 06 - 2865 9904, h.berns@lijbrandt.nl
Caritaswerkgroep: Annemiek Lamers, 0488 - 49 14 57, hjclamers@hotmail.com



Vrijwilligersmiddag/avond

Op een heel mooie 2 september hielden we onze jaarlijkse vrijwilligersmiddag/avond. De zon scheen behoorlijk en met wat schuiven kon eenieder buiten in de schaduw zitten. Het openingswoordje werd door Henk gehouden.

Hierin gaf hij aan hoe belangrijk al die vrijwilligers voor onze locatie zijn. We zijn erg trots op deze grote hoeveelheid vrijwilligers die allemaal op hun manier een steentje bijdragen. Graag willen wij met deze middag/avond tonen hoe belangrijk ze zijn en hoe blij en trots we op hen zijn. Daarna liet Annemiek een passend gedicht horen. Ook Jeannette den Boer van het parochiebestuur had nog een complimenteus woordje voor onze locatie.

Na deze woorden kon men heerlijk met elkaar praten. Mooi was om te zien dat menigeen niet op de stoel bleef zitten maar bij anderen ging kletsen. In de namiddag stond een heerlijk buffet, met een ijstoetje, klaar voor iedereen. We lieten het ons goed smaken. De middag/avond werd afgerond met een kop koffie en/of thee. We kunnen terugzien op een uiterst geslaagde en gezellige dag.

Actie Kerkbalans

Dit jaar hebben velen al hun toegezegde bedrag overgemaakt. We vragen aan de personen die dit nog niet gedaan hebben om dat alsnog over te maken. Hiervoor danken wij u hartelijk.

Werk aan de kerk

Op zaterdag 28 oktober houden we weer een 'werk aan de kerk' dag. Deze dag, die altijd in oktober (de zaterdag voor Allerzielen) en in april (palmzaterdag) wordt gehouden, is in het leven geroepen om wat grotere klussen met een grotere groep mensen aan te pakken, maar is ook zeker bedoeld om elkaar weer te ontmoeten en in gesprek te gaan tijdens het klussen.

Zaterdagochtend 28 oktober staan vanaf 8.30 uur de koffie en thee klaar. Rond 9.00 uur gaan we beginnen. Er moeten weer wat schoon-

maakklussen in de Ontmoeting en de keuken worden gedaan, ook is het kantoor toe aan een poetsbeurt.

Omdat we voor de allerzielenviering gebruik mogen maken van de kerk, zit hier ook extra werk aan. Deze is namelijk voor het laatst in december schoongemaakt. Extra hulp hiervoor zou heel welkom zijn. Voor wie liever buiten bezig is: onder leiding van Jacques Peeters wordt het kerkhof en rondom de Mariakapel alles weer opgeschoond en aangeharkt, zodat alles er voor Allerzielen weer spic en span uitziet.

Om 10.30 uur drinken we gezamenlijk koffie met wat lekkers en tussen de middag wordt er gezorgd voor soep, broodjes en fruit. Na de lunch worden de laatste zaken opgeruimd en sluiten we af. Vind je het belangrijk dat het kerkhof er netjes uitziet en vind je het leuk om samen met anderen wat klussen op te pakken? Je bent meer dan welkom.

Wil je eerst meer informatie? Bel gerust: Henk Berns 06 - 2865 9904 of José van Elk 06 - 5188 1532.

Hartelijke groet,
Locatieraad en werkgroep Samen op Weg.

Parochieblad Ankerplaats digitaal?

We leven steeds meer in een digitaal tijdperk. Ook willen steeds meer mensen minder papier verspillen. Om die reden krijgen we meer aanvragen om het parochieblad Ankerplaats digitaal te ontvangen in plaats van de papieren versie. Als u dit ook wenst kunt u bellen of e-mailen naar Henk Berns, 06 - 2865 9904 of h.berns@lijbrandt.nl.

Lent H. Maria Geboorte

Pastoor van Laakstraat 42, 6663 CB Lent, 024 - 322 03 60
locatielent@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL 96 RABO 0127 9050 49



Petri Bartelds

André Mekenkamp

Jan Hein Natrop

René Wilderom

Contact

Locatieraad: Petri Bartelds, locatiemariageboortelent@gmail.com
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl
Secretariaat open: vrij. van 09.30 - 11.30 uur
Caritas Werkgroep: o.a. ouderen en ziekenbezoek.
caritaslent@gmail.com

Overleden

Op dinsdag 12 september is Miriam Jansen overleden. Haar uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op dinsdag 19 september in onze kerk. Zij was pas 58 jaar. Met haar spirituele inslag en geloof was ze ervan overtuigd dat er een bestaan na de dood is waarin ze haar overleden vader zou terugvinden. Een lieve vrouw die door haar familie en vrienden ontzettend gemist zal worden. Na de dienst hebben we haar liefdevol te ruste gelegd op ons kerkhof. Wij wensen haar nabestaanden kracht en sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Vieringen Huize St. Jozef

Iedere tweede woensdag van de maand is er een eucharistieviering om 19.00 uur in Huize St. Jozef. In de maand november is dat op 8 november. U bent van harte welkom.

Orgel

Ons geliefde orgel heeft onlangs te kampen gekregen met een ernstige aandoening: tinrot in al zijn buizen. De kosten voor het herstel van deze aandoening zijn buitensporig hoog en helaas onbetaalbaar voor onze geloofsgemeenschap.

Om echter de muzikale vieringen voort te kunnen zetten, zijn we gedwongen om naar alternatieve oplossingen te zoeken. Voorlopig zingt het St. Caeciliakoor voor in de kerk en zijn we op zoek naar een goede oplossing.

Allerzielen

Op donderdag 2 november herdenken wij in een woord- en gebedsdienst van 19.00 uur alle overledenen van het afgelopen jaar. Voor ieder van hen wordt er een kaarsje aangestoken en de kruisjes van hun geliefde worden terugggegeven aan het einde van deze viering. Na de viering worden de graven gezegend. Wij wensen allen veel kracht en sterkte toe.

Het afgelopen jaar zijn in onze geloofsgemeenschap overleden;

Nel Stoffels	75 jaar
Riet Janssen-Boerboom	86 jaar
Jan Janssen	89 jaar
Tilly Trijbels-Stins	83 jaar
Kitty van de Geer- Grol	89 jaar
Willeke Meeuwse-Kloppenburgh	83 jaar
Els van Wetten- van den Abbeele	82 jaar
Til Jacobs-De Haan	87 jaar
Piet van Ekeren	72 jaar
Ria van Wetten	89 jaar
Jan Buurman	68 jaar
Dory Natrop-Herckenrath	82 jaar
Wim Peters	87 jaar
Annie Meeuwse-leenders	79 jaar
Miriam Jansen	58 jaar

Dank

Zoveel kaarten, zoveel warme woorden zoveel belangstelling en zoveel troost. Hartelijk dank voor uw blijf van medeleven na het overlijden van onze lieve Miriam. Daarom willen we op deze manier laten weten dat uw medeleven ons erg goed heeft gedaan en nog steeds doet.

Mevrouw C. Jansen-Verwaaijen, kinderen en kleinkinderen

Kerstactie voor voedselbank

Net als in voorgaande jaren doet de Caritaswerkgroep, locatie Lent, dit jaar mee met de kerstactie voor de voedselbank, zodat haar cliënten in Nijmegen, Lent en Overbetuwe, aan het eind van het jaar een kerstpakket kunnen ontvangen. Door allerlei prijsstijgingen, onder meer van de dagelijkse boodschappen is dit voor cliënten van de voedselbank van extra grote betekenis.

U kunt producten voor dit doel afgeven in een doos die door de Caritaswerkgroep beschikbaar wordt gesteld. Daarin treft u een flyer aan met nuttige tips voor het vullen van de doos.

Lege doos staan in het portaal van onze kerk, bij de ingang. Daar kunt u een doos meenemen. Indien het niet mogelijk is om een doos op te halen, dan kan iemand van de Caritaswerkgroep een doos bij u thuis bezorgen en later weer ophalen. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met de Caritaswerkgroep via de volgende telefoonnummers: 06 - 2310 3108 (Geertjan Reuser) en 06 - 4397 2646 (Frans Eijkelhof). Ook kunt u een mailbericht sturen naar caritaslent@gmail.com.

De gevulde doos kunnen op de vrijdagen 1 en 8 december, tussen 09.30 en 11.30 uur, worden afgegeven bij het parochiesecretariaat,

Pastoor van Laakstraat 42, 6663 CB Lent. Op zaterdag 2 december kunnen dozen vóór of na de viering worden afgegeven in de kerk.

Uit de inhoud van alle ingezamelde dozen worden bij de voedselbank in Nijmegen individuele voedselpakketten voor cliënten samengesteld.

Naast of in plaats van het aanbieden van goederen, kunt u deze actie financieel ondersteunen. In dat geval kunt u uw bijdrage overmaken naar bankrekeningnummer NL61 RABO 0104 0832 55 t.n.v. Stichting Voedselbank Nijmegen, onder vermelding van 'Inzameling Diaconie – H. Maria Geboorte, Lent'.

Wij hopen dit jaar weer op u te mogen rekenen, om zo wat licht te brengen in het leven van mensen om ons heen.

Namens de Caritaswerkgroep, locatie Lent,
Geertjan Reuser en Frans Eijkelhof

Intenties

Aanleveren intenties voor Kerstmis. Als u de intentie vermeld wilt zien in Ankerplaats van december vragen wij u deze aan te leveren voor 10 november.

Oosterhout St. Leonardus

Dorpsstraat 16, 6678 BH Oosterhout, 0481 - 48 12 06
locatieoosterhout@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL38 RABO 0139 8049 86



Sjaak Aarns

John Blom

Hans Garritsen

Pierre Spaan



Ellen Veens

José van Zoggel

Walter van Zoggel

Secretariaat

Iedere maandag van 9.30 tot 11.00 uur. U kunt er terecht met uw vragen en het opgeven van misintenties. Informatie vindt U op: <https://www.rkparochiemariamagdalen.nl>. Onder geloofsgemeenschappen vindt u Leonardus Oosterhout. Het e-mailadres van onze parochie voor alle berichten is: locatieoosterhout@rkparochiemariamagdalen.nl.

Gedachteniskruisje

Op zaterdag 14 oktober werd het gedachteniskruisje van Hermien van den Berg-Kleine Staarman teruggegeven aan de familie, zij werd 99 jaar. Het kruisje heeft een jaar lang ter nagedachtenis achter in onze kerk gehangen. We wensen de familie veel sterkte toe.

Contact

Locatiepastoraat: Hans Garritsen, 06 - 3731 9318
Locatiesecretariaat: open op maandag van 09.30 - 11.00 uur

Vieringen

Donderdag 2 november - 19.00 uur, woord- en gebedsviering.

Voorganger: John Rademakers.

De zang wordt verzorgd door het St. Leonarduskoor.

Zondag 12 november - 11.00 uur, eucharistieviering.

Voorganger: liturgische werkgroep.

Musica Nova verzorgt de zang.

Gezamenlijke ziekenzalving

Onze parochie biedt de mogelijkheid om het Sacrament van de Ziekenzalving gezamenlijk te ontvangen. Veel mensen ervaren deze gezamenlijke plechtigheid als een bijzondere genade, die hen goed doet en kracht geeft voor de nabije toekomst.

In oktober of november willen we een gezamenlijke ziekenzalving houden in onze kerk. We hebben al eens eerder een gezamenlijke viering gehouden. Toen hebben elf parochianen de ziekenzalving ontvangen. Wilt u deelnemen aan deze gezamenlijke ziekenzalving, dan kunt u dit kenbaar maken aan ons secretariaat op de maandagochtend of per e-mail naar locatieoosterhout@rkparochiemariamagdalen.nl. U hoort van ons te zijner tijd wanneer de zalving gaat plaatsvinden.

Gedachte

Herinneringen bewaar je niet in een doos op zolder maar herinneringen bewaar je in je hart.

Vrijwilligersdag

Zondag 29 oktober houden we om 11.00 uur een Mariaviering. Aansluitend willen we met onze vrijwilligers een gezellige bijeenkomst houden om hen te danken voor hun inzet van het afgelopen seizoen.

We zijn dan na de viering om ca. 12.00 uur welkom bij café Merkus voor een kop koffie, lunch en een borrel. Via het secretariaat of per mail (zie boven) kan men zich opgeven. Dit is nodig in verband met de lunch.

Vrijwilligers

In Dorpsgeluiden en in het parochieblad Ankerplaats willen wij vanaf nu aandacht besteden aan een aantal van onze vrijwilligers: mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de katholieke geloofsgemeenschap in Oosterhout, Slijk-Ewijk en Nijmegen-Noord. Uitdrukkelijk: een aantal. Want allemaal gaat niet lukken; dat zou te lang gaan duren. Wat niets zegt over de mate van inzet. Die is uiteenlopend maar altijd betrokken.

We beginnen met – wie anders – Frans Spaan. Frans: kerkbeheerder, collectant, oud-lid van het locatiebestuur, en eigenlijk al vanaf zijn jeugd betrokken op onze kerk. Frans is werkelijk overal te vinden: als er iets moet gebeuren aan het kerkgebouw of aan de toren, op het kerkhof, bij het inregelen en onderhouden van het torenuurwerk. En dan hebben we het nog niet over zijn andere maatschappelijke activiteiten, zoals die voor de historische vereniging. Frans, dank voor je inzet.



Oecumenische bevrijdingsviering

Al jaren is het traditie om in het derde weekend van september te vieren dat Oosterhout in 1944 bevrijd is. We hebben met dankbaarheid herdacht dat we sindsdien hier in Nederland in vrijheid mogen leven.

Dominee Dick Kruyt en John Rademakers gingen ons op 17 september in deze viering voor. Het thema was: Val niet terug. Er werd een vergelijking gemaakt tussen de Bijbelverhalen van deze dag (Exodus 32, 7-14 en Matteus 18, 21-35) met de situatie in onze dagen met de oorlogen in Oekraïne, Jemen en Centraal Afrika. Het blijkt dat de Bijbelverhalen aan actualiteit nog niets hebben ingeboet. Een bijzonder moment in deze viering was het in verbondenheid gedenken van niet alleen de militaire slachtoffers, maar ook de burgerslachtoffers in Oosterhout en Lent. Een erewacht van veteranen bij de bijbel met de namen van de slachtoffers en het plaatsen van een bloemstuk hierbij was erg indrukwekkend.

Caeciliaviering

St. Caecilia is de patrones van de koorzang. Zondag 26 november om 11.00 uur is er een bijzondere viering gewijd aan St. Caecilia in onze kerk. Twee koren verzorgen de zang in deze dienst: Het St. Leonarduskoor en Magna Voce.

In deze viering huldigen wij vier koorleden voor hun jarenlange inzet voor koor en zang. Na de viering wordt er achter in de kerk koffie/thee geschonken en is er iets lekkers. Men kan de jubilarissen dan persoonlijk spreken en feliciteren. Iedereen is van harte welkom om de dienst bij te wonen.

Allerzielenviering

Op donderdag 2 november gedenken we om 19.00 uur weer de overleden medeparochianen en speciaal de overleden parochianen van het afgelopen jaar.

Voor deze viering kunt u intenties opgeven op het secretariaat. Wij nodigen alle parochianen uit om deze ge- en herdenkingsviering bij te wonen. Voorganger is John Rademakers en St. Leonarduskoor verzorgt de zang. Na afloop van de viering worden de graven gezegend.

Overledenen afgelopen jaar

Truus Veens Janssen, overleden op 30 september 2022, 92 jaar.
Nellie van Vorrsselen Potjens, overleden op 15 april 2023, 96 jaar.
Appie van Dam, overleden op 29 mei 2023, 79 jaar.



Valburg St. Jacobus de Meerdere

Kerkstraat 18, 6675 BR Valburg, 0488 - 41 27 29
locatievalburg@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL43 RABO 0152 7022 10 of
IBAN: NL93 INGB 0000 9322 62



Sjaak Helmink



Aart Pastoor



Angelique Peeters



Wilma van Rossem



Johan Slebus

Contact

pastoraatsgroep: Sjaak Helmink 06 - 5199 5337
Locatieraad: Aart Pastoor 06 - 5353 3479
Wilma van Rossem 0488 - 43 04 11
Parochieblad: Willy Verhoeven, 06 - 2365 1528
w.verhoeven@t-mobilethuis.nl
Secretariaat: eens per twee weken op vrij van 10.00 - 11.00 uur
en na telefonische afspraak 0488 - 41 27 29

Allerzielen

De dag na Allerheiligen vieren we Allerzielen, een dag die is bedoeld om de overledenen te herdenken. De oorsprong (in de westerse rooms-katholieke traditie) stamt van de benedictijner kloostertraditie. U leest dit en u mag de historie weer vergeten. De overledenen vergeten we nooit.

Vijftig jaar geleden in Valburg werd 's ochtends om 7.00 uur eerst de communie uitgereikt. Gevolgd om 7.15 uur door een H. Mis die aansluitend werd gevolgd door een tweede en derde H. Mis. Deze derde mis was een requiem die om 8.00 uur begon. Er viel wat te kiezen in die tijd. Tijdens alle missen werd de communie uitgereikt. Vervolgens was er om 19.00 uur nog een kruiswegviering voor de 'Gelovige Zielen'. Tegenwoordig laat Allerzielen een ander beeld zien. Op donderdag 2 november om 19.00 uur vieren we het in onze kerk met aansluitend een bezoek aan de begraafplaats. We nodigen u van harte uit.

Intenties

Wilt u een intentie opgeven? Neem dan contact op met Willy Verhoeven 06 - 2365 1528 of wverhoeven038@gmail.com.

Vrijdagviering

Wekelijks is er op vrijdag om 9.30 uur een eucharistieviering in de kerk. Hieraan gaat vanaf 9.00 uur het rozenkransgebed vooraf.



MISINTENTIES

De eucharistieviering op zondag (11.00 u.) in de St. Werenfriduskerk in Elst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl en te zien via de TV op KPN-kanaal 1478 en Ziggo-via kanaal 44

Bemmel

Misintenties die bij het centraal secretariaat aangemeld zijn, staan onder betreffende locatie waar de intentie wordt gelezen.

Doornenburg

donderdag 2 november, Allerzielen: Koos en Ria Wannet-Buijink, familie Bermel-Hendriks, familie J. Derksen-Rijk en dochter Annie, Piet Peters, Frits Mattijssen, Harry Aarntzen, Annie van Rijn-Willemsen, Theo Ortsen, Guus en Nico Grootjen, Truus Hoogveld-Vos.

zaterdag 4 november in Haalderen: Wilh. De Beijer-Flintrop.

woensdag 8 november om 9.30 uur in Doornenburg: Stef en Anneke Hendriks-Rutjes.

Driel

donderdag 2 november, Allerzielen: Hent en Doortje Cobussen-Joosten, ouders Janssen-Brands en familie, ouders Roelofsen-van Manen, Wim Gerritsen, Els Meurs, ouders Lamers-Winterhalter en Koos, Gerard en Diena van Ewijk-Hendriks en Doortje, Truus Coenders-van der Hoff, Doreen Smits, ouders Smits-van Gemert, ouders Menting-van Mullem, Antoon en Annie Baltussen, Betsie van de Berg-Hermeling, Thé en Dora te Dorsthorst-Essers, familie Van Kempen, Doortje en Geert van de Welk, ouders Essers-te Dorsthorst en Antoon, Frans en Truus van Heeswijck-Koster, Dorien van Mullem, ouders Verhoef-Schuilting, Lydia en Henk, Leo en Miep Essers, ouders Arns-Schuilting, Eddy van Rooijen, ouders Jan en Geertruida van Mullem-van Binsbergen, Annie en Cor ten Westeneind, Marina Rademakers, Thé en Gradeke Goldsmid-Verhoef, Riet en Co Rensen, Herman Selman, Fia Schuilting, Willy Oudsen, Sien en Herman Fonteijn-van Mullem, Tonny en Maria te Dorsthorst, Theo en Annie van Mullem, Toos en Geert Joosten, Diny de Ruijter-van Lieshout, Henk en Gerda van Rijsewijk en Bart, Wim van der Horst en Lilian, Ben Rombouts, Dick en Truus van Rijsewijk, Thea van den Dam, Hans Grimmelt, Benny en Ita Knuiman, Greet Wesselkamp-ten Westenend, Leo Knuiman, Steef Schuurman, ouders Peters-Derksen, overleden familie Idsinga, Joke Vos, ouders Bierman-Voorburg, ouders van Rijsewijk-Roelofs en kinderen, ouders Demon-Scholten, Frans Derksen, Bart Jansen, Luc en Marie van Binsbergen-Kersten, Johanneke Weijman-van Binsbergen, ouders Verplak-Schrijner, ouders Kriebberten Broeke, Elly en Theo Schrijner-Kriebber, pa en ma van Veenendaal en Romy en Marieke, Bart en Thea Polman, Riet en Wim van de Dam-Zwartkruis, Marijke Nas-van Ettinger, Wim en Doortje Slendebroek, ouders Coenders-Meurs, Antoon Coenders, Hent en Greet Weijman, Henk en Greet Rensen, Bart en Gijsje ten Westenend, Wim en Dien Goldsmid-Kersten, Riky Nab-Goldsmid, Henk Iding (Huissen), Frans en Ria Berentsen, ouders Coenders-Degen zoons en schoondochters, pater Arie Linsen, Riet en Leo Linsen, Wim en Willy Selman-Hendriks, Jan Marcelis en Tonny, ouders Driessen-Pijnappel, Jos en Walter, Thea Polman-van Haften, ouders van Haften-Berends, ouders Hermeling-Clappers, Jaap en Doortje van den Berg-Pennenkamp en Emma, ouders Deijzen-van Mullem, Luna, Gerda, Willie, Piet Martens, Wim en Truus Weijman-Fölker, Leendert Jacobs en ouders, Gerrit en Miem Nijs-van Baal, Jan Altink, Jan Soppe en Jord, Marian Gerritsen-te Dorsthorst, ouders te Dorsthorst-Elbers, ouders Gerritsen-Cobussen, Hans, Ans en Arnold, Paul en Grada, Mieke en Paul en Trieni Scheerder.

zaterdag 4 november: Piet en Aleid van Bentum-Sloot, ouders Hermeling-Clappers en Frits en Ria, Tonny en Maria te Dorsthorst, Jan en Corrie Meurs, Michel Cijs, Marijke Nas-van Ettinger, Piet Martens.

zondag 19 november: jaargedachtenis van Herman Selman. Verder denken wij overleden leden van koor Cantorije, familie Bennik-Barends, Leo en Miep Essers, familie Janssen-Selman, Tonny en Maria te Dorsthorst, Hans Grimmelt, Marijke Nas-van Ettinger, Jos en Fien Pruijn-Jansen.

Elst

woensdag 1 november, Allerheiligen: geen opgave voor misintenties ontvangen.

donderdag 2 november, Allerzielen: Gert en Wil Lensen-Wiendels, Frits van Marwijk en Jos, Diny Rewinkel-Kampshoff, Diny Vreman-van Brandenburg, George Teunissen, Bertus Holleman, Frans van Leur, familie Van Engen-Bleekman,

zondag 5 november: Paula en Bernard Burgers-van de Logt, Jo de Swart, pastor Nol Sales, Joop Clappers, Jo Lamers, Henk Willemsen, ouders Willemsen, ouders Van Schaijk, Wijnand van Raaij.

zondag 12 november: Anna Maria Bogmans-van den Berg, Gerrit Kienhuis, Addy van Mierlo, Frans Giesen, Jan Braam.

zondag 19 november: Tonnie Damen-Knippling, Hans Roelofs, Frans van Leur, Henk Willemsen, ouders Willemsen, ouders Van Schaijk.

zondag 26 november: familie Van Rossem, Sjac Burgers, ouders Cornelissen-Hartjes, familie Van Hooydonk-Hager, Jan Braam, Ber Janssen.

Gendt

donderdag 2 november, Allerzielen: Theo Joosten, Annie en Hent Rosmulder-Evers, opa en opoe van Woezik-Klein, opa en opoe Van de Lugt-Smits, Tonny en Gerrit Bootink-Vos, Henny en Gert Teunissen-Kersten, Ton Cornelissen-Kersten, Leo Bouwens, Riet Bolder-van Heck, Dora en Jan Buurman-Arends, Gerda en Theo Rutten-Wassink, Hans Bredie, Leida van Deelen-van den Brink, Wim Otemann.

zaterdag 4 november in Haalderen: Joris Claassen Annie van den Brink-Peek, Theed Melchers, Jan Melchers, Riet Bolder-van Heck, Hans Bredie,

zondag 5 november in Elst: Leida van Deelen-van den Brink.

zaterdag 11 november in St. Jozef en Haalderen: Annie van den Brink-Peek, Frits Botterblom, Theed Melchers, Jan Melchers, Bep Janssen-Gerritsen, Jo Schennink, Henny en Gert Teunissen-Kersten, Harrie Lichtenberg, Els Schennink-van der Mond, Hans Bredie, Leida van Deelen-van den Brink

zondag 12 november in Elst: Leida van Deelen-van den Brink.

zaterdag 18 november in Haalderen: Annie van den Brink-Peek, Theed Melchers, Jan Melchers, Fientje Rooding-Bergervoet, Riet Bolder-van Heck.

zondag 19 november in Elst: Leida van Deelen-van den Brink.

woensdag 22 november, parochiecentrum: Frits Botterblom, Annie van den Brink-Peek, Theed Melchers, Jan Melchers, Koos Witjes, Fientje Rooding-Bergervoet, Ton Cornelissen-Kersten, Joke van Meekeren-Arends, Hans van Meekeren, Ine van Meekeren-Teeuwssen, Jo Scholten-Niesink, Annie van Rijn-Willemsen, Harrie Lichtenberg, Els Schennink-van der Mond, Hans Bredie, Leida van Deelen-van den Brink.

zaterdag 25 november in St. Jozef en Haalderen: Thé Claassen, Riet Claassen, Annie van den Brink-Peek, Theed Melchers, Jan Melchers, Joke van Meekeren-Arends, Hans van Meekeren, Ine van Meekeren-Teeuwssen, Henk en Anneke Huting-Bekker, Harrie Lichtenberg, Els Schennink-van der Mond, Hans Bredie.

zondag 26 november in Elst: Leida van Deelen-van den Brink.

Haalderen

woensdag 1 november, Allerheiligen: Cor van Moerkerk, familie Van Moerkerk-Wismans.

donderdag 2 november, Allerzielen: Geert Duijf, Gerd Janssen en familie Janssen-van Dreumel, Bernarda, Jacoba van Schaijk-Mazen en Theodorus van Schaijk, Wilhelmina Arnolda Lintsen en Petrus Josef Maassen, Hent van Loon en Marietje van Loon-Buurman, familie van Loon-Buurman, Jan en Mieneke Witjes-Niels, Betsie, Henk, Jo en Tonny, Harrie en Dora van den Boogaard-Spanbroek en Gerrit, Herman Mahler, ouders Spanbroek-Razing en Bep, Antoon te Dorsthorst en Marie te Dorsthorst de Haas, Bernard te Dorsthorst en Aleida te Dorsthorst-Claassen, Jan Nieuwenhuis en Nel Nieuwenhuis-Scholten, Piet Demon, ouders Demon, Ria, Mimi, Wim, Geert, Toon en Wilma, Jo Derksen, Riek Derksen-Vonk en Annie, Joop Wismans, Hendrikus Wismans en Geertruida Wismans-Janssen The en Leida, Jan Janssen, Ab Abbink, Susan Abbink, Anna Braam-van Vorselen, Theo Bosman, Annie Schalk-Wouters, Toon Wouters, ouders Muller-Wemmers, Geert en Ben Bakker, Wim Peperkamp, familie Peperkamp-Huisman,

ouders Berndsen-Marissink, Johan en Riek Driessen-Peters, Henk Scholten, familie Scholten-Jansen, Ed Vernooij, Dora Wisman-Spanbroek, Gerard Wisman, familie Janssen-Bach en kinderen, pa en ma en Johan Reintjes.

zaterdag 4 november: jaargedachtenis van Geert Duijf. Verder gedenken wij Riek Vernooij, Gert en Toos Alofs-Rijcken, Gerd Spanbroek en Koos Spanbroek-Verhagen.

zaterdag 11 november: Pastoor Versteeg, Dina Rutjes-Wassink, Tonny Witjes.

zaterdag 18 november: Gert en Toos Alofs-Rijcken, ouders Demon, Ria, Mimi, Wim, Geert, Toon en Wilma, Jo Derksen, Riek Derksen-Vonk en Annie.

zaterdag 25 november: Ineke-Wilderom-Berndsen, familie Roelofs-Lintsen, An en Antoon Veenhuis en zoon Antoon.

Herveld

donderdag 2 november, Allerzielen: pastoor Van der Borgh en Tiny Monincx, Piet en Mimi Daams-Schaars, ouders Frans van Elk en Tonny van Elk-Koers, Wim en Ada Giesbers-Peperkamp, Ben en Wilhelmiën van Hal-Ticheloven, ouders Hermsen-Jansen, Hein Hermsen, Wilhelmus Stephanus Maria Jansen, Johannes van Kempen en echtgenote, Geert en Miep Peperkamp, ouders Schiltmans-van Lent, Annie Veens-Menting en Martinus Veens, Wim van Vilsteren, Appie en Marie Winnemuller-van Kempen, Johannes Winnemuller en echtgenote, Toon en Rika van Wissing-Jansen, Tom de Wit.

zondag 5 november: jaargedachtenis van Cor Latta-Jansen. Verder gedenken wij Piet en Mimi Daams-Schaars, Wim en Ada Giesbers-Peperkamp, Ben en Wilhelmiën van Hal-Ticheloven, Tom de Wit.

zondag 18 november: Piet en Mimi Daams-Schaars, Wim en Ada Giesbers-Peperkamp, Ben en Wilhelmiën van Hal-Ticheloven, Tom de Wit.

Heteren

donderdag 2 november, Allerzielen: jaargedachtenis van Annie Cobussen-Joosten. Verder gedenken wij Ruth Cobussen en kleindochter Daniëlle, familie Eulink-Peters, Grada Eulink, Thom Davies, Nel Heijmans-Nijenhuis, Joop en Marie Brugman en kleinzoon Roel, Rob Liethoff, Herman van Burgstede, Annie Reinders, ouders Degen-Hermsen, Jan Velthuizen, Theo Niels, Geert Peters, ouders Dijkmans-van Groessen en zoon Sjaak, Wim Polman en zoon Grady, ouders Vos-Selman, Hans Branderhorst, Leo Niels, Anton en Bets Niels-Idink, Trudy Rombouts, Jan en Annie Stokman, familie Leenders-Hoenselaar en kinderen, familie Peelen-Huisman en kinderen, Thé en Gerda Peelen-Huisman, ouders Roos-Weijman en zonen Hennie, Jan en Bert, ouders van Elferen-Eimers en zoon Bart en Bart van Elferen, ouders Daniël-Rutten, Hein Kuijpers, ouders De Ruijter, zonen Cor, Henk, Wim en schoondochter Diny, Jenny van Londen, Meriam van Londen, Harold Verstegen, ouders Kuijpers-Klein Hofmeijer, Jeroen Dekker, ouders Scheepers-Peters en zoon Bart, Jan Polman en ouders van Heumen-Kreber, Judith Giesen, Henk Holleman, Jan Vermeulen, Nico Methorst, Hans Jansen, Jan en Sophia Degen-Meeuwssen, Gradus Brugmans en Hendrika Brugmans-Coenders, Jan Brandts, Bep Schrijner, Arnold Frederiks, Annie en Piet Schrijver.

zondag 5 november: familie Eulink-Peters, Grada Eulink, Rob Liethoff, Henk Holleman.

Angeren - Huissen-Stad - Huissen-Zand

donderdag 2 november, Allerzielen: Resi Melchers, Henk Scholten en familie Scholten-Janssen.

zondag 5 november: Piet Driessen, Henk Leijser, Jeroen Arends en Nellie Janssen-Kersten, Miranda Peek, Riek Willemsen, Jan Kemperman, familie Scholten-van Gellecum, ouders Gerritsen-Arts, Theo van Lent, An en Antoon Veenhuis en zoon Antoon.

zondag 12 november: Jan Kemperman, ouders en grootouders Jan Janssen en Nel Janssen-Remie, familie Scheers-van Kempen, Riek Willemsen.

zondag 19 november: Jan Kemperman, An en Antoon Veenhuis en zoon Antoon, Theo van Lent, Riek Willemsen.

zondag 26 november: Jan Kemperman, familie Scholten-van Gellecum, Riek Willemsen.

Indoornik

donderdag 2 november, Allerzielen: jaargedachtenis van Herman den Bruinen. Verder gedenken wij Sjra Evers, Cor, Henk, Wim, Diny en overleden ouders de Ruijter-Leenders, Marie Bremer-Leenders, Ton van Wezel, Theo Hendriks, ouders Zwartjens-Pulles.

Lent

donderdag 2 november, Allerzielen: jaargedachtenis van Willy Rikken-Knippling. Verder gedenken wij Ineke Wilderom-Berndsen, Dries en Fien Willemsen-van Kempen, Anton en Diny van Kempen, Joke Jansen, Gerard van Kempen, Thea Visser, Cato en Herman Jansen-Kogelman en kinderen, Fons Niessen, Cobie Berkien-Knippling, Kitty van de Geer, Willeke Meeuwssen-Kloppenburgh, Hans Jacobs, ouders Wouters-de Kleijn, Gerard Stap, Anton en Dory Natrop-Herckenrath, familie Kersten-van Gendt, Albert Jansen, Iet Adema-Beukering, Willy Rikken, Wim en Coby Disveld-Willemsen, Gerard en Leida Willemsen-van Hal, Jan en Toos Rutjes-Derksen, Willeke en Ignace Rutjes, ouders Brouwer-Doorman, Geert en Riet Tillemans-Martens, familie Peters-van Merwijk, ouders Damen-Peek, ouders Teunissen-Hijmans, Theo Meeuwssen, Miriam Jansen.

zaterdag 4 november: Gerard van Kempen, Dries en Fien Willemsen-van Kempen, Anton en Diny van Kempen, Riet Janssen-Boerboom, Anton Natrop, Henk en Annie Meeuwssen-Leenders Miriam Jansen.

zondag 19 november: Dries en Fien Willemsen-van Kempen, Anton en Diny van Kempen, Joke Jansen, Gerard van Kempen, Jan Janssen, Anton en Dory Natrop-Herckenrath, Miriam Jansen.

Oosterhout

donderdag 2 november, Allerzielen: Gert van Vorsselen, ouders Roelofs-Rikken, Jo en Cor Aarns-Degen, Pauwel en Martha Kuiper-Huizinga, Geert van der Lienden, Geert Maassen, Eef Leenders, Cis Maassen-Rikken, Theo Beekhuijzen, Jan en Bep Mulder, Jaap en Jet Derksen-van der Wielen, opa en oma Derksen-Sanders, opa en oma Van der Wielen-Bos. Piet, Dina, Christien en Peter Folker, Emmy Derksen-Veens, Truus Veens-Jansen, Wim Folker, Piet Derksen, Adrie en Dora Lamers-Stevens en zoon Adrie, ouders Van de Laak-Becker, Henk en Grada Potjens-Teunissen, Herman en Nel Spaan-Cattenstart, Marja Spaan, Herman Wienen, ouders Wolters-van Kempen en Theo, Chris, Netty en Theo Rijcken, familie Janssen-Wolters.

zondag 12 november: familie Maassen (Kevelaar), Appie van Dam.

Valburg

donderdag 2 november, Allerzielen: jaargedachtenis van Tom Eltink, Nico Fransen en Annie Janssen. Verder gedenken wij Bert Dibbets, Trees van Elferen, familie Berns-Arts, Tanja Berns, ouders Bouwman-de Vries, Jo Bouwman, Wim ten Broek en Doortje ten Broek-van Elferen, Theo en Maureen Driessen, pastoor Engelen, ouders Bisschop, ouders Helmink, Toon en Bets van Heumen, Piet Hasselton, Corrie Vrolijk, Kees Huijbregts, Corry van Bers, Harry en Diny Huisman, Co Jansen, Frans Janssen en dochter Trudy, Doortje Maassen, Willy Jansen-Meurs, Piet van den Berg, Tiny van den Berg-Magielsen, ouders Veggelers-Janssen, Anneke Geurts-Knippling, Grad en Toos Knipping, Annie Lenssen, Ton Lindewegen, ouders Van de Logt-Broekman, Thé en Toos Matijssen, ouders Matijssen-Kuijff en dochter Karin, ouders Van Merwijk-Mom en zoon Harry, Henriëtte Rutjes-Brandts, Gerda Mientjes, Sjra Maassen, Marian Eulink-Peters, Cor Potjes en zoon Vincent, Ben Ras, ouders Schouten-Krijnen en zonen Jan, Theo en Piet, Ben en An Schouten en zoon Markje, pastoor Scholten, Leny van Elferen-Simons, Grad en Juliënné Slebus, Jan Spaan, ouders Spaan-Turk, Thecla Janssen-de Vent, André Verhoeven, Theo Verhoeven, Wim en Fie Verhoeven, Bart de Vries, familie Willemsen-Rikken, Piet Zwartkruis en Truus Zwartkruis-Rikken.

zaterdag 11 november: jaargedachtenis van Wim ten Broek, Petrus Johannes Jansen. Verder gedenken wij Bert Dibbets, Trees van Elferen, Doortje ten Broek-van Elferen, André en Toos Cornelissen, Jan Jansen, Janette Jansen-Janssen, Piet Jansen, Cor Potjes en zoon Vincent.

zondag 26 november: Bert Dibbets, ouders Claassen-Hennus, Charles van der Leur en zoon Noël, André en Toos Cornelissen, Els Loyens-Publiekhuijsen, Frans Janssen en dochter Trudy, Anneke Geurts-Knippling, Cor Potjes en zoon Vincent.



Kinderpagina

Om te doen: herfstparaplu

Wat heb je nodig:

- twintig ronde vouwblaadjes
- een blauw blaadje voor de druppels
- touwtjes
- twee kralen
- een rietje
- plaksel
- een grote naald

- Je maakt de paraplu door twintig ronde vouwblaadjes twee keer doormidden te vouwen, zodat er een kwart rondje overblijft.
- Dan plak je ze met de zijken tegen elkaar aan, hier en daar plak je een touwtje met een papieren druppel ertussen.
- Als alle gevouwen blaadjes aan elkaar vastzitten, rijg je een touwtje met een kraal aan het uiteinde door een rietje.
- Plak de vouwblaadjes nu met de ronde kant naar boven rondom het rietje vast.
- Dan rijg je er nog een kraal bovenop en doe je een knoopje in het touwtje, zodat het vastzit.
- Buig de onderkant van het rietje tot slot krom en je paraplu is klaar!



Hoewel je van regen misschien wat minder enthousiast wordt, is deze paraplu wel heel erg leuk, toch? Veel plezier.

Pieppraat

1 november Allerheiligen

Op deze feestdag denken we aan alle bijzondere mensen, die vroeger leefden en Jezus als grote voorbeeld hadden. Zij wilden ons laten zien hoe wij net als Jezus kunnen leven. Zulke bijzondere mensen heten met een mooi woord: heiligen.



2 november Allerzielen

Na de feestdag voor alle heiligen willen we op deze dag extra denken aan alle mensen die overleden zijn.



11 november Sint Maarten

Sint Maarten was een mens, die leefde zoals Jezus dat graag wilde. Hij deelde zelfs zijn mantel met een arm mens. Toen hij werd gedoopt, kreeg hij de doopnaam Martinus. Weten jullie welke kerk er zo heet? Op deze dag trekken kinderen in sommige dorpen met lampions langs de deuren met een liedje in de hoop snoep te krijgen. Die lampion kun je zelf maken probeer maar.

18 November Sinterklaas

Geen kerkfeest! Maar wel belangrijk voor veel kinderen: vandaag komt Sinterklaas weer aan in Nederland.



Mies Muis

Hallo jongens en meisjes.

Zoals ik de vorige keer al vertelde kwam ik in Assisi aan. Daar woonde de grootste dierenvriend Franciscus en zijn vriendin Clara. Doordat ze zo aardig en vriendelijk waren, konden ze met alle mensen en dieren praten. Mevrouw Duif vertelde er over terwijl ze me rond vloog door de stad. Gelukkig vliegen duiven niet zo hoog. Hoe alle dieren van Clara en Franciscus hielden is wel duidelijk, verklapte ze. Elk jaar op hun verjaardag, dierendag, worden de dieren verwend met iets lekkers. Verder was mevrouw Duif erg trots dat juist duiven worden gebruikt als beeld voor vrede. Het was een leuk gesprek. Maar waar ze me naar toe bracht ... dat wilde ze niet verklappen. Dat is best spannend; jullie horen er volgende keer over.

Fijne tijd en groetjes Mies Muis

