



Uitgave van R.K. parochie H. Maria Magdalena. Angeren, Bemmel, Doornenburg, Driel, Elst, Gendt, Haalderen, Herveld, Heteren, Huissen-Stad, Huissen-Zand, Indoornik, Lent, Oosterhout, Valburg.

Ankerplaats

Jaargang 7, nummer 1, december 2023 - januari 2024



6 Voedselbank

Vrijwilligers zetten zich in voor grote actie in december

13 Interview

Harry van Kempen: zestig jaar organist, and still going strong

23 Kerstmis

Kerststallen bekijken op verschillende locaties

COLOFON



R.K. parochie
**H. Maria
Magdalena**

Parochiesecretariaat

Dorpsstraat 38, Elst 0481 - 45 13 71 (keuze 1)
Postadres: Postbus 12, 6660 AA, Elst
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur
Algemene administratie: Maria Bruns, Regina Dominicus en Ellen van Olst
Financiële administratie: Angélique van Appeldoorn en Corina Vos
secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl
www.rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL30 INGB 0001 3056 82
ten name van R.K. Parochie H. Maria Magdalena
Pastorale Wacht 06 - 8365 8220

Parochiebestuur

Pastoor Karel Donders (voorzitter)
Vice-voorzitter vacant
Theo Peters (secretaris, personeel en vrijwilligers)
Aldo van den Brink (penningmeester)
Patrick Peters (2^e penningmeester)
Gerie Driessen (gebouwen)
Wim Raaijmakers (juridische zaken en kerkhoven)
Vincent Bos (communicatie)
bestuur@rkparochiemariamagdalena.nl
Vertrouwenspersoon Karin Bernet, 06 - 1276 6045.

Parochiële caritas instelling

NL57 RABO 0103 2676 54 t.n.v. PCI H. Maria Magdalena
PCI.Magdalena@gmail.com.

Redactie Vincent Bos, Victor Bulthuis, Annemarie Buurman, Yvonne van Eldonk, Maria van Engen, Paul Kogels, Henk Peperkamp en Yvonne Vos

Versijning 10 x per jaar

Kopij sturen naar: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen aan te passen, in te korten óf niet te plaatsen.

Kopij

7e jaargang (nr.2), uitgave februari 2024
sluitedatum kopij en inleveren intenties
uiterlijk vrijdag 5 januari 2024

7e jaargang (nr.3), uitgave maart 2024

sluitedatum kopij en inleveren intenties
uiterlijk vrijdag 2 februari 2024

Bijdrage parochieblad

Wilt u een bijdrage geven? U kunt het bedrag overmaken op de bankrekening van uw locatie. (zie hiervoor de gegevens die bij iedere locatie vermeld staan). Of scan de QR-code. Het bedrag kunt u naar eigen inzicht aanpassen.



Vormgeving en realisatie

De Groot - grootgedrukt.nl, Goudriaan

2 ● Ankerplaats december 2023 - januari 2024

VAN DE REDACTIE

Met deze Ankerplaats start de zevende jaargang al weer. In dit dubbelnummer wordt u op de hoogte gebracht van allerlei activiteiten die rond de advent, Kerstmis en de start van het nieuwe jaar in onze parochie plaatsvinden. We hebben alle vieringen in de verschillende geloofsgemeenschappen verzameld en die voor u op een rijtje gezet.

Deze Ankerplaats mag dan ook twee maanden onder handbereik blijven, want pas eind januari verschijnt de volgende weer.

We gaan op weg naar Kerstmis. De advent gaat daaraan vooraf, een tijd om ons voor te bereiden en tot inkeer te komen. Een periode van steeds minder daglicht en steeds meer duisternis. Maar zo gauw de eerste kaars op de adventskrans aangaat, begint er steeds iets meer licht en warmte te komen. Als met Kerstmis alle kaarsen branden, vieren we de geboorte van Jezus met de hoop in ons hart dat dit licht en deze warmte zullen blijven. Niet alleen in ons hart, maar in alle harten op de hele wereld. De foto op de voorkant ondersteunt deze hoop van harte.

De redactie van Ankerplaats wenst u, mede namens het pastoresteam en parochiebestuur, een zalig kerstfeest toe met veel warmte, licht, geborgenheid en liefdevolle momenten. En voor het nieuwe jaar alle goeds: gezondheid, rust, vrede en tevredenheid.

INHOUD

Woord voor onderweg - Kerstmis als weg naar het hart	3
Van de bestuurstafel	4
Spiritualiteit van alledag - Wat is de mens?	5
Pastoraat	6 - 8
Parochieactiviteiten	9
Seniorenpastoraat - Herinnering	9
Liturgisch rooster december 2023	10 + 11
Uit de parochie	11
Liturgisch rooster januari 2024	12
Interview Harry van Kempen	13
Verslag	14 + 15
Bemmel St. Donatus en Haalderen O.L.V. van Zeven Smarten	16
Driel H. Maria Geboorte	16
Elst St. Werenfridus	18
Gendt H. Martinus en Doornenburg St. Martinus	20
Herveld St. Willibrordus	21
Heteren O.L.V. Onbevlekt Ontvangen	23
Huissen-Stad O.L.V. ten Hemelopneming	24
Huissen-Zand HH. Martelaren van Gorcum en Angeren St. Bavo	
Indoornik H. Johannes de Doper	26
Lent H. Maria Geboorte	29
Oosterhout St. Leonardus	30
Valburg St. Jacobus de Meerdere	31
Misintenties	32 - 34
Kinderactiviteiten	35
Bezinningsactiviteiten	35
Kinderpagina	36

Kerstmis als weg naar het hart

Dit jaar viert de kerststal haar achtste eeuwfeest. Met kerstmis 1223 was het de heilige Franciscus van Assisi die met de opstelling van een kerstkribbe in een grot bij het Italiaanse dorp Greccio het evangelie tot leven bracht. Sint Franciscus was er als geen ander van overtuigd dat het evangelie niet louter door het lezen van de Schrift, maar door het verkondigen ervan, in de harten van de mensen zou komen. 'Fides ex auditu', het geloof dat wordt overgebracht door al onze zintuigen: horen, zien, voelen en ruiken.

Om nog meer met Jezus verbonden te raken was de heilige diaken Franciscus enkele jaren eerder op pelgrimage naar het Heilig Land gegaan. Daar had hij in de Geboortekerk van Bethlehem de grot aangeraakt waar Jezus volgens overlevering zou zijn geboren. Franciscus stelde zich voor hoe het moest zijn geweest: een grot aan

de rand van de stad waarin dieren konden schuilen. Franciscus die Jezus al was nagevolgd door in armoede te leven was vanaf die tijd nog meer gegrepen door de armoede waarin de Zoon van God ter wereld kwam.

Sindsdien heeft de levende kerststal van Greccio veel navolging gehad. Hopelijk mag deze kerst ook bij u het stalletje in de huiskamer staan. Het is de eenvoudigste manier om het evangelie van kerstmis te verkondigen. Al weten de allerkleinsten nog niet wat wij vieren, door het verblijven bij de kerststal gaan de beeldjes leven. Soms worden ze opgepakt, worden ze per ongeluk onthoofd, het maakt niet uit, als het kerstkind maar ons hart opnieuw raakt.

Pastoor Karel Donders



Gebed bij zegening de kerstkribbe

God, heilige Vader
Uw liefde voor de mensen is zo groot
dat Gij uw eniggeboren Zoon gezonden hebt,
geboren uit de maagd Maria.
Zegen dan deze kribbe
die vrede zal brengen in ons huis.
Laat het kerstfeest
het geloof van ouders en volwassenen ondersteunen,
de hoop van kinderen doen herleven
en in allen de liefde doen toenemen.
Dat vragen wij U door Jezus,
uw veelgeliefde Zoon en onze Heer.
Amen

PASTORAAL TEAM EN PAROCHIEMEDEWERKSTER



Karel Donders
pastoor

06 - 2830 2101
kdonders@rkparochiemariamagdalena.nl



Victor Bulthuis
pastor

0488 - 45 26 53
vbulthuis@rkparochiemariamagdalena.nl



Margreet Sanders
pastoraal werkster

06 - 2353 5269
margreetsanders@hotmail.com



Annemarie Buurman
parochie medewerkster

0481 - 42 11 61
annemariebuurman2@gmail.com

VAN DE BESTUURSTAFEL



Karel Donders
Pastoor
Voorzitter

Vice-voorzitter
vacant



Theo Peters
Secretaris
Personeel en
vrijwilligers



Aldo van den Brink
Penningmeester



Patrick Peters
2^e penningmeester



Vincent Bos
Communicatie



Gerie Driessen
Gebouwen



Wim Raaijmakers
Juridische zaken
en kerkhoven

We spoeden ons naar het einde van 2023. En wat gebeurt er ineens veel. Over gebouwen heeft u de vorige keer al veel kunnen lezen. De penningmeesters zijn weer aan het begroten en maken de balans op van het derde kwartaal. Ingrijpender zijn de veranderingen op persoonlijk vlak. Er is veel op ons afgekomen. Daar zijn we best even stil van geweest.

Bestuur

De leden van het bestuur worden door de bisschop benoemd voor een periode van vier jaar. Het rooster van aftreden van ons bestuur is zodanig opgesteld dat er altijd sprake is van continuïteit. Nu al is zeker dat de groep die enkele jaren geleden aan een tweede termijn begonnen is niet in dezelfde samenstelling de eindstreep bereikt. Vicevoorzitter Jeannette den Boer-van Treijen heeft zich op basis van persoonlijke overwegingen teruggetrokken. Een beslissing die alom respect verdient maar wel wordt betreurd. Jeannette heeft in onze parochie een grote staat van dienst opgebouwd, wordt alom gewaardeerd en heeft veel kennis van zaken. Ze kent de parochie als geen ander. Ze is een verbinder. Het bestuur buigt zich nog over de vraag hoe we op een mooie manier afscheid van haar kunnen nemen. We hopen uiteraard op haar expertise te kunnen terugvallen en bekijken daarom op welke wijze ze bij de parochie betrokken kan blijven. Daarna komt de vraag aan bod hoe we in de vacature die zo plots is ontstaan kunnen voorzien.



Pater Bomers

Op persoonlijk vlak verandert er volgend jaar nog meer. Pater Frans Bomers heeft aangegeven in de loop van 2024 te willen stoppen als assistierend priester in onze parochie. Reden is dat zijn congregatie van de Lazaristen steeds meer een beroep op hem doet. Pater Frans Bomers heeft een geweldige staat van dienst, is bij velen geliefd en zal daarom zeker gemist worden. Zijn terugtreden valt samen met de viering van zijn zestigjarig priesterjubileum dat hij in april hoopt te kunnen vieren in onze parochie. Dat is een prachtige mijlpaal die ongetwijfeld niet onopgemerkt voorbijgaat. We komen op zijn jubileum en zijn afscheid zeker uitgebreid terug.

Drukker

Nog meer veranderingen? Jazeker. Richard van Driel kan vanwege ziekte het drukwerk van het parochieblad niet langer op zich nemen. Dat is een fikse aderlating voor ons. Aan een buitengewoon prettig samenwerking komt een einde. Wel heeft Richard aangegeven voor de parochie actief te blijven als fotograaf bij bijzondere gelegenheden. Daar zijn we erg blij mee. Het betekent wel dat we op zoek zijn gegaan naar een nieuwe drukker. Deze uitgave van Ankerplaats is al verzorgd door een van de kandidaat-drukkers. De volgende uitgave wordt weer door een andere drukker vervaardigd. Welke uitgave als beste uit de bus komt, is dus even afwachten. Maar we hopen dat de overgang soepel verloopt.

Financiën

Het derde kwartaal is inmiddels afgesloten. De penningmeesters hebben berekend dat we in de rode cijfers belanden. Met een negatief resultaat was weliswaar rekening gehouden, maar de cijfers zijn toch wat slechter dan verwacht. Zo blijven de bijdragen van de parochianen in het derde kwartaal achter bij wat eerder was gehoopt. Het betekent dat we in het laatste kwartaal er nog flink tegenaan mogen. In het bestuur hebben we scherp gekeken naar de inkomsten en uitgaven. Dat blijven we doen.

Verwarming

Wel goed bericht van het energiefrent. Vorig jaar hebben we aangegeven dat de temperatuur in de kerk de vijftien graden niet mocht overschrijden. Menigeen had het toch wel wat koud. Maar we kunnen opgelucht ademen. De temperatuur gaat omhoog. Niet buiten, maar wel in de kerk. De thermostaat kan op 17 graden afgesteld worden.

Jaarwisseling

Met het aansteken van de eerste kaars op de adventskrans in het eerste weekend van december gaan we op weg naar het kerstfeest en daarmee naar het eind van dit jaar. Het bestuur wil iedereen van harte danken die zich in het afgelopen jaar op welke wijze dan ook heeft ingezet voor onze parochie. Wij hopen dat wij ook in het komende jaar op u mogen rekenen. Eenieder wensen wij een zalig kerstfeest toe en een prettige jaarwisseling. Er zijn veel mensen die opzien tegen de feestdagen. Er zijn ook parochianen voor wie de feestdagen door omstandigheden anders uitpakken. Al die mensen willen we vooral veel sterkte wensen. En wat de lezers betreft: tot volgend jaar.

Wat is de mens?

Op die vraag kun je legio antwoorden geven. *Homo sapiens*, een dier dat behoort tot de zoogdieren, de primaten. Een dier dat kan denken en praten – en kan zingen, niet te vergeten. Een animal rational, een met rede en verstand begiftigd wezen. Een sociaal wezen. De kroon op de schepping. En, iets pessimistischer, een wezen dat in negatieve zin almachtig is, in die zin dat het alles kan vernietigen, inclusief zichzelf.

Op internet vond ik een hele leuke omschrijving van de mens: 'Soortaanwijzing voor een productgroep met slechts twee typen. Verkrijgbaar in vier basiskleuren.' Alsof je de mens zo uit de IKEA-catalogus kunt plukken. Maar de meest basale omschrijving van de mens geeft de jood Shylock in 'The Merchant of Venice' van Shakespeare: een wezen met ogen, handen en ingewanden, met gevoel en hartstochten, en behoefte aan genegenheid. Een wezen dat bloedt als je hem prikt, dat lacht als je hem kietelt, dat sterft als je hem vergiftigt.

Kerstmis

Waarom begin ik hierover? Omdat we met Kerstmis vieren dat God zich heeft verkleind tot mensenmaat. In het kindje in de kribbe toont Hij zijn ware gezicht: Hij bewijst dat Hij zoveel van ons mensen houdt dat Hij ons hele leven heeft willen delen, met alle ups en downs. De dichter Jorge Luis Borges schrijft dat God 'wilde spelen met zijn kinderen' en 'onder hen woonde, verbaasd en vertederd.' Kortom, van top tot teen is God mens geworden, puur omdat Hij dichtbij ons wilde zijn. Ongetwijfeld heeft Jezus dingen moeten leren die we ons als kind allemaal eigen hebben moeten maken. Maar wat voor kind was Hij eigenlijk? Was Hij graag alleen of speelde Hij liever met andere kinderen? Welke dromen en gedachten had Hij? Was Hij vrolijk of stil, ernstig of humoristisch, rustig of opvliegend? En heeft Hij als kind al geweten wat Hem als volwassene allemaal te wachten stond? Helaas vermelden de evangeliën het niet.

Kinderen

Eén ding weten we wel, en dat is dat de volwassen Jezus van kinderen hield en aandacht voor hen belangrijk vond. In de evangeliën van Marcus, Matteüs en Lucas worden kinderen bij Hem gebracht. De leerlingen willen ze wegsturen, maar Hij zegt: "Laat die kinderen bij me komen en houd ze niet tegen, want je gaat het koninkrijk van God pas binnen als je lijkt op een kind, als je ervoor openstaat zoals een kind dat doet." En hij omarmt de kinderen en legt hen de handen op. Het beeld van de mens zoals die zou moeten zijn is volgens Jezus dus een heel eenvoudig en levensnabij beeld, namelijk dat van het kind. Waarom? Is het echt mogelijk om te worden als een kind, zoals Jezus ons voorhoudt, en waarom zouden we dat willen? Wat hebben kinderen voor op ons volwassenen dat ze ons door Jezus tot ideale mensen worden bestempeld?

In commentaren op de Bijbel vind je vaak dezelfde verklaring: in tegenstelling tot de meeste volwassenen zijn kinderen gehoorzaam, nederig zelfs en onderdanig, buigzaam, goed van vertrouwen, afhankelijk, trouw en vergevingsgezind. Tja. Dat mag misschien gelden voor de kinderen in het Joodse milieu van Jezus' dagen, tegenwoordig zijn kinderen eerder mondig, vroegwijs, ja eigenwijs,



zelfredzaam en soms zelfs beter geïnformeerd dan volwassenen. Ik probeer me wel eens voor te stellen hoe een ontmoeting tussen Jezus en kinderen vandaag zou verlopen. Ze zouden Hem vast vragen of Hij op Insta zit, van welke voetbalclub hij fan is, of Hij huisdieren heeft is en of het leuk is om de Zoon van God te zijn. Zou Jezus dan nog tegen de volwassenen durven zeggen dat ze een voorbeeld moeten nemen aan kinderen?

Eigenschappen

En toch hebben kinderen – ik heb het al eerder geschreven – drie eigenschappen die wij volwassenen vaak vergeten zijn: afhankelijkheid, verwondering en speelsheid. Als God echt mens is geworden, zal Hij ook in de kleine Jezus over deze eigenschappen hebben beschikt. Dat kan gewoon niet anders.

Wat is dan de mens? Eén: een kwetsbaar wezen dat zich afhankelijk weet van liefdevolle zorg en aandacht van anderen en van God. Twee: een wezen dat zich een leven lang durft verwonderen over de wereld om hem heen en over zichzelf. Drie: een wezen dat zich niet alleen laat leiden door nut en calculatie en de vraag waar het allemaal goed voor is en wat het allemaal kost, maar de speelruimte van het leven opzoekt en zich uitput in spel en muziek, in vreugde en humor. Kortom, de mens is een wezen dat geroepen is om zijn kind-zijn te koesteren. Daarom is het zo fijn dat de kerststallen in onze kerk altijd omgeven zijn door kinderen, die als een magneet worden aangetrokken door wat er allemaal te zien is in de stal en die zo ons verlangen naar kind-zijn aanwakkeren.

Natuurlijk zijn er ook kinderen die niet de gelegenheid krijgen kind te zijn. Sommigen maken zoveel mee dat ze voortijdig volwassen worden, of ze bereiken de volwassen leeftijd niet eens. Oog in oog met het Kind van Betlehem bidden wij daarom voor alle kinderen. Dat ze de kans krijgen om gelukkige, hoopvolle en gelovige mensen te worden, die ons volwassenen bewust maken van onze afhankelijkheid, onze verwondering en ons speelsheid. Dan zal God ook in ons mens worden, en daar draait het mysterie van Kerstmis toch uiteindelijk om.

pastor Victor Bulthuis

Adventsactie 2023: Alle kinderen mogen kind zijn

Op de adventszondagen zullen wij in onze kerken collecteren voor de adventsactie van de Nederlandse bisdommen. Dit jaar besteedt de adventsactie extra aandacht aan het belangrijke onderwerp: kinderarbeid.

Ieder kind heeft recht op een gezond leven, op een opleiding en bescherming. Het klinkt vanzelfsprekend, maar toch zijn er tientallen miljoenen kinderen die niet of nauwelijks naar school gaan. In plaats van onbezorgd te spelen en te leren, maken ze lange dagen om wat geld te verdienen, vaak onder gevaarlijke en ongezonde omstandigheden. Denk aan kinderen die in de mijnbouw werken, in fabrieken of in de brandende zon op plantages. De kans dat deze kinderen later een goed inkomen kunnen verdienen en aan het zware, onderbetaalde werk kunnen ontsnappen, is klein: ze hebben immers nauwelijks of geen gelegenheid gehad een opleiding te volgen. Dit jaar besteedt adventsactie daarom extra aandacht aan het belangrijke onderwerp kinderarbeid. Omdat ieder kind recht heeft om kind te zijn.

Wereldwijd werken 160 miljoen kinderen als 'kind-arbeider': 63 miljoen meisjes en 97 miljoen jongens. Dat is bijna tien procent van de kinderen. 79 miljoen kinderen doen gevaarlijk werk dat direct risico oplevert voor hun gezondheid en ontwikkeling. Denk aan kinderen die giftige gassen en fijnstof inademen in de mijnbouw of kinderen die groeistoornissen oplopen door zwaar, eentonig werk in fabrieken.

De afgelopen jaren is het aantal kinderen dat valt onder de definitie 'kinderarbeid' gestegen, nadat het jarenlang gestaag daalde. In 2000 ging het om 245,5 miljoen kinderen, in 2016 om 151,6 miljoen kinderen en in 2022 dus 160 miljoen. Oorlogen, crises en de coronapandemie stortten veel families in armoede waardoor de kinderen moesten meehelpen om het gezinsinkomen te verhogen.

De adventsactie steunt vier projecten die zich richten op kinderen en jongeren die meewerken om het gezinsinkomen te verbeteren en daarom niet of nauwelijks naar school gaan.



Meer informatie: www.adventsactie.nl

Kerstcollecte PCI

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) H. Maria Magdalena is actief in het werkgebied van de gemeenten Lingewaard, Overbetuwe en Nijmegen-Noord (Lent en de Waalsprong). Mensen in de parochie, die het financieel lastig hebben of het moeilijk hebben en (tijdelijk) geen hulp meer kunnen krijgen van reguliere instanties proberen we enigszins te steunen. We bieden hulp, zoals beperkte financiële ondersteuning in acute noodsituaties. Daarbij moet je denken aan een bijdrage in het leefgeld voor de dagelijks boodschappen, een bijdrage voor extra reiskosten

tijdens ziekte of een bijdrage voor een kapotte wasmachine of iets dergelijks. Op jaarbasis worden er zo tientallen gezinnen geholpen. Daarnaast ontvangen ruim 350 gezinnen in alle geloofsgemeenschappen van de parochie H. Maria Magdalena in de periode december een kleine kerst attentie, zodat ze met kerstdagen iets extra's kunnen doen voor het gezin. Ook de voedselbanken Arnhem en Nijmegen ontvangen in die periode een gift van de PCI. De acties van de PCI in de decembermaand zijn hiermee een steuntje in de rug voor mensen met financiële problemen.

Dagelijks horen we het en maken we het zelf mee. De kosten voor het levensonderhoud stijgen hard. Hierdoor hebben veel mensen moeite om rond te komen. Om hulp te kunnen bieden is er natuurlijk geld nodig. Daar hebben wij uw hulp hard bij nodig. De extra (deur)collecte tijdens de kerstvieringen in onze parochie is hier voor bestemd. Uiteraard is het ook mogelijk om uw gift over te maken op bankrekeningnummer NL57RABO0103267654 ten name van: PCI H. Maria Magdalena.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.



Inzamelingsactie voedselbank

Grote inzamelingsactie op 15 en 16 december voor de Voedselbank Overbetuwe en Lingewaard: dat doen we samen.

Na het enorme succes van de afgelopen jaren organiseren wij ook dit jaar een grote inzamelingsactie voor de Voedselbank Overbetuwe en Lingewaard.

De actie wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken uit Overbetuwe en Lingewaard (Molukse, katholieke en protestantse kerken), Stichting Leergeld Oost Betuwe, de Rotaryclubs en de Lions. Vorig jaar stonden we met maar liefst vierhonderd vrijwilligers (jong en oud) bij 28 supermarkten in Overbetuwe en Lingewaard. Zowel de samenwerking als de opbrengst (1.800 bananendozen vol met artikelen met een waarde van € 78.000 (inclusief rianten giften van de supermarkten zelf)) was een groot succes. Dit jaar willen we dat graag evenaren en zo mogelijk overtreffen. Daar hebben wij uw hulp voor nodig. **Doet u dit jaar (ook weer) mee?**

Uw bijdrage voor de voedselbank op 15 en 16 december

Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de Voedselbank. Op vrijdagmiddag 15 december en zaterdag 16 december kunt u naast uw

eigen boodschappen bij uw deelnemende supermarkt ook iets kopen voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Dit mag van alles zijn (wel houdbaar) en iets dat past bij uw portemonnee. Ook artikelen uit uw voorraadkast kunt u deze dag bij ons inleveren en natuurlijk uw DE-punten. Uw bijdrage is van harte welkom. Wij zorgen ervoor dat de artikelen die u koopt bij de voedselbank worden afgeleverd. Een financiële bijdrage kunt u storten op NL61RABO0104083255 ten name van de voedselbank onder vermelding van: Voedselbankactie Over-Linge dec 2023.

Meedoen als vrijwilliger? Dat kan, graag zelfs.

Wilt u naast het geven van enkele artikelen als vrijwilliger meedoen aan deze actie, dan juichen wij dat van harte toe. Wij staan vrijdagmiddag 15 december van 12.00 uur tot 20.00 uur en zaterdag 16 december van 10.00 uur tot 18.00 uur in twee tijdsbestekken van vier uur in zoveel mogelijk supermarkten in Overbetuwe en Lingewaard. Per tijdsbestek zijn wij met vier mensen aanwezig (om klanten te informeren bij binnenkomst, om de kraam in de winkel met voedselbankartikelen te bemensen en om de artikelen in ontvangst te nemen). Per supermarkt hebben we dus zestien mensen (jong en oud) nodig. Uw/jouw hulp (voor een shift van 4 uur) is van harte welkom. **Als je het leuk vindt om te helpen geef je dan uiterlijk 5 december op** bij Wichert van Olst (e-mail: wvanolst@kpnmail.nl, telefoon 06 – 8311 6898) of bij de contactpersoon van de lokale pastoraatsgroep met vermelding van je naam en eventuele voorkeur voor tijd en supermarkt.

Samen staan we sterk voor de mensen die gebruik moeten maken van de Voedselbank Overbetuwe en Lingewaard. Wij hopen van harte dat deze oecumenische actie weer een groot succes wordt.

Alvast veel dank voor uw hulp en bijdrage.

Mede namens de gezamenlijke pastoraatsgroepen uit Overbetuwe en Lingewaard



Week van gebed voor eenheid

21- 28 januari 2024

De week van gebed voor eenheid van christenen 2024 is voorbereid door een oecumenisch team van christenen uit Burkina Faso.

Het thema luidt: 'Heb God lief en je naaste als jezelf'. Het is ontleend aan de parabel over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37). Broeders en zusters van het katholieke aartsbisdom Ouagadougou, van protestantse kerken en oecumenische organisaties in Burkina Faso werkten eensgezind samen bij het maken van het materiaal, daarin ondersteund door de gemeenschap van Chemin Neuf.

Op verschillende plaatsen zullen er in onze parochie met onze medechristenen van andere kerkgemeenschappen samenkomsten zijn. Volg daarvoor de nieuwsberichten van de geloofsgemeenschappen.

Vastenactie 2024 voor Stichting Ewoi

Ewoi is de voortzetting van het werk waarmee een Oosterhouts echtpaar vele jaren geleden, in Lodwar, Kenia, is begonnen. In verband met hun leeftijd hebben ze de Stichting Ewoi opgericht, zodat het werk dat zij zijn gestart, kan worden voortgezet.

Ze zijn ongeveer 25 jaar geleden naar Kenia gegaan en ze wilden de mensen die ze ontmoetten, helpen met hun kennis. Ze hebben een internaat en school met speciaal onderwijs opgericht voor dove en slechthorende kinderen. Er wordt les gegeven door de plaatselijke bevolking, leraren worden daar opgeleid en ook de ouders krijgen les in bijvoorbeeld gebarentaal zodat ze kunnen communiceren met hun kind.

En onderweg in dit immense, hete land ontdekten ze gehandicapte kinderen die ergens buiten bij een hut lagen, maar waar niemand naar omkeek. Ook hun familie niet. Als je elke dag moet vechten om een maaltijd per dag voor je gezin te vinden, sprokkelhout moet halen om te koken en water over een grote afstand met een pot moet halen, kun je je onmogelijk ook nog bezig houden met je gehandicapte kind. Deze kinderen worden nu drie keer per week naar het Ewoi-centrum gehaald, worden daar verzorgd, er wordt met ze gespeeld, ze krijgen therapie en natuurlijk voedsaam eten. Alle hulp wordt ook hier gegeven door plaatselijke helpers.

En daarnaast leven in deze omgeving ook veel ouderen die geen familie meer hebben of niet door hun familie kunnen worden onderhouden of zijn achtergelaten. Stichting Ewoi bezoekt deze mensen twee keer per week in de bush per motor of pick-up, zorgt ervoor dat dat ze zeep en af en toe wat kleding krijgen en zorgt tevens voor wat rijst of mais, zodat ze een keer per dag iets te eten hebben. De helpers van onze Stichting die de gehandicapte kinderen drie keer in de week verzorgen, zorgen op de andere twee dagen voor deze allerarmste ouderen.

Het is van het begin af aan de bedoeling geweest dat het werk door de mensen ter plaatse wordt gedaan, dat de helpers door het geld dat ze hiermee verdienen ook in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Geen witte, rijke Europeanen die wel eens even kwamen vertellen hoe het moest, maar mét, vóór en dóór de mensen ter plekke.

Dit werk is geheel afhankelijk van giften uit Nederland. Daarom is de opbrengst van de Vastenactie 2024 voor de Stichting Ewoi. In de komende uitgaven van Ankerplaats houden we u op de hoogte van het werk van onze stichting.

Indien u wat meer wil lezen, kijk op onze site: www.stichting-ewoi.nl (de site wordt binnenkort geheel vernieuwd). Neem contact met ons op via: stichting.ewoi@gmail.com en steun ons werk via uw gift: NL05RABO0176937277

Laeny Mesicek-Moonen,
voorzitter (namens een geheel onbezoldigd bestuur)



Wereldlichtjesdag 2023

'Voor altijd in het hart'

Jaarlijks op de tweede zondag in december wordt Wereldlichtjesdag gehouden. Op deze dag steken mensen over de hele wereld een lichtje aan ter nagedachtenis aan de overleden kinderen.

Op zondag 10 december willen wij samenkomen in de Onze Lieve Vrouw van Zeven Smartenkerk aan de van der Mondeweg in Haalderen. Vanaf 15.30 uur is de kerk open en om 16.00 uur volgt er een korte, ingetogen herdenkingsdienst die in het teken staat van het licht. Er zal bij zowel het gemis als de blijvende liefde voor de kinderen worden stilgestaan. De herdenkingsdienst wordt afgesloten bij het monument voor het gestorven kind op de begraafplaats achter de kerk. Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en wordt in de gelegenheid gesteld om tijdens de viering een kaars aan te steken. Na afloop is er gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten.

Werkgroep Wereldlichtjesdag

'Bouwen aan vrede maakt blij!'

Het Vredeslicht uit Bethlehem komt naar ons toe

Ieder jaar wordt aan het begin van de advent door een kind het Vredeslicht ontstoken aan de Vredesvlam in de geboortegrot van Jezus Christus in Bethlehem. Vanuit het Heilig Land brengen kinderen het Vredeslicht verder de wereld in. Zo ontstaat er al meer dan 25 jaar vlak voor kerstmis vanuit dat ene kleine vlammetje een zee van licht, een baken, dat ons in het donker de weg wijst naar de vrede. Dit jaar zal in Oostenrijk een grote samenkomst zijn van de scoutingbeweging die het licht vervolgens over heel Europa verder zal verspreiden. Op 16 december komt het Vredeslicht in Utrecht aan alwaar het over ons hele land zal worden verspreid. Ook vanuit de Betuwe reizen jongeren met een kleine delegatie naar Utrecht om het Vredeslicht op te halen. Zo vormen zij samen met anderen een keten van licht, als teken van vrede en vriendschap.

Op zondag 17 december om 19:00 uur ontvangen we op een vreugdevolle wijze het Vredeslicht in de St. Werenfriduskerk in Elst, waar de jongeren het tijdens de oecumenische kerstsamenzang zullen binnendragen. Het licht zal daar worden overhandigd aan de burgemeester. Daarna kunnen de vertegenwoordigers van de kerken, verenigingen en scholen en alle andere aanwezigen het Vredeslicht meenemen om het verder te verspreiden zodat met kerstmis op veel plekken het Vredeslicht uit Bethlehem zal branden. Het vredeslicht is een vuur dat mensen met elkaar in vrede verbindt.

Programma zondag 17 december

van 19.00 uur tot 20.00 uur ontvangst van het vredeslicht tijdens de oecumenische kerstsamenzang met zang door verschillende koren en muziek van de muziekvereniging Prins Willem-Alexander.
Plaats: St. Werenfriduskerk, Dorpsstraat 36 te Elst. Toegang is gratis.

Tijdens deze kerstsamenzang zal het licht worden verspreid onder alle aanwezigen. Wilt u het licht meenemen? Neemt u dan zelf een lantaarn mee. In de dagen van 17 tot en met 24 december is de St. Werenfriduskerk dagelijks geopend en is het mogelijk het vredeslicht mee te nemen. **Kom! Laten we het licht van de vrede samen verspreiden!**

Jordanië is een fascinerende reisbestemming. Het land kent een eeuwenoude historie die van oudsher is beïnvloed door de antieke zijderoute die het land doorkruist. Het land vormde eeuwenlang de verbinding tussen Azië in het Oosten, Afrika in het Zuiden en Europa in het Noorden. Daardoor heeft Jordanië tot op de dag van vandaag een belangwekkende interculturele en interreligieuze betekenis.

Jordanië maakt tevens deel uit van het Bijbelse Kanaän. Rondtrekkend door het land komen we op het spoor van verhalen over de aartsvaders en aartsmoeders. Abraham en Sarah die van God opdracht kregen hun tent op te breken en op zoek te gaan naar een land van belofte. Lot die met zijn gezin Sodom ontvlucht. Jakob die bij de rivier de Jabbok strijd voert met een engel en vanaf dat moment Israël zal heten. Mozes die vanaf de berg Nebo het Beloofde Land mag overzien. Johannes de Doper die Jezus doopt bij Bethanië aan de oostkant van de Jordaan. Op onze reis bezoeken we de plaatsen waar deze verhalen zich hebben afgespeeld en komt de Bijbelse geschiedenis tot leven.

Ook de Grieken, de Romeinen en de Nabateërs hebben er hun sporen achtergelaten. We bezoeken de ruïnesteden Jerash en Um Geis, de citadel van Amman en het Archeologisch Museum. Hoogtepunt is zonder meer de stad Petra. Deze geheimzinnige, door de Nabateërs in de rotsen uitgehouwen stad was ooit een bloeiende handelsplaats. In Petra zijn ook gebouwen uit de Romeinse en Byzantijnse tijd opgegraven. We nemen ruim de tijd om door deze adembenemende plaats rond te wandelen.

Door heel het land getuigen Byzantijnse kerken en oude heiligdommen van de eeuwenlange bloei van het Christendom. Bijzonder is het bezoek aan de St. Joriskerk in Madaba waar we een 6^e eeuwse mozaïek gaan zien dat een landkaart van Palestina toont. In Kerak bezichtigen we een indrukwekkende kruisvaarders burcht.

Vanaf de 7^e eeuw wint de Islam terrein. We bezichtigen een aantal woestijnkastelen gebouwd in de 7^e en 8^e eeuw in opdracht van kaliefen uit de eerste Islamitische dynastie. We brengen ook een bezoek aan de Bron van Mozes, de plaats waar Mozes volgens de Islamitische traditie water uit de rots sloeg.

Het grootste deel van Jordanië bestaat uit overweldigende woestijnlandschappen. We ervaren de woestijn volop tijdens een tocht door Wadi Rum waar we een bezoek brengen aan Bedoeïen. We rijden over de Koningsweg en delen van de oude zijderoute. Onderweg maken we een stop bij de Dode Zee waar we natuurlijk gaan drijven in het zoute water. We reizen door tot in het Zuiden waar we Aqaba bezoeken en een boottocht maken over de Golf van Aqaba. We hebben er wat vrije tijd om te genieten van wat het hedendaagse Jordanië te bieden heeft.

Kortom: op deze reis door Jordanië maken we kennis met het rijke verleden, raken we onder de indruk van prachtige plaatsen en mogen we genieten van vriendelijke en gastvrije mensen. Een onvergetelijke ervaring.

De 12-daagse reis vindt plaats van zondag 6 oktober t/m donderdag 17 oktober 2024. Aantal deelnemers: min. 20 en max. 35 personen.

Organisatie en begeleiding: Janine Kallen (tel. 06-14320989, j.l.kallen@gmail.com) en Yvonne Vos-Hegge (tel. 06-28546892, wy.vosjes@gmail.com). De organisatie van de reis gebeurt in

samenwerking met de Interkerkelijke Reisorganisatie Drietour Reizen bv. Aan de reis gaan vijf studieavonden vooraf: 19 februari, 18 maart, 15 april, 13 mei en 10 juni van 19.30 uur tot 21.30 uur, in ontmoetingscentrum De Hoeksteen, Elst.

Infoavond maandag 15 januari om 19.30 uur in De Hoeksteen, prinses Irenestraat 58, Elst.

Opgave voor deze avond graag vóór 12 januari bij Yvonne Vos-Hegge.

NB De recente ontwikkelingen in Israël en de Palestijnse gebieden hebben geleid tot een gespannen situatie. Wij houden daarom contact met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Momenteel kunnen toeristen in Jordanië vrij reizen. Mocht echter de situatie in het Midden-Oosten zodanig veranderen dat er een negatief reisadvies komt voor Jordanië, dan wordt de reis geannuleerd.



John Rademakers

0481 - 48 15 97 / 06 - 4940 8965
ccrademakers@gmail.com

Herinnering

Frits heeft een mooi leven achter de rug. Hij telt zijn zegeningen. Hij is nog samen met zijn vrouw. Ze zijn blij met de twee kinderen en hun vijf kleinkinderen. Frits is net negentig. Zijn verjaardag werd dankbaar gevierd met familie en vrienden. Zo'n verjaardag is een mooie gelegenheid om nog eens terug te blikken op wat je zo in dat lange leven hebt mogen meemaken. Zijn oudste kleinkind had een mooie fotoreportage gemaakt die de nodige aha-erlebnissen opriepen. "Ja, zegt Frits", "het is toch mooi om zo'n overzicht zelf te mogen zien in plaats van de presentatie in het crematorium na je dood."

Maar zo'n foto-overzicht zegt ook weer niet alles. De mooie momenten komen in beeld maar de verdrietige ervaringen? Dan merkt Frits op: "Plaatjes over wat de oorlogsjaren voor mij hebben betekend waren er niet bij. Maar de beelden op tv over de oorlog in Oekraïne, Gaza en Israël brengen eigen ervaringen in alle hevigheid terug. Beelden van het bombardement in 1944. Ik was voor een boodschap even weggestuurd waardoor ik net niet geraakt werd. Een voltrefter raakte het huis van onze burens en het hele gezin kwam om." Het houdt Frits echt bezig en hij vindt het jammer dat er nauwelijks nog leeftijdsgenoten zijn met wie je over deze ervaringen kunt spreken. De meesten zijn intussen heengegaan. Gelukkig zijn de kinderen en kleinkinderen wel geïnteresseerd.

Tijdens het kerstdiner kan hij het niet nalaten om te wijzen op de kerstervaring in 1944. "We waren geëvacueerd niet ver van Apeldoorn. In een boerenschuur was er toen een nachtmis. Het was allemaal wat primitief, een eenvoudige tafel als altaar en stobalen om op te zitten. Maar het gaf een geweldig gevoel van verbondenheid. We zongen de bekende kerstliedjes en voelden ons toch dankbaar."

"Dat we er nog mochten zijn, denkend aan de slachtoffers van het bombardement die we zo misten. En na de dienst was er voor iedereen warme melk met eenvoudig koekje. Een kerstfeest in alle eenvoud maar zo bijzonder dat het bijblijft", zegt Frits. Hij hoeft het verhaal niet meer uitgebreid te vertellen want na een paar woorden roepen de kleinkinderen al: "Ja opa, het was prachtig in die schuur, maar het is ook prachtig dat wij nu hier zo samen zijn." En dat beaamt Frits van harte als hij het glas heft met zijn voorkeurskerstwens: Zalig Kerstmis.



PAROCHIEACTIVITEITEN

Drukbezochte parochiezondag 5 november

De kerk, het parochiehuis en De Hoeksteen gonsden op zondag 5 november weer van bedrijvigheid en gezelligheid. De communicanten kwamen samen voor de eerste kinderbijeenkomst ('Het begin', over geboorte en doop). De overige kinderen luisterden tijdens de kinderwoorddienst naar het verhaal van Sint Maarten, van wie ze prachtig gekleurde portretten maakten.

De vormelingen beleefden de laatste dag van het vormselweekend, dat in het teken stond van het vormselproject, leuke dingen doen, samen eten en weinig slapen. De allerkleinsten vermaakten zich opperbest in de crèche.

Voorafgaand aan de viering hield pastor Victor Bulthuis voor ouders en andere belangstellenden een inleiding op het thema dat ons allemaal raakt: goed en kwaad. Aan het begin van de viering stelden de vormelingen zich voor, de communicanten deden dat aan het einde. En natuurlijk was er voor iedereen weer een lunch met kaasbroodjes en krentenbollen.



Programma parochiezondag 3 december

- 09.45 uur: Inloop voor ouders en kinderen, crèche voor de allerkleinsten
- 10.00 uur: Kinderwoorddienst in De Hoeksteen (begin van het adventsproject 'Brieven van Boven'). Daar is tevens de voorbereiding van de Eerste Heilige Communie. De vormelingen komen samen in het parochiehuis. Natuurlijk komt ook de goedheiligman de kinderen weer met een bezoek vereren.
- 10.15 uur: Inspiratie opdoen voor volwassenen in het parochiehuis, begeleid door pastoor Donders. Op deze eerste zondag van de advent verzorgt hij een Adventsmeditatie.
- 11.00 uur: Eucharistieviering, rond 11.30 uur sluiten de kinderen zich aan.
- ca 12.15 uur: Koffie, thee en broodjeslunch.

LITURGISCH ROOSTER DECEMBER 2023

Vieringen volgen via computer of TV

De eucharistieviering vanuit de St. Werenfridus in Elst is te volgen via: Youtube.com (R.K. Parochie H. Maria Magdalena), en Omroep Lingewaard TV KPN kanaal 1478/Ziggo kanaal 44

Vieringen vanuit de andere kerken zijn te volgen via kerkomroep.nl
Beschikbaar in: Elst, Huissen, Haalderen, Driel, Herveld, Lent, Oosterhout en Valburg.

Legenda

- Ook voor kinderen

Zaterdag 25 november, Christus Koning van het heelal

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, K. Donders, Exotherm

Zondag 26 november, Christus Koning van het heelal

● 9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, F. Bomers, GK De Levensbron, Caeciliaviering, kinderwoorddienst

9.30 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg

Eucharistie, V. Bulthuis, In B'tween

11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, K. Donders, samenzang

11.00 uur in St. Leonardus Oosterhout

Eucharistie, V. Bulthuis, Leonarduskoor, Caeciliaviering

Zaterdag 2 december, eerste zondag van de advent

19.00 uur in H. Maria Geboorte Driel

Eucharistie, K. Donders, Enjoy

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, F. Bomers, GK De Levensbron

19.00 uur in H. Maria Geboorte Lent

Eucharistie, V. Bulthuis, Young at Heart

Zondag 3 december, 1e zondag van de advent

9.30 uur in O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Heteren

Woord- en gebedsviering, liturgische werkgroep, samenzang

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, F. Bomers, Exotherm

● 11.00 uur in St. Werenfridus Elst Parochiezondag

Eucharistie, Pastoraal team, Voce d'Amare

Zaterdag 9 december, tweede zondag van de advent

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, V. Bulthuis, GK De Levensbron

19.00 uur in St. Willibrordus Herveld

Eucharistie, K. Donders, St. Caeciliakoor

Zondag 10 december, tweede zondag van de advent

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, K. Donders, Herenkoor

9.30 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg

Eucharistie, V. Bulthuis, Cantor

● 11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, V. Bulthuis, St. Caeciliakoor, kinderwoorddienst

11.00 uur in St. Leonardus Oosterhout

Woord- en communieviering, liturgische werkgroep, Musica Nova

16.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Oecumenisch, werkgroep, wereldlichtjesdag

Zaterdag 16 december, derde zondag van de advent

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, K. Donders, Exotherm

Zondag 17 december, derde zondag van de advent

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, V. Bulthuis, GK De Levensbron

● 11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, K. Donders, Magna Voce, kinderwoorddienst

11.00 uur in H. Maria Geboorte Lent

Woord- en communieviering, J. Rademakers, St. Caeciliakoor

19.00 uur in St. Werenfridus Elst

Oecumenisch, J. Jeroense, kerstsamenzang m.m.v. jongeren, muziekvereniging Prins Willem Alexander, koor Padua Suara Anugerah en het St. Caeciliakoor Elst

Woensdag 20 december

19.00 uur in Dorpshuis Angeren

Eucharistie, Kerstviering voor ouderen, K. Donders, GK De Levensbron

19.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, V. Bulthuis, St. Caeciliakoor, Guldenmis

Zaterdag 23 december, vierde zondag van de advent

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, V. Bulthuis, Herenkoor, Caeciliaviering

Zondag 24 december, vierde zondag van de advent

11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, K. Donders, samenzang

● 16.30 uur in Providentia Gendt

Oecumenische kinderviering, werkgroep en schutterij

● 17.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Kinderkerstviering, Werkgroep, Projectkoor

● 17.00 uur in H. Maria Geboorte Lent

Woord- en gebedsviering, Gezinskerstviering, Liturgische werkgroep, samenzang

18.00 uur in Dorpshuis Angeren

Woord- en communieviering, J. Rademakers, eigen zang

● 18.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming

Woord- en gebedsviering, Gezinskerstviering, Anders Dan Anders, GK De Levensbron

19.00 uur in St. Martinus Doornenburg

Woord- en communieviering, M. Peters en G. Vermaas, Herenkoor

19.00 uur in H. Maria Geboorte Driel

Woord- en gebedsviering, Liturgische werkgroep, Cantorije

● 19.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, V. Bulthuis, gezinskerstviering, Jeugdkoor

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, K. Donders, Exotherm

19.00 uur in Providentia Gendt

Woord en gebedsviering, C. Driessen en A. Buurman, JeKaDee

20.00 uur in H. Maria Geboorte Lent

Eucharistie, F. Bomers, Young at Heart

21.00 uur in St. Willibrordus Herveld

Woord- en communieviering, J. Rademakers, In B'tween

21.00 uur in O.L.V. ten Hemelopneming

Eucharistie, K. Donders, Exotherm

21.30 uur in H. Maria Geboorte Driel

Eucharistie, V. Bulthuis, Enjoy

23.30 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, K. Donders, Voce d'Amare

Maandag 25 december, eerste kerstdag

9.30 uur in O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Heteren

Eucharistie, K. Donders, In B'tween

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, V. Bulthuis, GK De Levensbron

9.30 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg

Eucharistie, F. Bomers, Leonarduskoor

11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, V. Bulthuis, St. Caeciliakoor

11.00 uur in St. Leonardus Oosterhout

Eucharistie, K. Donders, Musica Nova

15.00 uur in H. Maria Geboorte Driel

Kindje wiegen

15.00 uur in St. Werenfridus Elst

Kindje wiegen

Dinsdag 26 december, tweede kerstdag

9.30 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, K. Donders, Herenkoor

11.00 uur in St. Willibrordus Herveld

Eucharistie, V. Bulthuis, St. Caeciliakoor

Zaterdag 30 december, heilige familie

19.00 uur in H. Maria Geboorte Driel

Eucharistie, F. Bomers, Cantorije

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, V. Bulthuis, GK De Levensbron

Zondag 31 december, heilige familie

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, F. Bomers, Herenkoor

11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, V. Bulthuis, GK De Levensbron

19.00 uur in St. Willibrordus Herveld

Eucharistie, V. Bulthuis, St. Caeciliakoor

19.00 uur in H. Maria Geboorte Lent

Woord- en communieviering, J. Rademakers, St. Caeciliakoor

UIT DE PAROCHIE

Overledenen in de afgelopen periode

(t/m 12 november)

Gonnie Lamers-Froon	71	Bemmel
Trees Scholten-Teunissen	85	Gendt
Jacques Buijs	80	Elst
Jack Witjes	69	Elst
Jan Winnemuller	67	Herveld
Albert Smits	60	Haalderen
Nelly Berentzen-te Brinke	85	Huissen
Piet Peters	87	Huissen
Ans van Workum	67	Lent
Henny Kaak-Derkzen	73	Doornenburg
Anja van Rekum-Grygiel	73	Driel

Doordeweekse vieringen

maandag

Elst	09.00	kerk	elke maandag (25/12 en 1/1 vervalt)
Heteren	19.00	Liefkenshoek	elke maandag (25/12 en 1/1 vervalt)

dinsdag

Haalderen	09.00	kerk	elke dinsdag (26/12 vervalt)
Huissen	19.00	dagkapel, rozenkrans	elke dinsdag (26/12 vervalt)

woensdag

Angeren	09.30	Dorpshuis	1e woensdag v.d. maand
Doornenburg	09.30	kerk	2e woensdag v.d. maand
Gendt	09.30	dagkapel	4e woensdag v.d. maand
Huissen-Zand	09.30	dagkapel	3e woensdag v.d. maand
Lent	19.00	St. Jozef	2e woensdag v.d. maand

donderdag

Huissen	09.00	dagkapel	elke donderdag (28/12 vervalt)
---------	-------	----------	-----------------------------------

vrijdag

Valburg	09.00	kerk, rozenkrans	elke vrijdag
Valburg	09.30	kerk	elke vrijdag

Biechtgelegenheid

Elke eerste zaterdag van de maand is er gedurende de openstelling van de St. Werenfriduskerk in Elst van 13.30 tot 15.30 uur gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.

Doopdata in de komende periode

St. Werenfriduskerk Elst

zo. 7 januari	13.00 uur	pastor V. Bulthuis
zo. 11 februari	13.00 uur	pastor V. Bulthuis

O.L.V. ten Hemelopnemingkerk Huissen

za. 13 januari	15.30 uur	pastoor K. Donders
----------------	-----------	--------------------

O.L.V. van Zeven Smartenkerk Haalderen

za. 10 februari	15.30 uur	pastoor K. Donders
-----------------	-----------	--------------------

Gedoopt in de afgelopen periode

St. Werenfriduskerk Elst

zo. 12 november	Valentijn en Olivier Lap, Driel
-----------------	---------------------------------

Huwelijk

wo. 11 oktober

Henk-Jan Weerheim en Lotte van Geel
Zij zijn getrouwd in de St. Werenfriduskerk in Elst.



R.K. parochie
**H. Maria
Magdalena**

LITURGISCH ROOSTER JANUARI 2024

Maandag 1 januari, nieuwjaarsdag, H. Maria Moeder Gods

11.00 uur in St. Werenfridus Elst
Eucharistie, V. Bulthuis, samenhang

Zaterdag 6 januari, Doop van de Heer

19.00 uur in St. Martinus Doornenburg
Eucharistie, K. Donders, Herenkoor
19.00 uur in H. Maria Geboorte Driel
Eucharistie, V. Bulthuis, Cantorije, nieuwjaarsreceptie
19.00 uur in H. Maria Geboorte Lent
Eucharistie, F. Bomers, Young at Heart

Zondag 7 januari, Doop van de Heer

9.30 uur in O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Heteren
Woord- en communieviering, liturgische werkgroep
9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen
Eucharistie, F. Bomers, Exotherm
11.00 uur in St. Werenfridus Elst
Eucharistie, V. Bulthuis, GK De Levensbron, nieuwjaarsreceptie

Zaterdag 13 januari, tweede zondag door het jaar

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen
Eucharistie, F. Bomers, Voce d'Amare
19.00 uur H. Johannes de Doper Indoornik
Woord- en gebedsviering, liturgische werkgroep, R.K.G.K.I.
19.00 uur in St. Leonardus Oosterhout
Eucharistie, K. Donders, Leonarduskoor
19.00 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg
Eucharistie, V. Bulthuis, In B'tween

Zondag 14 januari, tweede zondag door het jaar

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen
Eucharistie, F. Bomers, GK De Levensbron
10.00 uur in O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Heteren
Oecumenisch, E. Kamper
● 11.00 uur in St. Werenfridus Elst, Parochiezondag
Eucharistie, Pastoraal team, St. Caeciliakoors

Zaterdag 20 januari, derde zondag door het jaar

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen
Eucharistie, V. Bulthuis, Herenkoor

Zondag 21 januari, derde zondag door het jaar

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen
Eucharistie, K. Donders, Leonarduskoor
10.00 uur in Protestantse kerk Driel
Oecumenisch, Enjoy
10.00 uur in Providentia Gendt
Oecumenisch, oecumenische werkgroep, GK De Levensbron
10.00 uur in H. Maria Geboorte Lent
Oecumenisch, W. Hartogsveld en J. Rademakers, St. Caeciliakoors
11.00 uur in St. Werenfridus Elst
Eucharistie, G. Peters, Voce d'Amare
11.00 uur in St. Willibrordus Herveld
Eucharistie, V. Bulthuis, St. Caeciliakoors

Zaterdag 27 januari, vierde zondag door het jaar

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen
Eucharistie, K. Donders, GK De Levensbron

19.00 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg
Eucharistie, V. Bulthuis, Leonarduskoor

Zondag 28 januari, vierde zondag door het jaar

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen
Eucharistie, K. Donders, Exotherm
11.00 uur in St. Werenfridus Elst
Eucharistie, K. Donders, St. Caeciliakoors
11.00 uur in Protestantse kerk Huissen
Oecumenisch, Kom erbij-viering, J. Bos en V. Bulthuis, Bruiskoors
11.00 uur in St. Leonardus Oosterhout
Woord- en communieviering, J. Rademakers, Musica Nova

Zaterdag 3 februari, vijfde zondag door het jaar

19.00 uur in H. Maria Geboorte Driel
Woord- en communieviering, liturgische werkgroep,
Maria-Lichtmis, Cantorije
19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen
Eucharistie, F. Bomers, Voce d'Amare
19.00 uur in H. Maria Geboorte Lent
Eucharistie, K. Donders, St. Caeciliakoors

Zondag 4 februari, vijfde zondag door het jaar

9.30 uur in O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Heteren
Woord- en communieviering, liturgische werkgroep
9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen
Eucharistie, F. Bomers, Herenkoor
● 11.00 uur in St. Werenfridus Elst, Parochiezondag
Eucharistie, Pastoraal team, Exotherm



R.K. parochie
**H. Maria
Magdalena**

Bijzonder jubileum voor organist Harry van Kempen

De aanleiding voor een gesprek met Harry van Kempen is de kerkelijke onderscheiding die hij onlangs samen met Rita Branderhorst heeft ontvangen tijdens een viering in Valburg. Harry heeft als organist ruim zestig jaar kerkelijke vieringen opgeluisterd. Strikt genomen is het geen 60 jaar, maar zelfs 65 jaar. Hij is namelijk als zeventienjarige jongeman al begonnen in Oosterhout en heeft nu de gezegende leeftijd van 82 jaar bereikt. Het is met zo'n carrière achter de rug niet vreemd dat hij ook al in het bezit is van een koninklijke onderscheiding, een officiële waardering voor zijn muzikale werk gedurende meer dan zes decennia.

Van kinds af aan

“Zoals dat vroeger ging,” zegt Harry, “Je moest wat doen in de kerk.” Daar gingen mijn ouders wel van uit. En dan was het tamelijk eenvoudig in mijn geval: naar het seminarie of iets anders doen voor de kerk. Het seminarie zag ik niet zitten, dus dan maar organist worden in de kerk. De oude organist in onze kerk zei me: “Ga jij de gregoriaanse gezangen op zondag maar begeleiden.” En zo is dat dus begonnen, als zeventienjarige, jonge organist. “Ik heb wel wat les gehad, maar toch ook veel in de praktijk geleerd. En ik hield van het werk als organist en doe het nog steeds met veel plezier. Ik ben een liefhebber van orgelmuziek en klassieke muziek.”

Plichtsgevoel en doorgaan

“En daarna is het eigenlijk allemaal een beetje vanzelf gegaan,” vertelt Harry, “Getrouwd met Toos, werk bij de Rabobank, kinderen, andere verenigingswerkzaamheden en mijn werk als organist. Dat bleef ik gewoon doen en dan komt van het een het ander. Na mijn pensioen had ik meer tijd, die ik voor een deel besteedde als organist in Huissen-Zand, Oosterhout, Lent en in de Molenstraatkerk in Nijmegen en als organist bij uitvaarten. Dan kreeg ik een telefoontje en ging er heen.”

Op de fiets naar Brakkenstein

Hij gaat ook nog steeds drie keer per maand op de fiets 's zondagsmorgens om 8.45 uur naar de Paterskerk in Brakkenstein, Nijmegen. Harry begeleidt daar de viering. Die viering wordt goed bezocht. Hij merkt dat de mensen in de kerk veel beleven aan de muziek. Na de viering komen ze naar hem toe om hem te bedanken of hun gedachten bij de muziek met hem te delen. “Vroeger zongen wij dat al”, zeggen ze dan of ze zeggen ontroerd te zijn omdat de muziek iets uit het verleden in hen losmaakt of naar boven haalt. Dat sterkt hen dan of het is troostend. Die rol te kunnen vervullen met zijn muziek vindt Harry betekenisvol. En daarom gaat hij er ook gewoon mee door.

Wat blijft je bij....?

Harry was eens gevraagd Marialieder te spelen in de kapel van Joachim en Anna, een verpleeghuis in Nijmegen. Veel bedden werden in de kapel naar binnen gereden en de pastor begon met de viering. Toen de Marialieder klonken, gingen hier en daar wat hoofden ophoog en hoorde je voorzichtig geneurie en meezingen. Dus toen kwam er een zichtbare en hoorbare reactie van de mensen. Het was ontroerend om mee te maken. De pastor zei tegen Harry: “Ga jij maar



verder met je orgelspel, ze luisteren naar jou meer dan naar mij.” Zo kan muziek ook werken. Het is bekend, dat muziek zieke of oude dementerende mensen nog diep kan beroeren.

Geloofsverhaal is uit (de) mensen gegaan

Het is jammer, maar het is wat het is. Hij zelf beleeft nog steeds veel plezier als organist en put daar ook voldoening uit, het is voor hem nog steeds waardevol. En hij accepteert dat veel mensen zijn ervaring niet delen of kunnen delen omdat de mensen die de weg naar de kerk weten te vinden in de minderheid zijn nu. Hij kijkt met een open blik naar deze ontwikkelingen, zonder waardeoordeel. Misschien staat hij daarom nog zo midden in het leven en kan hij heel enthousiast vertellen over de dingen die hij doet en die hem bezighouden.

Muziek is schitterend

En de mensen horen het nog steeds graag; ook de sacrale religieuze muziek. Het is niet voor niets dat in de top tien van klassieke muziek van Classic FM er vijf of zes sacrale muziekstukken staan, zo weet Harry. Die muziek raakt mensen diep en tilt hen als het ware een beetje op. Zelf houdt hij natuurlijk van de traditionele meerstemmige missen zoals de Krönungsmesse van Mozart, Mattheuspassion en de Messiah van Handel, maar ook eigentijdse componisten waardeert hij zeer. Het Requiem van Karl Jenkins bijvoorbeeld of zijn muziek genaamd ‘The Armed Men’. En hij merkt dat de mensen de muziek van Huub Oosterhuis zeer waarderen. Er is zoveel en ook zoveel moois; teveel om op te noemen. “Je moet ervan genieten”, vindt Harry. Hij laat wat bijzondere voorbeelden op zijn tablet horen. En tot slot van het gesprek speelt hij het ‘Ave Verum’ van Karl Jenkins op zijn orgel. Een voorrecht dit te morgen horen. Beste Harry, dank voor deze bijzondere inblik in jouw leven als organist.

Misdienaars naar Openluchtmuseum

Op zaterdag 28 oktober hebben de misdienaars uit Driel, Elst en Huissen een uitstapje gemaakt naar het Openluchtmuseum. Ook de pastores Bulthuis en Donders waren van de partij. In groepjes gingen ze uiteen om verschillende mysteries op te lossen, zoals de moord op een dominee en de overval op een postkoets. Ook hebben ze volop rondgetoerd in de oude trams, de historische gebouwen bezocht en allerlei opdrachten uitgevoerd in de canon van Nederland. Bij de frietbakkerij werden ze op patat getraakteerd.

Het was zo'n leuke dag dat sommige misdienaars bij het naar huis gaan vroegen: wanneer gaan we weer? Dat wordt nog bekeken, maar een vervolg komt er zeker.



Kick-off van Acutis' nieuwe seizoen

Op zondag 17 september kwamen de Acutis-jongeren voor de eerste keer in het nieuwe schooljaar bij elkaar. Wij hebben een aantal onderwerpen kunnen bespreken: het nieuwe schooljaar en de plannen voor de aankomende jaren. Ook hebben wij natuurlijk besproken over het nieuwe Acutis-programma voor 2023 - 2024.

Met behulp van een interactief spel hebben wij alle kennis over Carlo Acutis herhaald, maar ook een paar catechetische vragen van vorige schooljaar. Iedereen heeft hartstikke goed meegedaan, maar de zoete prijs was alleen voor de eerste drie plaatsen.

Als een teambuildingsactiviteit hebben wij het spelletje BOM gespeeld, waar jongeren moeten proberen in alle stilte en non-verbale

communicatie gezamenlijk een 'gevaarlijk' voorwerp te vinden en te deactiveren. Grappige momenten konden natuurlijk niet ontbreken. Onze volgende ontmoeting is op zondag 29 oktober. Wij gaan kijken naar een op feiten gebaseerde film 'Amish grace' waarin de Amish-gemeenschap een belangrijke rol speelt wat betreft vergeving en mededogen van tieners en volwassenen. De film laat zien hoe tieners veel te geven hebben aan de hele gemeenschap en vervolgens ook over hun invloed op ouders en de brede gemeenschap.

Tess Smit, Acutis-begeleider



EHC

Na het 'Kijkje in de kerk' op vrijdag 27 oktober was zondag 5 november de eerste kinderbijeenkomst voor de communicanten op een parochiezondag. We hebben het scheppingsverhaal gelezen maar ook gesproken over het begin van ons eigen leven. Wat er dan gebeurt, bijvoorbeeld het krijgen van een naam, het ontvangen van het Heilig Doopsel.

Zondag 12 november hebben de communicanten een doopviering bijgewoond en 'live' kunnen zien wat ze de week ervoor te horen hadden gekregen.

Ook hebben zij zich voorgesteld met een zelfgemaakte vlinder aan de parochianen in de kerk. Pastor Victor Bulthuis heeft ze één voor één naar voren geroepen en verteld over het ontstaan van hun naam. Tot aan de communieviering staan de vlinders van de communicanten in de kerk.





Fietstocht met 'Wegen met Zegen' "Stenen spreken, harten luisteren, monden zwijgen"

Na een hartelijke ontvangst en vertrekceremonie op donderdag 31 augustus om 9.30 uur, ging een aantal leden van de locatiepastoraten van de parochie H. Maria Magdalena vanuit Elst op de fiets op weg met een route van 'Wegen met Zegen', onder leiding van René Wilderom en pastoraal werkster Margreet Sanders. Eerst fietsten wij via Ressen en het 'vierdaagsebos' naar Lent en daar de brug over naar Nijmegen, naar de Antonius van Paduakerk, waar René een boeiend verhaal vertelde over pelgrimeren. We kozen ieder een steen uit een ronde schaal, een steen die op dat moment bij je leven past. Stenen ondersteunen ons tijdens de meditatie en kunnen ons een beetje een 'kant op duwen'.



Daarna terug naar de vroegere locatie Bommel, waar wij vriendelijk werden ontvangen door de gastvrouw. De bordjes en kopjes stonden gezellig klaar en met een heerlijke kop koffie of thee hebben we daar onze meegebrachte lunch genuttigd. Vol goede moed vervolgden wij onze weg, maar in tegenstelling tot de weersverwachting, kwam er een enorme stortbui. Wij gingen schuilen in de Mariakapel van Haalderen, waar het Donatuskoor in de kerk aan het repeteren was. Een mooi onverwacht geschenk om op te drogen met prachtige klanken om je heen.

Rond de klok van 13.30 uur werd het weer droog en sprongen wij weer op de fiets. Via Gendt naar het Fort Pannerden voor een drankje. Daarna via kasteel Doornenburg en Angeren over de dijk en de uiterwaarden naar het klooster in Huissen. Jan Zweers van de Historische Kring Huessen vertelde ons over de geschiedenis van het Dominicanenklooster. Bij de maaltijd schoof pastoor Karel Donders aan en we sloten de dag af met het bidden van de vespers om 18.30 uur in de kapel.

Het was een prachtige dag, we hadden plezier met elkaar. Het is altijd mooi om samen op weg te gaan. Elkaar te bemoedigen, ondersteunen en inspireren, zodat wij elkaar blijven vasthouden.

Margreet, Jacqueline en Anja



Vormelingen en WMZ

Zaterdagmorgen 4 november was pastoraal medewerkster Margreet Sanders op bezoek bij de vormselgroep. In januari gaan de tien vormelingen in het kader van het voorbereidingsproject een dag mee op pelgrimage. Maar hoe werkt dat precies? Wat neem je mee en waarom krijg je een schelp?

Margreet Sanders, die onlangs terug is gekomen van een zes weken durende pelgrimage van Vezelay naar Lourdes (700 km), kan hierover vanuit eigen ervaring vertellen. "Je kunt lopen omdat je een sportieve prestatie wilt leveren, of omdat je stil wilt staan bij een bijzondere ervaring in je leven. Je kunt naar een speciale plek (Lourdes, Santiago, Jeruzalem, Rome) lopen of je loopt een rondwandeling. Maar het doel is veel meer het onderweg zijn dan het ergens aankomen."

Eind januari gaan de jongeren met de werkgroep van 'Wegen met Zegen' op stap. Na gezegend te zijn een viering in Huissen lopen zij over oude paden, langs oude kerken naar Elst. De rugzak vol eten en drinken en de schelp en het pelgrimsdagboek gaan ook mee. Onderweg zoeken zij een steen uit die voor hen tijdens het lopen een bijzondere betekenis mag krijgen. Om deze steen vervolgens in de nieuwe Werenfriduskapel bij het beeld van de eerste christelijke missionaris neer te leggen.

Bemmel St. Donatus

Markt 7, 6681 AE Bemmel, 0481 - 45 13 71
locatiehaalderen@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Haalderen O.L.V. van Zeven Smarten

Van der Mondeweg 22, 6685 BP Haalderen, 0481 - 45 13 71
locatiehaalderen@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61



Ben Francissen



Marjo Hendriks



Jos Oude Ophuis



Heleen Razing



Edwin Weijers

Driekoningenviering in Doornenburg

Zoals u wellicht bekend is, wordt sinds 2020 de kerk van Haalderen wekelijks op zondagmorgen gebruikt door de Servisch-Orthodoxe parochie Sint Sava. De orthodoxen vieren het kerstfeest in het weekend van Driekoningen met een avond- en dagmis. Vanwege hun avondmis op 6 januari wordt onze viering van Driekoningen verplaatst naar de Sint Martinuskerk in Doornenburg.

De locatiepastoraatsgroep Bemmel-Haalderen wenst u een fijne kerst en een gelukkig Nieuwjaar.

Driel H. Maria Geboorte

Kerkstraat 27, 6665 CE Driel, 026 - 474 22 50
locatiedriel@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL70 RABO 0315 1026 16
Kerkbalans: IBAN: NL94 RABO 0315 1110 11



Karin Geenacker



Richard op den
Kamp



Jacqueline de la Rie



Karin Smeenk

Op weg naar Kerstmis

Op dit moment is het nog volop sinterklaasfeer in Driel. Het dorp heet weer Madriel, met vlaggetjes en verlichte mijters aan de lantaarnpalen.

In de kerk zijn de werkzaamheden voor de kerstdagen begonnen. De mannen bouwen de kerststal weer op, de grote kerstboom wordt

Contact

Locatiepastoraatsgroep: Heleen Razing, 06 - 5254 8008
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl
Locatiesecretariaat open: ma t/m vr van 9.00 - 12.00 uur

Contact

Locatiepastoraatsgroep: Heleen Razing, 06 - 5254 8008.
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl
Locatiesecretariaat open: di van 9.00 - 10.30 uur

Er moet een ster zijn
voor iedereen die zoekt
naar wegen en naar woorden
om de ander tegemoet te gaan.
Er moet een ster zijn
voor degene die zoals een herder
zijn tred vertraagt en zich ontfermt
over de achterop geraakten.

Er moet een ster zijn
voor wie amper overeind blijft
en toch zijn schamele verwachting
als een fakkel in zijn ziel bewaart.

Er moet een ster zijn
voor wie naamloos licht in zich draagt
en overal vuurtjes tracht aan te maken
waaraan men zich verwarmen kan.

Er moet een ster zijn
voor wie de wijsheid en de eenvoud leert
om in een doodgewoon gebeuren
het buitengewone van menszijn te ontdekken.

Wij wensen van harte dat voor jou die ster zal verschijnen.

Contact

Pastoraatsgroep: Jacqueline de la Rie, 06 - 2550 5230
Parochieblad: Margreet Altink, 026 - 474 24 84
margreetaltink@hotmail.com

geplaatst, de bloemengroep en de koren zijn altijd volop actief in deze tijd. Dit alles voor onze kerk in kerstfeer. We hopen dat veel mensen rondom Kerstmis de kerk binnenlopen, een kaarsje aansteken, de stal bezoeken en even samen bidden. De kerk is iedere dag open tot ca. 17.00 uur. Van harte welkom.

Speciale viering 16 december

Op 16 december heeft de Ridderlijke Orde van het Graf van Jeruzalem de kerk in Driel uitgekozen voor haar jaarlijkse adventsbijeenkomst. Deze bijeenkomst bestaat uit een eucharistieviering om 11.00 uur, gevolgd door een lezing. Dr. Ron van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden, gaat in de mis voor.

De Ridderlijke Orde is een katholieke organisatie van personen die zich inzet voor medechristenen in het Heilig Land (Israël, Palestijnse

gebieden en Jordanië, de plaatsen waar Christus leefde). De Orde is een goede-doelen-organisatie voor religieuze, educatieve, medische en sociale projecten aldaar. De Ridderlijke Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem is een wereldwijde organisatie met 35.000 leden waarvan 370 in Nederland. De organisatie brengt jaarlijks € 12 miljoen bijeen voor medechristenen in het Heilig Land.

De Landscommanderij Nederland is de Nederlandse afdeling van deze organisatie. De Nederlandse tak ondersteunt meerdere projecten in het Heilig Land, zowel financieel als door middel van het onderhouden van persoonlijke contacten. Naast dit charitatieve aspect zijn de doelstellingen van de Orde verdieping van spiritualiteit en broederschap. De Orde maakt deel uit van de r.-k. kerk en de zetel van de Orde is gevestigd in Vaticaanstad. De naam verwijst naar het lege graf van Christus, als teken van het geloof in de verrijzenis.

Kerstconcert

Dit concert is op 17 december, 14.30 uur. Na een muzikale verrassing bij de entree vanaf 13.45 uur presenteren koor Cantorije en ensemble Oostenwind zich.



Gemengd Koor Cantorije

Cantorije is een 29 personen tellend koor, bekend met kerkelijk maar ook met een profaan repertoire. Onder leiding van dirigent Jacob Dubbeldam en organist Jaap Jansma brengen de koorleden een gevarieerd programma ten gehore brengen. Ook zingen zij samen met Oostenwind enkele stukken.

Ensemble Oostenwind

Dit ensemble bestaat uit ervaren fluitisten en een pianist. De dirigent is Remko van de Vegt (fluitdocent en fluitist bij het barokorkest La Sopresa). Het ensemble komt uit Arnhem. Met veel plezier speelt het werken van klassieke componisten. Voor het concert op 17 december hebben ze een keuze gemaakt uit verschillende klassieke werken die voor de kerst zijn geschreven, zoals het Oratorio de Noël van Saint Saëns of een gedeelte uit L'enfance du Christ van Berlioz. De combinatie van fluiten (piccolo, c-fluit, altfluit, basfluit) en piano zorgt voor een mooie volle klank.



Het belooft een mooi concert te worden. De toegang is gratis, maar u wordt uitgenodigd om na afloop bij te dragen in de onkosten van de organisatie via een deurcollecte. Wij zien u graag op zondag 17 december om 14.30 uur in onze kerk. Kom en geniet.

Meer informatie vindt u op onze website: www.blijekerkconcerten.nl

Kindje wiegen

Op eerste kerstdag, om 15.00 uur, is het kindje wiegen in onze kerk. Een stemmig halfuurtje bij de kerststal voor kinderen en hun (groot) ouders. Pastor Victor Bulthuis verleent medewerking, evenals de jeugdleden van Concordia voor de begeleiding van de liedjes. Een mooi moment om er even uit te gaan met de kinderen en bij de grote kerststal samen te zingen.

Muurschildering

In het decembernummer van het geschiedkundig bulletin van de Historische Kring Driel, Driels Oud Neijs, staat een artikel over de fraaie muurschildering in de apsis van onze kerk. De grote muurschildering is in 1982 vervaardigd door Berry en Janny Brugman bij het 25-jarig priesterjubileum van pastoor Helthuis.

Hij had hiervoor zelf het thema gekozen: Ezechiël, 47, 1-12. In de Babylonische ballingschap bood deze profeet het Joodse volk zicht op betere tijden in het nieuwe Kanaän. Een kleurrijke verbeelding van een weldadig landschap met altijd vruchtdragende fruitbomen langs een grote rivier vol vis. Je herkent het landschap langs de Rijn; zie je Driel. Pastoor Helthuis wilde de Drielenaren hoop geven.

H. Dries, Driel, waar het leven goed is. Ezechiëls visioen in de apsis van de katholieke kerk. Driels Oud Neijs, december 2023



Kerstconcert Enjoy in Elst

Ook in de maand december kunt u genieten van koor Enjoy. Het koor, onder leiding van Lex van Diepen, houdt het jaarlijkse kerstconcert dit keer in de prachtige Grote Kerk in Elst. De kerk wordt helemaal in kerststijl versierd met dennengroen en lichtjes. En met mooie meerstemmig gezongen kerstliederen van koor Enjoy wordt u helemaal in kerstsferen gebracht. Het concert vindt plaats op zaterdagavond 16 december om 20.00 uur. Het programma is zeer divers. Medewerking wordt verleend door verschillende muzikanten. Dankzij onze hoofdsponsor, reisorganisatie en touringcarbedrijf Betuwe Express en de Blijke Kerk kosten de kaarten €10, te bestellen via de site www.koorenjoy.nl. Koor Enjoy verheugt zich op uw komst.

2024

Het nieuwe jaar beginnen we met een nieuwjaarsviering op zaterdag 6 januari, een eucharistieviering met pastor Victor Bulthuis en ons koor Cantorije. Na afloop willen we graag met elkaar toosten op het jaar 2024. Wat mogen wij van het nieuwe jaar verwachten? Hoe zal komend jaar verlopen? Vanuit Driel wensen wij in ieder geval alle parochianen een goed en vredevol nieuwjaar met aandacht en liefde voor elkaar.

Elst St. Werenfridus

Dorpsstraat 36, 6661 EL Elst

locatieelst@rkparochiemariamagdalen.nl

Bankrekening: NL07 INGB 0000 8938 46

Kerkbijdrage: NL55 INGB 0002 5370 35



Jan Houterman



Colette Janssen



Editha Lim



Robert Reith



Bjorn van Snippenburg

Missiehandwerkgroep blij met steun

De regionale pers schreef al over het succes van de expositie, georganiseerd door de Elster missiehandwerkgroep. Een afsluitend bericht hierover in het parochieblad mag natuurlijk niet ontbreken.

Het evenement vond plaats in het weekend van 21-22 oktober en was compacter van opzet dan in andere jaren. Maar tóch kwamen alle elementen (tentoonstelling, zithoekje voor versnaperingen en verkoopstand) goed tot hun recht. Ook hier bleek: kwaliteit gaat vóór kwantiteit. Op zondag toonden veel kerkgangers belangstelling voor de vervaardigde kledingstukken. Maar opvallend genoeg kwam zaterdag óók veel publiek naar De Hoeksteen, veelal geïnformeerd door aankondigingen in de krant.

Een kleine dissonant vormde de foutief vermelde sluitingstijd op zondag. Er kwamen diverse mensen tevergeefs ná 14.00 uur, toen het opruimen al was gestart. Hopelijk zijn zij er in 2025 wél bij. Aan de leden van de handwerkgroep zal het niet liggen.

Met de ontvangen gelden (€ 1.490,50) is de kas weer gevuld voor alle noodzakelijke uitgaven. Er wordt door de dames op dinsdag en woensdag alweer volop gewerkt aan nieuwe mutjes, truitjes, sokken et cetera. De club heeft zelfs versterking gekregen van een nieuw lid; goed voorbeeld doet volgen? Inmiddels zijn alle getoonde kledingstukken onderweg naar hulpbehoevenden in Congo, Gambia, Kenia, Oekraïne en Roemenië. De top vijf bestond uit mutsen (196), gebreide hesjes, vestjes en truien (155), broekjes (148), jurkjes (160) en 84 paar sokken.



“Mijn nieuwe vest past.” Blijfe ouders steunden graag het goede doel én boden hun kinderen tevens bescherming tegen kou.

Kerk open op de eerste en derde zaterdag van de maand van half twee tot half vier.

Contact

Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl.

Ontmoetingscentrum De Hoeksteen

Prinses Irenestraat 58, 6661 EA Elst 0481 - 35 09 09

geopend: ma t/m do: 9.00 - 12.00 uur

www.facebook.com/stwerenfridus

Uw kerststal in parochiecentrum?

Het parochiehuis is een prominent pand in onze Dorpsstraat. Hoe mooi is het om dit pand als uithangbord van onze katholieke geloofsbeleving te kunnen gebruiken. Een kerststal is een typisch katholieke manier om het bijzondere verhaal van deze donkerste tijd van het jaar te vertellen. In de advent- en kersttijd zouden we daarom graag in de vensterbanken van het parochiehuis kerststallen of kerstgroepen plaatsen.

En daarvoor hebben we uw hulp nodig. Heeft u een mooie (zelfgemaakte) kerststal en/of -groep die niet zou misstaan in een raam van het parochiehuis? Neem dan uiterlijk 9 december contact op met het locatiepastoraat. We gaan dan kijken of we uw kerststal een plaats kunnen geven.

Inzameling DE-punten

We gaan in de maand december DE-punten sparen. Deze worden verzameld in een speciale doos, die staat in de Mariakapel. De verzamelde punten worden ingeleverd en in ruil daarvoor krijgen we pakken koffie voor de voedselbank. Wij hopen en vertrouwen op uw medewerking zodat we weer heel veel punten in kunnen leveren en onze medemensen kunnen helpen.

Kerstsamenzang

Ook dit jaar is traditiegetrouw een kerstsamenzang en wel op zondag 17 december. U bent hiervoor van harte uitgenodigd, dit jaar in de St. Werenfriduskerk en dominee Jeroen Jeroense van de Protestantse Gemeente gaat ons voor in het thema ‘Geen lege kribbe’. De avond begint om 19.00 uur. Met medewerking van muziekvereniging PWA, de Molukse klankgroep, het St. Caeciliakoor en het Molukse koor Paduan Suara Anegerah zingen we samen bekende kerstliederen.

Deze dienst gaat vergezeld door het vredeslicht. Dit licht wordt in de eerste dagen van december door een kind ontstoken aan de vredesvlam in de geboortegrot in Bethlehem en via duizenden scouts over de hele wereld doorgegeven. Na afloop is er een deurcollecte voor de kaarsen om het vredeslicht verder te verspreiden en aansluitend is er gelegenheid om met elkaar na te praten in ontmoetingscentrum De Hoeksteen, onder het genot van een kop koffie/thee of limonade en Molukse lekkernijen.

Iedereen is van harte uitgenodigd voor het bijwonen van deze kerstsamenzang.

Werkgroep kerstsamenzang



Gulden Mis

Woensdag 20 december is de woensdag in de derde week van de advent en dat betekent dat de Gulden Mis weer gevierd wordt. In een uitsluitend door kaarsen verlichte kerk staan we stil bij de blijde verwachting van Maria. De sfeer wordt extra gezet door de prachtige gezongen misdelen. Wees welkom om deze eeuwenoude traditie als opmaat naar het kerstfeest mee te maken. De viering begint om 19.00 uur.



Vieringen Kerstmis

Zondag 24 dec.	11.00 uur - vierde zondag van de advent
Zondag 24 dec.	19.00 uur - Kerstavond gezinsviering
Zondag 24 dec.	23.30 uur - Nachtmis
Maandag 25 dec.	11.00 uur - Kerstmis
Maandag 25 dec.	15.00 uur - Kindje wiegen
Dinsdag 26 dec.	geen viering

Kerkstal

In het weekend van Kerstmis is onze kerk open om de kerkstal te bezichtigen en een kaarsje op te steken. Eenieder is welkom.

Zaterdag 23 dec.	13.00 - 16.00 uur.
Zondag 24 dec.	12.00 - 16.00 uur.
Maandag 25 dec.	13.00 - 16.00 uur (om 15.00 uur is er kindje wiegen)
Dinsdag 26 dec.	13.00 - 16.00 uur.

Nieuwjaarsreceptie

Op zondag 7 januari vindt na afloop van de viering de nieuwjaarsreceptie plaats van onze geloofsgemeenschap. U bent allen uitgenodigd om een toast uit te brengen op 2024.

21 tot en met 28 januari week van gebed voor eenheid

Thema: 'Heb God lief en je naaste als jezelf'

Dit thema voor de week van gebed is ontleend aan de parabel van de barmhartige Samaritaan uit het Lucas evangelie hoofdstuk 10 vers 25 -37. Daarmee laat Jezus zien wie je naaste is en wat het betekent je naaste lief te hebben.

Broeders en zusters uit Burkina Faso, van katholieke en protestantse kerken en oecumenische organisaties stelden, met steun van de wereldwijde gemeenschap Chemin Neuf, eensgezind het materiaal voor deze week van gebed samen. Vanwege de sterke religieuze verdeeldheid in Burkina Faso was die samenwerking niet vanzelfsprekend. Burkina Faso ligt in het noordwestelijk deel van Afrika. Met 21 miljoen inwoners verkeert dat land in een ernstige veiligheids crisis vanwege etnische tegenstellingen, terroristische aanslagen en ontvoeringen die alle (geloof)gemeenschappen treft.

Een landelijke werkgroep in Nederland biedt dit materiaal uit Burkina Faso aan, namens de Raad van kerken in Nederland, Missie Nederland en Samen Kerk in Nederland, om in deze week van gebed in landelijke en plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen te gebruiken.

Een werkgroep in Elst met vertegenwoordigers van de RK parochie Maria Magdalena, de evangelisch Molukse kerk, de Protestantse kerk en het pioniersinitiatief Hart voor Elst verzorgen samen met dit materiaal in die week een viertal gebedsvieringen.

Zij nodigen een ieder uit:

Doe mee aan deze gezamenlijke gebedsvieringen van de Elster geloofsgemeenschappen

Zondag 21 januari aanvang 10.00 uur in de Protestantse Kerk aan de Grote Molenstraat 2.

Een gezamenlijke oecumenische gebedsviering als start van de week van gebed. Centraal thema: een leven te leiden dat zich op God richt en God, mijn naaste en mijzelf lief te hebben met alles wat in mij is.

Dinsdag 23 januari, aanvang 19.30 uur, in de Hoeksteen, Prinses Irenestraat 58. Verzorgd door het pioniersinitiatief Hart voor Elst. Thema: 'Heer, open ons hart voor hen die we niet zien en ons nooit af te keren van mensen die in nood zijn.'

Donderdag 25 januari aanvang 19.30 uur, in de evangelisch Molukse kerk, de Keijzerstraat 15. Thema: 'Heer, help ons de wonden te zien en hoop te geven en maak van onze kerken schuilplaatsen die mensen in nood verwelkomen.'

Zaterdag 27 januari aanvang 19.00 uur in de RK St. Werenfriduskerk, Dorpsstraat 36.

Afsluitende gebedsviering. Thema: 'Heer, laat ons zien hoe we op onze naaste kunnen reageren.'

Maandag 22 januari tot en met vrijdag 26 januari van 9.00 uur tot 9.10 uur ochtendgebed in de Ruimte, Maartenstraat 32B. Onderdelen uit het programma van de week van gebed krijgen aandacht in de gebeden. Ieder is daarbij welkom.

We hopen dat dit thema en de gebedsvieringen in Elst tot een vruchtbare samenwerking tussen kerken en geloofsgemeenschappen zullen leiden.

Gendt H. Martinus

Nijmeegsestraat 2A, 6691 CN Gendt, 0481 - 45 13 71
locatiegendt@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Doornenburg St. Martinus

Pannerdenseweg 50, 6686 BH Doornenburg, 0481 - 45 13 71
locatiedoornenburg@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61



Annemarie Buurman



Harry Drost

Oecumenische Seniorengesprekskring Gendt

Iedere derde woensdag van de maand komt de gesprekskring bij elkaar in de Bovenzaal van het Parochiecentrum aan de Nijmeegsestraat 2 in Gendt.

Eerst drinken we om 10.00 uur een kopje koffie of thee en is er tijd voor persoonlijke verhalen. Daarna lezen we een gedicht en een gebed. We lezen een stuk uit de Bijbel en praten daar samen over onder leiding van de predikant, die het ook voorbereid heeft en er uitleg bij geeft. Voelt u zich niet verplicht om mee te praten, want luisteren mag ook. We steken er altijd iets van op. Om 11.45 uur eindigen we de bijeenkomst met een lied of een gedicht.

U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

We kunnen nog wel een paar nieuwe deelnemers gebruiken, want het groepje is nu wat klein. Lijkt het u ook leuk, of weet u iemand die u zou kunnen vragen, of wilt u het eens uitproberen? Neem dan contact op met Lian Steenhof, 06-4668 0222 of Anneke Strijbos, 0481-421985.

Vieringen in Gendt december

- **Zaterdag 9 december om 16.00 uur in St. Jozef:**
Woord- en communieviering met Mieke Peters en Geert Vermaas.
- **Woensdag 13 december om 20.00 uur in de PKN Kerk:**
Lichtpuntviering met Susan Dekker, Martine Strijdbos, Kim Voortman en Annemarie Buurman.
- **Zondag 24 december om 16.00 uur in St. Jozef:**
Woord- en communieviering met Corrie Driessen.
- **Zondag 24 december om 16.30 uur in Providentia:**
Oecumenische kinderkerstviering door de werkgroep Oecumenische Kinderkerstviering met Kim Voortman en Susan Dekker en muzikale medewerking van de Schutterrij.
- **Zondag 24 december om 19.00 uur in Providentia:**
Woord- en communieviering met Corrie Driessen en Annemarie Buurman met muzikale medewerking van JeKaDee.
- **Woensdag 27 december om 9.30 uur in het parochiecentrum Gendt:**
Woorddienst met Annemarie Buurman.

Contact

Pastoraatsgroep: Annemarie Buurman, 0481 - 42 11 61
Caritaswerkgroep: Ria Leenders, 0481 - 42 19 69
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl
Locatiesecretariaat open: vr van 10.00 - 12.00 uur

Contact

Pastoraatsgroep: Harry Drost, 0481 - 42 15 66
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl
Locatiesecretariaat open: ma en vr van 9.00 - 12.00 uur

Vieringen in Gendt januari

- **Zaterdag 6 januari om 16.00 uur in St. Jozef:**
Woord- en communieviering met Corrie Driessen.
- **Zaterdag 20 januari om 16.00 uur in St. Jozef:**
Eucharistieviering met pastoor K. Donders.
- **Zondag 21 januari om 10.00 uur in Providentia:**
Oecumenische viering rondom de week van gebed voor eenheid.
- **Woensdag 24 januari om 9.30 uur in het parochiecentrum Gendt:**
Eucharistieviering met pastoor K. Donders.
- **Kinderkerstviering 24 december**
In Providentia is er om 16.30 uur een oecumenische kinderkerstdienst. Iedereen is hierbij van harte welkom.
- **Kerstviering Gendt 24 december**
Van harte nodigen wij u uit voor de Woord- en communieviering op kerstavond in Providentia. Corrie Driessen en Annemarie Buurman gaan voor. Het thema van deze viering is: 'Staan in het Licht voor elkaar'. Het koor JeKaDee uit Doornenburg komt zingen. Wij kijken ernaar uit u te ontmoeten.
- **Lichtpuntviering Gendt 13 december**
20.00 - 20.30 uur in de kerk aan de torenlaan

Oecumenische viering Gebed voor Eenheid

Op zondag 21 januari om 10.00 uur willen met u samen in Providentia vieren rondom de week van het gebed voor de eenheid.

De oecumenische viering heeft deze keer het thema: "Heb God lief... en je naaste als jezelf". We zijn heel blij dat het Gemengd Koor De Levensbron zingt tijdens deze viering. Wij heten u van harte welkom met ons samen te vieren.

Noodmaatregelen

Sinds een paar weken staan er bouwhekken rondom de kerktoeren en is er een afdak getimmerd boven de ingang van de kerk en appartementen. Niet dat we al aan het groot onderhoud zijn begonnen, jammer genoeg nog niet! Dit is voor de veiligheid van de mensen en kinderen die rondom de toren lopen of op visite gaan bij de appartementen. Er zijn namelijk door betonrot brokken puin naar beneden gevallen.

Voor ieders veiligheid is er voor gekozen hekken te plaatsen. Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

Werkgroep Groot Onderhoud geloofsgemeenschap Gendt

Terugblik Allerzielen

Op 2 november hebben we stil gestaan bij alle overledenen van het afgelopen jaar.

De namen van hen klonken en voor hen werd een lichtje ontstoken. Ook was er voor de aanwezigen een steen met een hartje om mee te nemen en thuis. Muzikale ondersteuning was er door Young at Heart onder leiding van Connie Burgers. Dit was prachtig, daar zijn we dankbaar voor. Met liederen die aansloten bij de teksten of de teksten bij de liederen. We waren ook erg blij met Sharon Hendriks die ons (Corrie Driessen en Annemarie Buurman) kwam versterken. Kortom een geslaagde viering.



Kerstavondviering Doornenburg

Zondag 24 december wordt in de St. Martinuskerk in Doornenburg een Kerstavondviering (Woord- en communieviering) gehouden, met medewerking van het Herenkoor St. Caecilia.

De aanvangstijd dit jaar is om 19.00 uur. U bent van harte welkom.

Herveld St. Willibrordus

Hoofdstraat 155 A, 6674 BC Herveld
locatieherveld@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL59 RABO 0133 9095 30



Ans Geritsen

Jolanda van Marwijk

Monique Nijenhuis

Gerard Rothoff

Samen zingen naar kerst

Traditiegetrouw is deze dienst op de derde zondag van de advent. Nu dus op 17 december in de protestantse kerk aan de Schoolstraat 3 in Herveld om 17.00 uur. Voorganger is pastor Victor Bulthuis. Verder wordt meegewerkt door het koor St. Caecilia en koor Maranatha. De organist is Gerrit Willighagen. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het MOV-project van André Hoogveld. Na de dienst drinken we nog een kop koffie of thee, voor de kinderen is er limonade. Zet deze datum alvast in uw agenda. De dienst kan ook live worden gevolgd via: pgherveld.nl – kerkdiensten – dan klikken op pijltje op de foto. De uitzending begint ongeveer tien minuten voor aanvang.

Namens de organisatie van beide kerken,
Truus Verwoert

Bezichtiging kerststal

Op beide kerstdagen wordt u in de gelegenheid gesteld om de kerststal te komen bekijken. Deze kerstgroep is vervaardigd door de kunstenaar Gerard Héman, die ook de Paasgroep, (bestaande uit het verhaal van de Emmaüsgangers, de ontmoeting in de tuin met Maria Magdalena, de Opstanding van Jezus en meer tafereel) en het St. Jozefpaneel heeft gemaakt met bijpassend altaar; dit paneel beeldt het gezin van Jozef en Maria met de kleine Jezus uit, gesitueerd in Doornenburg en omgeving.

Beide zijn beslist de moeite waard om ook te komen bekijken. De openingstijden om alles te bezichtigen zijn op beide dagen vanaf 13.00 uur tot 16.00 uur. U bent van harte welkom.

Kerstmis

De kerstdagen en de jaarwisseling staan weer voor de deur. Hoewel er in onze wereld zoveel aan onrust en droefheid gaande is, gaat de tijd verder met dagen die gedenkwaardig zijn. Ook in onze eigen omgeving ondervinden we dagen van geluk, maar ook dagen waarin droefheid heerst. Toch zijn we in afwachting en kijken we uit naar de kerstdagen: een mooie gelegenheid om ons in de dagen van de Advent die voorafgaan aan het kerstgebeuren te bezinnen.

De mensen van het locatiepastoraat en het secretariaat Doornenburg brengen hierbij een kerstgroet aan allen die deel uitmaken van onze dorpsgemeenschap.

We wensen u allen heel fijne kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar toe.

Harry Drost, Henk Verwaaijen, Geert Vermaas en Mieke Peters

Contact

Locatiepastoraat: Gerard Rothoff, 0488 - 42 01 07
Parochieblad: Paul Kogels, 0488 - 45 35 26
SintWillibrordus@gmail.com

Ziekenzalving

De gemeenschappelijke ziekenzalving op 27 oktober was een mooie en waardige eucharistieviering waarin pastor Victor Bulthuis voorging en het gemengd koor St. Caecilia zong.

Het mooie is dat de aanwezigen in de gelegenheid zijn geweest om dit sacrament bewust te ontvangen. Het sacrament werd uitgereikt in aanwezigheid van familie en medegelovigen. Zo delen wij samen het teken van hoop en overgave aan God, die liefde is en ons nooit in de steek zal laten.

De handen waarmee Jezus genezing bracht, handen die helend zijn. Zo is het ook met de ziekenzalving: ze wil een hand reiken midden in een moeilijke periode.

We hopen dat alle aanwezigen die het H. Sacrament der Zieken hebben ontvangen zich, lichamelijk en geestelijk, gesterkt weten door dit sacrament.

Na de viering was er koffie met iets lekkers en werd er nog gezellig nagepraat.

Allerzielen

De allerzielenviering op 2 november is een waardevolle traditie om met elkaar alle dierbare overledenen te gedenken. Pastor Victor Bulthuis ging voor in de gebedsviering – in De Hoendrik – en het koor St. Caecilia verzorgde de zang. Tijdens de viering werden de namen genoemd en werd een kaarsje aangestoken voor de dierbaren van onze geloofsgemeenschap die afgelopen jaar overleden zijn.

Door alle mooie en liefdevolle herinneringen in verbondenheid met Gods liefde, houden we onze dierbare overledenen levend in onze gedachten. En er is naast verdriet en gemis ook plaats voor dankbaarheid. Aan het eind van de viering ontvingen de nabestaanden het gedachteniskruisje en een witte roos.

Na de viering was er de mogelijkheid om op eigen gelegenheid het verlichte kerkhof te bezoeken en een graflichtje te plaatsen bij het graf van een dierbare. Helaas was er in verband met de slechte weersomstandigheden geen gravenzegening. Het was een mooie en hartverwarmende viering.

Secretariaat

De eerste woensdag van de maand hebben we weer ons inlooptje voor eenieder die daar behoefte aan heeft. U kunt dan bij ons terecht voor vragen, het afgeven van een intentie of zomaar een praatje. De koffie staat altijd klaar tussen 10.30 en 11.30 uur.

Kerk open

Iedere woensdagmorgen is de kerk van 10.00 tot 11.30 uur open voor stilte en gebed of om een kaarsje op te steken.

Bloemen en bezoek

De bezoggroep brengt graag bij iedereen die ziek is of het even moeilijk heeft een bloementje. Neem gerust contact met ons op.

Bedankt

In het afgelopen jaar mochten wij weer een beroep doen op de vele vrijwilligers, het locatiepastoraat is jullie hier erg dankbaar voor. Wij hopen in 2024 weer een beroep op u te mogen doen.

Het locatiepastoraat wenst u alvast fijne feestdagen en goed begin voor 2024.

Locatiepastoraat



Vermelding misintenties

Het aanvragen van een misintentie voor de St. Willibrorduskerk kan met onderstaand formulier. Dit formulier kunt u in de brievenbus naast de deur van de kerkzaal in Herveld doen. Intenties die vóór 27 december in de brievenbus worden gedaan, komen in Ankerplaats van februari te staan. Dit heeft te maken met de verwerkingstijd van de kopij voor Ankerplaats.

Vult u ook uw telefoonnummer of e-mailadres in op het formulier? Dan kan ik bij eventuele vragen even contact met u opnemen. U kunt er gerust van uitgaan dat uw misintentie in de juiste viering wordt voorgelezen als u de intentie minimaal een week voor de viering in de brievenbus hebt gedaan.

Rina van Workum
familievanworkum@gmail.com

Aanvraagformulier intenties en jaargedachtenis (tarief 2024: € 10,- per intentie/jaargedachtenis)

Intentie voor: [naam]

Datum: Jaargedachtenis: ja/nee

of [aantal] vanaf startdatum: - - 2023

Opgegeven door: [naam] [datum] - - 2023

Telefoonnummer/e-mailadres

Formulier in gesloten envelop in de brievenbus naast de toegangsdeur van de kerkzaal Herveld (min. één week van tevoren)

Betaling: bij voorkeur overmaken op IBAN NL59 RABO 0133 9095 30 t.n.v. Parochie H. Maria Magdalena o.v.v. misintenties St. Willibrordus Herveld of in contanten bijvoegen bij dit formulier. **Voor vragen:** Rina van Workum, familievanworkum@gmail.com, tel. 0488 - 45 16 86.

Heteren O.L.V. Onbevlekt Ontvangen

Kerkplein 1, 6666 AK Heteren, 026 - 472 36 39
locatieheteren@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL52 INGB 0000 8894 47
Kerkbalans: IBAN: NL89 RABO 0133 9507 00



Marian Heering

Gerben Sikkes

Voortzetting Parochiehuis in de Pastorie

Na het vertrek van Herberg De Aandacht uit onze pastorie heeft het parochiehuis in Heteren zijn waardevolle rol behouden voor de geloofsgemeenschap. Maandelijks worden er nog diverse activiteiten georganiseerd, waaronder 'Het Praathuis' op maandagmiddag en de 'Caritas kookt', waarbij eens per maand een warme maaltijd wordt verzorgd voor hen die eenzaam zijn of het minder hebben en onze werkgroepen maken gebruik voor hun overleg.

Het parochiehuis dient niet alleen als ontmoetingsplek voor deze waardevolle initiatieven, maar biedt ook zakelijke mogelijkheden door de verhuur van ruimtes per dagdeel tegen een vastgestelde prijs. Hierdoor blijft het parochiehuis niet alleen een centrum van samenkomsten, maar draagt het ook bij aan de financiële ondersteuning van de parochie.

Om ervoor te zorgen dat de ruimtes efficiënt worden gebruikt, vragen we vriendelijk om vooraf reserveringen te maken, zowel voor de maandelijkse activiteiten als voor zakelijke bijeenkomsten. Deze reserveringen worden beheerd door Corina Vos. Voor vragen of het maken van reserveringen kunt u contact met haar opnemen via 06-2054 4726 of per e-mail via cvos@rkparochiemariamagdalen.nl.

Onze vrijwilligers en werkgroepen worden aangemoedigd om gebruik te maken van de benedenruimtes in de pastorie, die beschikbaar zijn na reservering. Deze faciliteiten staan tot jullie beschikking om de betrokkenheid en samenwerking binnen de geloofsgemeenschap te bevorderen.

Ondersteuning en Advisering in het Locatiepastoraat

Met ingang van 1 december heeft Corina Vos zich aangesloten bij het locatiepastoraat in een adviserende en ondersteunende rol. Haar toetreding komt op een moment waarop het locatiepastoraat is gereduceerd tot slechts drie leden, na het vertrek van Pascal Kuijper.

Het locatiepastoraat speelt een cruciale rol in het welzijn van onze parochie en de bredere geloofsgemeenschap. Het biedt niet alleen zakelijke begeleiding, maar is ook betrokken bij diverse pastorale taken die de cohesie van onze gemeenschap versterken.

De aanvullende ondersteuning van Corina Vos wordt dan ook met grote waardering ontvangen. Haar expertise en betrokkenheid zullen ongetwijfeld bijdragen aan de veerkracht en effectiviteit van het locatiepastoraat. We zijn verheugd om haar te verwelkomen als een waardevol lid van het team. In deze periode van verandering en

Contact

Pastoraatsgroep: Marian Heering, 026 - 472 26 08
Parochieblad: Corina Vos, 06 - 2054 4726, corinavos@hgnet.nl
Locatiesecretariaat bereikbaar telefonisch of per mail.
026 - 472 36 39

aanpassing willen we onze dankbaarheid uiten aan allen die betrokken zijn bij het locatiepastoraat. Het is een uitdaging om met een kleiner team verder te gaan, maar we zijn vastberaden om de gemeenschapszin te behouden die zo kenmerkend zijn voor ons geloof.

Vieringen in Liefkenshoek

- **Zondag 3 december** is er om 09.30 uur een Woord en Communieviering. De viering zal worden voorgedaan door de LWG, er is samenzang en Harry Wassenberg zal de viering muzikaal begeleiden.
- **Maandag 25 december** is er om 09.30 een eucharistieviering die zal worden voorgedaan door pastoor Karel Donders. Koor en muzikale begeleiding is op dit moment nog niet bekend.
- **Zondag 7 januari 2024** is er om 09.30 uur een Woord en communieviering die zal worden voorgedaan door de LWG. Muzikale begeleiding is nog niet bekend.
- **Zondag 14 januari** zal er een oecumenische viering zijn in onze kerk. **Aanvang 10.00 uur.**
Voorganger is Dominee Ella Kamper

Vieringen in Liefkenshoek

aanvang: 19.00 uur

Voorgangers december en januari (onder voorbehoud):

04-12	Elly Kuijper
11-12	John Rademakers
18-12	LWG Driel
25-12	Geen viering (Kerstmis)
01-01-2024	Geen viering (Nieuwjaarsdag)
08-01	John Rademakers
15-01	LWG Driel
22-01	Ds Ella Kamper
29-01	pastoor Karel Donders

U bent van harte welkom.

Oecumenische Kerstviering

Wij nodigen u uit voor de Oecumenische Kerstviering die plaatsvindt op vrijdag 22 december in Liefkenshoek. Deze speciale viering wordt verzorgd door de drie kerken in Heteren, met als centraal thema: "Bloeien in de nacht." Het belooft een sfeervolle avond te worden waarin we samen de betekenis van Kerstmis vieren, ongeacht onze achtergrond of geloofsbeleving. Het seniorenkoor van Liefkenshoek zal de viering muzikaal opluisteren en bijdragen aan de warme en feestelijke kerstviering.

- **Datum:** Vrijdag 22 december
- **Locatie:** Liefkenshoek
- **Aanvang:** 18.30 uur

Wij hopen van harte dat u zich bij ons voegt om deze bijzondere oecumenische kerstviering te vieren en samen het licht van Kerstmis te delen.

Samenwerking gezamenlijke kerken

Per 1 juni zijn de drie kerken van Heteren een nieuw initiatief gestart: de koffieochtend op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur in de Huiskamer van Heteren. Dit is ontstaan vanuit het PIDO (Plaatselijk Interkerkelijk Diaconaal Overleg) met de gedachte dat we sommige mensen hiermee even over de drempel heen kunnen helpen. Naast de ontmoeting die iedere kerk voor zijn eigen mensen organiseert, wil het PIDO breder dan haar eigen kerk een steentje bijdragen aan het bieden van een luisterend oor, het verminderen van eenzaamheid, of gewoon een gezellig praatje voor wie daar behoefte aan heeft.

Met dit idee waren de PIDO-vertegenwoordigers zeer welkom bij de Stichting Open voor Jou, de organisatie achter het sociale deel van de Huiskamer van Heteren. We hebben een paar basis-afspraken gemaakt, onder andere dat we de prijs van de koffie dan ietsjes aanpassen. En zo zijn we op 1 juni begonnen met een artikeltje in het Gemeentenieuws en een oproep in de kerkenbladen.

Inmiddels zijn we vier maanden verder en is het initiatief warm ontvangen door zowel de inwoners van Heteren als ook de medewerkers van de Huiskamer. Er zijn donderdags tussen 10.00 uur en 11.30 uur altijd twee vrijwilligers van één van de drie kerken aanwezig. Zij zitten dan aan de leestafel in de Huiskamer.

Inmiddels zijn er een paar terugkerende gasten en komen er ook steeds weer andere mensen kijken, koffie drinken en even meepraten. Vaak gaat het over Heteren als woonomgeving, of over Oud-Heteren. Er is zelfs een rummikub-club ontstaan doordat twee dames elkaar ontmoeten aan de koffietafel en er achter kwamen dat ze allebei rummikub zo leuk vinden. Bij hun kunt u voortaan woensdags tussen 13.30 uur en 15.30 uur aansluiten in de Huiskamer.

Mooi om te zien dat we zo allemaal bijdragen aan een dorp waar je met plezier woont, waar mensen naar elkaar omkijken en betrokken zijn bij elkaar. Bent u nieuwsgierig geworden? Kom gezellig een keer een kop koffie drinken op de donderdagochtend, ontmoet nieuwe mensen en praat mee aan de koffietafel.

Huissen-Stad O.L.V. ten Hemelopneming

Langekerkstraat 10a, 6851 BN Huissen
locatiehuissen@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Contact

Pastoraatsgroep: Anja Zweers, 06 - 2127 3756
Caritaswerkgroep: Wim van Baal, 026 - 325 23 00
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl
Locatiesecretariaat open: wo van 10.00 - 12.00 uur,
vr van 10.30 - 12.00 uur

Huissen-Zand HH. Martelaren van Gorcum

Van Wijkstraat 35, 6851 GL Huissen
locatiehuissen@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Contact

Pastoraatsgroep: Nel Willemsen, 026 - 325 01 03
Caritaswerkgroep: Wim van Baal, 026 - 325 23 00
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl
Locatiesecretariaat open: di en vr van 9.30 - 11.30 uur

Angeren St. Bavo

0481 - 45 13 71
locatiehuissen@rkparochiemariamagdalen.nl

Contact

Caritaswerkgroep: Ans Eeuwes, 026 - 325 21 94
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl



Wim Leenders



Jan Wannet



Nel Willemsen



Theo Wolters



Anja Zweers

- **woensdag 20 december** wordt er in het Dorpshuis van Angeren om 14.00 uur een kerstviering voor zieken en ouderen gehouden. Pastoor Karel Donders gaat voor in deze viering en het Gemengd Koor De Levensbron verzorgt de zang. Na de viering is er een gezellig samenzijn.
- **zondag 24 december**, aanvang 18.30 uur, wordt in de kerk van Huissen-Stad een kinderkerstviering gehouden met medewerking van de werkgroep Anders-dan-Anders. In deze viering wordt het verhaal over de geboorte van Jezus uitgebeeld en verteld door kinderen. Vind je het leuk om hieraan mee te doen dan kun je je opgeven bij Jan Wannet, e-mailadres wannetjan@gmail.com of 06-1380 0366
- **zondag 24 december**, aanvang 21.00 uur, kerstviering met als voorganger pastoor Karel Donders en met medewerking van het koor Exotherm.
- **maandag 25 december** eerste kerstdag, kerstviering om 9.30 uur met als voorganger pastor Victor Bulthuis en met medewerking van het Gemengd Koor De Levensbron.
- **dinsdag 26 december** kerststallentocht. De kerststal kan dan bezocht worden en er is gelegenheid een kaarsje op te steken bij de stal. De stadskerk in Huissen is open van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Activiteiten rondom Kerstmis

- **Op zaterdag 9 december** wordt wederom 'Huissen bij kaarslicht' georganiseerd. Hierbij wordt de kerk van Huissen-Stad opengesteld en zullen diverse koren kerstliederen ten gehore brengen. Er zijn ook kraampjes in de kerk met leuke kerstartikelen. Tegen een kleine vergoeding wordt er koffie, thee of warme chocomel geschonken.

- Elke dag is de Mariakapel in de kerk van Huissen-Stad geopend voor stilte en gebed, of om een kaarsje op te steken.
- Ons locatiesecretariaat is geopend elke woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur en op de vrijdag van 10.30 uur tot 12.00 uur. U bent van harte welkom en de koffie of thee staat voor u klaar.

Ziekenzalving in Huissen

Zaterdagmiddag 14 oktober was er de jaarlijkse ziekenzalving in de kerk van O.L.V. ten Hemelopneming in Huissen-Stad.

Er hadden zich 26 parochianen opgegeven voor deze zalving. Het was een bijzondere viering met mooie gezangen van het Gemengd Koor de Levensbron onder leiding van dirigent Maarten-Jan Dongelmans, die onder de zalving zacht orgelspel ten gehore gebracht. Na afloop van de viering was er nog gelegenheid voor een kopje koffie of thee achter in de kerk, deze keer met een plakje cake.

Diaconie Huissen-Angereren

Viering voor mensen met een beperking

Eindelijk is er weer een 'Kom erbij-viering'. Hiervoor worden vooral mensen met een verstandelijke beperking uitgenodigd, maar verder is iedereen van harte welkom. De viering wordt op 28 januari gehouden in de protestantse kerk in Huissen en begint om 10.00 uur.

Deze viering, waarin dominee Jan Bos en pastor Victor Bulthuis voorgaan, is anders dan een gewone kerkdienst. We luisteren naar een Bijbelverhaal, we bidden en we zingen, we steken kaarsen aan. Wij gaan het verhaal ook naspelen en er met elkaar over stoeien. Dit aan de hand van het thema 'Wat hebben jij en ik met elkaar?'. Ook het Bruiskoor is weer van de partij, dus het wordt vast weer een feestelijk geheel. Na afloop zijn er koffie en thee en limonade en krijgt iedereen een bijzonder aandenken mee naar huis.

Afscheid van Stefan Franken

Met een mengeling van gevoelens en een beetje verdrietig wil ik mijn afscheid als voorzitter en gebouwenbeheerder van het Locatiepastoraat Huissen-Stad, Huissen-Zand en Angeren met u delen.

Bijna twee jaar lang heb ik met veel plezier mogen dienen als voorzitter van een prachtige groep mensen die het Locatiepastoraat tot leven brachten. Samen met andere toegewijde vrijwilligers hebben we met liefde en toewijding ons beste beentje voorgezet om onze geloofsgemeenschap te ondersteunen en te koesteren.

Een van de meest bijzondere momenten voor mij was de aanvang van de mis, wanneer ik de deur openhield en iedereen met een warm welkom mocht begroeten. Het was hartverwarmend om zowel bekende gezichten als nieuwe kerkgangers te zien. De kerk bleef een plek van samenzijn en verbondenheid, waar jong en oud elkaar ontmoetten.

Helaas hoort bij het leven ook het afscheid nemen. Soms zagen we geliefde gezichten niet meer terug aan de koffietafel na de viering, wat ons herinnerde aan de vergankelijkheid van het leven. Maar juist in die momenten vonden we troost in elkaars gezelschap en de steun van onze geloofsgemeenschap. Het gebouw waarin we samenkwamen, de kerk, werd in de loop der tijd een plek waar ik van ben gaan houden. Het bood ons beschutting tegen weer en wind, een plek van rust en

bezinning. Maar het vroeg ook om onze zorg en aandacht, vooral op regenachtige dagen wanneer we met emmers en dweilen in de weer waren. Vroeg in de ochtend of laat in de avond, altijd stonden we klaar om onze geliefde stadskerk te onderhouden.

Ik wil graag mijn dank uitspreken aan het bestuur, dat ons altijd gesteund heeft en de ruimte heeft geboden voor de initiatieven en zorg die we nodig hadden. Hun vertrouwen en steun hebben onze inspanningen en toewijding mogelijk gemaakt.

Ik heb intens genoten van mijn tijd in het Locatiepastoraat en kijk met warme herinneringen terug op deze periode. Nu draag ik het stokje over aan Wim Leenders, en ik hoop van harte dat hij net zo'n prachtige tijd zal beleven als ik, met lieve kerkgangers, betrokken vrijwilligers en een ondersteunend bestuur.

Dank aan ieder van jullie voor jullie vriendschap en toewijding. Laten we onze geloofsgemeenschap blijven koesteren en samen bouwen aan een mooie toekomst.

Stefan Franken

Adventsviering Huissen-Angereren

Diaconie Huissen-Angereren organiseert op woensdagmiddag 20 december een kerstviering in het Dorpshuis in Angeren, Emmastraat 23 voor alle zieken en ouderen van de geloofsgemeenschappen Huissen-Stad, Huissen-Zand en Angeren. U bent van harte uitgenodigd om hier aan deel te nemen. De middag begint om 14.00 uur met een eucharistieviering. In deze viering zal pastoor Donders voorgaan en het Gemengd Koor De Levensbron verzorgt de gezangen.

Na de viering is er een gezellig samenzijn met een kopje koffie en kerstbrood en een drankje en een hapje. De middag eindigt om 16.30 uur.

Graag voor 15 december aanmelden, via de volgende telefoonnummers: Secretariaat Huissen-Angereren tel. 0481 - 45 13 71 (keuze 8) op werkdagen tussen 09.30 uur en 11.30 uur.

Mw. Riet Kuik 026-325 78 39
 Mw. Nel Willemsen 026-325 01 03
 Mw. Rieki Kloppenburg 026-325 26 72
 Mw. Corrie Huisman 026-325 4762 (KBO)
 of via het aanmeldingsformulier hieronder.

U wordt verzocht voor zover mogelijk om zelf voor vervoer te zorgen. U kunt zich tot 15 december opgeven via de bezoek(st)ers of doe het antwoordstrookje in de brievenbus van uw eigen kerk.

De werkgroep Diaconie Huissen-Angereren en Pastores



ANTWOORDSTROOK

Ik wil graag deelnemen aan de adventsviering op woensdagmiddag 20 december 2023.
 aantal personen.....
 naam dhr./mw.
 adres.....
 telefoon.....

Ik regel zelf vervoer

Drummer Hennie Arends gedecoreerd

Zondag 5 november is Hennie Arends uit Huissen gedecoreerd. Hij ontving uit handen van pater Frans Bomers de Willibrordpenning. Dit is een onderscheiding van het bisdom Utrecht voor mensen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de eredienst in de katholieke kerk.

Hennie is 1 november 1973 begonnen als drummer bij het jongerenkoor Huissen Stad, het huidige Exotherm. Hij heeft in ruim 1500 diensten het koor ondersteund met zijn ritme. Het aantal keren dat Hennie verzuimd heeft is op één hand te tellen. Zijn trouw en inzet zijn ook bij bisschop Eijk niet onopgemerkt gebleven. Daarom is Hennie in de bloemetjes gezet en ontving hij het speldje.



Wisseling voorzitterschap

Maandag 6 november hebben we afscheid genomen van Stefan Franken (op de foto rechts) als voorzitter van ons Locatiepastoraat Angeren, Huissen-Stad en Huissen-Zand. Hierbij hebben we hem bedankt voor zijn inzet tijdens zijn voorzitterschap en heeft hij hiervoor een attentie ontvangen.



In augustus ben ik benaderd door een van de leden van het pastoraat met de vraag of ik het voorzitterschap zou willen overnemen. Na een aantal overleggen heb ik de vraag positief beantwoord en mag ik mij presenteren in ons parochieblad Ankerplaats als nieuwe voorzitter.

Indoornik H. Johannes de Doper

Campmanplein 8, 6668 AJ Indoornik
locatieindoornik@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL12 RABO 0133 9092 12



Henk Berns



Casper van Elk



Ans Jurrius



Jaques Peeters

Mijn naam is Wim Leenders en ben geboren en getogen in Huissen. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen en zes kleinkinderen en woon in Huissen. Ik heb meer dan veertig jaar in de spoorwereld gewerkt en onder mijn leiding zijn diverse grote spoor-infrastructurele projecten gerealiseerd. In juni ben ik met pensioen gegaan, waardoor ik tijd heb om dit voorzitterschap in te vullen. De aankomende periode staan onze geloofsgemeenschap grote veranderingen te wachten. Denk hierbij onder andere aan de verhuizing van onze kerk in Huissen-Stad naar de Antoniuskapel-Convent in Huissen.

Ik hoop dat ik samen met de andere leden van ons Locatiepastoraat hier een goede invulling aan kan geven, zodat onze geloofsgemeenschap eucharistievieringen kan blijven bijwonen in ons mooie Huissen. Ik ben bereikbaar onder e-mailadres: whleenders@hotmail.com.

Wim Leenders

Een dankjewel voor onze vrijwilligers

Op zondag 25 februari zal er een bijeenkomst worden gehouden voor alle vrijwilligers van de locaties Angeren, Huissen-Stad en Huissen-Zand.

De bijeenkomst start om 9.30 uur met een eucharistieviering in de kerk van O.L.V. ten Hemelopneming in Huissen-Stad waarin pastoor Karel Donders voorgaat. Het koor Exotherm verzorgt de gezangen. Tijdens deze viering zal er extra aandacht zijn voor onze vrijwilligers. Aansluitend is er een gezellig samenzijn met koffie, thee, fris en een traktatie.

Na dit samenzijn zullen de vrijwilligers een presentje ontvangen voor hun positieve inzet. Het locatiebestuur wil zo aangeven hoezeer de vrijwilligers worden gewaardeerd voor het noodzakelijke werk dat ze verrichten voor onze geloofsgemeenschap.

De vrijwilligers worden afzonderlijk per e-mail uitgenodigd.

Bent u vrijwilliger en is uw e-mailadres niet bij het locatiebestuur bekend, wilt u dit dan doorgeven aan locatiehuissen@rkparochiemariamagdalena.nl? Heeft u geen e-mailadres, dan kunt u dat laten weten aan het locatiesecretariaat van Huissen-Stad of van Huissen-Zand.

We zien uw reactie graag voor 1 januari 2024 tegemoet.

Contact

Locatiepastoraat: José van Elk, 06 - 5188 1532, van.elk@planet.nl
Henk Berns, 06 - 2865 9904, h.berns@lijbrandt.nl
Caritaswerkgroep: Annemiek Lamers, 0488 - 49 14 57, hjclamers@hotmail.com

PCI / Bezoekgroep

Bent u ziek, of heeft u gewoon behoefte aan bezoek? Of weet u, dat iemand uit uw omgeving behoefte heeft aan bezoek. Laat het ons weten, dan kunnen we actie ondernemen. Contactpersoon: Annemiek Lamers, 0488-491457, hjclamers@hotmail.com.

Vervoer naar kerk

Wilt u graag in het weekend naar de kerk, maar heeft u geen vervoer? Laat het ons weten, dan proberen we vervoer voor u te regelen. Contactpersoon: Sjaak de Ruijter, 06-1045 2200, sjaakderuijter@outlook.com. Opgave graag uiterlijk op vrijdag voor het desbetreffende weekend.

Rooster

Datum: zaterdag 13 januari
Tijdstip: 19.00 uur
Viering: gebedsviering met koor
Voorgangers: Henk Berns en José van Elk
Koster: Casper van Elk
Koffie schenken: Bert en Bernadette van Meerten
Gastvrouw/heer: Annemiek Lamers

Agenda

- Actie Kerkbalans
 - Gebedsviering 13 januari met nieuwjaarsreceptie
 - Voedselbankactie op 15 en 16 december
 - Gebedsviering Palmпасen 23 maart
- Elke zondag is er in Elst een eucharistieviering.
-

Overleden

- Op 3 oktober is (Mia) Arns - Krebber, weduwe van Herman Arns, op 85-jarige leeftijd overleden. De uitvaartviering heeft op 10 oktober plaatsgevonden in de kerk in Driel waarna zij begraven is bij haar man op ons kerkhof. Ze woonden vele jaren in Zetten. Wij wensen de familie Arns veel sterkte toe voor nu en de komende tijd.
 - Op 9 oktober is de heer Gentenaar, echtgenoot van mevrouw Gentenaar - Derksen overleden. De crematie heeft plaats gevonden op 16 oktober. Wij wensen de familie Gentenaar veel sterkte toe voor nu en de komende tijd.
 - Op 8 november is Willy Leenders-Verhoeven, echtgenote van Geert Leenders, op 69-jarige leeftijd overleden. Willy woonde in Randwijk. De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op 13 november in Bemmelen. Wij wensen de familie Leenders veel sterkte toe voor nu en de komende tijd.
-

Geen kerstviering

Vanwege het verminderde aantal voorgangers hebben we dit jaar fors moeten snoeien in het aantal vieringen. Helaas zat daar de kerstviering bij. We ervaren dit als een gemis maar konden helaas niet anders. Wel kunnen we zeggen dat we voor 2024 een kerstviering hebben kunnen plannen waar we u allen graag zien.

Verkoop kerstbomen

Door de trage groei van de beplanting ten gevolge van langdurige droogteperiodes was er te weinig keus om de verkoop door te laten gaan in 2021 en 2022. Inmiddels staat er een mooie collectie bomen in diverse soorten en maten die u kunt kopen voor een redelijk bedrag. De prijs ligt naar gelang boomsoort, hoogte en vorm tussen acht en vijftien euro. Alle bomen die kunnen worden

gekocht zijn voorzien van een label met een rij- en volgnummer en maatklasse en prijs. De opbrengst komt vooral ten goede aan onderhoudsmiddelen en verfraaiing van het kerkhof.

Van zaterdag 25 november tot zaterdag 9 december kunt u een boom uitzoeken. Belangrijk is dat u wel tijdig de labelgegevens van de uitgezochte boom en uw naam en adres doorgeeft zodat de gegevens door ons kunnen worden genoteerd op een intekenlijst. Zie hiervoor onderstaande telefoon- en mailadresgegevens.

De dag van verkoop is zaterdag 9 december van 09.00 - 11.00 uur. Op die dag zijn mensen van de verkoopgroep aanwezig die u behulpzaam zijn bij het uitzoeken van een boom. Ook kunt u de boom die u eerder hebt uitgezocht en telefonisch of per e-mail hebt doorgegeven, afrekenen en meenemen. Die bomen zijn door ons gerooid, dus met wortel, en opgekuild. Als er, gelet op eventuele drukte, gelegenheid is om een op de verkoopdag uitgezochte boom uit te graven dan kunt u die op de verkoopdag meenemen. Voor uitgezochte bomen na 9 december kunt u met ons contact opnemen voor een aparte afspraak.

Voor het doorgeven van de gegevens van een uitgezochte boom: Jacques Peeters, 0488 - 45 21 90, jp.peeters@t-mobielehuis.nl of Casper van Elk, 06-1284 5265, van.elk@planet.nl

Namens de kerkhofgroep, Jacques Peeters

Kerststal in Mariakapel

Gezien de vele en mooie reacties die wij vorig jaar mochten ontvangen, gaan we dit jaar weer een kerststal bouwen in de Mariakapel. Bij de kerststal liggen wat kleurplaten voor de kinderen. Deze kleurplaten kunnen de kinderen thuis inkleuren. Daarnaast ligt er een gedicht ter overweging bij de kerstgedachte. Een exemplaar van dit kerstgedicht mag u meenemen. Tegen betaling van € 5,- kunt u een novena met een mooie kerstafbeelding aansteken. Deze kunt u plaatsen op de gebruikelijk standaards. Natuurlijk kunt u deze mooie kaars meenemen, uiteraard wel tegen betaling van €5,-. Samen proberen wij er een mooi kerstfeest van te maken.

Nieuwjaarsreceptie

De werkgroep Samen Op Weg nodigt u van harte uit op de traditionele nieuwjaarsreceptie. Op zaterdagavond 13 januari is er om 19.00 uur een gebedsviering waarin Henk Berns en Jose van Elk voorgaan. Na deze viering wordt de gezellige nieuwjaarsreceptie gehouden in de Ontmoeting. U bent allen welkom.

Ouderendag

Op 26 oktober werd een ouderendag gehouden. De bloemetjes werden op tafel gezet en waxinelichtjes werden aangestoken. Het thema van de viering was Allerzielen. Rond 9.15 uur kwamen de eerste ouderen binnen. Rond half 10 begon de viering waarin John Rademakers voorging. Na de viering heette Annemiek iedereen hartelijk welkom. Fijn dat er weer zo veel ouderen aanwezig waren. Ook vertelde ze dat ze na ongeveer twintig jaar stopt met het organiseren van de ouderendag. Ze blijft lector tijdens de ouderenviering.

De ouderendag gaat in afgeslankte vorm verder. Dit houdt in dat de ouderendag begint met een viering, daarna koffie met wat lekkers

en na de koffie een borrel. Er is geen lunch meer. Els en Jan zijn de organisatoren volgend jaar. We hopen dat men volgend jaar blijft komen. Wel blijft Annemiek bij de PCI. Na het woord van welkom kreeg ze een prachtige bos bloemen overhandigd door Els. De koffie werd ingeschonken met wat lekkers erbij. Toen de borrel was ingeschonken werd er gezellig geklets met elkaar. Er was een gezellige sfeer. Rond half een serveerde men soep met een broodje warme beenham, koffie of thee. Tot slot werd het gedicht Ode aan de rollator voorgelezen wat voor velen herkenbaar was. Al met al weer een gezellige middag.

Werken aan de kerk

Op zaterdag 28 november waren er ruim 10 mensen aanwezig om te helpen met deze klusdag. Blij waren we met dit aantal. Het belangrijkste was het schoonmaken van de kerk welke we mochten gebruiken en bijna een jaar lang niet gebruikt was. Ook het schoonmaken van ons kerkhof was belangrijk. Daar waren een paar mensen al een paar dagen eerder bezig geweest. De werkzaamheden verliepen verrassend snel en goed. Om half elf was er koffie en thee.

De eigenaresse van de kerk, Marjol Nikkels, was er even met een paar mensen en kwam gezellig koffiedrinken. Een van de mensen die zij bij zich had, Jacqueline Jongbloed, had een prachtig boekje geschreven met mooie zelfgemaakte illustraties. Het boekje heette Het Heil is er voor iedereen. Wij allen kregen zo'n mooi boekje. Na de koffie werden de laatste werkzaamheden afgemaakt en rond twaalf was er een lekkere lunch. Voor Allerzielen werd de kerk verder ingericht voor de viering en op het kerkhof werd de verlichting en geluidsinstallatie aangesloten. We kunnen terugzien op een hele geslaagde dag. Er is heel veel gedaan maar het belangrijkste was wel dat het gezellig was en we heerlijk met elkaar konden bijpraten.

Allerzienviering

Zoals hierboven vermeld is er vooraf veel gedaan door onze vrijwilligers aan de kerk. De kerk was mooi schoon en gastvrij ingericht. Onze voorgangers Henny en José hadden een mooie inspirerende viering met een mooie overweging. Het koor was niet groot maar zong mooie liederen. Wat is de akoestiek in de kerk mooi. Vanwege het slechte weer werd besloten om op het kerkhof alleen de graven te zegenen en de lichtjes te plaatsen op de diverse graven. De gebeden, gedicht en liederen werden in de kerk gedaan. Mooi was dit verlichte kerkhof en al de mensen met de kaarsen. Na afloop was er koffie en thee voor wie dat wensten in de Ontmoeting. Tot onze blijde verrassing maakten hier veel mensen gebruik van. We kunnen terugzien op een goede en mooie viering. We zijn veel dank verschuldigd aan alle vrijwilligers die dit mogelijk gemaakt hebben.

Actie kerkbalans

Beste medeparochiaan van Indoornik,

Het jaar 2023 loopt naar het einde. In het begin van dit jaar heeft u ons uw financiële steun toegezegd. Een aantal mensen heeft daadwerkelijk een geldbedrag naar onze locatie overgemaakt. Misschien is het u ontschoten, of is het er gewoon nog niet van gekomen. U kunt uw bijdrage voor 2023 nog steeds naar ons overmaken. Banknummer locatie Indoornik: IBAN NL 12 RABO 0133 909 212.

Maar we denken al aan 2024. In maart vallen de enveloppen van de actie kerkbalans voor uw bijdrage bij u op de deurmat. Onze geloofsgemeenschap H. Johannes de Doper in Indoornik is afhankelijk van uw bijdragen. Wij moeten er samen de schouders onder zetten om onze geloofsgemeenschap vitaal en levensvatbaar te houden. Dit kan door het beschikbaar stellen van enkele uurtjes vrije tijd, door mee te denken en mee te werken als vrijwilliger, maar we hebben ook uw financiële steun heel hard nodig. Begin 2024 komen we hierop terug. Helpt u mee? Wij rekenen op u. Alvast hartelijk dank.

Samen op Weggroep Indoornik

Oproep kerstlichtjestocht

Sinds enige tijd proberen de kerken uit Zetten, Hemmen en Indoornik elkaar te ondersteunen en samen te werken. Vanuit deze samenwerking komt de volgende oproep: Vanuit PKN-gemeente de Rank willen we graag de kerstlichtjestocht in Hemmen laten doorgaan. We hebben vorig jaar echter gemerkt dat het bij elkaar krijgen van een groep toneelspelers die het kerstverhaal vertelt/verbeeldt voor onze verouderende gemeente de Rank steeds lastiger wordt. Zo misten we vorig jaar een herder en een wijze, konden we ternaauwernood bemensing vinden voor Jozef en Maria en voor Herodes. Voor dit jaar hebben we een paar aanmeldingen maar daarmee hebben we de spelersgroep nog niet rond. Wat betreft aanvragen van vergunningen en toestemmingen, verkeersregelaars en opbouw van de tocht lukt het ons gelukkig nog wel de tocht te organiseren, dus we zoeken vooral spelers.

Dit jaar proberen we de spelersgroep uit te breiden met een oproep aan jullie, onze kerkelijke buurgemeenten. Praktisch betekent het voor degenen die zich aanmelden dat ze een korte beschrijving krijgen van de rol die ze vertolken en welk verhaal ze aan de bezoekers mogen vertellen. Ze kunnen daarbij geholpen worden door spelers die in voorgaande jaren ervaring hebben opgedaan. De kerstlichtjestocht vindt waarschijnlijk plaats op zaterdag 16 december aan het eind van de middag/begin van de avond. Voor vragen of informatie en voor opgave als toneelspeler kan met mij contact opgenomen worden. Bij voorbaat dank.

Namens de Rank, Karsten Hoogenra

Lent H. Maria Geboorte

Pastoor van Laakstraat 42, 6663 CB Lent, 024 - 322 03 60
locatielent@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL 96 RABO 0127 9050 49



Petri Bartelds



André Mekenkamp



Jan Hein Natrop



René Wilderom

Contact

Locatieraad: Petri Bartelds, locatiemariageboortelent@gmail.com
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl
Secretariaat open: vrij. van 09.30 - 11.30 uur
Caritas Werkgroep: o.a. ouderen en ziekenbezoek.
caritaslent@gmail.com

Kinderkerstviering Lent

Wij zoeken de stal

Op kerstavond, 24 december, is er om 17.00 uur een kinderkerstviering in de H. Maria Geboorte kerk in Lent. Iedereen is van harte welkom en vooral natuurlijk de kinderen. In het kerstspel gaan we samen op zoek naar de stal met Maria, kindje Jezus, Jozef, de herders en de engelen.

Op woensdag 13 december houden we samen een generale repetitie van 14.30 uur tot 15.30 uur. Doe je ook mee? Je kunt je opgeven bij Diny Niessen: 06-4873 7635 of d.niessen.jansen@gmail.com. Of meld je op vrijdagochtend aan in de kerk, we zijn aanwezig tussen 9.30 en 11.30 uur. Wij hopen dat jullie net als vorig jaar weer met velen komen. Hartelijke groet, Diny Niessen

Kerststal

- Op tweede kerstdag is onze kerk geopend van 12.00 uur tot 15.00 uur waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld om met uw kinderen de kerststal te komen bewonderen.
- De oudjaarsviering op zondag 31 december in onze kerk is niet zoals vermeld op zondagavond 19.00 uur, maar op zondagochtend om 11.00 uur.
- Op zondag 21 januari is er in onze kerk een oecumenische viering met dominee Wilma Hartogsveld en John Rademakers, aanvang 10.00 uur.

Kerstcollecte voor minstbedeelden

Elk jaar mag de caritaswerkgroep locatie Lent tijdens de kerstvieringen collecteren ten behoeve van de financiële behoeften van diverse doelgroepen. Gelukkig zijn onze parochianen doorgaans zeer gul, zodat wij rond de jaarwisseling deze doelgroepen een extra financiële ondersteuning kunnen bieden.

Dit jaar gaat de opbrengst rechtstreeks naar de volgende goede doelen:

1. Het project van oud-Lentenaar Alfons van Kempen. Sinds enkele jaren bezoekt hij in Columbia de regio El Choco. Het is een achtergesteld gebied, dat moeilijk toegankelijk is. Het dorp bestaat uit circa 350 gezinnen. In het schooltje van de gemeenschap komen dagelijks dertig kinderen naar de crèche voor opvang, zodat de ouders kunnen werken. Voor onderhoud en verbeteringen is geld nodig.
2. Het project van Lentenaar Rene Verheijen. Hij gaat regelmatig met een groep vrijwilligers naar Ethiopië om, samen met Ethiopische bouwvakkers, huisjes van armlastige bewoners te onderhouden of op te knappen. De reis- en verblijfkosten zijn geheel voor eigen rekening.
3. Het project van Lentenaar Martin Disveld. Hij is in Ethiopië bezig met het opzetten van een gezondheidscentrum. Voor de inrichting (aanschaf apparatuur en andere medische voorzieningen) is veel geld nodig. Onze caritaswerkgroep wil hem daarbij graag financieel ondersteunen.
4. Het caritaswerk in onze eigen parochie voor gezinnen waar een financiële bijdrage rond de feestdagen in december zeer welkom is. Afgelopen jaar hebben we zo'n vijftig gezinnen in Lent kunnen ondersteunen.

Personele wijziging secretariaat

Per 1 oktober hebben we het genoegen om Peter Bouwmeister welkom te heten op ons secretariaat.

Peter neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het mailverkeer, de misintenties, kopij Ankerplaats en alles wat zich op secretariaeel gebied aandient. Tevens assisteert Peter als koster bij uitvaarten. We hebben het volste vertrouwen in zijn capaciteiten en zijn ervan overtuigd dat hij een waardevolle aanvulling is. Een woord van dank aan Corina Vos en Diny Niessen die samen ons secretariaat met veel inzet de afgelopen periode hebben ondersteund. Veel dank daarvoor.

Intenties

De mogelijkheden om een intentie te laten lezen in een viering zijn als volgt:

1. Per e-mail: locatielent@rkparochiemariamagdalena.nl
2. Telefonisch 024-3220360 op vrijdagen tussen 09.30 uur en 11.30 uur. Bij deze keuze dient u de kosten per intentie van € 10,- over te boeken op: rekeningnr: NL96RABO 0127905049 o.v.v. Intentie naam en datum.
3. Op het secretariaat Lent op vrijdagen tussen 09.30 uur en 11.30 uur, hier kunt u contant betalen.

Kerstklanken met kamerkoor

Op zaterdag 16 december om 20.15 uur geven het Nijmeegs kamerkoor Sequentus en het Nijmeegs Koperkonsort een kerstconcert in de Maria Geboortekerk in Lent. Op het programma staat muziek van onder meer Kodály, Poulenc, Vivaldi en Scheidt. Van kribbe tot Driekoningen, het volledige kerstverhaal komt voorbij.

Kamerkoor Sequentus zingt een verrassende mix van barok, renaissance en eigentijdse klassieke muziek. Daarnaast speelt het Nijmeegs Koperkonsort Italiaanse en Duitse oude muziek, zoals het kerstconcert van Corelli. Als kerstster op de taart luister je naar een bewerking van de onmisbare kerstklassieker 'Have Yourself a Merry Little Christmas' van Peter Gritton. Geen betere manier om alvast in de kerststemming te komen.

Wat: Kerstklanken met kamerkoor en koperensemble
Waar: Maria Geboortekerk, Lent
Wanneer: Zaterdag 16 december, 20.15 uur
Prijs: De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom
Reserveren: via www.sequentus.nl
Meer info: www.sequentus.nl en www.nijmeegskoperkonsort.nl

Wij bevelen deze kerstcollecte van harte bij u aan en danken u voor uw bijdrage. Mocht u door omstandigheden de kerstvieringen niet kunnen bezoeken, wilt u dan gebruik maken van een donatie op bankrekeningnummer NL94 RABO 0127 9050 49 t.n.v. Maria Magdalena parochie, geloofsgemeenschap Lent Maria Geboortekerk, onder vermelding van 'kerstbijdrage Caritas'.

Namens de caritaswerkgroep, locatie Lent,
Ton Janssen, penningmeester



Oosterhout St. Leonardus

Dorpsstraat 16, 6678 BH Oosterhout, 0481 - 48 12 06
locatieoosterhout@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL38 RABO 0139 8049 86



Sjaak Aarns

John Blom

Hans Garritsen

Pierre Spaan



Ellen Veens

José van Zoggel

Walter van Zoggel

Secretariaat

Iedere maandag van 9.30 tot 11.00 uur. U kunt er terecht met vragen en het opgeven van misintenties. Informatie vindt u op: www.rkparochiemariamagdalena.nl. Onder geloofsgemeenschappen vindt u Leonardus Oosterhout. Het emailadres van onze parochie voor alle berichten is: locatieoosterhout@rkparochiemariamagdalena.nl.

Vieringen

- **Zondag 10 december - 11.00 uur.**
Woord- en communieviering. Voorgangers: liturgische werkgroep.
De zang wordt verzorgd door Musica Nova.
- **Maandag 25 december - 11.00 uur. Eerste kerstdag.**
Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Karel Donders.
De zang wordt verzorgd door Musica Nova.
- **Zaterdag 13 januari - 19.00 uur.**
Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Karel Donders.
De zang wordt verzorgd door het St. Leonarduskoor.
- **Zondag 28 januari - 11.00 uur.**
Woord- communieviering. Voorganger: John Rademakers.
De zang wordt verzorgd door Musica Nova.

Overleden

Op zondag 22 oktober overleed op 67-jarige leeftijd in Rotterdam Jan Winnemuller. Geboren te Herveld op 24 december 1955. Op dinsdag 31 oktober is er in onze kerk een uitvaartdienst geweest, waarna hij in Herveld op het kerkhof ten grave is gedragen. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe met het verlies van iemand die hen zo dierbaar was.
30 ● Ankerplaats december 2023 - januari 2024

Contact

Locatiepastoraat: Hans Garritsen, 06 - 3731 9318
Locatiesecretariaat: open op maandag van 09.30 - 11.00 uur

Gedachteniskruisje

Op zondag 10 december wordt het gedachteniskruisje van Truus Veens-Jansen teruggegeven aan de familie, Truus werd 92 jaar. Het kruisje heeft een jaar lang ter nagedachtenis achter in onze kerk gehangen. We wensen de familie veel sterkte toe.

Allerzielenviering

Op donderdag 2 november werden de overleden parochianen van het afgelopen jaar herdacht. Zij lieten op de speciale gedenktafel een kaars voor hun geliefde ontbranden. Ook werden er kaarsjes ontstoken voor de overledenen waarvoor een intentie was aangevraagd. Aangezien het weer erg slecht was is de grafzegening op het kerkhof niet doorgegaan. In de plaats hiervan heeft na afloop van de viering de kerkhofceremonie achter in de kerk plaatsgevonden. Hier was een symbolisch grafmonument gemaakt. In plaats van de afzonderlijke graven werd dit grafmonument gezegend. Op de begraafplaats zelf was het mortuarium weer om gebouwd tot een Mariakapel.

Vrijwilligersmiddag

Op zondag 29 oktober hebben we met een aantal vrijwilligers een gezellige middag doorgebracht in café Merkus. Na de viering van 11.00 uur zijn we met onze vrijwilligers naar Merkus gegaan, alwaar de koffie klaarstond met wat lekkers erbij. Na de koffie volgde een lunch met soep en broodjes en onderwijl werd er een drankje geserveerd.

Deze middag is vooral gebruikt om onze dank uit te spreken aan al onze vrijwilligers voor hun belangeloze inzet door het jaar heen. Tijdens deze bijeenkomst hebben we actuele informatie gekregen over de stand van zaken betreffende de verkoop van de kerk. Bij deze bijeenkomst was pastoor Karel Donders aanwezig evenals Theo Peters van het parochiebestuur. De aanwezigen werden door Pierre Spaan verblijd met een steen uit de grot van Lourdes.

Kerststal

Op eerste en tweede kerstdag kunt u als vanouds de fraai aangeklede kerststal bezichtigen. Onze kerststalbouwers doen dit jaar weer hun best om er iets moois van te maken. U kunt met uw kinderen en kleinkinderen terecht op beide kerstdagen van 14.00 tot 16.00 uur. U bent van harte welkom.

Vrijwilligers H. Leonardus

Wij stellen u voor aan: Leo Borgonjen, 75 jaar geboren en getogen Oosterhouter. Getrouwd met Ans, twee gehuwde dochters en vijf kleinkinderen. "Het vrijwilligerswerk is ons thuis met de paplepel ingegeven. Mijn vader had vele langdurige functies, zeker voor de kerk, beloond met een pauselijke onderscheiding. Ik ben begonnen als misdienaar en werd lid van achtereenvolgens het kinderkoor, jongerenkoor, herenkoor en gemengd koor. Momenteel zing ik in Musica Nova, het Leonarduskoor en het gregoriaanskoor Magna Voce. In het begin van de jaren '80 werd ik benoemd in het kerkbestuur met als taak technische zaken en sinds die tijd als technisch adviseur."

Buiten de kerk nog verschillende andere functies:

- Dorpshuis: bestuurslid, voorzitter, bouwcommissie dorps huis, sinds 1990 erelid.
- Gemeente Valburg: periode commissie Welzijn, vanaf 1982 lid/voorzitter stembureau

Valburg St. Jacobus de Meerdere

Kerkstraat 18, 6675 BR Valburg, 0488 - 41 27 29
locatievalburg@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL43 RABO 0152 7022 10 of
IBAN: NL93 INGB 0000 9322 62



Sjaak Helmink



Aart Pastoor



Angelique Peeters



Wilma van Rossem



Johan Slebus

Intenties

Wilt u een intentie opgeven? Neem dan contact op met Willy Verhoeven via 06-2365 1528 of wverhoeven038@gmail.com.

Vrijdagviering

Wekelijks is er op vrijdag om 9.30 uur een eucharistieviering in de kerk. Hieraan gaat vanaf 9.00 uur het rozenkransgebed vooraf. Dit keer staat de vrijdagviering van 22 december in het teken van het naderende kerstfeest.

Collecte adventsactie

Na de viering op zondag 10 december is er een kerkdeurcollecte. Deze jaarlijkse (Bisschoppelijke) adventscampagne. Daarmee wordt aandacht en steun gevraagd voor het kerkelijk ontwikkelingswerk.

Dubbelnummer

Een inblik bij het lezen van deze locatiepagina. Omdat deze uitgave van Ankerplaats een dubbelnummer is, kijken we 'ver vooruit'. Het

- Woningstichting: bestuurslid, voorzitter bouwcommissie, vicevoorzitter Raad van Bestuur
- CDA: vanaf 1989 tot 2022 bestuurslid, secretaris, penningmeester
- Zorgcentrum De Hoge Hof: klachtencommissie.

"In 2012, toen het Parochiebestuur aangaf dat de kerk in 2016 dicht zou gaan, hebben we actie gevoerd met de slogan 'kerk sluiten DOODZONDE'. Ook nu de kerk waarschijnlijk begin 2024 verkocht wordt is het mijns inziens DOODZONDE als dat tot gevolg heeft dat de kerk tot de renovatie, als alles meezit over 2½ jaar (?) leeg zal staan."

Nieuwjaar

Na afloop van de viering op zaterdag 13 januari is er na afloop van de viering de mogelijkheid om elkaar voor het nieuwe jaar het beste te wensen. Dit gebeurt onder het genot van een kop koffie/thee. Wij nodigen iedereen hierbij van harte uit. Het Locatiepastoraat wenst u fijne kerstdagen een goede jaarwisseling en alle goeds voor 2024.

Contact

pastoraatsgroep: Sjaak Helmink 06 - 5199 5337
Locatieraad: Aart Pastoor 06 - 5353 3479
Wilma van Rossem 0488 - 43 04 11
Parochieblad: Willy Verhoeven, 06 - 2365 1528
wverhoeven038@gmail.com
Secretariaat: eens per twee weken op vrij van 10.00 - 11.00 uur
en na telefonische afspraak 0488 - 41 27 29

is zondagochtend 12 november wanneer dit artikelje wordt geschreven. Morgenochtend moet het bij de centrale redactie liggen. Over anderhalve week gaan we naar de stembus en kiezen we de leden voor de Tweede Kamer. Sinterklaas komt binnenkort aan in ons land en de kinderen kijken reikhalzend uit naar de ontmoeting met de goedheiligman maar vooral naar pakjesavond. Advent moet nog beginnen als opmaat naar en voorbereiding op het Kerstfeest. En daarna wisselen we van jaar. Van 2023 naar 2024. Het dubbelnummer trekt een zware wissel op onze nabije toekomst. We wensen u vooral vredige dagen toe en een liefdevol 2024.

Jaar 2023 in vogelvlucht

- In 2023 overleden: Trees van Elferen (69), Ronnie Willemsen (60) en Bert Dibbets (90).
- Het dameskoor (opgericht in 1971) stopt in april na 52 jaar. In de paasviering zongen zij voor de laatste keer.
- Op een gezellige vrijwilligersavond kregen Betsie van Cleef en Jos Matijssen de Willibrordpenning uitgereikt. Jos oogstte nog even door en kreeg enkele dagen later een Koninklijke onderscheiding. Onder meer ook voor het vele werk in de locatie.
- Op de begraafplaats werden veertien graven geruimd.
- Natuurlijk herdachten we op 2 november onze dierbaren (Allerzielen) tijdens een speciale viering en een mooi samenzijn op de begraafplaats.
- En ook in 2023 was het weer gezellig bij de traditionele Er-Even-Uit ochtend.
- De maandelijkse vrijdagochtendvieringen worden goed bezocht; dat geldt zeker voor de speciale vieringen rondom de hoogtijdagen. Daaraan werkt ook de werkgroep van de Caritas mee.
- Vrijwilligers blijven verbonden met elkaar tijdens de halfjaarlijkse vrijwilligersbijeenkomsten. Ervaren en uitwisselen wat anderen doen, staat daarin centraal.

MISINTENTIES

De eucharistieviering op zondag (11.00 u.) in de St. Werenfriduskerk in Elst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl en te zien via de TV op KPN-kanaal 1478 en Ziggo-via kanaal 44

Bemmel

Misintenties die bij het centraal secretariaat aangemeld zijn, staan onder betreffende locatie waar de intentie wordt gelezen.

Doornenburg

woensdag 13 december om 9.30 uur in Doornenburg: Stef en Anneke Hendriks-Rutjes.

zondag 24 december kerstavond om 19.00 uur in Doornenburg: familie Bermel-Hendriks, Theo Ortsen, Harry en Riekje Derksen-Derksen, Piet Peters, ouders Rasing-Rensen en zoon Johan, ouders Mattijssen-Driessen en zoon Theo, ouders Vermaas-Mahler, ouders Tunnissen-Hebler, Annegret Vermaas, familie Peters-Rutgers.

maandag 25 december eerste kerstdag in Huissen-stad:

Frits Mattijssen, familie Mattijssen-Pruijn.

zaterdag 6 januari 19.00 uur in Doornenburg, in plaats van in Haalderen: Theo Ortsen.

woensdag 10 januari om 9.30 uur in Doornenburg: Stef en Anneke Hendriks-Rutjes.

Driel

zaterdag 2 december: ouders Bierman-Voorburg, Els Meurs, familie Bennik-Barends, ouders Hermeling-Clappers, Frits en Ria, Tonny en Maria te Dorsthorst, Thea van den Dam en Luna, Marijke Nas-van Ettinger, Betty en Gerard Jansen-Zuiderwijk, Jo Blanken-Wammes, ouders Jan en Geertruida van Mullem-van Binsbergen, Addy Veuger-Oomes, Jos en Fien Pruijn-Jansen.

zondag 24 december kerstavond 19.00 uur: Bart en Gijsje ten Westenend, Luc en Maria van Binsbergen-Kersten, Johanneke Weijman-van Binsbergen, ouders Peters-Derksen, Steef Schuurman, Pa en Ma van Veenendaal, Romy en Marieke, Joke Vos, familie Idsinga, ouders Verplakk-Schrijner, Riet en Wim van den Dam-Zwartkruis, ouders Bierman-Voorburg, Els Meurs, Gerard en Diena van Ewijk-Hendriks en Doortje, Doreen Smits, Wim en Willy Selman-Hendriks, Jan Marcelis en Tonny, ouders Driessen-Pijnappel en Jos en Walter, Leo en Annie Marcelis-Selman, Piet en Mientje Smeenk, Jan Altink, ouders Peters Vos en familie, Paul, Grada, Mieke, Paul en Trieni Scheerder, Bart en Thea Polman, Jan en Timo Verplak, Truus Coenders-van der Hoff, Pa en Ma Potjens-Geenacker, Piet en Aleid van Bentum-Sloot, Betsie van den Berg-Hermeling, familie van Kempen, ouders Essers-te Dorsthorst en Antoon, ouders Lamers Winterhalter en Koos, Dorien van Mullem, Leo en Miep Essers, ouders Jan en Geertruida van Mullem-van Binsbergen, Annie en Cor ten Westeneind, Fia Schuiling, Sien en Herman Fonteijn-van Mullem, Jan en Corrie Meurs, ouders Demon-Scholten, Thea en Annie van Mullem, Toos en Geert Joosten, Diny de Ruijter-van Lieshout, Addy Veuger-Oomes, Ben Rombouts, Thea van den Dam en Luna, Hans Grimmelt, Greet Wesselkamp-ten Westenend, Leo Knuiman, Piet Martens, familie Hermeling en Joop en Annie, Jan en Dina Geenacker-van den Dam, Wim Gerritsen, Frans Franken, Henny Bouwman-Roodbeen, Gerrit en Miem Nijs-van Baal, ouders Janssen-Brands en familie, familie Strijbosch-Martens, Henk en Ans, familie Peters-Vos, Wim, Arnold, Gerard, Theo en Gert-Jan.

zondag 24 december kerstavond 21.30 uur: ouders van Rijsewijk-Roelofs en kinderen, ouders Roelofs-van Maanen, Hent en Doortje Cobussen-Joosten, Wim en Dien Goldsmid-Kersten, Riky Nab-Goldsmid, Henk Iding (Huissen), ouders Krebber-ten Broeke, Elly en Theo Schrijner-Kreber, Jo en Chrisje van de Kamp, Mariëtte Eeken, ouders Schuiling-Holleman, Annie en Antoon Baltussen, Thé en Dora te Dorsthorst-Essers, Eddy van Rooijen, Marina Rademakers, Thé en Gradeke Goldsmid-Verhoef, Herman Selman, Tonny en Maria te Dorsthorst, Wim van der Horst en Lilian, Dick en Truus van Rijsewijk, Hans Grimmelt, Marijke Nas-van Ettinger, Jos en Fien Pruijn-Jansen, Piet Martens, Frits en Toos Clappers-Schuiling, ouders Wels-Berends, Piet, Sander en Thea, ouders Potjens-Jansen, Andries van Baal, Riet en Leo Linsen, Geert Weijman, Chris en Wilhelmiën Weijman-Elbers, Marcel en Ria Krebber-Peters, Geert en Bets Willemsen-Peters.

zaterdag 30 december: jaargedachtenis Bennie en Ita Knuiman. Verder gedenken wij familie Janssen-Selman, Tonny en Maria te Dorsthorst, Michel Cijs, Henk en Gerda van Rijsewijk en Bart, Hans Grimmelt, Leo Knuiman, Marijke Nas-van Ettinger, Wim en Doortje Slendebroek, Addy Veuger-Oomes, ouders Verhoef-Schuiling, Lydia en Henk, ouders Hermeling-Clappers, Frits en Ria.

zaterdag 6 januari 2024: Piet en Aleid van Bentum-Sloot, familie van Kempen, familie Janssen-Selman, Fia Schuiling, Jan en Corrie Meurs, Toos en Geert Joosten, Diny de Ruijter-van Lieshout, Henk en Gerda van Rijsewijk en Bart, Ben Rombouts, Dick en Truus van Rijsewijk, Leo Knuiman, Marijke Nas-van Ettinger, Wim en Doortje Slendebroek, Piet Martens, familie Bennik-Barends, ouders Hermeling-Clappers en Frits en Ria, Sien en Herman Fonteijn-van Mullem, Tonny en Maria te Dorsthorst.

Elst

zondag 3 december: jaargedachtenis Theo Krabbe. Verder gedenken wij pastor Nol Sales, pa en ma Lagerweij en ome Chris, Diny Rewinkel-Kampshoff, George Teunissen, Diny Vreman-van Brandenburg, Henk en Mimi van Deelen-Rewinkel-Kampshoff, Jo Lamers, Henk Willemsen, ouders Willemsen, ouders Van Schaijk, Wijnand van Raaij, vanuit Gendt Leida van Deelen-van den Brink.

zondag 10 december: jaargedachtenis mevrouw Burgers-van de Logt, jaargedachtenis Gerrit Kienhuis. Verder gedenken wij Diny Verhoef, Addy van Mierlo, Jan Braam, Jan Joosten, vanuit Gendt: Leida van Deelen-van den Brink.

zondag 15 december kerstavond: vanuit Gendt: Leida van Deelen-van den Brink. vanuit Gendt, 19.00 uur: Leida van Deelen-van den Brink, Annie Huting.

zondag 17 december: ouders Turk-Martens en jaargedachtenis zoon Geert, Han Arns, Henk Willemsen, ouders Willemsen, ouders van Schaijk, Frans en Doortje Toebast, Jan en Nelly Sengers-van Mullekom.

woensdag 20 december (Gulden Mis): geen intenties opgegeven.

zondag 24 december 11.00 uur: Addy van Mierlo, Frans Giesen.

zondag 24 december 19.00 uur: jaargedachtenis ouders J.G. Wientjes. Verder gedenken wij Liedy Wientjes, Miranda v.d. Brink-Wientjes, Arnoldus Gidding, Dina Gidding-Peters en Annelies, Bernardus Meeuwissen, Bertus Holleman, Ben van Mullem, ouders Holleman-Jansen, Frans en Henk.

zondag 24 december 23.30 uur: jaargedachtenis ouders Schaars-Vens. Verder gedenken wij Sjac Burgers, familie Burgers-Hulsink, ouders Hendriks-Damen, Raff Stoffels, ouders Thé en Sidon Stoffels en Elly, ouders Toonen-van Kempen, ouders Krabbe-Verhoef en familie, pa en ma Lagerweij en ome Chris, Diny Rewinkel-Kampshoff, Hans Roelofs, familie Verburg-van Duuren, familie Houterman-Mattijssen, Bertus Janssen, ouders Veggelers-Degen, Ben, Grad en Riet Veggelers. familie Van Engen-Bleekman, Ber Janssen.

maandag 25 december eerste kerstdag: jaargedachtenis van moeder Joosten, vader en Kiki, jaargedachtenis van Henk Polman. Verder gedenken wij Gert en Wil Lensen-Wiendels, vader en moeder Roelofs, pa en ma Pietersz-Schoon, Paula en Bernard Burgers-van de Logt, Jo de Swart, familie Witjes-Mühren, Co Willemsen, ouders Cornelissen-Hartjes, pastor Nol Sales, Frits van Marwijk en Jos, Tonnie Damen-Knippling, Gerrit Kienhuis, Theo Hendriks uit Randwijk, ouders Zwartjens-Pulles uit Indoornik, Jaap Elings, Jan Braam, Jan en Meta Kieft-König, Trees Schouten-Copray, Ton Versteeg, ouders Versteeg en ouders Pullens, Joop Clappers, Frans van Leur, familie Mom-Scholten, familie Vernooij-Leenders, zoon Kees, dochter Mieke, Ger van Velsen, Sjaak Willemsen, ouders Willemsen-Ahoud, Geertje, Sjon en Bep, ouders Van Rossem-Schouten en hun zoon Jan, Jo Lamers, Henk Willemsen, ouders Willemsen, ouders Van Schaijk.

zondag 31 december: jaargedachtenis van Theo Derksen, Paul en familie. Verder gedenken wij familie Van Rossem, familie Van Hooydonk-Hager, ouders Van Rossem-Schouten en hun zoon Jan.

maandag 1 januari: Toon Witjes, ouders Van Rossem-Schouten en hun zoon Jan.

zondag 7 januari: jaargedachtenis van Trees Schouten-Copray, jaargedachtenis van Frans van Leur. Verder gedenken wij Jo Lamers, Wijnand van Raaij, vanuit Gendt: Leida van Deelen-van den Brink.

zondag 14 januari: Jaargedachtenis Hans Roelofs, Jan Verborg, vanuit Gendt: Leida van Deelen-van den Brink.

zondag 21 januari: geen intenties aangemeld.

zondag 28 januari: jaargedachtenis van Gert Lensen en Wil Lensen-Wiendels. Verder gedenken wij familie Van Hooydonk-Hager, Frans van Leur, vanuit Gendt: Leida van Deelen-van den Brink.

Gendt

zaterdag 2 december in Haalderen: Annie van den Brink-Peek, Theed Melchers, Jan Melchers, Riet Bolder-van Heck.

zondag 3 december in Elst: Leida van Deelen-van den Brink.

zaterdag 9 december Haalderen en St. Jozef: Annie van den Brink-Peek, Frits Botterblom, Theed Melchers, Jan Melchers, Bep Janssen-Gerritsen, Jo Schennink, Harrie Lichtenberg, Els Schennink-van der Mond, Hans Bredie, Leida van Deelen-van den Brink, Trees Scholten-Teunissen, Joris Claassen.

zondag 10 december in Elst: Leida van Deelen-van den Brink.

zaterdag 16 december in Haalderen: Annie van den Brink-Peek, Theed Melchers, Jan Melchers, Fientje Rooding-Bergervoet, Riet Bolder-van Heck.

zondag 15 december, in Elst: Leida van Deelen-van den Brink.

zaterdag 23 december in Haalderen: Thé Claassen, Riet Claassen.

zondag 24 december kerstavond in Elst (19.00 uur) Leida van Deelen-van den Brink, Annie Huting.

zondag 24 december, kerstavond en St. Jozef: Leida van Deelen-van den Brink, Leo Bouwens, Frits Botterblom, Annie van den Brink-Peek, Theed Melchers, Jan Melchers, Koos Witjes, Fientje Rooding-Bergervoet, Ton Cornelissen-Kersten, Joke van Meekeren-Arends, Hans van Meekeren, Ine van Meekeren-Teeuwssen, Jo Scholten-Niesink, Annie van Rijn-Willemsen, Harrie Lichtenberg, Els Schennink-van der Mond, Hans Bredie, Trees Scholten-Teunissen, Annie Huting, Henny en Gert Teunissen-Kersten, Theo Joosten, Tonny en Gerrit Bootink-Vos, Annie en Hent Rosmulder-Evers, Dora en Jan Buurman-Arends, Gerda en Theo Rutten-Wassink, Leo van Mullem, Lies Bisseling-Vermeulen.

woensdag 27 december in parochiecentrum: Leida van Deelen-van den Brink, Leo Bouwens, Frits Botterblom, Annie van den Brink-Peek, Theed Melchers, Jan Melchers, Koos Witjes, Fientje Rooding-Bergervoet, Ton Cornelissen-Kersten, Joke van Meekeren-Arends, Hans van Meekeren, Ine van Meekeren-Teeuwssen, Jo Scholten-Niesink, Annie van Rijn-Willemsen, Harrie Lichtenberg, Els Schennink-van der Mond, Hans Bredie, Leida van Deelen-van den Brink, Trees Scholten-Teunissen, Dora en Jan Buurman-Arends, Gerda en Theo Rutten-Wassink, Leo van Mullem, Lies Bisseling-Vermeulen.

zondag 31 december, in Huissen: Theed Melchers.

zaterdag 6 januari in Doornenburg (in plaats van Haalderen) en St Jozef: Annie van den Brink-Peek, Theed Melchers, Jan Melchers, Riet Bolder-van Heck, Joris Claassen.

zondag 7 januari in Elst: Leida van Deelen-van den Brink.

zaterdag 13 januari in Haalderen: Annie van den Brink-Peek, Frits Botterblom, Theed Melchers, Jan Melchers, Bep Janssen-Gerritsen, Jo Schennink, Henny en Gert Teunissen-Kersten, Harrie Lichtenberg, Els Schennink-van der Mond, Hans Bredie, Leida van Deelen-van den Brink, Trees Scholten-Teunissen.

zondag 14 januari in Elst: Leida van Deelen-van den Brink.

zaterdag 20 januari in Haalderen en St. Jozef: Annie van den Brink-Peek, Theed Melchers, Jan Melchers, Fientje Rooding-Bergervoet, Riet Bolder-van Heck, Riet Claassen.

zondag 21 januari in Elst: Leida van Deelen-van den Brink.

woensdag 24 januari in parochiecentrum: Frits Botterblom, Annie van den Brink-Peek, Theed Melchers, Jan Melchers, Koos Witjes, Fientje Rooding-Bergervoet, Ton Cornelissen-Kersten, Joke van Meekeren-Arends, Hans van Meekeren, Ine van Meekeren-Teeuwssen, Jo Scholten-Niesink, Annie van Rijn-Willemsen, Harrie Lichtenberg, Els Schennink-van der Mond, Hans Bredie, Leida van Deelen-van den Brink, Trees Scholten-Teunissen.

zondag 28 januari in Elst: Leida van Deelen-van den Brink.

Haalderen

zaterdag 2 december: Riek Vernooy, Gerd Spanbroek en Koos Spanbroek-Verhagen, Jan Nieuwenhuis en Nel Nieuwenhuis-Scholten.

zaterdag 9 december: jaargedachtenis van Jan Gunsing. Verder gedenken wij Gert en Toos Alofs-Rijcken, Dina Rutjes-Wassink, Jan Nieuwenhuis en Nel Nieuwenhuis-Scholten.

zaterdag 16 december: Wim en Dineke Joosten-Joosten, Toon Spanbroek, familie Muller-Joosten, familie Schut-Demon, An en Antoon Veenhuis en zoon Antoon.

zondag 24 december kerstavond 19.00 uur: jaargedachtenis van Elisabeth Weijers-Joosten. Verder gedenken wij Antonius Weijers, Geert en Miep Nas-Joosten, Wim Stokkink, Gerd Janssen en overleden familie, Riek Vernooy, Gert en Toos Alofs-Rijcken, Hent van Loon en Marietje van Loon-Buurman, overledenen van de familie Van Loon-Buurman, Tonny Witjes, ouders Spanbroek en Bep, Antoon te Dorsthorst en Marie te Dorsthorst-de Haas, Bernard te Dorsthorst en Aleida te Dorsthorst-Claassen, Ab Abbink, Susan Abbink, Anna Braam-van Vorselen, ouders Muller-Wemmers, Geert en Ben Bakker, Wim Peperkamp, familie Peperkamp-Huisman, Gerard en Dora Wismans-Spanbroek, Piet Demon, ouders Demon Ria, Mimi, Wim, Geert, Toon en Wilma, Jo Derksen, Riek Derksen-Vonk en Annie, Geert Duijf, Herman Mahler, Joop Wismans, Bets Brugmans, ouders Berndsen-Marissink, Johan en Riek Driessen-Peters, An en Antoon Veenhuis en zoon Antoon, Femke Peters, Anke Spaan-Streefland en dochter Joyce, Frans Reijnen.

dinsdag 26 december tweede kerstdag: jaargedachtenis van Piet Demon. Verder gedenken wij Jan Janssen, Jozef, Anko en Mariëlle van Swaay, ouders van Deelen-Menning, Jo Derksen, Riek Derksen-Vonk en Annie, ouders Demon, Ria, Mimi, Wim, Geert, Toon en Wilma, Jan Huisman en Helena Huisman-Peters, Hendrikus Peters.

zaterdag 30 december: jaargedachtenis van Jan Nieuwenhuis en Nel Nieuwenhuis-Scholten, familie Roelofs-Lintsen.

zondag 31 december oudjaarsavond: Wim Peperkamp, familie Peperkamp-Huisman, Gerard en Dora Wismans-Spanbroek, Joop Wismans.

zaterdag 6 januari in Doornenburg: Riek Vernooy, Gert Alofs en Toos Alofs-Rijcken, Jan Janssen-van Galen, Gert en Koos Spanbroek Verhagen.

zaterdag 13 januari: jaargedachtenis van Riek Derksen-Vonk, jaargedachtenis van Wim Huting. Verder gedenken wij Jo Derksen en Annie, Piet Demon, ouders Demon, Ria, Mimi, Wim, Geert, Toon en Wilma, Dina Rutjes-Wassink, Gerd Janssen, Geert Duijf, Catrien Geurts-van Swaay.

zaterdag 20 januari: Gert Alofs en Toos Alofs-Rijcken, Hendrikus Wismans en Geertruida Wismans-Janssen, The en Leida, Gerard en Dora Wismans-Spanbroek.

Herveld

zaterdag 9 december: jaargedachtenis van Ben en Wilhelmiën van Hal-Ticheloven, jaargedachtenis van Frits en Jos van Workum. Verder gedenken wij Piet en Mimi Daams-Schaars, Wim en Ada Giesbers-Peperkamp, Jan Winnemuller, Tom de Wit.

zondag 24 december: jaargedachtenis van Annie Veens-Menting en Martinus Veens. Verder gedenken wij pastoor Van der Borgh en Tiny Monincx, Piet en Mimi Daams-Schaars, Wim en Ada Giesbers-Peperkamp, Ben en Wilhelmiën van Hal-Ticheloven, Jan en Riet Veens, Wim van Vilsteren, Appie en Marie Winnemuller-van Kempen, Jan Winnemuller, Tom de Wit.

dinsdag 26 december, tweede kerstdag: jaargedachtenis van Annie Veens-Menting en Martinus Veens. Verder gedenken wij pastoor Van der Borgh en Tiny Monincx, Piet en Mimi Daams-Schaars, Wim en Ada Giesbers-Peperkamp, Ben en Wilhelmiën van Hal-Ticheloven, Jan en Riet Veens, Wim van Vilsteren, Appie en Marie Winnemuller-van Kempen, Jan Winnemuller, Tom de Wit.

zondag 31 december: jaargedachtenis van Ria van Elk-Leenders, jaargedachtenis van Bert Latta. Verder gedenken wij Piet en Mimi Daams-Schaars, Wim en Ada Giesbers-Peperkamp, Ben en Wilhelmiën van Hal-Ticheloven, Annie Veens-Menting en Martinus Veens, Jan Winnemuller, Tom de Wit.

zondag 21 januari: pastoor Van der Borgh en Tiny Monincx, Wim en Ada Giesbers-Peperkamp, Ben en Wilhelmiën van Hal-Ticheloven, Jan Winnemuller, Tom de Wit.

Heteren

zondag 3 december: Bep Schrijner, Henk Holleman, Rob Liethoff, Arnold Frederiks, Hans Branderhorst, familie Eulink-Peters, Grada Eulink, Willie en Corry Menting-de Bruin, ouders Daniel-Rutten, Bart van Elferen.

maandag 25 december eerste kerstdag: Gerardus Roes en Jeanette v.d. Heijden, Wilhelmus Roes en familie, Johannes Boll en Henrica Jansen, Richardus van Wijck en echtgenote, Stephanus Roes en Theodora Ockhorst, deken Roes en familie, Bep Schrijner, Henk Holleman, Rob Liethoff, Arnold Frederiks, Hans Branderhorst, familie Eulink-Peters, Grada Eulink, Willie en Corry Menting-de Bruin, Ruth en Annie Cobussen-Joosten en kleindochter Danielle, ouders Daniel-Rutten, Trudy Rombouts, Wim Polman en zoon Grady, ouders Dijkmans-van Groesen en zoon Sjaak, ouders Roos-Weijman en zonen Hennie, Jan en Bert, Leo Niels, Judith Giesen, Hans Jansen, Nico Methorst, ouders IJkhout-Vermeulen, Geert Peters, Annie Reinders, Gradus Brugmans en Hendrika Brugman-Coenders, Hein Kuijpers, ouders Degen-Hermsen, Jan Velthuizen, ouders van Elferen-Eimers, Bart van Elferen en ome Bart, Jan en Annie Stokman, ouders Vos-Selman, Jan Polman, Wim van Reine, ouders van Heumen-Krebber, familie Leenders-Hoenselaar en kinderen, familie Peelen-Huisman en kinderen, Thé en Gerda Peelen-Leenders, Jeroen Dekker.

zondag 7 januari: Bep Schrijner, Rob Liethoff, Henk Holleman, Bart van Elferen, familie Eulink-Peters, Grada Eulink, Willie en Corry Menting-de Bruin, ouders Daniël-Rutten, Arnold Frederiks, ouders Degen-Hermsen, Jan Velthuizen, Wim Engelen.

Angeren - Huissen-Stad - Huissen-Zand

zondag 3 december: Piet Driessen, Jeroen Arends, Nellie Janssen-Kersten, Miranda Peek, Jan Kemperman, Piet Peters, Henk Leijser, Riek Willemsen.

zondag 10 december: Jan Kemperman, ouders Van Deelen-Verhoeven – kinderen, aangetrouwden en kleinkinderen, pastor Hofstede, Piet Peters, uit dankbaarheid, Riek Willemsen.

zondag 17 december: Jan Kemperman, ouders Bles-Scholten – kinderen, aangetrouwden en kleinzoon Frank, Piet Peters, Theo van Lent, Riek Willemsen.

zondag 24 december kerstavond 18.30 uur: Stef en Truus Hoogveld-Vos, Riek Willemsen, An en Antoon Veenhuis en zoon Antoon, Mietsie Swoboda, Joop en Gerda Regeling, ouders Dominicus-Vermeulen en familie, Jo en Dien Kersten-Lentjes en familie, Cor en Thé Dibbets-Kersten, Thijs Hendriks en Zus Hendriks-Sluite, Jan Zweers en Greet Zweers-Makker, Piet Peters.

zondag 24 december kerstavond 21.00 uur: Piet Driessen, Jeroen Arends, Nellie Janssen-Kersten, Miranda Peek.

maandag 25 december eerste kerstdag 9.30 uur: An en Antoon Veenhuis en zoon Antoon, Mietsie Swoboda, Joop en Gerda Regeling, Geert Bos en dochter Carin, Jan Willemsen, familie Scholten-van Gellecum uit de Hoeve, ouders Gerritsen-Arts, Jan, Geert en Liesbeth, familie Scheers-van Kempen.

zondag 31 december: Piet Peters, Riek Willemsen, vanuit Gendt Theed Melchers.

zondag 7 januari: familie Scheers-van Kempen, Piet Peters.

zondag 14 januari: Piet Peters, Gerrit Bles en zoon Frank.

zondag 21 januari: Piet Peters.

zondag 28 januari: Piet Peters, Thijs Hendriks en Zus Hendriks-Sluite.

Indoornik

maandag 25 december eerste kerstdag in

Elst: Theo Hendriks, ouders Zwartjens-Pulles.

zaterdag 13 januari: Gerardus Evers, Cor, Henk, Wim, Diny en ouders de Ruijter-Leenders, Marie Bremer-Leenders, Ton van Wezel, Klazienus IJkhout, Mia Arns-Krebber.

Lent

zaterdag 2 december: jaargedachtenis van Fons Niessen, Cobie Berkien-Knippling. Verder gedenken wij Gerard van Kempen, Joke Janssen, Dries en Fien Willemsen van Kempen, Antoon en Diny van Kempen-de Beijer, Riet Janssen-Boerboom.

zondag 17 december: jaargedachtenis van Joke Janssen, Anton Natrop, Jo Berkien. Verder gedenken wij Dory Natrop-Herckenrath, ouders Jansen Kogelman en kinderen, Dries en Fien Willemsen van Kempen.

zondag 24 december kinderkerstviering: Fons Niessen, ouders Jansen Kogelman en kinderen, Geert en Riet Tillemans-Martens, familie Peters van Merwijk.

zondag 24 december kerstnacht viering: familie Hofs-Boekhoorn, Joke Jansen, Dries en Fien Willemsen-van Kempen, Antoon en Diny van Kempen-de Beijer, Thea Visser, Cobie Berkien-Knippling, Antoon en Riek van Kempen-de Beijer, Kitty van de Geer-Grol, Gert en Nellie van Vorrsele-Potjens, Hans Jacobs, Riet Janssen-Boerboom, ouders Wouters-de Kleijn, Gerard Stap, familie Kersten-van Gendt, Albert Jansen en dochter Miriam, ouders Teunissen-Heijmans, ouders Damen-Peek, Jo Berkien, ouders Berkien-Jansen, ouders van der Heijden-van de Bosch en dochter Ans, ouders van Koolwijk-Wolf en zuster Vilana, Bram van de Logt, Jan en Toos Rutjes-Derksen, Willeke en Ignaas Rutjes, Jan en Mien van Haaren-van Leur, ouders Toonen-van Kempen, Henk en Annie Bouwmeister-Joosten en zoon Wilfried, Gerrit en Toos Bles-Derksen, Chris en Annie van Rijsewijk-Geven, Theo Teunissen, Iet Idema-Beukering, The en Nellie Jansen-Jansen, Tonnie van Antwerpen-Willemsen, Antoon en Leida Doorman-Krechting, Henk en Annie Meeuwssen-Leenders, Theo Meeuwssen, ouders Meeuwssen-Janssen, Ad en Riet Kuenen-van der Asdonk, Piet en Riet Hoogveldt-Peters, Wim en Marietje Rikken-Lieskamp.

zondag 31 december oudjaar: Ineke Wilderom-Berndsen, Riet Janssen-Boerboom, Dries en Fien Willemsen-van Kempen, Joke Janssen, Miriam Jansen, Henk en Annie Meeuwssen-Leenders, Theo Meeuwssen, ouders Meeuwssen-Janssen.

Oosterhout

zondag 10 december: Appie van Dam, Emmy Derksen-Veens, Truus Veens-Jansen.

maandag 25 december eerste kerstdag: Annie van Meurs en zoon Berry, Appie van Dam, ouders Roelofs-Rikken en familie, Truus Veens-Jansen, Emmy Derksen-Veens, im Folker, Piet Derksen, Boedi Knipping, Wim en Rosa Huisman-Geurts, Geert en Nel Bouwman-Hendriks en dochter Anita, Wim en Riekie Lintsen-Dulos, Wim van Kempen en dochters Corine en Trees, ouders Spaan-Litjes, Anke en Joyce, Bep en Dennis en Dinie. Voor januari zijn er geen intenties aangemeld.

Valburg

zondag 10 december: jaargedachtenis voor Doortje Maassen, Harry Huisman, Pascal Matijssen, Wim Slebus en Willie Slebus-Hasselbach. Verder gedenken wij Wim ten Broek en Doortje ten Broek-van Elferen, André en Toos Cornelissen, Theo en Maureen Driessen, Bernardus Helmink, Diny Huisman-van Mullem, Jan Jansen, Frans Janssen en dochter Trudie, Cor Potjes en zoon Vincent.

maandag 25 december eerste kerstdag: jaargedachtenis voor Tonia Berns-Arts, Jo Bouwman, Leny van Elferen-Simons, Henk Slebus, Theo Verhoeven, Joop Zwartkruis. Verder gedenken wij Everardus Berns en dochter Tanja, familie Berns-Arts, Wim ten Broek en Doortje ten Broek-van Elferen, André en Toos Cornelissen, Eef van Dijk, familie Driessen, familie Philipsen, families Van Elferen-Krijnen, Trees van Elferen, pastoor Wim Engelen, ouders Helmink-Maassen, Toon en Bets van Heumen, Harry en Diny Huisman, families Jansen, Van Hulst en Krijnen, Willy Jansen-Meurs, Piet van den Berg en Tiny van den Berg-Magielsen, Frans Janssen en dochter Trudy, ouders Veggelers-Janssen, Anneke Geurts-Knippling, Grad en Toos Knipping, Annie Lenssen, Ton Lindewegen, ouders Van de Logt-Broekman, Thé en Toos Matijssen, ouders Matijssen-Kuijff en dochter Karin, Marian Eulink-Peters, Herman Popping en Nel Popping, Cor Potjes en zoon Vincent, Ben Ras, familie Rasing-Willemsen, pastoor Scholten, ouders Schouten-Krijnen en zonen Jan, Theo en Piet, Grad, Juliënne Slebus, Annie Slebus-Hendriks, Jan Spaan, ouders Spaan-Turk, Thecla Janssen-de Vent, André Verhoeven, Jos en Hennie Verhoeven, Wim en Fie Verhoeven, Bart de Vries en familie Willemsen en familie Rikken.

zaterdag 13 januari: jaargedachtenis voor pastoor Engelen en pastoor Scholten. Verder gedenken wij de families Berns-Arts, Wim ten Broek en Doortje ten Broek-van Elferen, André en Toos Cornelissen, Jan Jansen, Cor Potjes en zoon Vincent.

zaterdag 27 januari: jaargedachtenis voor Frans Janssen, Gerda Mientjes-Weerpas en Jan Veggelers. Verder gedenken wij André en Toos Cornelissen, Trees van Elferen, Trudie Janssen, Riek Veggelers-Janssen, Anneke Geurts-Knippling, Cor Potjes en zoon Vincent, Jan Spaan, ouders Spaan-Turk, Wim en Fie Verhoeven.

KINDERACTIVITEITEN

In de advent is er in Elst op zondag 3 december (om 10.00 uur) en de zondagen 10 en 17 december (beide om 11.00 uur) een kinderwoorddienst in De Hoeksteen. Het project heet 'Brieven van Boven'. Elke keer ontvangen de kinderen een brief uit de hemel, waarmee zij aan de slag gaan.

Kerstavond, 24 december

- **16.30 uur:** Kinderkerstviering in Providentia in Gendt, informatie via locatiegendt@rkparochiemariamagdalen.nl
- **17.00 uur:** Gezinskerstviering in de H. Maria Geboortekerk in Lent, opgeven en informatie via d.niessen.jansen@gmail.com
- **17.00 uur:** Kinderkerstviering in de O.L.V. van Zeven Smartenkerk in Haalderen, opgeven en informatie via kindervieringen@gmail.com. We gaan kijken en luisteren naar het kerstverhaal en zingen liedjes met het projectkoor. Vanaf 16.30 uur is de kerk open. We maken er een gezellige viering van gericht op kinderen tot 8 jaar.

Vind je het leuk om mee te zingen?

Iedereen mag meedoen: neem papa, mama, ooms, tantes, vriendjes en vriendinnetjes, opa, oma, buren gezellig mee. We repeteren op dinsdag 28 november, 12 en 19 december van 18.30 uur tot 19.15 uur.

Lijkt het je leuk om mee te spelen in het kerstspel, bijvoorbeeld als engel, Jozef, Maria of speel je liever een herder of koning?

Geef je dan op! Stuur een mailtje naar: kindervieringen@gmail.com. We komen de eerste keer samen voor het verdelen van de rollen en uitzoeken van de kleding op 19 december om 18.30 uur in de kerk in Haalderen. De generale repetitie met het projectkoor en het kerstspel is op zaterdag 23 december om 9.00 uur. Op 24 december verwachten we je om 16.00 uur in kerk.

- **18.30 uur:** Gezinskerstviering in de O.L.V. ten Hemelopnemingkerk in Huissen, informatie via locatiehuissen@rkparochiemariamagdalen.nl
- **19.00 uur:** Gezinskerstviering in de St. Werenfriduskerk in Elst, opgeven en informatie via secretariaat@rkparochiemariamagdalen.nl. In deze kerstviering zingt het jeugdprojectkoor. Opgave bij dirigente Inge van Marwijk-Peters vóór 17 november (ippietje@gmail.com). Repetities: 21 en 28 november, 12 en 19 december in De Hoeksteen (van 18.45 uur tot 19.45 uur).

Eerste kerstdag, 25 december

- **15.00 uur:** Kindje wiegen in de H. Maria Geboortekerk in Driel
- **15.00 uur:** Kindje wiegen in de St. Werenfriduskerk in Elst

Kerststallen bekijken waar en wanneer

Op dinsdag 26 december, tweede kerstdag, zijn de O.L.V. ten Hemelopnemingkerk in Huissen en de O.L.V. van zeven Smartenkerk in Haalderen open van 13.00 uur tot 16.00 uur. Er is warme chocolademelk en iets lekkers. Kom je ook?

Verdere kinderactiviteiten zie locatie-pagina's.



BEZINNINGSACTIVITEITEN

Donderdag 14 december

Filmavond 'Ich bin dein Mensch' (Maria Schrader, 2021)

Een tragikomedie over een brandend actueel thema: kunstmatige intelligentie. Alma heeft geld nodig voor haar wetenschappelijke onderzoek. Daarom geeft ze zich op voor een baanbrekend experiment. Drie weken moet ze samenleven met de robot Tom, die geheel op haar wensen is ingesteld.

Dat klinkt geweldig, maar hoe menselijk kan techniek zijn als het gaat om emoties en om liefde?



Donderdag 18 januari

Filmavond 'Die Wand' (Julian Roman Pölsler, 2012)

Verfilming van de gelijknamige roman van Marlin Haushofer. Een vrouw ontdekt dat het bergdal waar ze in haar eentje in een jachthut verblijft, door een onzichtbare wand is afgescheiden van de rest van de wereld. Samen met een hond, een kat en een koe probeert ze te overleven door zelfvoorzienend te worden. Door te schrijven probeert ze grip te houden op haar leven. Een film over eenzaamheid, moed, hoop en overgave.

Inleiding en nagesprek op beide avonden: pastor Victor Bulthuis

Tijd: van 19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur.

Plaats: parochiecentrum Elst.

Toegang: vrije gift.

Graag opgeven bij Corina Vos van het parochiesecretariaat: cvos@rkparochiemariamagdalen.nl of 06 - 2054 4726



Kinderpagina

Om te doen: schapen knutselen

Wat heb je nodig:

- stevig wit papier
- watten
- schaar
- lijm
- kleurspullen

Knutselwerkje schapen voor in de kerstvakantie.

Teken schapen op papier en knip ze uit: grote maar ook kleine als je wilt. Doe lijm op de schapen en leg daar plukjes watten op. Je kunt het plaatje nog mooier maken door bijvoorbeeld gras en bomen erbij te tekenen.



Mies Muis

Hallo meisjes en jongens,

Het was deze keer wel spannend of ik op de goede plek uitkwam. Maar het is gelukt! Deze keer was ik in een oude stal bij Schaap. Zij was familie van de schapen die al heel lang in deze stal wonen. In deze oude stal is lang geleden een kindje geboren dat erg belangrijk is geworden voor alle mensen. Dat kindje heeft later toen hij volwassen was, veel verteld over hoe mensen goed met elkaar kunnen omgaan. Schaap laat ook nu nog zien, zien hoe je aardig voor elkaar kunt zijn. Ze zorgt met de andere schapen voor elkaar. Zoals Jezus - want zo heette het kindje - aan de mensen heeft laten zien. Ze wilde het goede voorbeeld van Jezus volgen. Ook zij had dat weer gehoord van de oude schapen die erbij waren toen Jezus net geboren was. Ze hadden het haar ook vaak verteld, al die mooie verhalen over Jezus. Door voor elkaar te zorgen - zo vertelde Schaap - doen we wat Jezus deed: goed voor elkaar zorgen. En dat niet alleen rond Kerstmis, maar natuurlijk ook in het begin van het nieuwe jaar en alle tijd daarna.

Fijne feestdagen samen en tot volgend jaar. Waar ik dan ben weet ik echt nog niet.

Groetjes, Mies Muis



Pieppraat

Advent

De vier weken voor Kerstmis noemen we de adventtijd. Advent komt van een latijns woord 'adventus' wat in het Nederlands 'komst' betekent. We wachten op de komst van Jezus. Het is dus een tijd van wachten; dat is niet altijd makkelijk, maar wel spannend.

5 december Sint Nicolaas

Op deze feestdag voor kinderen worden er aan geschenken uitgedeeld. Op de avond voor zijn verjaardag - zo gaat het verhaal - deelde Sint Nicolaas cadeautjes uit aan de allerarmste kinderen. Nog steeds is het de heilige met veel vrienden onder de jonge kinderen.



24-25-26 december Kerstmis

Feest van de geboorte van Jezus. Omdat we dat zo belangrijk vinden vieren we dit wel twee dagen. We beginnen zelfs al op de avond die er voor komt: kerstavond.

31 december Oudejaarsdag

Laatste dag van 2023. Dit jaar had 365 dagen (geen schrikkeljaar).

1 januari Nieuwjaarsdag

Eerste dag van 2024. Dit jaar heeft weer 366 dagen (een schrikkeljaar).

6 januari Drie koningen

Met Kerstmis vierden we dat Jezus voor alle mensen wordt geboren. Maar zijn geboorte was zo bijzonder dat het zelf in de sterren te zien was. Een hele nieuwe ster: dat was vast voor een nieuwe koning. De koningen waren zo nieuwsgierig dat ze op zoek gingen naar die koning.