



GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN



Beste parochiaan,

Afgelopen Kerstmis heeft paus Franciscus in Rome met het ontsluiten van de Heilige Deur van de Sint-Pietersbasiliek het Jubeljaar geopend dat al vele eeuwen iedere 25 jaar wordt gehouden. Een Jubeljaar dat ons mag bezinnen op ons levensdoel, onze missie, onze omgang met anderen en met God. Een jaar dat ons geloof mag doen versterken en jubelen. De paus heeft dit bijzondere jaar 2025 dan ook als motto meegegeven: 'Pelgrims van Hoop'.



De hoop is ook de drijfveer van ons als parochie. Er is veel goed nieuws te delen. Nieuws dat het journaal en de krant niet altijd haalt. Al lijkt de Kerk te krimpen en moeten kerkgebouwen helaas de deuren sluiten, wereldwijd groeit zij.

In onze parochie zien we steeds vaker nieuwe gezichten. Mensen die zich aansluiten bij bedevaarten, bij geloofscursussen, het kinder- en jeugdwerk en met nieuwe initiatieven komen. In 2024 is er bijvoorbeeld een 'International community' opgericht in onze parochie voor hen die het Nederlands niet machtig zijn. Zij organiseren hun eigen bijeenkomsten en nemen maandelijks deel aan de zondagse eucharistieviering waarin ze in het Engels de lezing of de voorbede uitspreken. Het mag ons er opnieuw van bewust worden dat we deel uitmaken van een wereldwijde Kerk.

Onze zorg blijft er ook voor de ouderen en de zieken. In het afgelopen jaar zijn er heel wat samenkomsten door caritas- en diaconiegroepen op de verschillende plekken georganiseerd en is er onder meer een bijeenkomst geweest voor mensen die ouderen willen bezoeken die niet meer naar de kerk kunnen komen en hen de heilige communie ook willen uitreiken.

Veel mensen die niet kunnen deelnemen aan de vieringen vieren mee via de sociale media. Onze musici, cantores, koren, voorgangers, lectors, misdienaars, acolieten, kosters en kerkgangers houden de lofzang gaande. Zo zijn we kerk ook anno 2025.

Laten we dat goede nieuws ook delen. Via onze website en ons parochieblad 'Ankerplaats' proberen wij de parochie zoveel mogelijk zichtbaar en vindbaar te maken. Echter om ook volgend jaar weer goed nieuws te kunnen melden hebben we uw hulp nodig. Wij vragen daarom uw financiële bijdrage voor het komende jaar.

Onder het motto 'Pelgrims van Hoop' beveel ik de Actie Kerkbalans van harte bij u aan. Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Pastoor Karel Donders



R.K. parochie
**H. Maria
Magdalena**



Uw bijdragen voor Uw parochie

Al jaren wordt van u en bijdrage gevraagd die bestemd is voor uw eigen parochie; de Actie Kerkbalans.

Waarom eigenlijk?

Als basis voor het voortbestaan van uw parochie als geloofsgemeenschap, maar ook voor belangrijke praktische zaken zoals het onderhoud van kerkgebouwen, algemene personeelskosten en het organiseren van vieringen en samenkomsten. Hierdoor is de bijdrage van parochianen onmisbaar.

Op de vierde pagina van dit inlegvel kunt u zien waar uw bijdragen zoal voor gebruikt worden.

Een parochie kan alleen blijven bestaan als voldoende mensen hun eigen parochie naar draagkracht financieel steunen. De kerk wordt immers niet gesubsidieerd door de overheid, de gemeente of het bisdom. Uw parochie moet haar financiën zelfstandig opbrengen en is daarom afhankelijk, naast de collectes en stipendia, van giften. Naast incidentele giften of donaties gebeurt dit voornamelijk via de Actie Kerkbalans. Al uw giften hoe groot of klein ook maken het mede mogelijk dat uw parochie kan blijven bestaan. Uw gift is dan ook een gift aan toekomstige generaties, aan onze kinderen en kleinkinderen.

Het thema 2025 'Geef vandaag voor de kerk van morgen' ligt mij na aan het hart. Voor onze kinderen en kleinkinderen moet de boodschap van Christus ook een uitdaging blijven. Onze parochie straalt uit dat ze de kerk van morgen belangrijk vindt. Ik doe daarom mee met de Actie kerkbalans.

Legaten

Veel mensen denken erover na wat er na hun overlijden met hun bezittingen moet gebeuren. Dat is begrijpelijk en goed. Het is een geruststellende gedachte dat uw bezittingen na uw overlijden terecht komen op een manier die past bij uw persoonlijke overtuiging.

U kunt uw parochie ook een legaat of deel van uw erfenis nalaten. U kunt uw parochie mede-erfgenaam maken. De parochie wordt dan samen met uw overige erfgenamen verantwoordelijk voor uw nalatenschap. Uw parochie heeft een ANBI status. Dat betekent dat uw parochie geen erfbelasting verschuldigd is over het door u vastgestelde erfdeel.

Het parochiebestuur verschaft u graag nadere inlichtingen, mocht u dit wensen.

De kerk moet behouden blijven. Misschien niet in mijn dorp, maar dan toch wel in de buurt. De kerk is er voor mij. De Actie Kerkbalans is mijn steentje wat ik kan bijdragen.

De kerk is een plek om te vieren en te geloven. Voor iedereen heeft het een eigen betekenis. Maar het onderhoud van de gebouwen, de pastor, de verwarming, de koffie, de koren en activiteiten kosten geld. Om dit allemaal in stand te houden geven wij aan de kerkbalans.



Actie Kerkbalans 2025

De Belastingdienst kan u én ons helpen. Wij wijzen u op de mogelijkheid tot het sluiten van een periodieke overeenkomst voor een gift aan de Actie kerkbalans. Maakt u gebruik van deze overeenkomst dan kunt u uw gift ieder jaar altijd van de belasting aftrekken ongeacht de hoogte en eventuele andere giften aan andere organisaties. Ook kunt u uw huidige bijdrage op deze wijze verhogen zonder dat het u extra geld kost.

Wij hebben hiervoor een voorbeeld van een berekening gemaakt.

De overeenkomst wordt vastgelegd in een "schenkingsakte" en heeft een looptijd van minimaal vijf jaar.

Periodieke gift voor de actie Kerkbalans

(voorbeeld van een berekening)

Voorbeeld met 42% aftrek	Normale gift zonder aftrek	Met schenkingsakte zonder verhoging	Met schenkingsakte met verhoging
Bijdrage kerkbalans	150	150	259
Ontvangst van belastingen 42%	0	63	109
Gift kost de gever netto	150	87	150
Parochie ontvangt	150	150	259

In het rekenvoorbeeld is geen rekening gehouden met andere gewone giften of eerdere aftrek. Alle bedragen in euro's

Info? bestuur@rkparochiemariamagdalena.nl

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Natuurlijk zijn we heel blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan! U doet toch ook mee?

Groep	Begroting 2025	Prognose 2024	Gerealiseerd 2023
Bijdragen parochianen	353.130	400.000	430.266
Opbrengsten uit bezittingen en beleggingen	599.444	575.000	585.849
Opbrengsten begraafplaatsen	250.000	250.000	280.262
Functionele inkomsten	37.500	37.500	47.500
TOTAAL OPBRENGSTEN	1.240.074	1.262.500	1.343.877
Persoonskosten	418.100	420.000	447.818
Kosten onroerend goed	395.870	710.000 *	451.452
Kosten begraafplaatsen	104.690	100.000	100.957
Rente en kosten van schulden en fondaties	6.750	10.000	9.427
Kosten eredienst	65.025	60.000	80.260
Kosten pastoraal	75.790	90.000	107.169
Verplichte en vrijwillige afdrachten en bijdragen	133.546	165.000	158.679
Beheerskosten	139.550	170.000	165.897
TOTAAL KOSTEN	1.339.321	1.725.000	1.521.659
SALDO EXPLOITATIE	-99.247	-462.500	-177.782
Incidentele baten	0	687.000	1.744
Incidentele lasten	0	306.000	-159
SALDO INCIDENTELE BATEN EN LASTEN	0	381.000	1.903
NETTO RESULTAAT	-99.247	-81.500	-175.879

* kosten onroerend goed 2022 incl. dotatie van € 300.000,= aan voorziening groot onderhoud gebouwen

Toelichting cijfers 2024

- Het jaar 2023 stond voor een groot deel in het teken van de verbouwing van ons parochiehuus in Elst. De kosten voor deze verbouwing zijn niet in onze exploitatie geboekt, maar zijn geheel uit de voorziening groot onderhoud gebouwen gehaald. Dit had als gevolg dat deze voorziening aan het einde van 2023 bijna leeg was. Voor het groot onderhoud aan onze gebouwen hebben wij deze voorziening heel hard nodig. Jaarlijks moeten wij deze voorziening doteren, maar dat lukt alleen als wij een kerk met boekwinst kunnen verkopen. In 2024 hebben wij de kerk van Heteren succesvol aan de eredienst kunnen onttrekken en kunnen verkopen. Van de boekwinst op de verkoop van deze kerk (381K) gebruiken wij 300K om te voorziening te doteren en 81K nemen wij in het resultaat. Het verkopen van kerken is geen doelstelling van het bestuur, maar is wel bittere noodzaak voor onze financiële exploitatie.
- Want de trend van de post bijdragen parochianen (kerkbalans, collecten, uitvaarten, offerblokken, kaarsen) blijft dalende. Daarom proberen wij als bestuur te zorgen dat de andere opbrengstposten minimaal op peil blijven. Dat betekent maximaal inzetten op de verhuur van onze gebouwen. Met o.a. de verhuur van de pastorie van Bommel aan de gemeente Lingewaard voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen doen we dat goed. Idem voor de verhuur van pastorie van de Zandse kerk, ook voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast maken we gretig gebruik van de zendmasten die mobiele providers graag op onze kerkdaken leggen en voor mooie opbrengsten zorgen.
- Maar we moeten ook heel kritisch naar onze kosten blijven kijken. Personeelskosten en onderhoud gebouwen zijn veruit de grootste kostenposten. Met het vertrek van pastor Victor Bulthuis zijn onze personeelskosten in 2024 wat gedaald. In de personeelskosten zitten ook de vergoedingen die we betalen aan onze organisten en dirigenten. Naast onze vele vrijwilligers hebben we deze betaalde krachten heel hard nodig! Kosten voor gebouwen zijn in 2024 iets gedaald. Dit kunnen we verklaren door o.a. de lagere energielasten t.o.v. 2022 en 2023. Andere kosten die we scherp in de gaten houden zijn kosten voor ons parochieblad De Ankerplaats, kopieerapparaten en automatisering.
- Al met al niet voldoende om met ons financieel resultaat positief te eindigen in 2024, maar het is ook niet desastreus.
- In de begroting van 2025 verwachten we dat we met onze ingezette acties van kostenbesparingen en inzet van verhuur van gebouwen en zendmasten het financieel resultaat op peil kan blijven. Een mooie opbrengst uit de actie Kerkbalans kan hier zeker aan bijdragen! De te verwachte boekwinsten op de verkopen van Oosterhout en Doornenburg blijven buiten de begroting.

De kerk van morgen kan er alleen zijn als wij ons er allemaal voor inzetten. Het maakt niet uit hoe vaak je kerkt of waar je kerkt. Maar tijdens het kerken ervaar je telkens weet de waarde van het samen zijn. Daarom die ik mee aan de Actie Kerkbalans.

Waarom meedoen aan de actie kerkbalans is voor mij een logische keuze. Van welke club je ook lid bent, bij iedereen mag je contributie betalen. Om bij de club van Jezus van Nazareth te willen horen is dan ook niet geheel vrijblijvend. Daarom draag ik mijn steentje graag bij.



R.K. parochie
**H. Maria
Magdalena**