



Uitgave van R.K. parochie H. Maria Magdalena. Angeren, Bemmelen, Doornenburg, Driel, Elst, Gendt, Haalderen, Herveld, Heteren, Huissen-Stad, Huissen-Zand, Indoornik, Lent, Oosterhout, Valburg.

Ankerplaats

Jaargang 8, nummer 5, mei 2025



5 Beelden van Maria
moeder van hoop,
moeder van barmhartigheid
moeder van troost

10 Mgr. Hoogenboom
komt spreken over zijn
ervaringen van de
synode in Rome

14 16 Herdenkingen
18 19 tachtig jaar na de
21 Tweede Wereldoorlog
op vele plaatsen

COLOFON



R.K. parochie
**H. Maria
Magdalena**

Parochiesecretariaat

Dorpsstraat 38, Elst 0481 - 45 13 71 (keuze 1)
Postadres: Postbus 12, 6660 AA, Elst
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur
Algemene administratie: Maria Bruns, Regina Dominicus en Ellen van Olst
Financiële administratie: Angelique van Appeldoorn en Corina Vos
secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl
www.rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL30 INGB 0001 3056 82
ten name van R.K. Parochie H. Maria Magdalena
Pastorale Wacht 0481 - 75 77 75

Parochiebestuur

Pastoor Karel Donders (voorzitter)
Vice-voorzitter vacant
Theo Peters (secretaris, personeel en vrijwilligers)
Aldo van den Brink (penningmeester)
Gerben Sikkes (tweede penningmeester)
Wim Raaijmakers (juridische zaken en kerkhoven)
Vacant (communicatie)
bestuur@rkparochiemariamagdalena.nl
Vertrouwenspersoon Karin Bernet, 06 - 1276 6045.

Parochiële caritas instelling

NL57 RABO 0103 2676 54 t.n.v. PCI H. Maria Magdalena
PCI.Magdalena@gmail.com.

Redactie Vincent Bos, Annemarie Buurman,
Maria van Engen, Paul Kogels en Yvonne Vos

Verschijning 10 x per jaar

Kopij sturen naar: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen aan te passen, in te korten óf niet te plaatsen.

Kopij

8e jaargang (nr. 6), uitgave juni 2025

sluitingsdatum kopij en inleveren intenties
uiterlijk vrijdag 2 mei 2025

8e jaargang uitgave juli-augustus 2025 DUBBELNUMMER

sluitingsdatum kopij en inleveren intenties
uiterlijk vrijdag 6 juni 2025

Bijdrage parochieblad

Wilt u een bijdrage geven? U kunt het bedrag overmaken op de bankrekening van uw locatie. (zie hiervoor de gegevens die bij iedere locatie vermeld staan). Of scan de QR-code. Het bedrag kunt u naar eigen inzicht aanpassen.



Vormgeving en realisatie

Book Builders BV, Nijmegen

VAN DE REDACTIE

Deze uitgave van Ankerplaats komt tot stand na een relatief rustige periode in onze parochie. Al gebeurt er nog genoeg. Laat daar geen misverstand over bestaan. De redactievergadering is al begin april geweest. Het betekent dat activiteiten uit de Goede Week en rond Pasen nog niet terug te vinden zijn in dit parochieblad. In de volgende uitgave is dat zeker wel het geval.

In mei daarentegen gebeurt er veel. Dat is in dit nummer al wel te merken. We staan stil bij de Mariamaand. Pastoor Karel Donders geeft daar uitgebreid aandacht aan. En Ronald Heinen heeft er zijn pagina spiritualiteit aan gewijd. Op locatiepagina's wordt vermeld wanneer bijvoorbeeld het rozenkransgebed centraal staat. Parochianen worden alom aangespoord te bidden tot Moeder Maria.

In mei komt ook Hemelvaart voor. Maar dat was u ongetwijfeld al opgevallen na het bekijken van de prachtige foto op de voorpagina. Pinksteren daarentegen komt weer in het volgende nummer van Ankerplaats aan bod.

Voor kinderen breken in mei spannende tijden aan. Zeker voor die kinderen voor wie de Eerste Heilige Communie op het programma staat. Dat is toch zeker een hoogtepunt in hun nog jonge leven waar ze maandenlang naar hebben uitgekeken en toegewerkt.

Tieners krijgen 1 juni het Heilig Vormsel. Ook al zo'n hoogtepunt in het kerkelijke leven. Daarvoor komt hulpbisschop Hoogenboom naar Elst. Hij komt twee dagen later weer. Dan praat hij over de synode in Rome. Die heeft op hem indruk gemaakt. Het belooft op 3 juni dan ook een inspirerende bijeenkomst te worden.

INHOUD

Woord voor onderweg - Roep Maria aan	3
Van de bestuurstafel	4
Spiritualiteit van alledag - Maria	5
Uit de parochie	6
Liturgisch rooster mei	7
Pastoraat	8 - 10
Seniorenpastoraat - De panfluit	11
Hebben wij u gemist	11
Verslag	12
Bemmel St. Donatus en Haalderen O.L.V. van Zeven Smarten	13
Driel H. Maria Geboorte	14 + 15
Elst St. Werenfridus	15 + 16
Gendt H. Martinus en Doornenburg St. Martinus	16 + 17
Herveld St. Willibrordus	17
Heteren O.L.V. Onbevlekt Ontvangen	17
Huissen-Stad O.L.V. ten Hemelopneming	18 + 19
Huissen-Zand HH. Martelaren van Gorcum en Angeren St. Bavo	
Indoornik H. Johannes de Doper	19 + 20
Lent H. Maria Geboorte	20
Oosterhout St. Leonardus	21 + 22
Valburg St. Jacobus de Meerdere	22
Misintenties	22 + 23
Kinderpagina	24

Roep Maria aan

De meimaand is vanouds de maand waarop Maria bijzonder wordt geëerd. Zo zijn er vieringen die daar aandacht aan besteden, maar ook wordt er in verschillende kerken deze maand gezamenlijk de rozenkrans gebeden en brengen vele Maria hulde met bloemen en kaarsen. Al deze aandacht voor onze hemelse Moeder mogen ons brengen in de leerschool van Maria om te luisteren naar Gods woord en te antwoorden op zijn roepstem.

Een bekend gebed in de Maria-devotie is het bidden van de litanie. Zoals we in een speech voor een jubilaris kunnen opsommen wat deze voor anderen heeft betekend. Zo zouden we ook de litanie van Maria kunnen zien, haar hulde brengen voor wat zij doet met titels uit de Bijbel en de devotie.

Als u de tekst van de litanie erbij pakt dan is de kans groot dat daarin nog niet de drie nieuwe titels zijn verwerkt die paus Franciscus enkele jaren geleden heeft toegevoegd, namelijk: aan de eenenvijftig aanroepingen die er al waren. 'Moeder van barmhartigheid', 'Moeder van hoop' en 'Troost van de migranten'. Drie titels waarin we de speerpunten van het pausschap van Franciscus herkennen.

De nieuwe aanroepingen: 'Moeder van barmhartigheid' (Mater misericordiae) en 'Moeder van hoop' (Mater spei) zijn te vinden in de veelbezongen Latijnse hymne 'Salve Regina'. De aanroeping 'Troost van de migranten' (Solacium migrantium) kent geen duidelijk aanwijsbare bron van devotie, maar weerspiegelt wel de bijzondere



aandacht van de paus voor de migranten. Maar helemaal vreemd is deze titel ook niet, want sinds eeuwen is Maria voorspreekster van de migranten. Onverwijd heeft zij als jonge moeder huis en haard moeten verlaten, zoals we kunnen lezen in het evangelie van Matteüs 2. Hoe hoopvol moet deze toevoeging zijn dat, nu er meer vluchtelingen op de wereld zijn dan ooit tevoren, de paus Maria uitroept tot 'Troost van de migranten', 'Moeder van hoop' en 'Moeder van barmhartigheid'.

pastoor Karel Donders

PASTORAAL TEAM EN PAROCHIEMEDEWERKSTER



Karel Donders
pastoor

06 - 2830 2101
kdonders@rkparochiemariamagdalena.nl



Margreet Sanders
pastoraal werkster

06 - 2353 5269
margreetsanders@hotmail.com



Annemarie Buurman
parochiemedewerkster

0481 - 42 11 61
annemariebuurman2@gmail.com

VAN DE BESTUURSTAFEL



Karel Donders
pastoor
Voorzitter



Theo Peters
secretaris
Personeel en vrijwilligers



Aldo van den Brink
penningmeester



Gerben Sikkes
tweede penningmeester



Wim Raaijmakers
juridische zaken
en kerkhoven

In de bijeenkomst van het parochiebestuur van 31 maart is weer een groot aantal zaken aan bod gekomen.

Adviseurs voor ons onroerend goed:

Allereerst mogen we ons verheugen in het feit dat we twee mannen bereid hebben gevonden ons te gaan versterken op gebied van vastgoed en alles wat daar allemaal bij hoort. In eerste instantie gaan zij zich bezighouden met MJOP (meerjarenonderhoudsplan).

Van al onze gebouwen zijn die vorig jaar gemaakt en het helpt ons beter te voorspellen welke uitgaven ons op dat gebied te wachten staan. Dat helpt om je uitgaven op dat gebied te kunnen voorspellen. Nu is het wel eens zo dat zaken op ons afkomen, die veel geld kosten en die we eigenlijk op dat moment niet voorzien hadden.

Pastoraat

We mogen ons dit jaar verheugen met een stijgend aantal dopelingen. Niet alleen worden er dit voorjaar veel meer kleine kinderen gedoopt, ook volwassenen en jongeren melden zich aan. Zij volgen catechese om geloofskennis op te doen en de katholieke traditie te verstaan. Wij hopen dat zij zich snel thuis mogen voelen in onze parochie.

De feesten van de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel zijn altijd hoogtepunten in het parochieleven. Op zondag 18 mei staat het altaar in Elst vol met kinderen die voor de eerste keer mogen aanzitten aan de viering van de eucharistie.

Een paar weken later op zondag 1 juni komt hulpbisschop Hoogenboom naar onze parochie om onze jongeren en volwassenen te sterken met het sacrament van het Heilig Vormsel.

Onder het thema van dit Jubeljaar 'Pelgrims van Hoop' heeft u in de vorige Ankerplaats het een en ander kunnen lezen over de bedevaarten die in onze parochie dit jaar allemaal georganiseerd worden. Deze maand wordt al een aantal bedevaarten gehouden. Wij wensen alle pelgrims een goede en inspirerende tijd.

Onze bibliotheek in het Parochiehuis is verrijkt met een groot aantal boeken. Daar zijn we erg blij mee. Het zijn interessante naslagwerken.

Financiën

Op financieel gebied kunnen we stellen dat de cijfers over 2024 nagenoeg gereed zijn en de penningmeesters van onze parochie hadden de uitslag al een beetje voorspeld. Dat hebt u in de vorige Ankerplaats kunnen lezen. Het eindresultaat komt aardig in de buurt van die voorspelling. De kascommissie gaat zich nu over de cijfers buigen zodat het parochiebestuur het geheel in april kan aftekenen. Mooi op tijd, want de cijfers moeten 1 mei bij het bisdom liggen ter goedkeuring.

2025

Actie Kerkbalans

De eerste indruk rond Actie Kerkbalans geeft aan dat velen van u het belangrijk vinden dat onze parochie in stand blijft. Maar we zijn er nog lang niet. Dus toch weer een oproep na te denken over een eventuele deelname van uw kant. We hebben het hard nodig. Verderop in deze Ankerplaats vindt u nog een inschrijfformulier mocht u onverhoopt niet benaderd zijn. Dank u wel.

Onttrekkingen aan de eredienst

Half april is de overdracht van de kerk en pastorie van Oosterhout aan de gemeente Overbetuwe.

En er wordt achter de schermen druk gewerkt om de stukken voor de overdracht van de kerk van Doornenburg af te krijgen, zodat het dossier aangeboden kan worden aan het bisdom en het verzoek uit kan gaan om ook die kerk aan de eredienst te onttrekken.

Tot slot

U leest het iedere keer weer. Onze parochie staat zeker niet stil en is op alle fronten behoorlijk in beweging.

Ook voor onze bestuurders is er telkenmale veel werk dat verzet moet worden.

Tot een volgend keer.

Maria

Meimaand is Mariamaand. Elke betrokken katholieke kerkganger weet dat. In de maand mei besteden we extra aandacht aan Maria, via een extra bloemetje in de kerk, het bidden van de rozenkrans in de Mariakapel en tijdens de vieringen in het weekend waar dan vaak een Marialied wordt toegevoegd.

Mei en Maria horen bij elkaar en daarom is het goed om juist nu eens bij Maria stil te gaan staan. En dan in het bijzonder welke spiritualiteit Maria bij ons oproept. Dat we daar heel verschillend over denken en Maria verschillend ervaren is niet alleen bij de katholieken, maar zeker ook als we samen met de protestanten willen vieren. Maria roept veel op bij de katholieken. We bidden niet alleen tot Maria, maar we gaan ook op bedevaart, Kevelaer, Banneux, Lourdes, het zijn de, voor ons, bekendste plaatsen waar we naar toe gaan, maar ook dichterbij (Renkum) zijn er veel plaatsen die aan Maria zijn toegewijd.

En natuurlijk, niet iedere katholiek heeft een even diepe en intense relatie met de heilige maagd. Ikzelf kom uit een gezin waar eerder bij Joseph een kaarsje werd aangestoken dan in de Mariakapel in de St. Jan in Den Bosch, maar Maria zal altijd een prominente plaats hebben in het katholieke geloof, in onze kerken. Maar ik vind het altijd goed om ook eens wat scherper te kijken naar dat beeld van Maria, niet alleen omdat het altijd goed is om kritisch te blijven naar onze beelden en ons denken en geloven, maar ook omdat in de oecumenische discussie het beeld van de 'zoete lieve moeder' weerstand oproept.

Ammerzoden

De allereerste keer dat ik dit van dichtbij mocht meemaken was toen de parochie in Ammerzoden (waar ik toen werkte) was uitgenodigd bij de ingebruikneming van de protestantse kerk na een grondige restauratie. Een prachtige kleine kerk (het oude priesterkoor van een grote middeleeuwse kerk).

De dominee die zou preken wilde graag weten naar welke heilige de kerk eigenlijk ooit vernoemd was en wij lieten hem weten (met enige humor) dat de kerk vroeger de H. Mariakerk was, waarop hij antwoordde: "dat wordt een mooie opdracht". Ik moet zeggen het werd een bijzondere en inspirerende preek over Maria.

Kritisch

Toch bleef en blijft het gesprek over Maria niet gemakkelijk, maar dat betekent niet dat we het daarom maar uit de weg moeten gaan. Juist door met elkaar in gesprek te gaan kunnen we leren van elkaar en leren betekent dan ook altijd ook groeien in je eigen geloof. Zo ontdekte ik door al die gesprekken dat er niet één beeld van Maria hoeft te zijn. Het is niet alleen 'de zoete lieve vrouw'.

In de Bijbel komt Maria ook naar voren als een vrouw die beseft welke rol ze in de wereld heeft. In het beroemde Magnificat zingt ze het ook uit. Hier spreekt niet alleen de gehoorzame vrouw, maar ook de vrouw die zeer kritisch was op wat er allemaal mis is in onze wereld. De machthebbers worden op hun plaats gezet en de armen worden verheven. De zoete lieve vrouw wordt in dit lied een zeer kritische maatschappij betrokken vrouw. Dat Maria wist wat ze wilde blijkt uit het verhaal van de bruiloft van Kana. Hier lijkt het er bijna op dat ze Jezus aanspoorde dat Hij maar eens moest laten zien wie Hij werkelijk is. Een toch heel herkenbaar beeld voor veel moeders die hun kinderen aansporen om nu eindelijk iets te gaan doen...

Omgedraaid

Het zijn beelden die Maria rijker en mooier maken. Ze leren ons dat het nooit goed is om bij maar één beeld van Maria stil te staan. De Heilige Bernadette heeft ons dat al laten zien toen zij het beeld zag dat in de grot zou komen te staan en het wel mooi vond, maar ook totaal niet gelijkend op de Dame die zij had gezien. En dus zien wij in Lourdes eigenlijk nooit het beeld van Maria dat Bernadette heeft mogen zien. Is dat erg? Natuurlijk niet, wij zijn maar mensen, hebben altijd maar een beperkt beeld en daarom is het zo goed om daar met elkaar het gesprek over aan te gaan. Juist door met elkaar te praten, door ons eigen beeld te vergelijken met al die andere beelden kunnen we groeien in onze eigen spiritualiteit. De gesprekken met de protestanten hebben mij daar meermaals in geholpen. Maar ook de vele gesprekken met parochianen. Zo zal ik nooit een vrouw vergeten die, toen ik bij haar op bezoek kwam, mij vertelde: "Pastor, ik heb het Mariabeeld maar even omgedraaid." En inderdaad Maria stond met haar gezicht naar de muur. "Ik kan haar even niet meer zien, hoe ik ook bid, wat ik ook vraag, het lijkt wel of ze gewoon niet luistert. Is dat erg?" En ik verzekerde haar dat Maria best wel tegen een stootje kan en dat het helemaal niet vreemd is om voor even boos te zijn.

Enkele weken later kwam ik weer bij haar en Maria stond er weer keurig bij. "Ach, zei de vrouw, ik kon toch niet lang boos blijven." En zo leerde ik ook weer bij, je hoeft niet altijd even devoot te zijn; boosheid, elkaar even niet zien, het hoort allemaal bij ons leven, bij ons geloof. Maar uiteindelijk gaat het er wel om dat we elkaar weer in de ogen kunnen kijken.

diaken Ronald Heinen



Doordeweekse vieringen

maandag

Elst	09.00 uur	kerk	elke maandag (28 april vervalt)
Heteren	19.00 uur	Liefkenshoek	5 mei

dinsdag

Haalderen	09.00 uur	kerk	elke dinsdag (29 april vervalt)
Huissen	19.00 uur	dagkapel, rozenkrans	elke dinsdag

woensdag

Angeren	09.30 uur	dorpshuis	7 mei
Doornenburg	09.30 uur	kerk	14 mei
Gendt	09.30 uur	dagkapel	28 mei
Huissen-Zand	09.30 uur	dagkapel	21 mei
Lent	19.00 uur	St. Jozef	14 mei

donderdag

Huissen	09.00 uur	dagkapel	elke donderdag (1 en 29 mei vervallen)
---------	-----------	----------	--

vrijdag

Valburg	09.00 uur	kerk, rozenkrans	elke vrijdag
Valburg	09.30 uur	kerk	elke vrijdag

Biechtgelegenheid

Elke eerste zaterdag van de maand is er gedurende de openstelling van de St. Werenfriduskerk in Elst van 13.30 tot 15.30 uur gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.

Communie thuis ontvangen

Wilt u graag de heilige communie thuis ontvangen?

Dan kunt u dat aangeven bij het secretariaat van uw eigen geloofsgemeenschap.

Doopdata in de komende periode

St. Werenfriduskerk Elst

za. 31 mei 16.00 uur pastoor K. Donders

O.L.V. ten Hemelopnemingkerk Huissen

za. 5 juli 12.00 uur pastoor K. Donders
za. 9 augustus 15.30 uur pastoor K. Donders

Gedoopt in de afgelopen periode

O.L.V. van Zeven Smartenkerk Haalderen

za. 29 maart Ryshaino Maatstaf, Arnhem
Sven Mattijssen, Huissen

za. 5 april
Ciro Ausma, Arnhem
Beau Dulos, Elst
Floris Evers, Valburg
Lisa de Haan, Bemmell
Nora de Haan, Bemmell

Huwelijk

za. 29 maart Nathan van Beusekom en Gia Linh Hoang
Zij zijn getrouwd in de St. Werenfriduskerk Elst

Overledenen in de afgelopen periode

(t/m 6 april)

Erna Klein Bleumink-Peters	47 jaar	Bemmell
Jolanda Ankoné-Otten	64 jaar	Huissen
Toos Bouwmeister-Kersten	91 jaar	Huissen
Nic Esters	81 jaar	Elst
Rinie Saat	89 jaar	Elst
Mientje Hendriks-Hendrikx	92 jaar	Elst
Koos Lamers	82 jaar	Heteren
Rikij Mom-Beyer	88 jaar	Elst
Joke Borgers-Reusken	84 jaar	Bemmell

Vieringen volgen via computer of TV

De eucharistieviering vanuit de St. Werenfridus in Elst is te volgen via: Youtube.com (R.K. Parochie H. Maria Magdalena), en Omroep Lingewaard TV KPN kanaal 1478/Ziggo kanaal 44
Vieringen vanuit de andere kerken zijn te volgen via kerkomroep.nl



R.K. parochie
**H. Maria
Magdalena**

LITURGISCH ROOSTER MEI

Zaterdag 26 april, tweede zondag van Pasen

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, A. Lurvink, GK De Levensbron

19.00 uur in St. Willibrordus Herveld

Eucharistie, K. Donders, St. Caeciliakoor

19.00 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg

Eucharistie, J. Geelen, Leonarduskoor

Zondag 27 april, tweede zondag van Pasen

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, J. van Banning, Exotherm

11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, J. Schilder, Voce d'Amare

Zaterdag 3 mei, derde zondag van Pasen

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, K. Donders, Magna Voce

19.00 uur in H. Maria Geboorte Lent

Woord- en communieviering, R. Heinen, Young at Heart

Zondag 4 mei, derde zondag van Pasen

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

K. Donders, GK De Levensbron

11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, K. Donders, St. Caeciliakoor

19.00 uur in Providentia Gendt

Oecumenische viering, dodenherdenking

19.15 uur in H. Maria Geboorte Driel

Oecumenische viering, Cantorije

Zaterdag 10 mei, vierde zondag van Pasen

19.00 uur in H. Maria Geboorte Driel

Eucharistie, K. Donders, Enjoy

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, F. Bomers, GK De Levensbron

19.00 uur in H. Johannes de Doper Indoornik

Woord- en gebedsviering, Liturgische werkgroep, R.K.G.K.I.

Zondag 11 mei, vierde zondag van Pasen

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, F. Bomers, Exotherm

9.30 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg

Woord- en communieviering, R. Heinen, GK De Levensbron

11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, K. Donders, Voce d'Amare

11.00 uur in St. Leonardus Oosterhout

Mariaviering, R. Heinen, Leonarduskoor

Zaterdag 17 mei, vijfde zondag van Pasen

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, A. Lurvink, GK De Levensbron

19.00 uur in H. Maria Geboorte Lent

Mariaviering, J. Rademakers, Young at Heart

Zondag 18 mei, vijfde zondag van Pasen

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, G. Peters, Magna Voce

11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, K. Donders, Exotherm, Eerste Heilige Communie

15.00 uur in H. Maria Geboorte Driel

Marialof, Liturgische werkgroep, Cantorije

16.00 uur in St. Willibrordus Herveld

Marialof, J. de la Rie, St. Caeciliakoor

Dinsdag 20 mei

19.00 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Mariaviering, Stg. Lourdeswerk Lingewaard, Exotherm

Zaterdag 24 mei, zesde zondag van Pasen

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, K. Donders, Voce d'Amare

19.00 uur in St. Willibrordus Herveld

Woord- en communieviering, R. Heinen, In B'tween

Zondag 25 mei, zesde zondag van Pasen

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, K. Donders, Exotherm

9.30 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg

Woord- en communieviering, J. Rademakers, Leonarduskoor

11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, K. Donders, Magna Voce, Internationale mis

Donderdag 29 mei, Hemelvaart

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, K. Donders, Magna Voce

11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, K. Donders, GK De Levensbron

Zaterdag 31 mei, zevende zondag van Pasen

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, K. Donders, Exotherm

19.00 uur in H. Maria Geboorte Lent

Woord- en communieviering, V. Bos, Young at Heart

Zondag 1 juni, zevende zondag van Pasen

9.30 uur in H. Maria Geboorte Driel

Woord- en communieviering, Liturgische werkgroep, Cantorije

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, K. Donders, GK De Levensbron

11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, Mgr. Th. Hoogenboom en K. Donders, St. Caeciliakoor,

Vormselviering, kinderwoorddienst

Zaterdag 7 juni

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, J. Geelen, Voce d'Amare

19.00 uur in St. Willibrordus Herveld

Eucharistie, K. Donders, St. Caeciliakoor

19.00 uur in H. Maria Geboorte Lent

Eucharistie, F. Bomers, samenzang

Zondag 8 juni, eerste pinksterdag

9.30 uur in H. Maria Geboorte Driel

Woord- en gebedsviering, Liturgische werkgroep, In B'tween

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, F. Bomers, GK De Levensbron

9.30 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg

Eucharistie, K. Donders, Cantorgroep

10.00 uur Kasteeltuin Hemmen

Oecumenische Pinksterviering gezamenlijke kerken, J. de la Rie, Enjoy

10.00 uur in St. Leonardus Oosterhout

Woord- en gebedsviering, liturgische werkgroep, Leonarduskoor

11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, K. Donders, Exotherm

Maandag 9 juni, tweede pinksterdag

10.00 uur St. Martinus Doornenburg

Eucharistie, K. Donders, (voormalig) Herenkoor

Bedevaart naar Renkum

De werkgroep bedevaarten Renkum (parochie Heilige Titus Brandsma) organiseert dit jaar de zieken- en seniorenbedevaart naar Maria van Renkum voor de zevenenzestigste keer en wel op dinsdag 27 mei. Vanuit parochie H. Maria Magdalena begeleidt pastoraal werkster Margreet Sanders de deelnemers.

Programma dinsdag 27 mei

- 10.30 uur:** Ontvangst in de kerk met koffie, thee en iets lekkers.
11.00 uur: Kardinaal Eijk gaat voor in de eucharistie waarin ook de ziekenzalving plaatsvindt.
12.15 uur: Lunch.
13.00 uur: Gelegenheid voor deelnemers om individueel te spreken met een van de pastores.
14.00 uur: Kinderprocessie in de kerk, met aanbieding van een bloemetje aan de deelnemers.
14.30 uur: Koffie- en theepauze met iets lekkers.
15.00 uur: Plechtig lof.
16.00 uur: Afsluiting.

Kosten

Voor deelname aan het gehele dagprogramma betaalt u € 15,- per persoon, inclusief koffie, thee, iets lekkers en lunch. Woont u alleen het ochtendprogramma bij (10.30 - 12.15 uur) of het middagprogramma (14.00 - 16.00 uur) dan betaalt u € 5,- per persoon voor de ochtend (incl. koffie/thee en iets lekkers) of voor de middag (incl. koffie/thee en iets lekkers). Bij binnenkomst in de kerk kunt u uitsluitend contant betalen.

Aanmelding

Vult u a.u.b. onderstaand aanmeldingsformulier in. U kunt uw ingevulde gegevens afgeven in het parochiehuis, Elst of mailen naar het parochiesecretariaat: secretariaat@rkparochiemariamagdalen.nl.

Aanmeldingsformulier zieken- en seniorenbedevaart 27 mei			
naam			
straat en huisnummer postcode plaats			
mailadres			
telefoonnummer			
aanwezig	<input type="checkbox"/> hele dag	<input type="checkbox"/> alleen ochtend	<input type="checkbox"/> alleen middag
ik verzoek om	<input type="checkbox"/> makkelijke stoel	<input type="checkbox"/> voor eigen rolstoel	
ik wil graag de ziekenzalving ontvangen	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	
ik heb eigen vervoer*	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	

Graag aankruisen wat van toepassing is

* Wanneer u geen eigen vervoer heeft, kunt u dit aangeven in het aanmeldingsformulier. We hebben een beperkt aantal vrije plaatsen in een paar auto's. Helaas kunnen we niet garanderen dat u mee kunt rijden.

Na succesvolle avonden in het afgelopen jaar zijn de bijeenkomsten van de Young Pro's dit jaar voortgezet. Iedere eerste vrijdag van de maand komt de groep in Elst bij elkaar om 18.30 uur. Zij beginnen met gebed in de Mariakapel alvorens ze naar de warme avondmaaltijd in het Parochiehuis gaan. Na de maaltijd is er catechese aan de hand van de YouCat. Soms is er een bijzondere spreker of wordt een film gekeken.

Tijdens de avonden is veel ruimte voor onderling gesprek. Zo leren jongvolwassenen elkaar en zichzelf beter kennen en ontdekken ze hun eigen roeping en die van een ander. Deelnemers komen uit de hele parochie en van daarbuiten.

Benieuwd? De avonden staan open voor alle geïnteresseerden in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. Voor de warme maaltijd wordt een kleine financiële bijdrage gevraagd. Voor meer informatie en aanmelding kun je contact opnemen met Kyra Mekking, 06 - 8366 1228 of pastoor Karel Donders, kdonders@rkparochiemariamagdalen.nl.



Data van de avonden in de komende periode

2 mei, 4 juli, 5 september, 3 oktober, 7 november, 28 november. In de maanden juni en augustus vervallen de bijeenkomsten vanwege andere jongerenactiviteiten.

Activiteiten

- Landelijk volleybaltoernooi voor katholieke jongerengroepen: zondag 11 mei.
- Romereis: donderdag 24 juli tot en met woensdag 6 augustus.
- Kloosterweekend in Thuine (D): vrijdagavond 17 tot en met zondagmiddag 19 oktober.
- Katholieke Jongeredag: zaterdag 8 november.

Jongerenavond over 'God bewijzen'

Op vrijdag 2 mei geeft filosoof Stephan Wetzels een toegankelijke lezing over 'God bewijzen'. We verkennen enkele grondslagen en klassieke argumenten. Een en ander wordt kritisch toegelicht en levendig geïllustreerd. Hebben deze argumenten vandaag de dag nog betekenis en in hoeverre raken ze aan onze persoonlijke overtuigingen? De lezing biedt veel ruimte voor reflectie en gesprek.



Samen zingen tijdens internationale mis

Zoals u wellicht weet zijn er regelmatig internationale vieringen in onze geloofsgemeenschap. Het is belangrijk dat deze mensen zich thuis voelen in onze parochie en ook tijdens de H. missen.

Daarom hebben wij een idee. Wij zouden het erg mooi vinden als we een koor kunnen vormen bestaande uit onze parochianen en de internationale gemeenschap. Bedenk dat iedereen welkom is. Kinderen, jongeren, volwassenen. Beginners, maar ook wat meer getalenteerde zangers/zangeressen zijn welkom. We maken laagdrempelige muziek waarbij we voornamelijk in het Engels/Nederlands zingen. We gaan kijken hoe het zich ontwikkelt. Een familiekoor behoort tot de mogelijkheden.

In het najaar wordt een aantal internationale missen voorbereid waarbij wij met ons koor de mis muzikaal ondersteunen met focus op samenzang. Voor de mis is er een uur repetitie en misschien één keer op de woensdagavond voorafgaand aan de zondag. Er wordt dus niet structureel geoefend, maar projectmatig.

Dit voorjaar willen we twee keer een uur bij elkaar komen om kennis te maken met elkaar en samen te zingen.

De data waarop u welkom bent, zijn woensdag 14 mei en woensdag 4 juni, van 19.00 tot 20.00 uur in de kerk in Elst. Hopelijk tot dan. Voel je welkom. Voor meer informatie: Denise Jonker-Termont, 06 - 1354 3745 of DeniseJonkerTermont@hotmail.com.

De lezing voor jongeren begint om 20.00 uur in het Parochiehuis, Dorpsstraat 38 te Elst.

Voorafgaand is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het rozenkransgebed dat om 18.30 uur wordt gebeden in de Mariakapel.

Om 19.00 uur wordt de warme maaltijd geserveerd in het Parochiehuis. Deelname graag opgeven via: Kyra Mekking, 06 - 8366 1228 of pastoor Karel Donders (kdonders@rkparochiemariamagdalen.nl).

Voorjaarsconcert Enjoy



Het voorjaar is begonnen, de natuur is op z'n mooist en koor Enjoy bereidt zich voor op een fantastisch voorjaarsconcert. Het thema is 'klein maar GROOTS'.

We hebben voor dit voorjaarsconcert een klein, maar groots programma samengesteld. Het optreden van het koor wordt afgewisseld met muziek en zang van ensemble Colours. Dat bestaat uit drie leden. Theo is arrangeur en gitarist. De klarinet wordt bespeeld door Inge en de zang verzorgd door Leontine. Twee koorleden van Enjoy. Een mooie samenwerking in het klein met een groots effect.

Het concert wordt gehouden op zaterdagavond 24 mei in PKN de Rank, Hoofdstraat 3, in Zetten. De avond begint om 19.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis, vol is vol. Na afloop is er een deurcollecte én er is koffie/thee/fris met iets lekkers.

Wij hopen u te ontmoeten op 24 mei in Zetten.

Roepingenzondag in teken van hoop

Het weekend van 10 en 11 mei is het traditiegetrouw de zondag van de Goede Herder oftewel Roepingenzondag. Wij mogen op deze zondag bidden voor nieuwe en goede herders in onze kerk.

Paus Franciscus schrijft: 'Het is dus voor ons christenen van doorslaggevend belang een blik vol hoop te ontwikkelen, en met vrucht te werken als antwoord op de roeping die we hebben ontvangen'.

Zoals gebruikelijk wordt er in onze kerken een deurcollecte gehouden ten behoeve van het Ariënsinstituut in Utrecht, het opleidingscentrum van ons bisdom.

Kardinaal Eijk veertig jaar priester

Op zondag 1 juni is het precies veertig jaar geleden dat kardinaal Eijk in Roermond tot priester werd gewijd. Wij feliciteren onze bisschop met dit jubileum en wensen hem alle goeds en zegen toe.

Kardinaal Eijk is geboren in Duivendrecht op 22 juni 1953. Zijn vader is doopsgezind en zijn moeder katholiek. Als de jonge Wim Eijk in 1960 de eerste communie doet, wordt hij naar eigen zeggen 'in vuur en vlam gezet'. Vanaf die tijd denkt hij erover om priester te worden. Als hij op de middelbare school zit, wordt zijn moeder ziek en sterft als hij examen doet. De ervaringen van die jaren doen hem besluiten om geneeskunde te studeren. In 1978 voltooit hij zijn studie en wordt arts. In die tijd is hij ook actief in de parochie. Zo is hij vanaf 1970 organist in de St. Urbanuskerk in Duivendrecht. In 1979 gaat hij alsnog voor priester studeren en verhuist naar het Grootseminarie Rolduc in Kerkrade. Deze studie combineert hij met een studie medische ethiek in Leiden.



In 1985 wordt hij priester gewijd voor het Bisdom Roermond. Zijn eerste standplaats als kapelaan is Blerick. In die tijd promoveert hij aan de universiteit van Leiden op een proefschrift over euthanasie. Na enkele jaren in de parochie te hebben gewerkt, wordt hij helemaal vrijgesteld voor verdere studie en docentschap.

Als hij net verhuisd is naar het Zwitserse Lugano om daar te doceren, wordt hij in de zomer van 1999 benoemd tot bisschop van Groningen als opvolger van bisschop Möller die enkele maanden eerder overleed. Het leven van de jonge bisschop staat ineens even stil als hij in 2001 wordt getroffen door een herseninfarct, waarvoor hij maanden moet revalideren. In 2007 wordt hij benoemd tot aartsbisschop van Utrecht als opvolger van kardinaal Simonis. In 2012 volgt zijn verheffing tot kardinaal door paus Benedictus XVI. In die hoedanigheid neemt hij in 2013 deel aan het conclaaf dat leidt tot de keuze van paus Franciscus. De kardinaal spreekt graag over de devotie voor de eucharistie. Tijdens zijn onlangs gehouden pastoraal bezoek op de eerste zondag van de veertigdagentijd vertelde de kardinaal aan de communicanten dat het grootste cadeau wat je krijgt op de dag van de eerste communie Jezus zelf is.

In zijn vastenmeditatie voor de veertigdagentijd in dit Jubeljaar schrijft de kardinaal: 'Tijdens de pelgrimstocht die ons leven is, hebben we dankzij de instelling van de eucharistie voedsel voor onderweg, het hele jaar door en ons hele leven lang. Wij ontvangen in de eucharistie de levende Heer en kunnen zo steeds opnieuw eenvormig met Hem worden. Dat is van onschatbare waarde.'

pastoor Karel Donders

Hulpbisschop Hoogenboom over synode

Afgelopen oktober was de tweede en laatste zitting van de bisschoppensynode in Rome. Van het begin af aan was er veel over te doen, want de paus wilde het over een andere boeg gooien. In tegenstelling tot wat tot dan toe gebruikelijk was kwamen niet de bisschoppen vanuit de wereld met hun inbreng over het thema dat besproken werd, maar de gelovigen dienden allereerst hun bijdrage te leveren.

Door middel van 'gesprekken in de Geest', biddend en luisterend met elkaar in gesprek werd er tot in de kleinste vezels van de wereldkerk een bijdrage geleverd aan de synodebijeenkomsten die in 2023 en 2024 werden gehouden. Ook in onze parochie zijn er destijds 'gesprekken in de Geest' gevoerd onder de bezielende leiding van pastoraal werkster Janine Kallen.



Verschillende malen heeft paus Franciscus herhaald wat hij beoogt met de synode: een luisterende kerk. En om meer een open en verwelkomende kerk te zijn, moet zij haar oor te luisteren leggen naar wat de Geest te zeggen heeft door alle gedoopten. Immers, eenieder die gedoopt is, heeft deel gekregen aan die Geest en dus ook aan de zending van de Kerk. Daarom betrok de paus bij deze bisschoppensynode priesters, religieuzen en leken, waarvan overigens het merendeel vrouw was. Tevens waren er waarnemers uit niet-katholieke kerken en kerkelijke gemeenschappen die soms met ontroering spraken over wat zij tijdens de synodebijeenkomsten meemaakten.

Een van de Nederlandse deelnemers van de synode is hulpbisschop Theodorus Hoogenboom. In de media hebt u misschien al kunnen vernemen, hoe onze hulpbisschop diep geraakt is door wat hij bij de synodebijeenkomsten beleefd heeft en ook hoe de 'gesprekken in de Geest' werkelijk een nieuw begin maakte.

Graag is hij dan ook bereid om in onze parochie te komen spreken over zijn ervaringen van deze synode. Daarnaast zal de opdracht die deze synode aan ons als plaatselijke kerk geeft aan bod komen.

Wanneer: Dinsdag 3 juni, aanvang om 19.30 uur.

Plaats: Ontmoetingscentrum 'De Hoeksteen',
Prinses Irenestraat 58 in Elst.

Opgave: secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl.

pastoor Karel Donders



Gaat u mee naar Lourdes

Samen met Christoffelreizen organiseert Stichting Lourdeswerk Lingewaard een bedevaart naar Lourdes van donderdag 4 tot en met vrijdag 12 september.

We vertrekken donderdagochtend 4 september vroeg met de bus vanuit Huissen naar onze overnachting in het klooster van Nevers. Hier heeft Bernadette haar laatste rustplaats en vieren we in de kapel waar ze opgebaard ligt. De volgende ochtend gaan we verder met de bus naar Lourdes.

In Lourdes vieren we als groep samen, maar ontmoeten we ook pelgrims uit allerlei landen. Ook zijn er activiteiten zoals een rondleiding door Lourdes of een dagtocht in de omgeving. Daarnaast blijft er genoeg ruimte om zelf op pad te gaan. Donderdagavond 11 september gaan we samen met de bus weer op weg zodat we vrijdagmiddag 12 september thuis zijn.

Diaken Ronald Heinen zorgt voor de pastorale begeleiding. Bent u wat minder mobiel en heeft u hulpmiddelen nodig zoals een rollator of rolstoel? Ook dan kunt u mee en staan deze klaar in Lourdes. We logeren in het viersterrenhotel Eliseo met volpension. De kosten voor deze negendaagse reis zijn: € 1.195,- op basis van een tweepersonskamer.

Wilt u mee, meer informatie of horen welke mogelijkheden er zijn? We hebben nog een paar plekken beschikbaar. Reageert u daarom snel door een e-mail te sturen aan reizen@lourdeswerklingewaard.nl of te bellen met Janneke Schluter, 06 - 3018 2977 (graag na 18.00 uur).



John Rademakers

0481 - 48 15 97 / 06 - 4940 8965
ccrademakers@gmail.com

De panfluit

Nico was meer dan veertig jaar lid van zijn harmonie St. Sebastianus. Met veel plezier speelde hij klarinet. Er zijn mooie herinneringen aan de prijzen, behaald bij de muziekconcoursen in de hoogste afdeling. Maar met een dubbele pijn moet hij ermee stoppen. De reuma in zijn vingers is te belastend en dan de pijn afscheid te moeten nemen van zijn harmonie. Daar telt niet alleen de muziek maar ook de vriendschap en het meeleven in wel en wee.

Hoe belangrijk die vriendschap is, bleek toen een andere muzikant Nico een panfluit gaf. Die biedt hem nu weer de kans om toch muziek te kunnen spelen. Verschillende YouTube filmpjes boden de nodige inspiratie bij het oefenen. Zoon Jeroen stimuleerde hem met: "Pa, het klinkt bijna zoals ik dat met backpacken in Zuid-Amerika in Bolivia heb meegemaakt." Nico kreeg er steeds meer plezier in en vond heel wat waardering als hij in kleinere kring wel eens optrad. Dan koos hij niet alleen voor typische Zuid-Amerikaanse muziek maar ook voor populaire melodieën zoals The Rose, I have a dream en Conquest of Paradise. Maar de Zuid-Amerikaanse muziek blijft zijn favoriet. Zoon Jeroen zet zich in voor een project in Bolivia om daar kinderen te helpen met onderwijs en gezondheidszorg in het Amazonegebied. Sponsoracties zijn een belangrijk onderdeel. En zo ontstond bij Nico het idee om op zaterdag met de panfluit in een winkelstraat te gaan spelen. In het begin vooral zijn populaire melodietjes. Geleidelijk aan kregen de Zuid-Amerikaanse melodieën weer de overhand. Mensen bleven staan en het bord bij het mandje 'Voor de Amazonekinderen' kreeg de nodige aandacht. De opbrengst na een zonnige dag mocht er zijn. Een enkele keer stond Nico oog in oog met een wat verbaasde dorpsgenoot. Anderen bleven wat langer staan en vertelden soms dat ze werden herinnerd aan hun vaderland in Zuid-Amerika of aan de tijd dat ze daar waren rondgetrokken. Vaak waarderende woorden met soms de vraag 'Hoe zo Amazonekinderen?' Nico vindt het geweldig, is ontzettend blij dat hij nog steeds muziek kan spelen. Tegelijkertijd een aparte ervaring om op deze manier straatmuzikant te zijn. Heel bijzonder hoe mensen reageren: van ongeïnteresseerd voorbijlopen, even stilstaan en wat verbaasd kijken, tot echt luisteren en wat muntjes doneren en echt een praatje willen maken. Om op deze manier mensen mee te maken is een niet voorziene rijke ervaring.



Beste parochianen,

Actie Kerkbalans is van groot belang voor het voortbestaan van onze geloofsgemeenschap. Onze parochie kan alleen blijven bestaan dankzij uw financiële steun. Met uw bijdrage kunnen wij de kerk openhouden, pastorale zorg bieden en activiteiten organiseren voor jong en oud.

Heeft u nog niet bijgedragen aan de Kerkbalans 2025? Dan hopen wij dat u alsnog wilt deelnemen. Uw gift, groot of klein, maakt een verschil.

Onderstaand vindt u het inschrijfformulier waarmee u uw bijdrage kunt regelen. Alvast hartelijk dank voor uw steun.

.....>

Inschrijfformulier/Machtiging Kerkbijdrage Actie Kerkbalans 2025 Geloofsgemeenschap

Maak uw keuze uit een van onderstaande mogelijkheden:

1. Ik geef eenmalig een contant bedrag van € af bij mijn geloofsgemeenschap.
2. Ik maak zelf een bedrag van € over op rekeningnummer NL30 INGB 0001305682 t.n.v. parochie H. Maria Magdalena met de omschrijving 'kerkbijdrage 2025'.
3. Ik machtig zelf mijn bank tot wederopzegging aan de parochie H. Maria Magdalena een bedrag van € over te maken en wel per:
 - kwartaal
 - halfjaar
 - jaar
 (Aankruisen wat van toepassing is).

Ontvangen parochieblad

- Ik wil graag het parochieblad Ankerplaats in de brievenbus ontvangen.
- Ik wil graag het parochieblad Ankerplaats digitaal ontvangen, dat kan via e-mailadres:
- Ik wil het parochieblad niet/of niet meer ontvangen. (Aankruisen wat van toepassing is).

Handtekening:.....

.....>

U kunt dit inschrijfformulier afgeven bij uw locatie/kerk of verzenden naar:

R.K. parochie H. Maria Magdalena Parochie
Antwoordnummer 7506
6680 ZX Bemmelen

Postzegel is niet nodig.

Hartelijk dank.

Acutisgroep

Kosheravond

Op zondag 16 maart stond het thema van de Acutisgroep in het teken van het jodendom en onze verbinding met de joodse gemeenschap. Wat betekent het om joods te zijn in de wereld van nu? Over deze en andere vragen konden de jongeren van de Acutisgroep in gesprek gaan met twee bijzondere gasten: rabbijn Mendel Levine uit Nijmegen en Hebreeuws-docente Tzippy Harmsen-Seffy uit Arnhem.

Het was een beladen thema, waarbij de jongeren gedurfde vragen niet uit de weg gingen. Rabbijn Mendel Levine waardeerde de openheid en nieuwsgierigheid van de jongeren. Zowel hij als Tzippy, die aangaf zelf niet orthodox-joods te zijn, gaven heldere en eerlijke antwoorden op alle vragen.

Het werd een zeer inspirerende, oecumenische en leerzame avond, gekenmerkt door veel wederzijds respect. De koffie en koekjes waren voor deze gelegenheid allemaal 'kosher'.



Koken voor kwetsbare mensen

Woensdagmiddag 2 april gingen vier Acutisjongeren – Fenne, Maddy, Mads en Vojtisek – naar het Vincentiushuis in Nijmegen om te koken voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Als eerste hadden we een overleg met chef-kok Laura en de vrijwilligers Mike en Katja over het menu, want de jongeren mochten dit zelf samenstellen. Ze kozen een voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht.

De meisjes deden samen met Mike boodschappen in de nabijgelegen supermarkt, terwijl de jongens samen met Laura het restaurant klaarzetten voor de avond. Onder begeleiding hebben de jongeren de groenten schoongemaakt en gesneden, het voorgerecht bereid en het fruit voor het nagerecht voorbereid. Alles verliep heel goed en vlot in de keuken, waardoor er ook tijd was voor een rondleiding door Linda. Na de rondleiding werd de tafel gedekt voor de bezoekers van het Vincentiushuis, de Acutisjongeren, begeleiding en voor een speciale gast: pater Bomers. Hij is een groot bewonderaar van Vincentius waarmee hij door zijn orde sterk verbonden is. Tijdens het eten werd gesproken met de bezoekers over hun binding met het Vincentiushuis. Serieuze gesprekken, maar gelukkig werd er ook veel gelachen met elkaar. Na een hemels toetje keerde iedereen rond 20.00 uur 's avonds weer huiswaarts.

Tess Smit en Robert Reith



Dan is het al bijna zover

De afgelopen maand hebben we gewerkt rondom de eucharistie. We hebben ervaren tijdens de sederviering hoe Jezus het joods paasfeest vierde. We hebben geleerd dat er tijdens de eucharistieviering van alles gebeurt volgens een vast ritueel.

Dat tijdens de eucharistie brood en wijn tekenen worden van zijn leven en sterven. Net zoals Jezus dat, op de laatste avond samen met zijn vrienden, deed met brood en wijn, om aan Hem te denken. We hebben ontdekt dat we op verschillende manieren kunnen leven zoals Jezus dat graag zou zien. En nu is het bijna zover dat we 'ja' gaan zeggen tegen Jezus: "Ja, ik weet dat u er bent. Ja, Jezus, ik geloof in wat je zegt, en ik wil proberen te leven zoals u dat graag ziet. Ik wil er voor anderen zijn en van hen houden".

Op 18 mei om 11.00 uur in de St. Werenfriduskerk te Elst, is het dan eindelijk zover. De communicanten ontvangen dan voor het eerst Gods Grootste Geschenk, Jezus zelf, in de vorm van het symbool wat hijzelf aan zijn vrienden gaf op die laatste avond dat hij met hen samen was. Wij, als werkgroep, kijken terug op een fijne, inspirerende en leerzame periode met kinderen, ouders en verzorgers en hopen hen nog regelmatig te kunnen ontmoeten.

Werkgroep EHC



Bemmel St. Donatus

Markt 7, 6681 AE Bemmel, 0481 - 45 13 71
locatiehaalderen@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Haalderen O.L.V. van Zeven Smarten

Van der Mondeweg 22, 6685 BP Haalderen, 0481 - 45 13 71
locatiehaalderen@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61



Ben Francissen

Jos Oude Ophuis

Heleen Razing

Edwin Weijers

Plaquette Monument Haalderen

Op vrijdag 6 april is op het oorlogsmonument, in de tuin van de kerk in Haalderen, een plaquette onthuld met daarop de namen van de slachtoffers uit Haalderen die in de Tweede Wereldoorlog zijn overleden als gevolg van de hevige strijd die in die periode in onze regio plaatsvond.



Precies veertig jaar nadat het monument is geplaatst, konden wij deze onthulling in dit bijzondere jaar realiseren. Het was een mooie gebeurtenis waar veel mensen bij aanwezig waren. Na afloop was er nog een gezellig samenzijn in de Tichel onder het genot van een kop koffie.

Een woord van dank aan iedereen die heeft meegeholpen aan de totstandkoming van dit project, is zeker op zijn plaats.

Dini te Dorsthorst, organisatie 4-5 mei

Contact

Locatiepastoraatsgroep: Heleen Razing,
locatiehaalderen@rkparochiemariamagdalen.nl
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl
Locatiesecretariaat open: ma t/m vr van 9.00 - 12.00 uur

Contact

Locatiepastoraatsgroep: Heleen Razing,
locatiehaalderen@rkparochiemariamagdalen.nl
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl
Locatiesecretariaat open: di van 9.00 - 10.30 uur

Wist u dat:

- Vanwege moederdag traditioneel na de eucharistieviering op 10 mei een bloemetje uitgereikt wordt aan alle dames in de kerk.
- De meimaand ook wel Mariamaand genoemd wordt. Onze Mariakapel is dagelijks geopend van ongeveer 8.00 uur tot 18.00 uur. U kunt hier een kaarsje aansteken of even tot bezinning komen.
- Als u pastorale zorg nodig heeft, u ons kunt bereiken via de telefoon van het secretariaat 0481 - 45 13 71 (keuze 1) of via ons mailadres locatiehaalderen@rkparochiemariamagdalen.nl.
- Indien u niet in staat bent om naar de viering te komen en u toch graag de communie wilt ontvangen, u dit ons kan laat weten? Dan bekijken we even wat de mogelijkheden zijn.
- Onze vrijwilligers ervoor hebben gezorgd dat het nu mogelijk is om de fietsen bij de ingang van de sacristie middels een eigen fietsketting aan de kerk vast te zetten.



Driel H. Maria Geboorte

Kerkstraat 27, 6665 CE Driel, 026 - 474 22 50
locatiedriel@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL70 RABO 0315 1026 16
Kerkbalans: IBAN: NL94 RABO 0315 1110 11



Karin Geenacker



Richard op den Kamp



Jacqueline de la Rie



Karin Smeenk

Contact

Pastoraatsgroep: Jacqueline de la Rie, 06 - 2550 5230
Parochieblad: Margreet Altink, 026 - 474 24 84
margreetaltink@hotmail.com

Schoonmaak kerk

Veel mensen zijn druk geweest om onze kerk schoon te poetsen. Met een steiger werden de spinnendraden verwijderd en met een machine de vloeren geschrobd.



Daarna de banken gesopt en nog eens de vloeren gestofzuigd. Al met al goed werk om met Pasen fris voor de dag te komen. Dank je wel.

Groot Projectkoor Gelderland

Meimaand

Als deze regels worden getypt moet Pasen nog komen. We kunnen daar niets over schrijven. Wel over de passie-activiteiten in onze kerk.

Na Koningsdag komt al snel de meimaand. Met op 4 mei de Dodenherdenking. Daarna aandacht voor de Mariamaand. Op deze pagina kunt u hierover lezen.

Oecumenische viering 4 mei

Op zondagavond 4 mei is er om 19.15 uur een oecumenische viering in onze kerk. Dominee M. Muijen gaat voor met onze liturgische werkgroep en wel Frans Essers. Ons koor Cantorije verzorgt de zang.

Aansluitend is om 20.00 uur de herdenking bij het Polenmonument met deelname van muziekvereniging Concordia.

Moederdagviering

Deze viering is op zaterdag 10 mei. Voorafgaand aan het concert van Projectkoor Gelderland is op zaterdagavond de moederdagviering.

Een viering waarin pastoor Karel Donders voorgaat en ons koor Enjoy zingt. Overdag repeteert het koor nog, maar 's avonds is de kerk weer klaar voor de eucharistieviering om 19.00 uur.

Mariaviering

Deze is op zondag 18 mei, 15.00 uur. Op deze zondag is er een speciale Mariaviering in onze kerk, samengesteld en verzorgd door de liturgische werkgroep. Ons koor Cantorije zingt mooie Marialiederen.



Na afloop is er een gezellig samenzijn met koffie en thee en, hoewel het geen officieel Lof is, wel een advocaatje met slagroom. Van harte welkom.

Kerkmuziek in tango-stijl in Driel

Zondag 11 mei, 14.30 uur

Projectkoor Gelderland biedt de bezoekers van de Blijde Kerk zondagmiddag 11 mei een bijzonder muzikaal project onder de titel 'Dans van de ziel'. Twee indrukwekkende muzikale stukken, geïnspireerd op én de Argentijnse tango én de kerkliturgie.

De 'Misa Tango' volgt de bekende volgorde van de misliturgie. Van het krachtig gezongen 'Kyrie', met een opvallende rol voor de bandoneon, tot het 'Agnus Dei', met een solo van de bandoneonist en pizzicato begeleid door de contrabas. Verder wordt de 'Pater Noster Tango' vertolkt, die de Berlijnse componiste Judith Brandenburg in 2017 componeerde: een veelkleurig werk voor gemengd koor, mezzosopraan, piano, bandoneon en tangostrijkkwintet.

Kortom: muziek die het hart raakt. Soliste is Isabel Pronk, finaliste bij Dutch Classical Talent 2024-2025. De muzikale leiding van dit bijzondere project is in handen van Peter-Paul van Beekum. Het Projectkoor Gelderland wordt begeleid door een instrumentaal ensemble van piano, bandoneon, viool, altviool, cello en contrabas.

School bij kruiswegstaties

Vooruitlopend op de uitvoering van de Matthäus Passion op 6 april in de kerk werden leerlingen van de groepen zeven en acht van de Meeuwenbergschool geïnformeerd over de kruiswegstaties in de katholieke kerk.

Meerdere kinderen hadden de kerk niet eerder van binnen gezien en vele kenden de mooie expressieve kruiswegstaties van Jan Gierveld niet. In samenwerking met de Meeuwenbergschool betrof dit een educatieve activiteit van de Blijke Kerk. Onder leiding van de leerkrachten en Ineke van Koppen van onder meer de Blijke Kerk gingen de kinderen van statie naar statie. Afwisselend droegen de kinderen hierbij een grote kandelaar. Bij elke statie werd er een toelichting gegeven door Jacqueline de la Rie van de Blijke Kerk. Zij gebruikte hiervoor de voor kinderen aansprekende tekst uit het boekje van pastor Victor Bulthuis: 'Een weg die niemand gaan wil'. De leerlingen volgden de uitleg goed, en ze plaatsten bij elke statie een kaarsje. Het licht werd doorgegeven. Na afloop gingen de kinderen aan een welgedekte tafel, verzorgd door medewerkers van de Blijke Kerk. Ella Tegelaers gaf een tastbare toelichting op een doornenkroon en een kroon van laurierbladeren voor de machtigen in het Romeinse rijk. De doornenkroon mochten ze op hun hoofd zetten.

De tafel was verder met spijs en drank uit de tijden van Jezus een verwijzing naar het Laatste Avondmaal. Bij het weggaan kregen de kinderen het mooi verzorgde boekje van pastor Victor Bulthuis mee naar huis. Het was een zeer geslaagde ochtend.

Indrukwekkende Matthäus Passion

Van het openingskoor 'Kommt ihr Töchter, helft mir klagen' tot het slotkoor 'Wir setzen uns mit Tränen nieder' leidde het Matthäus-ensemble ons door de laatste dagen van Jezus. Het ensemble verzorgde zondag 6 april voor zo'n 350 bezoekers van de Blijke Kerk Concerten weer een ontroerende Matthäus Passion.



Johann Sebastian Bach componeerde de Matthäus Passion bijna driehonderd jaar geleden. Maar de combinatie van de aangrijpende muziek en de thema's: leven en dood, hoop en verlies, pijn en troost, waar ieder mee te maken heeft, blijven sterk aanspreken. Met name de dynamische vertolking van de koorpartijen van het ensemble, onder leiding van Henk Westland, spraken de bezoekers aan.

Het fundament voor muzikaal rijke uitvoering werd gelegd door Cees-Willem van Vliet op klavier, terwijl Ingrid Lubbers op viool indruk maakte in welluidend samenspel met de zang-solisten.

Elst St. Werenfridus

Dorpsstraat 36, 6661 EL Elst
locatieelst@rkparochiemariamagdalen.nl
Bankrekening: NL07 INGB 0000 8938 46
Kerkbijdrage: NL55 INGB 0002 5370 35



Jan Houterman

Colette Janssen

Editha Lim

Bjorn van Snippenburg

Kerk open op de eerste en derde zaterdag van de maand van half twee tot half vier.

Contact

Parochieblad: locatieelst@rkparochiemariamagdalen.nl

Ontmoetingscentrum De Hoeksteen

Prinses Irenestraat 58, 6661 EA Elst 0481 - 35 09 09
geopend: ma t/m do: 9.00 - 12.00 uur
www.facebook.com/stwerenfridus

Rozenkransgebed

Toen ik nog een schooljongen was, kwam er thuis wel eens een oom van mijn vader op bezoek. Het was voor mij als kind een wat vreemde snuiter: ongetrouwd, rijdend op een oude bakfiets met daarop zijn handeltje in oud ijzer.

Uiteindelijk werd zijn thuis een woonwagen op het terrein van een vervallen kwekerij. Ik fietste er langs met mijn krantenwijk, maar heb nooit bij hem aangeklopt. Ome Bertus bezocht nogal eens 'n café in het dorp. Bij één van die gelegenheden zag hij dat een dronkaard vrolijk zwaaide met een rozenkrans in zijn hand. Mijn oudoom reageerde streng op deze vertoning en zei: "Dáár spot je niet mee." De herinnering aan dit voorval is altijd gebleven en ik dacht bij mezelf: die rozenkrans moet toch wel waarde bezitten, als een familielid



van je deze zó beschermt op een plek van kaartspel en jenever. Daarom ben ik altijd graag aanwezig bij het rozenkransgebed om dat geheim naderbij te komen. Samen bidden, zingen, stilstaan bij het leven van de H. Maagd Maria, ons eigen bestaan en dat van anderen - zijn betekenisvol in deze nogal chaotische tijd.

Die mogelijkheid wordt u weer geboden in de meimaand. U bent van harte welkom om deel te nemen aan het rozenkransgebed. Dit gebed begint iedere dinsdag om 19.00 uur en duurt een half uur. Plaats van samenkomst is bij de afbeelding van Maria van Altijddurende Bijstand, achter in het kerkgebouw. Hopelijk tot dan.

Werkgroep Rozenkransgebed

Parochiezondag

“Wat is God?”

Op 6 april was de laatste parochiezondag voor de zomer. De kinderen die zich voorbereiden op de Eerste Heilige Communie of het Heilig Vormsel hadden hun laatste inhoudelijke voorbereidingsdag. Bij de communicanten kwamen enkele misdienaars uit Huissen vertellen hoe leuk het is om misdenaar te zijn en wat dat allemaal inhoudt. Ze dienden ook mee in de mis, waardoor er maar liefst negen misdienaars waren. De pastoor was niet zuinig met de wierook, waardoor de binnenvallende stralen van de lentezon prachtig te zien waren.

Aan het eind van de mis kwamen de kinderen vertellen wat ze die ochtend gedaan hadden. Tijdens de communievoorbereiding had Nova een belangrijke vraag: “Wat is God?” De pastoor vroeg of ze daar een beetje een antwoord op had gekregen. “Mwah”, reageerde Nova, wat menig parochiaan op de lachspieren werkte. Gelukkig kon Nova wel verder met de antwoorden die ze van de begeleiders van het



communietraject gekregen had. De andere kinderen hielpen Nova ook op weg. Want hoewel de vragen van de pastoor ‘Kunnen we God zien?’ en ‘Kunnen we God horen?’ een duidelijk ‘Nee’ opleverden, wisten de kinderen wel dat we God kunnen herkennen. We kunnen God herkennen in bijvoorbeeld de natuur, zo vertelden ze.

Met kinderen die zulke vragen stellen en zulke antwoorden weten te geven, vinden we hoop in de nieuwe generatie van onze kerk. Daar mogen we heel trots op zijn en dankbaar dat de kinderen en hun ouders de weg naar onze parochie en onze kerk weten te vinden.

We wensen alle kinderen mooie dagen toe op de mijlpalen in hun leven, die ze deze en volgende maand mogen ervaren.

Wie volgend jaar de Eerste Heilige Communie of het Heilig Vormsel wil doen, vindt informatie op de website.

De eerstvolgende parochiezondag is op 7 september.

Gendt H. Martinus

Nijmeegsestraat 2A, 6691 CN Gendt, 0481 - 45 13 71
locatiegendt@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Doornenburg St. Martinus

Pannerdenseweg 50, 6686 BH Doornenburg, 0481 - 45 13 71
locatiedoornenburg@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61



Annemarie Buurman



Harry Drost

Contact

Pastoraatsgroep: Annemarie Buurman, 0481 - 42 11 61
Caritaswerkgroep: Ria Leenders, 0481 - 42 19 69
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl
Locatiesecretariaat open: vr van 10.00 - 12.00 uur

Contact

Pastoraatsgroep: Harry Drost, 0481 - 42 15 66
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl
Locatiesecretariaat open: ma en vr van 9.00 - 12.00 uur

Dodenherdenking

Op 4 mei is de jaarlijkse Dodenherdenking. Ook in Doornenburg staat we daarbij stil. Dat doen we door om 20.00 uur letterlijk stil te zijn en te staan bij het oorlogsmonument aan de Pannerdenseweg.

Voorafgaand is in het kerkgebouw een herdenkingsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden persoonlijke verhalen uit de Tweede Wereldoorlog verteld. Hierdoor krijgt u een goed beeld hoe het hier in Doornenburg moet zijn geweest in die tijd.

We nodigen u van harte uit om deze bijeenkomst in het kerkgebouw en de ceremonie bij het oorlogsmonument bij te wonen.

Koor Jekadee en Oranjecomité

Openingstijd Mariakapel

De Mariakapel is in de mei maand, de Mariamaand, langer open: om 9.00 uur is deze open en deze sluit om 19.30 uur.

Na deze maand kijken we of het lukt dit gedurende de zomer ook te verzorgen.

Dodenherdenking

Op 4 mei is er een oecumenische Dodenherdenking. Die begint om 19.00 uur. Samen met harmonie St. Caecilia. Ook dit jaar staan we stil bij de mensen die tijdens de oorlogsjaren van 1940-1945 zijn gestorven.

Om 19.00 uur beginnen we met een korte dienst in Providentia. We lopen na de dienst in stilte, begeleid door het geluid van de trom, naar het monument aan de Nijmeegsestraat. Daar zijn we een minuut stil en leggen we bloemen.

Herveld St. Willibrordus

Hoofdstraat 155 A, 6674 BC Herveld
locatieherveld@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL59 RABO 0133 9095 30



Ans Geritsen



Jolanda van Marwijk



Gerard Rothoff

Openstelling secretariaat

De eerste woensdag van de maand hebben we ons inlooptertje voor eenieder die daar behoefte aan heeft.

U kunt dan bij ons terecht voor vragen, het afgeven van een intentie of zomaar een praatje. De koffie staat altijd klaar tussen 10.30 en 11.30 uur.

Kerkzaal open

Iedere woensdagmorgen is de kerkzaal van 10.00 tot 11.30 uur open. Voor stilte en gebed, of om een kaarsje op te steken.

Bloemen en bezoek

De bezoegroep brengt graag bij iedereen die ziek is of het even moeilijk heeft een bloemetje. Neem gerust contact met ons op.

Heteren O.L.V. Onbevlekt Ontvangen

p/a Dorpsstraat 38, 6661 EL Elst, 026 - 472 36 39
locatieheteren@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL52 INGB 0000 8894 47
Kerkbalans: IBAN: NL89 RABO 0133 9507 00

Vieringen Gendt

- **zondag 4 mei in Providentia, 19.00 uur:** oecumenische Dodenherdenking, werkgroep
- **zaterdag 10 mei, St. Jozef, 16.00 uur:** woord- en communieviering, Mieke Peters en Geert Vermaas
- **zaterdag 24 mei, St. Jozef, 16.00 uur:** eucharistieviering met pastoor Karel Donders
- **woensdag 28 mei, parochiecentrum, 9.30 uur:** eucharistieviering met pastoor Karel Donders

Contact

Locatiepastoraat: Gerard Rothoff, 0488 - 42 01 07
Parochieblad: Paul Kogels, 06 - 5216 7271
SintWillibrordus@gmail.com

Vermelding misintenties

Zonder aanmeldstrook vanaf nu

Het aanvragen van een misintentie voor de vieringen in de St. Willibrorduskerkzaal gaat voortaan zonder formulier. U kunt op een briefje zelf aangeven voor wie de intentie is, voor wanneer en of het eventueel om een jaargedachtenis gaat.

Dat briefje doet u dan, samen met het verschuldigde bedrag (€ 10,- / intentie contant of overgemaakt op IBAN NL59 RABO 0133 9095 30 ten name van Parochie H. Maria Magdalena onder vermelding van misintenties St. Willibrordus Herveld) in een envelop met daarop 'misintentie' vermeld.

Vermeldt u ook uw telefoonnummer of e-mailadres? Dan kan ik bij eventuele vragen even contact met u opnemen. U kunt er gerust van uitgaan dat uw misintentie in de juiste viering wordt voorgelezen als u de intentie minimaal een week voor de viering in de brievenbus hebt gedaan.

De envelop kunt u in de brievenbus naast de deur van de kerkzaal in Herveld doen. Intenties die vóór 28 april in de brievenbus worden gedaan, komen in de juni-uitgave van Ankerplaats te staan. Dit heeft te maken met de verwerkingstijd van de kopij.

Rina van Workum, familievanworkum@gmail.com, 0488 - 45 16 86

Contact

Parochieblad: Corina Vos, 06 - 2054 4726, corinavos@hgnet.nl
Locatiesecretariaat bereikbaar telefonisch of per mail.
026 - 472 36 39

- **zondag 4 mei viering in De Vloedschuur, 10.00 uur:** voorganger diaken Ronald Heinen

- **maandag 5 mei in Liefkenshoek, 19.00 uur:** voorganger John Rademakers

Huissen-Stad O.L.V. ten Hemelopneming

Langekerkstraat 10a, 6851 BN Huissen
locatiehuissen@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Huissen-Zand HH. Martelaren van Gorcum

Van Wijkstraat 35, 6851 GL Huissen
locatiehuissen@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Angeren St. Bavo

0481 - 45 13 71
locatiehuissen@rkparochiemariamagdalen.nl



Wim Leenders



Jan Wannet



Nel Willemsen



Theo Wolters



Anja Zweers

Bijzondere vieringen

- **Zondag 4 mei**, Dodenherdenkingsdienst, aanvang 19.00 uur in de Stadsparochiekerk. Aansluitend volgt een stille tocht naar het Gedenkpark aan de Doelenstraat voor de twee minuten stilte waarna er kransen en bloemen kunnen worden gelegd bij het massagraf.
- **Zondag 11 mei**, Gangulphusdag, patroon van de stad en van het oudste Huissense gilde (1536). Voorganger is pater Frans Bomers en Exotherm verzorgt de gezangen.
- **Dinsdag 20 mei** is er een Mariaviering om 19.00 uur in onze Stadsparochiekerk. Deze woord- en gebedsviering is met medewerking van Stichting Lourdeswerk Lingewaard. Het koor Exotherm verzorgt de gezangen.
- **Donderdag 29 mei**, Hemelvaartsdag, eucharistieviering om 9.30 uur in de Stadsparochiekerk. Voorganger is pastoor Karel Donders en Magna Voce verzorgt de gezangen.
- **Elke dinsdag, aanvang 19.00 uur**: rozenkransgebed onder leiding van Ben Zweers in de dagkapel.
- **Elke donderdag, aanvang 9.00 uur**: eucharistieviering in de dagkapel met voorganger pastoor Karel Donders.
- Elke dag is de Mariakapel in de kerk van Huissen-Stad geopend voor stilte en gebed, of om een kaarsje op te steken. Van 10.00 - 17.00 uur.

Contact

Pastoraatsgroep: Anja Zweers, 06 - 2127 3756
Caritaswerkgroep: Wim van Baal, 026 - 325 23 00
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl
Locatiesecretariaat open: wo van 10.00 - 12.00 uur,
vr van 10.30 - 12.00 uur

Contact

Pastoraatsgroep: Nel Willemsen, 026 - 325 01 03
Caritaswerkgroep: Wim van Baal, 026 - 325 23 00
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl
Locatiesecretariaat open: di en vr van 9.30 - 11.30 uur

Contact

Caritaswerkgroep: Ans Eeuwes, 026 - 325 21 94
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalen.nl

- Ons locatiesecretariaat is geopend elke woensdag van 10.00 - 12.00 uur en op de vrijdag van 10.30 - 12.00 uur. U bent van harte welkom. De koffie of thee staat voor u klaar.
- Eerste woensdag van de maand (7 mei) om 9.30 uur: Eucharistieviering in het dorps huis in Angeren met pastoor Karel Donders.
- Derde woensdag van de maand (21 mei) om 9.30 uur: Eucharistieviering in de pastorie van Huissen-Zand met pastoor Karel Donders.

Umdracht

Twee weken na Pinksteren en de zondag na Sacramentsdag trekt op 22 juni de jaarlijkse Umdracht door de feestelijk versierde straten van Huissen.

Een Umdracht die we koesteren, niet alleen om zijn traditionele en historische waarde maar vooral om zijn godsdienstige uitstraling. Ook in deze tijd willen wij ons geloof uitdragen en eenmaal per jaar geven we hier uitbundig uiting aan door Onze Lieve Heer vol trots mee te dragen in de processie door de straten van onze stad Huissen. Noteer deze dag alvast in uw agenda.

Collecte

De collecteweek voor het Lourdeswerk in Huissen is dit jaar van 5 tot en met 10 mei.

Prachtige Kom Erbij-viering

Op zondag 6 april was er in de stadskerk in Huissen een bijzondere oecumenische viering voor mensen met een beperking. Al jaren



organiseren de kerken en het klooster die vieringen twee keer per jaar onder de naam Kom Erbij.

Deze zondag ging het over de vraag 'Is het wel van mij?'. We hoorden een verhaal van Jezus over de eigenaar van een wijngaard. Dat verhaal speelden we samen na in de kerk. Er stond een heuse boerderij met schapen, kippen en druiven. De boeren die de boerderij mochten beheren weigerden de eigenaar zijn deel van de opbrengst van het land.

Dat was niet de bedoeling: alles wat je hebt is in feite geleend van God: je leven, je lichaam, je kamer, je kinderen, etc. Zorg er dus goed voor en leef er niet te krampachtig mee. De viering was vooraf besproken met mensen van de zorginstellingen in de Vicarie en het Binnenhues. Het Philalakoor uit Arnhem zong mee in de viering. Het was een prachtige morgen. Fijn om zo met elkaar te vieren.

De volgende Kom Erbij-viering is op 5 oktober in de protestantse kerk.

dominee Jan Bos



Indoornik H. Johannes de Doper

Campmanplein 8, 6668 AJ Indoornik
locatieindoornik@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL12 RABO 0133 9092 12



Henk Berns



Casper van Elk



Ans Jurrius



Jaques Peeters

Contact

Locatiepastoraat: José van Elk, 06 - 5188 1532, van.elk@planet.nl
Henk Berns, 06 - 2865 9904, h.berns@lijbrandt.nl
Caritaswerkgroep: Annemiek Lamers, 0488 - 49 14 57,
hjclamers@hotmail.com

Onze herdenkingswand

In 2023 hebben enkele leden van de Samen Op Weggroep een fietstocht gemaakt met meerdere pastoraatsgroepleden van andere locaties. Tijdens die fietstocht kwamen ze bij de kapel in Hulhuizen van Jos en Anny Niels.

Op de achterzijde van deze mooie kapel zagen zij een prachtige wand met nagedachtenistegels waar zij behoorlijk van onder de indruk waren. Vanuit een aantal nabestaanden kwam er al vaker een vraag om overledenen die niet begraven zijn op een andere manier te kunnen herdenken.

Na overleg met Jos Niels, Samen op Weggroep en bestuur, hebben we toen een herdenkingswand laten plaatsen. Nabestaanden hebben op de begraafplaats te Indoornik nu de mogelijkheid om hun dierbare overledenen te blijven herinneren middels een gebakken tegeltje met tekst en of afbeelding.

Deze tegeltjes worden vervaardigd bij Ambacht Haalderen. Het is zelfs mogelijk om een klein beetje as van de overledenen aan de achterzijde van het tegeltje te bevestigen.

Nadat het tegeltje gereed is en is afgegeven aan de beheerder (Ton Polman) van de begraafplaats, draagt hij zorg voor bevestiging op de marmeren gedenkplaat. Deze plaat is geplaatst tegen de urnenmuur.

Wilt u ook een tegeltje ter nagedachtenis, dan hebben we de volgende werkwijze:

- Afspraak maken met Bart Janssen van Ambacht Haalderen, Ambachtstraat 6 te Haalderen. Bereikbaar op 0481 - 46 13 14.

Dodenherdenking in Zetten

U wordt uitgenodigd voor de Dodenherdenking op 4 mei in Zetten. De kerken uit Zetten en Indoornik hebben samengewerkt aan deze herdenkingsviering. Om 19.00 begint een herdenkingsviering in de Rank. Deze viering wordt voorgedaan door pastor Daniël Poesiat.

Daarna is er een stille tocht vanaf de Rank naar het Wilhelminaplein samen met de schoolkinderen die hun panelen dragen naar het monument. Na twee minuten stilte volgt een kranslegging bij het monument. Leerlingen van groepen acht van de drie basisscholen in Zetten hebben gedichten geschreven voor de herdenkingsviering en voor de plechtigheid bij het monument. De kinderen lezen ze voor. Ook heeft elke school een paneel beschilderd met beelden die zij vinden passen bij het thema van dit jaar: 'tachtig jaar vrijheid'. We hopen op veel belangstelling want het blijft belangrijk om te blijven herdenken.

4 mei comité Zetten-Hemmen

Agenda

- Gebedsviering 10 mei
- Gezamenlijke oecumenische openlucht-pinksterviering 8 juni
- Gebedsviering 16 augustus

- Samen met Bart kunt u dan een ontwerp bespreken en de maat van het tegeltje bepalen. Het tegeltje dient u contant te betalen aan Bart Janssen. Het gebakken tegeltje van 15 bij 15 centimeter kost € 75,- en het tegeltje van 15 bij 30 centimeter kost € 150,-.
- Nadat het tegeltje gereed is kunt u deze aanbieden aan de beheerder van de begraafplaats: Ton Polman, 06 - 3652 9837. In overleg met u, wordt de plaats bepaald waar het tegeltje wordt bevestigd. De kosten van het bevestigen en voor de ruimte die wordt geboden zijn: het tegeltje van 15 bij 15 centimeter: € 75,-. Een tegeltje van 15 bij 30 centimeter is dat € 150,-. De totale kosten zijn dus: 15 bij 15 centimeter: € 150,- en voor de tegel van 15 bij 30 centimeter € 300,-.

Wilt u hierover vooraf contact of meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats Ton Polman. Wij als locatie zijn erg content met deze mooie uitbreiding.

Oecumenische Pinksterviering kasteeltuin

Een bijzondere pinkstertraditie: een grote openluchtviering op zondag 8 juni bij de kom in Hemmen. Inmiddels zes kerken werken samen in een oecumenische viering van Pinksteren. Er worden meer dan driehonderd belangstellenden verwacht.

De openluchtviering, die dit jaar voor de negentiende keer wordt gehouden, start om 10.00 uur en eindigt om 11.00 uur. Kerkgangers met verschillende achtergronden zitten door elkaar en voelen zich met elkaar verbonden. Er is muzikale begeleiding door de christelijke muziekvereniging Amicitia uit Hien-Dodewaard en door de gelegenhedsband en het koor Enjoy van de katholieke kerk uit Driel. Na de viering is er gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken.

De kerken die deelnemen zijn: de Baptistengemeente Midden Betuwe, H Maria Magdalena Parochie, locatie Indoornik, Vluchtheuvelgemeente Zetten, Hervormde Gemeente Hemmen, Protestantse Gemeente Herveld en Slijk-Ewijk en PG de Rank.

Vanuit onze parochie gaat Jacqueline de la Rie mede voor.

In verband met de beperkte parkeergelegenheid verzoeken wij u, indien mogelijk, op de fiets te komen. Bij regen wordt de oecumenische pinksterviering gehouden in het Hendrik Pierson College in Zetten (dit wordt tijdig aangegeven op de website van PG de Rank: www.derankzetten.nl).

Wij nodigen iedereen uit om deel te nemen aan deze viering en hopen op mooi weer.

Lent H. Maria Geboorte

Pastoor van Laakstraat 42, 6663 CB Lent, 024 - 322 03 60
locatielent@rkparochiemariamagdalena.nl
 IBAN: NL 96 RABO 0127 9050 49



Petri Bartelds



André Mekenkamp



René Wilderom

Rooster

Datum:	zaterdag 10 mei	zaterdag 16 augustus
Bijzonderheden:	Mariaviering (en Moederdag)	twintigste zondag door jaar
Tijdstip:	19.00 uur	19.00 uur
Viering:	gebedsviering met koor	gebedsviering met koor
Voorgangers:	Henny van Lanen en José van Elk	Henk Berns en Annemiek Lamers
Collectant:	Koster	Koster
Koster:	Casper van Elk	Henk Lamers
Koffie schenken:	Bert en Bernadette van Meerten	Theo en Mariette Schoenaker
Gastheer/-dame:	Annemiek Lamers	José van Elk

PCI / Bezoekgroep

Bent u ziek, of heeft u gewoon behoefte aan bezoek? Of weet u, dat iemand uit uw omgeving behoefte heeft aan bezoek?

Laat het ons weten, dan kunnen we actie ondernemen.
 Contactpersoon: Annemiek Lamers, hjclamers@hotmail.com, 0488 - 49 14 57.

Vervoer naar kerk

Wilt u graag in het weekend naar de kerk, maar heeft u geen vervoer? Laat het ons weten, dan proberen we vervoer voor u te regelen.

Contactpersoon: Sjaak de Ruijter, sjaakderuijter@outlook.com, 06 - 1045 2200.

Opgave graag uiterlijk op vrijdag voor het desbetreffende weekend.

Contact

Locatieraad: Petri Bartelds, locatiemariageboortelent@gmail.com
 Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl
 Secretariaat open: vrij. van 09.30 - 11.30 uur
 Caritas Werkgroep: o.a. ouderen en ziekenbezoek, 024 - 360 64 55, caritaslent@gmail.com

Geen berichten.

Oosterhout St. Leonardus

Dorpsstraat 16, 6678 BH Oosterhout, 0481 - 48 12 06
locatieoosterhout@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL38 RABO 0139 8049 86



Sjaak Aarns

John Blom

Hans Garritsen

Ellen Veens

Dodenherdenking

De jaarlijkse Dodenherdenking is op 4 mei in Slijk Ewijk, 19.00 uur, witte kerkje, oecumenisch.

Secretariaat

Iedere maandag van 9.30 tot 11.00 uur.

U kunt er terecht met uw vragen en het opgeven van misintenties. Informatie vindt u op: www.rkparochiemariamagdalen.nl. Onder geloofsgemeenschappen vindt u Leonardus Oosterhout. Het e-mailadres van onze parochie voor alle berichten is: locatieoosterhout@rkparochiemariamagdalen.nl. Vanaf nu is het secretariaat verplaatst naar de sacristie in de kerk. U kunt zich melden via de kerkingang. Daar kunt u aanbellen. Het kan even duren voordat de deur geopend wordt, dit vanwege de afstand tot de deur. Wij heten u van harte welkom.

Hoe nu verder?

Half april heeft de overdracht van de pastorie en de kerk plaatsgevonden. De pastorie hebben we leeg opgeleverd. Van de kerk kunnen we nog enige tijd gebruik maken.

Het secretariaat is nu in de voormalige sacristie gevestigd. U bent daar even welkom als destijds in de pastorie. Zolang we van de kerk gebruik mogen maken is er minimaal een keer per maand een viering. Deze vieringen worden verzorgd door John Rademakers, diaken Ronald Heinen en de liturgische werkgroep. Wij hopen u in deze vieringen te mogen begroeten.

Onze vrijwilligers

We zitten in de gezellige woonkamer van Wim Maassen aan de Zandstraat. Toepasselijk: Wim heeft namelijk een groot deel van zijn werkzame leven op een zandzuiger doorgebracht.



Maar daarnaast heel veel uren in zijn vrije tijd in de kerk, als acoliet en collectant, en op het kerkhof als de man van het onderhoud en drager. Zijn vader zat al in het kerkbestuur, zijn vrouw Mientje was actief als schoonmaakster van de kerk en nu nog altijd als vrijwilligster bij de Huiskamer. De familie Maassen is geen onbekende in Oosterhout. De ouders van Wim hadden een kwekerij aan de Oosterhoutsestraat (bij het vroegere sportveld). Het gezin had tien kinderen: vijf jongens, vijf meisjes. Wim is geboren in 1939. In de nadagen van de oorlog moes-

Contact

Locatiepastoraat: Hans Garritsen, 06 - 3731 9318
Locatiesecretariaat: open op maandag van 09.30 - 11.00 uur

ten ze evacueren en troffen, bij terugkeer, het bedrijf als een ruïne aan. Tot overmaat van ramp overleed vader kort na de oorlog aan leukemie. Zijn moeder moest het gezin draaiende houden, dat heeft ze bewonderenswaardig knap gedaan. Wim is na de lagere school nog twee jaren naar het voortgezet onderwijs geweest en daarna moest er geld verdiend worden. Hij kwam op een kraanschip terecht en later op de Rijnvaart en op een zandzuiger. Hij heeft heel wat zand verzet. En zaterdag wachtte dan de tuin. Tegenover Wim woonde ook een groot gezin een van de meisjes was Mientje en met wie hij nu al vijfenvijftig jaar getrouwd is. Samen hebben ze twee jongens gekregen, John en William. De oudste heeft twee volwassen zonen, de jongste een dochter van dertien. Dus trotse opa van drie kleinkinderen. "Toen de vader van Sjaak Aarns stopte als collectant kreeg ik de vraag of ik het over wilde nemen. Toch maar 'ja' gezegd. Ik was toen al drager, nog bij pastoor Bunnik. Later kwam de vraag van Piet Huisman, die te oud werd voor het onderhoud van het kerkhof, of ik dat wilde doen. Dat heb ik jaren gedaan. Meestal 's morgens in alle vroegte, ik was gewend vroeg op te staan. Ook nog samen met Wim Repkes. Een paar jaar geleden werd het me te veel en ben ik daarmee gestopt. Ook als acoliet." "De verkoop van de kerk? Ik vind dat erg jammer, maar ik begrijp wel dat het moet. Het is toch wel een beetje een aflopende zaak. Hoe krijg je jonge mensen enthousiast? In onze familie was dat een normale zaak, meehelpen in de kerk, mijn broer Jan is nog altijd koster en mijn overleden zus was lectrice in Lent. Maar ja, dat is verleden tijd."

Gevonden voorwerpen

In de loop van de tijd zijn er diverse attributen gevonden in onze kerk. Dit varieert van handschoenen en paraplu's tot brillen en sleutels.

Deze attributen liggen achter in de kerk bij het beeld van de H. Antonius. U kunt ze daar weer meepakken. Na de kerksluiting zullen deze attributen worden weggedaan.

Gedachteniskruisjes

Op zondag 11 mei worden in de viering de gedachteniskruisjes teruggegeven van Don van Lent, hij overleed op 27 april 2024, en van Diny de Wit-Ammerlaan, zij overleed op 25 mei 2024.

De kruisjes hebben een jaar lang ter nagedachtenis achter in onze kerk gehangen. We wensen beide families veel sterkte toe.

Mantelzorgcafé

Op vrijdag 9 mei is er een bijeenkomst voor mantelzorgers in dorps huis de Schakel, Oosterhout. Aanvang 10.00 uur. Mantelzorgers uit Oosterhout, Slijk- Ewijk en Nijmegen-Oosterhout zijn van harte welkom.

Het Mantelzorgcafé is een initiatief van de r.k.-geloofsgemeenschap in Oosterhout, de protestantse gemeenschap De 4-Plek, de Huiskamer Oosterhout en Forte Welzijn.

Graag aanmelden bij Hans Garritsen: hansgarritsen94@gmail.com.

Kerkhof

De onderhoudsploeg van het kerkhof heeft haar werkzaamheden hervat. De beplanting is weer bijgewerkt en het gras wordt weer gemaaid.

Valburg St. Jacobus de Meerdere

Kerkstraat 18, 6675 BR Valburg, 0488 - 41 27 29
locatievalburg@rkparochiemariamagdalen.nl
IBAN: NL43 RABO 0152 7022 10 of
IBAN: NL93 INGB 0000 9322 62



Sjaak Helmink



Angeliqne Peeters



Wilma van Rossem



Johan Slebus

De pinksterbloem

Wanneer de pinksterbloem weer bloeit, weten we het zeker, de lente komt eraan en Pinksteren is in aantocht.

Kortom, een bloem met kracht die in veel culturen wordt gezien als een symbool voor vernieuwing en bloei. Een ander verhaal over de herkomst van de naam is er ook. De bloei valt samen met het moment waarop de pinken (kalveren) weer samen met de koeien naar buiten gaan. Voor beide verhalen tekenen we. Want het blijft een 'bloeiend' verhaal dat ons vrolijk maakt. Net zoals de pinken.



MISINTENTIES

Bemmel

Misintenties die bij het centraal secretariaat aangemeld zijn, staan onder de locatie waar de intentie wordt gelezen.

Doornenburg

zaterdag 10 mei in Haalderen: pa en ma Peters-Wannet, Piet en Dinie Peters-van den Brink.

woensdag 14 mei in Doornenburg 9.30 uur: Stef en Anneke Hendriks-Rutjes.

Driel

zaterdag 10 mei: jaargedachtenis van Luc en Maria van Binsbergen-Kersten. Verder gedenken wij: Ton Lentjes, Cor Vos, Piet van Haften, Tonny en Maria te Dorsthorst, familie Bennik-Barends, Bart en Gijsje ten Westenend, Jos en Fien Pruijn-Jansen, Marijke Nas-van Ettinger, Hans Grimmelt, Thea van den Dam, Dick en Truus van Rijsewijk, Toos en Geert Joosten, Theo en Annie van Mullem,

Het blijft jammer dat sommige hondenbezitters met hun hond het kerkhof opgaan en daar hun hond 'uitlaten'. Het gevolg is wel dat de onderhoudsploeg de uitwerpselen van deze honden kan opruimen. Jammer toch. Neem zelf een zakje mee om eventuele ongemakken zelf op te ruimen. Wij zijn u daar erg dankbaar voor.

Contact

pastoraatsgroep: Sjaak Helmink 06 - 5199 5337
Locatieraad: Wilma van Rossem 0488 - 43 04 11
Parochieblad: Willy Verhoeven, 06 - 2365 1528
wverhoeven038@gmail.com
Secretariaat: eens per twee weken op vrij van 10.00 - 11.00 uur
en na telefonische afspraak 0488 - 41 27 29

Vrijdagochtendviering

Wekelijks is er op vrijdag om 9.30 uur een eucharistieviering in de kerk. Hieraan gaat vanaf 9.00 uur het rozenkransgebed vooraf.

Na afloop van de viering kunt u in het parochiezaaltje onder het genot van een kop koffie/thee gezellig bijpraten.

Het verjaardagzakje

Even een oprissertje. Een tijd geleden plaatsten we een oproep om het jaarlijkse verjaardagzakje dat u ontvangt, in de brievenbus bij de kerk te deponeren.

Of dit in de brievenbus te stoppen bij Thea Janssen. Haar adres is Standaard 23. De opbrengst wordt besteed aan uitgaven die we normaal niet zo snel (kunnen) doen. Hartelijk dank alvast.

familie Janssen-Selman, Thea Polman, ouders Bierman-Voorburg, Jan en Timo Verplak, Jan en Annie Beijer-Böhmer, Joop en Annie Teunissen-Gademan, Hent en Doortje Cobussen-Joosten, ouders Roelofsen-van Maanen, ouders Schuiling-Verhoef, Marcel en Marina Rademakers, Ben Rombouts, Greet Wesselkamp-ten Westenend, Leo Knuiman, ouders Lamers-Winterhalter en Koos, ouders Hermeling-Clappers en Frits en Ria, Herman en Sien Fonteijn-van Mullem, ouders Jan en Geertruida van Mullem-van Binsbergen, ouders Demon-Scholten, Diny de Ruijter-van Lieshout, Annie Peters-van der Linden, familie van Kempen.

Elst

zondag 4 mei: jaargedachtenis van Ans van de Hoef-Bijvoet. Verder gedenken wij ouders Turk-Martens en zoon Geert, Jan Braam, Tiny Verhart-Spijkerman en ouders, George Teunissen, Ger van Velsen.

zondag 11 mei: jaargedachtenis van Ton Cornelissen. Verder gedenken wij Diny Rewinkel-Kampshoff, Nel Meeuwissen - grote oma, pa en ma Lagerweij en ome Chris, George Teunissen, Raff Stoffels, ouders Thé en Sidon Stoffels en Elly, ouders Toonen-van Kempen, Henk Willemsen, ouders Willemsen, ouders Van Schaijk, ouders Van

Rossem-Schouten en hun zoon Jan, Leida van Deelen-van den Brink.
zondag 18 mei: jaargedachtenis van Jan Braam. Verder gedenken wij Gerrit Kienhuis, voor alle communicanten dat zij hun toekomstige leven de kracht en steun van hun geloof mogen gaan ervaren, Trijntje Wibier-Keuning, Anthonius Wibier, Ton Wibier, Wimmie Noppert-Keuning, Angelique Karstens, overgrootouders en overige familieleden en dierbaren van Menno Aaldering.

zondag 25 mei: jaargedachtenis van vader Joosten en Kiki, moeder en Lieke. Verder gedanken wij familie van Hooydonk-Hager, ouders Cornelissen-Hartjes en Cor, Henk Willemsen, ouders Willemsen, ouders Van Schaijk.

donderdag 29 mei – Hemelvaart: Leida van Deelen-van den Brink.

Gendt

zaterdag 3 mei: Joris Claassen.

zaterdag 10 mei in St. Jozef en Haalderen: Henny en Gert Teunissen-Kersten, Han Janssen, Jan en Gerda Rikken-Joosten, Door Berns-Roelofs, Gré Lentjes-Willemsen, Leida van Deelen-van den Brink, Bertha Roelofs, Bets Pere-Evers, Annie Arndts-Janssen, Wim van Bon, Marietje Rosmulder-de Haan, Julia Wennekes-Straatman, Joke Kruij-Klein-Nienhuis, Geert Meijer, Wies Niënhaus-Rooding, Wim Venselaar, Rieka de Jong-Peters, Bé Janssen, Riekske van den Brink-Peters, Ab van Rijn, Theo Braam, Riet Bolder-van Heck.

zaterdag 24 mei in St. Jozef en Haalderen: Tony en Gerrit Booltink-Vos, Nelly en Hans Bredie-Otten, Henny en Gert Teunissen-Kersten, Han Janssen, Thea Beusker, Jan en Gerda Rikken-Joosten, Truus Botterblom-Voorburg, Door Berns-Roelofs, Gré Lentjes-Willemsen, Leida van Deelen-van den Brink, Bertha Roelofs, Bets Pere-Evers, Annie Arndts-Janssen, Wim van Bon, Leo Bouwens, Marietje Rosmulder-de Haan, Julia Wennekes-Straatman, Joke Kruij-Klein-Nienhuis, Geert Meijer, Wies Niënhaus-Rooding, Wim Venselaar, Rieka de Jong-Peters, Bé Janssen, Riekske van den Brink-Peters, Ab van Rijn, Theo Braam.

woensdag 28 mei in parochiecentrum: Riet Bolder-van Heck, Han Janssen, Jan en Gerda Rikken-Joosten, Truus Botterblom-Voorburg, Gerard Sjerps, Henny en Gert Teunissen-Kersten, Leida van Deelen-van den Brink, Ton Cornelissen-Kersten, Gré Lentjes-Willemsen, Bertha Roelofs, Bets Pere-Evers, Annie Arndts-Janssen, Wim van Bon, Marietje Rosmulder-de Haan, Julia Wennekes-Straatman, Joke Kruij-Klein-Nienhuis, Geert Meijer, Wies Niënhaus-Rooding, Wim Venselaar, Rieka de Jong-Peters, Bé Janssen, Riekske van den Brink-Peters, Ab van Rijn, Theo Braam.

Haalderen

zaterdag 3 mei: Riek Vernooij, Gert en Toos Alofs-Rijcken, Gerd spanbroek en Koos Spanbroek-Verhagen, Riky Puntman-Bekker, ouders Bekker-Jansen, ouders Puntman-Nijenhuis en hun zonen Willy, Jan, Toon, Joop en Harrie, Gerd Janssen en familie.

zaterdag 10 mei: ouders Berndsen-Marissink, Dina Rutjes-Wassink, ouders Spanbroek-Razing en Bep, Antoon te Dorsthorst en Marie te Dorsthorst-de Haas, Bernard te Dorsthorst en Aleida te Dorsthorst-Claassen, Jo Derksen, Riek Derksen-Vonk en Annie ,Piet Demon ouders Demon-Roelofs en kinderen, Henk Linsen en Marga Linsen-Weenink, Riky Puntman-Bekker, oma Puntman-Nijenhuis, oma Bekker-Jansen.

zaterdag 17 mei: Gert en Toos Alofs-Rijcken.

zaterdag 24 mei: jaargedachtenis van Bets Brugmans. Verder gedenken wij Henk Linsen en Marga Linsen-Weenink.

zaterdag 31 Mei: Henk en Diny de Man en dochter Lisette, Jo Derksen, Piet Demon, Riek Derksen-Vonk en Annie, ouders Demon-Roelofs en kinderen, Theo Bosman, familie Bosman-Wouters, Wim Roelofs en Mientje Roelofs-Janssen, Geert Roelofs en Annelies Roelofs-Broekhof, Dorien Roelofs, Greetje Martens-Roelofs.

Herveld

zaterdag 24 mei: pastoor Van der Borgh en Tiny Monincx, Piet en Mimi Daams-Schaars, Wim en Ada Giesbers-Peperkamp, Riet van Treijden-Houdijk, Annie Veens-Menting en Martinus Veens.

Heteren

zondag 4 mei viering in De Vloedschuur, 10.00 uur: voorganger, Diaken Ronald Heinen.

maandag 5 mei in Liefkenshoek, 19.00 uur: voorganger John Rademakers.

Angeren - Huissen-Stad - Huissen-Zand

zondag 4 mei: Geert Bos en dochter Carin, familie Scholten-van Gellecum uit de Hoeve, ouders Bles-Scholten, kinderen, aangetrouwden en kleinzoon Frank, Henk Leijser.

zondag 11 mei: An en Antoon Veenhuis en zoon Antoon, Piet Driessen, Jeroen Arends en Nellie Janssen-Kersten, Miranda Peek, Thijs Hendriks en Zus Hendriks-Sluiteer, Geert van Dalen, Anke Spaan-Streefland en dochter Joyce.

zondag 18 mei: Geert van Dalen, Hans Tonk, Theo van Lent, An en Antoon Veenhuis en zoon Antoon.

zondag 25 mei: Piet Driessen, Jeroen Arends en Nellie Janssen-Kersten, Miranda Peek, ouders Jo en Dien Kersten-Lentjes, Geerd en Bets Kersten-Buurman, An en Antoon Veenhuis en zoon Antoon, familie Scheers-van Kempen.

donderdag 29 mei, Hemelvaartsdag: Geert van Dalen.

Indoornik

zaterdag 10 mei: Marie Bremer-Leenders, Ton en Ria van Wezel, Mia Arns-Krebbler, Willy Leenders-Verhoeven, Ineke en Adri van der Meijde, Gerda van Soestbergen-Kuipers, Karel Dulos, Cor, Henk, Wim, Diny, Annie en ouders de Ruijter-Leenders, Klazienus IJkhout, John Selman.

Lent

zaterdag 3 mei: Joke Janssen, Dries en Fien Willemsen-van Kempen, Kitty van de Geer-Grol, Paul van den Boogert, Piet en Mely Coenen-van Kempen.

zaterdag 17 mei: jaargedachtenis van Annie Bouwmeister-Joosten. Verder gedenken wij, Henk Bouwmeister en zoon Wilfried, Thé en Pita Wanetie-Toonen, Joke Janssen, Dries en Fien Willemsen-van Kempen, Antoon en Diny van Kempen-de Beijer, Anton en Dory Natrop-Herckenrath, Wim de Vries.

zaterdag 31 mei: Joke Janssen, Dries en Fien Willemsen-van Kempen.

Oosterhout

zondag 11 mei: Arie van Leeuwen, Geert en Nel Bouwman en dochter Anita.

Valburg

zondag 11 mei: jaargedachtenis voor Jacoba Maria Jansen-Saat, Jan Jansen, Ben Ras en Hermine Bachner. Verder gedenken wij Nico Jansen, familie Berns-Arts, André en Toos Cornelissen, Wim ten Broek en Doortje ten Broek-van Elferen, Eef van Dijk, Cor Helmink-Maassen, Jan Jansen, Piet en Luce Jansen, Annie en Theo Maassen, Cor Potjes en zoon Vincent, Leny van Elferen-Simons, Grad en Juliënne Slebus, Jan Spaan, ouders Spaan-Turk, Truus Zwartkruis.
zondag 25 mei: jaargedachtenis voor Johanna Christina Bouwman, Annie Maassen-Peters en Hennie Verhoeven-Voorburg. Verder gedenken wij Hendrikus Bouwman, Theo Maassen, André en Toos Cornelissen, Frans Janssen en dochter Trudie, ouders Veggelers-Janssen, Anneke Geurts-Knippling, Cor Potjes en zoon Vincent, Ben en An Schouten en zoon Markje, Jos Verhoeven.



Kinderpagina

Knutselen: Moederdag hart waardebon rad

Wat heb je nodig?

- stevig papier
- splitpen
- schaar
- kleurspullen

Hoe te maken?

Plaatje te vinden op website:

<http://kids.flevoland.to/knutselen/hart-waardebon.shtml>
en print hem uit. Knip nu alle voorbeelden uit en trek ze over op stevig papier. Kleur alle vlakken in verschillende kleuren. De grote harten geef je alle vier een verschillende kleur. En de kleinere hartjes maak je mooi rood, de kleur van de liefde. Als je niet wilt kleuren neem je gekleurd papier. Plak de steel vast aan het kleinste hartje. Maak nu een klein gaatje in alle onderdelen. Leg alle onderdelen op elkaar zo dat alle gaatjes boven elkaar liggen. Steek nu voorzichtig de splitpen door alle gaatjes en maak hem vast aan de achterkant. Schrijf nu in ieder vak een klusje dat je graag wilt gaan doen voor mama. Mama mag elke dag een keer draaien aan 'het rad van fortuin'.



Pieppraat

4 mei Dodenherdenking

We staan elk jaar stil bij alle mensen die in de Tweede Wereldoorlog of een andere oorlog zijn gestorven.

5 mei: Bevrijdingsdag



Op deze dag vieren we dat Nederland een vrij land is, waar iedereen een eigen mening mag hebben en mag zijn zoals je bent.

11 mei Moederdag

Alle moeders zetten we op deze dag extra in het zonnetje.



12, 13, 14 mei IJsheiligen

Op deze dagen vieren we de feesten van drie heiligen: St. Pancratius, St. Servatius en St. Bonifatius. Omdat het in deze tijd van het jaar soms heel koud kan zijn met noordenwind en vorst, noemen ze deze drie de 'ijsheiligen'. Daarna zo gaat het verhaal vriest het 's nachts niet meer.

29 mei Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag is de veertigste dag na Pasen. In de tijd tussen Pasen en Hemelvaart hebben de vrienden van Jezus hem nog regelmatig gezien. Op Hemelvaartsdag zagen ze hem verdwijnen in de wolken. Jezus ging naar zijn Vader in de hemel.



Vroeger stonden de mensen op Hemelvaartsdag al heel vroeg op. 's Morgens voordat het licht werd en er nog dauw op het gras lag. De mensen gingen dan zingend met blote voeten door het gras lopen, omdat men hoopte dat dit een genezende werking zou hebben. Dit wordt dauwtrappen genoemd.

Mies Muis

Hallo jongens en meisjes,

Wat fijn om weer even gewoon thuis te zijn met alle familiemuizen. Het is heerlijk en met dit heerlijke weer ook superfijn om buiten te zijn. Ik in elk geval wel en de Vlinder die ik tegenkwam ook. Zij fladderde vrolijk langs al de bloemen in onze tuin. Ze kon bijna niet stil zitten om even met me te praten, zo blij was ze. Ik hoorde haar steeds zeggen zo fijn in de zon, zo vrolijk en weg fladderde ze weer. Tja en als kleine muis kon ik haar niet bijhouden. Maar vrolijk waren we samen wel van al die heerlijke zonneshijn.

Groetjes en fijne paasdagen, Mies Muis

